

1 MAYIS Gazetesi



BÜYÜK YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGE
KATILALIM!

1 MAYIS 1973 SALI GÜNÜ

SAAT 11 DE

U-Bahn: KARL-MARX-STRASSE Neukölln



1 Mayıs nedir?



1 MAYIS NASIL DOĞDU?

1 Mayıs 1886'da Amerika'da Şikago'da işçiler büyük bir gösteri düzenlediler. Amerika'nın dört bir yanını saran grevler içinde doğan bu mücadelenin amacı, işgününün 8 saate indirilmesiydi. Çok ağır şartlar altında, esir gibi çalışan işçiler, hakları için direnişler başlattılar. Patronlar, işçilerin bu haklı kavgasına kanla bastırdılar. İşçilere ateş açtılar, işçi önderlerini tutukladılar ve dört sendikacıyı idam ettiler. Haklarını arayan bu silahsız insanlara yapılan vahşet her yanda derin bir nefret uyandırdı.

1889'da Paris'te toplanan Uluslararası İşçi Birliği'nin toplantısında, 1 Mayıs bütün ülkelerdeki işçilerin dayanışma günü, mücadele güçlerini gözden geçirme günü olarak kabul edildi. O günden bu yana 80 yıldan fazla bir zaman geçti. Günümüzde bütün dünyadan milyonlarca emekçi, işçilerin uluslararası dayanışmasının ölümsüz ilkelere bağlılıklarını göstermek için her yıl 1 Mayıs'ta sokaklara çıkarlar. Böylelikle bütün dünyada hayatlarını emekle riyle, alın teriyle kazanan insanların, dünya işçilerinin dayanışması 1 Mayıs'la tarihe yazıldı.

BİR MAYIS DÜNYA İŞÇİLERİNİN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR

Tarih boyunca emekçiler, kendilerini sömüren sermayeye karşı mücadelelerinde birlikte oldukları zamanlar, haklarını almada önemli adımlar attılar. Patronlara karşı işçiler omuz omuz sa savarak, dayanışma içinde haklarını almak için mücadele verdiler. 1 Mayıs'ın belirlediği bu birlik ve dayanışma, işçi sınıfının mücadelelerine ışık tutmuştur. Birlik ve dayanışma sömürüye karşı savaşta işçi sınıfının gücü kaynağıdır. Bütün işçiler 1 Mayıs'ta aynı amaç için, ortak sınıf çıkarları uğrunda birliktirler, bütünlüklerini ortaya koyarlar.

NEDEN YÜRÜYÜŞLER YAPILIR?

İşçiler, işçi sınıfının davasını savunular, sömürüye ve bağ kıya karşı onları yürüyüş yaparlar. Çünkü yürüyüş mücadele biçimlerinden biridir.

BİR MAYIS DÜNYA İŞÇİLERİNİN MÜCADELE GÜNÜDÜR

1 Mayıs'ta dünyanın her yanında çalışan insanlar, toplumların yaratıcı olan insanları, yani emekçiler meydanlara dökülür. Çalışmadan kazananlara, sömürönlere karşı güçlerini ortaya koyarlar. Asalakların, patronların kafalarına balyoz gibi inerler. Taleplerini belirtirler. Haklarını almak için ve dünyadan sömürünün kalkması için mücadele ederler. Patronlara işçi gücünü gösterir. İnsanlığın en yüce davasını benimsen insanları kolkola yürütürler, marşlar söylerler, şiarlar ortaya atarlar. Güç tazelerler.

KIZIL BAYRAK KİMLERİN?

Dünyanın her tarafında, işçiler kızıl bayraklarla yürüyüşe katılırlar. Kızıl Bayrak, dünya işçilerinin ortak işaretidir. Kızıl Bayrak ilk defa Fransada ortaya çıktı. Lyon'da ayaklanan ipek dokuma işçileri beyaz çarşafı kanlarıyla boyayarak bayrak olarak kullandılar. O günden beri kızıl bayrak dünya işçilerinin ortak bayrağı olarak kullanılır. Bu nedenle, yürüyüşlerde kızıl bayrak taşınır. Caddeler, meydanlar kızıla bürünür.

TÜRKİYEDE 1 MAYIS

Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs gününü ilk kez 1922'de, İstanbul'da emperyalist işgal kuvvetlerinin kahredici varlığına rağmen, gösterilerle ve toplantılarla karşıladı. Emperyalizme, gericiliğe, sömürüye karşı şiarlar ortaya attı.

Ertesi yıl ise, 1 Mayıs İzmir İktisat Kongresinden sonra işi sabet etti. Hükümet sert tedbirler aldı. İşçi önderlerini, toplantı yapanları tutukladı, yasaklar koydu. Böylelikle de, işçilerin 1 Mayıs'ı kutlamalarına engel olmak istedi. Türkiye işçi sınıfı buna karşı büyük tepki gösterdi. Türkiye'de "Şişmendiferciler Grevi" olarak bilinen direniş başladı. Greve Aydın, Rumeli, Anadolu simendi firmaları ve Zonguldak kömürle rinde çalışan işçiler katıldılar.

1 Mayıs'lardan birinde Ankarada İmalat-ı Harbiye işçileri Meclis önünde gösteri yaptılar. Türkiye'de sermayeciler ve onların temsilcileri, işçi sınıfının mücadelesine, birliğe, dayanışma günü ve bayramı olan 1 Mayıs'ı engellemek için her yöne la bağverdular. 1 Mayıs günü işçi gelmiyen işçileri kovmak için tehdit ettiler. İşçi önderlerini tutukladılar. Ancak ne yaptılarsa 1 Mayıs'ta işçileri çalıştıramadılar. Sonunda 1 Mayıs'ı resmi tatil kabul etmek zorunda kaldılar. Ancak bu günü "Bahar Bayramı" uydurularıyla örtmek, işçi sınıfının 1 Mayıs mücadelesini gününü saptırmağa kalktılar.

1 Mayıs'ları Türkiye'de gizli olarak kutlanırdı. İşçiler evlerinde, kırlarda bir araya gelerek marşlar, türküler söylerler ve konuşup dertleşirler. Hiç bir baskı buna engel olamıyor.

BİR MAYIS DÜNYA İŞÇİLERİNİN BAYRAMIDIR

Dünya İşçi Sınıfı tarihinde 1 Mayıs en şanlı günlerden biridir. İşçilerin bayramıdır. 1917 devriminden sonra Sovyetler Birliğinde 1 Mayıs resmi bayram kabul edilmiştir. Diğer ülkelerde de, işçi sınıfının mücadelesinde 1 Mayıs günü ta dil olarak kabul ettirildi. Sosyalist ülkelerde 1 Mayıs özel bir anlam taşır ve büyük önem ve coşkunlukla kutlanır. Bu ülkelerde devlet işçilerin devletidir. Tüm halk elele, kolkola caddelerde, meydanlarda toplanır. Marşlar söylenir, konuşmalar yapılır, gösteriler düzenlenir. İşçi sınıfının devletin, emekçilerin kazanımları gözden geçirilir, değerlendirilir.

HAKLARIMIZI İSTİYORUZ!

NİÇİN GURBETTEYİZ?

Ülkemizin içinde kavrandığı iktisadi ve siyasal buhran yüzbinlerce gurbet ellere sürdü; yurdumuzdan, eşimizden, yavrularımızdan uzakta, başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldık. Ülkemizi yöneten hükümetler bizim derdimize çare bulmaktan acizler. Zaten bu dertlerin onları dertleri değil; çare aramayı skallarına bile getirmiyorlar. Ve biz gurbete gittikçe bizden kurtuldukları için seviniyorlar. Öte yandan, ülkemizin geri kalmışlığının baş sorumlusu, uluslararası tekelleri dev şirketler de bizim gurbete göçmemizden menmen kalıyor, bizim ucuz iş gücümüzden karına kar katıyor.

MESELELERİMİZ NELER?

İşte bu sebeplerden işgücümüzü yabancı ellerde satmak zorunda kalıyoruz. Gerçekte dünyadaki bütün işçiler, Alman olsun, Türkiye'den olsun, Yunanistan'dan olsun işçiler yaratırlar tüm nimetleri emekleriyle. Bu nimetlerden aslan payına konan ise, dev tekeller oluyor. Ve en büyük zahmete, burada, Almanya'da katlanmak zorunda olan da, biz yabancı işçiler oluyoruz. İşsizliğin, "kısaltılmış iş gününün", fiatların ve ev kiralalarının yapılan zamların darbesini ilk yemler de bizleriz. Okulların ve sağlık kurumlarının yetersizlikleri altında en fazla ezilenler de, bizleriz.

Biz Türkiye'li işçiler, Alman işçi kardeşlerimizden de fazla ezilmekteyiz. Büyük firmalar, ev sahibi şirketleri, turist işçi kardeşlerimizden kanamı emen "esir tüccarları", her çeşitten tefeci, mad rabaz ve üç kağıtçılar bizim karşılaştığımızdan faydalanıp kârlarına kâr katıyorlar. Sözde "Sosyal Haklarımız" var, ama gerçekte bunlardan faydalanmamız mümkün olmuyor. Çoğumuz yerli halktan bağlan tısı kesilmiş hâlde, yabancı işçi mahallelerinde oturuyoruz.

Oturduğumuz evler, insana yakışmayan, artık yakılması gereken hâreleler. Çocuklarımızın kaderi önceden çizilmiş: İlkokullarda, yarı hayatla ilerleyebilecek kadar Almanca öğrenme imkânları yok. Berlin'deki 6 bin yabancı gençten 88 deçe yüzde 20 si meslek okuluna gidiyor ve sadece yüzde 3 ü bir sanat öğrenebiliyor. Liseden mezun olan ise, hemen hemen hiç yöne ve yavrularımız, patronlara en ucuz vasıfsız işçiler olarak hizmete mahkûm ediliyor.

Politik haklarımız son derece kısıtlı. Bizlere ikinci sınıf insan gözüyle bakan yabancılar kanunu yüzünden, heran Batı Berlin ve Batı Almanya'dan sürülme korkusu içinde yaşıyoruz. Bu tabii demokratik haklarımız olan seçme-seçilme hakkından mahrumuz.

NEDEN YÜRÜYÖRÜZ?

Tekellerin iktidarının bütün ayak diremelerine rağmen, sendikaların yabancı ve yerli işçilere eşit hak talebini gerçekleştirmek, savunmak zorundayız. Birlikten kuvvet doğar. Patronların biz yabancı işçilerle Alman işçi kardeşlerimizi birbirine düşürme siyasetinin kesinlikle karşısına dikiliyoruz. İşçilerin en büyük gücü len, en kuvvetli silahları birlikleri ve dayanışmalarıdır.

1 Mayıs 1973'te KARL-MARX-PLATZ'da SAAT 11 de büyük yürüyüşe ve mitinge katılacağız! Batı Berlin'li meslektaşlarımızla omuz omuz BARIŞ, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN TEKELLERİN İKTİDARINA VE GERİCİLİĞE KARŞI sesimizi duyuracağız!

Dünyanın neresinde olursak olalım hangi sanayi kolunda çalışırsak çalışalım, işbaşı yaptığımız andan itibaren, en önemli görevimiz işyerindeki sendikaya kaydolmaktır. **Sendika nedir?** Sendika işçilerin bağrından doğan, öz be öz kendi mücadele örgütleridir. **Nasıl doğmuştur sendika?** Bununla ilgili ma kinaya uygulanmasıyla birlikte ge lişen, tütmeye başlayan fabrika bacaları, burada çalışan işçilere kuvvetinin ancak ve ancak birlik ten doğabileceğini öğretmiştir. Bu birlik, ilk defa sendikalarda vü cut bulmuştur. **Sendikalara üye olalım ve üye kazanalım!** Aktif olarak sendikalarda çalışalım ve görev alalım! Sendikaları güçlendirelim!

İçinde bulunduğumuz günlerde, her sabah işgücümüzü sattığımız fabrikalarda, sendikaların iş yerindeki temsilci (VERTRAUENSMANN) seçimleri yapılmaktadır. Biz Türkiye'li işçilere düşen görev, Alman ve diğer yabancı emekçi arkadaşlarla birlikte, mutlaka seçime katılmak, bağlı bulunduğumuz sendikayı iş yerinde temsil edecek olan arkadaşları seçmektir! **Hangi**

milletten olursa olsun, seçeceğimiz arkadaşta nelere aramalıyız?

- 1) İrk ve millet ayrımını gözetmemesi,
- 2) Faşizme ve emperyalizme karşı olması,
- 3) Elindeki tamburunun tellerinde patrondan yana çalınması, her zaman ve her yerde işçinin tarafına tutması,
- 4) İşleri askıda bırakmaması.

Eğer seçilecek kişilerde aranan bu vasıflar yoksa, bir iki kelime Almanca biliyor diye, pasif, silik kötü yürekli kişileri kati surette seçmeyeceğiz.

1 Mayıs işçilerin bayramıdır. Hedef sendikacı işçiler olarak, mutlaka kendi bayramımıza katılarak, gücümüzü göstermeliyiz.

İşçi örgütleri mücadele içerisinde güçlenir. 1 Mayıs bayramı patronlara karşı sınıf mücadelemizin şanlı bir günüdür! 1 Mayıs yürüyüşü bu mücadelemizin vazgeçilmez bir parçasıdır!

1 Mayıs'ta sendikacı işçinin, sendika ve işyeri temsilcisinin yeri Neukölln'de U-Bahnhof KARL-MARX STRASSE'de SAAT 11 de başlayacak olan dev kitle yürüyüşüdür!

Biz Türkiye'li işçilerin bir sorunu da, ev derdidir. Tek odada kalmak mecburiyetinde olan 6-7 nüfuslu aileler var aramızda.

Ev bulunmuyor- Eski ve döküntü evler dahi aracıların elinde. 1000 2000 DM hava parası vermeden, insan kafasını sokacak bir yer bulamıyor.

Akşam yorgun argan eve geliyor. Her taraf dökülüyor. Zaten bir tek oda. O da baştan aşağı se rilmiş çamaşırlarla dolu. Bir rutubet kokusu salyor ortalığı. Dılanmek ne mümkün; insanın oturması gelmiyor içeride.

Doğru düğün ev bulmak imkân -sız. Her şey aracıların elinde. Sonra biz Türklere düğün ev vermiyorlar.

Haymlarda olanlarımızın durumu farklı değil bundan. Genellikle küçük bir odada 3-4 kişi kalıyor, yüksek kiralar ödiyerek. Ne mutfak, ne banyosu, ne de tuvaleti yerli.

Geçenlerde Kurfürstenstr. deki Siemens haymında olduğu gibi, Bi-

raz düzgünce haymlardan da çıkarıyorlar bizleri.

Aynı şekilde Siemens Spandau daki bir haymında kalan Türkleri çok kötü bir hayma çıkarmak istemişlerdi. Ancak, oradaki işçilerin toplu direnişleri sayesinde, firma daha düğün bir haym vermek zorun da kaldı.

Kreuzberg semtinde Naunynstr. de bazı evlerde oturan Türk işçi aileleri, evler yıkılacak diye, çıkmaya zorlandılar- Halbuki bu durumda ev sahibinin, kiracılarla ev bulması gerekirdi. Bu durumda kiracı Türkiye'li işçi aileleri derhal bir kiracılar direniş komitesi kurarak haklarını al ma yolunda mücadeleye girmişlerdir

Bu hadiseler bize şunu gösterdi: Şayet birleşip direnişsek, hakkımız alabiliyoruz. Yoksa bizi, ne ev sahipleri, ne patronu, ne de Türk konsolosluğu savunmaktalar.

Büyük işçi yürüyüşü 1 Mayıs'ta, "İnsana yaşayacağımız evler istiyoruz" diye yürümeliyiz, sesimizi duyurmalıyız.



Turist İşçiler Genç İşçiler

Federal Almanya ve Batı Berlin de 50 bin vatandaşımız turist işçi olarak, hergün yakalanma tehli kesi ile karşı karşıya, polisten kaçarak, korku içinde yaşamaktadır.

En ufak bir haktan yoksun olan turist işçi kardeşlerimiz, bu çaresiz durumlarında, insan tüccarı aracı firmalar tarafından, saat üce retti 3-DM'e, en ağır ve pis işler de çalıştırılmak için, kapitalist lere satılmaktadırlar.

Turist işçiler yıllarca boş ve atlarla, aldatılmışlardır. Bu duruma karşı, Hessen eyaletindeki turist işçiler, Frankfurtta yaptıkları muhteşem bir yürüyüşle durumlarını kamu oyuna açıklamışlardır: Turist işçiler,

- Çalışmak günah mı?
- Nerede insan hakları?
- Tek öküzümü sattım geldim!
- Karım, çocuklarım burada, beni buradan atıyorlar.
- Saat ücreti 3 DM'ye çalıştırılıyor!
- "Sömürüye paydos" diye bağırarak işçi durumuna geçmelerini talep etmişlerdir.

Yürüyüşün kamu oyunda yarattığı geniş yankı ve bulduğu destek sayesinde, bir kısım turist işçiler işçi olma imkânını kazanmışlardır.

Turist işçi kardeş! Frankfurt yürüyüşü hepimize örnek olsun. Onbinlerce insanın 1 Mayıs yürüyüşüne sende katıl! Sesimizi çıkarmadığımız sürece durumumuzun değişmeyeceğini unutma.

1 Mayıs Gazetesi
Sorumlusu: Türk Toplumcular Ocağı
Adresi: Berlin 21, Turm Str. 20
Baskı: Verlag-Druck West-Berlin
1 Berlin 31, Pfalzburger Str. 20

Duyduğumuza göre, Batı Berlinde 15- 18 yaşlarında 6 000 Türki- li genç bulunmaktadır.

Bu gençlerden çok az bir kısmı, ancak 200 kadarı, meslek eğitimi görmekteler. Bir kısmını sokaklar da, lokallerde dolaşmaya terk edilmiş, diğer bir kısmını da düşük ücretlerle yardımcı işçilik yapmaktayız.

Gençlerin haftada 1 gün okula gitmeleri gerekirken, ancak %50 si bu imkâna sahip.

Meslek öğrenenler de büyük güçlükler içinde, geçenlerde, Siemens'te meslek öğrenen bir arkadaşımızın başına geldiği gibi, konsolosluk askerlik tecilini yapmıyor. Sanat öğrenimi yardımıyla da yararlanamıyorlar.

Buna nasıl çare bulunur?
Durumumuzu etrafa duyurmalıyız. Haklarımızı alma yoluna girmeliyiz. Herşeyden evvel, kendi dertlerimizi, kendimiz dile getirmeliyiz. Büyük çoğunluğun desteğini almalyız. Bunu en iyi şekilde, büyük kitle yürüyüşü, 1 Mayıs'a katılmakla yapabiliriz.

YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİ

Yurdumuzda liseyi bitiren, okuma imkânından yoksun 10 binlerce gençten bir kısmı olan bizler bakımlı olarak buralara geldik. Burada da bize büyük zorluklar çıkartıyorlar. Goethe Enstitüsünün durmadan pazarlığıyla lisan öğrenme imkânı kalmıyor, üniversiteler yüksek not barenleri ve zor giriş imtihanları koyuyorlar. Son olarakta Batı Berlin senatosu biz yabancı öğrencilerin çalışma hakkını ve burslarını kasıtlıca, okuyabilme olanaklarımızı tehlikeye düşürdü. Bu durumu sinemize çekip, geleceğimizi oluru na bırakamayız. Birleşip beraber mücadele etmemiz gerekir...

Bir mayıs yürüyüşüne katılalım!



ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇIKMAZDA!

Ben çocuklarımı buraya okutmak için getirdim. 2 senedir buradalar. Bir öğün var, şimdi 6. sınıfa bitirdi. Hauptschule'ye gideceğim. Geçen gün öğretmenimle konuştum. Öğlümü okutmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine, öğretmen bana öğlümü bu okulda okutmakla ilerde tahsil yapamayacağımı söyledi. Tahsil yapacak çocukların lise kısmına gönderildiğini söyledi.

Neden öğlümü lise kısmına gönderilmediğini sordum. Almancasının yeterli olmadığını söyledi. Sonra bizim Türk çocuklarımızın ancak 2-3 ünlü lise kısmına alıyorlarmış, Hauptschule'yi bitirince en fazla bir meslek öğrenimi yapabiliymiş.

Ne oldu bizim niyetlere? Alman

yaya çocukları okutmaya getirdik, ne ile karşılaştık!

Bütün anne ve babaların bu durumu bilmeleri lâzım. Yoksa onlarda benim gibi, çocuk okutuyoruz haya liyle avunurlar.

Daha ne kadar bu hayalle avuna cağız?

Çocuklarımızın kaderini değiştirmede bizede iş düşmüyormu?

Büyük işçi yürüyüşü 1 Mayıs'ta, çocuklarımıza eşit şans talep ediyoruz!

Bu kötü durumun kalkması için, çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlanması için, çocuklarımızın bu durumunu kamu oyuna duyurmanız lâzım. Bunun için 1 Mayıs yürüyüşüne katılmamız lâzım.

TURKÜTÜŞE KATILANLAK :

Batı Berlin Sosyalist Birlik Partisi, Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Alman Personel Sendikası (DAG) üyeleri, Fabrikaların İşçileri Temsilcileri Personel Temsilcileri, Gençlik Temsilcileri, Sendika Gençlik Komisyonu üyeleri, Matbu ve Kağıt Sendikası Spandau Bölge Kongresi, Batı Berlin Hür Alman Gençliği, Alman Sosyal Demokrat Partisi üyeleri, Die Falken-Sosyalist Gençlik Örgütü, Genç Demokratlar, Kreuzberg bölgesi Genç Sosyalistleri, Batı Berlin Sosyalist Öğretmenler Birliği, Demokratik ve Sosyalist

rosu temsilcileri, Batı Berlin Sosyalist Kadınlar Birliği, Türkiyeli Öğretmenler Derneği, Berlin Demokratik Kadınlar Derneği, Kamu Personeli Sendikası (ÖTV) Kitaplık Gurubu ve Doktorluk Birliği üyeleri, Hastahane Personeli Yönetim Kurulu, Hür hastabakıcılar ve hemşireler Birliği (ÖTV Berlin Kiracılar Birliği, Batı Berlin Barış ve Ulusal ve Uluslararası anlaşma Komisyonu, İtalyan İşçi Aileleri Derneği, Yunanistan Sol Güçbirliği EDA-dostları Kulübü, Yunanistan Sendika Antidiktatör Hareketi, Türkiye Akademisyenler Derneği, Türk Toplumcular Ocağı, Demokratik Eğitim Politikası Komisyonu, Sanatçılar Meslek Örgütü Yüksek Okul Gurubu, Kırmızı Karanfil Sanatçılar Birliği, Zentrifuge Tiyatrosu, Protestan Din adamları



TÜRKİYE'DE DURUM

Yıllardan beri memleketimizde hükümet buhranları eksiik olmuyor. Demireli, Erimi, Meleni, Talusu teker teker başa geldiler. Hergelen önce bir vaatde bulunuyor. Ama sonra halkımızın derlerine çare bulmak söyle dursun, onun derdine dert katıyor. Memleketimiz enflasyonun, pahallılığın bataklığına daha da saplanıyor. Halkın demokratik hakları elinden alınıyor. Bu haklar uğruna mücadele eden yurtseverler idam ediliyor, dağlarda kurşuna diziliyor, zindanlara atılıyor. Hergelen hükümet halkın huzurunda iyice kepaze olduktan sonra gidiyor, yerine bir yenisi geliyor.

Acaba bu hükümetler neden halkımızın derdine devalamıyor?

HALK NE İSTİYOR?

Halk, herşeyden önce pahallılığın ve enflasyonun baskısından, her türlü sıkı yönetim zülmünden kurtulmak istemektedir. Demokratik haklarına kavuşmak istemektedir. İşsizliğin, yoksulluğun sona ermesini istemektedir.

Enflasyonun, pahallılığın, işsizliğin, yoksulluğun sebebi nedir? Niçin herşey binlerce insanımız yabancı memleketlerde iş aramak zorunda kalmaktadır?

Bu sebeblerin başında ülkemizin ikisadi kilit noktasının emperyalizmin ve bir avuç işbirlikçi sermayedarın elinde bulunması gelmektedir. NATO gibi askeri paklanın saldırgan amaçları için harcanan büyük silahlanma masrafları gelmektedir.

Sıkı yönetim zulmünün, yurtsever halka yapılan ağır baskıların idam fermanlarının, hapislerin, işkencelerin sebebi nedir?

Kürt kardeşlerimize yapılan katmerli zulmün sebebi nedir?

Bunların da temel sebebi, emperyalizmin, tekcelci büyük burjuvazinin ve toprak ağalarının, halkın gündün güne gelişip örgütlenmedemokrasisi ve bağımsızlık, savaşın kırma çabalarıdır.

İşte bu yüzden, Demireller, Erimler, Melenler, Talular halkın derdine derman değildir. Büyük sermayenin temsilcisi olan hükümetler halkın dostu değil düşmanlardır. Ülkemizin içinde kivrandıran buhrandan kurtulması için, emperyalizmin, tekcelci büyük sermayenin siyasi ve iktisadi hakimiyetine son verecek, toprak ağalarının saltanatını yıkıp köylüyü toprak sahibi edecek köklü dönüşümler gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilecek tekgüç vardır: İşçilerin, köylülerin, emekçilerin, bağımsızlıktan ve demokrasiden yana bütün yurtseverlerin BİRLİĞİ.

1 MAYIS BİRLİK GÜNÜ

Emperyalizmin, tekcelci büyük sermayenin, toprak ağalarının saltanatını yıkacak, bağımsız, demokratik, barışçı bir Türkiye kuracak olan bu birlik günümüzün en önemli görevi olmuştur.

İşte bu yüzden, işçi ve emekçilerin birlik ve mücadele günü 1 Mayıs'ta yürüyerek Emperyalizme ve askeri zulüm rejimine karşı birliğimizi güçlendireceğiz.

İşte bu yüzden BAĞIMSIZ ve DEMOKRATİK TÜRKİYE için, haydi hep birlikte 1 Mayıs Yürüyüşüne!

Neye Karşı Ne İçin Yürüyoruz?

● YASASIN 1 MAYIS- DÜNYA İŞÇİ SİNİFINİN BARIŞ, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN MÜCADELE GÜNÜ !

● SOĞUK HARBE SON - BARIŞ VE AVRUPADA GÜVENLİK İÇİN !

● HİNDİÇİNİ HAKLARIYLA VE EMPERYALİZM VE GERİCİLİĞE KARŞI SAVAŞAN TÜM HALKLARLA DAYANIŞMA İÇİN !

● AMERİKANCI ASKERİ REJİME VE ZULME SON - BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN !

● GURBETTE SÜRÜNMEK DEĞİL - VATANI MIZDA İŞ VE İNSANCA YAŞAMAK İÇİN !

● İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİNE SON - TÜM YABANCI VE YERLİ İŞÇİLERE EŞİT HAKLAR VE TAM EŞİTLİK !

● PATRONLARIN YERLİ, YABANCI, KADIN VE GENÇ İŞÇİLERE AYIRIM YAPMASINA

KARŞI - EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İÇİN !

● İŞ KAZALARINA YOL AÇAN AKORT ÇEMDERESİNE KARŞI !

● DAHA YÜKSEK ÜCRETLER İÇİN- FİYAT VE KİRALARIN ARTIŞINA KARŞI !

● İŞYERİNDE, İKTİSADİ HAYATTA VE TOPLUMDA İŞÇİ HAKLARI İÇİN !

● KIŞLA DEĞİL İNSANA YARAŞIR, UCUZ EV VE HAYİLLAR İÇİN !

● PATRON UŞAKLIĞI YAPAN TERCÜMANLARA KARŞI - İŞYERİNDE VE İŞ SAĞLIĞI İÇİNDE BEDAVA ALMANCA VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İÇİN !

● İŞÇİ AİLELERİNE VE DOLANDIRILIP BURAYA GETİRİLEN TURİST KARDEŞLERİMİZE ÇALIŞMA HAKKI İÇİN !

● DEMOKRATİK OLMAYAN YABANCILAR

KANUNUNA KARŞI-POLİSİN VE RESMİ MAKAMLARIN KEYFİ VE HORLAYICI TUTUMUNA KARŞI !

● YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA HAKLARI VE BURSLARININ KISITLANMASINA KARŞI - ÖĞRENİMDE BULUNAN HERKESİN GEÇİM GARANTİSİ İÇİN !

● YOCUKLARIMIZA UCUZ YUVA, OKULLARA YETERLİ SAYIDA ÖĞRETMEN, GENÇLERİMİZİN SANAT ÖĞRENME İMKANI İÇİN !

● BİZİ İNSAN YERİNE KOYMAYAN, BAŞTAN SAVAN, İŞLERİMİZİ VAKTİNDE YAPMAYAN, HARAÇ KESEN KONSOLOSLUĞA KARŞI !

● İŞÇİ SINIFININ ÖRGÜTÜ SENDİKALARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN - SAĞCI VE SÖZDE DEVRİMCİ BÖLÜCÜLERE KARŞI !

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELÂM !

Türkiye işçi sınıfına selâm!
Selâm yaratana!
Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günler ellerinizdedir,
haklı günler, büyük günler,
gündüzlerinde sömürülmiyen, gecelerinde aç yatılmıyan
ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selâm!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,
toprağa, kitaba, işe hasretimizi,
hasretimizi, ayıldızlı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!
Paranın padişahlığını,
karanlığını yobazın
ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!

Türkiye işçi sınıfına selâm!
Selâm yaratana.

Nâzım Hikmet