



## **Yurtdışındaki gençler ve askerlik sorunu**



**BATIBERLİN TÜRKİYE  
GENÇLİK BİRLİĞİ**

1 Berlin 36 Paul-Lincke Ufer 42-43

# Adı bedelli askerlik amacı döviz sızdırmak

Ecevit Hükümeti Yurtdışındaki gençlerin askerlik sorununu sözde çözümlenmek iddiasıyla bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı 1927'de çıkarılan 1111 sayılı Askerlik Yasası'na ek maddeler getiriyor ve hükümet tarafından "Kısa dönem askerlik yasa tasarısı" diye adlandırılıyor. Ancak tasarısı, Yurtdışındaki gençlerimizden döviz sızdırmaktan başka bir amaç taşımadığından gerçek adını buldu. Piyasaya sürüldü-  
len beri, gençlerimiz bu tasarıya, "Dövizli Askerlik Yasa Tasarısı" diyorlar.

Tasarının maddelerini tek tek ele alıp açıklamak mümkündür. Ama hükümetin Yurtdışındaki gençlerimizden ne istediğini şöyle bir diyalog daha iyi açıklar:

**HÜKÜMET:** Sizler Yurtdışındasınız, gençsiniz ve bir askerlik sorunuz var değil mi?

GENÇLER: Evet öyle.

- Biz bu sorununuzu çözümlmek için bir yasa tasarısı hazırladık.

- Çok iyi ettiniz. Hele bir açıklar mısınız, nasıl çözeceksiniz bu askerlik sorunumuzu?

- Birincisi, oturma ve çalışma izniniz olacak ve bir işte çalışıyor olacaksınız. İkincisi, 300 bin lira karşılığı dövizi, günün resmi kuru üzerinden ödeyeceksiniz. Üçüncüsü, en geç 29 yaşınızı tamamladığınız yılın Aralık ayına kadar bu paranın tümünü bize ödemek zorundasınız. Dördüncüsü, biz Cumhuriyet Hükümeti olarak gerekli gördüğümüz an bir kararnameyle ödeyeceğiniz 300 bin lirayı iki katına çıkaracağız. Beşincisi, pek tabiidir ki vatan hizmeti gibi kutsal bir ödevden sizleri tümüyle uzak tutmayacağız. O nedenle Türkiye'ye gelip 2 aylık bir askerlik hizmeti yapmanız da gerekiyor. Ondan sonra güle güle. Askerlik sorununuz çözümlendi gitti. Yalnız şunu söyleyelim: Savaş veya savaşı gerektiren durumlarda sizleri yine silah altına alacağız. Jeo-politik konumuz... Uluslararası denge... Amerikan'ın

İran'ı kaybetmesi... Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den U-2 casus uçaklarıyla gözetilmesi... Bütün bu konularda Türkiye'nin artan önemini Batılı dostlarımız yeterince kavriyamıyor. Ama biz üstümüze düşeni yapacağız. Eskiden "Amerikasız yapamayız" denirdi. Bu, tabii ki yanlıştı. Biz NATO-suz yapamayız. Biz NATO'ya bağlı kalarak dış politikamıza NATO'nun izniyle çok yönlü nitelikler kazandıracacağız. Oluşturacağımız "Ulusal Savunma Kavramı"(?) batılı dostlarımızla askersel ilişkilerimizi ekonomik bakımdan da geliştirecek ve böylelikle biz onlara silah satacağız. Ortak savunma sistemi içinde batılı dostlarımızın bütün silah fabrikalarını Türkiye'de kurmalarına çalışıyoruz. O zaman Orta Doğu ve Arap ülkelerine, Afrika'ya ve bütün dünyaya silah satacağız. Bol para ve düşman kazanacağız. Böylesine çok yönlü bir dış politika her an için sizleri tekrar silah altına almamızı gerektirebilir. Vatan hizmeti için koşu koşu geleceğinizi umut ediyoruz. Bu, yeni tasarının altıncı koşuludur. Yedincisi, oranı belirlenen parayı ödemeyi yükümlenip sonra ödemededen vazgeçenler,

işyerlerinden ilişiği kesilip, işçilik durumunu yitirenler bu yasadan yararlanamaz ve askere alınırlar. Bir de sekizinci koşul var ki, o da Yurtdışındaki bilim adamları ve uzmanlarla ilgili. Onların da askerlik sorununu çözelim dedik. Ayrıca kazandıkları dövizleri çar-çur edeceklerine bu yasayla onlar da memleketin döviz darboğazından çıkmasına katkıda bulunmuş olacaklar.

Fakat esas katkıyı sizler yapacaksınız. Bu tasarının yasalaşmasıyla ilk elde Yurda bir buçuk milyar dolar döviz gireceğini hesap ediyoruz. Bu paralar özellikle tank tüfek, fantom ve panzer gibi silahların alımında kullanılacak. Amerikalılar satsa U-2 casus uçakları da satın almak istiyoruz. Böylece Sovyetler Birliği'ni kendimiz gözetleyip topladığımız bilgileri Amerikalılara satardık. Çok dövizli bir iş ama vermiyorlar.

Yalnız aklınıza birşey gelmesin. Bu tasarı döviz çekme tasarısı değildir. Kısa Dönem Askerlik Yasa Tasarısı'dır. İki ay askerlik yapıp geri döneceksiniz, döviz kazanmaya. İşte biz halkın sorunlarını böyle

halkla birlikte çözümleyip halkla birlikte halk iktidarı olmaya büyük özen gösteriyoruz. Özgürlükçü demokrasilerde... Ekonomik kurtuluş programına göre... Demokratik Sol çizgide... IMF'yi görmezden gelerek... Demokratik hukuk kuralları içinde... Döviz darboğazının en dar yerinden geçilmekteyken... Tünelin ucu görünmüştür. Hükümetimiz, Yurtdışındaki gençlerin sorunlarını çözmeyi göz önünde tutarak tasarımı Anayasa'ya uydurmaya özel bir özen göstermiştir. Bundan dolayı döviz göndermeyenlerin Türkiye'ye gelip 20 ay askerlik yapmaları Anayasal bir zorunluluktur. Yurdu kendi özgür (!) iradesiyle terkedip Yurtdışına yerleşmiş Yurttaşlarımıza sevgiler, saygılar.

Yurtdışındaki gençlerle hükümet arasında bu hayali diyalog kurulurken, bu yöntemle söz konusu tasarının daha iyi anlaşılacağı düşünülmüştü. Tasarının gençlerden ne istediği belki az çok anlaşıldı. Ama diyalog da diyalog olmaktan çıktı. Hükümetin, kendi söyler kendi dinler politikasını yansıtan zırva bir monologa dönüştü. Başka türlü de olamazdı. Çünkü dünyanın her yerinde

olduğu gibi Türkiye'de de sağ sosyal demokrasi kendini pis sömürü düzeninin kur-tarıcılığına adanmıştır. Ve bu yüzden iktidara gelir gelmez halka verdiği bütün sözleri paspas bezi gibi çiğnemiştir. Halkla, işçi sınıfıyla, gençlikle diyalog kurmaktan, vebadan kaçır gibi kaçıkmaktadır. O kadar ki, CHP üst yöneticilerinin bugün kendi Parti örgütleriyle, CHP tabanıyla olan ilişkileri de bu hayali diyalogdan farklı değildir.

Ama Dövizli Askerlik Yasa Tasarısında hükümetin istedikleriyle gençlerin durumu ve sorunları arasındaki uçurumu sergilemek bakımından hayali diyalogu yine de sürdürmek gerekiyor.

## Gençler hükümete soruyor

**GENÇLER:** Tasarıyı açıklarken çalışma ve oturma iznimiz olmasını ve bir işte çalışıyor olmamızı birinci koşul olarak saydınız. Peki biz gençlerin yüzde 60'ının bu olanaklardan yoksun olduğunu ve ancak yüzde 40'na yaklaşan bir kesimimizin çalışma ve oturma iznine sahip bulunduğunu bilmiyor musunuz?

NEE İSSİZ GENÇLER Mİ ? VALLA BİR DE ONLARI DÜŞÜNECEK HALİMİZ YOK



**HÜKÜMET:** Kuşkusuz ki biliyoruz. Biz Cumhuriyet Hükümeti olarak Yurtdışındaki Yurttaşlarımızın sorunlarını yerinde saptıyor ve bu sorunlara en uygun çözümleri planlıyoruz.

- Peki tasarının peşinen yüzde 60' mızı dışlaması sizce uygun bir çözüm müdür? Yoksa bunlara başka bir çözüm mü düşünüyor sunuz?

- Ha... Hayır. Onlar bizi ilgilendirmez. Nasıl olsa işsizler. Gelip 20 ay askerlik

yapıp geri giderler. Anayasa emridir.

- Demek ki bizlerin çoğunluğunun işsiz olması sizi ilgilendirmiyor. Oysa her Yurta taşta bir iş sağlanması da Anayasa emridir. Siz Anayasa'nın bu emrine karşı mı geliyor sunuz?

- Tasarı Anayasa'ya uygundur.

- Biz çalışma hakkından söz ediyoruz. Anayasa'nın 42. maddesi "ÇALIŞMA HERKESİN HAKKI VE ÖDEVİDİR" diyor mu demiyor mu? Yine aynı maddenin gerekçesinde "DEVLETİN HERKESE İŞ BULMAYI VAZİFE EDİNECEĞİ" yazılı mı değil mi? Siz, Anayasa emri olan bu vazifenizi yerine getirmeden bizden hangi vazifeyi bekliyor sunuz?

- Gençliği sağ ve sol diye ikiye bölenler azınlıktadır. Biz gençliği bu azınlığın elinden kurtarmaya çalışıyoruz.

- Siz önce kendinizi icinizdeki "Truva atları" ndan kurtarın ve sağa da sola da karşıyız sahteciliğiyle sorunlarımızı gü-rültüye getirmeyin. Çalışma, eğitim, seçme-seçilme hakkı, seçmen yaşının 18'e indirilmesi ve öteki sorunlarımızın çözümüyle ilgili ne yaptınız?

- Basından edindiğimiz bilgilere göre bu

yasayı "Avrupa'daki genç işçilerimiz ve işçi çocuklarımız heyecanla bekliyorlar" - Sözü ettiğiniz basın "döviz" diye yalanan tekelci sermayenin basınıdır. Başka türlü yazmaz. Tekelci basınının bir yalan makinası gibi çalıştığı, size karşı bile bir gün bir çeşit bir gün başka çeşit yazdığından da belli değil mi? Ama bizden habersiz tezgahladığınız tasarının goygoyculuğunu yaptığı için bu konuda yazılan uydurmalar işinize geliyor.

- Tasarı gençlerin durumu göz önünde tutularak hazırlandı.

- Sözü ettiğiniz gençler biziz, ve biz diyoruz ki, tasarınız, işi, oturma ve çalışma izni olan yüzde 40'mızın da büyük bir çoğunluğunu kapsamaktan çok uzaktır.

- Neden?

- Çünkü birincisi, yüzde 40'ın hepsi de sürekli çalışıyor durumda değildir. Patronlar, çalıştırdıkları gençleri fazla tutmazlar, işten çıkarır ve yerine başkalarını alırlar. Bu yöntem sürekli kullanıldığından çalışan gençlerin çoğunluğu mevsimlik işçi durumundadır. Bu nedenle gençlerin para biriktirmesini bir yana bırakalım çoğunluğu geçimini bile zor sağlar.

Bunların bir kesimi ailesine bile sık sık yük olur. İkincisi, iş bulup çalışabilen gençlerin çoğunluğu ya ailenin geçimine katkıda bulunuyor ya da evli ise ailesinin bütün geçimini omuzlarında taşıyor. Üçüncüsü, çalışabilen gençlerin yine büyük bölümü ya çırak işçidir ya da yeni işçidir. Ve en düşük ücretle çalışmaktadır. İşte başlıca bu ve başka nedenlerden dolayı çalışan gençlerin ezici bir çoğunluğunun bu tasarıya göre ödeme yapmaları olanaksızdır.

- Ama 24-28 yaş gurubunda olanların çırak işçi, ya da yeni işçi olması mümkün değil. Bunlar en azından birkaç yıllık işçidir. Dolayısıyla ücretleri de yüksektir. 20-23 yaş gurubunda olanlara gelince... Bunların da önlerinde uzun bir ödeme süresi var. Üstelik birkaç yıl sonra bunlar da yüksek ücret almaya başlayacaklardır.

- 24-28 yaş gurubundakiler, çırak işçi ya da yeni işçi olanlardan belki biraz fazla ücret alırlar. Ama evli-cocuklu olup ailesinin bütün geçimini sağlamak durumunda olanlar da özellikle bunlardır. 20-23 yaş gurubundakilerle ilgili olarak da ödeme süreleri uzun ve bir süre sonra yüksek

ücret alacaklar diyorsunuz. Aklınız fikriniz döviz kovalamakta olduğundan sorunun başka yanını düşünmek istemiyorsunuz. Yarın işten atılmayacağının güvencesine sahip olmayan bu gençleri siz nasıl oluyor da sanki yıllarca çalışma garantileri varmış gibi düşünüyorsunuz? Emperyalist tekel-ler, yılda kaç bin işçi atacaklarının hesabını çıkaran 5 yıllık planlar hazırlıyorlar. Bu demektir ki önümüzdeki yıllarda işsizlik çok daha yaygın ve yığınsal bir nitelik olacaktır. Böylesine yalın bir gerçeği görmezlikten gelmek Türkiye Hükümetlerinin değişmez niteliği midir? İşsizlik tehlikesinin sürekli ağırlaşan tehdidi altında hiçbir genç 300 bin lira gibi büyük bir parayı ödeme yükümlülüğü altına giremez.

24-28 yaş grubundakilerin ödeme durumuna gelince... Tasarıda 29 yaşın tamamlandığı yılın Aralık ayı, ödeme süresinin sonu olarak belirleniyor. Buna göre tasarı yasalaştığında 24 yaşında olanların 5 yıllık ödeme süresi olacak. Toplam ödeme 15 Mark dolayındadır. Yılda 3 bin Mark, ayda 250 Mark ödeyeceklerdir. 25 yaşındakilerin ödeme süresi 4 yıldır. Yılda 3750 Mark, ayda 312 Mark ödeyeceklerdir. 26 yaşındaki-

lerin ödeme süresi 3 yıldır. Yılda 5000 Mark, ayda 416 Mark ödeyeceklerdir. 27 yaşındakilerin ödeme süresi 2 yıldır. Yılda 7500 Mark, ayda 625 Mark ödeyeceklerdir. 28 yaşındakilerin ise ödeme süresi 1 yıldır. Ve bunlar 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayına kadar aylık ücretlerinin hemen hemen hepsini size postalamak zorundadırlar. Ama siz bununla da yetinmiyorsunuz ve bu paranın iki katına da çıkarılabileceğinden söz ediyorsunuz. Siz bizleri, ya devleti, halkı soyan hırsız Yahya Demirelin yerine koyuyorsunuz "çalın çırpın, esrar silah ve döviz kaçakçılığı yapın" diyorsunuz. Ya da bizden "döviz köleleri" olmamızı istiyorsunuz. Biz her ikisine de HAYIR diyoruz. Biz bu parayı çalışarak ödeyemeyeceğimizi ve ödemeyeceğimizi bildiriyoruz.

Tasarıda bir de ödemeyi yükümlenip sonradan vazgeçenlerin çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesilerek ayrılan ve işçilik durumunu yitirenlerin de bu yasadan yararlanamayacağı belirtiliyor. Bu koşul başlıbaşına çalışan gençlerin büyük bir kesimini dışlamayı öngörüyor. Çünkü Batı Avrupalı tekelci patronların ve hükümetlerin çalıştırma politikası gençler için sü-

rekli işyerlerini ve işçilik durumunu kaybetme tehlikesi yaratmaktadır.

Bütün bunlara rağmen diyelim ki bir genç ödemeyi yükümlendi. Ve yine diyelim ki bu genç borcunun 10 bin Marklık bölümünü ödedi. Fakat olanaksızlık nedeniyle ödemeden vazgeçti. Ya da herhangi bir nedenden dolayı işini ve işçilik durumunu yitirdi. O zaman ne olacak?

- Türkiye'ye gelip 20 ay askerliğini yapacak.
- Ödemiş olduğu 10 bin Mark ne olacak?
- Yasada ne belirtiliyorsa o olacak.
- Bugünkü tasarıda, böylesi durumlar ortaya çıktığında yapılmış ödemelerin geri verileceğine ilişkin herhangi bir madde yok.
- Hükümetimiz yasalara göre hareket eder. Yasalarda öngörülmemiş ödemeleri biz kendiliğimizden yapamayız. Dolayısıyla yasa göre istenen paranın tümünü ödemeyen gençlere ödedikleri paranın geri verilmesi söz konusu olamaz.
- Demek ki siz gençlerin eğitim, işsizlik ve daha bir dizi sorunları karşısında "bana ne" diyorsunuz. Bir yasa tasarısı tezgahlanıp "parayı veren düdüğü çalar"



diyorsunuz. Bunun da üstüne, ödemenin bir bölümünü yapıp gerisini getiremeyen gençleri hem askere alıyorsunuz, hem de ödemiş oldukları paranın üstüne yatmaya hazırlanıyorsunuz. Bu tasarı döviz tuzağından başka birşey değildir. Biz gençler bu tuzağa düşmeyeceğiz.

- Ne demek istiyorsunuz? Askerliği, ödemesiz, iki aylık bir eğitimle mi geçiştirelim?

- Siz bu iki aylık askerliği neye dayanarak saptadınız?

- Gençlerin iki ay askerlik yapmalarını öngörürken onların işyerlerini tehlikeye düşürmemeye özen gösterdik. Böylece gençler yıllık izinlerini kullanırken bu arada kısa dönem askerlik hizmetini de yerine getirmiş olacaklar.

- Yıllık izinlerin iki ay olduğunu size kim söyledi?

- Kuşkusuz yıllık izinler iki aydan daha azdır. Ama biz gençlerin işyerlerinden parasız izin alabileceklerini düşündük.

- Sizin düşünmenizle olmaz. Bu konuda yabancı işçi çalıştıran ülkelerle Türkiye arasında bir anlaşma var mı?

- Bu konuda bir anlaşma yok.

- Yani siz tasarının bu maddesini patronların "iyiniyetine" dayanarak hazırladınız. Oysa bilmeniz gerekir ki patronlar parasız izin istemini işçilerin, gençlerin işten atılmasında gerekçe olarak kullanmaktadırlar. Böylece çalışan gençler, patronların parasız izin vermemeleri durumunda ya iki aylık askerlik zorunluluğu yüzünden işten çıkmak zorunda kalacaklardır, ya da işlerini kaybetmemek için askere gitmemek yolunu tutacaklardır. Tasarı, çalışan gençleri zorla bu ikinci yola itmektedir. Gençlerin yüzde 60'ını aşan çoğunluğuna gelince... Bunların çalışma ve oturma izinleri olmasa da Türkiye'ye dönmek bunlar için korkulu bir rüyadır, bir kâbustur. Çünkü burada kaçak da olsa gecici bir işte çalışıp güc bela gecinme olanağı vardır. Ama Türkiye'de onları işsizlik ve açlık beklemektedir.

- Biz "orada yetişen yeni kuşakların Türkiye ile yurttaşlık ve manevi bağlarını sürdürebilmelerini kolaşlaştırabilmek için askerlik hizmeti bakımından bir olanak sağlamak istiyoruz." (B. Ecevit, 28. Mart 1979 günlü Hürriyet Gazetesi'ne açıklamasından)

- Yani Türkiye ile yurttaşlık ve manevi bağları sürdürebilmenin biricik koşulu

size ödenmesini istediğiniz 300 bin liradır, öyle mi? Eğer gençlerin Türkiye ile yurttaşlık ve manevi bağlarını sürdürebilmeleri için çareler düşünülüyorsa demek ki bu bağların zayıflamış olduğu gerçeği kabul ediliyor. Peki bu bağlar güçlendirilmek isteniyorsa ilkin yapılması gereken şey gençlere çalışma, eğitim-öğrenim, ve seçme seçilme gibi en temel insan ve yurttaşlık haklarının tanınması değil midir? Bu, madalyanın bir yüzü. Öteki yüzüne gelince.... Türkiye ile yurttaşlık ve manevi bağların zayıflamasına neden olanlar Türkiyeyi işsizler, acılar, yoksulluklar ve faşist cinayetler ülkesi durumuna getirenler değil midir? Bir buçuk milyon işçiyi ve yüzbinlerce genci anayurttan binlerce kilometre uzaklarda yaşamak zorunda bırakanlar değil midir? Bunlar Türkiye'yi emperyalizmin, saldırgan NATO'nun boyunduruğuna koşan tekelci para babaları ile onların sözcülüğünü yapan Demireller Türkesler değil midir? 300 bin lira haraç alıp gençlerin sürekli yurtdışında kalmalarını istemek yurttaşlık bağlarının zayıflamasına neden olanlarla, halkın, gençliğin can düşmanlarıyla suç ortaklığı yapmak değil midir?

Şunu iyice belleyinizki biz gençler için yurttaşlık bağlarının yurtseverlikten kaynaklanan çok derin ve kapsamlı anlamı vardır. Okadar ki, anayurdumuzu onu yaşanmaz bir cehenneme çevirenlerin elinden kurtarmak için yürütülen savaştan biz her şeyimizi vermeye hazırız. Biz bu savaşa,

"YOLUMUZ İŞÇİ SINIFININ SAVAŞ YOLUDUR" belgisiyle katılıyoruz. İşçi sınıfımızın, halkımızın kurtuluşu için yapılacak askerlik çağrısına biz her zaman gönüllü katılmaya hazırız. Biz ancak böyle amaçları olan askerlik hizmetini vatan görevi sayıyoruz. Bundan dolayı yurttaşlık bağlarının parayla satılamıyacağını söylüyoruz. Ama siz bu bağları satışa çıkarıyorsunuz ve askerlik hizmetini bu satışı gerçekleştirmede araç olarak kullanıyorsunuz. Böylesi bir askerliğin vatan görevi ile hiçbir ilgisi yoktur. Biz, emperyalistlerin ve yerli ortaklarının sömürü ve çıkar bekçiliğini gözeten böylesi bir askerlik hizmetine hayır diyoruz.

Ecevit Hükümetiyle varsayım dayanan diyalogun ikinci bölümünde Yurtdışındaki gençlerin içinde bulunduğu durumla Döviz-



ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA YURDA DALAN EMPERYALİSTLERİ KOVMAK İÇİN KURULAN HALK ÇETELERİ.



BUGÜN İŞBİRLİKÇİ BURJUVAZİ ARACILIĞIYLA TEKRAR YURDA DALAN SOYGUNCULARIN ÜSLERİNİ BEKLEMELERİNDE BIRAKILAN MEHMETÇİK

li Askerlik Yasa Tasarısı'nın dayattığı koşullar arasındaki uçurum az çok ortaya çıktı. Diyalogun bundan öte sürmesine gerek de yok, olanak da. Çünkü gençlik daha son sözü söylemedi ama hükümet de söylenecekleri duymamak için Meclis'teki "Truva atlarının" arkasına saklanıyor. Hükümet ve CHP'nin sağ sosyal demokrat yönetimi isterlerse başlarını kuma gömsünler. Gençlik Anayurdumuzun sorunlarıyla, halkımızın kuruluşuyla ilgili inandığı gerçekleri haykıracaktır. Bu uğurda savaşımını sürdürecektir. Gençliğin sorunu sadece askerlikle sınırlı değildir.

## Askerlik hizmetinin dünü ve bugünü

VATAN BEKÇİLİĞİNDEN NATO BEKÇİLİĞİNE

1919-1922 yılları arasında emperyalist işgale karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı halkımızın utkusuyla sonuçlandı. Anayurdumuz bağımsızlığına kavuştu. Emperyalizmin ajanlığını yapan padişahlık yönetimi kaldırıldı, yerine Cumhuriyet kuruldu. Ancak Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında işçi sınıfı güçsüz olduğundan memle-



BATİBERLİN TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ 4.OLAĞAN GENEL KURULUNU "NATO'YA HAYIR", "FAŞİZME GEÇİT YOK", "VATAN BEKÇİLİĞİNE EVET NATO BEKÇİLİĞİNE HAYIR" BELGİLERİ ALTINDA YAPTI.

ketin yönetimi sömürücü sınıfların eline geçti. Bu sınıfların politik sözcüleri, halkın istediği halk ordusu yerine bugünkü ordunun temelini attılar. Kurulan ordunun o zamanlar başlıca şu iki görevi vardı: Birincisi, emperyalizme karşı ülkenin bağımsızlığını korumak, dış güvenliğini sağlamak. İkincisi; içerde işçi sınıfını, yoksul köylüleri, geniş halk yığınlarını, Kürt halkını baskı altında tutarak sömürücü sınıfların sömürü güvenliğini sağlamak. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürenin yarısından fazlasının sıkı yönetimlerle geçmiş olması ordunun özellikle ikinci görevde kullanıldığını açıkça gösteriyor. Demek ki Türk burjuvazisi ve toprak ağaları için ordu öncelikle işçi sınıfını, Türk ve Kürt halkını baskı altında tutmanın başlıca aracıdır. Ordunun bu niteliği kurulduğu günden beri değişmemiştir. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşına kadarki dönemde ordunun gerek yapısında gerek ödevleri arasında bağımsızlığı koruma zorunluluğundan gelen anti emperyalist bir yan vardı. Bundan dolayı bu süre içinde askerlik hizmetinin de aynı zamanda Vatan bekçiliği gibi bir niteliği vardı.

Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında ordunun anti emperyalist ödevleri adım adım ortadan kaldırıldı. 1950 de iktidara gelen Bayar-Menderes çetesi ABD emperyalizmine 43 Sente asker satmakla işe başladı. Mehmetçiği, ABD emperyalizmine karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı veren Kore halkının üstüne saldı. Mehmetçik kendi can düşmanlarının safında dost bir halkın çocuklarını kurşunladı. Binlerce asker Kore dağlarında kırıldı, binlercesi sakatlandı, binlerce aile ocağı söndü. Bayar-Menderes çetesi böylesi canavarlıklar sonunda ABD emperyalizminin gözüne girdi ve 1953 de Türkiye'ye ite-kaka saldırgan NATO'nun boyunduruğuna bağlandı. Anayurdumuz o günden bu güne Amerikan askerlerinin ve resmi-sivil casuslarının talim meydanı oldu. Saldırı ve casusluk üsleri, atom yığınakları topraklarımızı akrep sürüsü gibi sardı. Deldelerimizin kanı canı pahasına kazanılan bağımsızlık tümüyle yitirildi. Başarılı bir Kurtuluş Savaşı vermiş olmanın onurunu taşıyan ülkemiz böylece komşularımıza karşı, Sovyetler Birliği'ne, Orta Doğu ve Arap halklarına karşı emperyalizmin atlama taşı durumuna getirildi. Ordu tam 26 yıldır

erinden Genel Kurmay Başkanına kadar bütünüyle Amerikan generallerinin emrindedir. Cumhurbaşkanı bile ABD ve NATO üslerine girebilmek için Amerikalı cavuşur. İznini almak zorundadır. Üslerin bazı bölümlerine girmesi ise kesinlikle yasaktır.

1963 yılında Trabzon'daki Amerikan üssünü denetlemeye giden Orgeneral Refik Tulga'nın demir kafeslerle çevrili "gerçek üs" bölgesine sokulmadığı, Doğan Avcıoğlu'nun "Türk Ordusu ve Amerika, 1947-1969" başlıklı yazı dizisinde ayrıntılı olarak anlatılıyor. Orgeneral Refik Tulga bu konuda şunları belirtiyor: "Ülkemizin çeşitli yerlerinde Atom başlıklarının saklandığı depolar var. Buralara yalnız Amerikalılar girebiliyor. Depolar, Amerikan kuvvetlerinin muhafazası altında. Türklere düşen iş, buralardaki Amerikalıların istirahat ve güvenliğini sağlamakla ibaret. Tel örgünün dışında Türk muhafızlar var."

"Amerikalı sevgilisi ile konuşurken coşar, telefonu yere atar, kırar. Camları indirir. Gel tamir et, derler. Bıktık... İçerde refah manzarası, dışarda perişan durumda Mehmetçik... Üs içindeki bekçi köpeklerinin bile maması Almanya'dan gelmekte."

Görüldüğü gibi Anayurdumuzda egemen olan Amerikan ağalığıdır. NATO boyunduruğudur. Ordunun emperyalizme karşı Yurdun bağımsızlığını savunma görevi bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine, orduya, emperyalizmin yedek vurucu gücü olma görevi verilmiştir. Türkiye'de uzun yıllar orduda kullanılan, üzerinde İngilizce "Top Secret" yani "çok gizli" yazılı askeri haritalar kullanılmıştır. Türkiyenin her bölgesini karış karış gösteren bu haritalar Mehmetçiğe "çok gizlidir". Ama Amerikan ve NATO Harp Dairelerinde bütün bu haritaların birkaç kopyası vardır. Çünkü bu haritalar Amerikan Genel Kurmaylığına bağlı matbaalarda basılmıştır. Şimdi bu gerçeklerin ışığı altında bütün gençler şu soruyu ortaya atıyorlar: Amerikalı generallerin emrine verilmiş ve bölgemizde saldırgan NATO'nun yumruğu durumuna getirilmiş bir orduda askerlik görevinin vatan bekçiliği ile ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Böylesi bir askerliğin adı vatan bekçiliği değil, olsa olsa NATO bekçiliğidir.

Emperyalizmin işbirlikçileri, Bayar-Menderes-Demirel-Türkeş gibi vatan hainleri A-

merikan ağalığını, NATO egemenliğini getirip Anadolumuzun başına oturtular. Ama buna karşı gittikçe yükselen bir savaş da sürüp gidiyor. İşçi sınıfı, emekçi köylü yığınları, aydınlar, emekçi kadınlar, gençlik, ordunun ana gövdesini oluşturan erler, yurtsever assubaylar ve subaylar bu savaşın yürütücü güçleridir. İlerici-devrimci yurtsever gençlik bu savaşta sayısız kurbanlar verdi, bugün de veriyor. Anayurdumuzu emperyalist boyunduruktan kurtarma savaşına işçi sınıfının yanbaşında katılan gençlik bu savaşın üniformasız gönüllü ordusunu oluşturuyor. Gençlik, Türkiye'nin saldırgan NATO'nun boyunduruğundan kurtulması, emperyalizmin saldırı ve casusluk üslerinin sökülüp atılması, ordunun NATO generallerinin komutasından ve OYAK'çı militarist paşaların kanlı pençesinden kurtarılması için savaşıyor. Gençlik NATO ve Amerikan köleliğinden kurtulmuş bağımsız, egemen, demokratik ve barışçı bir Türkiye istiyor. Gençlik böylesine onurlu bir Türkiye'nin emperyalizme karşı güvenliğini sağlayacak ve emekçi halkın demokratik haklarını koruyacak anti emperyalist-demokratik bir ulusal orduda Vatan bekçiliği yapmaya ha-

zır olduğunu ilan ediyor. Gençlik "VATAN BEKÇİLİĞİNE EVET, NATO BEKÇİLİĞİNE HAYIR" diye haykırıyor.

## **NATO'DAN ÇIKILMALI ASKER SAYISI YARIYA İNDİRİLMELİDİR**

Türkiye'de 674 bin asker silah altındadır. Bu demektir ki 674 bin yetişkin insan sürekli biçimde üretimin dışındadır. Ama sadece o kadar da değil. Beslenmesiyle, giyinmesiyle, silahları, araç-gereç ve donatımıyla bu 674 bin kişilik ordu devlet bütçesinin en ağır yüklerinden biridir. Yani bütün harcamaları vergilerle karşılanan 674 bin kişilik ordu, gerçekte tümüyle işçi sınıfının, emekçi halk yığınlarının ağır yüküdür, kamburudur.

Federal Almanya'nın nüfusu 60 milyonun üzerindedir. Silah altında tuttuğu asker sayısı 495 bindir. İngiltere'nin nüfusu 60 milyon dolayındadır, asker sayısı 240 bindir. Türkiye, F. Almanya'dan yaklaşık 180 bin, İngiltere'den de 434 bin daha fazla asker beslemektedir.

Türkiye neden bu kadar çok askeri silah altında tutuyor? Çünkü Türkiye saldırgan NATO'nun üyesidir. NATO'ya 43 Sentlik ucuz asker gereklidir. Ve insanın, insan canının sudan ucuz olduğu ülke Türkiye'dir. NATO saldırganlarının kışkırtacağı bir nükleer savaş tehlikesi durumunda Türkiye, ordusuyla, 45 milyon dolayındaki insanıyla mayın tarlasına ilk sürülecek kurban durumundadır. Neden? Çünkü emperyalizmin Orta Doğu'daki saldırganlık amaçları bunu gerektirmektedir. Emperyalistler, Bayar-Menderes-Demirel-Türkeş hainleri eliyle Türkiye'yi işte bu derekeye düşürmüştür. Ecevit Hükümeti NATO'culuk politikasını sürdürmekle bu hainlerin suçlarına ortaklık etmektedir.

Türkiye, NATO'nun ucuz asker gereksinmesini karşılamak için her yıl bütçesinin beşte birinden fazlasını, 70-80 milyar liralık bir parayı silahlanma ve harp harcamalarına ayırmak zorundadır. Bu parayla emperyalist silah tekellerini beslemektedir. 674 bin askeri silah altında tutma zorunluluğu NATO'nun Türkiye'ye bir dayatmasıdır. Oysa bugünkü asker sayısının yarısı NATO dışında bir Türkiye

için yeterlidir. Ecevit Hükümeti "Savurganlığa son" diye bir sakızı bir buçuk yıldır çiğneyip durmaktadır. Eğer gerçekten savurganlığa son verilmek isteniyorsa öncelikle bugünkü asker sayısının yarıya indirilmesi gerekiyor. Böylece hem halkımız büyük bir orduyu beslemek gibi ağır bir yükten kurtulacak, hem silahlanma ve harp harcamalarına ayrılan milyarlar yatırımlara aktarılarak işsizlik geniş ölçüde önlenecek ve hem de Türkiye Orta Doğu'da emperyalizmin jandarmalığını yapmak gibi halkımız için onur kırıcı bir rolden kurtulacaktır. Ama bunun ön koşulu Türkiye'nin NATO boyunduruğundan, Amerikan köleliğinden kurtulmasıdır. Ecevit Hükümeti ve CHP'nin sağ sosyal demokrat üst yönetimi hem NATO'culuk politikasına dört elle sarılıyor, hem de savurganlığa son vereceğini öne sürüyor. Buna kimseyi inandıramaz.

**ABD EMPERYALİZMİNE,  
İKİLİ KÖLELİK ANLAŞMALARINA,  
NATO'YA, NÖTRON BOMBASINA,  
İMF'YE, ORTAK PAZAR'A HAYIR !**



ASKERLİK HİZMETİYLE İLGİLİ YASA VE MADDELER TOPLUMSAL GELİŞMENİN GERİSİNDE KALMIŞLARDIR. BU YASA VE MADDELER GENÇLİĞİN TÜMÜNÜ ASKERLİK YAPMAKLA YÜKÜMLÜ KILMAYACAK BİÇİMDE DEĞİSTİRİLMELİDİR.

NATO'nun dayatmaları sonunda Türkiye'nin 674 bin asker beslemek zorunda kaldığını ve bu sayının yarıya indirilmesi gerektiğini gördük. Ama sorun bu kadarla da bitmiyor. Bir de Türkiye'de askerlik yaşına gelmiş 500 bine yakın gencin ihtiyaç fazlası olarak askerlik sırasını beklemekte olduğunu görmek gerekiyor. Bunların çoğunluğu askerliğini yapmadan evlenip bir yuva kuramıyor, iş bulup çalışmıyor. Ya da askerlik barajını aşmadan kendi yaşamını kurmaya başlayamayacağından rüşvet yedirip askerlik sırasını öne aldirmaya çalışıyor. 1974 yılında liseyi bitirmiş olup üniversite, ya da yüksek okula giremeyen ve asker adayı olanların sayısı 187 bindir. Bu sayı 1976 da 268 bin, 1978 yılında 321 bin ve 1979 yılında 397 bindir. Bunlar sadece liseyi bitirip üniversite ya da yüksek okula giremeyenlerdir. Asker adaylarının ikinci kaynağı orta okul ya da liseye gidemeyen ama

askerlik çağına gelip dayanan işçi ve köylü gençliktir. Bir üçüncü kaynak da, sayıları daha şimdiden 300 bini aşan Yurtdışındaki gençlerdir. Bu her 3 kaynak da her yıl büyük bir hızla artmaktadır. Yakın bir gelecekte bu sayı milyona varacak ve aşacaktır.

Türkiye'nin durumu bugün silah altında tuttuğu asker sayısını yarıya indirmeyi zorunlu kılmaktayken, gençler sürekli çoğalıyor diye asker sayısını milyona çıkarmak söz konusu olamaz. Ama öte yandan Anayasa'da herkesi askerlik yapmakla yükümlü kılan bir madde vardır. Demek ki toplumsal gelişme Anayasa'nın bu maddesini de, 1927 de çıkarılmış olan müzelik Askerlik Yasası'nı da aşmıştır. Bu yasa ve maddeler toplumsal gelişme karşısında geçerliliklerini yitirmişlerdir. Bunların, gençliğin tümünü askerlik yapmakla yükümlü kılmayacak biçimde değişmesi gerekmektedir. Türkiye'nin nüfus gelişmesi bu değişikliği yıllardır zorunlu kılmaktadır.

Ama bir de ne görüyoruz. Parlamentoda yer alan faşistinden sağ sosyal demokratına kadar tüm sermaye sözcüleri bu gerçeği görmemekte direniyorlar. Elli bin dere-

den su getirip eskimiş yasa ve maddelerin karanlığına sığınmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü bu çağdışı yasa ve maddeler onlara "Vatan hizmeti" gerekçesinin arkasına saklanıp gençleri soyma olanağı tanımaktadır. Yurtdışındaki gençlerin üzerinde oynanmak istenen oyunun özeti budur. Ama gençlerde ne bunlara yedirecek bir kuruş haraç var, ne de NATO'nun bekçiliğini yapacak göz. Yurtdışındaki gençler, birinci olarak, yasalarda, gençliğin tümünü askerlik yapmakla yükümlü kılmayacak değişiklikler yapılmasını istiyorlar. İkinci olarak VATAN BEKÇİLİĞİNE EVET, NATO BEKÇİLİĞİNE HAYIR diye haykırıyorlar.

## Sonsöz

Yurdumuzdan hergün ölüm haberleri geliyor. Hergün nice yiğit genç faşist katillerce, baş katil Türkeş'in beslemelerince şehit ediliyor. Nice ananın, nice genç nişanlının, gelinin gözünü yaş bürüyor. Ecevit bu faşist katillerin, bunların elebaşlarının, Demirellerin, Türkeşlerin üstüne gitmiyor. Onlarla anlaşmaya çalışıyor. Halkın ahını yerde bırakıyor. Verdiği sözleri tutmuyor.

IMF'ler, AET'ler Yurdumuzda vurgun üstüne vurgun vuruyorlar. Devalüasyon üstüne devalüasyon, pahalılık üstüne pahalılık, yokluk, kıtlık, zam halkımızı bunaltıyor. Milyonlarca genç arkadaşımız işsizlik altında, varlık yokluk savaşında bunalıyor. Okullara giremeyen yüzbinlerce genç işsiz mesleksiz, baba parasına muhtaç yollara dökülüyor. Gençlerimiz bu yokluk içinde yolsuzluklara, esrarkeşliğe, patron fedailiklerine, katil Türkeş'in kiralık katilliğine sürükleniyor. Ecevit IMF'lere, emperyalist tekellere boyun eğerek halkımızın ekmeğini, gençliğimizin en güzel, en verimli yıllarını peşkeş çekiyor. Gençli-

ğimizin en güzel hayallerini, namuslu, "hakça" bir düzende özgürce, insanca yaşama düşlerini karalara boyuyor. Gençlik ölmeden mezara koyuluyor.

Türkiye işçi sınıfının, ilerici güçlerin savaşına yasak üstüne yasak konuyor. Türkiye Komünist Partisi tam 57 yıldır yasaktır. Faşist 141. 142.ler, sıkıyönetimler, ilerici örgütleri, basını susturmaya çalışıyorlar. İKD, İGD kapatılıyor, sendikaları bölmeye, ezmeye çalışıyorlar. Bu terörde gençlik yine en başta vuruluyor, susturulmaya çalışılıyor. Gençler "141. 142'ye hayır!", "TKP'ye Özgürlük!" diyerek haykırmasın korkusuyla sıkıyönetimler, terör sürüyor. Olağanüstü hal yasaları hazırlanıyor.

Türkiye Kürdistan'ında Kürt gençlerine akla gelmedik işkenceler yapılıyor.

Gençler yavuklularının önünde cırılçıklak soyuluyor, ırzı, namusu lekeleniyor. Ordu icindeki MHP'li gerici faşist subaylar Kürt halkına akıl almaz zulüm yaparken, Kürt ağalarının önünde elbence divan duruyorlar, elli takla atıyorlar. Bunlar ağaların, patronların, emperyalistlerin uşaklarıdır.

Emperyalistler, onların yerli işbirlikçileri gençliğe mutlu gelecek vadedemiyorlar. Zulümleriyle, soygunlarıyla gençliğin yüreğinde alevlenen kını, halk için, işçi sınıfı için savaş ateşini söndüremiyorlar. Bunların kendi veletleri, İstanbul Caddelerinde anahtar teslimine, Mustang'larla araba yarışları düzenliyorlar. Bu milyoner veletleri paralarıyla, mallarıyla halkın ırzına, namusuna saldırıyor, genc kızları kötü yollara düşürüyorlar. Bunlar milyonlarca gencin, milyonlarca işçinin, kadının, emekçinin alınterini yiyorlar.

Bu şımarık patron çocukları açlık bilmez, işsizlik, okulsuzluk, gecim derdi nedir bilmezler, askerlik nedir bilmezler. Sayarlar parayı en lüks otellerde askerlik yaparlar. Demirel'in kendisi hala askerlik yapmamıştır. Bu Amerikan uşağının yeğeni Yahya"askerliğini" İzmir'in Efes Otellerinde yapmıştır. Askerlik süresinde yalnız içtiği viski için tam 300 bin lira ödemiştir. İşte Vehbi Kocların, Sabancıların ve bunların uşaklarının Vatana bağlılığı böyledir. Bunlar Vatana satar, bundan komisyon alırlar. Bunların ırzı, namusu, dini, imanı, keselerine giren kardır.

Burada emperyalist tekeller bize ayırımı-  
cı politika uyguluyorlar. İş vermiyorlar.  
İşsizlik, eğitimsizlik, gelecek güvencesi-  
nin olmaması birçok genç arkadaşı otomat  
kırmaya, esrara, haşhaşa itiyor. Daha bu  
genç yaşta alman hapisanelerine birkaç  
kez düşmüş arkadaşlarımızın sayısı az  
değildir. Tek kişilik hücrelerde çile  
doldurmak nedir, çoğu bunu bu genç yaşta  
öğrenmiştir. Bunun suçlusu bu genç arka-  
daşlar değildir. Patronlardır. Onların  
hükümetleridir. Bu politikaya ses çıkarma-  
yan, bizden yalnız döviz isteyen Türkiye  
hükümetleridir.

Ecevit bizden para istiyor! Hangi yüzle?  
Bize almanca mı öğretti, türkçe mi? Bize  
iş mi buldu? Bize F.Alman patronlarının  
uyguladığı ayırımıcı politikaya karşı mı  
çıktı? Hayır. Herşeye göz yumdu. Bize bu  
çileleri çektiren F.Alman patronlarıyla,  
hükümetiyle, bunların CDU'ları, SPD'leriyle  
sarmaş dolaş oldu. Türkiye Hükümetleri  
bunların dayattığı her anlaşmaya imzayı  
bastılar. Çocuk paralarının bile kesilmesi-  
ne göz yumdular.

Şimdi de gençlerin kesesine göz diktiler.  
Askerliği, ABD'ye, NATO'ya, halkımızın

düşmanlarına bekçiliği pazara çıkardılar.  
"Parayı sayan kurtulur" diyorlar! Biz bu  
parayı saymayacağız. Bu paraları yine Ame-  
rikan silah tekellerine yatırıp panzerler  
alacaklar. Bunları işçilerin, köylülerin  
üstüne sürecekler. Biz bu parayı saymaya-  
cağız. "Vatan bekçiliğine evet, NATO bek-  
çiliğine hayır" diye haykıracağız.

Biz sorunlarımızın Türkiye'deki gençliğin,  
halkımızın sorunlarıyla bağlı olduğunu  
görüyoruz. "Vatanda iş istiyoruz!". Biz  
bunu ancak emperyalizmden bağımsız, ileri  
demokratik bir Türkiye'de gerçekleşeceğini  
biliyoruz. Biz de ulusal demokratik güçle-  
rin birliğini sağlamak için, sosyalizme  
açılan ileri demokratik devrim için sava-  
şıyoruz, savaşacağız!

## GENÇ ARKADAŞ !

Ecevit Hükümeti ve Parlamentoda yer alan irili ufaklı bütün sermaye partileri aylardır bir yasa tasarısı üzerinde çekişip duruyorlar. Söz konusu tasarı "Dövizli Askerlik Yasa Tasarısı"dır. Ve bu tasarı biz Yurtdışındaki gençleri soymayı amaçlamaktadır. Hükümet ve sermaye partileri arasındaki çekişmenin bizlerin askerlik sorunumuzun çözümüyle bir ilgisi yok. Çekişme, soygunun nasıl yapılacağı üstüne. Tekelci boyalı basın ise soygunu bize şirin göstermenin çabasında. Başbakan Ecevit "Hürriyet" gazetesiyile yaptığı "SÖYLEŞİ"de hazırladıkları tasarının yasalaşmasını bizlerin "heyecanla" beklediğimizi iddia etti. Sermaye partilerinin, tekelci boyalı basının ve hükümetin iddiaları yalandır. Elindeki broşür bu yalanları sergiliyor. Bu yalanları sergilemek ve gerçek çözümü göstermek her gencin görevidir. Sen de askerlik konusunda ve öteki sorunlar üstüne görüşlerini bize yaz. Bize gelen yazıları önümüzdeki günlerde çıkaracağımız ikinci broşürde yayınlayacağız. Selamlar.