

VATAN
TOPRAKLARI
SATILIK
DEĞİLDİR

TÜSTAV



Türkiye İşçi Partisi
İstanbul İl Örgütü



Türkiye İşçi Partisi
İstanbul İl Örgütü

Piyerloti Cad. 21/3 Çemberlitaş - İstanbul
Tel: 22 80 29

*İşçiler, Emekçiler,
Aydınlar, Gençler,
Kadın Erkek Tüm Barışseverler,
Yurtseverler*

**DEMİREL'İN ABD İLE İMZALADIĞI
SAVUNMA VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
KÖLELİK ANLAŞMASIDIR**

Demirel hükümeti imzaladığı işbirliği anlaşması ile vatan topraklarının bir bölümünü ABD'ye kiralamıştır. Demirel hükümetinin imzaladığı bu işbirliği anlaşması ulusal bağımsızlığa indi-

Basıldığı yer: Kent Basımevi
Son baskı tarihi: 23.5.1980

rilen yeni ve ağır bir darbedir; kölelik anlaşmasıdır.

Kısa adıyla SiA diye bilinen «Savunma ve İşbirliği Anlaşması» Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkını ihlal edicidir ve egemenlik hakkının, en azından bir bölümünün, ABD emperyalizmine terk edilmesinin açık ve kesin bir belgesidir. Bundan dolayı da Anayasa'nın 4. maddesine aykırıdır.

İşbirliği anlaşması metinlerinde «Türk Silahlı Kuvvetleri savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler hükümetine izin» verdiği ileri sürülmektedir. Oysa yapılan iş bir katılma değildir. Çünkü anlaşmanın yine diğer bölümlerinde «Türkiye Cumhuriyeti hükümetince, Birleşik Devletler hükümetine tahsis edilen arazilerin varlığından söz edilmektedir. Açıkçası, vatan topraklarından bazı araziler Demirel hükümetince ABD'ye kullanım için terk edilmiştir ve yine metinlerden anlaşılan, daha yenileri de terk edilecektir.

Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerindeki egemenlik hakkı ile çelişir. ABD'ye bir kısım toprakların terk edilmiş olması Türk Ceza Kanununun 125. maddesine de aykırıdır. Demirel ve hükümeti cezası «ölüm» olan bir suç işlemiştir.

Öte yandan, üslerin yönetimi ve üslerdeki komutanlık, yine anlaşmaya göre, esas olarak, NATO ve ABD komutanlığı olmaktadır. Çünkü ABD'ye terk edilen yerlerin komutası ve diğer faaliyetler tamamen ABD subaylarına ve personeline bırakılmaktadır.

Anlaşma ile her üste bulundurulacak ABD kuvvet ve personeli, tamamen ayrı ve imtiyazlı bir topluluk statüsünde olacaklardır. Demirel hükümetince imzalanan işbirliği anlaşması ile ABD askerlerine ve personeline özel statü uygulaması yine devam edecektir. Bu, Türkiye toprakları üzerinde işlenen suçların takip edilmesinden vazgeçilmesi ve yargı hakkının ABD'ye bırakılması demektir. Bu, öte yandan, ABD kuvvetleri için gümrüksüz eşya ithali, özel posta servisleri

ve radyo istasyonları kullanma gibi ayrıcalıklar getirmektedir.

Anlaşma metinlerinde Demirel'in «üs yok tesis var» demagojisi daha da geliştirilmekte ve «tesis»lerin adı bu kez «Türk Silahlı Kuvvetleri Tesisleri» olarak sıfatlandırılmaktadır. Bu «tesis» demagojisinin nasıl geçersiz olduğu, bu üslerde nükleer başlıkların, füzelerin, bombardıman uçaklarının bulunduğunu ve bu yerlerin tam teçhizatlı birer askeri üs olduğu artık herkesçe bilinmektedir.

DEMİREL BARIŞ DÜŞMANI, SAVAŞ KUNDAKÇISI ABD EMPERYALİZMİYLE TAM BİR İŞ ORTAKLIĞI İÇİNDEDİR

Demirel hükümetinin ABD ile yaptığı ve kısmen açıklanan anlaşmalar, kendi başlarına, ulusal bağımsızlığa ve egemenliğe aykırıdır. Ama daha da önemlisi, bu anlaşmalarla beraber ya-

pılan ve yapılacak başka gizli anlaşmaların da bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Açıklanan anlaşmalarda «Teknik Düzenleme» sözü devamlı yer almaktadır. O kadar ki, İncirlik Üssü için yapılan uygulama anlaşmasının XIV. bölümünün 2. maddesine göre; İncirlik Üssü'nde bulunacak uçakların ve benzeri teçhizatın kapsamı, uygulama anlaşmasında belirtilenle sınırlı değildir, bunun dışında da yapılacak «Teknik Düzenleme» ile bu kapsam genişleyebilecektir.

Öte yandan üsler arasında İncirlik Üssü'nün durumu ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu, kendisini yapılan anlaşmalarda ortaya koymuştur. İncirlik Üssü, ABD emperyalizminin özellikle Ortadoğu halklarına yönelik saldırgan planları bakımından önemli bir askeri merkez durumundadır. Yapılan işbirliği anlaşmasına göre İncirlik Üssü'nün kullanımı açıkça ve tamamen ABD'ye verilmektedir.

Sonuç olarak, Demirel hükümeti, imzaladığı bu anlaşma ile ABD emperyalizminin savaş kundakçılığına nasıl ortak olduğunu bir kez daha

ortaya koymuştur. Türkiye toprakları üzerinde NATO ve Amerikan üsleri ve bu üslerde haber alma tesisleri, nükleer başlıklar ve bombalar, füzeler ve bombardıman uçakları buldukça Türkiye'nin ne komşu sosyalist ülkelerle, ne Ortadoğu'daki Arap ülkeleriyle, ne de anti-emperyalist 3. dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirip düzeltmesine, dış politika sorunlarında onların desteğini kazanmasına imkan yoktur.

Bu üsler bölgedeki sosyalist ülkeler ve anti-emperyalist Arap ülkeleri için birer tehdit unsurudur. Türkiye'nin emperyalizmin safında bulunmasının göstergesidir. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve toprakları üzerinde NATO ve Amerikan üsleri bulduruşu, onu, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan bir anlaşmazlık ve çatışma sonucu başlatılacak bir üçüncü dünya savaşında ilk hedef yapacaktır.

Türkiye'nin dış politikasında ve savunma politikasında izlemesi gereken yol, NATO'dan çıkmak; barışçı, genel silahsızlanmadan yana bir politikaya yönelmek olmalıdır. Ancak böyle bir

politika ile yurt savunması gereklerine uygun bir «ulusal strateji» ve ona göre silahlı kuvvetlerin yeniden örgütlendirilip düzenlenmesi gerçekleştirilebilir.

Demirel hükümetinin imzaladığı «Savunma ve İşbirliği Anlaşması» adlı kölelik anlaşması, Türkiye'ye hiçbir gerçek koruma ve savunma teminatı sağlamamakta, tersine ülkeyi, bir nükleer savaşta ilk hedef olmak tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Vatan toprakları üzerindeki bu üsler ABD emperyalizminin saldırı üsleridir. Bölgemizde ve dünyada barışa karşı yöneltilen tehditlerin kaynağı olan ABD emperyalizmi ile Demirel hükümeti tam bir iş ortaklığı içindedir.

VATAN TOPRAKLARI SATILIK DEĞİLDİR

İçerdiği hükümlerle Anayasa'ya ve diğer ilgili yasalara aykırılığı apaçık belli olan bu anlaşma

«Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümlerlik haklarını ihlal» etmektedir. Vatan toprakları satılık değildir. Böyle bir anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçemez.

Bu anlaşmayı imzalayanlar «Devlet topraklarının... bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya... veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya» yönelik suç işlemişlerdir.

Böyle bir anlaşmanın sorumluluğu yalnızca politik değildir. İmzacı ve savunucularını ölüm cezası gibi en ağır cezai sorumluluk altına sokan bu anlaşma yürürlüğe konamaz.

Esnafa «bayrağını as dükkanını aç» diyerek, «bayrağa saygı» mitingleri düzenleyerek yurtsever olunmaz.

1 Mayıs'ı yasaklayarak, insanları evlerine hapsederek, Taksim Alanı'na bayrak çekerek yurtsever olunmaz.

Ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini, başta

ABD olmak üzere emperyalist tekellere peşkeş çekerek yurtsever olunmaz.

Vatan topraklarını satarak veya kiralarak yurtsever olunmaz.

ABD ile işbirliği anlaşmasını imzalayanlar, bu anlaşmayı savunanlar yurtsever olamazlar.

Gerçek yurtseverler, emekçiler, ilerici gençler, demokrat aydınlar, bilimsel sosyalistlerdir. Gerçek yurtseverler faşizme ve emperyalizme karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini sürdürenlerdir.

*İşçiler, Emekçiler,
Aydınlar, Gençler,
Kadın Erkek Tüm Barışseverler,
Yurtseverler*

Demirel ve hükümetinin dış politikadaki tutumu, iç politikadaki tutumunun bir devamıdır. İç

politikada açlık, işsizlik, yokluk, yoksulluk, sömürü, baskı ve cinayet demek olan Demirel ve hükümeti, dış politikada da karşımıza emperyalizme bağımlılık, ona boyun eğme şeklinde çıkıyor. Yapılan anlaşmalarla vatan toprakları emperyalist ABD'nin hükümrânlığına terk ediliyor. NATO ve ABD ile yapılan eski ve yeni anlaşmalar Türkiye'nin topraklarını imhasını getiriyor ve Demirel hükümeti, sonucu bu olan bir dış politikayı devam ettirmekte direniyor.

Bu direnç kırılabilir ve mutlaka kırılmalıdır. Çünkü işçi sınıfımız da, emekçi kitleler de, tüm demokrasi yanlısı güçler de baskılara karşı yılmadan ve devamlı saflarını sıklaştırıp genişleterek, zaafalarını aşmak için önemli yönelişler göstererek, direnmektedirler. Bu direnç gerçek yurtsever olan bu güçler tarafından, bu kölelik anlaşmasına karşı da gösterilmelidir.

Gerici faşist güçlerin avantajlarının önemli bir bölümünü ellerinden almak, daha üstün konumlar elde ederek bunları etkisizleştirmek, karan-

lık planlarını boşa çıkarmak, Demirel ve hükümetini ve arkasındaki güçleri tecrit etmek ile mümkündür.

Demirel hükümeti bu anlaşmayı imzalamakla gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Şimdi CHP ve MSP, gerek bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacağı gün, gerekse o güne kadarki süre içerisinde işçi ve emekçiler tarafından dikkatle izlenecektir.

CHP, gerçekten «kişiliği olan», «ulusal çıkarlara uygun» bir dış politika ve savunma politikası sürdürülmesinde samimi ise bu kölelik anlaşmasına hayır demelidir.

MSP, öteden beri savunduğu Arap ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilip, geliştirilmesinde samimi ise bu anlaşmaya hayır demelidir.

İşçi ve emekçiler, gençler, aydınlar, tüm yurtseverler, tüm demokrasi güçleri, bu anlaşmayı imzalayanları, savunanları ve bu anlaşmaya oy

verenleri bir kez daha ve ibretle gözleyeceklerdir.

Türkiye İşçi Partisi işçi ve emekçilerin ulusal ve uluslararası çıkarlarına uygun, ülkemizin çıkarlarına uygun bir dış politika izlenmesi için, baskı ve sömürünün ortadan kalkacağı, yokluk ve yoksulluğun yok olacağı bir iç politika için mücadele ediyor, edecek.

Türkiye İşçi Partisi, demokrasiden yana tüm güçleri içine alacak örgütlü birleşik hareketi oluşturmak, DEMOKRASİ CEPHESİ'ni kurmak için mücadele ediyor. Demokrasi cephesi, işbirlikçi, tekeli büyük sermaye ve büyük toprak sahiplerini iktidardan uzaklaştıracak, bunun yerine başta işçi sınıfı ve köy emekçileri olmak üzere, tüm emekçilerin, ilericilerin, demokratların, yurtseverlerin DEMOKRATİK İKTİDAR'ını kuracaktır.

Bu mücadeleye aktif olarak katılmak demokratlık ve yurtseverlik görevidir. İşbirliği anlaş-

masına karşı geliştirilen protesto eylemlerine katıl, yanındakilerin katılmasını sağla. İşyerinde, mahallende, okulunda, bulunduğu her yerde işbirliği anlaşmasına karşı çık, yanındakileri karşı çıkar, Anayasal hakkını kullan.

NATO'YA HAYIR

SİA'YA HAYIR

SAVAŞ KUNDAKÇILIĞINA HAYIR

YAŞASIN ULUSAL BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ



TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ