

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

GENEL MERKEZİ

Başmuship s.10/2 Cağaloğlu İstanbul

16.3.1975

Baykal Gürsoy
Mehmet Yolkençi
N. Emre Demirel
Mustafa Satıp

Partimiz ile GSDB arasındaki ilişkileri düzenlemek için GSDB'deki yönetimindeki Partili arkadaşlarla ile Genel Başkan ve Oya Baydar arkadaşların katıldıkları bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda GSDB'deki Partililer olarak sizler Parti Merkez Yürütmesinin GSDB ile ilgili kararlarına uymayacağınızı, ayrıca genel olarak da Merkez Yürütme Kurulumuzun kararlarına, ancak uygun gördüğünüz takdirde uymayacağınızı söylemişsiniz. Buna rağmen konuyu son bir kez görüşebilmeniz, düşüncelerinizi için size bir şans verilmek istenmiş ve 15 Nisan tarihli bir mektup gönderilmişti. Söz verdiğiniz halde bu mektuba cevap vermediniz, cevap vermediği ertelediniz ve savsakladınız. Genel Yürütme Kurulumuzun geçen toplantısında konu ele alındı, Partinin GSDB'ye nasıl baktığı konusunda karar verildi. Ayrıca sizin Parti Merkez Yürütme Kuruluna karşı bir partili olarak liberal tutumunuz görüşüldü. Genel Merkezin kararlarına, ancak sizin görüşünüze uygun geldiği takdirde uymayacağınız yolundaki ifadeleriniz açık bir parti suçu olduğu halde, kongreler öncesi böyle bir işleme gidilmesi, parti içi demokrasinin liberalizm düzeyinde geniş tutulması sonucuna varıldı. Ne var ki, aradan geçen zaman Partimiz merkez yönetiminin bu hoşgörülü tutumunun yanlış anlaşıldığını, Parti içi demokrasi adına parti içi liberalizmin ve disiplinsizliğin büsbütün geliştiğini gösterdi. Nitekim, geçen genel yönetim kurulu toplantısında halkınızda —Parti kararlarına karşı keyfi davranmak nedeniyle— tüzük hükümleri geçici çıkartma cezasını engellediği halde, bu tutumunuz yak sayılmış, sadece Merkez Yürütme Kurulumuzun mektubuna cevap vermediğiniz için Parti görevini savsaklamak suçundan kınama cezası istenine başvurulmuş ve sizden savunucu nitelikteki yazınız istenmişti.

Savunucu nitelikteki yazı olarak gönderdiğiniz ortak mektupta aynı liberal ve keyfi tutumunuzun ve disiplinsiz davranışınızın devam ettiği görülmüştür. Bu mektupta TSİP'e nasıl baktığınızı söyledikten sonra hiç bir işçi sınıfı örgütlenmesinde olmayan keyfi işleyişi ve tutumları mabuh gösteren bir tutum içine giriyorsunuz. GSDB'deki Partililer olarak Partinin GSDB'deki kararlarına uymayacağınızı tekrarlıyorsunuz, Parti genel merkezinin diğer kararlarına uymayacağınızı, ancak bunun da şartının bu kararların bilimsel sosyalizme uygun düşmesi gerektiğini, aksi halde kararlara uymayacağınızı beklenemeyeceğini belirtiyorsunuz. Söylediğiniz sözle şudur: Bu partide — ve giderek Türkiyede — bilimsel sosyalizm — işçi sınıfı sosyalizmi — bizden sorulur. Eğer Parti kararları bizim görüşünüze uygun düşüyorsa ona uyarız, aksi halde uymayız. Bir Partinin en önemli işleyişi demokratik merkeziyetçilik ilkesidir. Hangi kararın bilimsel sosyalizme uygun düşüp düşmediği hangisinin düşmediği üyelerin tek tek takdirine kalmaz. Bu konuda kararlar organlar ilçe işi ve demokratik merkeziyetçilik içinde alınır. Eğer herkes kendi görüşünün bilimsel sosyalizme uygun olduğu görüşü geçerli olsaydı bu denli bölünmeler olmazdı. Çünkü tüm bölünmeler ve grupların hepsi bilimsel sosyalizm iddiasındadırlar. GSDB'deki partililer olarak Parti merkez yürütme kurulu kararlarına ister GSDB ile ilgili olsun, isterse diğer parti görevlerinde olsun uyup uymamağı kendi bilincinize bağlayan tutumunuz, herşeyden önce bilimsel sosyalizmin Parti ve partili

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

GENEL MERKEZİ

Başmusaşip s.10/2 Cağaloğlu İstanbul

anlayışına aykırıdır. TSİP'i kendinize göre yorumlayıp, disiplin ve merkezîyetçilik tanıma serbestisini kendi kendinize bahsetmeniz sizin kendi sübjektif tutumunuzdur. Şöyle ki,

Birincisi, GSDB'deki partililer bir Parti organı değildir. Bu nedenle Parti kararlarına karşı çıkmakta—organ olmadığınız için hakkınız yoktur.

İkincisi ve en önemlisi, devrimci parti işleyişine göre, organ dahi olsanız, alınan kararları uygulamakla yükümlüsünüz. Bu kararlar size yanlış geliyorsa onları düzeltmeğe çalışırsınız, ve onları düzeltinceye kadar mücadele edersiniz, ama o kararları düzeltinceye kadar da o kararlara uymakla yükümlüsünüz.

Parti prensiplerini en az merkez yürütme kurulundaki arkadaşlar kadar iyi bildiğiniz hatta bu prensipleri belki Partimizdekinden çok daha katı şekilde yöneticisi olduğunuz gençlik örgütünde uyguladığınız halde, işçi sınıfı örgütlenmesi yolunda önemli adımlar atan ve ileri düzeydeki merkezi siyasi otoriteye giden en önemli platform olan TSİP'de bu ilkelerin, devrimci parti işleyiş ilkelirinin en önemlisini uygulamamaya özenmeniz ve uygulamayacağınızı söylerseniz sizin Parti kavramına TSİP'li olarak oymadığınız, TSİP'i ciddiye almadığınızı göstermektedir.

Eğer sizin savunduğunuz işleyiş tüm partiye egemen olsa, il örgütleri genel merkez kararlarına uyup uymamakta, ilçe örgütleri il kararlarına uyup uymamakta, parti üyeleri ilçe kararlarına uyup uymamakta ve tüm partililer her kademeden gelen kararlara uyup uymamakta serbest olurlar. Herkes üst organlardan gelen kararları önce tartar biçer ve kafasına yatmayana uygulamaz, ta ki o kararı kafasına kafasına yatacak şekilde değiştirmeye kadar bu disiplinsiz tutumunu devam ettirir.

Görüldüğü gibi, siz parti içi demokrasiyi değil, hatta liberalizmi bile değil, doğrudan doğruya Parti içi anarşiyi önermektedirsiniz. Alt organların üst organlara, azınlığın çoğunluğa, parti üyelerin organ kararlarına uymamalarına TSİP içinde meşrulaştırmağa çalışıyorsunuz. Disiplinsizliğe ve Parti içi anarşi önerilerine getirdiğiniz gerekçe ise Partide grupların varlığı. İlk günden beri Partide grupların varlığı disiplini çözmek, demokratik merkezîyetçi işleyişe aykırı davranmak için mazeretçi sayılmaktadır. TSİP'de ayrı siyasi eğilimler var diye, devrimci parti işleyişlerinin olmadığı ve olmayacağı mı söylemişsiniz. Yoksa temelde anlaşılan ama ikincil noktalarda ayrılıklar taşıyan ayrı eğilimlerin parti disiplini ve demokratik merkezîyetçilik işleyişinde işçi sınıfı pratiğinde görev alacakları ve süreç içindeki daha ileri homojenliklere varabilecekleri mi önerilmişsiniz?

Parti organ ve üyelerinin çok büyük çoğunluğu, hatta muhalif olduğunu söyleyen birçok arkadaş bile demokratik merkezîyetçilik ilkesine uyarken, sizin bu ilkeyi çözmekte serbest davranmanızın mazereti olmaz. Hele hele mazeret olarak bilimsel sosyalizmin kendinizden sorulduğunu ima eden tavırlara girmek hiç mi hiç inandırıcı değildir.

TSİP üyelerinin yüzde doksanı disipline ve demokratik merkezîyetçi işleyişe karşı saygılı davranırken ve buna uyarken birkısım arkadaşlar kendilerini muhalofetin önde gelen unsurları sayarak, disipline uymamakta serbest olduklarını sanmaktadırlar. Muhalofet olmağı, disiplini çözmek, demokratik merkezîyetçiliğin merkezîyetçi yanına uymamak, demokrasi yanını ise anarşik parti örgütlenme anlayışına götürmek için çalışmaktadırlar. Sizin tutumunuz bunların bir örneğidir.

Genel Yürütme Kurulumuz, bu nedenlerden ötürü, GSDB'deki partililerden Başkal (İrsoy, Mehmet Yelkenci ve N.İnver Demirer hakkında altı ay geçici çıkartma cezasına bağvurmuştur. Daha önce ceza alan Mustafa Satış içinse bir yıl geçici çıkartma verilmiştir. Süreler 9.8.1975'den itibaren başlayacaktır. — Genel Sekreter