

TSİP AJANSI

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Bülteni

Tel Sokak 2/4

Taksim - İstanbul

Tel : 43 50 76 1979

NEDEN İŞÇİLERİN, KÖYLÜLERİN, HALKIN SESİNE KULAK VERMİYORUZ?



Genel Başkan Ahmet Kaçmaz, sayın Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos demecindeki, halkı genç harbiyelilere kulak vermeye çağıran sözlerini eleştirmiş, neden milyonlarca işçiye, köylüye, emekçiye onların en zorunlu ihtiyaçlarını dile getiren taleplerine değil de hiç bir siyasi temsil niteliği olmayan Harbiyelilere kulak verileceğini sormuş, bu sözlerden askeri dikta heveslilerinin unutulabileceklerini belirterek, bu sözlerin sayın Cumhurbaşkanı'nın konumuyla bağdaşmadığını ifade etmiştir.

Kaçmaz'ın açıklaması şöyledir:

"Sayın Cumhurbaşkanı 30 Ağustos mesajında konumuyla bağdaşmayacak görüşleri sürmüştür. Milletın gerçek sesinin Harbiyelilerin sesi olduğunu iddia ederek herkesi bu sese kulak vermeye çağırmıştır. Bu sözler bir kaç bakımdan son derece sakıncalıdır. Birincisi genç harbiyeliler ülke çapında çok küçük bir azınlık olup siyasi akımlardan herhangi birini temsil etmezler. Ülkenin geleceği ise siyasi hareketler tarafından belirlenir. Genç subaylar -ki mevcut anti-demokratik yasalarla siyaset yapmaları yasaklandığı halde biz onların da bütün siyasi haklara sahip olmalarından yanayız- ise tek başlarına şu veya bu siyasi akımı oluşturmazlar. Dolayısıyla ülkenin geleceği hakkında söz sahibi değillerdir.

İkincisi ülkemizde yoksulluk içinde kıvranan milyonlarca emekçi, işçi, köylü vardır. Ülkenin aydınlık yarınları için çırpanan sosyalistler, ilericiler, devrimci-demokratlar vardır. Böyle iken halk neden Harbiyelilerin sesine kulak verecektir de, işçilerin, köylülerin, çalışan halkın onların kurtuluşları uğruna gecesini gündüzüne katan tüm yurtseverlerin sözüne kulak vermeyecektir?

Üçüncüsü -ki en endişe verici nokta da budur- hiç bir siyasi temsili olmayan Harbiyelinin sesini dinlemek demek bir anlamda ordunun sesini dinlemek demektir. Oysa ülkeyi ordu yönetmez. Ya da yönetime şu veya bu şekilde müdahale edemez, yol gösteremez. Bunlardan herhangi birisi söz konusu ise demokrasi yok demektir. Umarız sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden böylesi anlamlar çıkarmaya heves edenler olmaz.

Nihayet, demokrasinin asgarisinden söz edilecekse, ülkenin yönetiminde sadık ve sadece siyasetlerin söz sahibi olduğu temel ilkesinden en ufak taviz verilmemesi gerekir. Bu Anayasal bir gerektir. Siyasi partiler arasındaki ilişkilerin şekli ne olursa olsun (sistemli terörün kaynağı MHP'yisiyasi parti saymıyoruz) sayın Cumhurbaşkanı'nın halka yanlış hedef göstermeye hakkı yoktur. Bir seçim dönemi yaşanırken ve halk siyasi çizgiler arasında tercihini yapmak için dikkatini siyasi mücadeleye yoğunlaştırmışken, başka hedefler göstererek halkı, Anayasa'nın vazgeçilmez saydığı partilerden soğutucu görüşler ileri sürmek sayın Cumhurbaşkanı'nın konumuyla bağdaşmaz."