

# TSİP AJANSI

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Bülteni

Tel Sokak 2/4 Taksim - İstanbul Tel : 43 50 76

30 Aralık 1979

YENİ YILDA ANTI-FAŞİST MÜCADELENİN BAYRAĞI DAHA YÜKSELİCEKTİR



Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Genel Başkanı Ahmet Ağcnaz, 1979'un emekçi halka yoksulluk ve acıdan başkasını getirmediğini, daha da kötüsü, örtülü MC ile başa geçen Demirel'in hiç bir hukuk ilkesiyle bağdaşmayan "aklı başa toplatmak" tehditleriyle, işçileri, emekçileri, sözcüsü olduğu patronların aklıyla düşündüreceye zorlayacağını açıkça ilan ettiğini belirterek, bir faşist terör karşısında yılmayan halkımızın böylesi kuru sıkı tehditlere pabuç bırakmayacağı, 1980'de anti-faşist mücadelenin bayrağını daha da yükselteceğini söylemiştir.

Mesaj şöyledir:

"Emekçi halkımız acılı bir yıl daha geçirdi. Bir yandan yoklar, kuyruklar, ateş bahası fiyatlar arasında bunalırken, bir yandan da hangi kör kurşunla camından olacağının endişesinden bizar oldu. En kötüsü, yıl sonuna doğru yeni bir MC oldu bittisiyle karşılaştı. Oysa eskisini isbasından göndermek için iki yıl öncesine kadar nolere katlanmış, nasıl direnmesini bilmıştı.

Şimdi faşizm özlençisi burjuvazi, onun mutened adamı ve faşist işbirlikçisi Demirel demokrasi güçlerine varlıklarıyla saldırıyorlar. Demirel, en temel hukuk ilkelerini ayaklar altına alarak "aklını başına toplayanların, aklını başına toplatacız!" diye külhanbeyi ağızıyla zılgıt geçiyor. Sanki Anayasada ve kanunlarda "aklını başına toplamamak" niteligidinde bir mesele varmış gibi!

Demirel bu tehdidiyle ne kastediyor? Her halde işçilerin, emekçilerin onların sömürgi ve baskından kurtuluşu uğruna mücadele eden sosyalistlerin aklını begeniyor olamaz. Öyle olsaydı aşırı kârları pekiştirmek için kurulmuş en azılı patron sendikalardan birinin başını, MESS başkanı Turgut Özal'ı kendisine akıl hocası seçmezdi. Demirel'in "akıl"dan kastı bellidir. Onun aklı, en gözükara kapitalistlerin aklıdır. Bu "akıl"la, işçilerin kendi haklarına sahip çıkmayı anaçlayan aklılarının bağdaşmayacağı açıklıdır. O halde Demirel işçilerin, emekçilerin patronlar gibi düşünmesini istemekte, böyle düşünmeyenleri de zorla böyle düşündürecekini açıkça ilan etmektedir. Bunun adı tek kelimeyle fasizmdir.

Ana Demirel kuru sıkı tehditlerde bulunurken aldanıyor. Türkiye'de hiç bir işçi, hiç bir emekçi insanlık düşmanı lanetli faşizmin hunharlığını bilen hiç bir demokrat, kısaca faşizmden çıkarı olmayan 40 milyon insan Türkiye'nin bir Güney Kore, bir Brezilya haline getirilmesine izin vermeyecektir. Nalkınız bunca zorbalık, bunca katliam karşısında yılmannı, sinnemiştir. Önümüzdeki döneminde de tüm örgütlü güçlerini biraraya getirip yığınlar halinde direnmesini bilecek, demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak, faşizme geçit vermeyecektir. Yeni yıl anti-faşist mücadelenin bayrağının daha da yükseldiği bir yıl olacaktır."