

TSİP AJANSI

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Bülteni

Tel Sokak 2/4

Taksim - İstanbul

Tel : 43 50 76

12 Mart 1979

FAŞİSTLER 12 MART'I SAVUNUYOR



Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz 12 Mart Muhtırası'nın yıldönümünü nedeniyle verdiği demeçte, 12 Mart faşizminden tüm halk ve demokrasi güçleri zararlı, buna karşılık kodaman parababaları, demokrasi düşmanları, ve özellikle faşistler yararlı çıktığı açıkça bilindiği halde, faşistlerin elebaşısının 12 Mart'ı açıkça savunarak gerçek kimliği bir kere daha ortaya koyduğunu belirtmiş, bu gün de kısıtlı demokrasiyi faşist tehlikenin tehdit ettiğini ifade ederek sıkıyönetimin çare olmadığını, zorbalık kaynaklarının üzerine radikal bir şekilde gidilmesi gerektiğini söylemiştir.

Ahmet Kaçmaz'ın demeci şöyledir:

"12 Mart Muhtırası'nın 8. yılında ülkemizdeki kısıtlı demokrasiyi büyük tehlikelerin beklemekte olduğu bir gerçektir. Özellikle solu, sosyalistleri hedef alarak tüm demokrasi güçlerini sindirmeyi, işçi sınıfımıza ve emekçi halkı ağır sömürü ve baskı şartları altına almayı hedefleyen 12 Mart faşizmi, kitlelerin demokrasiyi savunmaları ve demokrasiye geri dönülmesi için direnmeleri sonucu -sosyalistlerin ezilmesi bahasına da olsa- uzun sürmeden atlatılabilmış. Ve 12 Mart sonrasında sol hareket çok daha hızlı boy atmış, sosyalizme olan sempati milyonlara yayılmıştır.

Ne ki demokrasiyi tehdit eden faşist ve gericici tehlike de, özellikle 12 Mart dönemindeki elverişli şartların sağladığı palazlanma sonucunda bugün tüm demokrasi güçlerinin tepesinde Demoklesin kılıcı gibi sallanmaktadır. Faşistlerin elebaşısı 12 Mart döneminin "yararlı" olduğunu açıkça ilan etmektedir. Oysa bu dönemde, işçilerin ve emekçilerin daha yoksullaştıklarını, demokratların susturulup zindanların ve işkencehanelerin işletildiğini, buna karşılık parababalının cüzdanlarını daha şişirdiklerini, Anayasa'nın geriye doğru götürüldüğünü ve faşist zorbalığın tüm toplum kesimlerinde pervasızca yuvalandıklarını, bütün dünya bilmektedir. Faşistlerin elebaşısı 12 Mart'ı savunurken açıkça, gericici demokrasi ve halk düşmanlığını, en iri kıyım parababalarının çıkarlarını kısacası faşizmi savunmaktadır.

Bütün bu gerçekler ortadayken bazı yetkililer hala daha "sağ terörün", yani faşist zorbalığın kökünü yurtdışında aramaktadırlar. Oysa yakalanabilen katillerin çoğunu MHP ve yan kuruluşlarıyla ilişkileri ayyuka çıkmışken kanlı cinayet şebekelerinin elebaşılığını bildiklerini okumaktadır. Defalarca belirttiğim gibi teröre karşı çare sıkıyönetim değil, herkesin bildiği ve yetkililerin defalarca ilan ettiği faşist saldırı kaynaklarının üzerine doğrudan ve radikal bir şekilde gidilmelidir."