

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

GENEL MERKEZİ

Başmusaşip s.10/2 Cağaloğlu İstanbul

6 Temmuz 1975



Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz İSKP Partinin Beykoz ilçe kongresinde yaptığı konuşmada MC iktidarını eleştirmiş ve "bugün Türkiyenin içinde bulunduğu bunalım gerçekte egemen sömürücü güçlerin bunalımıdır, emperyalist kapitalist sistemin bunalımıdır" demiştir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, Beykoz ilçe kongresinde yaptığı konuşmada özetle şunları söylemiştir:

"Bugün emperyalist kapitalist sistem; dünya sosyalist sistemi, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal bağımsızlık mücadeleleri karşısında boyuna gerilemekte ve mevzi kaybetmektedir. Dünyada bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin yükselmesi karşısında emperyalizmin ve kapitalizmin kendi doğasında taşıdığı kaçınılmaz gelişmeler de derinleşmiş kapitalist sistem yeni bir krize girmiştir.

Bugün Türkiyedeki bunalım, gerçekte emperyalizme bağımlı yerli egemen sömürücü güçlerin bunalımıdır ve dolayısıyla emperyalist kapitalist sisteminin bunalımının bir parçasıdır.

Emperyalizm ve ortakları, işbirlikçileri Doğu Akdeniz'de ve NATO nun güneydoğu kanadında büyük bir çıkmaza girmişlerdir. Halkların kendi geleceklerini tayin hakkına saygı göstermeyen, Bağımsız Kıbrıs devletini ortadan kaldırmak için saldırıya geçen emperyalist güçler ve onların ortakları şimdi ne yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar.

Amerikancı karakteri ağır basan MC iktidarının çözümsüzlüğü gerçekte yerli egemen güçlerin büyük bir bölümünün çözümsüzlüğüdür. Öte yandan iktidarda olmayan sosyal demokrasi de tekelci sermayenin burjuva reformist eğilimlerini temsilen Ortak Pazar ve ABT'nin en büyük gücü Almanya'ya açık açık davet çıkarmış "ABD'den boşalan yeri Almanya almalı, ama ABD ile dostluk ilişkileri de bozulmamalıdır" demiştir. Yerli sosyal demokrasi Türkiyenin batıdan kopması halinde önündeki tek alternatifin sosyalist ülkelerle ilişki kurmak olduğunu belirterek bu alternatifini istemediğini belirtmiş ve sosyal demokratvari ince bir anti-komünizm yapmıştır. Böylece iktidardaki MC Amerikan yanlılığı ağır basan bir bağımlılık içindeyken, muhalefetteki sosyal demokrasi de emperyalizme bağımlı ve sadık olduğunu, kendi tercihini belirterek dile getirmiştir.

Oysa emperyalizme bağımlılıkla, yerli egemen sınıfların iktidarını faşist, liberal veya sosyal demokrat biçimlerde sürdürmekle halkımızın hiç bir sorununun çözümlenemeyeceği gibi, Kıbrıs-Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorun da asla çözülemeyecektir.

Tüm bu sorunların çözüm yolu işçi sınıfımız öncülüğünde emekçi halkımızın kendi çıkarları doğrultusunda ekonomiye ve politikaya ağırlık koymasından geçer. Bugün için iktidar alternatifi olacak şekilde güçlenmiş bulunan işçi sınıfımızın politik örgütlenmesini vargüçümüzle geliştirmek, sosyalist birliği sağlamak ve işçi sınıfının bağımsız devrimci politikasının kitleler içinde kök salmasına, yaygınlaşmasına çalışmak ve tüm bu çabaları anti-faşist, anti-emperyalist mücadele içinde sürdürmek başlıca görevimizdir"