

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanlığına

Istanbul

Bu yazıyı yazmamak için aylardan beri kendi kendimle mücadele ettim, bir partinin partisinden beklediği bir çok şeyi bulamadığım halde, yine de bir takım eksiklikler düzeler ümidi ile kendi kendimi yedim. Ancak görünen gerçek canımdan çok sevdiğim partim hergün kan kaybına uğruyor.

Partiye girdiğim günden bu güne kadar Parti hakkındaki düşüncelerimi gerek yazı ile gerek sözlü olarak yetkili arkadaşlara anlatmaya çalıştım, arkadaşlarımdan bazıları partimizin gelişmediğinden söz ederken bazıları da parti siğorta değildir gibi sözler ettiler. Bana göre parti herşeydir.

Bu konuda büyük ustanın görüşleri hiç bir kuşkuyla yer vermeyecek kadar açıktır.

Büyük usta parti hakkında parti bir gönüllüler birliğidir der. Evet Parti bir aileler birliğidir de parti üyelerine bir babanın çocuklarına bakacağı gibi bakmadığı müddetçe, bir adım atması mümkün değildir.

Parti bir insana benzer, bir insanın her hangi bir yeri ağrıdımı eğer ağrıyan organın tedavisi geçerse insan çalışmaz. Parti bir Fabrikaya benzer, Fabrikanın her hangi bir dairesindeki arıza en kısa zamanda giderilmezse bir kaçgün içinde bütün fabrika durur.

Arkadaşlar Büyük ustanın parti görüşü şöyledir. Benzer politik inançları olan ve toplumsal yaşamı görüşlerine uygun olarak yeniden örgütlenmesi için benzer yöntemlerle savaşan belli bir sınıfın çıkarlarını açıklayan kişilerin gönüllü birliğidir.

Ustanın sözünü ettiği birlik şirket ortaklığı değil ideolojik birlik olduğunu söylemeye gerek yoktur. Gönüllü birlik sorununda ideolojik birlikle mümkündür. Şahsen partimizin özellikle yönetici kadrosunda bu birliğin olduğu kanısında değilim, partimiz içinde bir çok arkadaşın birbirine gerçek bir yoldaş gözüyle baktığı inancında da değilim. Partimizde başı bozukluk öyle gelişmiş ki bir senpatizanın Parti Genel Başkanı hakkında ulu orta söz edebiliyor. ve bu durumda işitenlerce hoş karşılanabiliyor. Partide esneklik adı altında pasifizm ve laçkalık hergün biraz daha gelişmektedir.

Arkadaşlar Partimiz kurulduğu günden beri bir kaç defa tahribata uğramış ve halada uğramaktadır. İşin acı tarafıda bu tahribatların yaratıcıları da Partimizin en yetkili kişileridir. ve bu hataların cezasında taşrada hiç bir günahı olmayan insanlar çekmektedir. Ayrıca yönetici arkadaşlarımız bu tahribatları yaptıktan sonrada ne yapalım biz bunları bilmiyorduk biz el yordamı ile iş yapıyoruz. deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar.

Arkadaşlarımızın birinci ikinci hataları inandırıcı olabilir? Ancak her yıl bir hata da şahsen bana güven vermiyor.

Ayrıca bir parti en başta üyelerine sonrada kitlelere güven vermek zorundadır.

Senuç olarak parti içindeki özellikle yönetici arkadaşların biri birine karşı güvensizliği bende bardağı taşıran son damla oldu. Yıllarca hayalindeki parti inancımı aldı ve beni sudan çıkmış balık gibi öldürdü. bir müddet düşünüp daha sonra kendini her şeyiyle bu mücadeleye vermiş ve biri birine sonuna kadar inanan insanlarla yeniden devam edeceğim için istifamın kabulünü rica eder hepinize başarılar dilerim.

Reşit Suna

