

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, EMEKÇİLER,

YURTSEVERLER!



İşte 14 Ekim Senato seçimleri geldi çattı. Sıkıyönetimler, faşist saldırılar altında seçime gidiyoruz. Sadece bu durum bile hangi politik koşullarda bulunduğumuzu yeterince gösteriyor. Sermaye ve ağa partileri, onların sözcüleri yine meydan meydan dolaşmaya başladılar. Yalancı pehlivanlar gibi biri birlerine atıp, tutuyorlar. Yine bizlerden OY istiyorlar. Kısacası yalan, dalavere, sahtekarlık kol geziyor.

Burjuva partileri her seçimde olduğu gibi, para babaları, ağalar ve şeyhlerle oy pazarlığı yapıyorlar. VAN emekçilerinin oylarına, otel odalarında, içki masalarında fiat biçiliyor. Kimlerdir halkımızın aşısıyla, ekmeğiyle, özgürlüğüyle oynayan bu karanlık yüzlü, bu karanlık niyetli adamlar? Hani nerede makinaları, yolları yapanlar, elektriği yakan, suyu akıtanlar? Hani nerede buğdayı ve üzümü yetiştirenler?

Yıllardır emperyalist merkezlerde, Vaşington'da Londra'da, Paris'te ve Bonn'da düzenlenen bir oyun Türkiye'de oynanıyor. Öyle bir oyun ki Bir tarafta servetlerine servet katan bir avuç sömürücü ve emperyalist uşağı; diğer tarafta açlıktan, yoksulluktan kırılan milyonlarca işçi, köylü ve emekçi. Yani kan ve zulüm üzerine kurulu bir düzen zorla sürdürülmek isteniyor. Her zaman olduğu gibi bu gidişe karşı çıkanları ölümle, işkenceyle susturmaya çalışıyorlar. Darağaçları, mahpus damları hep bunun içindir.

İşte yine böylesine günler yaşanıyor Türkiye'de, Emekçi halklarımızın insanca yaşama özlemleri zorla ve baskıyla engellenmek isteniyor. DİSK, TÖB—DER ve diğer kitle örgütleri üzerinde akıl almaz baskılar uygulanıyor. Türkiye'de yaşayan kardeş halkları birbirine düşman gösteren, Hakkari'de, Kerkova'da bir halkı imha etmenin tatbikatları yapılıyor. Faşist namlular yurtseverlere, ilericilere ve sosyalistlere ölüm kusuyor.

YURTTAŞLAR!

Bütün bu olup, bitenler elbette sebepsiz değildir. Tüm zenginlikleri yaratan bu ülkenin gerçek sahibi emekçiler; kendi yarattıklarına sahip olmak istiyorlar. İnsana yaraşır, korkusuz, yarınından emin bir hayat istiyorlar. Ve bunun için mücadele ediyorlar. Emekçilerin, tüm çalışanların bu haklı ve kutsal talepleri; tüm emperyalistleri, ağaları ve soyguncuları korkutuyor. Onun içindir ki halkımıza zulüm ediyorlar, sıkıyönetimler getiriyorlar, demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlar. Bunun için faşist köpek sürülerini üzerimize salıyorlar. Bunun için işçileri, gençleri, öğretmenleri, yurtsever aydınları savcı Doğan Öz'leri, Doçent Orhan Yavuz'ları, Abdi İpekçi'leri, Hakkı Uzar'ları, Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'ları katlediyorlar. Böylece yaratacakları kargaşa ve korku ortamında sömürü ve talanlarını sürdürmek istiyorlar. Lakin; emekçi halklarımızın gerçek savunucuları ilericiler, demokratlar ve sosyalistler bu oyunları bozuyorlar, bozacaklar.

Para babaları ve tüm soyguncular son günlerde sık sık "vaziyetin kötü olduğunu" bağırıp, duruyorlar. Aslında vaziyeti kötü olan bu soygun ve talan düzenidir. Yani insanın insana kul olduğu bu emperyalist, bu kapitalist rejimdir. Onun içindir ki "vaziyeti kurtarmak" için demokrasi dışı yolları habire zorluyorlar. Partileri bir kenara bırakan ARA REJİM özlemlerini pervasızca açığa vuruyorlar. Ara rejim: bu soygun ve talan düzeninin daha da kanlı bir şekilde sürdürülmesi, bir takım orbaların halk adına halka zulmetmesidir. Kısacası Ara rejim: kara rejim demektir.

Ama milyonlarca işçi, emekçi ve aydın bu bozuk gidişin sebebinin artık görüyor. Gerçek kurtuluşun, özgürlüğün ve adaletin ancak işçilerin, emekçilerin parti ve örgütleriyle kuracakları DEMOKRATİK HALK İKTİDARLARI'yla mümkün olacağını, emperyalizmin, faşizmin, sömürgeciliğin ve her türden gericiliğin yok edilmesinin yine işçi, emekçi ve ezilen halkların BİRLİĞİYLE olacağına inanıyorlar.

İŞÇİLER EMEKÇİLER!

Emperyalizmin uşağı MHP'ye, faşist işbirlikçisi, patronların has partisi; AP'ye, ara rejimlerin ünlü adamı, faşist işbirlikçisi ve Vehbi Koç'un mutemedi Ferit Melen'e ahret tüccarı MSP'ye, "özgürlük, adalet" diye diye özgürlüğü ve demokratik hakları gasbeden, toplumsal antlaşmalarla işçileri patronlara peşkeş çeken, ekonomiyi emperyalist İMF'ye teslim eden, kan emici cinayet şebekesi MHP'yi kardeş ilan eden; ırkçı, şoven, militarist baskıları alabildiğine artıran, ulusal demokratik hak ve özgürlükleri açıkça çiğneyen CHP'ye de artık inanma. Çünkü bu partilerin hiç birisi işçilerin; emekçilerin, yoksulların haklarını savunmazlar. Onlar sadece ve sadece patronların, ağaların, gericilerin ve emperyalistlerin çıkarlarını savunurlar. Onlar barışı ve halkların kardeşliğini değil, NATO'ları, AET'leri, silahlanma yarışını savunurlar.

Ama işçilerin, köylülerin, tüm emekçilerin haklarını savunan partiler ve örgütler de vardır. İşte TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ ve DEVRİMCİ DEMOKRATLAR :

- Halklarımızın özgürlüğü, tüm demokrasi güçlerimizin birliği, ulusal demokratik hak ve özgürlükler için,
- Tekelci sermayedarların, ağaların, şeyhlerin oyunlarını bozmak için güçlerini birleştirdiler ve seçimlerde işbirliği yaptılar.
- Özgürlük, adalet ve eşitlik için,
- İş, toprak ve ekmeğin için,
- Zulmün, yoksulluğun, sömürünün ve baskının olmadığı SOSYALİZM İÇİN TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ ve DEVRİMCİ DEMOKRATLAR'ın işbirliğini destekleyelim.
- Oyumuzu TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ'ne verelim.

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ