

Enis Cankun'un katılığı & DBK. Sekreteryaya  
toplantı sonrası bilgilandırma  
Defteri ilk sayfa

10.Ekim 1987

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ülkeleri  
Ulusal Komitelerinin örgütçülerinin Helsinki Toplantısı (24-26 Eylül)

Toplantıya katılanların listesi eklidir. Bu toplantıya Türkiye'den de bir katılımı öngörmüştük. DBK Sekreteryasına bu öngörümüzü ileterek yolculuk giderleri için desteklerini istedik. İstemimiz uygun bulundu. Daha sonra Türkiye'den Dikerdem ile görüşüm. Sonuçta Prof. Dr. Birgen KELEŞ hanımın gelmeyi kabul ettiğini öğrendim. Ancak, kendisi aynı zamanda SHP Merkez Yönetiminde olduğu için Erken Seçim Kararı alınması üzerine gelemedi. Böylece Helsinki'ye yalnız gittim.

Toplantı'da yaşanan günlerin barış ve savaş açısından taşıdığı önem üzerinde ve Bugünden başlayarak dünya barış hareketinin ve savaş karşıtlarının neler yapması ve çalışma yöntem ve biçimleri üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

DBK'nın 1988 yılı eylem programına esas olacak görüş ve öneriler ile ulusal barış komitelerinin öngörülleri konuşuldu. DBK sekreteryasından ulusal barış komitelerinin ne gibi yardım istemleri bulunduğu soruldu.

Benim yaptığım konuşma metni ilişikte olduğu için burada tekrarlamıyorum. Ancak toplantının üçüncü günü tartışmalarda bir kez daha söz alarak kimi barış hareketleri temsilcilerinin görüşlerine ilişkin düşüncelerimi dile getirdim. Bu düşüncelerimi özetlersem; ulusal barış hareketleri, komiteleri, kimi arkadaşların söylediği gibi KGB ya da Sovyetler Birliğinin hizmetinde olmakla zaman zaman suçlanmaktadır. Türkiye Barış Komitesi bu suçlamalara askeri mahkemenin önünde muhatap olmuştur. Ama böyle suçlamalar Türkiye Barış Komitesinin Barışın temel ilkelerini, Komitenin çalışmalarını ve ilkelerini, DBK'nın ilkelerini kararlılıkla savunmaktan alakoyamamıştır. Sonuçta Türkiye Barış Komitesi 12 Eylül öncesinden daha çok tanınan ve benimsenen bir konuma gelmiştir. Danimarkalı arkadaşın konuşmasında sözünü ettiği gibi "DBK'nın ülkelerimizde elçisi olmayalım, kendi inisyatiflerimize sahip olalım" görüşüne katılmadığımı, bizim ülkedeki çalışmalarımızda aldığımız hiçbir inisyatifin DBK tarafından engellenmediğini, tersine desteklendiğini söyledim. Öte yandan, DBK ve ulusal komitelerin dışında başka barış hareketlerinin örneğin CND ve END gibi örgütlenmelerin varlığı bir nesnel gerçekliktir. Bizlerin barış isteyen yığınların sesini daha güçlü kılmak için bu hareketlerle ilişki kurup birlikte çalışmanın yollarını aramızda da bir sorumluk ve nesnel bir gerçekliktir. Bunu kimse gözardı edemez, inkar edemez. Ancak bu gerçeklik, ba-