

AÇIKLAMA

6 Eylül referandumunu ve onu izleyen gelişmeler sonucunda, ülkemizin bir yol ayrımında bulunduğu daha belirginleşti. Şimdi Amerikancı, militarist, gerici güçlerin girişimleriyle otoriter bir rejimi pekiştirip kalıcılaştırmak ile demokrasiye gerçekten geçilmesi arasındaki farklar daha açık ortaya çıkıyor. Demokrasi mücadelesinin başarısı için yapılması gerekenler netleşiyor, ANAP hükümetinin oldu bittilerine karşı bir direniş çizgisi beliriyor.

ANAP hükümeti seçim yasasında yaptığı muhalefet güçlerinin olanaklarını tamamen kısıtlayan değişikliklerle, kendi iktidarını beş yıl daha sürdürmek ve demokrasiye geçişin yollarını tıkamak istemektedir. Referandum sırasında, siyasi yasakların kalkmasını önlemek için yürüttüğü kampanyada ANAP hükümeti, kendi politik çıkarları için devletin mali olanaklarını ve propaganda araçlarını alabildiğine kullanmıştır. Şimdi demokratik kuralları kabaca çiğneyerek, aynı ahlak dışı yöntemlerle genel seçimlerde çoğunluğu almayı amaçlamaktadır.

Bütün bunlar ülkemizdeki rejimin demokrasi ile uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını tekrar tekrar gösteriyor. Amerikan emperyalizminin ve oligarşinin çıkarlarını kollayan bu hükümetle, bu antidemokratik seçim yasası ile demokrasiye geçilemeyeceği ortadadır.

İçinde bulunduğumuz bu kritik koşullarda demokrasi güçlerinin sorumluluğu kat kat artıyor. Demokrasi güçleri tamamen eşitsiz koşullarda verdikleri mücadele ile referandumu az bir farkla da olsa kazanmayı başardılar. Ama referandum demokrasi düşmanlarının yenilgiye uğratılmasının hiç de kolay olmadığını gösterdi. Referandumun başarısı, yasal muhalefet partilerden devrimci sola kadar uzanan geniş politik güçlerin, sendikaların, öteki yığın örgütlerinin, aydınların demokrasi fikri çevresinde birleşebilmelerinin ürünü olmuştur. Ama aynı zamanda sağlanan birliğin yeterince etkili olmadığı da görülmüştür.

Şimdi bu kritik koşullarda somut hedeflerde birleşmek ve bu hedefler için kararlı bir mücadeleyi yaşama geçirmek zorunludur. Antidemokratik seçim yasasına karşı bütün demokrasi güçleri aktif bir tutum almalıdır. ANAP hükümetinin zorbalıkla yarattığı antidemokratik seçim koşullarını onaylamak, ANAP'ın seçim zafarını baştan kabul etmek demek olacaktır.

Muhalefet partileri hayale kapılmamalıdır. Hiçbir muhalefet partisi bu koşullarda tek başına çoğunluk sağlamayı başaramaz. Seçimlere katılma hakkını elde etmiş olan muhalefet partilerinden birinin bile böylesi bir hayale kapılması, ANAP'ın amaçlarına ulaşması için yeterli olacaktır.

ANAP'ın planlarını boşa çıkarmanın tek yolu bütün demokrasi güçlerinin ortak bir tutumda birleşmesidir. Antidemokratik seçim yasasına karşı demokratik bir seçim yasası için ve giderek 1982 Anayasasına karşı demokratik bir anayasa gerçekleştirmek için birleşildiğinde, demokrasi mücadelesinin başarısı için şimdiden öngörülemeyecek kadar büyük olanaklar ortaya çıkabilir.

Demokrasiye ancak demokratik muhalefetin birlikte çizecekleri bir yoldan ve onların oluşturacağı demokratik bir platformla geçilebilir. Şimdi bu olanaklıdır.

Halk 6 Eylül referandumunda demokratik bir istikrar istediğini göstermiştir. Halkın yarısından çoğu demokrasi için evet oyu kullanmıştır. Referandumda hayır oyu kullananların ezici çoğunluğu ise politik istikrar endişesi ile bu tutumu almıştır. Hayır oyu kullananları demokrasi karşıtı ve ANAP yandaşı gibi görmek büyük bir yanılğı olur. Geçersiz oy kullananların çoğunluğu da 1982 Anayasasına karşıdır.

Demokrasi güçleri şimdi referandum mücadelesinden gereken dersleri çıkararak halka politik istikrarın ancak demokrasi koşullarında, bütün demokratik güçlerin eşit haklı olarak özgürce katıldıkları demokratik bir rejimde olanaklı olabileceğini gösterebilmelidir. Politik istikrar istemeyen, huzursuzluk yaratan, sürekli gerginlik kışkırtan ANAP hükümetidir. Şimdi ANAP'ın antidemokratik koşullarda seçimleri oldu bittiye getirip hükümetini sürdürme çabası kendi başına bir istikrarsızlık kaynağıdır.

Hükümetin otoriter rejimi yerleştirme, zorbalıkla beş yıl daha iktidarda kalma, demokrasiye geçişin yollarını tıkama çabalarına karşı ciddi bir direniş ortaya çıkabilir. Seçimlerin boykot edilmesi görüşü tartışılmakta, muhalefet partileri bir oldu bittiye boyun eğmemenin yollarını araştırmaktadır.

TKP demokratik muhalefet içinde yer alarak, böylesi ortak bir tutumun oluşması için her çabayı gösterecektir.

Şimdi bütün komünistler buldukları her yerde demokrasi yandaşı çevrelerin ortak bir politik tutumda birleşmesi için derhal harekete geçmelidir.

Şimdi bütün demokrasi güçleri, bütün partiler ve politik çevreler, sendikalar, bütün meslek örgütleri, aydınlar ve gençler, basın mensupları ve bilim adamları, zaman kaybetmeden bu kritik durumda görüşlerini açıklamalıdır. Bütün demokrasi güçlerinin ANAP hükümetinin oldu bittilerine karşı ortak bir tutumda birleşebilmesini sağlamak en yakıcı, en önemli görevdir.