

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI

TKP MK GENEL SEKRETERİ HAYDAR KUTLU'NUN  
TÜRKİYE'YE DÖNMEK ÜZERE FEDERAL ALMANYA'  
DAN AYRILIRKEN DÜSSELDORF'TA DÜZENLENEN  
"BİRLİK-YASALLIK" TOPLANTISINA GÖNDERDİ-  
Ğİ MESAJ.

Yoldaşlar, dostlar, kardeşlerim,

Bu toplantınıza ulaşmak, sizlerle kucaklaşmak için son dakikaya kadar çok çaba harcadım. Ne var ki, konsolosluktan bana verilen belge buna imkan vermedi. Üzgünüm. Size şu kısacık mesajla seslenmek istiyorum.

Ülkemize dönüyoruz. Bu dönüş bir mücadeledir. Mücadelemiz özgürlük mücadelesidir. Çağlar boyu insanlığın nice acılar, dökülen nice kanlar pahasına verdiği özgürlük mücadelesinin mütevazı bir devamıdır.

65. Yıldönümü konuşmasında şöyle demiştim: "Partimiz üzerindeki 65 yıllık yasak zinciri ağırdır ama paslı ve çürüktür. Bu zinciri parçalayacağımız günler uzak değildir." Yine aynı konuşmamda partimizi herşeyi ile halkımıza açtığımızı, açıklığa sıkıca bağlı kalacağımızı ifade etmiştim.

Şimdiye dek bu doğrultuda yürüdük. Ülkeye dönüş ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların bilinmeyen, gizli hiçbir yanı yoktur.

İlk zamanlar şöyle düşünülüyordu: "Bu koşullarda ülkeye dönüşü göze aldıklarına göre bir güvenceleri var, hükümetle anlaştılar." Fakat kararımızı açıkladıktan sonra geçen sürede olup bitenlerden sonra artık kimse bu soruyu sormuyor.

Hep söyledik. Ülkeye dönerken demokratik güvencelere sahip değiliz. Dayanacağımız yasal temeller son derecede zayıftır. Ülkemizde henüz milyonların dolaysız gücü herşeyi belirleyecek bir duruma gelebilmiş de değildir.

Soruyorlar: Batı Avrupa'ya mı güveniyorsunuz? Hayır. Demokrasi bizim sorunumuzdur. Komünistlerin özgür çalışma koşullarına kavuşması demokrasimizin artık pratik bir ihtiyacıdır.

Batı Avrupa'nın demokratik kamuoyunun desteğini son derecede

önemli buluyoruz. Ama biz, halkımızın demokratik vicdanına güveniyoruz. Biz, yükselen demokrasi, özgürlük fikirlerinin büyük gücüne güveniyoruz. Ülke ve ülke dışında işçi, emekçi, Türk ve Kürt halkına güveniyoruz. Biz, soldaki dostlarımıza güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz.

Sizler de bize güvenin. Ülkeye dönüşümüz yalnız TİP ve TKP'nin özgürlüklerini elde etmek için değildir. Herşeyden önce halkımızın iş, ekmek, özgürlük mücadelesinin başarıya varması içindir. Ülkemizde temiz demokrasi rüzgarlarının esmesi, kimsenin düşünceleri ve inançlarından dolayı baskı altında kalmaması içindir. Politik görüşlerimiz farklı da olsa, diğer devrimci sol güçlerin kendi görüşlerini özgürce savunabilmeleri içindir. Dönüşümüz, politik göçmenlerin ülkeye pişmanlık belgesi imzalar gibi değil, onurlu, başı dik dönüşleri içindir.

Bugün ülkemizin bir numaralı sorunu, barış ve demokrasidir. Artık acı deneyler pahasına da olsa demokrasinin ekmek gibi, su gibi önemli olduğunu kavramalıyız. Demokrasi ne zaman kısılmışsa halkımızın ekmeği de kısılmıştır. Çünkü demokrasi kısıldığı zaman iş, ekmek, özgürlük isteyenlerin sesi kısılıyor. Kuşkusuz bizi hiçbir zaman susturamadılar, susturamayacaklar. Ama eğer demokrasi yoksa, yada kısıtlıysa, halkımızın gerçekleri öğrenme olanakları da kısıtlanıyor.

Şimdi ülkemizde barışı, demokrasiyi egemen kılacak muazzam bir demokratik düşünce birikimi vardır. Farklı politik görüşlerde de olsa, barış ve demokrasi isteyen çok geniş güçler vardır. Zayıf olan mücadele kararlılığıdır. Bunu göstermek sorumluluğunu en başta biz kendimizde hissediyoruz.

Özgürlük öyledir ki, onun azı çoğu olmaz. Bu mücadelenin zamanı olmaz. Bu mücadelenin uygun yeri olmaz. Özgürlük mücadelesi verenler kendileriyle birlikte yürüyenler var mı diye arkalarına da bakmazlar.

Haklı olduğumuzu bilmek yeterlidir. Haklıyız. Biz özgür düşünce hakkımızı savunuyoruz. Başka deyişle, insan olma hakkımızı, insanlık onurumuzu savunuyoruz. Eğer özgürce düşünemiyorsam, düşüncelerimi özgürce açıklayamıyorsam, kendimi nasıl bir insan olarak hissedebilirim?

Öyle ise bir takım çağdışı ceza yasaları ile baskı, terör, tehditle demokrasi, özgürlük mücadelesi durdurulamaz. 141, 142 ve 163. maddeler mutlaka kalkacak, ülkemize demokrasi, özgürlük gelecektir.

Demokratik hak ve özgürlüklerimizi eksiksiz istemek bizim hakkımızdır. Biz özgürlüklerimizi istiyoruz. Yalnız istemekle de kalmıyoruz, onları kazanmak için mücadele veriyoruz. Bizim devrimci mücadele çizgimiz açık seçiktir. Biz, barış ve demokratik yenilenme yolunda durumu değiştirici aktif rol oynuyoruz.

Çoğunluğu kazanmadan ne demokrasi, ne devrim, ne sosyalizm olabilir. Çoğunluk ancak demokrasi mücadelesi ile kazanılabilir. İşte biz, bu tek sağlam ve doğru yoldan yürüyoruz.

Bizim devrimci kimliğimiz sözle değil somut işle, somut mücadele ile çiziliyor. Devrimci sözlerimizle devrimci işimiz birbiriyle uyumludur.

Türkiye Birleşik Komünist Partisi yasal olarak kurulup yasal çalışma özgürlüğü kazanıldığı zaman, yeni bir Türkiye'nin yolu açılmış olacaktır. Bu özgürlük kazanıldığında, Türkiye Birleşik Komünist Partisi diğer komünistleri de kucaklayıcı olacaktır. Tekelci anlayışta olmayacaktır. Türkiye Birleşik Komünist Partisi yalnız TİP ve TKP' den ibaret olacaktır demeyeceğiz.

Şunu çok iyi biliyoruz: Bugün Türkiye'nin, Türk ve Kürt halkının ihtiyacı yalnızca, yasal çalışma hakkına sahip bir komünist partisinin var olmasında değil, yasal çalışma hakkına sahip güçlü bir komünist partisinin varolmasındadır.

Bu nedenle biz, demokratik Türkiye için birlik, yasallık, kitlelilik yolunda yürüyoruz. Behice Boran yoldaşımıza, işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.

Yoldaşlar, dostlar, kardeşlerim,

Sizlerden ayrılırken TİP'li, TKP'li tüm yoldaşlarıma, dostlarıma şunu söylemek isterim. Yüreğim ve düşüncem her zaman sizinle birlik

olacaktır. Ne tür zorluklarla karşılaşsak karşılaşalım, sizin desteğiniz bizim en büyük direnme gücümüz olacaktır.

Bizimle dayanışma gösteren bütün kardeş partilere, bu toplantımıza ev sahipliği yapan, sıcak enternasyonalist bağlarla bağlı olduğumuz Alman Komünist Partili yoldaşlara, farklı politik görüşte olsalar da tüm dostlarımıza, göçmen işçi kardeşlerimize, aydınlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, herkese, yürekten teşekkür ederim.

Ufukta ışık gözüküyor. Bu ışık gücünü, haklılık temelinden alıyor. Bu parlak ışığa doğru umutla, inançla yürüyün. Kararlılıkla yürüyün. Birlikte elele, omuz omuza yürüyün. Gelecek bizimdir.

Özgürlük mücadelesi yenilemez.

Düşünceler zincire vurulamaz.

Komünistler susturulamaz.

Yaşasın aydınlık düşüncenin gücü!

Yaşasın Türk ve Kürt halkının, demokrasi güçlerinin birliği!

Yaşasın demokratik Türkiye!

Yaşasın barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve sosyalizm mücadelemiz.

15 Kasım 1987 Düsseldorf