

Değerli dostlar,
Sevgili arkadaşlar,

Önce bu toplantıyı gerçekleştiren komiteye, bu toplantının örgütlenmesinde emeği geçen tüm dostlara, toplantıya katılan siz yurttaşlarımıza ve İngiliz dostlarımıza teşekkür eder, şahsen ve partim adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım.

Değerli arkadaşlar,

İçinde bulunduğumuz günler, dünyada her şeyin yeniden ele alınıp değerlendirildiği, ülkemizde ise 12 Eylül 1980 deki darbeden 9 yıl sonra halâ buradan çıkış sancılarının sorunlarını yaşıyoruz.

Son günlerde burada yaşayan bu ülkeye gelmek isteyen yurttaşlarımız açısından bir özel durum ise, ülkemizden İngiltere'ye toplu göç olaylarının yaşanması oluyor. Açıkki hiç kimse kendi ülkesini, doğup büyüdüğü kenti kendiliğinden terketmez. Ekonomik şartlar, politik baskı Anadolu insanını ülke sınırları dışına göçe zorluyor. Burada ekonomik baskı ile politik baskı bir bütün oluşturuyor. Ayrıca işsizliğin ve yaşam koşullarının zorluğu karşısında yoksullaşan halkın giderek politik sorun olacağı kaygısı, rejim açısından, bu kesimlerin ülkeyi terketmesi tercih edilir oluyor, ülkede çağ atlandığını iddia eden özal hükümeti dönemlerinden ise TC yurttaşlarına Avrupa ülkeleri vize uyguluyor. Vize uygulama sırasında şimdi İngiltere yer almış durumda, bunu henüz vize uygulamayan diğer bazı Avrupa ülkelerinin takip edeceğini beklemek bu gidişle sübriz sayılmamalıdır.

21. yüzyıl eşiğinde TC yurttaşlarına vize uygulaması nedeniyle yüzü kızaranak olan herhalde ülkede halkı baskı ve şiddet altında tutmak isteyen, uyguladığı ekonomi politikalar ile halkı yoksullaştıran hükümetler olacaklardır. Çünkü bu onların devlet yönetim anlayışlarının sonuçlarıdır. Diğer taraftan, demokrasi ve insan haklarından söz edip kendi devletler ittifakı içindeki bu uygulamalara seyirci kalan, bu ülkelerin vatandaşlarına ise sömürge imparatorluğu edası ile halâ tepeden bakan devletler ve onların hükümetleridir.

Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar,

Dünyada ki yeni gelişmeler toplumları ve onların her alandaki faaliyetlerini yeni değerlendirmelere tabi tutuyor ve zorunlu kılıyor.

Savaş dönemlerinin ve gerginlik dönemlerinin bir ürünü olarak silahlanan ve modern silahları olan devlet ve onun yöneticileri, kendi mantığının ürünü olarak güçlü "saygın" kişiler kabul edilirdi. Günümüzde artık toplumların duyusu bunu tersine çevirdi. Şimdi kim barış konusunda, silahların azaltılması konusunda yeni öneriler getiriyorsa, kim dünyada barış ve insani sorunların gerçek ardıcıl takipçisi ise, bugün toplumların algılamasında saygınlığı olan kişi ve devlet yöneticisi kabul ediliyor.

Gorbaçov'un ve Varşova paktı ülkelerinin ard arda yaptıkları öneriler ve kendi bünyelerinde yaptıkları indirimler, batı toplumlarında yarattığı etkiler, batının devlet yöneticilerini de kendi politikalarını ve pozisyonlarını yeni değerlendirmeye ve gözden geçirmeye zorladı. Brüksel'deki son NATO zirvesinde bu daha somut görülebildi.

Bunlar dünya barışı açısından, insanlığın geleceği açısından selamlanması gereken olumlu gelişmelerdir. Açık ki bu noktaya kolay gelinmedi. Dünyadaki barış güçlerinin, barış ve silahsızlanma için mücadele eden güçlerin bir çok kahırlı mücadeleleri sonucu bu noktaya gelindi.

Tabi ki gelinen noktayı yeterli görüp barış ve silahsızlanma mücadelesini beklemeye bırakmak doğru olmaz. Çünkü bu yumaşama süreci daha da derinleştirilmeli ve ilerletilmelidir. Ayrıca bu sürecin geri döndürülemediğine ilişkin henüz güvenceleri yoktur. O nedenle tehlike ortadan kalkmış sayılmaz.

Diğer taraftan Çin'de daha geniş demokrasi için gençlerin başlattıkları barışçı toplu direniş ne yazık ki üzücü ve kaygı verici, şiddet yolu ile

kanlı bir şekilde bastırılmak isteniyor. Günümüzde sorunların bu yöntemlerle çözülmeyeceği açıkken başvurulan bu gayri insani uygulamalarda hoşgörülemez. Çin halkı bu dramı yaşamamalıdır. Sorun, demokrasi ve özgürlükler temelinde barışçıl bir çözüme kavuşturulmalıdır.

Dünyada barış ve yumuşama süreci derinleşmeye doğru giderken, Avrupa'da silahsızlanma yönünde ciddi adımlar atılırken, Balkanlarda yeni yeni işbirliği olanakları çıkmışken, açığı komşumuz Bulgaristan'da yaşananlar ve Bulgar yönetiminin uygulamaları herkes gibi bizi de üzmektedir. Bu yapılanları doğru bulmuyoruz. Bu aynı zamanda Sosyalist ülkelerin Barış yumuşama ve ilerleme sürecine yaptıkları katkıları da zedeleyicidir. Biz bu uygulamaları insan hakları ve sosyalizm anlayışı ile bağdaştırıyoruz.

Son olaylar iki komşu ülke devletleri ve halkları arasındaki gerginliği artırıcı yönde gelişmektedir. Bir an önce bu uygulamalara son verip, sorun iki ülke arasında diyalog yolu ile çözümlenmelidir.

Türkiye, Bulgaristan'daki Türk azınlığı, Bulgaristan içinde istikrarsızlık yaratıcı, onu istikrarsızlığa teşvik edici uygulamalarından ve bu doğrultuda propaganda dan bir an önce vazgeçmelidir. Bunun kimseye yarar getirmeyeceği görülmelidir. Bu uygulamaların iki ülkenin gelişmesine de engeldir.

Değerli Arkadaşlar,

12 Eylül '80'de darbe yaparak işbaşına gelen askeri diktatörlük radikal devrimci bir çıkışla altilmedi. 12 Eylül ve onun bugüne kadar açtığı tahribattan da demokratik reformlar yolu ile çıkış istemlerinde henüz istenilen sonucu vermedi.

Çelişki şu ki: Bizzat 12 eylül'ü yapanlar onu destekleyen ve onunla ortaklık kuran Özal ve ekibi şimdi "demokrasi ve özgürlük"vadediyor. Bu ne anlama geliyor? 26 mart genel seçimleri ile iyice güçten düşen ANAP ve onun hükümetinin söyledikleri samimi mi? pratikte somut adımlar atılmıyorsa bu durum demagoji olmaktan öteye gitmiyor. Özal'ın bu vaatlerini demagoji kılan bir başka olgu ise, Özal tüccar bir anlayış ile insan hak ve özgürlüklerini alınıp satılan bir meta gibi görüyor. Ayakları Türkiye toprağından kesildiği zaman, dış ülkelere yöneldiğinde demokrasi ve insani sorunların kimilerini hatırlama ihtiyacı duyuyor.

Biz açık söylüyoruz. Bize hak ve özgürlükler, başkaları istiyordiyeye değil, insani sorun olan bu konulara bizim halkımızda layık onunda hakkı diye istiyoruz.

Ne yazıkki muhalefet ise bu konuları yakalayamıyor. Ya bir çoğunu es geçiyorlar, ya da "biz iktidara geldiğimizde yapacağız edeceğiz" deyip durumu geçiştiriyorlar.

TBKP ne yapıyor, neyi istiyoruz? Biz Türkiye'de tabiki sosyalizm istiyoruz.

~~Demokrasi ve özgürlüklerin imtiyazlı olarak kazanılması~~ Bir sosyal sistem olarak sosyalizmi, komünizmi insancıl buluyoruz. Nihai amaçta bunu hedefliyoruz.

Ama bugün ne diyoruz?

Bugün ülkede köklü kalıcı bir demokrasi istiyoruz. Bunun olabilmesi içinde halkın bunu kendi aktif mücadelesi ile kazanmasını istiyoruz. Şurası açık ki halkın kendi aktif katkısı ile elde edilecek demokratik hak ve özgürlüklerde her 10 yılda bir süngü ile estirilen fırtınalara dayanık-

lı olabilsin. Bizim demokrasi anlayışımız, sadece kapitalizmde sosyalizme giderken ihtiyaç duyduğumuz bir araç değildir. Demokrasi ister kapitalist, ister sosyalist sistem, hangisi olursa olsun araç olmaktan çıkarılmalı bir amaç olmalıdır diyoruz. Amaç olan demokrasi toplumun gelişkinlik düzeyi ile bu hergün ilerletilmeli ve geliştirilmelidir.

Biz demokrasiyi kazanmada kendi çapımızda katkımızı yapmaya çalışıyoruz.

SARGIN ve KUTLU'nun başlattıkları komünist harekete yasallık kazandırma mücadelesi, açık ki demokrasiyi kazanmada önemli bir mücadele aracıdır. Bir yılını dolduran bu dava içerde ve dışarda yarattığı etki ile demokrasi mücadelesine bize göre önemli katkı yapmaktadır.

Hatırlanırsa bu davanın başlaması ile birlikte başında dahil bu davaya "demokrasi davası" dendi.: Niye böyle dendi? Gerçekten niye bu dava bir demokrasi davasıdır.

Batılı dostlarımız bu davayı garipseyebilir, böyle dava olmaz diye bilirler. Evet bizde böyle dava olmaz diyoruz. Bunu bir yıl önce Türkiye'nin büyük gazetelerinden biride "Sür manşet" böyle başlık yaptı.

Ama bu dava ilkel bir iddianame ile açıldı ve devam ediyor.

Ülkemizin 70 yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihinde, işçilerin emekçilerin, emeği ile geçinen tüm halkın devrimci yurtsever insanların kendi partilerinin özgürce çalışma hakkı tanınmadı. Komünist partisi hep yasaklı sayıldı. Yasaklı olmayı, gizli kalmayı komünistler mi istedi? Hiç bir parti kendiliğinden yasaklı sayılmaz, kendiliğinden gizli kalmak istemez.

İşte sevgili dostlar,

Gelişen dünya koşullarında, ülkemizde halkımızın demokrasi bilincinin geliştiği koşullarda bu yasaklar daha fazla devam edemezdi. Komünist hareket üzerindeki yasakta kalkmalıydı. Çünkü Komünistlerde ülkede toplumun gelişmesine, ülkenin gelişmesine kendi düşünce ve inançları ile, kendi dünya görüşleri ile katkıda bulunmak istiyorlardı. Bunu da açık yapmak istiyorlardı. Halkımız üzerindeki bu olumsuz tarihi yenmek gerekiyordu. Bu ise kimi riskler taşıyan bir mücadele gerektiriyordu. İşte partimiz bu mücadelede kimi riskleri göze alarak KUTLU ve SARGIN yoldaşların dönüşü ile bu mücadeleyi başlattı. Kutlu ve Sargin'ın dönüşü ile onun yarattığı etki ile kamuoyunda komünist partisinin yasal çalışabilmesinin genel bir mutabakatı doğdu. Biz de böyle istiyorduk. Komünist partisinin yasallığı genel bir mutabakata dayanmalıdır. Çünkü sorun dar anlamda bir komünist partisinin yasallığı değildir. Sorun demokrasi ve insan hakları temelinde, genel olarak düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne saygı sorunudur. Farklı politik görüş ve inançtaki insanların özümseyerek, içine sindirecek bir birine tehammül sorunudur. Bu açıdan genel bir konsansüs gerekiyordu.

Partimizin iki yöneticisinin sargin ve Kutlu'nun yargılandığı bu davaya gelinceye kadar, ülkemizde Cumhuriyet tarihi boyunca nice insan komünist olsun veya olmasın, "komünist zanlısı" diye tutuklanmış, işkencelere uğramış ve sonunda bir çoğuda mahkum olmuştur. Bu tarihsel mahkeme belgeleri incelendiğinde mahkemeler araştırmalarını ve soruşturmalarını yargıladıkları insanların komünistliğini kanıtlamaya yöneltmişlerdir. Şimdi karşılarında komünisttim diyen iki politik lider vardır. Peki mahkeme burada neyi araştırıyor.?

İşte bu dava ile bizim ülkemizde devletin komünizm ve komünistler karşısındaki tezi de iflas etmiştir. Partimizin açık çalışmak için başlattığı

bu girişim karşısında kimse bizi gizlilikle itham edemez.

Biz açık yasal bir parti olarak çalışmak istiyoruz. ~~Kimse~~. Kimse artık komünistleri "gözlüklüler" sihirli sözcüğünün arkasına sığınıp hayali bir komünizm ve komünistler imajı çizemez. Atılan bu adımla devletin yıllardan beri yarattığı korku imajı ters yüz edilmiştir.

Komünist partisinin önüne yasak diye dikilen hükümler öyle hükümlerki, bunlar sadece komünist partisini yasaklamakla sınırlı da değildir. Komünist olmayan nice insana ve toplumun çeşitli kesimlerindeki örgütlere bu hükümler hep uygulanmış gelmiştir. Yakın tarihimizde bunun en çarpıcı örneği DİSK ve Barış derneği davalarıdır. 141 ve 142. maddeler toplumun değişik kesimleri üzerindeki ve toplumun gelişmesinin önündeki engellerin başında gelmektedir.

İşin diğer bir enterasan özelliğide yıllarca açık yasal faaliyet yürüten bir örgüt veya onun yöneticileri günün birinde rejimdeki esen rüzgara göre, kovuşturma ve soruşturma mevkiinde bulunan kişilerin sübjektif değerlendirmelerine göre illegal örgüt illegal kişi durumuna düşürülebiliyorlar.

Geçmişte yasalda hiç bir kovuşturmaya uğramamış her bir eylemi de "devleti yıkmaya matuf, mevcut düzeni komünist düzenle değiştirmeye matuf" eylemler olarak nitelendiriyorlar

İşte komünist partisinin yasallığı ile toplumun bu uğursuz talihide değişecektir..

Düşün , bilim, sanat, yazın ve kültür üzerindeki baskınında sona ermesini getirecektir. Komünist partisinin yasallaşması.

Komünist partisinin önündeki yasakların kalkması, politik göçmenlerin daha özgür ülkeye dönüşünü getirecektir.

Artık kimse yurtdışından izine gelenlere kuşku ile bakma cesareti bulamayacak, gidenlerde acaba Kapıkulede neyle karşılaşacağım, hava limanında neyle karşılaşacağım kuşkusu duymayacak.

Avrupa'da dolaşırken de demokraside ikinci sınıf bir ülkenin vatandaşları olarak boynumuz eğik dolaşmıyacağız.

İşte dostlar, Kutlu Sargın davası diye bilinen Ankara DGM'deki davanın özü ve onun demokrasi ile bağı budur.

Her halde abartma yapmadım. Söylediklerimin her biri üzerinde yeterince durulursa işin özü daha iyi anlaşılır düşüncesindeyim. Tabi bu komünist partisinin önündeki yasakların kalkması ile iş bitmiş olmuyor. Ama yönümüz ileriye aydınlığa dönük bir dönem başlamış oluyor.

Ülkenin bir numaralı sorunu demokrasi sorunudur. Yani özgürlük ve ekme sorunudur. 9 yıl önce askeri darbe ile başlayan süreçte yaratılan tahribat, bugün hala giderilebilmiş değildir. '82 anayasası ve '83'teki siyasi partilerin kuruluş biçimindeki sakatlık, parlamento daki adaletsizlik, dengesizlik ve bu dengesizliğin yarattığı çarpıklık bugünkü politik sorunların ve istikrarsizliğin kaynağıdır.

Önümüzdeki yazın iklim olarak ne tür bir sıcaklık getireceğini kestirmek belki güç olacak ama bizim ülkemiz önümüzdeki aylarda yaz sıcaklığına bir de politik sıcaklık ekleyecektir.

Sonbaharda ki cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden ısıyı yükseltmektedir. 26 martta ANAP'ın hükümet partisi olarak sıralamada birinci parti iken üçüncü parti durumuna düşmesi, sorunun çözüm yolunda aslında göstermiştir. Çözüm yolunu halk göstermiştir. Halkın gösterdiği çözüm yolu aslında 9 yıldır değişik kılıklara bürünerek devam eden gelen 12 Eylülcülerin ve onun felsefesinin tasviyesidir. Tabi ki buna direnen güçler hala vardır. Açık ki bu alanda da çelişkiler derinleşmektedir. 12 Eylülcülüğün karşısında yer alan güçler, iktidar partisi içinde ki kimi "sağduyulu" kişiler, ülkenin sağlıklı bir demokrasiye geçebilmesi için çabalarını kollektifleştirip artırmalıdır.

Partimiz TBKP'nin erken seçim ve anayasa tartışmalarına ilişkin tutumu şu olacaktır:

- Anayasanın demokratik nitelikte değişimi, bu parlamento tarafından garanti altına alınmalıdır. Bu amaçla mevcut anayasaya eklenecek bir geçici madde ile gelecek seçimlerde oluşacak olan parlamento, anayasayı değiştirmekle görevli kılınmalıdır.
- Bugünkü parlamento halk çoğunluğunu temsil etmemektedir. O nedenle erken seçime gidilmeli ve bu amaçla erken seçimlerin demokratik koşullarda yapılabilmesi için gerekli hukuki önlemler alınmalıdır. Başta siyasal affı engelleyen anayasa hükmü kaldırılmalı ve seçim yasası demokratik tarzda değiştirilmelidir.
- Erken seçimlere, var olan siyasal güçler anayasada yapılması gereken değişikliklerle ilgili açık görüşleri kamuoyu önünde ilan ederek

gitmelidirler. Özellikle hükümet, anayasada ne gibi değişiklik yapmayı öngördüğünü somut şekilde ortaya koymalıdır.

- Erken seçimlere, tüm siyasi güçler arasında anayasa değişikliği hakkında, mümkün olabilen en geniş mutabakat sağlanarak gitmek için elden gelen her şey yapılmalıdır.

- Her şeyden, önemlisi, anayasa değişikliği hakkında halk kendi sözünü söylemelidir bu amaçla daha bugünden, anayasa değişikliği hakkında ülke çapında ve herkesin özgürce katılımıyla geniş bir tartışma açılmalı, bu tartışmalara tüm yurttaşlar buldukları her yerde özgürce katılabilmelidirler.

TBKP, tüm devrimci marksist güçlerle birlikte, bu tartışmaların örgütlenmesine, tüm halkın demokratik bir anayasa çerçevesinde birleştirilmesine kendi azami katkısına yapmak için çalışacaktır.

Ülkemizin köklü sorunlarından biri de Kürt ulusal sorunudur. Yıllarca bu halkın varlığı tanınmamış, yıllarca baskı altında tutulmuştur. Partimiz Kürt sorununun adil, demokratik ve barışçı çözümü için elden gelen çabayı gösterecektir. Öncelikle Kürt halkının varlığı tanınmalı, Kürt halkı üzerindeki baskı ve terör sona erdirilmelidir. Kürt halkının dili üzerindeki yasak bir an önce kaldırılmalı, Kürt halkı kendi dilini özgürce konuşup geliştirebilmeli kendi kültürünü özgürce yayabilmelidir. Partimiz Kürt ulusunun adil, demokratik, barışçıl bir çözümü için çaba sarfedecek legal Kürt hareketlerini destekleyecektir.

TBKP demokrasi için komünist hareketin yasallığı kavgasını verirken, bu hakkın kazanıldığında, bu hakkı en geniş marksist güçlerle birlikte tek parti çatısı altında kullanmaya hazırdır. Şimdi den böyle bir

partinin programatik konularını ve parti anlayışını her marksist çevre ve kişilerle tartışmaya hazırdır. Biz, TİP ile TKP'nin birliğini gerçekleştirerek tarihsel bir ayrılığa son verdik. Marksist hareketin birliği açısından henüz bu daha başlangıçtır. Ülkemiz komünistlerinin önünde şimdi tarihsel olarak böyle bir birliği gerçekleştirme fırsatı vardır. TBKP bu olgunun tarihsel olarak bilincindedir bu birliğin gerçekleşmesi için her türlü özveriye gösterecektir.

TİP ile TKP'yi birleştiren tarihsel bağların yanında, birliğin gerçekleşmesinde yenilenme ve yeni düşünce birliğin mimarı olmuştur.

Değerli arkadaşlar,
Sizler bizim iki yoldan giden dönüğü ve birliğe,
Onlarla dayanışmamızı es geçtiniz. Her türlü
özveriye gösterecek çeşitli dayanışma etkin-
likleri düzenlediniz.

Solusum ve partim adına sizler bu dayanış-
ma etkinliklerinden dolayı teşekkür ederim,
en derin saygılarımla sunarım.

J. Harizan 1999

~~Bir daha böyle davalarla
Olunması için,~~

~~Yeter yeni yeni bir dönümlerini
anmak durumunda kalınarak
için KUTLU ve SARBA'ya~~

~~ÖZGÜRLÜK~~

~~Tüm politika tutuklulara~~

~~ÖZGÜRLÜK~~

~~Zindanlar boşalsın~~

~~Tüm tutuklular serbest bırakılsın,~~

London