

TBKP Başkanı Nihat Sargın ve Genel Sekreteri İlaydar Kutlu'nun Kamuoyuna Duyurusu

Bugünden itibaren süresiz açlık grevine, ölüm orucuna başlıyoruz. Eylemimiz demokratikleşmeye yönelik artan tehlikelere karşı uyarı görevimizi yerine getirmeyi amaçlıyor. Başladığımız ölüm orucu, 141-142-163. maddelere ilişkin düzenlemelerle Komünist Partisi üzerindeki yasak kalkıncaya veya kalkacağına açık işaretleri ortaya çıkıncaya kadar, ve ve/ya daha uygun koşullarda mücadele olanaklarına sahip olacağımız tahliyemize kadar kesintisiz sürecektir.

Bu kararı almamıza ülkemizin ve bizim içinde bulunduğumuz koşullar neden oldu:

Tarihte ilk kez, savaşla değil barışla dünya yeniden yapılanırken, Türkiye'de temel sorunların, insan haklarına saygı temelinde, barışçı, demokratik yollardan çözülmesi umudu giderek zayıflatılmaya çalışılıyor.

Yasak duvarlarının ve tabuların üzerine kararlılıkla gidilemediğinden, ülke sorunlarının çözümünü hâlâ iflas etmiş soğuk savaş yöntemlerinde, askersel-polisiye önlemlerde, geleneksel baskı ve suskunluk politikalarında arayanlar gelişmenin önünü tıkamaya çalışıyor.

Terör yeniden ırmandırılmaya çalışılıyor. Doğu'da ilan edilmemiş bir savaş sürüyor. Kürt sorunu, ordu sorunu, din sorunu ısrarla tabu olarak tutuluyor. Komünist partinin yasallığı konusunda da görünüşteki ilerlemeye karşın yasak sürdürülmek isteniyor. Hükümet politik gelişmeler üzerindeki inisiyatifini giderek yitirmekte, boş vaatlerle halkı oyalamaya çalışmaktadır.

Bu durumda tıkanan demokrasi kanununun bir an önce açılması için ve insan haklarına saygılı, barışçı, laik, Kürt halkının varlığının ve özgürlüğünün tanındığı, demokratik, tek sözcü çağdaş bir Türkiye için en etkili biçimde sesimizi yükseltmeyi, bir marksist, bir aydın ve nihayet bir vatandaş olarak görev sayıyoruz.

Herkesi, yeni bir yaklaşımla, özlenen diyalog ve hoşgörü ortamında sorunlara çözümler bulunabileceği, sorunların ancak barışçı ve demokratik yollardan çözülebileceği fikrine kuvvet kazandırmaya çağırıyoruz. Başlattığımız ölüm orucunun bu yönde bir uyarı olarak alınmasını diliyoruz.

Öteki tabuların da aşılmasının önünde engel olan 141-142-163. maddeler sorununun çözülmesi konusunda parlamento içindeki ve dışındaki bütün partiler arasında ve kamuoyunda geniş bir mutabakat oluşmuşken, sayısız açık oturumda, bilimsel sempozyumda, basında yer alan makale ve yazıda, kamuoyu araştırmasında tekrar tekrar görüldüğü gibi, bu maddeler halkın gözünde yürürlüğünü çoktan yitirmişken, hükümet, ardarda yaptığı birçok açıklamaya rağmen, konuyu hükümet tasarısı olarak meclise getirip sonuçlandırmamaktadır.

Sorun başbakanlık kasasında uyumaya terk edildiği için, bu maddeler yüzünden ülkenin yüz akı binlerce yurtsever mesleğini icra edemiyor, cezaevinde, sürgünde ya da kaçaklıkta kalıyor, politik haklarını kullanamıyor. Bu maddelerin kaldırılması konusu son noktanın konacağı kadar olgunlaşmışken, bütün bunlar kamu vicdanını derinden yaralayan açık bir haksızlık oluyor. Bu haksızlığı en etkin biçimde protesto etmek demokrasi isteyen herkes için bir vatandaşlık görevidir.

Bizzat yaşadığımız olgu olması dolayısıyla bu görev, bizler için ertelenmesi olanaksız, yaşamsal bir mahiyet taşımaktadır. Ayrıca davada karşılaştığımız tutum dolayısıyla da bu bir zorunluluk olmaktadır.

Hiçbir davada örneği görülmediği şekilde, TBKP davasında yalnızca ikimiz için tutukluluk durumu sürdürülüyor. Bunun hukuki hiçbir gerekçesi yoktur. Özgür irademizle, haklı bir taleple geldiğimiz ülkemizde, özellikle biz yirmi dokuz aydır tutuklu bulunuyoruz.

Tutukluluğumuzun sürmesinin akla yakın tek açıklaması, bunun politik bir tutum olmasıdır; demokratikleşmenin önünü kesmede, tabuların yıkılmasını önlemede direnen bilinçli bir tutumla karşı karşıyayız.

Bu tutuma en kesin, en etkin biçimde karşı çıkmak, kişisel haklılığımızın çok ötesinde demokratikleşmeye karşı artan tehlikeleri etkisiz kılmaya katkıda bulunmak için zorunludur.

Ayrıca ülke sorunlarımız öyledir ki çözümü için demokrasi isteyen bütün güçlerin katılımı zorunludur. Ülkenin her zamanından daha fazla marksistlere, sola ihtiyacı var. Yasaklar marksist solun birliği önüne ciddi engeller koyuyor. Bunların kaldırılması için mücadele ederek aynı zamanda birliğe etkin bir biçimde hizmet etmek istiyoruz.

İşte bütün bu nedenlerle, içinde bulunduğumuz koşullarda elimizdeki son olanağı değerlendirerek süresiz açlık grevine, ölüm orucuna başlıyoruz.

Eylemimiz, 141-142-163. maddelere ilişkin düzenlemelerle Komünist Partisi üzerindeki yasak kalkıncaya, veya kalkacağına açık işaretleri ortaya çıkıncaya kadar ve/veya çok daha uygun koşullarda başka mücadele araçlarına sahip olacağımız tahliyemize kadar kesintisiz sürecektir.

Hak ve özgürlüklerimizi canımız pahasına koruma kararlılığımızı gösteremeyiz, demokrasi düşmanlarının cesaret bulacağını bilincindeyiz. Ve bu bilinçle inanıyoruz ki, başarı ergeç ve mutlaka demokrasi güçlerinin olacaktır.

Gene biliyoruz ki, henüz başarıya erişmeden yaşam bizim için noktalanacaksa eğer, mutlaka yeni kişiler eylemimizi aynı boyutlarda ve aynı kararlılıkla sürdürmek üzere sırada olacaktır.

Son diyeceğimiz, terörün çaresi daha az değil, daha çok demokrasidir; insan haklarını çiğnemek değil, eksiksiz gerçekleştirilmektir.

İnsanlık onurumuz, demokrasi inancımız ve yurttaşlık bilincimizle direneceğiz.

Halkımızın, demokrat kamuoyunun bu kez de bizi anlayacağını ve desteğini esirgemeyeceğini biliyoruz.

Biliyoruz ve güveniyoruz.

6.4.1990

Batı Avrupa Örgütlerine,

Bu yazı elinize geçtiğinde Nihat Sargın ve Haydar Kutlu yoldaşlar ölüm orucuna başlamış olacaklar. 2,5 yıla varan tutukluluğun ardından 141-142'nin açılması, komünist parti üzerindeki yasağın kaldırılması, tabuların yıkılması, yani demokratikleşme sürecinin derinleşmesinin kritik bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. İlk kez komünist partisinin yasağın kaldırılması konusunda bu denli geniş bir mutabakat oluşmuşken, şimdi sorun sürüncemede bırakılmak isteniyor. Demokratikleşmeye yönelik tehlikeler artıyor. Ülke düzeyinde uygulanan yanlış politikalar sonucu yaratılan bugünkü durum, tüm demokrasi güçlerinin aktif müdahalesiyle aşılabılır.

Nihat Sargın ve Haydar Kutlu yoldaşlar, gelinen bu noktada ortaya çıkan tikanlıkların açılmasında, uzun zamandır içinde buldukları haksız tutukluluk durumunu da dikkate alarak, ölüm orucunu bir mücadele biçimi olarak seçmiş bulunuyorlar. Bunun sadece onların kişisel bir sorunu olmadığı açıktır. Şimdi bütün güçlerle Türkiye'de ve uluslararası alanda her bakımdan etkin bir dayanışmayı örgütleyerek bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak temel bir görevdir. Bu doğrultuda Türkiye'de elden gelen bütün çaba gösterilecektir. Açıktır ki, bu mücadelede uluslararası dayanışma belirgin bir rol oynayacaktır. Bu konuda Avrupa'daki tüm sağduyulu insanların elinden geleni esirgemeyeceğini umuyoruz. Burada ana amaç Avrupa kamuoyunu harekete geçirerek Türk hükümetini etkilemeye çalışmak olmalıdır.

Avrupa ülkelerinde dayanışma için aşağıdaki çalışma biçimlerinin önemli olacağını düşünüyoruz:

I- DAYANIŞMA:

- 1) Ülke kamuoyunun dikkatini olaya çekmek için önemli kişilerin de yer aldığı, kısa süreli uyarı nöbetleri- açlık grevleri örgütlemek,
- 2) Türk Hükümetine, Başbakan'a ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne protesto mektupları-telgrafları göndermek; bu mektuplarda 141-142-163'ün kaldırılmasını, Kutlu ve Sargın'ın serbest bırakılmasını istemek,
- 3) Kutlu ve Sargın yoldaşlara destek mesajları göndermek (Ankara Merkez Kapalı Cezaevi, 10. Koşuk Ulucanlar/ANKARA)
- 4) Uluslararası Af Örgütü'nün Acil Eylem Çağrısı çıkarılmasını sağlamak,
- 5) Avrupa hükümetleri ve uluslararası kuruluşların tepkilerini sağlamak, sorunu AGİK'e ve BM İnsan Hakları Komisyonu'na taşımak,
- 6) Etkili olabilecek tanınmış kişilerin arka arkaya Türkiye'ye gelerek Hükümetle, Kutlu ve Sargın'la görüşmelerini sağlamak,
- 7) Arabuluculuk yapma üzere Fellersmayer, Balfe, Matutes gibi şahsiyetlerin Türk Hükümetine başvurmasını sağlamak,

II- MALİ KAMPANYA:

Türkiye'de başlatılacak mali destek kampanyasına Avrupa'dan da katılmak gerekiyor.

İlk ağızda toplu bir paranın iletilmesi etkili bir propaganda faaliyeti için yararlı olacak.

III- İÇ ÖRGÜTLENME:

- 1) Duisburg, B.Berlin, Londra ve diğer merkezlerin yaptıkları eylemleri ve konuyla ilgili gelişmeleri derhal Türkiye'ye bildirmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri de Avrupa kamuoyuna duyurmaları,
- 2) Dış merkezlerde bu konuda çıkan materyalleri, basında çıkan haberleri kâpur ve tercümelere (kısa) ile derhal göndermeleri,
- 3) Haberleri ayrıca doğrudan Cumhuriyet, Güneş, Milliyet ve Hürriyet'e geçmeleri,
- 4) Tüm çalışmalar için ilişki telefonu İstanbul 516 04 34'dür.

Fax numaraları:

Adımlar: 516 11 79

Cumhuriyet: 526 60 72

Milliyet: 511 91 28

Güneş: 520 12 66

Hürriyet: 512 00 16

TBKP
Merkez Yönetimi

Avrupa'daki yoldaşlarımıza,

Parti Başkanımız Nihat Sergin ile Genel Sekreterimiz Haydar Kutlu 5 Nisan günü ölüm orucuna başladılar. Onlar, demokrasinin uğruna herşeyi göze almeyi gerektirecek kadar yaşamsal olduğunun bilinciyle ve haklılığımıza olan sarsılmaz inançla bu kararı aldılar.

İlk günden beri ülkemizdeki gelişmeleri demokratikleşme yönünde etkilemek, kendi özgürlüğümüzü talep ederek buna katkıda bulunmak için hareket ettik. Bugün de amacımız budur. Demokrasiye katkısı olan herşey, marksistler ve onların birliği için yararlıdır.

Şimdi yeni ve her zamankinden daha zorlu bir sınavla karşı karşıyayız. 141-142-163'e karşı mücadelenin başarıları şimdi her zamankinden daha çok bize bağlı. Geniş kemuyu bize hak verecektir. Sergin ve Kutlu yoldaşlarımızın uğradığı haksızlık sağduyu sahibi her insanı isyan ettirecek kadar büyüktür. Kamu videnine dayanarak onların yaşamını kırtarmak, değerli yoldaşlar, şimdi görmeliyiz ki, bizim elimizdedir.

Partimizde birçok görüş farklılığı ve tartışma var ve olacak. Bunları yok sayamayız, üstünü örtmemeliyiz. Ama görüş farklılıkları, şimdi Başkan ve Genel Sekreter yoldaşlarımızın yaşamını kırtarmak için yapmamız gerekenlere engel olmamalıdır. Her yoldaşımız bunu dikkete almalı, birbirimize yardımcı olmalıyız. Açıktır ki, yoldaşlarımızın özgürlüklerine kavuştuğu koşullarda, tartışmalarımız çok daha zengin ve kapsamlı olacaktır.

Değerli yoldaşlar,

Yoldaşlarımızın başlattığı eylemde başarılı bir sonuç almada Avrupa kamuoyunun ve politik çevrelerinin rolünün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güçleri harekete geçirmek ise, ancak sizlerin hızlı ve planlı bir çalışma yapması ile olanaklı olabilir. Şimdi bu alanda yıllardır kazanılan bütün deneylerden ve birikimden yararlanarak, hızla harekete geçmek gerekiyor.

Bizler Türkiye'de mücadelenin başarıları için elimizden gelen herşeyi, ama herşeyi yapacağına ve sizlerin de aynı bilinçle davrananaşınıza inanıyoruz. Sizlerin katkısı, ülkedeki yoldaşları daha da yüreklendirecektir.

Haydi, yoldaşlar. Kutlu ve Sergin yoldaşların yaşamını kırtarmak ve yarının demokratik Türkiye'sinde başımız dik yürüyebilmek için elale verelim. Hepinizi içten duygularla selamlar, başarılar dileriz.

6 Nisan 1990

THKP

Merkez Yönetimi