

BASIN AÇIKLAMASI

TBKP Merkez Yönetimi, sovyet Azarbaycan'ındaki son durum üzerine yaptığı açıklamada: "Ulusal sorunlar ancak karşılıklı anlayış, diyalog ve sağduyu temelinde çözülebilir. Bu aynı zamanda bütün insanlığın umutla izlediği yenilenme ve demokratikleşme sürecinin de gereğidir."

Azarbaycan Cumhuriyetine bağlı Dağlık Karabağ özerk Bölgesinin Ermenistan Cumhuriyetine katılma kararı almasıyla başlayan ve uzun zamandır söz konusu cumhuriyetlerdeki aşırı milliyetçi yaklaşımlar ve sorunun merkezi çözümündeki gecikmeler nedeniyle tırmanarak süren olaylar tehlikeli boyutlara ulaştı.

Sovyet ordu birliklerinin Azarbaycan başkenti Bakü'de başlattığı operasyonun ve olağanüstü uygulamaların kandökülmesine yolaçmasını endişeyle izliyoruz. İç huzurun sağlanması, halkın can güvenliğinin korunması çabalarının çok karmaşık koşullarda sürdüğü görülüyor. Ama hangi gerekçeyle olursa olsun, halka kurşun sıkılmasını kınıyoruz.

Cumhuriyetler ve uluslar arasında uzun yıllardır birikmiş sorunların ancak sabırla politik yöntemlerle ve eskimiş yapıların yenilenmesiyle çözülebileceği M.Gorbaçov'un da birçok kez tekrarladığı gibi bir doğrudur. Son olayların temelinde Stalin döneminde kalma çözülmemiş ulusal sorunların prestroyka ve glasnost süreciyle birlikte su yüzüne çıkmış olması kadar, bu süreçten çıkarları zedelenen çevrelerin kışkırtmalarında yatıyor. Parti ve devlet içinde etkili çevreler ayrıcalıklarını yitirmemek için aşırı milliyetçiliği ve çatışmaları kışkırtıyorlar.

Ancak bütün bunlar, ulusal sorunların ancak karşılıklı anlayış, diyalog ve sağduyu temelinde çözülebileceği askeri çözüm denemelerinin başarısız kalacağı gerçeğini gölgeleyemez. Bu, aynı zamanda bütün insanlığın umutla izlediği yenilenme ve demokratikleşme sürecinin de güvencesidir.

TBKP olarak Azarbaycan'daki son askeri önlemlerin açtığı yaraların hızla sarılmasını, biran önce demokratik bir diyalogun başlatılmasını bekliyoruz. Bundan merkezi yönetim kadar, Azarbaycan ve Ermenistan yönetimleri de sorumludur.

Kimi batılı çevrelerin sorunu, Hristiyan-Müslüman çatışması olarak göstermesi son derece tehlikelidir ve yeni bölgesel çatışma odakları yaratılarak dünya çapındaki yumuşama sürecinin tersine çevrilmesine hizmet eder. Türkiye'nin de böyle bir girdapın içine çekilmesi ciddi bir tehlikedir.

Hükümet büyük bir sorumluluk altındadır. Gerici ve şöen çevrelerin halkımızın duygularının istismar ederek tırmandırmak istediği turancı kampanyalara prim verilmemelidir.

Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili şimdiye kadarki sağduyulu yaklaşımı hükümet politikası olarak sürdürülmeli ve Sovyetler Birliğinin iç işlerine müdahale anlamına gelecek kışkırtmalara kapılmamalıdır.

23.1.1990

TBKP Merkez Yönetimi