

4.10.1980

1 Ekim 1980 Çarşamba akşamı saat 22.45'de bulunduğumuz koğuştan Maden-İş'te personel olarak çalıştığını öğrendiğimiz Mehmet İçin'i 1. Şubeye götürdüler. 1 saat geçmeden tekrar gelip avukat Ahmet Hilmi Feyzioğlu'nu da alıp götürdüler. Bu kişilerin götürülmesinden sonra sabaha kadar gözaltında bulunan kişilerden hiç kimse uyuyamadı, endişe içinde sabaha kadar beklediler.

2 Ekim Perşembe akşamı Mehmet İçin yanında Ahmet Sarıcan olduğunu öğrendiğimiz kişi ile beraber gözaltında bulunduğumuz koğuşa getirildiler. Yara, bere ve sancılar içinde ayakta duramaz halde idiler. Bazı arkadaşlarımız bu iki kişiyi kucaklayarak rahat bir yere yatırdılar. Tedavi için soyulduklarında vücutlarının çeşitli yerlerinde çürümeler ve şişikler olduğunu gösdük. Mehmet İçin nefes almakta güçlük çekiyordu. Kalbine masaj yaptık, yanı oğduk. Bunların durumundan dolayı oldukça etkilendik. Tedirgin bekliyorduk. Nitekim 2 Ekim Perşembe günü gene saat 22.45'de gelip Ahmet Sarıcan ve Mehmet İçin'i tekrar 1. Şubeye götürdüler.

Yine aynı akşam sabaha kadar endişe ile bekledik. Çünkü bir gün önce onlarla buradan götürülen Avukat Ahmet Feyzioğlu'nun ölüm haberini duymuştuk. Bu arkadaşlar için de aynı nedenle endişe duyuyorduk. 3 Ekim Cuma sabahı biz tedirgin beklerken saat 06 sıraları bu iki arkadaşı tekrar koğuşa getirildiler. Durumları daha da kötü idi. Dudakları çatlamış, ağız civarında kan lekeleri vardı. Vücutları ağrı içerisinde kıvranıyorlardı. Lasonil ve Viks isimli merhemlerle vücutlarını avup, yaraları pansuman yapıldı. Ağrı kesici haplar verildi. Sürekli inliyorlardı. Koğuşta bulunan bütün insanların ağızını bıçak açmıyordu. Hepimiz durumdan son derece etkilenmiştik. Hepimizin gerek bu ölüm olayından, gerekse bu iki arkadaşın durumundan dolayı büyük bir moral çöküntüsü içinde idik. Ziyaretçilerimizle görüşemedik ve yemek yemek içimizden gelmediği için ziyaretçilerin getirdikleri yemekleri almadık. Yemek yemedik. Ama bu durum hala bitmemişti. Akşam gene aynı saatte, saat 22.50 sıralarında bu iki kişi ve ilave olarak 2 kişi daha beraberlerinde tekrar 1. Şubeye çıkarıldılar. Yanlarında olanlar Avukat Münir Derçin ve sendikacı Günay Onayman idi. Uykusuz geçirdiğimiz bu 3. gecenin sabahı saat 04 sıralarında Ahmet Sarıcan ve Mehmet İçin, koğuşun dış kapısından içeriye sokulduklarında yere düşüklerine tanık olduk. Ayakta duramayan bu arkadaşlarımız diğer arkadaşlar tarafından kucaklanarak uygun bir yere yatırıldılar. Mehmet İçin'in zorlukla nefes aldığını görüp rahat nefes aldirmek amacı ile tedavi yapıldı. Bu kez soyulduklarında vücutları mosmor yara bere içinde idi. Her ikisini soyup tekrar merhem-

lerle çürükleri ve yaraları karılarak tedavi edildi. Bu tutanağı
adaletin gerçekleşmesi amacı ile insanlık adına duyduğumuz sorumluluk
üzerine kaleme alıp imzaladık.

Nizamettin Aksöz

Sanver Özcelik

M.Ali Onay

Turgut Palabıyık

Ü.Sandıkçı

Yedat Yıldırım

Mustafa Ekin

A.ihsan Görsü

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI