

Değerli yoldaş,

Pazartesi günü K. yoldaş ile T. hocanın çevresinde oluşan dayanışma hareketinin durumunu görüşme fırsatı buldum. Seni de bilgilendirmemi istedi. Daha ayrıntılı olsun diye bu mektubu yolluyorum.

Sağdan soldan duyulduğuna göre ortada şöyle bir dedikodu dolaşüyor: "TKP bu hareket T. hoca olmadan da yürür diyor" Bir ihtimal bu dedikodu T. hocanın da kulağına gitmiş olabilir. Bu yüzden K. yoldaş senin T. hoca ile 22.12'den önce buluşup, bizim kesinlikle onun bu hareketin içinde olmasını istediğimizi, o olmazsa bu hareketin etki ve değerinden çok şey kaybedeceğini düşündüğümüzü söylemen. Tabii, "TKP böyle düşünüyor" diye konuşmayacaksınız, fakat sen "biz böyle düşünüyoruz" desen de o anlar herhalde.

Daha sonra B.'deki senin de görüşmek istediğini söylediğin arkadaşla oturup uzun uzun konuştum. Bu görüşmenin içeriğini şöylece özetleyebilirim: "Biz T. hoca olmadan bu hareketin pek bir işlevi olacağını sanmıyoruz. Çünkü o zaman hareket yalnızca TKP yanlılarının hareketi olarak görülecektir. Bu yüzden T. olmadan olmaz fikri ısrarla savunulmalı. Eğer bütün çabalarımıza rağmen T. ikna edilemezse ve mesela yine "ben işbirliğimizi askıya alıyorum" derse, o zaman "o halde bizler de bu hareketi askıya alıyoruz ve sizden bir süre düşünmenizi rica ediyoruz" denebilir ve bir-iki ay beklenebilir. Eğer O. ile T. arasında bir seçme yapmak zorunda kalırsak T.'yi tercih etmek gerekir. Fakat biz böyle bir seçme durumunu yaratmamaya çalışalım, O.'yu da mutlaka kazanmaya çalışalım. Eğer O. yine olmazsa hiç olmazsa Ayşe olsun.

Hareketin işleyişinin genel ilkelerine gelince oy birliği ile hareket (bir konsensus oluşturmak) ana ilke olmalı. Çoğunlukla hareket bu hareketin tabiatına aykırı düşer. Bir kişinin bile bir itirazı varsa ve ikna edilemiyorsa bu noktada durmak gerekir. Çoğunlukla gidilemez. Bu ilke T. için olduğu kadar O. için veya herhangi başka bir kişi için de geçerlidir. Tabii sonuçta herkesin benimseyeceği fikirler az olacağından yapılacak işler de az olacaktır. Fakat ziyarı yok. Hareketin geniş bileşiminin korunması çok iş yapılmasından daha önemli. Aydın hareketinin genel çıkarları ön planda olmalı, bütün aydınları ~~xxxx~~ birleştirici olmalı. Herhangi biri anti-TKP tavır içinde ~~xxx~~ olsa bile dışlanmamalı, harekete katılması sağlanmalı.

B.deki arkadaş kendi özel konumunu muhafaza etmeli, TKP'yi savunmaya kalkmamalı. Buna gerek yok.

İşte benim B.deki arkadaşla konuştuklarımın özeti böyle. O da seninle konuşmak istiyor. Ararsan sevinecektir. Biraz uzun anlatıp gereksiz ayrıntılara girdimse kusuruma bakma.

Bu arada şimdi gelen bir enformasyonu da ekleyeyim: Fakir Baykurt Münih'te Fethi Savaşçı'yı aramış (Anti-TKP ve yazar) ve orada bir gurup oluşturmasını istemiş. Bilgin olsun. Anlaşılan Fakir pek ilgisiz değil, harekete yeni yeni isimlerin katılmasını, yelpazenin çeşitlenmesini istiyor.

Selam ve sevgilerimle, YG