

Süleyman Ateş

"CUNTANIN ANAYASASINA HAYIR,, KONFERANSI TERTİP KOMİTESİNE
KÖLN

İki yılı aşkın bir dönemdir iktidara getirtilen Sömürgeci Faşist Cunta, geldiği günden beri Anayasal hakların tümünü rafa kaldırdı. İktidara gelir gelmez tüm siyasi partileri, işçi sınıfının sendikal örgütü DİSK'i, TÖB-DER'i ve tüm demokratik kuruluşları kapatıp yöneticilerini şu yada bu şekilde yargılamaya başladı. "Terörü" önleme bahanesiyle devlet terörünü ayyuka çıkardı. Sokak ortalarında, "dur" ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle yüzlerce devrimci, ilerici, demokrasi katletti. Onlarcasını idam sehpalarında idam edip bir o kadarını insanlık suçu sayılan işkencelerde öldürttü. Yüzbinlercesini de hapis-hanelere doldurdu.

Ekonomik alanda 24 Ocak Kararlarını uygulayarak başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçileri açlığın cenderesinde sıkıbildiği kadar sıkı. Resmi makamlarca enflasyon oranı %40 olduğu söylenmesine rağmen hayat pahalılığının gelişme düzeyi enflasyonun hiç de böyle bir düzeyde olmadığını ortaya çıkarıyor. Son iki yıllık dönem içinde temel gıda maddelerine yapılan zamlar yüzde 150'nin üzerine varmıştır. Genel olarak fiyat artışları ise %60'ın üzerine varmaktadır. Fiyat artışlarının bu derece yükselmesi dar gelirli emekçi halkı açlığa iterken sanayi ve banka alanındaki en büyük tekeller de % 150'lik bir değerde kârlarına kâr katmıştır. Tekelci sermayenin kendisi de bunu açıkça itiraf etmiş ve diğer yıllara nazaran en büyük kârı bu iki yıllık dönem içinde aldıklarını belirtmişlerdir. Cunta küçük esnafı, orta tabakları en büyük tekellerin yararına iflasa sürükledi. Az topraklı köylülerin ürünlerini satma gücünü ortadan kaldırdı. İşçi ücretlerini dondurdu. Yüksek hakem kurulu asgari ücreti 10 bin lira olarak belirledi. Kendilerinin resmi olarak tespit ettiği %40 enflasyon oranına göre hareket etsek dahi işçi ücretleri geçen yıllara nazaran % 30 oranında bir düşme göstermiştir. Bu da işçilerin alım gücünün ne kadar düşük bir düzeyde olduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

İşsizliğin en yoğun olduğu yer Kürdistan'da ise halk açıkçasına açlığa mahkûm edilmiştir. Petrol, gübre vb. maddelere yapılan zamlarla az topraklı köylülerin ürünlerini satma gücü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin imza attığı Helsinki Konferansı'nın Nihai Belgesini tanıdığı tüm haklardan Kürt Halkı hiç bir şekilde yararlanamıyor. Hatta nesnel olarak varlığı dahi günümüzde faşist cunta tarafından inkar edilmekte. En insani hakkı olan kendi anadili ile konuşması yasaklanmıştır. Türkçe öğrenmeyi mecburi kıldırıp zorla türkçe okuma-yazma seferberliği yapıyor. Cunta bununla Kürt Halkının kendi kendine yabancılaşmasını planlamaktadır. Kültürü, tarihi değerleri bizzat devlet eliyle tahrip ediliyor. Tabii kibunların tümünü cunta silah zoruyla yapmak istiyor. Bu nedenle köylere baskınlar düzenleyip, halka köy meydanlarında toplu işkence yapıyor.

Cunta bölgede barışı tehlikeye sokmak için ABD ile ikili anlaşmalar yaparak ABD-Çevik Kuvvetler'inin yerleştirilmesine başlandı.

Kısacası bu iki yıllık dönem içinde cunta, en büyük tekellerin dışında toplumun her kesimine saldırdı. En sıradan bir muhalefete bile tahammül etmedi.

İki yıldır uyguladığı sınırsız baskı ve sömürüyü anayasa düzeyinde meşrulaştırmak için kendilerinin atadığı "Danışma Meclisi"nin kendi içinden çıkardığı "Anayasa Komisyonu" vasıtasıyla bir "Anayasa" hazırlatıp Danışma Meclisinde özüne dokunulmadan hemen hemen tüm maddeler geçirildi. Daha Danışma Meclisi oluşurken - ki bu meclisin oluşumunun temel görevi anayasaya hazırlamak - çıkaracağı anayasanın neyi amaçlayacağını başından beri toplumun en ileri kesimleri olan bilimsel sosyalistler tespit etmişlerdi. Bu nedenle çıkartılan "anayasa" onları hiç de şaşırtmadı. Çünkü, bu "anayasa" doğal olarak iktidara silah zoruyla el koyan cuntanın bütün niteliklerini kendinde somutlaştıran bir biçim olmak zorundaydı. Tersine bir durum cuntanın niteliğiyle çelişeceğinden mümkün değildi. BU nedenle toplumun en ileri kesimlerinin tespiti "anayasa"nın MGK'de onaylanmasında da doğrulandı. Ancak bunu saptayamayan toplumun diğer kesimleri ise sadece karşı çıkışlarını şu yada bu madde üzerinde somutlaştırdılar.

"Anayasa" danışma meclisinde onaylanma dönemindeyken cunta, sınırlı çok sesli bir koroyu ama gemleri elinde tutarak - devrimcilerin ve demokratların dışında - bir "tartışma"ya açtı. Bu çok sesli koronun tespit edilen çizginin dışına çıkma durumu görülünce hemen sopanın ucu gösterildi. Bununla cunta, "anayasa"nın halkoyuna sunulmadan önce tartışma platformunu açtığını ve kendisinin tartışmalara müsaade eden demokratik bir yönetim olduğunu ve bu doğrultuda dünya kamuoyunu yanıltabileceğini zannediyordu. Fakat açılan tartışmaların kendisi de gösterdi ki, tartışmaya katılanların tümü hazırlanan "anayasa"nın özüne tam katıldıklarını ancak şu yada bu maddenin biçiminin değiştirilmesi gerektiğini vurguluyordular. Şu yada bu biçimin değiştirilmesi gerekir görüşünde diretenlere de tekrar sopanın ucu gösteriliyordu. Çünkü, cunta da çok iyi biliyordu ki çok sesli koronun gemlerini kaçırmak ilerde kendilerine çok pahalıya mal olurdu. Aslında her ne kadar biçim olarak çok sesli bir koro görüldüyse de bu tek sesli bir koroydu. Çünkü bütün seslere özüne katılıyordu.

Danışma meclisinden geçen "anayasa" MGK'den de özünü dokunulmadan bazı biçimsel değişiklikler yapılarak olduğu gibi geçti. Şimdi de cuntanın başı Evren "anayasayı tanıtmaya gezilerine" çıktı. Ve tüm demagogik hünerini kullanarak halkı kölelik zincirine vuran "anayasaya" evet demeye çağırıyor.

Fakat halklarımızın muntanın yaptıklarının teorik ifadesi olan "anayasa"nın kendilerine ne getireceğini iki yıllık uygulamayla açık bir şekilde anlayaya başlamıştır. Evren de bu bilince varmayı artık inkar edemiyor. Ve propagandalarında büyük bir hayır oyununun çıkabileceğinin korkusunu ima etmek zorunda kalıyor.

"Anayasa"nın onaylanmasıyla krallığı da kesinleşecek olan cuntanın başı Evren bununla da yetinmeyerek MGK üyeleri de krallık konseyi olarak ilan edilecek. Ve Türkiye en iyimser hesaplarda dahi yedi katı artmış olacak. Bunların ağzından çıkacak tek kelime hiç tartışmasız kanunlaşacak. Kısacası bugün apoletli kralar yarın "anayasa"nın onaylanmasıyla sivil kral olacaklar. Ayrıca "anayasa" ile kendilerinin tespit ettiği kişilerin dışında toplumun her kesimine siyaset yaşağı konulacak ve böylelikle tek sesli bir toplum yaratmaya çalışacaklar.

- . Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı sendikal örgütlenmelerini ortadan kaldıran, lokavtı anayasal bir hak olarak kabul eden faşist anayasaya hayır demeli!
- . Tüm çalışan memurlar her türlü örgütlenme hakkını kaldıran anayasaya hayır demeli !
- . Küçük üretici, orta tabakalar kendilerinin yok olmalarını planlayan anayasaya hayır demeli !
- . Yüksek öğrenim kurumu ile öğrenim ve eğitimi merkezeleştiren, bütün özerklikleri kaldıran anayasaya eğitim emekçileri ve bilim adamlarına hayır demeli !

Kısacası anayasanın kabullenmesiyle şu yada bu şekilde etkilenecek olan bütün sınıf ve tabakalar 7 Kasım'da "anayasa"ya hayır demelidir. Çünkü, her hayır cuntu cuntanın işlediği suçlara cevap ve cuntaya atılan bir şamar olacaktır. Bugün burda yapılan Konferans bu şamarın bir parçasıdır. Tüm dünya demokratik kamuoyu Türkiye ve Kürdistan halkının üzerine karabulut gibi çöken faşist cuntaya karşı Türkiye ve Kürdistan anti-faşist güçlerine destek verip kendi hükümetlerini cuntaya yaptıkları askeri, ekonomik yardımlarına karşı çıkmalı, bütün yardımların gerçekleşmemesi için yoğun çaba harcamalıdır.

- Yaşasın uluslararası dayanışma !
- Faşist anayasaya hayır !
- Faşist cuntaya karşı güçlerimizi birleştirelim !

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ-DEMOKRATLARI
AVRUPA