

STRASBOURG ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLERİNDEN  
Server TANIKI'nın MESAJI

Sergili arkadaşlarım,

Barış adına tertiplediğiniz bu güzel ve anlamlı toplantıya, sağlıksal nedenlerle de olsa, katılamamanın üzüntüsünü taşıyorum. Özürümü kabul edip, beni başlıyacağınızı umarım.

Emperyalizmin, insanlığı karşısına en korkunç tehditlerle çıktığı bir dönemde, Barış adına mücadele, başta insanlık adına mücadeledir. Bu ya nıyla da, günümüzde - belki - en onurlu mücadele budur. Konu, yaşadığımız şu korkulu yıllarda öylesine bir önem kazanmıştır ki, "Barış hakkı" diye, temel insan hakları arasında giren bir haktan söz edilmeğe başlanmıştır. Böyle bir düşünmeye katılıyor, "Barış hakkı" di dir temel insan hakkının varlığına ben de inanıyorum. Ve bu hak, bana göre; en başta gelen bir insan hakkıdır. Çünkü, yanıp yıkılmış bir dünyada, viranelerin ortasında hangi hak ve özgürlüklerimizi kullanabiliriz ki? "Barış hakkı"na inanılmı ve sahip çıkılmı!

Bu haklarımızı, emperyalist gericiliğin kibir  
dandığı her yerde kullanırken, özellikle yurdumuz  
daki bugünkü iktidara karşı kullanmalıyız. Çünkü  
bugünkü iktidar, 12 Eylül 'fasizm'le bambas ka  
boyutlara varmış bulunan iktisadi, siyasal ve  
sosyal gericiliğin bekçisidir; barış düşmanı  
emperyalizmin Orta - Doğu'daki jandar malîğün  
soygunmuş bir rejimdir. Bu rejime karşı yürüt-  
tüğümüz 'demokrasi mücadelesi', barış adını müca-  
delesi de içermektedir. Barışı ne kadar seviyor-  
sak, yürüttüğümüz demokrasi mücadelesini de  
o denli yoğunlaştırmalıyız. Emperyalizmin  
daha ilk günde atesini içine atacağı bir yurdun  
insanları olarak, saflarımız, bugün, tüm barış  
ve demokrasiden yana olan güçlere açıktır;  
ya da yerimiz, o güçlerin tuttukları saflar  
arasındadır.

Bu safları sıkıştırarak: 'Medi görevlerimizden biri budur.  
Yasasın insanlık, yasasın barış, yasasın demokrasi,  
Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun fasizm!

TÜRKİYE