

Elliot Abrams'ın 13 Ağustos International Herald

Tribun dahi yazılarından.

NATO'nun sadece bir üyesi. Bulgaristan - SSCB - İran - Irak ve Suriye ile sınırları olan Türkiye, berturkü zayıf ligini sarmar. İhtiyarların sürekli dışmanlıklarına tarık olmuştur. İstikrarlılık ve anarşi, orduyu - Atatürk ilkelinin sadece bekaisi - 50 kez müdahaleye itmıştır.

1970 sonları ve 80 başlarında, sivil hükümetler felce uğramış, enflasyon yüzde 400'lere ulaşmış, ve ülkedeki hemen hemen tüm kurumlar sağ ve sol kanatlarda kutuplaşmıştır. Politik cinayetler 20 günde 20'yi geçiyordu. Teröristler, yabancı suç ortaklarıyla tonlarca silah ve patlayıcıyı ülkeye soktular. Üniversiteler, polis sağ kanadını, solcu öğrencilere, sol kanadını, sağ öğrencilere saldırıya geçiren öğrencilerle savaş alanlarına dönmüştü. Sadece Türkiye'nin daha fazla istikrarlaşmasını, isteyenler askeri müdahaleye karşı sızabiliyordu.

Askerlerin direnişi sızılma ve demokrasiye gelme sözü tutuluyor. Anayasa seçimler siyasetimin kaldırılması...

Fakat özellikle Avrupa'da olmak üzere, batıda Türkiye'nin insan hakları tutumuna eleştirilenleri dileylece habircinin bir kez bile haritaya, Türkiye'nin

nerede olduğunu bilmediğini, onun geçmişi ile ilgili bir tek tarih kitabı okumadığını veya bunalmış 1970'li yıllarda bir tek gazete okumadığını düşünüyör.

Bu gruplar, teröristler sokaklarda her Türk'ün insan insan haklarını tehdit ettiğinde bir şey söylemediler. Amnesty International dışında hiçbirisi ~~Amnesty~~ Başbakan Bülent Ecevit'in "ilerici" yönetiminde işence öldürüldüğünden söz etmedi. Birçok <sup>sesli</sup> batılı eleştiri ancak 1980'den sonra yapılmaya başladı.

Hizmetler yok, Türkiye ciddi insan hakları sorunları olan bir ülkedir. Sivil yönetim düzenlemeleri basın özgürlüğüne, konuşma özgürlüğüne ve sendikalar etkinlikleri sınırlıyor. Türk hapishanelerinin durumu batılı standartlarla kabul edilemez durumda. İşence belirgin bir düzenle uygulanıyor. ~~Büyük~~ Bu sorunlar tartışılacak olan değil. Arıl sorun insan hakları ihlallerine ne kadar neden olduğu ve nasıl düzeltilileceği dir. (yönetileceği)

(barklaması)

Bir yüksek düzeydeki Türk subayı, hapishanelerin durumunu sorunca şöyle yanıtladı. "Hastanelerimiz gördünüz mü?" Söylemek istediği Türkiye'nin kişi başına geliri Portekiz ve Yunanistan'ın üstüne biten olan gelişmekte olan bir ülke olduğunu söylüyor.

Türkiye'deki en önemli insan hakları ihlali istençenin varlığıdır.  
~~Kısa~~ ~~zaman~~ Sanhi bu uygulamanın daha önceki hükümet-  
ler döneminde de olduğu bilinmemiş gibi, 1980 askeri  
darbesinden sonra <sup>insan hakları savunucuları tarafından</sup> bir sorun yapılması meraklandırıyor.  
O zamanki sessizlikleri ve şimdiki eleştirileri birçok  
Türk'de onların istençeyi ortadan kaldırmaktan çok  
onu politik bir nokta haline getirmeye çalıştıkları  
konradı uyandırıyor.

Daha öncekilerin tersine, Türk hükümeti istençenin  
varlığını kabul etmiş ve düzenlerce, gerekli cezalandırılmıştır.

Daha önemli bir sorun ise polis. Polis güçleri  
desentralize, çok zayıf eğitilmiş ve disiplinlerden uzak.  
Biz Türklere polis güçlerinin eğitim <sup>ve mertebe</sup> düzeyini yükseltmek  
~~ve mertebe~~ için yardım da buluna bilirdik.

Malasof, ABD bu yardıma girişmekten, yabancı polis  
güçlerini eğitmekten Vietnam dönemi yasalarıyla kısıtlanmış  
durumda. Yabancı Yardım Yasasının <sup>önemli insan hakları gelişmesi  
olarak tanımlanan</sup> bir bölümü  
polisin kıldığı insan hakları ihlallerinin ortadan  
kaldırılmasına dayalı ve etkin bir yaklaşımı  
engelliyor. Türkler bu konuda sözden çok yardıma  
muhtaç.

Türkiye bir yolağırında, ~~Yalnızca demokrasiye bağlı,~~  
Batıya bakanlarca bir parçası olması,  
demokrasiye bağlı ve özgürlüğü savunan diğer  
ülkelerle stratejik müttefik olarak kalması,  
sadece Türklere değil fakat Batıya da bağlıdır.



Financial Times da ÖZAL'ın yapılan rapordan

Soru: Politika tutuklular için bir Af düşünüyor musunuz?

YANIT: Bunun için üzgünüm. Birçoğu, Anayasa ile affa  
olamazlar kılınmış. TCK maddeleriyle cezalandırılmıştır.

Soru: Peki o maddeleri değiştirebilir misiniz?

YANIT: Elim-kolum bağlı. Bir dahaki seçimleri beklemek  
zorundayız. kısmi veya sınırlı bir af için  
Parlamen'to'daki çoğunlukta parti de işbirliği yapmak  
hi bu basit değil. Şimdi sorunumuz hapishane-  
lerdeki oğullarımıza ve kızlarımıza rehabilitasyon.

Soru: Emekli bir Büyükelçi, İstanbul Baro başkanı,  
gibi kişilerin yönettiği TBB gibi siddete bulaş-  
mış gruplar ne olacak? Serbest bırakılacak-  
lar mı?

YANIT: Söyleyemem. Gerçekten de olayı bilmiyorum. Fakat  
unutmayın ki ülkemizde komünist propoganda bir  
süreci. Yasalar 1930'lara gider. Avrupa Konseyi'nden  
bazıları neden daha önce serbestini  
gıhaktmadılar da şimdi şikoyetsin! oluyorlar.

Soru: Fakat birçoğuna göre TBB komünist propogandası  
yaşamın uzajında, orhadodun eskü AOD savunma Bakanı  
Macnamara gibi batının silahlanma politikasını  
eleştiriyorlar...

YANIT : Bazı insanlar TBO ve DISK gibi sızutların  
tetik almadığını <sup>bu</sup> değerlerin yaptığını, ve onların  
savalarının dediği gibi beyin olduğunu, siddetli  
arkasından da örgütleyiciler olduğunu söylüyorlar.

SORU : Bu sızutların tutumunu nedir ?

YANIT : Bir fikrim yok. İlgi lenmedim. Arken mahkemeler  
kurar verecek. Biz mahkemelere karşıyız.  
(İliskimiz yok) Fakat yurtdışından mektuplar  
alıyorum. Benzer sızutlarla yazılmış. Bir göz  
anta tüm bunları arkadan idare ediyor gibi.

TÜRKİYE SOSYAL TÜSTAN TARİH ARASIRMA VAKFI