

a)Yapısı:İlk kez bu yıl konuları Avrupa kıtası dışına çıkan ve katılımı daha önce konvensiyonlar oluşturulan güçlerin dışına da açılan konvensiyon Avrupa Nükleer Silahsızlanma Bağlantı Komitesi (END Liason Committee) tarafından örgütleniyor.END Batı Avrupa ülkelerindeki kendilerine politik olarak bağımsız diyen barış hareketleri tarafından oluşturuluyor.İçinde yeşiller,çeşitli çevre hareketleri,sosyal demokrat etkinlikte hareketler,troçkistler,çeşitli feminist hareketlerin sözcüleri,Hollanda ve İngiltere'den parlamenterler ve entellektüeller'in yer aldığı Konvensiyonun asıl amacı Batı Avrupa'daki barış hareketinin önündeki sorunları tartışmak ve gelişmesine katkıda bulunmak olarak niteleniyor.

b)Politik yapı:Oysa konvensiyon çalışmalarının bıraktığı izlenim bu nitelenmenin tersine bir görünüm veriyordu.Toplantının temel konusu barış olmaktan çıkarak sosyalist ülkelerdeki insan haklarına dönüştü.Tüm katılanların aynı görüşte olmamasına,içlerinde konunun özellikle barış sorunlarına gelmesine çalışanların bulunmasına karşın Örgütlenme komitesinin provakasyonları sonucu istenilen bir ortam yaratılamadı.(Tüm konuşmalarda ve hergün yayınlanan konvensiyon haberlerinde sosyalist ülke ve zaman zaman DBK temsilcilerinin "resmiler" olarak adlandırılmaları,açılış toplantısında sosyalist ülkelerdeki sözde gerçek barış hareketi temsilcilerine gelme izni verilmediği gerekçeyle onların sıralarına çiçekler konulması,Solidarnoş-Charter '77 vb örgütlerden sürekli mesajlar yayınlanması,kapanış oturumunda DDR'dan kaçmış bir kişiye konuşma olanığı verilerek DDR'da insan hakları,baskılar vb konularda şov imkanı sağlanması) Amacın üzüm yemek olmayıp bağcıyı dövmek olduğu tartışma konularından,oturumları yöneten başkanların tutumlarından da kolayca anlaşılıyordu.

c)Ne yaptık:Türkiye konusu,özellikle herşeyin insan haklarına çekilmeye çalışıldığı bir ortamda naziklikler içeriyordu.Akdeniz toplantısında yapılan konuşmada ABD silah yığıcı,Türk-ABD ilişkileri vb konulardan kalkarak Türkiye'de barışseverlerin ve genelde demokrasi güçlerinin içinde bulunduğu duruma kısaca değinmek olanığı bulundu.(Toplantıyı yönetenin Akdenizde iki süper gücün emellerini tartışmamız gerektiğini sürekli belirtmesine karşın)Ayrıca elimizdeki bol sayıdaki yayınları olanaklı olan her yerde sergileyip dağıtmak,toplantının son iki günü işlek bir yerde stand açmak ve buralarda ikili-üçlü ilgilenenlerle görüşmeler yapmak olanığını bulduk.

d)Barışta öncelikler:Etkin olarak katıldığımız ve kanımca konvensiyonun ileriye yönelik önemli sonuçlarından biri olacak girişim "Öncelikler" girişimi idi.DBK ile işbirliği içinde olan batı avrupa barış hareketleri sözcüleriyle,toplantının gerçek amacından uzaklaştığını öne süren diğer bazı barış hareketi sözcüleri Konvensiyonun kapanışından bir gün önce bir girişim başlattılar.Başlatılma aşamasında (basın toplantısında) benim de etkin olarak katıldığım girişim "önceliklerimiz nelerdir?" isimli kısa bir bildiri kaleme alarak imza topladı ve kapanış plenumu öncesinde herkese dağıttı.(Kürsüden dile getirme olanığı verilmemişti)Kısa bir sürede içinde önemli isimlerinde olduğu 300'e yakın imza toplandı.İmzalar daha sonra END Bağlantı Komitesine iletilerek bir sonraki toplantıda görüşünde tutulması istenecekti.Kısa bildiri de nükleer savaşın önlenmesi,füzelerin doğuda ve batıda yerleştirilmesinin durdurulması-yerleştirilenlerin sökülmesi,Yeni Soğuk Savaşın sona erdirilerek politik detantın sağlanması ve bu amaçlarla ulusal-uluslararası alanlarda ortak eylemler örgütlenmesi isteniyor.

e)Dışımızdan katılanlar:Bizim dışımızda Türkiyeli olarak Yunanistan'da politik mülteci olarak bulunan ve Dev-Yol adına geldiğini söyleyen Faruk Akel isimli bir arkadaş vardı.İç KP'nin oluşturduğu barış hareketiyle gelmişti.Herhangi bir platformda konuşma yapmadı.İki süper güce karşı mücadele etmek gerekliliği,akdenizde oluşan yeni enternasyonalizm,barış hareketinin avrupada polisle çatışan tek hareket olduğu gibi görüşleri vardı.

f)Sonuç: 1.Kapanış konuşmasını yapan Liason Komitesi sözcüsü aslında gerçekten neyi hedefledikleri açık açık söyledi."Eğer insan hakları vb konuların ve bunlara bağlı şovların olması istenmiyorsa sosyalist ülkelerden gerçek barış hareketleri temsilcilerinin gelmelerine izin verilmesi zorunludur."Konuşmada bunun yanısıra özellikle sosyalist ülkelerin barış girişimlerine karşı önerilerle ortaya çıkarılan ~~bunların~~ Batı Avrupa'da ortaya çıkan güçlü barış hareketini, böylesi bir temelde bölmek istedikleri ~~ortaya~~ ortaya çıkıyor ~~dur.~~

2.Kafalarında billurlaşmış bir görüşleri ve yaklaşımları olmadığı toplantılarda sonuç belgelerinin,çağrılarının,eylem programlarının tartışılmadığından görülüyor.Özellikle bu hareketlerin tabanlarında iyi niyetli ve barış isteyen çoğunluk hakim.Avrupanın değişik ülkelerinde bulunan türkiyelilerle Konvansiyonu oluşturan örgütlerde çalışmak,onları etkilemek ve oralardan dayanışma çıkartmak olanaklı gözüküyor.

3.Konvansiyon gelecek yıl Hollanda'da toplanacak.Ve özellikle Hollanda'da açık-iyi niyetli örgütler bulunuyor.(People to People,NKV vb)Şimdiden hazırlıkların içine girmenin yolları yerel olarak araştırılabilir.Ayrıca şimdiden bu çalışmanın içine girmek,toplantı kürsülerinden olmasa da dışında-yapıldığı yerde etkili bir dayanışma etkinliğini gerçekleştirmemize olanak sağlayabilir.

4.Kanımca bu toplantıya bizim dışımızdan politik güçlerin buldukları Avrupa ülkelerinden çok sayıda gelememelerinin tek nedeni toplantının İtalya'da yapılması.(Yol uzaklığı,maddi sorun vb) Gelecek konvansiyona kuşkusuz çok sayıda katılacaklardır.katılmalarının bizlerin toplantıdaki çalışması açısından bir zarar getirmeyeceği,tam tersine diyalog olanakları sağlayacağı ortada.Yalnızca Türkiye barış hareketine-barışseverlerin birliğine olumsuz etkide bulunabilirler.Özellikle bölücülük yönünde.örgütlenme komitesi üyesi bir Alman yeşilli açıkça şöyle konuşuyordu yaptığımız bir soyleşide."Türkiye'de bizim eşdeğirimiz olan bir hareket neden yok-olması gerekiyor ~~diyor~~du.

5.Konvansiyon ve benzeri uluslararası toplantılara gidilirken daha derli toplu bilgili gitmek gerekiyor.(Uluslararası olarak.DBK ve diğer arkadaşlardan neyin önemle vurgulanması gerektiği,örneğin Türkiye'nin özgül durumunun hangi alanlarda avantaj olabileceği vb konularda daha açık bilgi sahibi olmalı)

NOT:Perugia'ya özgün bir özellikten söz etmek gerekiyor.Çoğunluğu yaz kurslarına gelmiş yüze yakın Türk öğrenci bulunuyordu.Devamlı okuyanların da az olmadığını ~~ayrıca~~ ayrıca Türk subaylarının da İtalyanca kurslarını burada aldığını söylediler.Bir Yabancılar Üniversitesi var.4 gün süresince edindiğim izlenim oraya gerek yaz kurslarına gelen,gerek okuyanların politik konularla uzagından yakınından ilgili olduğu,(Kuşkusuz hepsi değil) Heryerde olduğu gibi yunanlı öğrencilerle yakın ilişkiler içindeler.Perugia'da bulunan güçlü KNE örgütü vasıtasıyla belki orada bulunanlara en azından bazı yayınları iletmek,informasyonları yaymak olanaklı bulunabilir.