

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KOMİTESİNE AÇIK MEKTUP

Dört yılı aşkın bir süredir Türkiye'de askeri -faşist diktatörlük koşullarının yaşandığı bütün demokratik hak ve özgürlüklerin yok edildiği, her türlü ulusal demokratik haklarından yoksun Kürt halkının sümürü ve baskıların en ağırını yaşadığı bir dönemde, yurtdışında, Avrupa da "Türkiye'de demokrasi ve insan hakları sorunuyla" yakından ilgilenmesi Türkiye ve Kürdistan haklarıyla dayanışma içine girilmesi bizim için son derece sevindirici bir tutumdur.

"Türkiye' de Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi" ni de bugüne kadar hep bu çerçevede değerlendirdik ve çalışmalarına büyük bir değer biçtik. Komite'nin 16-17 Şubat 1985 tarihleri arasında düzenlediği "Türkiye'de İnsan Hakları ve Özgürlükleri" konulu uluslararası konferansı da Türkiye demokrasi güçleriyle yapılmakta olan dayanışmanın somut bir adımı olarak görüyor ve saygı duyuyoruz. Ancak Komite'yle ilgili bu olumlu düşüncelerimizin yanında O'nun düzenlediği konferansa yönelik eleştirilerimiz de vardır. İşte bu açık mektubumuzda, bunu dile getirmeye çalışacağız.

Kürdistan'ın en büyük parçasını işgali altında bulunduran ve 12 milyonu aşkın nüfusuyla Kürt halkının hiç bir ulusal ve demokratik hakkını tanımayan, hatta Kürtlerin varlığını bile inkar eden Türkiye gibi bir ülkede "insan hak ve özgürlükleri" konusunu tartışmak için düzenlenen bir konferansın Kürt sorununu programına almaması ve Türkiye de sanki 12 milyon nüfuslu bir Kürt sorunu hiç yokmuş gibi davranması bizi derinden özdüğü gibi, hayrete de sevk etmiştir. Eğer Türkiye'de "insan hak ve özgürlükleri" tartışılacaksa; bu, herşeyden evvel, Kürt halkını da gündemine almalıdır. Çünkü, Türkiye'de Kürt halkı her türlü ama her türlü demokratik ve insani haklarından yoksundur. Varlığı bile kabul edilmemektedir.

Konferansı düzenleyen komite'nin bu tutumu, İsveç'te yaşayan 5 bini aşkın Kürt göçmen topluluğu arasında büyük bir üzüntüye yol açmıştır. İsveç'te yaşayan Kürt topluluğu, bu tutumu, 20 Milyon nüfuslu bir halkın ulusal haklarına ve bu hakların gerçekleşmesi yolunda zindanlarda ömür tüketen onbinlerce evladının sesine lakayit kalmanın açık bir belirtisi sayıyor.

Acaba, Stockholm'de düzenlenen "Türkiye'de İnsan Hak ve Özgürlükleri" uluslararası konferansı gündemine Kürt sorununu, basit bir "unutkanlık" ya da "ihmalkarlık" sonucu mu, yoksa bilinçli bir tutumla mı almadı? Biz inanıyoruz ki, böyle önemli bir meselenin unutulması pek mümkün olmaması gerek. Türkiye' de kendilerine demokrat ya da sosyal demokrat diyen, ama cuntayla uzlaşan, Kürt halkına karşı şoven ve ırkçı bir tutum içinde olan kimi çevrelerle yapılan pazarlıklar sonucu Kürt sorununu konferansın gündemine alınmaması, "insan hak ve özgürlükleri adına hayretten de öte endise verici bir tutumdur. Komite bilinçli olarak Kürt meselesini konferansın gündemine almadığı, yine Komite bilinçli bir tutumla, Almanya'dan bir Türk örgütü olan FIDEF'i, İsveç'ten Türk Federasyonu'nu, Türk İşçi Birliğini davet etmiştir. Ama buna karşılık, İsveç'ten hiç bir Kürt örgütünü davet etmemiştir. Yine, İsveç'te yurtsever, demokrat bir insan olmanın ötesinde hiçbir temsil gücü yada akademik kariyeri olmayan şahıslar çağrıldığı halde, Kürdistan'ın dört parçasından Kürtlerin temsil edildiği İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu davet edilmemiştir. Oysa 12 Eylül darbesinden bugüne kadar İsveç'te cuntaya karşı konulan her eyleme Federasyonumuz en aktif bir biçimde katılmış ve bu eylemlerin bir çoğuna bizzat öncülük etmiştir. Federasyonumuz komite üyesi Türk unsurlarla Türkiye ve Kürdistan haklarıyla dayanışma eylemleri düzenlerken, Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri için mücadele ederken, bu konferansa **ÖZELİKLE** davet edilen bu şoven çevreler yapılan tüm bu eylemlere küfür bombardmanı yağdırıyorlardı. Ve yine komite üyesi Türk unsurlar o eylemlerin hiçbirisine bizleri çağır-mamazlık etmiyorlardı. Ama her nedense bu konferansa bu ırkçı-şoven çevreler çağırılıyor da bizler çağırılmıyoruz.

"Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi'nin, Türkiye'de Kürt halkının varlığını ve ulusal haklarını inkar eden bir anlayışta olduğuna inanmıyoruz. Hatta Komite'de yer alan sayın İsveçli parlamenterlerin, bugüne kadar çeşitli vesilelerle Kürt sorununu dile getirdiklerini, halkımız üzerindeki baskıları protesto ettiklerini ve bizimle dayanışma içinde olduklarını da biliyoruz. Bizler, onların bu dostça dayanışmalarını unutmamak ve hiçbir zamanda unutmayacağız.

Buna rağmen Komite'nin sözkonusu üzücü tutumun içine girmesi, kendilerine demokrat ya da sosyal demokrat diyen ırkçı şoven çevrelerin girişim ve baskılarının büyük bir rol oynadığı açıktır.

Sözkonusu şoven çevreler, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'de Kürt halkının varlığını inkar ediyorlar. Onlar, Kemalizmin (Atatürkçülüğün) diğer tüm ulus ve azınlıkları eritme, Türkleştirme politikasını olduğu gibi sürdürüyorlar. Bu politikayı gizlemek için de Türkiye'de yaşayan herkesin Türk olduğu yalanını öne sürüyorlar. Kendilerine demokrat ya da sosyal demokrat diyen bu şoven çevrelerin Kürt halkına karşı takındıkları tutum, bugün işbaşında olan faşist cuntanın tutumundan esasta farklı değildir. Buna rağmen, sözkonusu çevreler, yurtdışında Avrupa'da, Türkiye ile dayanışma içinde olan çevrelere gitkilerinde "Aman Kürt sorunundan bahsetmeyin, ordu ve millet bu konuda çok hasastır. Bu sorunu dile getirirseniz, onları, daha da uzaklaştırır, olumsuz noktalara götürürsünüz. Demokrasiye geçiş süreci konusunda da bize daha büyük zorluklar çıkarırsınız" gibi iki yüzlü safsatalara başvuruyorlar. İşin ilginç, Stockholm konferansında olduğu gibi, kimi Avrupalı demokratik çevreler de bu safsataların, iyi niyetle yapılmış sözler olduğuna inanıyorlar. Oysa, Türkiyenin yüzyılı aşan tarihi ispatlamıştır ki, Türk şovenleri bu sahtekarlıklarla Kürt halkını uluslararası dayanışmadan yoksun bırakmak, O'nun sesini boğmak için başvuruyorlar.

Bu arada komite üyelerinin ve tüm Avrupa kamuoyunun bilmesi gerekir ki, ulusal sorun Türkiye'de demokrasi meselesinin en temel meselesidir. Bu sorun yok sayılarak, Kürt halkı baskı altında tutularak, ulusal demokratik ve insani haklarına ambargo koyarak Türkiye'ye ne genel anlamda bir demokrasi getirilebilir ve ne de insan hak ve özgürlükleri güvence altına alınabilir. Nüfusu en az 12 Milyon olan bir halkı her türlü hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakacak bir "demokrasiye" de demokrasi denemez. Şoven Türk çevrelerinin, bir halkın varlığının inkarı temelinde Türkiye'ye demokrasi gelebileceği gibi istemlerine hoşgürümlü davranılmamalıdır. Eğer Türk demokratları bu tutumlarında, yani Kürt halkını inkarda ısrar ederlerse, doğal olarak Kürt halkının onlarla ortaklaşa bir mücadele içine girmesinin olanakları zorlaşır. Bu da açıktır ki, iki halkın zararına, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları mücadelesi zaafa uğrar.

Kendilerine demokrat yada sosyal demokrat diyen Türk çevrelerinin, bilinçli bir şoven tutumla Kürt meselesini konferansın gündemine getirilmesine karşı çıktıkları, onların İsveç'teki kimi yandaşlarının konferansa katılma davetiyesine verdikleri ve kamuoyunda açıkladıkları red cevabında açıkça görülüyor:

Davetliler listesinde 'Türkiyeli örüt temsilcileri' deyimi yer almaktadır.

"İsveçli dostlarımız şu gerçeğin farkında olmayabilirler: Yurttaşlarımız arasında "Türk yerine "Türkiyeli" deyimini kullananlar, genellikle, ayrılıkçı akımları benimseyenler ve destekleyenlerdir.

"... 'Türk' deyimi, bir ırkın veya etnik grubun değil, tümüyle bir ulusun, Türkiyede yaşayan ulusun adıdır. Bir başka anlatımla, Türkiye de 'Türk deyimi' çağdaş Türk ulusunun ve Türk devletini elbirliğiyle yaratanların ve oluşturanların adıdır

Bu adı kulanmaktan ilke olarak kaçınanlarla ve Türklükle Türkiyeliliği, ulusla vatani birbirinden ayırmaya kalkışanlarla bir arada veya dayanışma içinde bulunmamız olanaksızdır." (Türk - İşçi Birlikleri adına Hadi Orman ile Ahmet Kılıçkan) .

Bu alıntılar, Türkiye' de kendilerine demokratik solcu (sosyal demokrat) diyenlerin İsveç'teki yandaşlarının yayınladıkları bildiriden alınmıştır. Durum son derece açık görülüyor. " Türkiye'de demokrasi ve insan hakları Komitesi" Türk demokratik solcularını konferansa çağırmıştır. Onların Kürt adı karşısında çok "hasas" olduklarını bildikleri için de konferans çağırışına "Kürt" sözcüğünü hiçbir şekilde koymamaya, programa Kürt meselesini almamaya özen göstermiştir. Bu nedenle de "Türkiyeli" deyimini kullanmıştır. Ama ırkçı şoven Türk demokratik solcuları bu deyim karşısında bile çılgına dönmüşler. " Ne demek Türkiyeli? Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. "Türk" deyimini kullanmadığınız için konferansa katılmayacağız demişlerdir. Böylece kara şoven yüzlerini açığa vurmuşlardır.

Üzücü olan ve konferansın gündemine Kürt sorununu almaması ve Kürdistanlı örgüt temsilcilerini davet etmemesidir. Bu tutum, Komitenin İsveçli Parlamento üyelerinden beklemediğimiz, bu nedenle de eleştirdiğimiz bir tutumdur. Ama biliyoruz ki, Komite'de böyle bir tutumun oluşmasının birinci derecede sorumlusu, Komite'de yer alan, O'nunla işbirliği içinde olan "ilerici-devrimci" kimi Türk unsurlardır. Bu komite'de yer alan Türk unsurlar her fırsatta Kürt halkının ulusal demokratik haklarına sahip çıktıklarını öne sürüyorlar. AMA BU KONFERANS ÖRNEĞİYLE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTIKI, ONLAR, KENDİLERİNE "TÜRK SOSYAL DEMOKRATLARI" DİYEN BU ŞOVEN ÇEVRELERİN YANINDA YER ALABİLMEK İÇİN KÜRT MESELESİNİ YOK SAYMAYA HER AN HAZIR GÖRÜNÜYÖRLER.

Komite'nin Türkiyeli ilericilerin devrimci çevrelerin ve kendilerine demokrat diyenlerin de şu gerçeği iyi bilmeleri gerekir: Türkiye'de Kürt halkı vardır. ve O'nun bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna mücadelesi de vardır, bu mücadele tüm ulusal demokratik hakları alınmaya dek sürecektir. Kürt halkını "yok" saymakla bu halk yok olmaz. Böylesi bir tutum, her iki halkın kurtuluş mücadelesine, demokrasi kavgasına ve herşeyden önce inkarcılığın içine saplananlara zarar verir. Kürt halkı, sağduyulu ve gerçekçidir. Her iki halkın da gerçek çıkarına olan ortak mücadeleden yanadır. Türk demokratları, ilericileri, devrimcileri akıllarını başlarına toplamalı halklarımızın ortak mücadelesini engelleyen böylesi bölücü tutumlardan vazgeçmelidirler.

Sonuç olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri için tüm gücümüzle savaşımaya devam edeceğiz ve "Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi"nin bu uğurda verdiği her türlü çalışmasını destekleyeceğimiz gibi, bundan böyle Komite ile daha sıkı ilişkiler içine girmeyi yürekten diliyoruz.

Durum, komite üyelerine ve tüm kamuoyuna duyurulur.

İSVEÇ- KÜRDİSTAN DERNEKLERİ FEDERASYONU