

Başyazı ÇIKARKEN

Cunta rejimi kabuk de-
ğiştiriyor. Diktatörlüğün
özü değişmese de, üzerine
örtülecek parlamenter kı-
lıfın onu daha çok gizle-
yeceği ve halkın gözünden
saklayabileceği sanılıyor
Parlamentonun oluşturulma-
sı çalışmaları, demokrasi-
ye giden yolmuş gibi gös-
terilmeye çalışılıyor. Oy-
sa parlamento halka söyle-
necek yalanları ve demogo-
jiyi inceltecek o kadar.

Böylece dilericiler, yurt-
severler, komünistler için
yığınların bu yalan ve de-
mogojinin peşlerinden sü-
rüklenmesini engellemek,
gerçeği görmelerini sağla-
mak için bu yalan ve demogojinin içyüzünün sıcağı-
sıcağına açığa vurulması
gerekliyor. Bu işe ancak
ve ancak güçlü bir siyasi
açıklama kampanyası ile
mümkün olabilir.

Bu kampanyayı gerçekleştirebilmek, örgüt işidir, kadro işidir. Örgütün bu yolda hazırlanması ve siyasi gerçekleri anında açığa vurabilecek şekilde eğitilmesi gerekiyor.

Partimiz bağlantı ve koordinasyon yokluğundan çok çekti. Buna bir de cuntanın darbeleri ve psikolojik saldırıları eklenince kadrolarımız ken dilerinin şiddetli bir gerçeğinin devamı sayfa 2 de

DÜNYA KOMÜNİST HAREKETİNİN SEÇKİN ÖNDERİ SBKP MERKEZ KOMİTESİ GENEL SEKRETERİ SSCB YÜKSEK SOVYET PREZİDYUMU BAŞKANI LEONİD İLYİÇ BREJNEV YOLDAŞI YİTİRDİK!

SBKP nin kararlı savunucusu, Dünya Komünist Hareketinin seçkin önderi Ulu sal kurtuluş savaşı veren halkların dostu, barış savaşımasının simgesi seçkin bir komünist, seçkin bir asker, Enternasyonalist bir insan, aynı zamanda hümanist bir önder L.İ. Brejnev'i yitirdik.

L.İ. Brejnev yoldaş 1906 yılında Ukraynada Dneprodzerjinsk'te bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. O iç savaşın yıkıcı etkilerinin ve birinci Dünya savaşındaki yığın sonucunu olarak zorlu yıllarda Lenin'in partisinin önderliğinde kızıl Oktobr'ın meşalesini taşıyarak savaşa atıldı. Daha 17 yaşında Genç Komünistler Birliğine katıldı. 25 yaşında ise komünist partisine üye oldu.

Genç yaşta işçiliğe başlayan L.İ. Brejnev daha sonra metalurji mühendisi olarak sosyalizmin kuruluşuna Sosyalist üretim ilişkilerinin yerleşmesine bütün enerjisiyle katıldı. Brejnev Yoldaş bütün yaşamını işçi sınıfının davası için adanmıştı. devamı sayfa 3 de

rilim ve moral savaşı içe risinde buldular. En çok eksikliğini duyduğumuz yol daşların kendilerini yalnız hissetmesine yolaçan enformasyon eksikliği siyasi eğitimden yoksunluk acı kayıpları da birlikte getirdi.

Şimdi artık bu dönemi geride bırakmak ve yığınların, en başta proleteryanın eğitilmesi ve örgütlenmesi işine daha çok koyulmamız gerekiyor. Bunun için, yani siyasi çalışmalarımızı canlandırma görevini gerçekleştirebilmemiz için, bir örgüt yaratmak, işbölümünü düzenli kılmak, seksiyonları uyumlu ve haberli çalışan, aynı yönde ilerleyen bir ekip çalışmasını gerçekleştirmek göreviyle karşı karşıyayız.

İşte gazetemiz bu görevin üstesinden gelebilmek için çıkıyor.

Kadroların siyasi eğitimini geliştirmek ve uyumlu kılmak, onlara yapının bütününde hangi işlerin yapıldığını, hangi başarıların kazanıldığını, hangi başarısızlıkların söz konusu olduğunu, başarıları örnek almak, başarısızlıklardan ders çıkarmak amacıyla çıkıyor.

İşbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmesi, dolayısıyla örgütün merkezileşmesi ve gerçek önderliğe giden yol da adım atabilmesi, artizanca çalışmaların üstesinden gelinebilmesi yolunda bir çaba olmak üzere çıkıyor.

Lenin'in sözleriyle söylersek duvarcılara ip olmak için, yekpare bir örgütün oluşmasını hızlandırmak ve öntümüzdeki dönemin büyük sorunlarının üstesinden gelinebilmesinde bir araç olabilmek için çıkıyor.

Elbette ki bu görevin tümünün başarılması mahalli bir gazetenin olanakları dışındadır. Ve bize gerekli olan bu görevin yurtölçeğinde gerçekleşmesidir. Ancak biz sorunların çözümünü erteleyemeyiz. Yapılacak olanı yapmak çabasında bulunuyoruz.

Mahalli bir gazetenin; Lenin'in Ne Yapmalı'da işaret ettiği temel dezavantajının bilincinde olursak onun geçici bir süreye için kısmi avantajlarından yararlanabiliriz.

Bu doğrultuda gazetenin bir kaç kişi tarafından değil, örgütün tümü tarafından çıkartılması gerekiyor. Eğer O, böylesi bir kolektivitenin ürünü olmayı başarabilirse, ancak üzerine almayı düşündüğü hedeflere varabilir. Bu yüzdendir ki, yığınların ve örgütün tüm sorunlarına ilişkin bilgilerin gazeteye ulaştırılması gerekiyor. Parti yaşamının her türlü sorusu ve sorununun gazete aracılığıyla aydınlatılması, diğer alanlarda çalışan yoldaşların bilgilendirilmesi örgütümüzün deneyim alışverişini büyük ölçüde hızlandırıyor.

ÇIKARKEN

dıracak bu da örgütün ortak bir bakış açısı ile eğitilmesini, dolayısıyla daha hızlı bir gelişmeyi sağlayacaktır.

Öyleyse iş başına yoldaşlar! Marksizm,- Leninizmin yüce ölküsü doğrultusunda, proletaryanın davasının kaçınılmaz başarisini daha da hızlandırabiliriz!

KIZIL İZMİR

1983 YILI KARL MARKS
YILIDIR.

DOĞUMUNUN 165. inci,
ÖLÜMÜNÜN 100 üncü YILI
OLAN 1983 YILI DÜNYA
KOMÜNİST HAREKETİ TA-
RAFINDAN KARL MARKS
YILI İLAN EDİLDİ!

BREJNEV YOLDAŞ

sına, Dünya devrimci sürecinin gelişmesine, ulusal kurtuluş savaşlarının utkuya ulaşmasına, Barış savunulmasına, kapitalist ülkelerde işçi sınıfı hareketlerinin gelişip güçlenmesine, Sosyalizmin kuruculuğuna, gelişmiş sosyalist toplumun oluşturulmasına,, Komünizmin maddi teknik temellerinin kurulmasına adanmış, bu doğrultuda enerjik bir çalışma yürütmüştür.

L.İ.Brejnev Yoldaş'ın kuşağı Büyük Oktobr devriminin fırtınalı dönemlerinde devrimci savaşıma katılan kuşaktır. Bu kuşak bir yandan burjuva çağını; öte yandan proleter devrimleri çağını yaşamıştır. Brejnev yoldaş iki çağın insanı olarak sosyalizmin kuruluşunun her aşamasında aktif katılımıyla Dünya devrimci sürecine katkıları sınırsız olmuştur.

L.İ.Brejnev daha ilk beş yıllık dönemde Genç Komünistler Birliğinde aktif bir işçi olarak çalıştı. Ülke için zorlu olan bu dönemde sosyalizmin kuruculuğu için yapılan çalışmalar yaşamsal bir önem taşıyordu. Dünyanın ilk sosyalist ülkesinde sosyalizm kuruculuğu, sosyalist ekonominin nasıl kurulacağı tartışma konusuydu. Halkların zindanı, geri kalmış, kapitalizm öncesi ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu Rusyada bu ekonomik temel

Devamı sayfa 4 de

BREJNEV YOLDAŞ

üzerinde yeni bir toplum kurulamazdı. Komünist partisi çabalarına ileri bir sanayi kurma çalışması üzerinde odaklaştırdı. Bir yandan da tarımın kollektifleştirilmesi ve Dünya'nın biricik sosyalist ülkesinin savunması öncelik taşıyordu.

L.İ. Brejnev'i her tür zorlukların içinde halkına güvenen sağlam, dayanıklı bir önder olarak yürütülen savaşın başında görüyoruz. 1927 yılında top rak Yönetimi ve ıslahı teknik okulundan mezun olan L.İ. Brejnev Belorusya'ya ardından Kırgız yöresi ile Urallar'a gitti. 1935 yılında da metalurji mühendisi olan Brejnev, doğduğu yer olan Dneprodzerjinsk'te çalıştı. L.İ. Brejnev burada halkıyla, işçilerle haşır neşir oldu. Onların sosyal psikolojisini öğrenmeye büyük önem gösterdi halkın sorunlarına yakın ilgide bulundu.

1939 yılında ülkenin en büyük sanayi merkezlerinden Dnepropetrovsk bölgese parti sekreterliğine getirildi. Bu yıllarda Sovyet halkı Nazi Almanyasından gelebilecek bir tehlikenin farkındaydı. SEKP'nin savunmasına büyük önem veriyordu. Merkez komitenin yönergeleriyle Dnepetrovsk bölge komitesi büyük sanayi merkezlerinde savaş üretimi

ne geçti. Sovyetler Birliğinin faşistlerin saldırısına uğramasından bir ay sonra L.İ. Brejnev M.K. sine başvurarak orduya katıldı. ve savaşın sonuna kadar da asker kaldı.

18. Ordu da albay olarak göreve başlayan L.İ. Brejnev Novorossisk yöresindeki şanlı deniz operasyonuna katıldı. Burada Sovyet birlikleri ani bir saldırıya geçerek stratejik bir öneme sahip küçük toprak-Malaya Zemlya denilen küçük bir toprak parçasını ele geçirerek Nazi'lere karşı 225 gün yiğitçe direndiler. Bu süreç içinde L.İ. Brejnev, partinin politik, ideolojik ve eğitimsel çalışmasının kararlı, yetenekli örgütleyicisi ve askerlik bilimini kavramış bir insan olduğunu kanıtladı.

Novorossiysk çarpışması Sovyet insanların zafere duyduğu sarsılmaz isteğinin yiğitlik ve korkusuzluğun Leninist partiye ve sosyalist devlete bağlılığın sınırsız örneklerinden biridir.

L.İ. Brejnev siyasi komiser olarak erlerin eğitimiyle yakından ilgileniyor askerin morâlini yükselten bildiriler kaleme alıyor; bu bildiriler cephedeki askerler tarafından elden ele dolaşıyor. Malaya Zemlya'daki bütün olayları anında yansıtan "Vatan Bayrağı" adında bir gazete çıkarılı

yordu. Gazete siperlerde askerinin moral güç kaynağını oluşturuyordu.

Leonid Brejnev, operasyonları ve savaş taktiklerini aynı zamanda parti politikası açısından ele alıyor. Tüm birliklerde operasyondan önce etkin parti örgütleri kuruluyor ve komünistler en fazla sorumluluk gerektiren yerlere katılıyorlardı.

Faşist salgıncılar Sovyet topraklarından sükülüp atılmasından sonra Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya'nın kurtarılması sırasında 4. Ukrayna cephesi politik şefi tuğgeneralliğe yükselen Leonid İlyiç Brejnev yoldaş vardı. Buralarda faşist işgalin kırılmasında halkların sosyalist geleceğini tayin etmesinde enter nasyonalist bir röl oynayan L.İ. Brejnev yoldaşın uğraşları önemli bir yer tutuyor. Tüm savaş boyunca L.İ. Brejnev zafere olan inancını ve iyimserliğini korumuştur. O, bir insan olarak zafere karşı duyduğu duygularını şöyle dile getiriyor: "En çetin geçen 1941 zafere geleceğine inanıyorduk. Şimdi de ona sayılı günlerin kaldığını biliyorduk. Olayların akışına göre zafere hazırlanmıştık. Gene de zafere günü nihayet geldiğinde akıllara durgunluk veren bir sevinç yaşandı. Bana kalırsa bu sevincin derinliğini henüz hiç kim

se sözlerle ifade edememiştir. Aynı şekilde ben de 5 Mayıs 1945 günü yüreklerimizi dolduran şeyleri anlatacak güçte değilim sadece şunu söyleyeyim: O gün hayatımın en mutlu günüydü."

tüm bunlarla birlikte cephede faşistlere karşı amansız bir asker L.İ. Brejnev barış tutkusunu şöyle dile getiriyor: "Savaşın son gününe dek sadık yoldaşlarımızı gündük. Bütün yollarda faşist canavarlıkların izlerini gördük. Gözleri yağlı analarla, tesellisiz dullarla, aç yetimlerle karşılaştık. Bugün bana ilk gününden son gününe kadar savaş yaşayarak çıkardığım sonucu sorsalar artık savaş olmamalı, hiçbir zaman olmamalı.

Savaştan sonra yıkılan ekonomiyi yeniden canlandırmak, savaşın getirdiği yaraları sarmak gerekiyordu. Parti, L.İ. Brejnev'i 1946 yılında Zaporozhye şehrine gönderdi. Halkına güvenen, halkın sosyo psikolojik yapısını iyi bilen, parti ilkelerini tutarlı bir şekilde uygulayan Leonid İlyiç Brejnev Zaporozhye de de başarılı bir çalışma yürütüyor.

L.İ. Brejnev Leninist yaklaşımı sonut yaşamda uyguluyordu. Parti komitesinin çalışma öncüsü işçilere yaklaşımı belirliyerek onların sosyalizm kuruculuğuna katkısını ge-

Devamı sayfa 12 de

LENİN KÖŞESİ

"Bir gazete, sadece bir kollektif propağan dacı ve kollektif aji datör değil, aynı za manda kollektif bir ör gütleycidir." (Lenin Ne yapmalı- s.200)

"Parti üyeliğinin ün vanını ve önemini yük seltmek, yükseltmek ve daha yükseltmek için çabalamalıyız." (Lenin Cilt 6- s. 504)

"Parti, tüzüğü'nün ay lemciler tarafından kavranmasını sağlamak zorundadır... Görev e manet ettiği kişilerin

bu görevleri yerine ge tirmelerini başarıyla sağlayamayan, parti üye si adına lâyük değildir (Lenin- Cilt 8 s.224)

Kitlelerin tâm ortasin da yaşamak

Onların ruh halini bil mek

Herşeyi bilmek

Kitleleri anlamak

Onlara yaklaşabilmek

Mutlak güvenlerini ka zanamak

Önderleri, önderlik et tikleri kitlelerden, ön cüyü emek ordusundan tec rit etmemek. (Lenin- Cilt 44 S.497)

YOLDAŞLAR

Gazetemizin, kollektif ajidatör, kollektif propağandist, kollektif örgütleyici o labilmesi ancak yığın lar içerisinde geniş bir muhabirler ağı kur ması ile mümkündür. Bizim muhabirlerimiz, yığınların öncüsü olan sizlersiniz. Yığınla rın içinde geçen her türlü olaya, her tür

lü bilgiyi, yorumu ge ciktiirmeden gazeteye yol layın. Aydınlatılması ge reken her türlü sorunu bize iletin, önemli gör düğünüz konularda görüş lerinizi yazın, örgütlen meye, ajitasyon, propa gandaya ilişkin deneyim lerinizi yazın, Onlar ör gütün tüm hazinesi olma lıdır.

KIZIL

İZMİR

1973 sonrasında parti sıralarında yer alan biz yeni kuşak komünistler onu tanımak olanağını bulduk. Ne ki partimizin hemen hemen kuruluşundan bu yana Bilen yoldaşın parti sıralarındaki çalışmalarını üstüne birçok gerçekleri biliyorduk. Sınıf savaşının nice en gellerle, ileriye atılım ve gerileme dönemleriyle yiğitlik ve dökneklik örnekleriyle dolu yarım yüzyıllı aşkın gelişme süreci boyunca parti her zaman var oldu ve Bilen Yoldaş her zaman komünist önderliğe yamaşır çizgisinden ayrılmadı. Yurtseverliğin enternasyonalizmle kaynaşması, Marksizm-Leninizme bağlılık onun uzun yaşamasının belirgin çizgisi oldu. Bu böyle ama, bizler onu herbiri zengin deneylerle dolu yakın tarihimizin şu son dönemi içinde tanıdığımız için özellik le şanslıyız.

1973 yılı parti tarihi mizde bir dönüm naktasıdır. Bir sıçramadır bu. Örgütlü, bilinçli yapılması gereken her eylem için geçerli olan kural-partimizin atılım dönemi için de geçerlidir. Özellikle parti kuruculuğun da sıçrama, hele gizlilik koşullarında nice kendiliğinden galme öğeler taşıyacaktır. Zordur kaçınmak bundan, istenen bir şey değildir. İşçi sınıfı

fının bilinçli kolunu, öncü kolunu örgütlemeye de ha da geçerlidir. Kendiliğinden gelişmesi önlemek, öyleyse göze alınması zordur böylesi bir atılım sonuçlarına, önceden kestirilmesi zor, nice beklenmedik gelişmelere, başarısızlıklara, gözüpöklüklerle hazır olunmalıdır. 10 yıllık deney bu gerçeği ortaya koymuştur. İdeolojik hazırlığın tamamlanmasına, kadroların titiz seçimine örgüt biçimlerinin ayrıntılı saptanmasına, kısaca parti birliği disiplini ve savaş yeteneği için gereken her adımın bütünüyle atılmasına 1973 atılımının örgütleyicileri fırsat bulamamışlardır. Herşey sınıf savaşımının içinde öğrenilecekti, öyle de oldu. Bu yolla parti ayağa kalkacaktı ve aynı zamanda da saçramanın tüm zayıflıkları her keskin dönemde partinin karşısına dikilecekti. Yaşadığımız dönem bunları doğruluyor. Biz hiçbir şeyi en iyi yaptığımızı hiçbir zaman söylemedik. Bununla birlikte 1973 atılımı için verilen kararlarla nasıl bir ağır sorumluluk alındığı biliniyordu. * Bu karar partinin, bugünün sınıf savaşında yadsınmaz bir biçimde yer almasını hazırlamıştır. Bu tarihsel görevin onuru, herkes ten önce Bilen Yoldaşa düşüyor. Bundan 10 yıl önce

12 Mart dönemiyle ortaya kavramaya zorlaştıran bir çıkan yeni koşullarda bir durum yaratıyordu. Eski birinden bağımsız Marksizm grupları içindeki savaş ar Leninizmden esinlenen grupları, komünist harekete yönlendirmek sorunu partimizin önünde duruyordu. Bilen Yoldaş bu görevi uzun örgütçülük döneminin kazandırdığı üstün bir sezgi ile kavrayan ve başarayan insandır. Kurucusu olduğu atılım, kısa zamanda dağınıklığa son vermiş 12 Marttan devrimci deneyimlerle çıkan kadroların parti sıralarında örgütlenmesinde Leninci gazete özel bir röl oynamıştır. Bilinmeyen bir yol değil dibi. Lenin'in daha 1900 lerde çizdiği sınavdan geçmiş bir yoldu. Ama o yolda yürümek için insan Leninci olmalıdır. Görev karmaşıktı. Ayrı örgütlerden gelen değişik geleneklere, çalışma stiline alışmış, elbette bir günde küçük burjuva ideolojisinin kalıntılarından kurtulmayan bu kadroları tek pota da kaynaştırmak, karmaşık bir görevdi. Biz hepimiz kendi bildiğimizce çalışıyorduk vedaha partili yoldaşı, komünist insan tipini kendi dışımızda tanıyamamıştık. Eski çevrelerimizin dar ama pek çok çöşku verici anılarla güçlenmiş arkadaşlıklarını neredeyse parti yoldaşlığı sağlıyorduk. Bu organlar arası ilişkileri, komünist disiplini anlayışını, profesyonel bir çalışma stilini kavramaya zorlaştıran bir durum yaratıyordu. Eski grupları içindeki savaş ar kadaşlığını küçümsemek istemiyoruz. Ne ki bu özeltiri eleştiri mekanizmasını selce uğratan, yanlışların üstünü örtbas etmeye, sorunları geçiştirmeye yolaçan etken olcaksa elbette yakılmalı, yerine komünist ilişkilerin hem coşkun, devrimci hemde sınıf pratiğinde ilkesel niteliği egemen olmalıydı. Bilen Yoldaş 1977 parti kongresinde sorunu ele aldı. Dahası tehlikenin altını özenle çizdi. Kadrolar eski grup dönemine özgü artizanca çalışma stilini bırakmazsa bu, partide fi raksiyonculuğun nesnel temelini oluşturacaktır. Öyleyse parti yaşamı için artizanlığa son belgisi temelinde tüm çalışmalar, örgütsel yapılar yeniden ele alınmalıdır. Bilen Yoldaş bu belgeyi, parti üye bileşiminin iyileştirilmesi göreviyle organik biçimde bağladı. Parti üye bileşiminde ardıcıl olarak işçilerin sayısal oranını yükseltmek gerekiyordu. Fabrikalar kalemizdir belgisi konferans kararlarında önemli bir yer aldı. Bu karar başta temel örgütlerimizin çalışmalarıyla her yeni aşamada yaratıcılıkla uygulanıyor. Şimdi geçmişini yeni bir gözle değerlendirdiğimiz zaman 1973 atılım dönemi devamı sayfa 9 da

ne özgü karmaşık sorunları çözmek için adım adım nasıl ilerlediğimizi daha iyi görüyoruz. Pek çok yoldaşımız gibi bu satırların yazarı da partimizin karşılaştığı son derece zorlu sorunlar karşısında Bilen Yoldaşın kararlı tutumuna birçok kez tanık oldu. Kongresan sonrası gelişmeler belleklerde canlıdır. Önce eski grupçuluk kalıntılarına indirilen darbeye karşı parti de küçük burjuva öğeler ayaklandı. Partinin güvenini kötüye kullanan bu kimşeler, baskıların, terörün yoğunlaştığı bir dönemde parpanığına tiyi yıkmak gibi umutsuz bir serüvene atıldılar. Bunlar Yörükoğlu türünden kariyerist, fraksiyoncu kimşelerdi. Her dönemde benzerleri gibi tüm çıplak yüzleriyle işçi sınıfının karşısında yer almaktan kurtulamadılar. O güne kadar parti içi ideolojik savaşımın sertliği üstüne bilgisi olmayan biz genç komünistler için Bilen Yoldaşın ikircimsiz tutumu toparlayıcı oldu. Savaşan kadrolara güvenen, onları parti sıralarında sınama ya göze alan Bilen yoldaş bu kez partinin sağlam çekirdeğini örgütlenme görevinin başındaydı. Ve parti sıralarının güvenilmez kişilerin arınması sürecini Bolşeviklerin ardıcılığıyla yürüten kimseydi. Bugün parti tüm işçi sınıfı

fıyla birlikte, gerici askersel diktatörlüğün ağır saldırılarına altında, insanlığın yüce amaçlarını gerçekleştirmeye savaşımının başında yürüyor. Onun başlıca güvencesi yığınlar güvenen Bilen Yoldaşın çizdiği yolda ardıcıl yürüten parti kadrolarıdır. Bu kadroların özelliği 80 yaşındaki yorulmayan komünistin 60 yıllık sınıf savaşım deneyi ve bilgisiyle, yeni kuşak komünistlerin atılkanlık, yiğitlik özveri niteliklerinin bir potada kaynıyor olmasıdır. Cuntanın saldırılarıyla bunu Bilen Yoldaşın ve MK'nin kararlı, soğukkanlı tutumuna borçluyuz. Biz işçi ve aydın komünistlerin öğretmeni Bilen Yoldaş'a uzun ve başarılı savaş yılları dileriz. O, gençliğe, savaşan insanlara güvendi ve güveniyor. Bu güveni hak etmek, her adımda yenibir dürüstlük, partiye, işçi sınıfına, Marksizm-Leninizme bağlılık sınavına hazır olmak boynumuzun borcudur.

Atılım-Ekim-1982

ANAYASA SAVAŞIMI VE SONUÇLARI

Anayasa referandumunda bütün antidemokratik bas kılara rağmen, ilimizde 100 bin civarında hayır oyu çıkması, günümüz koşullarında küçümsenecek bir rakam değildir. Çünkü bu oyların ezici bir çoğunluğu bilinçli ve devrimci oyları temsil etmektedir. Partimizin, bu oyların oluşumuna yaptığı katkı, bu alanda her türlü zorluğu ve engeli aşarak vermiş olduğu savaşı, gericilik koşullarında azımsanacak bir çaba değildir ve örgü tümünün geleceğe umutla bakmasını sağlayabilecek düzeyde bir olaydır.

Anayasanın açıklanmasından başlayarak açılan kampanyaya Eylül sonlarında binlerce Merkez Komitesi bildirisinin postalanmasıyla başlandı. Ve hemen onunla birlikte bayramın yaklaşmasından faydalanarak "Anayasaya Hayır!" kartları gönderildi. Bu iki eylem basında yer aldı. Yeni Asır gazetesinin 2 ve 6 Ekim tarihli nüshalarında: "İhanet sebekeleri ihanetlerine devam ediyor." başlığıyla verildi. Gazetenin başyazarı konuya sütunlarını ayırdı. Bu gericilik güçlerinin rahatsızlığını ve korkusunu göstermeye yeterliydi.

Her türlü ilerici gelişmeye, demokratik çıkışa sustunlarını kapatan gerici Yeni Asır gazetesinin konuya bu şekilde yaklaşma

sinin nedeni elbette ki, Cuntaya karşı direnen, "Anayasaya Hayır!" mesajını iletebilmek için işkencelerden geçmeyi, yıllarca zindanlarda çürümeyi göze alan insanlar olduğunu göstermek değildi. Onun niyeti, halkımızın böylesine yiğit evlâtlar da yetiştiğini, kendi kişisel çıkarlarını bir tarafa bırakarak, el kadar bir katkı için omca özverinin nasıl göze alındığını anlatmak değildi.

Gericilik güçlerinin amacı demokrasi güçleriyle, komünistlerin arasını açmak, oluşabilecek eylemlerin birliklerinin baltalanmasıydı. Yıllardan beri yaptıkları gibi her hak isteminin karşısına bu komünistliktir diye çıkarak halkı aldatmaya alışmış tavrın devamıydı. Demokrasi güçlerini komünistlerle aynı paralele düşecekleri biçiminde korkutarak hayır demekten vazgeçirmeğe yönelik bir eylemdi. Ancak unuttukları bir şey var: Türkiye 10 yıl, 20 yıl öncesini yaşamıyor. Bugün yığınlar, şimdiye kadar bir öcü gibi gösterilen komünistlerin bir güç olarak var olduğunu, Türkiye Komünist Partisinin varlığını ve savaşımını dünün tanıyıp sevdikleri yığın örgütleri liderlerinin çoğunluğunun komünist olduklarını, onların eylemleri ve düşünceleri ile

Devamı sayfa 11 de

ANAYASA

yağınların, işçi sınıfının ve halkın çıkarlarını savunmaktan başka amaçları olmadığını gördüler, yaşadılar. Bugün komünist kelimesi bir öcü, acuze değil, sınıfının ve insanlığın çıkarları için savaşanları gösteren bir onur ünvanıdır.

Sonuçta Yeni Asır'ın silâhi kendisini vurdu. Ve yağınlara komünistlerin hangi durumda, hangi koşullarda bile savaştıklarını gösterdi. Evet yağınlara ancak ve ancak savaşarak önderlik yapılabilir. ve tüm ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliği ancak bu yolla sağlanabilir.

Gericilik güçleri hatalarını çabuk anlamış olcuklar ki daha sonra halkı, Evren'in İzmir'e gelişini protesto etmeye ve Anayasaya Hayır demeye çağıran, ayrıca işçilere, esnafa ve aydınlara cuntanın ne vermiş olduğu ve ne yapılması gerektiği mesajını ileten bildiri lerdendi bahsetmedi.

Ancak semtlere, manübüslere, sitelere binlerce dağıtılan bildiriler elden ele, kulaktan kulağa yayıldı. Ayrıca Karşıyaka vapur iskelesinde çok miktarda "Anayasaya Hayır" pulları atıldı. Şaşırان polis bazı semtlerde ev ev dolaşarak bildiri toplama çalıştı. Cunta ve gericilik güçleri, ne yaparlarsa yap

sınlar zulme ve zorbalığa boyun eğmeyenleri yok edemeyeceklerini gördüler.

Partimiz açısından ise eylemler bir canlılık getirdi. Partinin görevinin olayları seyretmek, izlemek değil, onların önüne geçmek ve yağınlara yol göstermek olduğu gerçeğini doğruladı. Lenin'in belirttiği gibi yağınların ancak savaş alanlarından yapılan çağrılara kulak verdiğini gösterdi. Ve yağınlara bağlanmanın yolunun pasif seyircilik değil ancak ve ancak militan savaşla olabileceğini kanıtladı.

Bu gerçeklerin altını dönmeye çizmekte yarar var. Çünkü uzun süren hareketsizliği harekete ve eyleme çevirme döneminde koşullara ayak uydurabilmek, yol arkadaşları ile yoldaşların ayrılmasında kısıtastır. Eylemler bize bu deneyimi de kazandırdı.

Proletaryanın kendisi için her türlü özveriye göserecek militan bir önderliğe gereksinimi var. Bunun için yoldaşlar, daha aktif, daha militan, daha dirençli bir savaşım için güçlerimizi ve yüreklerimizi birleştirelim. Karanlığı aydınlığa çıkartacak yolun yapı taşlarını döşeyelim, Eğer bu yolda azim ve kararlılıkla ilerlersek, yüz binler milyonlar olacak ve kölelik zincirlerini parçalayıp atacaktırlar.

nişletmek, politik eğitimlerini tamamlamak ve yönetime katılmalarını sağlamak için yoğun çaba harcamaktadır. Brejnev Yoldaş Leninici kadro politikasına özenle uymakta, kadroların üretim süreci için de yaratıcılığın gelişmesi için insiyatifleri kırcı değil, insiyatifleri ni geliştirici bir yaklaşımda bulunmaktadır. Özellikle parti sekreterlerinin ve parti üyelerinin işlevi üzerinde durmakta, dalkavukça ilişkilere, gevezeliğe, kof aleştirilere, eleştirinin öünü tıkayan eğilimlere, Bürokratik eğilimlere karşı çıkıyor. İki yıl gibi bir sürede çelik üretimini gerçekleştirerek sosyalist ekonomiye geniş olanaklar sağlıyor.

L.İ. Brejnev 1950-52 yılları arası Moldavya Komünist Partisi yöneticisi olarak tarım sanayi ve kültürün gelişmesini yönetti. 1952 de 19. Kongre de Parti Merkez Komitesi ne seçildi. Kongre sonrasında da SBKP MK Prezidyumu yedek üyesi ve Merkez komitesi sekreteri oldu.

1954 yılında Kazakistana görevli olarak gitti. Kazakistanda Tselina denilen ham toprakların tarıma açılmasında gözkaştırıcı başarılar sağladı. İnsanog lunun tarıma açamadığı bu topraklar SBKP ham toprakların işletilmesi kararına uygun olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

O dönemlerde bir burjuva gazetesi şunları yazıyor: "Steplerin korkunç koşullarında insan yaşayamaz. Onun için içimiz rahat edebilir. Ham topraklar sindirilmiş bir lökma gibi Rusyanın kursağında kalacak.

Ham toprakların tarıma açılmasıyla Sovyet ekonomisine katkıları sonsuz olmuş ve böylece dev bir adım atılmış oldu.

Bundan sonra L.İ. Brejnev Moskovada Partinin yönetici kurumlarında bulundu. Ağır sanayi, ülke savunmasıyla ilgilendi. Uzay çalışmalarlarıyla yakından ilgilendi. 1957 yılında politbüroya seçildi. 1960-64 yılları arasında SSCB yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı oldu. 1964 Ekimde SBKP Merkez Komitesi birinci sekreteri, 1966 da da genel sekreter oldu.

sürecek

TKP'nin Sesi gerçeğin sesidir.

Onu hergün kısa dalgadan

Saat: 05 de 25 metreden,

07-09-11-13-17-19 da 31,3 metreden,

21-23-01 de 48,4 metreden dinleyiniz

dinletiniz