

Bu seçirler, faşizmin, kendini en güçlü sandığı yer; işkence odasında yenilgiye uğratmış... İşkence uzmanlarına bir an dahi yenilmemiş, güçlü, bilinçli ve kararlı, proleteryanını davasına olanca vaceliğiyle inanmış, bir vatansevere aittir.

İstanbul I. şube müdürlüğünün eski binasında(Sansaryan Han) hücrelerde yatanlar bilirler, o hücrelerden birinin tavanında yirmi küsur yıl önce yazılmış şöyle bir yazı vardır... "Cirdin... İnanın akıyla çıkacaksın, devrimci şerefine hald getirmec".İşte okuyacağınız satırlarında aynı el, aynı yürek yazmıştır.

Elimize geçti, görev bildik sizin sorumluluğumuza ulaştırdık.

HAZİRAN HAREKETİ

x x x x x

"İŞKENCE ODASINDA OLANLAR DIŞARIDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASIDIR"

Devrimci görevimiz, içinde bulunduğumuz faşist törer şartlarında tarihi anın gerektirdiği devrimci eylemi sürdürmektir. Durnadan değişen şartları doğru değerlendireceğiz, eylem çizgisini doğru saptayacağız, e çizgiyi yürekle izleyeceğiz.

Dün düzen Filipin Demokrasisi idi, bu gün faşizmdir. Dün sınırlı özgürlükler ortamı içinde çalışma yöntemleri başka idi, bu gün başkadır. Faşist terörün zorunlu kaldığı çalışma tarzını benimsenlikle yükülmüz. Bunu yapmazsak devrimci görevimizi yerine getiremeyiz.

Faşist terör bizi illegaliteye itmştir. İlegal şartlarda, devrimci hareket olarak emekçi yığınlara ulaşmak, onları bilinçlendirmek, örgütlenmek çok daha güçlüdür. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak, demokratik bir ortamda serbestçe işçiye, köylüye ulaşmak olanaklarını yaratmak, dün olduğu gibi bu gün de uğrunda mücadele ettiğimiz bir hedeftir. Ana illegalitenin bazı durumlarda bir devrimci hareketin silkinmesi, kendine gelmesi için olumlu etkileri olduğu da görülmüştür. Biz Türkiye'de faşizmin, onu teşahlayanların, idaresi dışında, devrimci hareketimiz için bir silkinis, bir kendine geliş sağlayacağına inanıyoruz.

Evet bu gün illegal çalışma, gizli çalışma bir zorunluluktur. Gizli çalışmanın kuralları var. Bu kurallara bütün dünya devrimci hareketlerinin edindiği tecrübelerle varılmış kurallardır. Bunu bilmekle, uygulanakla yükülmüz.

Birinci mesele devrimci hareketin aynı disiplin içinde olmakla birlikte birbirinden ayrı bölmelere ustaca bir örgütlenmeyle ayrılmasıdır. Böylölökle baskı kuvvetlerinin bir noktadan indirdikleri darbenin etkisinin sadece o noktada kalması sağlanmış olur. Yapılacak herhangi bir iş mümkün olduğu kadar az adamla yapılmalıdır. İki kişiyle başarabileceğin bir işe kötü örgütlenme yüzünden örneğin dört kişi karıştırdın mı, işte tehlikeye ve muhtemel kayıpları enazından iki misline çıkarmış olursun. Temaslar kural olarak tek tek olmalıdır. Bir militan ancak kendi işi için mutlaka bilmesi gereken şeyi bilmeli, onun dışında hareketin eylemi ile ilgili hiçbir şey bilmemelidir. Gerekliliği dışında edineceğin her bir bilgi sana yükündür. Faşizmin işkence uzmanlarının eline düştüğün zaman yükün ne kadar hafifse, devrimci harekete getirebileceğin zarar o kadar az olur, delayısıyla da için o kadar rahat olur.

Militan gereksiz bilgiler edinme merakını içinde yemmelidir. Kendini ilgilendirsün, ilgilendirmesün ne olup bittiğini öğrenme merakı, dedikodu malzemesi arayan kecekarılara özgü bir meraktır. Devrimciye değil. Gereksiz ve yersiz yorumlar olmalıdır. Gereksiz devrimci bir duyu değildir.

Devrimci militan kendini öyle bir disipline sokmalıdır ki, kendi eylemi gereği bilmesi mutlaka zorunlu bilgiler dışında şeyleri öğrenmek için özel çaba harcamalıdır. Burada ikinci Dünya Savaşı yıllarında, Nazi işgali altındaki Fransa'da mukavemet hareketi liderlerinden birinin bize verdiği örneği hatırlamanın gereği var: Bu mukavemet liderinin örgüt ile bağlantısı kopuyor. Bastığı, örgütün başka koldan bir militan bağlantıyı kurmayı üzerine alıyor. Ancak bu bağlantı mukavemet liderinin bilmesi gereken kanallardan geçilerek kurulabilecektir. İkisi bir adrese

girmek üzere bir otomobile biniyorlar. Adanmış arabaya binerbinmez gözlerini yumuyor ve kendisini edanın içinde buluna ~~öt~~ gözlerini açmıyor. Ve bu gönüllü körlük ta kendi gurubuna varana dek devam ediyor. Bu gönüllü körlük sayesinde adanmış gizlilik kurallarına uygun şekilde hareket etmiş ve bilmesi mutlaka zorunlu bilgiler dışında bilgi edinmemiştir.

Ayrıca bu günün illegal eyleminde yer alan militan, dünün formüllerinin, arkadaş sohbetlerinin çok konuşan militanından çok farklı bir hava içinde olmak zorundadır. Üzerinde fikir yürütmekle yükümlü olduğunuz konular dışında konuşma disiplinine girmekle yükümlüünüz. Bu, eskiden kalma kötü alışkanlıklardan kalma kötü alışkanlıklardan, her beğazlıklardan, gevşekliklerden arınmak demektir. Eski hafifliklerden kurtulup illegal eylemin usta militanlarının ağır başlılığına girmek demektir. Bu durumda, gizlilik kurallarına uygun olarak çalışan kişilerin polisine eline düşmesi ihtimali askariye imiş olur. Üstelik, polisine eline düştüğünde de militan karşı tarafın işine yarayacak askeri bilgiye sahip olmuştur olur.

Bu gün devrimci militanın başta gelen görevi faşist terördüzenin işkence uzmanlarına yenik düşmektir. Bütün işkencelere rağmen emperyalizmin işbirlikçisi iktidarın baskı kuvvetlerinin bilmemesi gerekli şeyleri onlara söylelemek, devrimci şerefine gölge düşürmemektir. İşkenceyi küçümsemek gerekir. Çünkü faşizm bu yoldan sonuçlar elde etmektedir. İşkenceyi abartmamak da gerekir. Çünkü faşizm işkence yolu ile nice devrimciyi yakamamakta, bu yoldan herhangi bir sonuç elde edememektedir. İşkenceye karşı direnebilmek devrimci bilinç meselesidir, kavrayış meselesidir. Fiziki kuvvet meselesi değildir. Kimi durumlarda pehlivan yapılı kabadayısı nı kenuşturular da çelimsiz ofendi hallisi kenuşturulamaz. Zaten işkence uzmanları sana yüklenmeden önce fizik dayanıklılığını gidirmek için gerekeni yaparlar. Bunun için ellerinde istedikleri kadar zaman ve olanak vardır.

Arkadaş baskı kuvvetlerinin eline düştükten sonra verdiği savaş, dışarıda hal kinizin kurtuluşu uğruna verilen savaşa bir parçasıdır. Bu günün şartlarında hal uğruna ölmeyi göze almayan kimse bu savaşa katılamaz, katılamazdır. Devrimci bilincinin, halk sevgisinin, vatan sevgisinin davranışında tayin edici etken olmasının sağlayacak şartlanmaya kendini sokabilirdin ni e işkence odasında senin ezilen halkımızı temsil ettiğini, karşıdakilerin de yerli-yabancı sömürücülerin temsilcileri olduklarını, bu karşılaşmada Türkiye Halkının, her şeye rağmen yenik düşmemesi gerektiğini kavradın mı ve halkın davası uğruna ölümü daha bağandan göze aldın mı, on çetin sınavlardan alnın aklıyla çıkarsın

Sergüda, işkencede ağır başlı, gururlu ol. Tahrik edici davranışların gereği yektur. İşkenceciler sana hep işkencenin sonu gelmeyeceğini telkin etmeye uğraşırlar, "Konuş, kurtul" derler. Her işkencenin bir sonu vardır. Ya bir noktada kalp dayanamaz durur, yahutta seni işkence ile kenuşturamayacaklarını anlarlar, seni ölmün eşiğine kadar getirdikten sonra yakayı bırakmak zorunda kalırlar, yani onlar yenik düşer. Genellikle işi işkence altında adam öldürmeye kadar vardır istenczler. Onların amacı devrimci hareketi yakmak, bunun için mümkün olduğu kadar devrimciyi ele geçirmektir. Seni de çözümlü olarak, yani devrimci kardaglarını ele vermiş yenik bir kişi olarak mahkeme önünde çıkarmaktır. Kenuşturabildiklerine karşı tavırları küstakça küçümsene tavrıdır. Çetin sınavlardan başı dik çıkabilene, konuşmaya karşı tavırları kinli ama saygılı bir tavadır. Devrimci olarak bilinçli davranışınla emperyalizmin ve işbirlikçilerinin hizmetindeki işkencecilere bile saygı telkin etmen gerekir.

İşkence odasında olanlar dışarıdaki savaşın bir parçasıdır dedik. Bu savaşta doğru taktik, çatışmayı en ileri mevzilerde kabul etmektir. Ne olursa olsun o birin of mevzide direnmektir. Diyelim ki, üzerinde illegal yayınla yakalandın. Bunu kimden aldığını senden soracaklardır. Cevabın mantıklı bir cevap olmalıdır. Ama öyle bir cevap olmalıdır ki onlar bu cevapta bilmemeleri gereken hiçbir şey öğreneme-

lidirler. İşkenceyi bu noktada göse almalısın . Enaz işkence görmenin yolu işkence altında konuşmaktır. Bu adamı işkence ile konuşturamayız kanısına vardıkları anda yakarı bırakacaklardır. Ama senin hakkında "vurdukça tozuver" hükmünü verdiler mi her vesileyle işkenceye çekilirsin. İlk direnme çizgisinden işkence altında geçirileden mi, bildiğin şeyi söylediğin için değil bilmediğin şeyi söylemeyeceğin için işkence görürsün. Diyelim ki, üzerinde çıkan illegal yayın için ilkten "bunu postalamışlar, kinden geldiğini bilmiyorum" dedin ama bu ilk ifaden de direnmedin, işkenceden kurtulayım diye yazıyı kinden aydığını söyledin, işkence durmaz. Bu sefer yazıyı aldığın kimsenin nerede olduğunu sorarlar. Sen gerçekten o kimsenin nerede oturduğunu bilmezsin, ama işkenceciler senin bilmediğini bilmezler. Hakkında "Bu işkencede konuşur" hükmünü vermişlerdir, yüklenirler. Birinci mevzide direnmediğin için daha da ağır işkencelere uğrarsın. Tekrar edelim: Enaz işkence görmenin yolu konuşmaktır. Tabii burada tüm teslim olanlardan, hain düşüncülerden söz etmiyoruz.

İşkence bağlarken en doğru yol işkencecilerle kapışmaktır. Sen tek kişisin, onlar kalabalıktır. Üstelik çok kez sende ayakta duracak hal de bırakmamışlardır. Ama adet yerini bulsun diye de olsa kapışmak gerekir. Böylelikle herhangi bir kavga da kuvvetle üstün olan karşı tarafa döğölmek durumu meydana gelirken, bu senin yararına bir durumdur. Sen onlarla kapıştın diye sana daha fazla işkence edecek değillerdir. Ne kadar uysal davranırsan davran, nasıl olsü ölüm eşiğine getirene kadar seninle uğraşacaklardır. İşkence altında çektiğin acı yüzünden ses çıkarma zorunluluğu duyarsın. Herşeye rağmen susabilirsen ne ala, ama mutlaka ses çıkarmam gerekiyorsa, bu durumlarda en doğrusu devrimci sloganlarımızı haykırmaktır.

Sadece işkencede direnmek yetmez. Arkadaşlarının da direnmesini sağlamak için gerekeni yapmakla yükümlüsün. Tahkikatın seyirini izleyeceksin, onların görevi seni dünyadan teorit etmek, ve sende gayri herkesin konuştuğunu senin konuşmanın artık bir anlamı kalmadığını sana telkin etmektir. Senin görevin her türlü olanaklardan yararlanarak teoriti kırmak, seninle birlikte içeri düşen arkadaşlarına yüreklendirmek, onların da direnmelerine yardımcı olmaktır. Burada gardiyanla konuşurken sesini tenundan aksırışına kadar herşey yerinde büyük manevi destek olabilir.

Seni işkence ile yikanayaçaklarına anlayınca bu sefer daha kurnazca yollara başvururlar. Dest görünüp, dertleşme esnasında tatlılıkla sende laf almaya deneyebilirler. Bunu işkenceden önce de yaptıkları olur. Buna karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Kimi arkadaşların bu taktiklerle oyunlara geldikleri olmuştur. Burada da gerekli devrimci uyanıklığı ve kavrayışı göstermekle yükümlüsün.

Bütün bu böylediklerimiz, teorübelerden çıkarılma genel şeylerdir. Elbette ki, işkencede direnmenin retencesi yazılmaz. Devrimci her yeni durumda bilinçli ve kavrayışını harekete geçirmeği ve doğru davranışı kendisi bulabilmelidir. Tekrar edelim işkence ne küçümsenmeli ne de abartılmalıdır. Devrimci olarak senin kendine biçtiğin bir değer vardır. Devrimcilikte kimseden geri kalmama iddian vardır. İşkence odasında da kendine devrimci olarak biçtiğin değeri düşürmeyecek şekilde hareket etmesini bil.

" GÜÇLÜYSEN , KARARLIYSAN VE DE BİLİNÇLIYSEN " HIÇBİR ACI DAYANILMAZ ,
HIÇBİR ENGEL AŞILMAZ DEĞİLDİR ...

...../.....