

B A S I N B Ü L T E N İ

Bu gün Ankara İl Merkezinde toplanan Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, yüksek öğrenim gençliğimizin faşist tirmanış karşısındaki güncel görevleri ile ilgili olarak aşağıdaki bildiri'nin yayınlanmasına karar vermiştir:

İlerici Gençlik Hareketinin Genel Konumu:

"Küçük burjuva aydın kesimi içinde yer alan yüksek öğrenim gençliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hareketlidir ve politikleşmiştir. İlerici gençlik hareketinin antiemperyalist ve demokratik bir karakteri vardır.

Öğrenci gençliğin, burjuvazinin terarla savunduğu üzere yalnız dersleri ve kitapları ile meşgul olmaları elbette beklenemez. Yurt ve dünya sorunları ile ilgilenmek hem hakları, hem de görevleridir. Sorunlarının gerçek çözüme kavuşması ülkenin ve emekçi halkın sorunlarının çözümüne sıkı sıkıya bağlıdır. Ne var ki, bir örgüt olarak, ilerici demokratik kitle kuruluşları olarak, öğrenci örgütlerinin ilk görevi, mesleki ve sendikal kitle kuruluşlarında olduğu gibi, kendi kitlesinin somut sorunlarıyla ilgilenmek, uğraşmaktır. Demokratik kitle örgütü olarak görevlerini ancak bu koşulla yerine getirebilirler. Yakın tarihte rastladığımız üzere öğrenci gençliğe, ülkenin ilerici güçleri arasında yaratılması zorunlu olan uyum ve birliği zedeleyecek biçimde, gerçekte sahip olmadığı nitelikler verilmesi, bu kesimi kendi başına bağımsız devrimci bir güç, üstelik öncü güç sayılması yanlıştır. İlerici gençlik hareketi işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin yanında payına düşen önemli yeri alma durumundadır."

Bugünkü Durum:

İlerici gençlik hareketinin genel konumunu belirleyen ve Türkiye İşçi Partisi Programı'ndan alınan yukardaki görüşlerin doğrultusunda ve onları teyiden bugün, öğrenci gençlikte önemli bir değişiklik görülmektedir. 12 Mart döneminden sonra ve o dönemin deneyimlerinden de yararlanarak, bu kitlenin bilinçlenmiş, politikleşmiş kesiminin büyük çoğunluğa sorumsuz ve hesapsız "eylem"lerle, ani silahlı çıkışlarla devrimci mücadeleyi yürütülemediğini, sonuç alınamayacağını anlamış görünmektedir. Bugün kesinlikle, ilerici solcu öğrenci gruplarının silahlı baskınları, çatışmaları durumu yoktur. Yalnızca, aslında öğrenci topluluğu içinde küçük bir azınlık olan, ama gördükleri teşvik, yardım ve korunma ile süretlenen, küstahlaşan sağcı faşist grupların genel olarak öğrenci kitlesi üzerinde baskıları; solcu, devrimci bildikleri gençler karşısında silahlı zorbalıkları vardır. Bu zorbalıklar tırmanarak en uç noktaya varmıştır. Bu durum, ilerici kesimi nefis müdafaasına itmektir ve bu müdafaada başarılı olabilmek için aynı mücadele yöntem ve araçlarını kullanma eğilimini yaratmaktadır. İstenilen de budur. İlerici gençlik hareketinin doğru, sağlıklı yönde gelişimi engellenmek, genel faşist tirmanışa yeni gerekçeler hazırlamak, 12 Mart öncesi kaos durumu yeniden yaratılmak istenmektedir.

Bu durumda ilerici gençlik hareketinin hedef ve taktiği ne olmalıdır?

Faşist zorbaların cana kıyıcı silahla saldırıları karşısında demokratik, ilerici, devrimci gençliğin hedef ve taktiği ne olmalıdır? Bu hedef ve taktik, herşeyden önce, gençlik üzerinde oynanmak istenen oyunun kamu oyu önünde gözler önüne serilmesine, sergilenmesine yönelik olmalıdır. Bunun için, büyük öğrenci kitlesi içinde küçük bir azınlık olan faşist zorbalar tecrit edilmiş duruma getirilmeli, bunlarla üniversite yönetimi ve devletin kolluk kuvvetleri başbaşa bırakılmalıdır. İlerici, devrimci gençlik, faşist zorbalarla aynı düzeyde çatışmayı reddetmelidir. Böylece, faşist zorbaların küçük bir azınlıktan ibaret oldukları ve silahlı saldırıların yalnızca onlardan geldiği kamu oyu önünde apaçık sergilenerek etkisizleştirilebilecektir.

Savaşta, düşmanın istediği zaman ve yerde, ve dayattığı şart ve yöntemlerle meydan muharebesi verilmesi kabul edilmez. Gerektiğinde taktik olarak geri çekilir. Çünkü asıl mesele, her ne pahasına olursa olsun meydan muharebesini kabul etmek, şu veya bu çatışmada ne olursa olsun üstün çıkmaya çalışmak değil, sonunda savaşı kazanmak, düşmanı kesin olarak dize getirmek, etkisizleştirmektir. Savaşın bu kaide ve yöntemleri, toplumsal mücadelede de aynen geçerlidir.

Büyük öğrenci kitlesi, faşist zorbalara karşı birleştirilmelidir:

Faşist zorbalara karşı mücadele taktiği, kuşkusuz, silahlı saldırı durumlarında geri çekilmekten ibaret olmayacaktır. Zorbaları tecrit edebilmek, kendi yalnızlıkları içinde bırakabilmek için büyük öğrenci kitlesi onlara karşı birleştirilmelidir. Bu kitle, yurtlarda ve üniversite binalarındaki arda arkası kesilmeyen, can güvenliğini ortadan kaldıran baskınlardan, saldırılardan haklı olarak tedirgindir, kaygılıdır. Bunların önlenmesi, yurtlarda ve üniversite binalarında sükunun, normal yaşam ve öğrenim şartlarının sağlanması hedefi etrafında büyük kitle kolayca birleştirilip harekete geçirilebilir. Bu yapılmalıdır. Unutulmalıdır ki, en büyük ve gerçek güç kaynağı kitlesel birleşme, en etkin mücadele aracı disiplinli, birleşik kitle hareketidir.

Asıl hedef "Demokratik Üniversite":

Yukarda belirtilen ilk dayanışma ve birleşme düzeyinden sonra öğrenci kitlesi, demokratik, etkin, çağdaş bilimin en yeni gelişmelerini izleyen ve öğreten bir üniversite yönetimi ve öğretimi hedefine yönelik örgütlenme düzeyine doğru kanalize edilebilir. Toplumdaki genel demokratikleşme ve ilerleme mücadelesinin, yüksek öğrenim alanında ve öğrenci kesiminde belirişi böyle olacaktır. Öncelikle kendi kitlesinin özlemlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap veren, çözümler öneren ve bu uğurda çalışan bir kitle örgütü ancak, kitlesini örgüte kazanıp yönlendirecek gerçek bir kitle örgütü olabilir; ve gerçek bir kitle hareketi yaratabilir.

Kitle örgütleri, toplum yapısında demokratik birimler olarak toplumun genel gidişiyle, sorunlarıyla ilgilenip bir tutum ve tavır alırlar, toplumsal-politik yaşamda seslerini duyururlar; ama kitle örgütleri siyasal parti değildir, daha ileri toplum yaşamına ve ilerici demokratik mücadeleye asıl, kendi alanlarında üzerlerine düşen görevleri başararak katkıda bulunurlar.

Unutulmamalı ki, emperyalizm, faşizm ve gericilik toplumun her alan ve kesiminde yansır, etkisini gösterir. Kitle örgütleri, bu arada gençlik örgütleri kendi kesimlerindeki bu yansımalara ve etkilere karşı mücadele vererek emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı en etkin mücadeleyi vermiş olurlar. Bu çeşitli alan ve kesimlerdeki mücadeleler birbirleriyle uyumlaşarak ve bütünleşerek bir devrimci dalga oluşturur. Bu uyum ve bütünleşmeyi sağlamak işçi sınıfının partisinin görevidir.

En büyük sorumluluk sosyalist gençliğin omuzlarındadır:

Bu durumda, Partili olsun veya henüz Parti çatısı altında örgütlenmemiş olsun, en büyük görev ve sorumluluk, ilerici öğrenci hareketi içinde en bilinçli kesimi teşkil eden sosyalist gençliğin omuzlarına düşmektedir. Silahlı çatışmaların reddi ve faşist zorbaların tecrit edilerek sergilenmesinde, bunun için yüksek öğrenim gençliğinin birleştirilmesinde ve nihayet, ilerici gençlik hareketine dönüşmesi için örgütlenmede ön planda onlar rol oynayacaklar, öncü olacaklardır. Hem faşist zorbaların tahriklerine kapılmaksızın, hem de, 12 Mart döneminden sonra etkinlikleri çok azalmış olmakla birlikte, hâlâ muhtelif adlar altındaki grupçuklar halinde aktifliklerini sürdürmeye çalışan "goşist" unsurların kendilerine karşı ileri sürüleceği her çeşit iddia ve suçlamalardan yılmaksızın, disiplinli, soğukkanlı ve sabırlı tutum ve hareketleriyle kitlelere örnek olacaklardır. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde sosyalist öğrenci gençlik olarak onlara düşen görev budur.

BASIN BÜROSU