

DEMOKRATİK YAYIN PROGRAMI ÜZERİNE NOTLAR

Demokratik yayın çalışmaları demokratik kitle gelişmelerinden, demokratik siyasi çalışmalardan bağımsız değildir. Onun kopmaz bir parçasıdır. Yayın hazırlık çalışmaları, aynı zamanda ideolojik birlik çalışmaları, anlamına geldiğinden bu programı demokratik siyasi çalışmaların ideolojik çalışma programı niteliğinde ele almak zarkı gerekir.

İdeolojik Birlik Nedir: Devrimci bir çelik çekirdeğinin kılavuzu ve eylem içinde, sosyal sınıflar mücadelesi içinde gelişen dinamik çelikleştirici unsurdur.

İdeolojik birlik şu öğeleri içerir: ~~Bazı Bilimsel Devrimci Teorinin İlkeleri~~

- Bilimsel devrimci teorinin temel ilkeleri
 - Bilimsel devrimci teorinin metodu
 - Teorinin Türkiye sosyal sınıflar yapısına, tarihten bugüne değin uzanan perspektif içinde uygulanması. Bu meyanda Türkiye toplumunun tarihi, Birinci Kurtuluş savaşımız ve ~~sonrasında~~ sınıflar dinamizminin anlaşılması
- Türkiyenin üretim ilişkilerinin, özellikle cumhuriyetten bu yana gelişimi, üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki ilişki ve gelişmelerin saptanması..Bu veriler ışığında günümüz sınıf analizi ...

(Yukarıda sözünü ettiğimiz noktalar ideolojik birliğin temel unsurları arasındadır. Bu konuda elimizde yeterli kılavuz bulunmaktadır. Türkiyede Kapitalizm kitabı başvuracağımız başlıca kaynak olmalıdır.)

İdeolojik Birliği bütinleyici unsurlar:

- Yukarıda belirtilen ~~sınıflar~~ temel sınıf tahlilleri ve dinamiği içerisinde sosyalist mücadelenin elli yıllık geçmişinin irdelenmesi
- Mücadelenin son on yılının ayrıntılı irdelenmesi, temel sapmaların ve yanlış ~~ların~~ düşünce, eğilim ve davranışların tesbiti.. (Özellikle Demokratik Zorlama kitabı ve "Sol'da, Sosyalizm'de, Devrimciler'de Başsız devletlik" yazılarının okunması bu konuda genel kılavuz olacaktır... Bunun ötesinde TİP, MDD ve Dev-Genç ana sapmalarının ayrıntılı eleştirisini yapmak gerekir.

- Söz konusu sapmaları incelerken şu noktaları ele almalıyız:

Sınıf tahlilleri// Örgüt anlayışı// ~~Sınıflar~~ Dost, düşman ve tarafsız sınıf ve zümrelerin devrimci mücadeledeki yeri // Bu meyanda, özel olarak işçi sınıfının, köylülüğün ve bürokrasinin ele alınışı // Devrim stratejileri ve program meseleleri // Siyasi mücadele anlayışları //

Sahip oldukları küçük burjuva eğilimleri (düşünce ve davranış, ya da eğilim olarak..) // Emperyalizm, Türkiye (hakim sınıflar, emekçi sınıflar)

devrimci mücadelemiz ilişkileri, emperyalizm ve türkiye ilişkileri çerçevesinde devrimci mücadelenin stratejisi .// Yukarıda belirlediğimiz siyasi çizgiler çerçevesinde solda hakim küçük burjuva hastalıkları (fraksiyonculuk, kariyerizm, örgütsüzlük anarşisi, disiplinsizlik, baş tanımazlık, acelecilik, durgunluk, kestirmecilik, teori düşmanlığı, ya da teori düşkünlüğü, aydın düşmanlığı ve uvriyerizm, ya da işçi hareketi önemsmezliği, küçük burjuva kuyrukçuyluğu ya da köyçülük, köycülük, kitle kuyrukçuluğu, genel olarak bilimsizlik, "ben en iyisini bilirim" anlayışı, geçmişini inkâr, vb., vb...)

- İdeolojik birliğin ölü z kalıplardan kurtulup, canlılığını, dinamizmini muhafaza etmek için, büyük ustanın "somut durumların somut tahlili" dediği şey günü gününe uygulamak zorunludur... Bu planda önümüzdeki acil görev:

-temel sınıf tahlilleri ışığında 12 Mart ve sonrasında ayrıntılı irdelenmesini yapmak gerekir. Bu irdelenmede şu noktalara önem vermeliyiz:

-12 Mart hangi ortamın ve ~~xxx~~ çözümsüzlüğün bir sonucu olarak geldi...

Hakim sınıflar arasındaki ilişki ve çelişkiler neydi, oğünden bugüne dek nasıl gelişti... Bu sınıfların iktisadi emelleri neydi..

- Hakim sınıfların 12 Marttan bu yana aralarında geçen ilişkilerin politik yansımaları ne oldu..

- Solun, 12 Mart öncesinde ve sonrasında bellibaşlı hataları ne oldu

- Emekçi sınıfların 12 mart öncesinde ve sonrasında objektif konumları ve sübjektif durumları neydi...

- Bugünkü iktisadi güçlükler nelerdir

- Bugünkü politik "bunalım" nedir, arkasındaki sınıfsal tabanlar, çekişmeler nedir...

-Solun bugünkü durumu nedir..

- Türkiyedeki sınıflar dengesi ve dengesizliği nereye gitmektedir.. Bunun muhtemel iktisadi ve siyasi yansımaları ne olabilir...

-Geleceğe dönük bu tahminler ışığında solun tutması gereken yol, alması gereken tutum, izlemesi gereken politika ne olmalıdır...

- Devrimci bir çevrenin bu politika içindeki yeri, görevi nedir.. Neleri söylemek ve yapmak, neleri söylememek ve yapmamak, neleri söylemeden yapmak, ve neleri yapmadan söylemek gerekir.

Şu halde önümüzdeki acil ideolojik görevleri özetle somutlayacak olursak:

- Türkiyenin temel sınıf tahlillerini çıkarmalıyız (Türkiyede Kapitalizm)
- Türkiyede sınıfların devrimci mücadeleyle olan ilişkilerini çıkarmalıyız.
- 12 Mart ve sonrasında ayrıntılı bir yorumu yapmak gerekir *
- Hakim sınıfların bugünkü iktisadi ve siyasi ilişkilerini, çelişkilerini, çözüm ve çözümsüzlüklerini tesbit etmek, bugünkü "bunalımın" temelini yakalamak gerekir
- Geleceğe dönük tahminlerin isabet dereceseni arttırmak gerekir
- Solun son elli yılını genel olarak incelemek gerekir (Başlıca Zorlama)
- Solda son on yıldır uygulanan temel hataları, sapmaları tesbit etmek gerekir...
- Bütün bu tesbitler ışığında siyasi mesajımızı genel ve özel siyasi mesajımızı belirlemek gerekir. Bu mesaj şu noktaları mutlaka içermelidir:

- Sınıf analizleri
- Cumhuriyetten bu yana genel politik gelişim ve 1960-71 döneminin politik yorumu
- 12 Mart ve sonrasında analizi
- Genel olarak devrimci mücadelemizdeki sınıfların durumu, dost, düşman ve tarafsız güçler
- Solun elli yıllık genel hastalıkları
- Solun son on yıllık temel hataları, eski ve yeni hastalıkları
- Bu hatalardan özellikle TİP ve Dev Genç sapmalarının ana yanlışlıklarının madde madde tesbiti, kristalleştirilmesi
- Temel örgütlenme anlayışımız
- İşçi sınıfı devrimciliğimizin ilkeleri ışığında müttefik ve tarafsız sınıflar hakkındaki tesbitimiz, görüşlerimiz,,
- Acil görevlerimiz

Sosyalist kişi, grup ve kuruluşlara unsurlara yukarıdaki tesbitler, görüşler ışığında ne önerceğiz: Derleniş... Derleniş, eylem içinde, siyasi çalışma içinde ~~kuruluş~~ çelik disiplinli devrimci örgütünün kurulmasıdır... Bu kuruluşta ~~kuruluş~~ esas olan şey kadrolaşmaktır... Kadrolaşmanın ideolojik esasları yanında, işçi, gençlik, aydın güçler, köylülük çalışmaları esastır... Sempatizan ve genel kitle bağlarını koruyarak dar kadrolaşma, yani çelik çekirdeği oluşturma çalışmaları ağırlık taşır... Bu çelik çekirdek özellikle işçilerden bağımsız olamaz....

Sözkonusu çelik çekirdek işçileştiği oranda bir anlam taşır.. İşçileşmeyen bir iskelet önünde sonunda bir ahbap çavuşlar grubu, bir aydınlar kulübü haline gelmeğe mahkumdur... Sosyalizmin elli yıllık açmazını gidermek bugünkü devrimcilerin başlıca görevidir.. Bu ~~hastakırık~~ açmaz, * Amiyane deyimle, "sosyalizmin işçileşmesi ve işçilerin sosyalistleşmesi" ile giderilecektir... Bu çalışmada, işçilerle ancak devrimci ilişkilere doğru yönelindiği takdirde başarı kazanılır... Yoksa, işçi dalkavukluğu (uyriyerizm), sendikalizm gibi hastalıklar ~~ya~~ alt edilemezse çabalar büyük ölçüde boşa gider... Birtakım oportünist fraksiyonlar işçileri alıp götürürler... İşçi ilişkilerinde politik bilin ve devrimci yoldaşlık esastır... Bilinçlendirme çalışmaları işçilerimizin ~~ya~~ özgül yapılarına göre düzenlenir.. (Bu çalışmalar, işçi ilişkileri ~~kazandıran~~ ele aldığımız ideoloji ve yayın konusunun , bu parafrasta kapsamı dışında kaldığından, bu konuya daha fazla değinmiyoruz...)

Dar kadro çalışmalarının ikinci önemli unsuru gençliktir... ~~Gençlik~~ Gençlik içine somut sloganlar, aydınlatıcı tesbitler ve kesin mesajlarla gidersek başarının birinci şartı yaratılmış olur... Gençliğin dinamizmini doğru değerlendirenler, ama bu dinamizmin maceraya gitmesini önlemeğe çalışıp, gençliği işçi sınıfının destekçisi durumuna getirip, gençlik içindeki unsurları işçi sınıfı düşünce ve davranışına yaklaştırdığımız ölçüde, işçi sınıfının yüksek çıkarlarının ne olduğunu, hangi taktikler çerçevesinde toplanması gerektiğini gençliğe gösterebildiğimiz, bugünkü somut mücadele hedeflerini, taktiklerini, sloganlarını ve gençliğin bu çerçevedeki görevlerini anlatabildiğimiz oranda başarı yolu açılacaktır.. Tıpkı işçi çalışmaları gibi, gençlik çalışmaları da, gerçek işçi sınıfı devrimcileri için nankör çalışmalardır. Sabır isteyen çalışmalardır.. Kısa dönemli başarılarla aldanmak yanıltıcı olduğu gibi, uzun sürecek başarısızlıklar da ~~bir~~ moral bozukluğu yaratmamalıdır... Henüz politik bilince ermemiş işçi, nasıl ki hayli genç bilinçlenecek, ve muhtemelen, zaman zaman sağ oportünistlerin elinde düşecekse, heyecan içindeki küçük burjuva unsurları olan gençlik de genellikle işçi sınıfı devrimcilerinin değil, küçük burjuva devrimcilerinin peşinde yeni serüvenlere, sol oportünistlerin peşinde yeni sapmalara sürüklenecektir... ~~Her~~ Gençlik için bu macera olanakları henüz açılmadan, içinde bulunduğumuz gışkınlık ortamında ne kadar çok genci etkileyip, onları işçi sınıfı doğrultusuna çekip, örgütleyip, işçi içine sevk edebilirsek o denli başarı kazanmış oluruz... ~~Gençlik~~ Gençlik, ancak güçlü bir işçi sınıfı örgütü varlığında -- o da kısmen-- işçi sınıfının yanına gelir.. Böyle bir örgütün olmadığı dönemlerde, gençliği doğru demokratik mücadeleye sevk etmek önemli görevlerimizden biridir.. Ama bunun yanında gençlik içindeki ~~devrimci~~ ~~DE KADROLASMA~~

Bunlar hepimizin bildiği genel doğrular olduğu için, bu noktaları açığa gerek yok. -Kadrolaşmanın bir başka zorunlu unsuru, var olan ~~devrimci~~ yuvarlarla ilişkilerin kurulması, devrimci diyalogun başlatılmasıdır.. Bu yuvarlar, TIP geleneği çevresinde, ve TIP geleneği dışındaki yuvarlardır.. Kimisi Dev-Genç geleneğini sürdürmekte, kimisi ise ciddi arayışlar içinde bocalamaktadır..

Kendi ideolojik sorunlarımızı süratle netleştirip, ~~bu~~ siyasi mesajımıza açıklık kazandırdığımız ölçüde bu çevrelerde diyaloglarımızda başarılar kazanacak, onları somut ortak çalışma ilkeleri etrafında ~~bu~~ ortak eylem alanlarına çekebileceğiz.. ~~bu~~ mesajlarla bu yuvarlara gidemeyiz.. Siyasi önerimizi mutlaka netleştirip, bu yuvarların liderleriyle, ya da devrimci unsurlarıyla bağlar kurmalı, güdümlü gündemli tartışmalara girmeli, kendi potansiyellerini nasıl değerlendirdiklerini ~~ve~~ sormalı ve onları ortak ilkelere davet etmeliyiz.. Daha homojen yapıya gelmiş yuvarlar kendi iç disiplinlerini ve ibrikçi-kariyerist tutumlarını, merkezci eğilimlerini terketseniyorsa, onları devrimci ~~zorunluluklar~~ sorumsuzlukla, mahfilcilikle suçlamalıyız.. Böyle kapalı, kenetli yuvarlar içine ~~girmen~~ sağlam, gecenilir adamlarımıza yerleştirmekte de bir başka yöntemdir...

Şu halde kadrolaşma çalışmalarımızı:

- ideolojik birliğimizin gelişmesi, siyasi mesajımızın netleşmesi, siyasi özgül önerimizin ~~netliğe~~ kesinliğe kavuşması
- Kendi dar çevre ilişkilerimizin pekişmesi
- İşçi ilişkilerimizin devrimleşmesi ve ~~bu~~ politik-örgütçül kimlik kazanması
- Gençlik unsurları içinde sağlıklı militanların tesbiti ve teorik-pratik ilişkilerin kurulması
- Bizim dışımızdaki yuvarlarla ilişkilerimizin sıklaştırılması
- ~~devrimci~~ Meslek örgütleri ve Anadolu'daki devrimci-ilerici unsurlarla temasımızın ~~geliştirilmesi~~ geliştirilmesi, yoksa bağlantılması (TIP, TÖS ve Mühendisler arasında)

gibi temel çalışmalarla başarıya ulaşacaktır.. Yukarıdaki çalışmalar temelde ~~bu~~ kadro çalışmalarıdır... Hiçbiri diğerinden bağımsız değildir. Yukarıdaki sıra öncelik esasına göre değildir... İmkan bulduğumuz her alanda bu çalışmaların hepsi bir arada yürütülür.. İmkanlar yoksa, ~~zorlanarak~~ zorlanır.. Bu nedenle, evvelenirde kadro ve ilişkiler dâkümü esastır...

Yayında Hakim Sınıflara Dönük Mücadele:

Demokratik yayının amacı, hâkim sınıfların politik kadrolarının eleştirilmesidir...

Bugünkü koşullar içinde genel demokrasi sloganları ile yola çıkmak zorunludur...

Demokrasi, bizim için gerçekte ~~burjuva~~ halk demokrasisidir.. Fakat böyle bir demokrasi günümüzün koşullarından uzak olduğuna göre, demokrasi, bizim için örgütlenme özgürlüğüdür... İşçi sınıfının ve yandaş emekçi sınıfların, destek güçlerin örgütlenmesinin burjuva demokratik şartlarını zorlamak, genişletmek gerekir... İşte bu özgürlükler içine, yani örgütlenme özgürlüğü için, söz özgürlüğü, yayın özgürlüğü, ~~gereklikler~~ dahildir... Bu nedenle örgütlenmemizi kolaylaştıracak demokratik ortamın açılması için belli şartlarla ortaya çıkmak gerekir... Bunun için de küçük burjuva radikalleri ve ilericileri ile ortak bir demokrasi programına, slogan birliğine yaklaşmak zorunludur...

Günümüz koşullarında demokratik güçler hangisidir?

- İşçi sınıfı (çoğunluğa Türkçe, bir kısmı DİSK elinde, yani gangester sendikacıların) elindedir...
- Avcıoğlu çizgisine bağlı küçük burjuva radikalleri
- Ecevit çizgisine bağlı küçük burjuva popülistleri
- İşçi sınıfına daha yakın olan gençlik ~~iktisad~~ kitleleri...

Şu halde, gerek işçi sınıfının, gerekse köylülüğün ve ilerici şehir küçük burjuva ~~aydın~~ aydınlarının ortak sloganı demokrasidir... Bir başka deyimle, küçük burjuva ilericilerinin demokrasi mücadelesine katılmamız, onların mücadelesine işçi sınıfının yüksek çıkarları açısından muhteva katmamız ve bunun yanısıra kendi bağımsız görüşlerimizi, asgari programımızı sergileyip savunmamız gerekir... Bu güçlerle varılacak ortak şartlar ve mücadele hedefleri, gerçekte bizim asgari programımızın bir parçası, asgari programımıza giden yolda bir iç aşamadır.. İşçi sınıfının bağımsız taleplerini ve asgari programını yansıtmakla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemde küçük burjuva ilerici katlarıyla ortak bir güçbirliğine girmemiz gerekir... Bu güçbirliğine muhteva kazandırmamız, bu güçbirliğini, gücümüz yettiğince bula çekmemiz gerekir... Bu çerçevede, önümüzdeki demokrasi ve özgürlük mücadelesini, gerç alınan demokratik hakların yeniden elde edilmesi savaşını günümüz şartlarından tecrit etmeden, ileri burjuva demokrasinden örnekler getirerek, anti-demokratik tutum ve kanunları eleştirerek, asgarisinden 27 Mayıs anayasasına sahip çıkarak faşizme karşı belirli bir mücadele dönemi ~~xxx~~ geçirmek zorundayız...

Şu halde, dışa dönük mücadelede kullanacağımız sloganlar:

- Söz, yayın ve örgütlenme özgürlüğü
 - İşçilerin hakları, hakim sınıfların ekonomisi ve politikasının eleştirisi
 - İşçi sınıfının ekonomik ve demokratik taleplerinin savunulması
 - Müttefik güçlerin, asker-sivil bürokrat güçlerin, gençlik kitlelerinin ekonomik ve demokratik haklarının savunulması
 - Köylü kitlelerinin ekonomik ve demokratik haklarının savunulması
- gerçeğinde düzenlemeliyiz... Şimdiden aklımıza gelen temel sloganlar:

- Özgürlük ve demokrasi
- İşsizlik ve pahalılık
- Sahte reformlarla emekçi kitleler aldatılıyor
- Kendi asgari programımız ...
- Diğer anti-emperyalist ve anti-faşist sloganlar...
- İktisadi bozukluk
- Politika bezirganlığı

Burada yayına yardımcı olabilmek için, "Faşizm" kavramını, "proleter ve burjuva demokrasileri" kavramını... İleri burjuva demokrasisiyle, bugünkü hakim sınıflar politikasının çölgün yanlarının tesbitini... İşçi özgürlük kavramını ele almamız, incelememiz gerekir... Ayrıca solun elli yıllık legalite mücadelesini ve legalite aşamalarındaki ekonomik, demokratik ve siyasal programlarını, sloganlarını tesbit etmemiz yararlı olur.. Bu çalışmalarını şimdilik bu alanlarda sınırlamak doğru olur...

-Demokratik yayının ikinci bir özelliği, sosyal sınıflar arasındaki değişme ve gelişmeleri doğru olarak tesbit etmek, iktisadi ilişkileri günü gününe yansıtmak, politik kombinasyonları, ilişki ve gelişmeleri, durumları marksist açıdan yorumlamak, emekçi militan ve sempatizan unsurlara somut ve doğru tahlil ve yorumlar getirmek, onları diyalektik analiz ve yorum doğrultusunda —becerebildiğimiz kadarıyla— sovk etmek, ve hatta mümkünse, müttefik güçleri daha devrimci yönleri kanallere kanalize etmek, işçi ve diğer emekçi kitlelerine, gençlik zümrelerine somut ve doğru hedefler göstermek....

-Ancak bu görevleri yerine getiren yayın başarılı olabilir.. Bu yayın anti-demokratik sınırları zorladığı, içe, yani sosyalistlere dönük mesajlarını arttırabildiği, derinleştirebildiği oranda devrimci mücadeleye katkı getirebilir... Yayın, aynı zamanda devrimci güçler için bir moral ve güven unsuru olacaktır.