

1975

TSİP'deki ARELİDASLARA BİR UYARI

Bu Parti, Türkiye'deki sosyalist kanadın toparlanması neticesinde kurulmuş bir parti değildir. Kriter olarak ne alınırsa alınsın TOPARLANMA için gereken devrimci dürüstlük gösterilmediği gibi, böyle bir toparlanmanın muhtaç olduğu demokratik sürece girilmeden alelacele, "çadır kurar gibi" kurulan böyle bir parti, en azından Türkiye'nin tamamen demokratik bir ülke durumuna geldiği yutturmacasına hizmet etmektedir.

Ayrıca Parti, dayandığı miras olarak ancak ve yalnız, ölmüş bir sâde militanın görüşlerini vermektedir. Türkiye sosyalizminde grupçuk liderliğinden ve sâde bir militanlıktan öte eylemsel yeri olmamış, dolayısıyla pratik önerileri ülke çapına bile hiçbir zaman ulaşamamış ve fakat patalojik bir ruh hali yüzünden daima -ve bilhassa son zamanlarında- gayri mesûl davranışları ile burjuvazinin ve ajanlarının ilgisini çekmiş popülize edilmiş (pratisyen hekim) Hikmet Kıvılcımlı gibi bir şahsiyetin öğretilerini takip etmek, ismine ne denirse denilsin o topluluğu, sekterizm çıkmasına girmekten ve bir grupçuk olarak kalmaktan öteye götüremez. Sosyalist literatürün geniş çapta bulunduğu batı dillerinden hiçbirine tam olarak (bihakkın) vâkıf olmayan ve ömründe hiçbir dış ülkeye gidememiş dış temaslarda bulunamamış, geldiği hayat çizgisi bakımından yerli literatürü bile yeteri kadar takip edememiş, dolayısıyla BİLİMSSEL BİR ÇALIŞMA için gerekli malzeme ve objektiviteyi kazanabileceği asgarî aşamalardan bile geçememiş olan pratisyen hekim Hikmet Kıvılcımlı'nın eserlerinde -bilimsellik aramak veya var olduğu vehmine kapılmak, çok aşırı bir saflık ve cahilliktir... Acı gerçek odur ki: Ahır ömründe mâlum çevrelerce büyük bir şöhretle mükâfatlandırılan Kıvılcımlı, bu sahte şöhretin sarhoşluğunda -tarihe hernasıl olursa olsun bir parti lideri olarak geçebilmek için- sosyalist kalpazanlığını o raddeye vardırmıştır ki; yurt içinde sattığı "her derde devâ" VATAN PARTİSİ pek geçerli olmayınca, yurt dışında, ölümlün eşiğinde ve finans kapital ajanlarının kolları arasında son kozunu oynamış ve kendini Türkiye Komünist Partisi lideri olarak lânce ederek bütün dünyada hayret ve alay konusu olmuştur. Son zamanlarda "Hikmetizm" üzerine neşriyat yapan büyük(!) örgütlerin zuhur ettiği Federal Almanya da bile sığınacak delik bulamayan pratisyen hekim Kıvılcımlı, Nasreddin Hoca misali "zaten dönecektim" diye savcılığa yazdığı mektupta Şair Baba ya karşı bitmeyen kini ile son bir defa daha saldırarak, patalojik durumunu ömrünün son anlarında bile tarihe tekrar kaydetmiştir. O mektupta: "Varna kıyılarından kedi miyavlamalarıyla yurt hasreti gösterilerine kalışacak anlayışta ve mizaçta değilim" diyor. Dünya çapında haklı bir

şöhrete ulaştıktan sonra ebediyete intikal etmiş bir arkadaşını, küçük burjuva jürisi önünde karalayarak kendine vatanseverlik pâyesi (en ilkel anlamda) koparmaya çalışan bu psiko-patalojik ve talihsiz yoldaş, şâyet bir yanlışlık olup da Varna'ya kabul edilseydi, artık miyavlar mıydı yoksa havlar mıydı bilinemez.

Son zamanlarında kendinden bile tamamen gayri mesûl olduğu bilinen Kivilcimlı'ya yurt dışına çıkma operasyonunu tezgâhlanmış olan şahıslar T.C. Senatosunda Kemalistlerin temsilcisi olarak görünen Ekrem Acuner tarafından ve son zamanlarda "Atılım" dergisi tarafından da ajanlar olarak vasıflandırılmışlardır. Atılım belki Türkiye realitesine uygunluğu tartışılabilir bir sol görüşün organıdır. Onların ajan isnatı çok geniş bir cephede mütealâ edilebilir. Ama Kemalistler tarafından da bunlara ajan deniliyorsa herhalde, ancak ve yalnız emperyalistler veya onların işbirlikçilerinin ajanlarıdır. Bu iddialara karşılık, birakalım savunmayı (kendini, partiyi aklamayı), cevap bile verilmemiş, verilememiştir. Bu durumda parti içinde veya çevresinde bunları koruyan, daha büyük ağabeylerinin bulunduğu düşünülebilir.

Ayrıca şu noktayı aydınlatmada yarar vardır: Türkiye'deki mevzuatın bu durumda legal olarak ancak bir sosyalist parti kurulabilir; ve programı açıkça sosyal demokrat bir program olur. Yani bu program, diğer memleketlerdeki sosyalist parti programlarıyla ana hatlarda uyuşmalıdır. Aksi halde, programdaki yuvarlak ve imâlî ifadeler, zaten sürdürülmekte olan korkunç kargaşaya hizmet eder ve her türlü provokasyona zemin hazırlar. Zalbuki Türkiye realitesinin açıkça ifade edildiği bir programa sahip sosyal demokrat bir parti, diğer ülkelerin sosyalist, hatta komünist partileri tarafından da muhatap alınır ve işte ancak o zaman gerçek bir sosyalist parti olabilir.

Devrimci Arkadaş !

Çevresinde, deşifre olmuş ajanlar barındıran, yakın geçmişte büyük zararlarını gördüğümüz "tekkecilğin" partiler seviyesine çıkarılmasına öncülük eden, ve legaliteyi, legal mücadeleyi bir yutturmaca olarak tanıtmaya çabalarına katılarak, işbirlikçilerin daimî özlemi olan faşizan bir rejim için istihaları kabartacak ve bahane yaratacak bir konsantrasyon kampı durumuna getirilmek istenen TSİP partisine karşı devrimci mesuliyetlerini hatırla ve devrimci uyanıklığını göster !..

SEİNİZ