

GENEL OLARAK PARTİ NEDİR?...

Bu gün buraya Partimizin Gaziantep Merkez İlçe kongresini yapmak için gelmiş bulunuyoruz. Kongrenin önemi sadece sayıca ve kalitece güçlü olan bir örgüt olmasından değil, Birincisi: Parti içinde var olan ideolojik ayrılıkların daha açıkça ortaya konması, İkincisi: Parti içinde var olan ideolojik amaçlarla en çok tasfiyelerin yapılması, partinin zaafa uğratıldığı teşkilatlardan biri olmasındanadır.

Merkez İlçe ve İl Kongrelerinde, Merkez ve şürekası tarafından "Sol sapma" bizimde Devrimci kanat dediğimiz liste demokratik bir biçimde her iki kongreyi ezici bir çoğunlukla almıştı. Kongreden sonra MYK'ü üyesi A. Karataş'ının yalan dolanve iftira dolu raporları MYK tarafından kabul edilerek (Raporların yalanlarla dolu olduğunu bildikleri halde) G. Antep İl ve İlçe yönetimimiz fesh edildi. İşte MYK'nın parti içi demokrasiye saygısı, işte kongre sonuçları karşısındaki tahammülleri son olarak, özellikle kongre arifesinde 3 arkadaşımızın kesin ihracı ki ihraçlar içerisinde iki büyük kongre delegesi arkadaşımızda vardı. Kongreden sonra Devrimci Kanat yönetimi burjuva yasalarına uymadı diye alındıktan sonra şimdi İl başkanısıyılan ve bizim İl başkanı olarak kabul etmediğimiz Aydoğan Gezer yönetim toplantısında Büyük kongre delegeliğimiz kulağımızı, özellikle bunu Genel Başkan A. Kaçmaz'ın istediğini yönetimdeki arkadaşlarımızın huzurunda söyledi. Ahmet Kaçmaz kongreye iyi hazırlanmalarını delege arkadaşlardan İstanbul ve Adana'da istedi. Ama 20 gün geçmeden 3 arkadaşımızın kesin ve 3 arkadaşın 6 ay ihraç edilmesi. Meselenin kongre hesapları olduğu, delege oyunlarının yeniden saha neye konması kesin ve açıktır. Bu gerçeği tüm arkadaşlar gördüler, görüyorlar.

Bu tasfiyeci tutum ^{sadece} kendi teşkilatımızda olmadı. Devrimci kanatın bulunduğu her teşkilatda merkezin oportunist görüşlerine katılmayan, işçi sınıfı bilimine sarılan ve en ileri devrimci teoriyi savunan arkadaşlarımızı sadece ideolojik ayrılıktan dolayı ihraç edildiler. Üyelikleri askıya alındı. Bunu açıkça İstanbul İl kongresinde Genel Başkan konuşmasında ihraçların devam edeceğini, partinin homojenleşeceğini açıkça ortaya koydu. Bu homojenleşme oportünizmin ve revizyonizmin homojenleşmesinden başka bir şey değildir. Ve bu homojenleşmede biz yokuz Merkez gömüldüğü bataklığa bizi çekemeyecektir.

Böle bol parti kurallarından bahsedem ve bu 'Kuralları' bilmeyenlere sanki kırk yıllık partiliymiş gibi satar, ikide bir "Sosyalist" partilerde tahammül böyledir, diye kongrelerde ve kongre öncesinde tasfiyelerde bulunan parti Genel Başkanına RSDİP ikinci kongresi hazırlık komitesinin, kongrelere ilişkin bir şartını belirtmekte yarar vardır. "Kongrenin bütün kararları ve kongrenin yaptığı bütün seçimler partinin kararlarıdır. Bu kararlar ancak bir sonraki parti kongresi tarafından kaldırılabilir. Yada değiştirilebilir. (Bir adım ileri iki adım geri Lenin .sayfa 13) gerçi bu kurallar Merkezîyetçiliği ağır basan ve sadece genel kongrenin yapılması, Partinin yukarıdan aşağıya doğru örgütlendiği dönemlerde ortaya konmuştu. Ama bu demek değildir ki, bu ilke Demokratik Merkezîyetçiliğin olduğu bu dönemlerde geçerli olmasın, geçerlidir. Zira bu kez parti aşağıdan yukarıya kongrelerce seçilmiş delegelerce örgütlemekte ve bir üst kongreye gidilmektedir. Kaldı ki durum ne olursa olsun daha kongre bir MYK ve üstelikte grupların ittifakıyla kurulmuş bir partide büyük kongre öncesi tasfiyeler bizim için düşündürmekten öte zihniyetin ne olduğunu açıklamaya getirmiştir. Daha bundan 5 sene önce aralarında partimizin ileri gelen yöneticilerinin bulunduğu ve hatta kendileri tarafından çıkarılan "Sosyalist Parti için Teorî ve pratik" adlı dergide TİP içinde bulunan MDD muhalefetinin tasfiyesi sert bir dil le eleştirilmektedir. Üstelikte TİP'deki tasfiyeler 4 inci Büyük Kongre tarafından, yani kongre kararı ile yapılmıştır. Şimdi soralım bu arkadaşlarımızın tavrınız hangi sosyalist parti "Teamülüne" uymakta. Bu tasfiyelerle sahte çoğunluğu elde eden, Büyük kongreyi garantiliyen 2 inci Enternasyonal dönemlerinin 1976 Türkiye sinde bayraktarlığını yapmakta olan MYK'nu Biz bu tavırlarından dolayı alkışlıyoruz ve onlara diyoruz ki sizin deney ve terciübeleriniz ve sosyalist partilerdeki "Teamüller" yani komplular hakkında bilginiz okadar çok ki bunları uygulamak için TSİP size küçük gelir....

Konuşmamızın asıl konusu, parti anlayışı ve çalışma anlayışıyla ilgili görüşlerimizin anlatılması ve partimizin görüş hatalarının eleştirisi olacaktır. Konuya girmeden önce şunu belirtmekte fayda vardır. Gerek Genel Başkan gerekse MYK'nun sık sık "solcu" tanımladıkları bizlerin tutarlı ideolojik görüş getirmediğimiz söylenmektedir. Gerek Kıbrıs, gerek CHP gerekse örgüt anlayışında partinin reformcu tutumunu eleştirmek ideolojik değil nedir. Bu oportünist sürüşleri kafalarına artık bir çivi gibi çakmaları gereken mesele Devrimci kanadın en ileri devrimci teoriyi savunduğu ve kendilerinin 1976 yıllarında Türkiyede TSİP merkezine çöreklenmiş kautsk'ci yüzlerini perde aralığından utançla oportünist'liklerini gizleyemediklerini bir kere daha hatırlatırız. Her konuda çamaşır gibi görüş değiştiren siyasi çizgilerde tutarsızlıklarından dolayı perende atan, hiçbir konuda öz eleştiri yapmayan ve parti karyerlerini bir imtiyaz olarak kullanan idolojik meseleleri yalan ve dolanlarla çarpıtan, idolojik ayrılığı utanmazca kişisel olarak göstermeye kalkan MYK ve GYK'nin gidecekleri yeri şimdiden söyliyelim. Marksizmin yaşayan ruhunu inkar eden kulu şeyhiniz kautsk'nin girip çıkamadığı bataklığa doğru ileri.

PARTİ NEDİR NE OLMALIDIR?...

Hepimizin bildiği gibi, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin iktidar mücadelesinde partisinden başka silahı yoktur. Ancak daha henüz böylesine bir silahın gerçek anlamda yaratılmadığı ülkemizde, böyle bir silahın yaratılması için önce bu silahın önemini kavramamız gerekir. Bunun için parti gibi bir silahın nasıl oluşup olmadığını öğrenmemiz ve bu silahın nasıl ve hangi işlemlerden geçerek atış gücü yüksek ve uzun mevzilli bir silah haline gelebileceğini bilmemiz gerekir. Ve asıl önemlisi silah ne tip bir silahtır. İşte bunu bilmemiz gerekir.

İşçi sınıfının ve mütefiklerinin idolojik, siyasi ve ekonomik mücadelesini iktidar doğrultusunda yürüten, parti işçi sınıfının toplumsal muhalefetteki yönlendirici ve öncü görevini yerine getirerek, işçi sınıfının bütün mücadelesine yön verir. Onu yönetir ve yürütür. Ve böylece polereteryanın mevcut toplum düzeyine karşı sürdürdüğü mücadele örgütlü, planlı ve programlı bir yol izleyerek hedefine ulaşır. Böylesine bir parti, bütün siyasi örgütlenmelerden veya mücadelesini mevcut düzenin kurumlaştırdığı bir hedefe ayıran bütün oportünist ve revizyonist partilerden ayrılır. Böylesine bir parti, emperyalizma ve polereterya devrimleri çağının partisi olarak; Polereterya devrimci eylem döneminin, emperyalizma, polereterya veya ezilen halklar tarafından yıkıldığı, polereteryanın iktidara geldiği çağının partisidir.

İşte bu parti, çağımızda proletaryanın mücadelesini sevk ve idare eden tek ve biricik güçtür. Öylesine bir güçtür; savaşı sonuna kadar götürecektir cesur yiğit mücadelecisi ve atak öylesine bir güçtür devrimci durumun en çapraşık anında yolunu şaşırılmayacak kadar tecrübeli ve deneyden geçmiş; Her dönemde kendini duyuracak kadar taktikçi, öylesine bir güçtür; Proletaryanın düşmanları, revizyonizme, oportünizme ve sosyal şovenizme, anarşizme en sert acımasız bir mücadele verecek kadar amansız bir parti. "PARTİ" işte bu parti "PROLETARYANIN PARTİSİDİR"

Şekil: böyle bir partinin özellikleri nelerdir? :

En başta proletaryanın öncü müfrezesidir: Parti işçi sınıfının en önemli müfrezelerinden biridir. Ancak, işçi sınıfının öncü müfrezeliği, öncülük en başta işçi sınıfının ve mücadelenin en ileri, en devrimci, en yigit ve en fedakar unsurlarını bağrında toplamakla olur. Yani güçlü ve istikrarlı bir kadronun oluşturulması gerekmektedir. İkinciside; En devrimci teoriye hareketin ve devrimin yasalarının bilgisıyla donanmış olması gerekir. Kısaca öncü olabilmek için en ileri unsurları kucaklamak ve en devrimci teoriye sahip olmak gerekir. Öncülük lafta olmaz öncülük eylemde ve teoride olur. MYK yöneticilerinin öncülük konusunda ortaya attığı büyük balon herkesce bilinir.. Önce parti öncü ilan edildi. Daha sonra dikiş tutmayınca

"Öncü örgüt olma yolunda" olduğu ilan edildi. Daha sonrada "Henüz bu niteliklere sahip bir örgüt yoktur. Bu gün işçi sınıfı içinde var olan ayrı ayrı örgüt ve çevreler belirli pratik süreçlerden prensib mücadelesinden geçecek ve işçi sınıfının politik birliğine yani partiye ulaşacaktır demek zorunda kalında" Ama şimdi oportünizmin bataklığında kulaç atamaya çalışan bu arkadaşların teorilerininin olmadığını söyleyeceğiz? Elbetteki HAYIR. Gerçekten teorileri var ama en bayağı teori olan oportünizmin teorisidir.

Önçülük, kuyrukçuluk politikası ile olmaz. Daha düne kadar CHP' kuyrukçuluğunun şampiyonluğunu yapan seçim arifesinde "Bağımsız İşçi Sınıfı politikası" pdzlarında TBP ye "Seçimlere beraber girme" teklifini getirmeleri kuyrukçuluktan başka bir şey değildir. Şöyle ki TBP ile seçimlere giribilme tartışılabilir ama şu hiç bir zaman tartışılmaz. Teklifin TBP tarafından ret edilmesinden sonra ortada kalınması. Sonrada bunun 5 nolu parti bülteninde "Ne partimizde nede ilişkilerimizde senator aday bulunmayışı ile..." İzah edilmesi bu durum kuyrukçuluğun ve politikasızlığın ürünü değildir nedir? Ciddi bir "ÖNCÜ" yaptığı doğru devrimci çalışma ile şimdiye kadar çoktan bir senator adayı bulurdu.

Ama bunlar için bir yanı "ÖNCÜ" samimi ve güven verici olmalıdır. Hem kadrolarına hemde sınıfa. Bizim yönetici öncü kliğimiz hangi politikada, hangi ideolojik görüşlerinde samimi oldular. Hangi pratik faaliyetlerinde kime nasıl güven verdiler? Kimseye... Parti bu samimiyet olmayan politikasının sonunda sosyalist gruplardan ve demokratik güçlerden ve daha çok bir yığın samimi unsurlardan teçrit oldu.

Şimdi genel olarak kısaca proletarya partisinde aranaçak ve ~~xxxxxxx~~ olması gereken şeyler muhalefet TSİP bünyesinde yoktur. Aramak oportünizmin deliliğidir.

Öyle ise TSİP nedir ne değildir. Kısaca buna değinmekte fayda vardır. TSİP legal sosyalist kitle partisidir. Temel Leninist parti prensiblerinde belirttiğimiz gibi işçi sınıfının partisinin farklı dönemlerde değişik bir biçim aldığı müfrezesi değildir. Ancak TSİP'in işçi sınıfının partisinin yaratılması da önemli görevleri vardı. Fakat buradan böyle bir partinin sınıf partisine dönüşebileceği anlamda çıkarılmamalıdır.

Konuşmamızı bitirmeden önce bir kaç konuya değineceğiz. Bölünmeler gruplaşmalar dolu 1,5 yılı aşkın koca bir zaman parti hem yol aldı hem yol almadı ve ~~xxxxxx~~ şimdiki duraklama dönemine uzun bir süre girildi. Böyle bir

süre içinde "parti içi" (Bir araya giren gruplar arasında ideolojik, politik ayrıntıların bulunmasının yanı sıra ağır güvensizliğinde olduğu ortaya çıktı. Uzun bir süre partiyi ilerletme olabilirdi. Ama hangi şartlarda, eğer ideolojik ayrılıkların bilincinde olunur, grupsal tavır ve davranışlar içine girilmemiş olunsaydı ki bu tip tavır ve davranışlar her ne kadar karşılıklı olussa bile bunu özellikle bu işin ta başından beri ve her gün çeşitli biçimlerde MYK içinde çöreklenmiş azınlık yapmıştır. Belki de biraz iyimser olarak, belirtirsek sosyalist parti için örgütlenme, partiyi ilerletme kavgası verebilirdi. Ama belirttik defalarca yapılan ki geçen yıl bu zamanlardan beri eleştiriler hep hasır altı edildi. Yada eleştirilerimizi kabul etmekden başka çareleri kalmayan noktalarda hiç bir ^{çözümler} özeleştiriyeye tabi tutulmadan kaypakça özeleştiriler yapılarak değiştirildi. Kıbrıs meselesi, CHP çalışma tarzı vs. Ve son olarak Doktor H. Kıvılcımlının eleştirisi. → *Örgüt anlayışı*

Kitle gazetelerini ve ilke dergilerini takip eden bir kişi somut bir şekilde partinin her gün, her konuda görüş değiştirdiğini açıkça görebilir. Yazımız da belirttiğimiz gibi, CHP, Kıbrıs, Seçimler, Örgüt anlayışı, Dr H. Kıvılcımlının eleştirisi, GSB ve sendikalar konusunda çeşitli görüş beyan eden ve bu beyanın özünde yatan şey farklı siyasi çizgilere uşakça yamanmaktan ileri gelmedendir.

↑ kitle gazetesinde

Bir araya gece kondu sendikalarını yıktılar diye koçaman puntalarla manşet atılır kitle gazetesini aradım uzun bir zaman geçmeden, Tüm DDokuma-İş, Tüm Sağlık iş gibi tipik gece kondu sendikaçılığı yapıldı. Ve biz devrimci kanat olarak parti içindeki en son mevzilere yeni mevziler katmak için partili çalışmayı bırakmaya çağımızı, TSİP Gaziantep Merkez İlçe kongresinde bir kez daha tekrarlıyoruz.

Kahrolsun Faşizim

Kahrolsun Emperyalizim

Kahrolsun Revizyonizim, Oportonizm ve Burjuva Sosyalizmi

Yaşasın Bağımsızlık, Demokrasi ve sosyalizm mücadelemiz

Yaşasın Örgütlü mücadelemiz.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI
TÜSTAV