

İSTİFA MEKTUBU

12/Mart/1971 faşist darbesinin sonundaydığımızda sosyalizme inanmış işçiler, köylüler, aydınlar üzerinde estirilen zulüm, vahşet ve terör rüzgarı, işçi sınıfı sosyalistlerin Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm kavgasında derin yaralara yolaçmıştır. Bu darbe aynı zamanda sosyalistlere büyük deneyler kazandırdı. İşte bu deneylerden ders çıkarmış olanlar, o dönemin koşullarının ışığı altında da belirli ilkelere anlaştılar.

İşte Türkiye Sosyalist İşçi Partisi dağınıklığın, yılğınlığın var olduğu bir ortamda belirli bir kararlılığa sahip olanlar tarafından bu şekilde kuruldu. Kuruluşta belli ideolojik ayrılıklar olmasına rağmen somut çalışma içinde bu ayrılıkların ideolojik mücadele verilerek, devrimci ahlak anlayışı çevresinde giderileceğine inanıyorduk. Fakat somut çalışmalar ve olaylar karşısında alınan tavırlar, arada ideolojik birliği sağlayacak yönde olması şöyle dursun daha çok uzlaşmaz hale getirdi. Bu konularda (Emperyalizm tahlili, Türkiye'deki sınıflar tahlili, Devrim anlayışı, milli mesele tahlili, Parti anlayışı, CHP tahlili, Seçimler konusundaki tavır v.s.) yapılan olumlu eleştiri ve önerimize TSİP MYK'sı bu eleştirilerin yalnilığı veya doğruluğu hakkında bir tartışma platformu açacakları yerine eleştiri getiren bizleri "parti kavramını" yıpratmakla suçladılar. Asıl parti kavramını yıpratmalar, bu konuda ne diyeceğini bilmeyenler Genel Merkez yöneticileridir. Diğer konularda olduğu gibi parti kavramı ve TSİP'in nasıl bir parti olduğu konusunda devamlı tavir değiştiren ve tavir değişikliklerinde hiçte "yığıtçe özeleştiri" yapmayanlar genel merkez yöneticileridir. TSİP'in işçi sınıfı partisi, öncü örgüt olduğunu ilan edenler, daha sonra böyle bir şey olmadığını ancak "öncü örgüt" olma yolunda olduğunu söyleyenler yine kendileridir. Yine hiç bir şekilde özeleştiri yapmadan "henüz bu niteliklere sahip bir örgüt yoktur, .. Bugün işçi sınıfı içinde varolan ayrı ayrı örgüt ve çevreler bekirli bir pratik süreçten, prensip mücadelesinde geçecekler ve işçi sınıfının politik birliğine yani partisine ulaşacaklardır." diyenler yine kendileridir. Nihayet "TSİP işçi sınıfı partisidir" iddiasından kalkıp, bugün "yüksek örgütlenme düzeyinden" "üst düzeyde örgütlenmeden" dem vuranlar yine genel merkez yöneticileridir. Parti kavramını bu kadar hafife alanlar başkalarını, partiyi yıpratmakla suçlayamazlar.

Olumlu eleştirilere karşı disiplini işleten, partiyi kendi yuvarcık çıkarları uğruna kullanan reformist TSİP MYK yöneticileri, esen rüzgara göre tıvrı tavir değiştirerek iki yüzlü bir politika izlemişlerdir. Örneğin Hikmet Kıvılcımlı tavir bunu kanıtlamaktadır. Önceleri Hikmet Kıvılcımlı'yı en güçlü otorite (!) kabul edip, idalist olan bu görüşün parsa toplamadığını görünce 180 derece çark ederek Hikmet Kıvılcımlıyı utangaç bir şekilde anti-marksist ilan etmişlerdir. Bunun yerine diğer bir oportünist çizgiye saplanmışlardır.

Bu koşullar içinde reformizmin ve revizyonizmin hakim çizgi haline geldiği Türkiye sosyalist işçi Partisinin içinde kalmak bizler için oportünizmi güçlendirmek olacağından DEVRİMCİ KANAT olarak BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ ve SOSYALİZM kavgamız açısından TSİP'den ayrılmayı yarar görüyoruz.

SAYGILARIMIZLA

BASINA AÇIKLAMA.

12-Mart-1971 faşist darbesinin sonunda,yurdumuzda sosyalizme inanmış işçiler,köylüler,aydınlar üzerinde estirilen zulüm,vahşet ve terör rüzgarı işçi sınıfı sosyalistlerinin Bağımsızlık-DEMOKRASI ve Sosyalizm kavgasında derin yaralara yol açmıştır.Bu darbe aynı zamanda,sosyalistlere büyük deneyler kazandırdı.İşte,bu deneylerden ders çıkarılmış olanlar,o dönemin koşullarının ışığı altında belirli ilkelerde anlaşılar....İşte!Türkiye Sosyalist İşçi Partisi"dağınıklığın,yılginlığın varolduğu bir ortamda belirli bir kararlılığa sahip olanlar tarafından bu şekilde kuruldu.Kurulusta,belli ideolojik ayrılıklar olmasına rağmen,somut çalışma içinde,bu ayrılıkların ideolojik mücadele verilerek devrimsel ahlak anlayışı içinde çerçevesinde giderileceğine inanıyoruz.Fakat,somut çalışmalar ve olaylar karşısında alınan tavırlar,arada ideolojik birliği sağlayacak yönde olması karşısındaki durumla karşılaştıkça daha çok uşlaşmaz hale getirdi.Bu konularda,(emperyalizm,tahlili,Türkiye'de sınıflar tahlili,Devrim anlayışı,Milli Mesele tahlili,Parti anlayışı,CHP tahlili,Seçimler konusundaki tavır,vb.)yapılan olumlu eleştirileri ve önerilerini TSİP Merkez Yürütme Kurulu bu eleştirilerin yanlışlığı ya da doğruluğu hakkında bir tartışma platformu açacakları yerde,eleştiri getiren bizleri,"parti kavramını"yıpratmakla suçladılar.Bununla da kalmayıp,olumlu olumlu eleştirilere karşı"disiplini"(!)uyguladılar.Partiyi kendi yuvarcık çıkarları uğruna kullanan REFORMİST TSİP MYK yöneticileri,esen rüzgara göre tavır değiştirerek iki yüzlü bir politika izlediler.Örneğin Hikmet Kıvılcımlı tavrı bunu kanıtlaştırmaktadır.Önceleri Hikmet Kıvılcımlı'yı utangaç bir şekilde anti-marxist ilan etmişlerdir.Bunun yerine,diger bir OPORTUNİST ÇİZGİYE saplanmışlardır!...

Bu koşullar içinde,reformizm ve revizyonizm'in hakim çizgi haline geldiği Türkiye Sosyalist İşçi Partisi(TSİP) içinde kalsak bizler için oportünizmi güçlendirmek olacağından,"BEVRİMCİ KANAT" olarak ,İZMİR İL YÖNETİM KURULU,İZMİR MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU,BORNOVA İLÇE YÖNETİM KURULU ve üyelerimizin büyük çoğunluğu ile Bağımsızlık,Demokrasi ve SOSYALİZM kavgasız açısından TSİP'ten ayrılmayı yararlı görüyoruz!...

Savgılarımızla....