



1 Temmuz 1978

Değerli Arkadaşlar,

Ülkemizde ve içinde yaşadığımız ülkelerde kapitalizmden tekelci kapitalizm aşamasına geçilirken normal olarak orta tabakalar gittikçe yutulmakta, işçi sınıfı sayıca gittikçe artmaktadır. Sanayinin gelişmesi, sömürünün gittikçe artması yanında işçi sınıfı gücünü anlamakta ve bilinçlenmektedir. Bu gelişme ezilen ve sömürülen sınıfın bir parçası olan biz kadınları sevinç verici şekilde etkiliyor. Yurt içinde ve yurt dışında kadın hareketi hızla gelişiyor.

Vatanda IKD ve vatandan uzakta ATKF çatısı altında birleşen Türkiye kadınları çevrelerindeki her ilerici harekette yerlerini alıyorlar. "Yolumuz işçi sınıfının yoludur, kurtuluşumuz onun kurtuluşuna bağlıdır" diyen bu örgütlü kadınlar Genel Kurul'umuzdan sonra da süren Maden-İş grevi sırasında özveri ile çalıştılar. İş yerlerinde ve sokak sokak, kapı kapı dolaşarak grevci kardeşleri için yardım topladılar, onların haklı istemlerini anlattılar. Düzenledikleri gecelerde, sokaklarda kurdukları masalarda elleriyle yaptıkları yemekleri ve elişlerini satarak, çehizlerinden çıkardıklarını açık arttırmalara koyarak dayanışmada bulundular.

Bu dönem içinde örgütlerimizin en büyük ve en güzel eylemi olarak Maden-İş grevcileri ile dayanışma eylemini noktalamak isteriz.

İlerici güçler arasındaki dayanışmanın örneğini örgütlerimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nde birer kere daha yaşadılar. Evet, Anneler Günü'nden önce 1 Mayıs Dünya İşçilerinin Birlik ve Dayanışma Günü var. İlerici hareketin doruk noktasına çıktığı bu günü özellikle sona bıraktık. O gün bir zafer günü idi. Hepimiz yaşadığımız kentlerin olanaklarına göre kutladık bu günü. Gücümüzün yetebildiği en çok çalışmayı yaptık ondan önce. 1 Mayıs günü yürüyüşte, toplantıda, mitingde hepimiz sevinçle yaşadığımız kentin işçileri ile beraberdik. Fakat yine hepimizin akli ve kalbi bir tek yerde idi. İstanbul'da 1 Mayıs Alanı'nda. Hepimiz sevinç gözyaşları ile dinledik oradan gelen haberleri. Gerici faşist güçlerin tüm tehditlerine, maocuların tüm provokasyonlarına, egemen güçlerin polisi ve ordusuyla estirdikleri tüm terör ve baskı havasına karşın 700 bin kişi toplandı o alana. 77 yılı şehitleri anladılar boşa ölmediklerini. Halkımız işçisi, köylüsü, kadını, genci, öğretmeni, sanatçısı, bilim ve siyaset adamları ile işçi sınıfının en demokrasi isteğini dile getirdiler o gün.

İşte işçi sınıfının etrafında toplanan ilerici hareket, bu dayanışma ve birlik emperyalist güçlerin uykusunu kaçırıyor, huzurunu bozuyor. Bu yüzden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de faşizmi getirme çabalarını arttırıyorlar. Besledikleri basında, yaptıkları mitinglerde, hatta meclis kürsüsünde halkı açık açık iç savaşa çağırıyorlar. İlerici hangi örgüt veya partiden olduklarına bakmadan kurşunluyor, sindirmeye çalışıyorlar. Bugünkü hükümet faşist eylemlerin odak noktası olan MHP ve Ülkü Ocakları'nı kapatma yerine demokrasinin güvencesi ilerici örgütler hakkında soruşturma açıyor, onları kapatmaya yöneliyor.

Faşist tehlikenin böyle güncel olduğu bir dönemde ATKF örgütleri anti-faşist, anti-emperyalist savaşta yerlerini alıyor, faşizme dur demek için yapılan çeşitli toplantılara katılarak istemlerini dile getiriyorlar.

Merkez Yönetim Kurulu ilerici yazar ve politikacılarla yapılan toplantılarda, diğer gecelerde, dayanışma mesajlarında, basın bildirimlerinde kadınlarımızın bu yöndeki istemlerini vurguluyor.

Yaşadığımız tekelci kapitalist ülkeler kaçınılmaz krizin içinde yaşıyorlar. Patronlar çeşitli nedenlerle işçileri sokağa atıyor, ceplerine giren alın terlerimizin karşılığı iğrenç karlarını daha da arttırmaya bakıyorlar. Bu kaostan en çok zarar gören biz yabancı işçi kadınlar oluyoruz. Böyle bir dönemde örgütlerimizin görevi sendikaları güçlendirmek, sendikalar içinde yönetim kadrolarına girmektir. Görevin yerine getirilmesinde tüm örgütlerimizin çaba sarfettikleri bir gerçektir. Son sendika seçimlerine katılma sayısı, üyelerimizin bu seçimlerde kazandıkları başarılar bunu bize gösteriyor.

Asırlardır geri bıraktırılmış biz Türkiye kadınlarının örgütlenmesi pek kolaylıkla başarılacak şey değildir. Buna karşın emekçi kadınlarımız ve öğrenci kızlarımızla kurduğumuz iyi ilişkilerde candan karşılandığımız da bir gerçektir. Kadın hareketinin gelişmesi yalnız üye sayılarımızın artması ile değil, aynı zamanda örgütlü olmayan kadınların arasına girip bu hareketin doğruluğunu ve haklılığını anlatmak, ileride de olsa örgütlenebilecek bir güç yaratmakla olur. Bu güç çeşitli eylemlerimizde bugünden yanımızda yer alıyor.

Kadınlarımızla iyi ilişkilerin kurulmasını her örgütümüz kendi koşullarına göre gerçekleştiriyor. Ev ve hastane ziyaretleri, dikiş, okuma yazma, yabancı dil kursları, çocukları aşılama, bir haksızlığa karşı kadınlarımızın yanında yer alma veya yabancı dil, ev, okul gibi günlük yaşantımızdaki somut sorunlarda yardımcı olma bu yollardan bazılarıdır.

ATKF örgütleri çevrelerindeki yabancı kadın ve diğer ilerici örgütlerle birlikte eylem yapmayı görev bildiler. İngiliz, Belçikalı, Hollandalı, Alman, Batıberlin'li, Yunanlı, Şilili ve Kıbrıslı örgütler özellikle kadın örgütleri ile iyi ilişkiler kurdular. Bu ilişkilerde tüm ülkelerin ve bizim sorunlarımız dile getirildi ve enternasyonal dayanışma gerçekleştirildi. Bu dayanışmada silahlanma ve nötron bombasına karşı ve barış için eylemler başta gelmekte idi. Son olarak ülkemizde emekçi kadınlarımızın en yığinsal kadın örgütü İKD ile iyi ilişkilerimizin devamını belirtmek isteriz. Vatana dönüşümüzde bizlere kucak açacak olan kardeş İKD örnek ve sınırsız çalışması ile bizlere kıvanç vermektedir.

Yaşasın tüm ilerici güçlerin eylem birliği ve dayanışması!  
Yaşasın barış özgürlük ve eşitlik için savaşım!

Sevgilerimizle

Avrupa Türkiye Kadınlar Federasyonu  
Merkez Yönetim Kurulu

