

Kapalı Cezaevi
Adapazarı/Sakarya

10 Ocak 1991

0000376

TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ BÜYÜK KONGRESİ'NE

Sayın başkan, sayın divan üyeleri,
Değerli konuklar,
Sevgili yoldaşlar,

Türkiye komünist hareketinin cumhuriyet tarihindeki bu ilk yasal kongresini büyük bir coşku ve onurla selamlıyoruz. Üç yıl önce önümüze koyduğumuz hedefe ulaştığımızın hiç bir söze gerek bıraktırmayan en güzel kanıtı işte bu kongremizdir. Bu başarı olağan koşullarda değil, 70 yıllık sosyalist uygulamanın çökmeye başladığı, dünyanın hemen her yerinde komünist hareketin görülmemiş bir kriz yaşadığı koşullarda sağlandı. Partimiz TBKP kendisini de derinden etkileyen bu ağır koşullarda, ülkemizin politik arenasında sayısal gücünü kat kat aşan bir politik güç haline gelmeyi ve Türkiye'nin demokratik yenilenmesinde kendi üzerine düşen rolü oynamayı başardı. Ülkemiz bundan üç yıl önceki Türkiye değildir. Bütün dayatmalara, tehdit ve şantajlara rağmen kimliğimizden ödün vermeden bu sonucun elde edilmesindeki payımızla büyük onur duyuyor; göğsümüzü gere gere "Biz komünistiz" diyebiliyoruz. Halkımız, verdiğimiz mücadelenin kendi özgürlükleri için de verilen mücadele olduğunu anlamış, bu mücadelemize saygı duymuş ve desteklemiş, bizi komünist kimliğimizle kabul etmiştir. Bugün sahip olduğumuz toplumsal ve hukuksal meşruiyeti böyle kazandık.

Çok elverişsiz koşullar altında elde ettiğimiz bu başarının anahtarı nedir? Bu anahtar, partimizi, bilinçli kolektif iradeyle, aktif müdahaleyle dünyayı bugünden değiştirme çizgisine oturtan, kendimizi teorik, politik ve örgütsel olarak yenilemedeki kararlılığımızdır. "Birlik-Yasallık-Yenilenme" belgisinde ifadesini bulan bu kararlılığımız olmasaydı, ne bu kongremizi yapabilir, ne de komünist kimliğimizi bugünkü gibi onurla koruyabilirdik.

Ama yalnızca başarılarımızdan söz etmek, özellikle son üç yıldaki hatalarımızın yol açtığı kayıpları gözardı etmek bize yakışmaz. Kongremizin bu eksiklik ve hataların da bir muhasebesini

Ahmet KARDAM
Tarafından başlatılmıştır
TÜSTAY

yapacağını, gerekli dersleri çıkartacağını umuyoruz. Önümüzde uzanan yolu aydınlatacak temel unsurlardan biri de işte bu muhasebe olacaktır.

Kongremiz TBKP'nin geleceğine de karar verecektir. Bu karar ne olursa olsun, bu kongremizle birlikte Türkiye komünist hareketinde bir dönemi noktalarıp yeni bir döneme adım atıyoruz. Önümüzde uzanan yolun, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden bir yol olacağını önsel olarak garantileyen hiç bir yasallık yoktur. Bu, varolan olanaklardan yalnızca birisidir. Bu olanığın gerçekliğe dönüşmesi, şu ya da bu ölçüde bize de bağlı olacaktır. Bu konuda kanımızca üç nokta belirleyici önem taşıyor. Birincisi, bu yeni dönemde, Türkiye'nin marksist-sosyalist-komünist akımlarının, ülkemizin özgürlükçü hareketlerinin ne kadar geniş bir yelpazesinin birliği sağlanabilecektir? İkincisi, her adımda daha genişlemesi gereken bu birlik, mücadelesinin ana doğrultusunu ne ölçüde devletin küçültülmesi hedefine yöneltecektir? Devletin alabildiğine özgür, buna karşılık toplumun ve kişinin kul olduğu ülkemizde, bu ilişki ne ölçüde tersine çevrilebilecek, toplum ve birey özgürleşirken devlet ne ölçüde küçültülerek toplumun ve bireyin hizmetine sokulabilecektir? Türkiye'nin çoğulcu demokratik bir rejime kavuşması ve böylelikle sosyalizme doğru ilerleyişi bu soruya verilecek yanıtla bağlıdır. Ve nihayet üçüncüsü, marksistlerin, sosyalistlerin, komünistlerin, bütün özgürlükçü akımların çoğulcu birliği, devletin küçültülmesini hedefleyen politikalarını ne ölçüde radikal, militan bir mücadele temelinde oturtabileceklerdir? Şunu herhalde unutmamalıyız: Özgürleşme ve demokratikleşme mücadelesinin henüz çok başındayız. Nesnel koşulların olgunluk derecesi bu mücadelenin başarısını garantilemeye yetmez. Üç yıldır dostlarımızla birlikte verdiğimiz mücadelede bugün varılan nokta, en küçük hakkın kazanılmasının bile ne denli zorlu bir savaşı gerektirdiğini yeterince gösteriyor. TBKP'nin yasallığı fiilen kazanılmış, komünizm tabusu büyük ölçüde yıkılmıştır ama, 141. ve 142. maddeler hâlâ yürürlükte ve uygulanmaktadır. İşte biz ikimiz bu maddeler yüzünden şimdi aramızda değiliz. Cezaevleri bu maddelerden hükümlü insanlarla dolu. Daha bir kaç gün önce Kurtuluş davası 141. maddeden mahkumiyetlerle sonuçlandı. Aralarında üyelerimizin de bulunduğu vatandaşlıktan çıkartılmış yüzlerce insan hâlâ Türkiye'ye dönebilmiş değil. Körfezde esen savaş rüzgarları, çıkacak bir savaşa Türkiye katılrsa da katılmasa da, bugün elimizde tuttuğumuz kazanımları büyük ölçüde alıp götürebilir. Düz, engebesiz bir yolda ilerleyeceğiz,

Ahmet KARDAM
Taraflardan başlanmıştır
TÜSTAV

hedefe zahmetsiz varacağımız boş hayalleri bizden uzak olsun. Osmanlı despotizminin mirascısı Kemalizmin resmi devlet ideolojisi olduğu, devletin politik, toplumsal, ekonomik ve bireysel özgürlükler alanına kabaca müdahale ettiği, totaliter devlet çizgilerinin alabildiğine kalın olduğu bir ülkede yaşadığımızı unutamayız.

Değerli yoldaşlar,

Şimdi her şey, bizim de içinde yer aldığımız marksist hareketin kendisini teorik, politik ve örgütsel olarak ne ölçüde yenileyebileceğine bağlıdır. Biz komünistler açısından sorun, bizi dünyayı değiştirici bir güç olmaktan çıkarmış, bu kimliğimizi yitirmemize yol açmış bütün teorik, politik ve örgütsel dogmalardan radikal bir biçimde kopabilmektir. Buradaki kritik nokta, bunun ciddi, derin, uzun soluklu, sabır isteyen, tartışmaya, kanıtlamaya ve iknaya dayalı bir süreci gerektirdiğini unutup, yanlışların yanında doğruların ve olumlu değerlerin de yok edildiği kaba bir "geçmişii inkâr" demek olmadığını unutmamaktır. Kendimizi bir günden ötekisine bir çırpıda yenileyebileceğimizi sanmak, yenilenme sürecinin kendisini zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermez.

Sayın Başkan, sayın divan üyeleri,

Sevgili yoldaşlar, arkadaşlar,

Her bakımdan bir dönüm noktası olan bu kongremizin yalnız biz TBKP'lilerin değil, Türkiye'nin bütün marksistlerinin, bütün özgürlükçü hareketlerinin önünü aydınlatan, geçmişin bütün olumsuzluklarından koptuğumuz, ama sahip olmaktan onur duyduğumuz bütün değerlerimizi de geleceğe taşıdığımız bir kongre olacağına inanıyoruz. Bu inançla, 70 yıllık mücadelemizde tüm yaşamlarını komünizme, partimizin savaşımına adanmış, bu uğurda canlarını vermiş yoldaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, adımımızı attığımız yeni dönemde önümüzde uzanan yolu gene omuz omuza hep birlikte yürüyeceğimizi umuyor, kongremize başarılar diliyor, hepinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve özlemlerle kucaklıyoruz.

Selam olsun Türkiye'nin özgür, aydınlık, sosyalist geleceğine!

İbrahim Cihan Şenoğuz

Ahmet Kardam