

20.11.1990

Değerli Ahmet Kardam,

Öncelikle mektubu geç yazdığım için özür dilerim. Adımlar'ın son sayısı planlanmadan sana mektup yazmak istemedim. Adımlar ve Bülten'i gönderiyoruz. Eline geçmemesi posta veya cezaevindeki problemden dolayı olabilir.

Bana gönderdiğin mektubu Kutlu'ya verdim. Kutlu senin gönderdiğin yazıları bana verdi. 47. sayıda "Sınıfların Nesnel Çıkarları ve Tarihsel Misyonları Var mıdır?" yazın, senin istemin temelinde yazıyı yayımlayacağız. Teknik çalışmayı yapan arkadaşına biçime ilişkin sayfa önerilerini ilettim. Daha sonra "Marxizm Bilim midir?" i yayımlayacağız.

Mektubunda belirttiğin, "Eğer tanışmış olsaydık bana böyle yazı yazma ve dergi konusunda görüşlerimi belirtme önerisinde bulunma cesaretini gösterebilirdim, bilmiyorum". Kişilikler olarak anlaşıp anlaşamama sorunu işin bir başka yanı. Ama ben, birbirimizden bir şey alıp bir şey verebileceğimizi düşünüyorum. O anlamda da genelde " bildiğim bildik türü bir insan değilim." Üstelik benim yayıncılığım zorunluluk sonucu oldu. O nedenle senin yayının biçimi konusundaki önerilerin "çok ser" de olsa eleştirilerinin bana yardımcı olacağı inancındayım. Dergi'yi izliyorsan bir türlü tashi hatalarından kurtulabilmiş değiliz. Çünkü, işi tashicilik olan elemanımız yok, ikincisi 46. sayımızda benim yazımı okuduğunda görürsün dizgideki arkadaşımız tashi yapmayı unutmuş ve dergi çıkmadan önce bütünü üstünde kontrol yapılmadığından eksiklikler sürüyor. Bu savunma değil. Ama biliyorsun dergi'yi uzun süredir tek başıma çıkartıyorum. Ve önümüzde planlanmış üç-beş aylık bir yayın planı yok. Dergi genellikle son haftanın üç günü gece gündüz çalışma ile çıkıyor.

Sana buradaki tablonun bir kaç boyutunu anlatmaya çalıştım. Senin dergi için önerilerin benim açımdan çok yararlı oldu. Biçimin yanında derginin içeriği, hatta parti yayıncılığı konusunda senin görüşlerin bana çok yardımcı olacaktır. Biliyorsun, son parti meclisinden sonra, Birlik Partisi Girişimi ve yeni parti yayın sorunu tartışacak. Bu anlamda görüşlerinin çok önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.

Parti yayıncılığı konusunda benim genel olarak düşüncem şöyle: Parti yayıncılığı artık eskisi gibi olamaz. Günlük gazete, haftalık dergi ile politik faaliyet yürütmek, örgütlenme yapmanın artık zamanını doldurduğuna inanıyorum. Parti, devlet te içinde günlük basın ve ajanslar aracılığı ile politik görüşlerini yaymanın yolunu aramalıdır. O nedenle Adımlar'ın ilk çıkış çizgisi daha sonraki çizgisi aslında parti yayıncılığı konusundaki belirsizliğin, arayışın pratikteki görüntüsü oldu. Parti denetimi altında yayıncılığın ister istemez parti çizgisini izleyeme ya da

Ahmet KARDAM
Tarafindan bağışlanmıştır
TÜSTAV

özgür olma gibi bir sorunla yüz yüze gelecektir. O nedenle parti, kendi dışındaki yayınları etkileyebilir. Yada partili insanlar parti'ye bağlı olmaksızın yayıncılık yapabilir. Fakat, acil olarak marksizmin sorunlarını, politik alternatifleri tartışacak teorik yayın olmalı diye düşünüyorum. Örneğin "Gelecek" aylık olarak böyle bir yayın olabilir veya başka bir aylık dergi çıkartılabilir ve bu dergi marksistler de içinde, teorik, politik, sosyal... alanlarda düşünsel faaliyet yürüten herkesin katılımına açık bir yayın olabilir. Bu yayın da parti patentini taşımamaya özen göstermeli. Çünkü, aydınlar parti patentli yayınlara angaje olma korkusu nedeniyle yazmaktan çekiniyorlar. Genel hatlarıyla yayın hakkında düşüncem böyle. Diğer arkadaşlara selamlarımı iletirim. Mektubunu heyecanla bekliyorum. Sevgiyle...

Hüseyin Çakır



TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI VAKFI