

Ahmet KARDAŞI
Tarafından bağışlanmıştır
TÜSTAV

9/5/1990

Sevgili Felaket Ahmet'cim,

Sana yazmayalı herhalde bir 10 gün kadar oluyor. Ama bana çok uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor. Gerçekten çok yoğun bir 20 gün yaşadık. Ama sonuç çok iyi oldu. Tartışmasız ve tam bir politik başarı kazandık. Tahliyeden bu yana senin de tahmin edebileceğin ve gazetelerden de okuduğun gibi büyük bir coşku yaşanıyor. Tabii bu arada ben birçok kinisenin bol bol kulaklarını amlatıyorum. "Ceberrut devletin"; "Devlet-i Ali Osmani'nin" geri adını atmayacağı, "141-142'den oluşan mermer duvarın delinmeyeceğini" 2,5 yıldır sürdürülen mücadelenin sonuç vermediğini görmesi ve anlaşılması için daha ne kadar bekleyeceğini ve "ölsün öncünün zamansız olduğunu, bir sonuç vermeyeceğini" yazan ve söyleyenleri büyük bir nefretle anıyorum. Ağzında eskiden basketbol maçlarında söylediğimiz, "Alraklara ker yağıyor üsümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" terküsü ile birlikte...

Tahliye'den sonraki günlerde akşam yemekleri ve görüşmeler (basın) nedeniyle çok yoğun geçti. Daha oturup birlikte bir durum değerlendirmesi bile doğru dürüst yapamadık. Kutlu ve Sargın bugün tekrar Ankara'ya gittiler. Hafta sonuna doğru gelecekler. Hafta başında önümüzdeki ayın programını ana hatla-

Ahmet KARDAN
Tarafından bağışlanmıştır

TÜSTAV

ıyla kesinleştirmiş olacağız. Ama önümüzdeki günleri çok yoğun geçeceği belli oluyor. Ay sonunda (31 Mayıs'ta) partinin kuruluşunun başvurusu yapmak istiyoruz. Ertesi gün de büyük bir kapalı salon toplantısı planlıyoruz. Bu arada Anadolu'nun 4 ayrı yerinde Kültür ve Sergi'nin katılacağı bölge toplantıları yapacağız. Ayrıca basın toplantısı ve kendilerine destek veren kişi ve kuruluşların temsilcilerinin davetli olacağı kokteyller var. Tabii bütün politik partilerle görüşmeler yapılacak. Kuşacası çok yoğun bir program olacak. Nasıl altıda kalkacağız bilemiyorum. Ama oluşan ortamı ve kamuoyundaki desteği en iyi bir biçimde değerlendirmek istiyoruz.

Parti üyeleri ve bizi destekleyen çevreler büyük bir coşku yaşıyor. Yıllardır ortada gözükmeyen ve değişik nedenlerle küsmüş veya kenara çekilmiş insanlar bile içten bir sevinçle bu ortamı paylaşıyor. Bugün varolan TBKP'den çok daha geniş bir çevreyi parti etrafına da toparlamak olanakları artmış durumda. Tabii beklentilerde çok yükselmiş durumda. Buna yanıt verebilecek bir organizasyonu süratle gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü herşey de olduğu gibi, böyle bir duruma da hazırlıklı değiliz. Zaten durgunluk yaşanırken böyle bir güne hazırlanmakta pek mümkün olmuyor. Şu anda ki korkunç ve endişem yükselen beklentiyeye yanıt verememe, bu nedenle bir düş kırıklığına yol açma tehlikesidir. Önümüzde

Taraflardan bağışlanmışır

TÜSTAV

çok ciddi bir politik fırsat oluşmuş buluyoruz. Bunu değerlendirmeyi başaramassak çok önemli bir fırsatı kaçırmış olacağız. Tek ümidimiz parti çevresindeki insanların son birkaç gündür sayısını hızla artmış olmasıdır. Bu insanlara somut iş vermek, onları istekli kılmak, politik faaliyete katmak ve paylaşmak gerek. Ancak böyle bir yaklaşımla önümüzdeki ağır yükü altından kalkabiliriz.

Bize gösterilen sempati, sadece parti çevresiyle de sınırlı değil. Yol boyunca sıradan insanların ve halkın gösterdiği tepki çok önemli idi. Çok sayıda insan bizi alkışlıyordu ve bizzat goldollarının elini sıkarak geçmiş olsun dileklerini sunuyordu. Bence bunlar çok önemli göstergeler.

Soldaki dertlerimizde ise gizleyemedikleri bir tedirginlik ve endişe yaşıyor. Bizim son 20 gün içinde kazandığımız büyük prestij, "TBKP hızla güçleniyor" ve "malı götürüyor" kaygılarını arttırmış durumda. Bu kaygıları gidermek ama artan politik etkinimizi ve ağırlığımızı da iyi kullanmak gerekiyor.

Sevgili Ahmet'cim,

Sevki ismini nasıl bir sonuca ulaşacağının henüz açıklığa kavuşmamış olduğunu avukatlardan biliyorum. İnşallah fazla uzak bir yere gitmezsin. Böyle bir durumda da kusursuz yazışacağız ama yakın bir yer olursa bunu daha sık yapma olanağımız olacak. Şimdi en çok ihtiyacımız olan şey, kamuoyuna nasıl bir profil ve iddia ile çıkacağız. Bunu aynı zamanda popüler

bir üslupla yapmayı başarmak zorundayız. Politikamızı, hem geliştirmek ve içerğini zenginleştirmek zorundayız, hem de halkın nabzına vuran farklı bir ses olarak kamuoyunu önüne çıkmalıyız. Üstelik bu mümkün olduğu kadar az, kamuoyunu ve basının gündeminden, ilgi alanından dışmeden yapmalıyız. Bize özellikle bu konuda düşünce ve önerilerini iletirsen çok yararlı olacak.

Sevgili Felaket 'cim, şimdilik mektubuma son vermek istiyorum. Seni hasretle kucaklıyorum. Cihan'a, Cemal'e, Kadir'e Ergün'a, Fikret'e ve diğer arkadaşlara çok selam. Hepinize kucak dolusu sevgiler.

Erol