

SELİMİYE

19 / 9 / 1973

SAYI NO : 1973/189

ESAS NO : 1973/186

KARAR NO : 1973/101

İ D D İ A N A M E  
V E

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

S U Ç

- : 1- Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol göstermek (T.C.K. 141/1)
- 2- Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyete girmek (T.C.K.141/5 )
- 3- T.C.K. 141 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler veya sermayesi kısmen veya tamamen Devlete ait olan iktisadî teşekküller, sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde veya bunların memur, müstadem ve mensupları arasında işlemek (T.C.K.141/6)
- 4- Yukarıda yazılı cürümler için tertip edilecek ceza müddetinin üçte birinden aşağı ve bu müddeti geçmemek üzere belirli bir mantıkada

- emniyeti umumiye nezareti altında ikamete mecbur edilmek (T.C.K. 173/3)
- 5- Ait olduğu merciiden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü suç eşyasını almak ve bulundurmak (T.C.K. 264/5)
- 6- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri satmak ve bulundurmak (1308 sayılı kanunla değişik 6136 sayılı kanununun 13 ncü maddesi)
- 7- Memur olmadığı halde ilmuhaber ve vesikaları taklit veya bunların sahih olanlarını tahrif etmek(T.C.K. 356 )

SANIKLAR

- : 1- MİHRİ BELLİ : Hayrettin oğlu,1915 D.lu.Sivri nüf.kayıtlı.Asistan ve yazar(firar-gıyabi tutuklu)
- 2- RASİH NURİ İLERİ : Suphi oğlu,1336 D.lu.İstanbul nüf.kayıtlı.Kurtuluş cad.29/6 da oturur. Anadolu Yayınları Limited Şirketi sahibi. (15.3.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 3- MUSTAFA İLKER GÜRKAN : Mehmet oğlu,1948 D.lu. Samsun Selâmiye mah.Cevizli sokakda nüf.kayıtlı.Etiler İ.E.T.T.Sitesi No:47 de oturur.Özel Gazetecilik Okulunda öğrenci.(Firar-gıyabi tutuklu)
- 4- SEVKİ AKŞİT : Ethem oğlu,1937 D.lu.Çatalca nüf.kayıtlı.Çiftehavuzlar, Tepegöz sok.No:23/3 de oturur.(Firar)
- 5- ERKUT SELÇUK : Osman oğlu,1950 D.lu.Konya Sarayönü nüf.kayıtlı.Başhöyük Belediyesi yanında bilâ numarada oturur.İst.Üniversitesi,Kimya Fakültesinde 9-10 sömestr öğrencisi.(27.2.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)

- 6- YILMAZ ELMAS : Ferhat oğlu, 1937 D.lu. Samsun nüf. kayıtlı. Aksaray Beziççeşme sok. No:3 de oturur. Aksaray Fethibey İlkokulunda müzik öğretmeni (19.4.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 7- ŞÜKRÜ CEYHAN : Şevki oğlu, 1949 D.lu. Sivas, Demirciler mah. nüf. kayıtlı. Şişli, Kocamansur sokak Leyla Apt. No:94/2 de oturur. Çapa Tıp Fakültesi 6 ncı sınıf öğrencisi. (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 8- SÜLEYMAN ÖNEN : Mehmet oğlu, 1954 D.lu. Elazığ, Keban, Pınarlı köyü nüf. kayıtlı. İst. Üniversitesi İktisat Fakültesi 3-4 sönestr öğrencisi. Fındıkzade Seyit Öner mah. Öner Seyfettin sok. Mine Apt. 17/A D.3 de oturur. (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU )
- 9- MURAT CEYİŞAKAR : Necip oğlu, 1954 D.lu. Adapazarı nüf. kayıtlı. İstanbul Göztepe Mektep sok. Ay Apt. 8/13 de oturur. Ceyişakar Etrik mah. Satış Şubesinin mümessili (25.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 10- ZİYA ÜLGENCİLER : Mustafa Kemal oğlu, 1957 D.lu. Antalya nüf. kayıtlı. OsmanbeyEbekızı sokak 27/6 da oturur. Milangaz Muhasebe servisinde çalışır. (25.4.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 11- ENVER AVCI : Mehmet oğlu, 1946 D.lu. Diyarbakır, Hani nüf. kayıtlı. İst. Anadoluhisarı, Dolaybağı 7/2 sayılı yerde oturur. İst. Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Okulu 4 ncü sınıf öğrencisi. (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 12- BAKTEMUR BIÇAKCI : Erziman oğlu, 1937 D. Zu. Kars, Yıldır nüf. kayıtlı. Küçükçekmece Yenimahalle Türbe çıkması No:6 da oturur. İstanbul Sular İdaresi Feriköy Nakliyat Servisinde puantör olarak çalışır (23.2.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)

- 13- HASAN KIYAFET : Mustafa oğlu,1938 D.lu.Kırşehir Kaman nüf.kayıtlı.Bakırköy Namık İsmail sokak No:14/1 de oturur.Bakırköy Kültür Kolejinde İngilizce öğretmeni(30.5.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 14- YAŞAR UZUNLAR : Kasım oğlu,1950 D.lu.İst.Fatih nüf.kayıtlı.Fatih Nişanca Kokulu Bahar sokak No:27 de oturur.(Firar-Gıyabi tutuklu)
- 15- KAYHAN EDİP SAKARYA : Azmi oğlu,1948 D.lu,Sivas Şarkışla nüf.kayıtlı.İst.Valide Çeşme Abacı Latif sokak No:10/1 de oturur.İst.Hukuk Fakültesinde öğrenci.(5.6.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 16- BEKİR YILDIRIM : Ahmet oğlu,1945 D.lu.Elazığ Maden nüf.kayıtlı.Manisa,Merkez,Bahçe mah.Yedikızlar sokak bilâ numarada oturur,Matrut öğretmen (22.6.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 17- FUAT ÇAKMAK : Mustafa Hakkı oğlu,1952 D.lu.İstanbul doğumlu olup Sinop ili Adan mah. nüf. kayıtlı. İstanbul Galatasaray Yeniçarşı Cezayir çıkması No:2 Kat:3 de oturur.Boşta gezer. (27.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 18- ETHEM OGAN : Namık oğlu,1947 D.lu.İst.Kadıköy nüf.kayıtlı. Kızıltoprak Faruk Ayanoğlu cad. No:19 da oturur.Halen İst.Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde 5-6 s0mestr öğrencisi (21. 2.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 19- ŞADUMAN TAŞLI : Kazım oğlu,1941 D.lu.Çıldır nüf.kayıtlı. Ümraniye Marmara cad. No:42 de oturur.İst.Boğaz Köprüsü Göksu Şantiyesinde işçi. (4.4.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 20- İ.HAKKI YÜKSELEN : Hüsnü oğlu,1954 D.lu.Kadıköy nüf.kayıtlı.Kalamış Manolya sokak Yavuz Apt. A Blok Daire 2 de oturur.Fenerbahçe Lisesinde öğrenci.(Firar-Gıyabi tutuklu)

- 21- SELÂHATTİN TÜRKOKAY : İstanbul DEV-LİS teşkilâtının kurucularından (Fırar-Gıyabi tutuklu)
- 22- AYKUT SELÇUK : Osman oğlu,1948 D.lu.Konya Sarayönü nüf.kayıtlı.Şişli Kocamansur sok. Leyla Apt. No:94/2 de oturur.Beyazıt Esnaf Hastahanesi Hariciye servisinde doktor.(24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 23- RİDVAN AKDENİZ : Hacı oğlu,1949 D.lu.Malatya nüf.kayıtlı.İstanbul Anadolu Hisarı Dolaybağı yolu No:7/2 de oturur.Anadoluhisarı Selâhattin Karakaş İlk Okulunda öğretmen(30.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 24- AYŞAN GÜNDÜZ : Sezai kızı, 1948 D.lu.İst.Beyoğlu nüf.kayıtlı.Beşiktaş Yıldız cad. No:12 Kat 4 de oturur.İst.Üniversitesi Edebiyat fak. Psikoloji bölümü 7-8 sönestr öğrencisi, ve Beyoğlu Sururi İlk Okulunda öğretmen (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 25- AYŞE EDİNCİK : Selâhattin kızı,1952 D.lu.Bandırma nüf.kayıtlı.İstanbul,Kavacak Seval sokak No:25 de oturur.Karakaşlı İlkokulunda öğretmen (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 26- FARUK AĞCA : Abdullah Kemal oğlu,1952 D.lu.Adana, Kozan nüf.kayıtlı.İstanbul Fındıkzade Ahmet Vefikpaşa cad. Topyay Apt.No:72/2 de oturur. Ankara T.T.C.Fakültesi 1 nci sınıf öğrencisi. (29.12.1972 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 27- ÖMER ÜLGENCİ : Mustafa Kemal oğlu,1951 D.lu. Antalya Selçuk mah.nüf.kayıtlı.İstanbul Maçka, Muradiye Dayır sokak No:57/7 de oturur.Pertevniyal Lisesi son sınıftan beklemeli öğrenci. (29.12.1972 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 28- ERDOĞAN ÇOLAK : Seyit Ali oğlu,1953 D.lu.İst. Şehremini nüf.kayıtlı.Şehremini Kızılelma cad. No:49/8 de oturur.Galatasaray Lisesi son sınıfta beklemeli(11.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)

- 29- MEHMET GÖK : Cafer oğlu, 1952 D.lu. Ceyhan Karamezar köyü nüf. kayıtlı. Yıldıztabya Kahveler son durağı Cami civarı Bakkal Aslan Eli ile adresinde oturur. Serbest elektrikçi (27.2.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 30- OSMAN YALÇIN ÇALIŞKAN : Bekir oğlu, 1951 D.lu. İst. Zeytinburnu nüf. kayıtlı. Küçükçekmece Teppeüstü Düz sokak No:22 de oturur. Serbest ticaret yapar. (21.2.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 31- SELÂHATTİN ATASEVER : Mehmet oğlu, 1951 D.lu. Tokat Zile nüf. kayıtlı. Halkalı Yenidoğan mah. Bila noda oturur. Yıldız Akademisi Makina bölümü 4 ncü sınıf öğrencisi. (5.3.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 32- MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ : Osman oğlu, 1954 D.lu. İst. Bakırköy nüf. kayıtlı. Küçükçekmece 27 Mayıs cad. No:41 de oturur. Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesinde öğrenci. (3.3.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 33- ALİ VARDAR : Ahmet oğlu, 1955 D.lu. Konya Ereğli nüf. kayıtlı. Bakırköy Kartaltepe Filiz sokak Üğurlu Apt. No:2 de oturur. İhsan Mermerci Lisesi 2 nci sınıf öğrencisi (3.3.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 34- KADİR KILIÇ : Hasan oğlu, 1952 D.lu. Tokat nüf. kayıtlı. Halkalı Yenidoğan mah. Bila nolu evde oturur. Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi 2 Fen B sınıfı öğrencisi. (5.3.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 35- BAHATTİN YÜCEL : Mehmet Selahattin oğlu, 1943 D.lu. İst. Fatih nüf. kayıtlı. Şişli Kocamansur sok. Leyla Apt. 94/2 de oturur. Edebiyat Fak. son sınıf öğrencisi. (24.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 36- ŞEFİK ÇALIK : İsmet oğlu, 1953 D.lu. Çorum nüf. kayıtlı. İst. Göztepe Hat boyu Erses Apt. No:18

D.3 de oturur.Maltepe Lisesinde Lise son sınıf öğrencisi.(10.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)

- 37- CÜNEYT ALTUNÇ : Necati oğlu,1954 D.lu.İstanbul nüf.kayıtlı.Suadiye Akkurt sokak Necebey Apt. No:8/9 da oturur.Maltepe Lisesi 6 Fen A sınıfında öğrenci.(10.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 38- REMZİ COŞKUN : Halil oğlu,1954 D.lu.Malatya nüf.kayıtlı. Göztepe Pansiyonlu İlkokul Lojmanında kalır.Haydarpaşa Lisesi 6 Fen A sınıfında öğrenci.(10.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 39- İBRAHİM YÜCEL : Hüseyin oğlu,1951 D.lu.Malatya nüf.kayıtlı.Kadıköy Feneryolu Gazi Muhtar Paşa sokak Fulya Apt. No:35 D.25 de oturur.Fenerbahçe Lisesi 6 Ed A sınıfında öğrenci.(10.1.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 40- SELAHATTİN TANIŞLAR : Mustafa oğlu,1933 D.lu.İst.Büyükçekmece nüf.kayıtlı.Şirinevler,"Ahmet Bey yolu 37 numarada oturur.Feriköy Sular İdaresinde şöför.(1.6.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 41- ÖMER YÜKSEL : Hüseyin oğlu,1945 D.lu.Sivas Koyulhisar nüf.kayıtlı.Feriköy Güle Mevkii Çeşme sokak No:27 de oturur.Feriköy Sular İdaresinde işçi(29.5.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 42- MİKAIL KAYAM : Cafer oğlu,1927 D.lu.Kars'ın Tuzluca nüf.kayıtlı.Paşabahçe Çubuklu yolu,Yuva üstü No:17/B de oturur.Halide Edip İlkokulunda öğretmen(3.7.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 43- ŞEREF YALÇIN : Mehmet Ali oğlu,11949 D.lu.Tercan nüf.kayıtlı.Beşiktaş Kılıçali mah.Yeşil Fıstık sokak 2/1 de oturur.İ.T.Ü.Mimarlık Fak. öğrencisi.(TUTUKSUZ)

- 44- ÇAĞATAY YAYLALI : Şaban oğlu, 1949 D.lu. Tekirdağ Valikonağı cad. nüf. kayıtlı. Ayazpaşa Saçiroğlu sokak No: 15/1 adresinde mukim. Galatasaray Kimya Mühendislik Yüksek Okulu 3 ncü sınıf öğrencisi. (TUTUKSUZ)
- 45- FATMA OĞUZ : İsmail kızı, 1950 D.lu. Niğde, Ulukışla nüf. kayıtlı. İstanbul Eğitim Enstitüsü talebe yurdunda oturur. Aynı okulda öğrenci (TUTUKSUZ)
- 46- ABDULLAH TOZAN : Osman oğlu, 1942 D.lu. Bursa Merkez nüf. kayıtlı. Murat Reis mah. Çinili Mes-cit sokak Beydemir Apt. 5. Blok. Daire 5 de oturur. Köprü İnşaatı Göksu şantiyesinde işçi (TUTUKSUZ)
- 47- KADİR KILIÇ : Mustafa oğlu, 1928 D.lu. Ordu Merkez nüf. kayıtlı. Feriköy Baruthane cad. Gediz sokak No: 35/3 de oturur. Feriköy Sular İdaresi Nakliyat servisinde şöför (TUTUKSUZ)
- 48- KAZIM IŞIK : Ali oğlu, 1935 D.lu. Kars'ın Arda-han nüf. kayıtlı. Kavacık, Meral sokak No: 50 de oturur. Anadoluhisarı Defterdar Mehmet Bey İlk okulunda öğretmen (TUTUKSUZ)
- 49- MUZAFFER DİZMAN : Mehmet oğlu, 1937 D.lu. Keşap nüf. kayıtlı. Beykoz, Tokat köyü okulu lojmanları No: 14 de oturur. Halide Edip İlk okulunda öğ-retmen. (TUTUKSUZ)
- 50- KOÇALI BIÇAKCI : Arzuman oğlu, 1946 D.lu. Çıldırım Akdere nüf. kayıtlı. Küçükçekmece Yenimahalle Tür-be çıkmazı sokak No: 6 ile Yeşilova mah. Ümraniye çıkmazı sokak No: 12 Bakırköy'de oturur. İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü Beyoğlu Abone İşleri Merkez Mülahazat Servisinde memur. (7.7.1973 tarihinden bu yana TUTUKLU)
- 51- SÜLEYMAN ÜSTÜN : Arif oğlu, 1930 D.lu. Tekirdağ Çerkez köyü nüf. kayıtlı. Fatih Çarşamba Beyceyiz



cad.Hamsi sokak No:1/A da oturur.Fatih Yavuz  
Selim İlkokulunda öğretmen.(TUTUKSUZ)

52- SUAT KURTULDU : Mustafa oğlu,1947 D.lu.Akhisar  
Göl Marmara nüf.kayıtlı.Gölmarmara bucağında  
babası Mustafa yanında oturur.Çiftçi.(TUTUKSUZ)

Yukarıda müsnet suç ve açık kimlikleri yazılı  
sanıklar hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının; 11.12.1972 gün;  
AD.MÜŞ:1972/5547, 2.1.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/6700-1, 3.1.1973 gün;  
AD.MÜŞ:1972/6761-106, 10.1.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/79-10, 12.1.1973  
gün; AD.MÜŞ:1973/64, 13.1.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/64-106, 25.1.1973  
gün; AD.MÜŞ:1973/64-10, 19.2.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/629-10, 23.2.1973  
gün; AD.MÜŞ: 1973/629-10, 27.2.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/1330-10,  
1.3.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/1330-10, 13.3.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/629-  
10, 21.3.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/1330, 17.4.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/  
2065, 20.4.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/1330, 25.4.1973 gün; AD.MÜŞ:  
1973/2280, 8.5.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/1330-10-37, 26.5.1973 gün;  
AD.MÜŞ:1973/1330-10, 30.5.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/1330, 1.6.1973  
gün; AD.MÜŞ:1973/1330, 13.6.1973 gün; AD.MÜŞ: 1973/3235-10, 15.6.1973  
gün; AD.MÜŞ:1973/3235, 20.6.1973 gün; AD. MÜŞ: 1973/3235-10 ve  
4.7.1973 gün; AD.MÜŞ:1973/3235-10 sayılı soruşturma istemleri üzerine  
yapılan hazırlık tahkikatı sonunda :

## G İ R İ Ş

Ülkede ihtilâlcî sosyalist girişimlere yol gösterme amacıyla 1968 yılı Kasım ayında çıkarılan (AYDINLIK SOSYALİST DERGİ) nin TÜRK SOLU paralelindeki fikirleri yansıtarak, görüşlerini; Türkiye'nin bağımlı kapitalist bünyesinde yer yer feodal ilişkiler barındıran bir ülke oluşuna bağladıkları, hangi ülke olursa olsun sosyalizme geçebilmek için o ülkenin, bağımsız ve demokratik ülke sıfatını kazanmasının zaruri olduğunu işaretleyerek, sonucun; Türkiye devrimi açısından önemini kabul edilmesi gerektiği fikrini savundukları anlaşılmıştır.

Yukarıda söz konusu tanıtımda zikrettikleri bağımlı kapitalist ülke tabiri ile; bağımsızlık ilkesinin var olmadığı, feodal ilişkileri barındırmak deyimi ile de; feodal mütegalibe adı verilen ağa ve tefecilerin, kırsal bölgelerde halkın demokratik dileklerine yaptıkları baskıları dile getiren dergini, Türkiye'yi tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülke haline getirecek ilk adımın (MİLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM) olduğunu ve bu devrimin de ülkenin bağımsızlığına engel teşkil eden emperyalizme ve Türkiye halkının tarih sahnesine gerçek bir millet olarak çıkmasını engelleyen feodalizme karşı olması nedeniyle MİLLÎ, halkın gerçek demokratik gelişimini engelleyen feodalizme ve işbirlikçi burjuvaziye karşı oluşu, feodal üretim ilişkilerini tasfiyeyi kendisine amaç edinmiş olması nedeniyle DEMOKRATİK hüviyet taşıdığı iddiasında bulunduğu görülmüştür.

Gerek TÜRK SOLU ve gerekse AYDINLIK SOSYALİST DERGİ tarafından geliştirilen bu çizgiye göre; MİLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM'in bütün milli sınıf ve tabakaların yani işçi-köylü, küçük ve milli burjuvaların karşılıklı anlayış içinde kendi örgütleri seviyesinde kurulabileceği, ancak karşılıklı anlayış gözetilmediğinden dağılma ve kopmaların yeniden baş göstereceği şeklinde ortaya atılan iddia, AYDINLIK SOSYALİST DERGİ'de gelişme imkânı bulmuş ise de, 1969 yılı sonlarına doğru beliren fikir

ayrılıklarının iki ana görüş etrafında toplandığı ve bunun neticesi olarak da ikiye ayrılan AYDINLIK SOSYALİST DERGİ'den birinin eski durumunu muhafaza etmesine karşılık, ikinci gurubu teşkil eden PROLETER DEVRİMCI AYDINLIK DERGİSİ'nin de, etrafında geniş bir taraftar kitlesini topladığı görülmüştür.

Milli Demokratik Devrim'i, altı aşamada kabul eden PROLETER DEVRİMCI AYDINLIK'cılarının; ilk dört aşamayı küçük burjuvaların, son iki aşamayı da önder gücü teşkil eden işçi sınıfının gerçekleştireceğini ve ilk dört aşamanın gerçekleştirilmesi sırasında, proleterlerin küçük burjuvazinin koyacağı hareketi destekleyecekleri fikrini savunmalarına karşılık AYDINLIK SOSYALİST'lerin; devrimin bu şekilde aşamalara ayrılmayacağı, devrimde en fazla emeği görülen sınıfın önder güç olacağı fikrini kabul etmeleri yanısıra, devrimin ilk dört aşamasını tek başına götüreceği nitelikte görülmeyen ve kaypak durum arzeden küçük burjuva sınıfını kendileri dışında güçlü sınıfların hareketlerine paralel faaliyetlere yönelebilecekleri iddiasını ortaya attıkları anlaşılmıştır.

1970 yılı başlarında düşman kardeşler durumuna gelen bu kliklerden AYDINLIK SOSYALİST DERGİ'nin aynı sene içinde Türkiye İşçi Partisi bünyesinde sürdürdüğü yoğun çalışmalarla adı geçen partiyi devrimci hüviyetine sokabilme gayretine girdiği ancak, birkaç ildeki teşkilat haricinde başarıya ulaşamamasını takiben parti ile ilgisini kestiği saptanmıştır. Bunu, TİP'den kitleler halinde istifalar takip etmiş, MİHRİ BELLİ ve çevresinde TİP gibi legal , ancak onun aksine ihtilâlcî sosyalist bir parti oluşturma fikrinin kuvvet kazanması üzerine bu yolda çalışmalara başlanıldığı anlaşılmıştır.

AYDINLIK SOSYALİST DERGİ bu parçalanmayı müteakip bir sene kadar birliğini ve beraberliğini muhafaza edebilmiş ise de; sonraları bünyesinde beliren bazı farklılaşmalar sonunda AYDINLIK SOSYALİST DERGİ'den kopan DOĞU PERİNÇEK ve çevresinde oluşan gurubun PROLETER DEVRİMCI AYDINLIK DERGİSİ'ni çıkarmalarına karşılık, AYDINLIK SOSYALİST DERGİ'deki birliği tercih edip MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM stratejisini benimsemiş olan MİHRİ BELLİ, MAHİR ÇAYAN, MÜNİR RAMAZAN AKTOLGA'nın bulunduğu bu gurubun içindeki MAHİR ÇAYAN, RAMAZAN AKTOLGA ve YUSUF KÜPELİ üçlüsü ile MİHRİ BELLİ arasında kısa bir süre sonra beliren görüş ayrılığının 15-16 Haziran işçi olaylarından sonraki günlerde had safhaya ulaştığı görülmüştür.

Proleterya mücadelesinin ancak ve ancak küçük burjuva radikal iktidarı döneminde, T.C.K.nun 141 ve 142 nci maddelerinin kaldırılması ile kurulacak Marksist-Leninist partinin önderliğinde yapılabileceği nedeniyle, küçük burjuva ile dostluk politikasının sonuna kadar sürdürülmesi görüşünü savunan MİHRİ BELLİ ile, her türlü şartlar altında Proleteryanın siyasi örgütünün ister legal ister illegal yöntemlerle olsun yürütülebileceği, devrimin kırlardan şehirlere, şehir-kır diyalektik birliği içersinde devrimci bir savaşla başarılabileceği tezini savunan MAHİR ÇAYAN gurubu arasında başlayıp, özünü; önder güç-temel güç konusunun teşkil ettiği görüş ayrılığının DEV-GENÇ kurultayından sonra ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

PROLETER DEVRİMCİ AYDINLIK dergisinde MİHRİ BELLİ ile birlikte omuz omuza savaş veren ŞEVKİ AKŞİT ve RASİH NURİ İLERİ gibi eski komünizan tüfeklerin teşkil ettiği gurubu, Cuntacılarla işbirliği yapmış olmakla suçlayan ÇAYAN gurubu arasında, görüş ayrılıkları yukarıda izah olunanlar dışında başlıca üç ana gurup etrafında toplanmaktadır ki bunları kısaca ortaya koymakta fayda mülahaza etmekteyiz.

1- PARTİ MESELESİ : MİHRİ BELLİ ve arkadaşlarının, kendilerince gayeden sapmış olarak kabul ettikleri TİP gibi legal fakat devrimci bir parti kurmanın lüzumunu savunmalarına karşılık, ÇAYAN gurubu, kurulacak bir partinin ergeç TİP'e benzeyeceğini ve bu sebeble, boş yere sarf olunacak çabaların, illegal olarak oluşturulacak bir partiye yöneltmesinde ısrar etmişlerdir.

2- DEVRİMDE ÖNCÜLÜK MESELESİ: MİHRİ BELLİ ve gurubunun; devrimde proleteryanın öncü olması şartının gerçekleşebilmesi için, ilk kez işçi sınıfının teşkilatlanmasının gerektiği ve bu nedenle savaşın derhal başlatılması yolundaki iddiaları kabule şayan bulmamalarına karşılık, ÇAYAN ve arkadaşlarının; Proleterya öncülüğünün sadece ideolojik alana münhasır olduğunu, Milli Demokratik Devrimin köylü devrimi olması nedeniyle, kırsal bölgelerden behemahal başlatılması gereken savaşta köylünün fiilen öncü olacağını ileri sürmüşlerdir.

3- MİLLÎ MESELE : ÇAYAN'cılarının, doğudaki kürt halkının dile-dikleri taktirde kendi başlarına müstakil bir topluluk olarak yaşaya-bilmeleri olanağının tanınmasının en tabii bir hakları olduğu yolunda-ki iddialarına karşı; MİHRİ BELLİ ve gurubunun, yıllardan beri kardeş olan bu iki toplumun ortak düşmana karşı birlikte savaş vereceklerini ve Türkiye sınırlarının bozulmasına kesinlikle karşı olduklarını ifa-de etmişlerdir.

MAHİR ÇAYAN ve arkadaşlarının, şehir gerillası yöntemlerini uygulamak suretiyle kırsal bölgelerde koyacakları Hareket'in maddi finansmanını temine yönelişleri yanısıra Asayiş kuvvetlerine karşı girilen gövde gösterilerinin ülkedeki tesirlerini kıymetlendirme şeklinde tezahür eden çabalara karşı MİHRİ BELLİ ve arkadaşlarının o tarihlerde, Sıkıyönetimin ilânına kadar süregelen devri içinde oluş-turmaya çalıştıkları legal bir partinin bu olağanüstü durumla bir-likte ölü doğan bir kuruluş olarak kalmasının sonucu, legaliteyi terk edip yasa dışı yöntemlere başvurdukları anlaşılmıştır.

Hilekâr berizgânın ustalığı ile işlenerek, ilk bakışta de-mokratik bir parti programı görünümü verilmesine rağmen Askeri Yargı-tayca, Marksist bir muhteva taşıdığı tescil olunan bu taslaktan kısa da olsa bahsetmekte yarar görmekteyiz.

MİHRİ BELLİ GURUBUNCA OLUŞTURULMASINA  
ÇALIŞILAN LEGAL PARTİNİN PROGRAMI :

1971 Nisanında (TÜRKİYE SOLU) dergisinin eki olarak (32) sa-nifelik broşür şeklinde yayınlanıp sanıklardan ENVER AVCI'nın Anadolu Hisarında arkadaşları ile birlikte kaldığı evde yapılan arama sırasında muhtelif suç eşyaları arasında bir nüshası ele geçirilen ve yukarıda söz konusu yapılan legal partinin tüm programını kapsayan "PROGRAM TAS-LAĞI", gerekçe ve programı adı altında iki ayrı bölümü ihtiva etmek-tedir. Gerekçe kısmında, "Bundan yarım yüz yıl önce Türkiye halkının Emperyalizmi ilk Milli kurtuluş savaşında yenilgiye uğratıp, 1917 dev-riminden sonra bir sömürü halkının, emperyalist boyunduruğunu kırmak suretiyle bir çağır açtığı (S.3), kurtuluş savaşımızın küçük burjuva kökenli asker-sivil aydın zümrenin önderliği altında verilen ve bütün

emekçi halkın katılması ile zafere ulaşan bir nitelik taşıdığı (S.4), ancak sonradan Türkiye'de bilimsel sosyalizmi eylem kılavuzu edinen İşçi-Köylü partisinin 1925 senesinde kapatılmasıyla Kemalist Devrimin sonuna vardiirilamamış ve hedefinden saptırılmış bir devrim olarak kaldığı, ekonomik tabana inerek karşı devrimci güçlerin kökünü kazıyamadığı (S.5), Türkiye'nin bu gün emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen ülkeler safında geri kalmış bir tarım ülkesi olduğu, kapitalizmin geniş insan yığınlarına ölüm, açlık ve yoksulluk getiren salgırganlığı ile can çekişme aşaması içinde bulunduğu, bütün emperyalist sömürüye uğrayan halkların emperyalizme karşı silahlı bir mücadeleyi içine alan başarılı bir direniş hareketi içine girdikleri (S.7), Türkiye'de üretim araçlarının ve toprak mülkiyetinin özel mülkiyete konu teşkil ettiği, bunun emperyalizme bağlı işbirlikçi kapitalist sınıfının ve feodal mütegalibenin özel mülkiyet düzeni olduğu (S.8), Türkiye'de işçi sınıfının ve köylünün karşısında egemen sınıf kapitalistlerden ziyade emperyalizmin işbirlikçisi kapitalist sınıfının yer aldığı ve onun taşradaki müttefik kapitalizm öncesi asalak sınıfların kapitalist ülkelerde çoktan tarihe karıştığı, bağımlı kapitalist üretim ilişkilerini topluma zorla kabul ettiren egemen sınıfların, çıkarlarını toplumun emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen yeni bir ülke durumunda kalmasını arzuladıkları, (S.9), bu duruma dışürülmüş bir ülkede en derin sosyal adaletsizliklerin yer almasının doğal bulunduğu (S.10), Türkiye proleteryasında bilincinin bilendiği, işçi sınıfıyla sömürücüler arasındaki sınıf mücadelesinin kesinleştiği, 1970 Haziran büyük işçi yürüyüşünün her gün yoğunlaşan ve güçlenen işçi direnişlerinin bu devrimci birikiminin belirtileri olduğu, kapitalist sömürü boyunduruğunu kırmanın ve bütün çalışanların düzeni olan sosyalizmi gerçekleştirmek için gerekli devrimci adımları atmanın tek kurtuluş yolu olduğu bilincinin işçi sınıfında yayıldığı, işçi sınıfı ve yoksul köylü temeline dayanan Türkiye'deki Devrimin, gücünü emekçi halkın büyük çoğunluğunu teşkil eden bu yığınlardan aldığı ve devrimde önder güç olarak işçi sınıfı gibi devrimi sonuna kadar götürmeğe azimli yoksul köylülünün tümünün devrimci olduğu, sosyalizme ulaşamayan her devrimci hareketin hedefinden sapmaya mahkûm olup, karşı devrim batağına saplanacağı, sosyalist devrim gerçekleşmeden gerçek bir kurtuluş ve mutluluğun söz konusu olamayacağı, sosyalist devrimin kapitalist üretim ilişkilerine

son vereceği, sosyalist devrimin üretim araçlarının özel mülkiyeti ile üretim kollektif niteliği arasındaki çelişkiyi üretim araçlarının mülkiyetinin kollektif niteliğine kavuşarak çözüme bağladığı sosyalist devrimin şartlarını hazırlıyabilmek ve bu devrimi gerçekleştirebilmek için proleterya ve yoksul köylülerin siyasi iktidara geçmesi gerektiği ve sosyalizmin yolundaki bütün engelleri ortadan kaldıracak duruma gelmesi icap ettiği bunun içinde işçilerin ve köylülerin genel sömürülme bilincinden daha yüksel olan devrimci bilinç düzeyine ulaşip sosyal devrimin tarih ahlakını ve niteliğini kavramalarının bütün şekilleriyle devrimci partiyi ve kendi partilerini örgütlenmelerleriyle mümkün bulunduğu, Türkiye işçi sınıfı ve yoksul köylüsünün proleter enternasyonalizm zihniyeti için hareket etmekle yükümlü bulunduğu, Türkiye halkının gerçek mutluluğu ancak sosyalist toplumda bulacağı, Kemalist Devrimin halkımıza sağladığı kazançların yitirildiği (S.13) ilk devrimci hareketin Milli Demokratik Devrim olduğu (S.14), bu devrimin anti demokratik düzen yerine bütün milli sınıf ve zümrelerin rol oynayacakları düzeni getireceği (S.15) belirtilmektedir.

Broşürün ikinci bölümünü teşkil eden (PROGRAM) kısmında; bu ilklerden hareket eden proleter devrimci hareketin 1919 dan bu yana sosyalist mirasçısı ve sürdürücüsü sıfatıyla bilimsel sosyalizmi klavuz edinen tüm devrimci eylem olanaklarını seferber ederek, Anayasanın sağladığı demokratik hak ve özgürlüklerin son katresine kadar kullanılması suretiyle hazırlanan asgari programlarının; gerçek demokrasi için kapitalist sınıflar emrinde bir araç durumunda olan burjuva görüşlü anti-demokratik siyasi düzene son vermek (S.16), seçimlerin demokratik niteliğine engel teşkil eden emekçi halkın tutsaklık durumunu yok edici köklü demokratik dönüşümlere girişmek (S.17), tefeci bezirgân takımının sömürü olanaklarını bu asalak sınıfın elinden almak (S.19), milli gelirin hakça dağıtılmasını sağlayarak halkın refah ve mutluluğunu gerçekleştirmek, sosyalist kuruluş aşamasına geçişin şartlarını hazırlamak gibi hususlar dile getirilmiştir.

Yukarıda kısaca izahı yapılan (PROLETER DEVRİMÇİ HAREKETİNİN PROGRAM TASLAĞI) başlıklı broşürü, 5.4.1971 tarihli sayısına ek olarak yayınlayan (TÜRKİYE SOLU) dergisinin yazı işleri müdürlüğü vazifesini de ruhte etmekte olması nedeniyle, T.C.K.nun 142/1 nci maddesine tevfi kan kamu davası açılan MUSTAFA LÜTFÜ KİYİCİ'nin söz konusu

filii hakkında Prof.Dr.SAHİR ERMAN, Asist.Dr.EROL CIHAN ve Asist.Dr. DUYGUN YARSUVAT'tan oluşan bilirkişi kurulunun, söz konusu taslak muhteviyatında; Gerçekten mevcut düzenin kapitalist bir düzen olduğunun, egemenliğin iktidarın kapitalist, işbirlikçi sınıfın elinde bulunduğu oysa kapitalizmin son aşaması veya çağdaş kapitalizm denilen emperyalizmin can çekişme durumunda bulunduğu, Türkiye'nin geri kalmış bir tarım ülkesi olarak gerçek muhteviyatı ancak ve ancak işçiler ile yoksul köylülerin proleter devrimci hareketinden sonra kavuşabileceği, bunun gerçekleşmesi için de Anayasa dışında kalan kanun ve hukuk dışı yollarla sosyalist bir düzenin getirilmesinde zaruret olduğunun propagandasının yapılarak savunulmuş olmasını T.C.K.nun 142/1 nci maddesinde ifadesini bulan komünizm propagandası suçuna konu teşkil ettiğine ilişkin 2.7.1971 tarihli raporlarına istinaden adı geçen sanık hakkında İstanbul Sıkıyönetim K.lığı 3 Nolu Askerî Mahkemesince müttehaz 23.3.1972 tarih ve 1971/28 sayılı mahkûmiyete mütedair kararın, Askerî Yargıtay 4. dairesince, Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 22.2.1969 gün ve 1969/561-437 esas ve karar sayılı içtihatlarının ışığı altında onaylandığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte 26.4.1971 günü aralarında İstanbul'ın da dahil olduğu muhtelif il ve bölgelerde ilân olunan Sıkıyönetimin, bu şekildeki bir partinin oluşturulmasına karşı çıkan uygulamaları karşısında beliren statik bir devre içinde Aydınlık dergisinin son görüşlerini benimseyenler arasında belirlenen farklılıklar ile esasa ilişkin olmayan tartışmaların 1972 baharına kadar sürdüğü anlaşılmıştır.

Bu tarihten sonra, bir toparlanmaya doğru atılan ilk adımlara MİHRİ BELLİ tarafından hazırlanıp 12 Mart Muhtırasının verilmesini takip eden günlerde devrimci cephede görülen hata ve sevapların muhasebesinin yapıldığı (ÖZ ELEŞTİRİ) ile yön verilerek, devrimci güçlerin Milli Demokratik Devrim görüşünün ışığı altında ve tek cephede birleşmelerine çalışıldığı saptanmıştır.

Bu toparlanma hareketine temel teşkil eden ve beynelmilel komünizmin yutturmacasından başka bir şey olmadığı gibi ülkemizde ilk



defa MİHRİ BELLİ tarafından uygulama sahası bulan MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM teorisi hakkında bilgi vermeyi faydalı görmekteyiz.

### MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM

Milli Demokratik Devrim Stratejisi, Marksist-Leninist Kesintisiz Devrim teorisidir. Marx ve Engels tarafından ortaya konulup Almanya için uygulanması öngörülen bu teori, Emperyalist dönem şeklinde tanımlanan 20. yüz yıl başlarında Lenin tarafından Diyalektik ve Tarihi Materyalizm ışığı altında, Rusya'da somut tahlillerle "Kesintisiz Sürekli Devrim Teorisi" olarak ifade edilmiştir.

Milli Demokratik Devrim görünüşte, anlatımında ve özünde bir burjuva devrimi niteliğindedir. MAO'ya göre, Devrim, bir ayaklanma, bir sınıfın diğer sınıfı devirdiği şiddet hareketidir. Baştan sona işçi sınıfının ideolojik, politik ve fiili önderliği altında yürütülecek, halk savaşı sonunda halk iktidarının kurulmasıyla sosyalist devrim gerçekleştirilmiş olacaktır. Feodal kalıntılardan arınmamış, tam bağımsız ve demokratik bir ülke durumuna gelememiş ülkelerde sosyalist devrim gerçekleşemez. Demokratik Devrim aşaması, yukarıdan kararnamelemlerle ilga edilemeyeceğine göre, esaret altında olan ve feodal kalıntıları bağrında hâlâ barındıran Türkiye'nin önündeki devrimci görev, Milli Demokratik Devrimi gerçekleştirmektir. O halde bu gün Türkiye'de, temel devrimci slogan (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) sloganı, (TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE) sloganıdır. Emperyalizmin vesayetine son verecek olan Milli Demokratik Devrim'in milli hedefi, emperyalist vesayet baş dayanağı yabancı sermayenin, işbirlikçi sermayenin, ekonomi ve dolayısıyla politika üzerindeki tahakkümüne son vermektir. Ülkenin bağımsızlığını gerçekleştirmek amacıyla dış ticaretin, iş birlikçi sermayenin d netiminde olan Bankacılığın ve sigortacılığın millileştirilmesi gerekir. Dış ticaretin millileştirilmesi, doğrudan doğruya yabancıya bağlı bir kapitalistler gurubunun sömürü olanaklarından tecrit edecek ve milli demokratik devrime, büyük mâli olanaklar sağlayacaktır. Netice olarak toplumun en asalak sınıfları hesabına ve üreticilerin zararına çalışmalarını durumuna son vererek iktisadi kalkınmada önemli etkenlerden biri bulunan

kredi kurumlarının gerçek kalkınma uğruna çalışmalarını sağlayacaktır. Bu aşamada, ancak gerçek iktisadi kalkınma ile açıkça gelişen ve özünde sanayii olmayıp gümrük kanunlarının bazı açık hükümlerinden yararlanarak kolay kazançlar sağlamayı amaç edinen hileli ithalat kurumları olan Montaj ve Ambalaj sanayii gibi ekonomik kollar, millileştirmenin kapsamına alınacaktır. Milli Demokratik Devrim aşamasında, millileştirmeler bir sosyalizasyon unsuru taşımakla beraber, güdülen asıl amaç, milli bağımsızlıkla çelişen ekonomi kollarının milli niteliğe kavuşturulmasıdır. Amaç, henüz sosyalizm değildir. Emperyalist tekellerin ve işbirlikçi sermayenin kal'alarının milli güçler tarafından zaptedilmesidir. Sosyalist kuruluş, yalnız söz konusu ekonomi alanlarında ortak mülkiyeti haline getirmeyi ve insanın insan tarafından sömürülmesi olanığının ortadan kaldırılmasını amaç edinirki, bu da Milli Demokratik Devrimi izleyecek olan Sosyalist Devrimin görevi olacaktır.

Milli Demokratik Devrimin demokratik hedefi; feodal ilişkilerin ortadan kaldırılmasını ve büyük toprak sahiplerinin olsun, feodal düzenden miras kalan tefeci bezirgân sermayesinin olsun, köy emekçileri üzerindeki tahakküm ve sömürü olanaklarına son verilmesidir. Milli Demokratik Devrim, topraksız ya da az toprak sahibi köylüleri, toprak ve tarım aracı sahibi durumuna getirecek olan ve devletin denetimindeki kredi kurumlarını onların yararına işletecek olan devrimdir. Bir ülkede feodal ilişkilere son vermek demek, uluslaşma sürecini hızlandırmak, o ülkedeki halkların bütün ulusal ve demokratik hak ve özgürlüklerine sahip vatandaşlar topluluğu olarak serpilip gelişme olanaklarına kavuşması demektir. Mütegalibe tahakkümünü ve feodal ilişkilerin her çeşidinin kökünü kazıyacak olan (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) Türkiye'de gerçek birlik ve dayanışmayı, doğulu olsun, batılı olsun bütün halkın her türlü baskıdan kurtulmuş olarak, eşitlik ve kardeşlik ilişkileri içinde Türkiye'nin ilerlemesine katkıda bulunmalarını sağlayacaktır.

Ekonomide ve politikada emperyalist vesayetin ve feodal mütegalibe tahakkümünün bütün izlerini ortadan kaldıracağından bağımlılığın ve sömürünün yanısıra üst yapı kurumlarını değiştirmekle yükümlü olan Milli Demokratik Devrim, Filipin demokrasiciliğine son verecek ve bütün ulusal güçlerin bilinçli, örgütlü olarak ülkenin kaderini tayinde rol oynayabilmesi yanısıra Kültür alanında da Emperyalist kültüre ve feodal kültüre karşı durarak ulusal devrimci kültürü, yığınlar içinde egemen duruma getirecektir.

Bu gün çözümlenmesinde önceliği olan toplumsal çelişki, Emperyalizm ve onun ortakları ile, Türkiye toplumunun ulusal güçleri arasındaki çelişkidir. Bu nitelikteki çelişkileri çözümlöyen, Emperyalizmin boyunduruğunu atıp onun müttefiki asalak sınıfların sömürü olanaklarını ellerinden alan, Türkiye'yi bağımsız ve demokratik bir ülke durumuna yükseltecek olan bir devrim, Milli Demokratik Devrim'den gayrisi olamaz. Milli Demokratik Devrim teorisinin böylece aktarılışından sonra devrimin, kime karşı yani Türkiye toplumundaki hangi güçlere karşı ve hangi güçlerle hangi sınıf ve zümrelere karşı yapılacağı şeklinde karşımıza çıkan iki önemli meselenin MIHRİ BELLİ tarafından yapılan izahı üzerinde kısaca durmakta fayda görmekteyiz.

1- DEVRİMİN HANGİ GÜÇLERE KARŞI YAPILACIĞI MESELESİ : Devrim, sınıf çıkarları, Türkiye'nin Emperyalist sistem içinde sömürölen bağımlı bir ülke olarak varlığını sürdürmekte olan, Emperyalizmin yerli ortakları durumunda olan işbirlikçi sermayeye karşı yani Emperyalizme doğrudan doğruya bağılı dış ticaret alanını, bankacılığı, sigortacılığı, montaj ve ambalaj sanayiini elinde tutan ve bu en önemli ekonomi kollarında sağladığı olanaklarla Türkiye ekonomisinin tümünü tahakkümü altında tutan ve toplumsal hayatımızın bütün alanlarında büyük ağırlığı olan, Emperyalizme doğrudan doğruya bağılı kapitalistlere karşı; ve bu sınıfın müttefiki olarak onunla çıkar ve kader birliği durumunda bulunan feodal mütegalliğe karşı yani derebeyi-toprak kölesi ilişkileri içinde sömürüsünü sürdürebilen feodal ağalara karşı, kapitalist tarım işletmesi görüşü altında feodal izler taşıyan bir tahakkümü sürdüren ve varlıkları köy emekçisinin demokratik hak ve özgürlüklerine sahip eşit vatandaş durumuna ulaşmasına engel olan büyük toprak sahiplerine karşı, feodalizm kanalıyla bu güne intikal etmiş bir kapitalizm öncesi kategori olan işbirlikçi sermayenin taşradaki en güvenilir dayanağı tefeci bezirgân sermayesine karşı, Türkiye'de ulusal güçler dışında sayılması gereken bu asalak, gayri milli sınıflara karşı verilecektir.

2- DEVRİMİN HANGİ GÜÇLERLE YAPILACIĞI MESELESİ : Ulusal topluluğumuz dışında sayılması gereken işbirlikçi sermaye sınıfı ile feodal mütegalliğe dışında Türkiye halkının tümü, Türkiye proleteryası, yani modern sanayiide, küçük sanayiide, ziraat kollarında, ticaret alanında ve tarımda iş gücünü satarak geçimini sağlayan, üretim araçlarından

ve topraktan yoksun şehir ve köy proleteryası, yarı proleter unsurlar, yani önemsiz miktarda toprağa ve üretim aracına yada ikisinden birisine sahip bulunmakla beraber ailesinin geçimini sağlayabilmek için hiç değilse yılın belli aylarında başkasının yanında iş gücünü satarak çalışmak zorunda olan ve çoğunlukla proleteryadan da daha yoksul bir hayat süren şehir ve köy yarı proleterleri, yoksul köylü, yani köy yarı proleterleri gibi ailesinin geçimine yetmeyen miktarda toprağa ve tarım araçlarına sahip bulunmakla birlikte, çoğunlukla iş bulamadığı için proleter ya da yarı proleter statüsüne ulaşamıyan, Türkiye toplumunun en yoksul katını teşkil eden kitle, şehir ve köy küçük burjuvazisi yani bir miktar üretim aracına ve toprağa ya da bu ikisinden sadece birisine sahip olmakla birlikte, başkalarını sömürerek değil emeği ile yaşayan ve kurulu sömürü düzeni içinde sömürülenler safında yer alan şehirlerdeki küçük burjuvazi ve tarım bölgelerinin orta köylüsü yani bir avuç asalak dışında Türkiye'nin tüm emekçi halkı devrimi gerçekleştirecektir.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARKİVİ  
TÜSTAN

BİRLEŞİK CEPHA FİKRİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1966-1967 senelerinde masumane isteklerle başlayıp bilahare ideolojik muhtevaya bürünen öğrenci olayları nedeniyle ülkede beliren anarşik ortama karşı çıkan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vermiş olduğu 12 Mart Muhtırasının hemen ardından yurdun muhtelif il ve bölgelerinde ilân edilen Sıkıyönetimin musamaha tanımayan ancak o derece de adli ve demokratik prensiplere dâdik uygulamalarının sonucu olarak, sol yelpazede hedefleri aynı olmakla beraber gidiş yolları ayrı muhtelif örgüt ve guruplarda dağılmaların belirlendiği günlerde **düşülen** taktik hatalarının tekerrürüne imkân vermeyecek şekilde pratikte kazanılan tecrübelerin ışığı altında toparlanmaya yönelik yoğun çalışma içine giren devrimcilerden MUSTAFA İLKER GÜRKAN, ERKUT SELÇUK, ENVER AVÇI, YAŞAR UZUNLAR, ZİYA ÜLGENCİLER, MEHMET TEKEŞ, TARHAN ÖZGÜR, KAYHAN EDİP SAKARYA, SELAHATTİN TÜRKOKAY, SÜLEYMAN ÖNEN, ŞÜKRÜ CEYHAN, BAHATTİN YÜCEL ve AYKUT SELÇUK'un Aksaray, Kumkapı, Beşiktaş, Kocamustafapaşa ve Şişli gibi semtlerde kiradadıkları evlerde toplantılar oluşturarak kendilerini Milli Demokratik Devrim çizgisinde demokratik bir ihtilâle hazırladıkları saptanmıştır.

Bu statik devre içinde münferiden veya küçük ekipler halinde hâkim güçlere karşı mücadelede ısrarın fayda getirmeyeceği yargısına varan perde arkasındaki liderlerin önerilerine uyularak, birleşik cephe teşkiline yönelik ortaya konan çalışmalarda komünizmin yutturmacasından başka bir şey olmayan ve ülkemizde ilk defa MİHRİ BELLİ tarafından uygulanmaya başlanılan MİLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM görüşünün bir çıkış noktası olarak kabul edilmesi üzerine her sınıf halkın bilinçlendirilip ihtilâle hazırlayacak kadroların oluşturulması maksadıyla teorik düzeyde çalışmalara başlanıldığı anlaşılmıştır.

1972 senesinin ilk aylarında KAYHAN EDİP SAKARYA'nın çağırısı üzerine Aksaray'daki evde oluşup devrimci hareketin genel olarak eleştirisinin yapıldığı toplantıda; birçok kliklerin kendilerine gelebilecek şekilde sille yemiş olmalarının neticesi olarak ortaya müşterek bir eylem koyacak şekilde devrimcileri tek bir cephe altında

kendilerini düşmüş olduğu yolunda oybirliği ile alınan kararın, o günlerde tahliye edilmiş bulunan ve MIHRİ BELLİ'nin sağ kolu durumundaki MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından icra safhasına döküldüğü görülmüştür.

MIHRİ BELLİ'nin liderliğinde ŞEVKİ AKŞİT ve RASİH NURİ İLERİ'den oluşan (MERKEZ KOMİTESİ)nin faaliyete geçtiği günlerde, içinde buldukları harekete bağlı olarak yapılacak çalışmaların MIHRİ BELLİ'nin kaleme aldığı (ÖZ ELEŞTİRİ) nin ışığı altında ortaya konacağını ifade edip (HAZİRAN HAREKETİ) adındaki bir örgüte bağlı olarak çalışma yapıldığını RIDVAN AKDENİZ'in Anadoluhisarındaki evinde oluşan bir toplantı sırasında açıklayan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın direktifleri üzerine teorik ve pratik düzeylerde çalışma yapan devrimcilerin çeşitli Komite ve guruplar oluşturdukları belirlenmiştir.

#### CEPHENİN KURULUŞU

Birleşik Cephe oluşturulurken, köylü ve küçük burjuvalar ülkesi olarak tanımladıkları Türkiye'nin mevcut ortamı içinde Hareket'in can damarı olarak kabul edilen köylü sınıfın gelecekte oluşacak devrim ordusunun temel gücünü teşkil etmesinin yanısıra işçi sınıfının belli bir teşkilatlanma düzeyine gelişini takiben kırsal bölgelere gereken önemin verileceği dikkate alınmıştır.

Türkiye toplumunda her zaman ilerici hareketleri destekleyen gerici ve ümmetçi her türlü harekete karşı çıkıp millici karakterinden bu güne kadar hiçbir şey kaybetmeyen Asker-Sivil Aydın zümrenin 1908 den bu yana yapısını muhafaza etmeyi başardığı kabul edilmiş, gerek küçük burjuvazi ve gerekse Askeri-Sivil Aydın zümreden soyutlanmış bir proleter devrimci hareketin hiçbir değer taşımayacağı gibi bu kitleleri de küstürmeden tam bir fırsat eşitliği tanımak suretiyle Hareketin geleceğinin güven altına alınması düşünülmüştür.

Türkiye Millî Demokratik Devrimini gerçekleştirecek bütün millî sınıf ve tabakaların katıldığı bir ortak organizasyonun tamam-

lanması ile oluşacak cephenin örgütler seviyesinde bir organizasyon olacağı ve bu organizasyonun teşkil edilmişinde, bu örgütlerin güçlenerek ve somut bir şekilde gerçekten var olmalarından sonra aralarındaki müşterek yönlerin tesbit edileceği kabul edilmiştir.

Yakın bir gelecekte gerçekleştirilecek cephenin bir parçası olduğu gibi proleter devrimciler tarafından oluşturulacak partinin eylem kolu olması düşünülen HAZİRAN HAREKETİ'nin asıl amacının Türkiye Halkını teşkilâtlandırmak olduğu saptanmıştır. Türkiye'de işçi, köylü, küçük burjuvazi ve Asker-Sivil aydın zümrenin teşkil ettiği ana tabaka içinde sınıfların oluşturdukları örgütlerin belli bir noktada anlaşarak birleşmeleri sonucu her örgütün katkısı ile oluşacak cephe içinde (HAZİRAN HAREKETİ) nin proleter devrimcilerin ve işçi sınıfının bir parçası daha doğrusu cephenin işçi kesimini teşkil eden bir parçası olacağı plânlanmıştır.

#### DEVİRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ

Görüldüğü gibi bu durum MAHİR ÇAYAN ve gurubunun parti ve cephe anlayışları ile bağdaşamamaktadır.

ÇAYAN'ın önce Türk Halk Kurtuluş Partisini ve bilahare bunun bir eylem kolu olarak da Türk Halk Kurtuluş Cephesini gerçekleştirmesine karşılık MİHRİ BELLİ, ŞEVKİ AKŞİT ve RASİH NURİ İLERİ'nin cephe hususunda, bir tek partinin eylem kolu olarak değil, Milli Demokratik Devrimde menfaati olan çeşitli sınıf ve tabakaların örgütlerinin ortak bir noktada anlaşması sonucu kurulacağı fikrini savunmuşlardır.

Proleter devrimcilere ait partinin güçlenmesini temin edecek organ olması nedeniyle partinin eylem kolu durumundaki (HAZİRAN HAREKETİ) nin ancak gerektiğinde şiddet yoluna başvuracağı kabul edilmesi nedeniyle DEVİRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİNİN çalışmalarında bildiri ve etiket hazırlayıp dağıtımına öncelik verilerek fertlerin teorik yönden eğitilmeleri birinci derecede önem kazanmıştır. Bu durumlar muvacehesinde bir parti olmadığı iddiası ile ortaya konan (HAZİRAN HAREKETİ) nin

hakikatte MİHRİ BELLİ, ŞEVKİ AKŞİT, RASİH NURİ İLERİ ve MUSTAFA İLKER GÜRKAN'dan oluşup illegal faaliyetler icra eden bir partiye bağlı kuruluş olduğundan şüphe yoktur. MİHRİ BELLİ'nin senelerden beri Türkiye'nin yapısına göre adaptasyonunu yaptığı teoriye göre; cephede öncülük sorunu pazarlık konusu olarak düşünülmeyerek çok iş yapanın öncü olacağı kabul edilmiştir.

Amacın, cephe'de daha doğrusu (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) de öncülüğü ele geçirmek olduğuna göre, proleter devrimcilerden oluşturulacak bu cephenin temellerini atmış bulunmalarının sonucu olarak ipleri ellerinde tutabilme avantajına sahip olunacağı görüşünden hareketle eğitimin yanısıra ortaya konacak eylemlerle HAZİRAN HAREKETİ'nin organizasyon bakımından daha mükemmele ve daha iyiye erişeceği düşünülmüştür.

#### HAZİRAN HAREKETİ

Milli Demokratik Devrim ve bunun mütevali fraksiyonlarını benimseyen Türkiye'deki yer altı örgütlerinin muhtelif şekillerde eylem alanlarına çıkışları yanısıra 1961 Anayasasının sosyal hukuk devleti anlayışı maskesi altında sosyalist devrim stratejisini eylem kılavuzu olarak seçen MİHRİ BELLİ'nin illegal örgütlenmeye geçiş safhasında bu tür davranışlar dışında kalırken perde arkasında sürdürdüğü faaliyetlerini bir birleşik cephe teşkilinin ihyasına teksif ettiği saptanmıştır. Nihai hedef istikametinde tek kurtuluş yolu olarak, bilinçli ve teşkilâtli halk kitlelerinin silahlı mücadelesi dışında hiç bir yolda halk ihtilâlinin başarılamıyacağı görüşünden hareket eden (HAZİRAN HAREKETİ) adlı örgütün bu ana fikir istikametindeki çalışma programı içerisinde bütün yurt sathında hiyerarşik olarak teşkilâtlanıp aktif bir faaliyet dönemine girdiği anlaşılmıştır. Bu faaliyet ve mücadeleyi emperyalist hakimiyet zincirinin en zayıf noktasına yöneltecek siyasi bir örgüte gerekli devrimci kadroların yurt sathında tezgahlanması sırasında dağınık bir şekilde mücadele veren proleter fraksiyonları bir cephe altında toparlamanın Türkiye'deki devrimci mücadele



için bir sıçrama olacağı kabul olmuştur. Yurt çapındaki siyasi teşkilâtlarını gerçekleştirmeyi acil bir görev olarak kabulle devrimci işçiköylü sosyalist aydınlık ve Gençlik kadrolarına proleterya safında birleşmeye çağırmalarına müteakip küçük burjuvazinin karşısına çıkmışlardır. Bunu takip eden devre içinde halk kitlelerine; geniş hayat tecrübeleri ve pratik bilgileri yanında sahip olmadıkları saptanan ve somut pratikleri ile kaynaştırıldıktan sonra bir halk ihtilâlinin gerçekleşmesinde en büyük etken olarak gördükleri siyasi bilinci götürüp benimsetecek kadroların teşkili önem arzemiştir. Bu gayeye yönelik olarak ortaya konulan çalışmalar legal ve illegal düzeylerde yapılmıştır. Şöyle ki;

**1- LEGAL DÜZEYDEKİ ÇALIŞMALAR :** Halka Milli kurtuluş bilincini vereceği kabul edilen Demokratik kurallarda ve genellikle Halk evlerinde tiyatro çalışmalarını yanında seminerler düzenlenmesine vesile olarak,

**2- ILLEGAL DÜZEYDEKİ ÇALIŞMALAR :** İşçi sınıfını bilgilendiren profesyonel militanların teşkil ettiği kadrolarca fabrika ve benzeri iş yerlerinde oluşturulan komitelerle muhtelif kesimlerdeki komiteler arasında koordinenin sağlanmasına yönelik olup yasalarca müeyyide altına alınmış çalışmalar, Kadro mensubunun fabrikada sürdüreceği propaganda mahiyetindeki idah ve telkinleri ile eğiteceği işçinin de ayrıca kendi çevresinde oluşturacağı gurupla çalışma yapmasıdır. Gerek çalışma ve gerekse eğitim guruplarının çalışmalar sırasında belli bir seviyeye ulaşmış olanların oluşturacakları komitelerin birleşmesi ile bölge komiteleri vücut bulacak ve böylece çalışma içindeki şartlara göre değişebilme özelliğini taşıyan kolon örgütlenmesi kendiliğinden oluşacaktır. Bölge komitelerinin kurulmasını müteakip bölgeler arası koordinasyonun tamamlanması ile de örgüt kendiliğinden eylem ve ajitasyon devresine girecektir. Bu örgüt içinde T.C.K. nun 141 nci maddesinde tadat olunduğu şekilde muhtelif sıfatlar altında görev alanlar HAZİRAN HAREKETİ'nin bu gün için silahlı bir harekete kesinlikle karşı olduklarını, kitlelerin siyasi anlayışını geliştirmek ve proleterya içinde ideolojik yönden silahlanmış kadrolar yetiştirilme döneminde olduklarını her ne kadar iddia etmekte iseler de, soruşturma kapsamına alınan bu sanıkların emniyette ve Savcılığımızdaki beyanlarından; a) kitlelerin siyasi anlayışını değiştirmek, b) içlerinden

ideolojik olarak silahlanmış kadrolar oluşturmak suretiyle işçi sınıfının, harekete sahip çıkmasını sağlamak, c) ABD Emperyalizmine karşı verilen mücadelede kitlelerin önderliğini temin etmek d) Müstaar isimlerle dolasmak, basit şekilde de olsa baskı tekniğini öğrenmek, barınılan yerlerde çalışmalarla ilgili döküman bulundurmamak, çalışma bölgelerinde kişilerin sempatisini kazanmış olanların yanında yerleşerek legalite sağlamak gibi taktiklere başvurmak, e) dağınık ve kamplara bölünmüş durumdaki Türkiye Devrimci Hareketini toparlamak, f) Oportünizme karşı verilen ideolojik mücadeleye devam etmek, g) Bütün bu çalışmalarda Marksizmi eylem klavuzu kabul etmek gibi yöntemlere başvurdukları anlaşılmıştır.

### HAZİRAN HAREKETİ İÇİNDE ÖRGÜTLENME ZİNCİRİ

HAZİRAN HAREKETİ içinde demokratik merkeziyetçi ilkesinin ışığında yukarıdan aşağıya doğru oluşmayı hedef tutan Leninist örgütlenme prensibine iltifat edilmiştir. Ayrıca gizlilik kurallarına riayet edilerek bilhassa 1972 senesinin ilk aylarından itibaren tabanda teşkiline çalışılan ve eğitim gurupları olarak tanımlanıp genellikle (4), şartların zorlaması halinde (5) kişiden oluşturulması kabul edilen küçük ünitelerin tâbi tutuldukları ortak bir eğitimi takiben önce teorik ve sonra da bildiri dağıtmak, duvarlara yazı yazmak ve umuma mahsus yerlerde yapılacak konuşmaları maskeleyebilmek gibi özellik isteyen pratik düzeyde de yetişmeleri sağlanmıştır. Eğitim gurubuna dahil olup belli bir seviyeye ulaşabilen (4) veya (5) devrimcinin etraflarında aynı sayılarda ayrı gurupların oluşması sonucu geometrik dizi şeklinde sayıların artarak hareketin genişlemesi ile, yukarıdan aşağıya doğru belirlenen bu guruplaşmada üniteler, yöneticilerin ve onların oluşturduğu mekanizmanın kontrol altına alınmalarını sağlamıştır. Bir bakıma alt kesimin yukarıya bağlı olması demek olan bu örgütlenme şeklinde yönetimin insiyatifini elinde tutan kişinin hatası, tasviyesi, veya yakalanması halinde o zamana dek ortaya konan çalışmaların heba

olabileceği ihtimali büyük mahsur teşkil etmekte olduğu için kişisel yönetimden kollektif yönetim tarzına geçiş düşünülmüştür. Komite adı verilen bu kollektif yönetim şekli, eğitim hücreleri ile başlayan çalışmanın son aşaması olmakla beraber aşağıya doğru küçük üniteler halinde faaliyetler sürdürülmüş, ünitelerin dolayısıyla komitelerin genişlemesine yönelik çalışmaların sıklaştırılmasını müteakip de eğitim ve basım bürolarının oluşturulmasına geçilerek komiteye dahil kişiler tarafından örgütleyiciler, propagandistler, ajitörler ve eğitimciler yetiştirme çabasına girişilmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan komite, birçok işlerinde özerkliğini kazanmış olmanın sonucu olarak bir üst kademedeki gelen direktiflere uygun şekilde hareket şartıyla birçok yönlere sevk ve idare eden durumuna girerek demokratik merkezîyetçilik ilkesine bağlı bir yöntem uygulamıştır. Kısacası parçanın teşkil ettiği bütüne aykırı davranışta bulunamayacağı, aksi hareket halinde bütünün parçası olmaktan çıkacağı düşüncesi hâkim olmuştur. İşte bu fikir ve görüşlerin etkisi altında MUSTAFA İLKER GÜRKAN, ZİYA ÜGENCİLER, ERKUT SELÇUK (HAZİRAN HAREKETİ) ne bağlı olarak (İstanbul Bölge Komitesi) ni oluşturmuşlardır.

#### İSTANBUL BÖLGE KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI :

KAYHAN EDİP SAKARYA'nın Güvenlik Kuvvetlerince yakalanışını müteakip bir aracı kullanılması düşünülmeksizin MUSTAFA İLKER GÜRKAN ile ERKUT SELÇUK arasında oluşan ikili buluşmaların aralıksız olarak sürdürülüşüne tekaddüm eden 1972 nin Ekim ayında yapılan bir toplantı sırasında yeni baştan gözden geçirilen ve olumlu sonuçlar alındığı saptanan gençlik kesimindeki çalışmaların işçi kesimine kaydırılarak ERKUT SELÇUK'a bağlı ve teorik yönden belli bir düzeye gelmiş bulunan iki devrimci ile birlikte BEKTEMUR BIÇAKCI'nın iştirakleri ile oluşturulacak bir komitenin hazırlığına başlandığı anlaşılmıştır. Kısa bir süre sonra Dolapdere civarında oluşan bir buluşma sırasında ERKUT SELÇUK'a İstanbul dışından gelen bir görevli şeklinde tanıtılan HÜSEYİN adındaki şahısla birlikte, genellikle hareketin tartışmasının

yapıldığı konuşmada, teşkilatlanmanın söz konusu olmadığı ahvalde bir hiç olan kişinin aksine organizasyon içinde neticeye tesir edecek bir güç olabileceğini hatırlatan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın, teorik düzeydeki çalışmalarını sürdürmesini arzu ettiği ERKUT SELÇUK'la ZİYA ÜLGEN-CİLER'in işçi kesiminde ortaya koyacakları çalışmaları kendisinin ve ya herhangi bir nedenle İstanbul'u terketmesi halinde sorumluluğunu deruhte edecek güçte gördüğü HÜSEYİN'in direktifleri altında yürütüleceğini önerdiği saptanmıştır.

### GENÇLİK KOMİTESİNİN KURULUŞU

MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından ayrıca lise ve üniversite-lerdeki devrimcilerin de örgütlendirilmelerini tedvirğ memur edilen ERKUT SELÇUK'un 1972 Eylülüne dek sürdürdüğü çalışmaların başlıca amacını ileri bir örgüt zincirini oluşturma gayreti teşkil etmiştir. Önceleri bütün iyi niyetlere rağmen genel bir toparlanmayı sağlayamıyan SÜLEYMAN ÖNEN ve ERKUT SELÇUK'un kolektif bir yönetim tarzı üzerinde durarak ortaklaşa bir çalışma ile belli bir seviyeye gelmeleri sağlanacak MURAT CEYİŞAKAR, ŞÜKRÜ CEYHAN ve FARUK AĞCA gibi militanlardan oluşacak bir komitenin ihyası maksadına yönelik olarak çalışma yapmalarına tekaddüm eden 1972 Eylülünün ilk günlerinden birinde yapılan toplantıda söz alan MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından en geç Kasım ayı sonuna kadar büyük bir toparlanmanın önerildiği anlaşılmıştır. Bu temenni üzerine çalışmalara başlanarak sayısı ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılacak bir şekilde ayarlanıp ancak şimdilik kafi görülen 4 yöneticinin belli bir çevrede yapacakları çalışma ile, bu çevre içindekilerin ihtisasları ile ilgili bürolar açabilecek şekilde eğitilmesine önayak olunmasının karar altına alındığı anlaşılmıştır.

Kasım ayı başında Şişli'deki evde bir araya gelen SÜLEYMAN ÖNEN, MURAT CEYİŞAKAR ve ŞÜKRÜ CEYHAN'ın iştirakleri ile yapılan toplantıda; diyalektiğin kanununa göre niceliğin niteliğe dönüşmesinin toplumsal olaylarda tamamen insan iradesinin dışında olduğu ve bazı hallerde niceliğin niteliğe dönüşmesinin belli bir evrim veya insan

eliyle olacağını ifade eden ERKUT SELÇUK, gençlik hareketlerinin de bu durumda olduğunu, onu geri getirebilmek için niteliğinin değiştirilmesinin şart bulunduğunu, aksi takdirde içinde buldukları hareketlerinin geldiği şu noktada yok olma vakası ile karşı karşıya kaldığını anlatıp, netice olarak da değişikliğin nitel olduğu, teşkilâtın niteliğinin değiştirilmesi ile bir üst düzeye çıkmasının devrin davasına karşı ihanet olarak kabul edilecek davranışlardan arınarak üst düzeyin gelişigüzel bir şekilde eğitim gurupları halinde teşkilâtlanıp iplerin bir kişinin insiyatifine terk yerine kollektif insiyatifin daha doğrusu kollektif yönetime bırakmanın tercihe şayan olduğu şeklindeki fikirlerini açıklamış olmasını takiben (GENÇLİK KOMİTESİ) nin ERKUT SELÇUK, MURAT CEYİŞAKAR, SÜLEYMAN ÖNEN ve ŞÜKRÜ CEYHAN'dan oluşturulması kabul edilmiştir.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI

DEMOKRATİK KURULUŞLAR

(HAZİRAN HAREKETİ)ne bağlı olarak Halkevleri ve TÖB-DER gibi demokratik kuruluşlar içinde YILMAZ ELMAS'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda legaliteden azami derecede istifade sağlandığı, bir yandan ENVER AVCI'nın etrafında RIDVAN AKDENİZ, AYŞAN GÜNDÜZ, FUAT ÇAKMAK, ŞEREF YALÇIN ve AYŞE EDİNCİK'den oluşan gurubun teorik düzeydeki çalışmalarına paralel olarak KAZIM IŞIK, MUZAFFER DİZMAN ve MİKAIL KAYAM tarafından oluşturulup (Beykoz Kesimi Olarak) nitelendirilen bir ekibin çalışma yapmalarına mukabil diğer taraftan YILMAZ ELMAS ve SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün gayretleri ile TÖB-DER'e çengel atıldığı saptanmıştır.

A- BEYKOZ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

Kars iline bağlı Tuzluca ilçesinde öğretmenlik yapışına tekadüm eden 1969 senesinde mevcut mevzuat gereği üyesi olamadığı için sadece bir sempatizanı durumunda kaldığı TIP'e taraftar kazandırabilmek gayesiyle dolıştığı köylerdeki konuşmalarında açıktan açığa yaptığa komünizm propagandası ile ilgili olarak hakkında açılan kamu davası sonunda delil yetersizliğinden beraat ettiği anlaşılan sanıklardan MİKAIL KAYAM'ın İstanbul'a tayinen geldiğı 1971 Martında, üye olduğı Paşabahçe Halkevine gidış ve gelişlerinde YILMAZ ELMAS, GÜROL AKIN, KEMAL DİŞKOL ve MUZAFFER DİZMAN gibi devrimci öğretmenlerle ilişkiler kurması yanında AYLA TANÖR'ün başkanlığında sürdürülen ve çoğunluğunu öğretmenlerle öğrencilerin teşkil ettiği bir sempatizan gurubunun izlemekte olduğı seminerlere katılması ile de SÜLEYMAN ÜSTÜN ve CAN YÜCEL gibi sola açık konuşmacıları tanıma fırsatını bulduğı anlaşılmıştır.

1971 Mart ayı sonlarında benimsemiş olduğı Milli Demokratik Devrim görüşünü halka daha kolay bir şekilde iletebilmek maksadı ile bir dergi çıkarma arzusu gösteren YILMAZ ELMAS'ın, bu sıralarda tanıdığı

MUZAFFER DİZMAN ile birlikte ziyaretine gittikleri RASİH NURİ İLERİ'nin Cağaloğlu'ndaki yazıhanesinde ŞEVKİ AKŞİT ve İHSAN MEMOĞLU gibi sol yazarları tanıma fırsatını buldukları gibi boş zamanlarını şiir ve yazı ile değerlendiren MUZAFFER DİZMAN'a ait (OĞUL) başlıklı şiir ile birlikte Köy Enstitüleri üzerine kaleme alınmış bir inceleme yazısının o tarihlerde intişar etmekte olan Türkiye Solu dergisinin 5 ve 15 Mart tarihli nüshalarında yayınlanmasını sağladıkları sabit olmuştur.

Çevresindeki öğretmenlerle kısa bir zaman içinde fikir yönünden derin ilişkiler içine giren MİKAİL KAYAM'ın özellikle 1971 senesinin Ekim ayını takip eden günlerde gerek Halkevi binasında ve gerekse öğretmenlere ait meskenlerde YILMAZ ELMAS'ın yönetiminde oluşan toplantılara iştiraki sonucu Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsediği anlaşılmıştır.

Aralıksız olarak sürdürülen bu toplantılarda (SOL KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI) adlı kitaptan okuduğu bölümlerin eleştirisini yapıp TES yayınlarından (KREDİ YAĞMASI), (SENDİKA VE GREV), (MONTAJ SANAYİİ), (KERAK-ÇORAK), (ÖĞRETMENİN UYANDIRMA GÖREVİ) gibi kitapların çalışmalarına katılan sanıklar tarafından okunmasını sağlayan YILMAZ ELMAS'ın, Türk toplumunu eleştirerek, halkın psikolojik yönden yatkın olduğu demokratik devrim çizgisinde sol'un neticeye daha çabuk gideceği hususundaki görüşlerini telkin ettiği bu kimselerden tutuklu bulunan öğretmen ailelerine yardım kisvesi altında örgüte para topladığı sabit olmuştur.

Bu sıralarda Paşabahçe halkevinde AYLA TANÖR'ün başkanlığından çekilmesi ile düşen yönetim kurulunun, bazı partilerle birlikte gerici güçler tarafından ele geçirilme gayretinin söz konusu olduğu günlerde; kendileri ile birlikte çalışma yapan devrimcilerden bir kısmının yönetim kuruluna girdikleri taktirde hakimiyet sağlayacakları bu kuruluş içinde legal çalışma yapılabileceği hesabını yapan sanıklardan YILMAZ ELMAS, MİKAİL KAYAM, KAZIM IŞIK ve MİHRALİ YENER'in önce Hisar'daki kahvede ve müteakiben kendilerine ait evlerde bu maksada yönelik olarak oluşturdukları toplantı ve kulis faaliyetlerine tekdüm eden 1972 senesinin ilk aylarında yapılan olağanüstü kongrede MİKAİL KAYAM'ın başkan seçildiği yönetim kuruluna YILMAZ ELMAS, M.KEMAL CAN,

KAZIM IŞIK ve CEMAL DURGUN'un girmeleri ile Paşabahçe Halkevinin, Milli Demokratik Devrim görüşünü benimseyen sanıkların eline geçmiş olduğu saptanmıştır.

Paşabahçe Halkevine üye oluşundan 5-6 ay kadar sonraki dönemde başkanlık gibi bir mevkiye gelebilme başarısını gösterdiği günlerde yanında MUZAFFER DİZMAN olduğu halde MİKAIL KAYAM'ın ziyaretine gelen YILMAZ ELMAS'ın konuşma sırasında oportünist olarak tanımladığı Mehmet Ali AYBAR'ın fikir ve görüşlerini benimsemekten vazgeçip Türkiye gerçeklerine uyan ve devrimci hareketin görüşünü yansıtan Milli Demokratik Devrim'in uygulayıcısı MİHRİ BELLİ'ye yönelmesi şeklinde tavsiyede bulunuşunu müteakip bu maksada yönelik olarak (YAZILAR) adlı kitabı MİKAIL KAYAM'a verişinden kısa bir müddet sonra HASAN KIYAFET'in evinde SÜLEYMAN ÜSTÜN, CEMAL DURGUN, YILMAZ ELMAS, M.KEMAL CAN ve MİKAIL KAYAM'ın iştirakleri ile oluşup geçenin geç saatlerine kadar süren toplantıda SÜLEYMAN ÜSTÜN ile YILMAZ ELMAS'ın izaha çalıştıkları Milli Demokratik Devrim stratejisi hakkında, hazır bulunanlar tarafından kendilerine tevdi olunan sualleri cevapladıkları anlaşılmıştır.

1972 yılının son aylarında bir gün YILMAZ ELMAS'ın bu husustaki istek ve ısrarlarına uyularak MUZAFFER DİZMAN, HASAN KIYAFET ve MİKAIL KAYAM'ın birlikte ziyarete gittikleri RASİH NURİ İLERİ'nin Kurtuluş'daki evinde 2-3 saat kadar süren toplantıda; Fransa'daki İktidar Partisinin yayın organı (LA MONDE) gazetesinden, idam olunan üç devrimci ile Türkiye'de sürdürülen şiddet hareketlerinin söz konusu yapıldığı bir yazının tercümesini yapan ev sahibinin, sol bilinci anarşi üzerine inşa etmek gibi taktik hatasına düşen devrimci gençlerin birlik ve beraberliği sağlayamamış olmalarına ve illegal çalışmaların mümkün olduğu kadar kapalı yerler dışına kaydırılması hususlarına değinişi yanında, hareket içinde ortaya konan çalışmalardan haberdar olduğunu ima eder şekilde tevsiyelerde bulunduğu görülmüştür.

Paşabahçe Halkevi salonlarında düzenlenen seminerlerin bir kısmını izleme fırsatını bulan MİKAIL KAYAM ile MUZAFFER DİZMAN'ın, seminerlerin tertipçisi durumundaki YILMAZ ELMAS ve AYLA TANÖR'ün karşısına lise ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere ideolojik bilinç yanında Milli Demokratik Devrim görüşünün verilebileceği kursları



oluşturmak gibi bir teklifle çıkışlarına tesadüf eden günlerden birinde KAZİM IŞIK'ın evinde yapılan MİKAIL KAYAM, ENVER AVCI, KAZİM IŞIK, YILMAZ ELMAS, MİHRALİ YENER, MUZAFFER DİZMAN, CEMAL DURGUN, M.KEMAL CAN ve AYŞAN GÜNDÜZ'ün iştirakleri ile oluşturulan toplantıda; önceden MİKAIL KAYAM tarafından ortaya konup, tasvip görmeyen kurs açma fikrinin benimsenmesi sonucu YILMAZ ELMAS'ın direktifleri altında M.KEMAL CAN'ın müzik, CEMAL DURGUN'un Edebiyat, ve HASAN KIYAFET'in İngilizce ders verecekleri ve karşılığında herhangi bir ücretin talep edilmeyeceği kurslara iştirakleri sağlanacak orta okul ve lise öğrencileri arasında, kendi faaliyetlerinden dolayı tanımayacakları veya tanımaya gaba sarfetmemeleri sağlanarak bir lidere karşı sorumlu hücrelerin oluşturulması hususundaki ittifakla verilen karar gereğince 1972 Mayısında faaliyete açılan kursların, yetkililerin devamlı teftiş ve müdahaleleri karşısında arzu edileni veremediği ve bu nedenle de kısa ömürlü olan kursların faaliyetine son verildiği anlaşılmıştır.

Sınık öğretmenlerce evlerinde sürdürülmekte olan toplantılardan birinde; legalitesi bulunan Paşabahçe Halkevi salonlarında ve okullarda sahneye konması düşünülen eserlerin YILMAZ ELMAS ile MİKAIL KAYAM tarafından seçilmesine karar verilmişinden kısa bir müddet sonra MİKAIL KAYAM'ın oynanmasına karşı çıktığı (AYAK BACAK FABRİKASI) adlı eserden vazgeçildiği ve Büyükdere'deki bir topluluk tarafından sahneye konup ilgi gören (BATAK GÖL) adlı eseri okullardaki öğrenci ve velilere gösterme arzusunun sanıklar adına Kaymakamlık nezdinde yapılan teşebbüslerin bir netice vermediği anlaşılmıştır.

1972 yılının yaz aylarından birinde; sanıklardan MUZAFFER DİZMAN'ın YILMAZ ELMAS ile birlikte gittikleri İskenderpaşa otobüs durağı yakınındaki Gülağacı gazinosunda; İstanbul 3 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılan T.H.K.Ordusu militanlarından NAHİT TÖLME'e yataklık yapmak ve ayrıca T.H.K.Cephesi mensupları arasında irtibat kurmak gibi yasa dışı fiilleri nedeniyle tutuklandığı 24.12.1971 tarihinden bu yana ele geçmeyen CEMİLE ÇERÇEL adındaki devrimci ile buluşmalarını takiben MUZAFFER DİZMAN'ın ablası AYŞE ATAŞ'a ait Murat mahallesindeki evde, mahiyet ve muhtevası tesbit edilemeyen bir konuşma yaptıkları anlaşılmıştır.

Aynı senenin Eylül ayına tasadüf eden günlerden birinde harekete bağlı ayrı bir gurup içinde çalışma yapan RIDVAN AKDENİZ ve ENVER AVCI'yla BEKİR YILDIRIM'ın aracılığı ile tanıma fırsatı bulan KAZIM IŞIK'ın, bu buluşmadan kısa bir müddet sonra MİKAIL KAYAM'ın evinde bir araya gelen MİHRALİ YENER, ENVER AVCI, RIDVAN AKDENİZ, YILMAZ ELMAS ve M.KEMAL CAN'ın oluşturdukları toplantıda Milli Demokratik Devrim görüşünün YILMAZ ELMAS ve ENVER AVCI tarafından yansıtılışına tanık olduğu sanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Aynı günlerde RIDVAN AKDENİZ'in Dolaybağı yokuşundaki evinin alt katında oturmakta olan AHMET adındaki şahsa ait meskende bir müddet sürdürülen ve yukarıda adı geçen sanıklar dışında FUAT ÇAKMAK'ın iştirak ettiği toplantılarda sol yelpazede belirlenen kopmalarla çeşitli kliklerdeki taktik hataları üzerinde durulması yanında Sıkıyönetim'in ilanını müteakip (AYDINLIK), (ANT), (İŞÇİ-KÖYLÜ ) ve (ŞAFAK) gibi halka yanlış bilgi vermek şeklinde bir tutum içine giren dergi ve mecmuaların eleştirildiği ve bu arada Fatih'de bir ilkokula atanan YILMAZ ELMAS'ın Beykoz'dan ayrılması ile de MUZAFFER DİZMAN, MİKAIL KAYAM ve KAZIM IŞIK tarafından oluşturulan gurupla mevcut irtibatının aksadığı sabit olmuştur.

1973 Martında bahsi geçen gurup içinde ortaya konan son çalışmalar hakkında bilgi almak üzere, asıl kimliğini gizlemeye çalıştığı YUSUF adındaki bir kimse ile birlikte Beykoz'a gelen YILMAZ ELMAS'ın, maddi müzayaka halinde olduğundan bahisle kendisinden yardım talebinde bulunan MUZAFFER DİZMAN'a, asıl kimliğinin bilahare VELİ YILMAZ şeklinde açıkladığı YUSUF'un aracılığı ile 2600.- lira göndermesinden bir hafta kadar sonra her üçünün Vatan caddesindeki İskenderpaşa otobüs durağında buluşmalarını takiben, Topkapı'ya giden yol boyunca konuşan YILMAZ ELMAS'ın, Sıkıyönetim Komutanlıklarınca aranmakta olan öğretmen arkadaşlarının barınabilmelerine müsait olduğu düşünülen Tokat köyünde bu maksada uygun yerlerin tesbiti ve ayrıca kendilerine gerekli silah temin edebilecek şahıslarla ilişki kurulması gibi hususlara değindiği anlaşılmıştır. Evvelce kararlaştırılan randevu gereğince Nisan ayı içinde bir gün buluştukları Gülağacı çay bahçesinde, alçıdan yaptığı Anıtkabir maketleri karşılığında eline geçecek paradan örgüte ne miktarda yardım yapacağı hususunu soran VELİ YILMAZ'a MUZAFFER DİZMAN'ın bu hususta düşünmek için mehil iste-

diği ve 19 Mayıs günü Paşabahçe vapur iskelesinde buluşmak üzere ayrılmalarını müteakip VELİ YILMAZ'ın tesbit olunan tarihten birkaç gün evvel randevuya gelebileceğini bildirişinden kısa bir müddet sonra da MUZAFFER DİZMAN'ın gözaltına alındığı anlaşılmıştır.

B- (TÖB-DER) DEKİ ÇALIŞMALAR :

Çetin ALTAN, İlhan SELÇUK gibi sol'a açık yazarlar yanında (YÖN), (TÜRK SOLU), (İŞÇİ-KÖYLÜ) ve (KURTULUŞ) dergilerini takip ederek bilincini artıran YILMAZ ELMAS'ın, İstanbul'a geldiği günlerde TİP'in ideolojik yapısı ile MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM görüşü arasında kesin bir tercih yapabilme olanağını bulamayışından kısa bir süre sonra, 1961 Anayasasının demokratik yollardan dahi oluşmasına, mahal vermediği sosyalizm ve onun bir üst aşaması durumundaki komünizmin tezgahlanmasını amaç edinen yasa dışı örgüte bağlı olarak yoğun bir çalışma içine girdiği anlaşılmıştır. (HAZİRAN HAREKETİ) adındaki illegal örgüt dışında şahsi çalışma yaptığı sıralarda TÖS içindeki faaliyetlerinden tanıdığı SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün evinde düzenlenen sohbet toplantılarından birinde, 5-6 arkadaşı ile birlikte muntazaman sürdürdükleri eğitim çalışmalarının arzu ettikleri seviyeye ulaşabilme maksadına matuf tawsiyelerde bulunup sol yelpaze içindeki muhtelif fraksiyonlar hakkında bilgi vermesini rica eden TİMUR BEKTAŞ adındaki sempatizanla birlikte gittikleri Beşiktaş'taki bir evde çalışma yapan devrimcileri birçok konularda aydınlatması yanında, okumaları gereken kitaplara ait bir liste tanzim ettiği saptanmıştır.

1971 Martında SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün evinde sürdürülen toplantılar sırasında birçok devrimcinin yanısıra tanıma olanağını bulup kendisi hakkında belli bir seviyeye gelebildiğinde örgüte yararlı olacağı hesabını yapan YAVUZ HAKYEMEZ'in bu husustaki görüşlerine uyarak, o tarihlere kadar yakın ilişkiler içinde olduğu devrimcilerle, toplu bir çalışmanın gerektirdiği esaslar dahilinde örgütsel bir çalışma içine girdiği belirlenmiştir.

Aynı günlerden birinde, TİMUR BEKTAŞ'ın çevresinde oluşan gu-

ruyla uzak ve yakın temasını sürdüren YILMAZ ELMAS'ın yanında YAVUZ HAKYEMEZ olduğu halde Beşimtaş'taki eve gidip yaptıkları toplantıda; gurubun kendilerine bağlı olarak yürütecekleri çalışmalarda, gerekli görülecek kitap ve dergilerin YAVUZ HAKYEMEZ tarafından temin edilmesinin karar altına alındığı anlaşılmıştır.

1971 Haziranında bir çay bahçesindeki buluşmada YAVUZ HAKYEMEZ tarafından tanıştırılışını takiben çalışma yaptığı kişilerle görüşme arzusunu belirten ERKUT SELÇUK'a, Fikirtepe Eğitim Enstitüsünde okumakta olan HASAN MANDAL ile okula gidip gelişleri sırasında tanıyıp bilahare hissi ilişkiler kurduğu FATMA OĞUZ gibi sempatanları tanıştıran YILMAZ ELMAS'ın, belli bir seviyeye gelinceye dek eğitme görevini üzerine alan ERKUT SELÇUK ile FATMA OĞUZ arasındaki çalışmalara ilk günlerin aksine ilgilenmeyişi sebebi olarak; örgütsel çalışmalarda uygulanan gizlilik kaidelerinin icabı bir devrimcinin bilmesi gerekenden fazlasını öğrenmeye çalışmamasına ilişkin YAVUZ HAKYEMEZ tarafından yapılan ikazları gösterdiği saptanmıştır.

Hacı Numan ilkokulunda görevli olması sebebiyle çalışmalarının sıklıkta Beykoz ilçesi ve civarı teşkil eden YILMAZ ELMAS'ın, Paşabahçe Halkevinde yapılmakta olan folklor faaliyetlerine iştirak edip, legal bir çalışma içine girmesiyle sol fikirleri benimsemiş KAZIM IŞIK, MİHRALİ YENER ve RIDVAN AKDENİZ gibi devrimci öğretmenlerle tanışma olanağını bulduğu bu tarihlerde; KAZIM IŞIK'ın evinde oluşturulan toplantılara iştiraki sonucu gittikçe gelişen münasebetler içine girdiği ENVER AVCI, AYŞAN GÜNDÜZ ve BEKİR YILDIRIM adlarındaki devrimci sanıklara ERKUT SELÇUK ile YAVUZ HAKYEMEZ'in arkadaşı olduğunu hissettirmesiyle, RIDVAN AKDENİZ'e ait Dolaybağı yokuşundaki evde sürdürülen toplantılarda aranılan şahıs durumuna girdiği gerek kendi ve gerekse diğer sanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Bir buluşma sırasında katıldığı bu toplantıların şekil ve muhtevası hakkında kendisine bilgi verdiği YAVUZ HAKYEMEZ'in, örgütlerine bağlı bir çalışma içinde olan guruba gereğinden fazla ilgi gösterip, her yerde ondan bahsetmesinin gizlilik kaidelerine ters düşeceği nedeniyle taraflara zarar vermeyecek şekildeki ilişkisini tasvip ettiğine dair tavsiye mahiyetindeki konuşmasından sonra RIDVAN AKDENİZ'in evinde yapıлып kendisinin de katıldığı bir toplantıda (HAZİRAN

HAREKETİ) adındaki bir örgüte dahil olduğunu anlayan YILMAZ ELMAS'ın, ENVER AVCI tarafından okunan ve kendisinin de ilginç bulması nedeniyle tetkik için aldığı (ÖZ ELEŞTİRİ)yi bilahare KAZIM IŞIK aracılığı ile ENVER AVCI'ya iade ettiği anlaşılmıştır.

1971 yılı Ekim ayı sonlarına doğru eşinin görev yeri nedeniyle Paşabahçe civarında ev aramak için teşebbüse geçen HASAN KIYAFET'in bir tesadüf sonucu YILMAZ ELMAS ile karşılaşmaları üzerine sadece mesleki ve ailevi durumları ile ilgili konulara inhisar eden bu ayak üstü konuşmayı takip eden hafta tatillerinde buluşmayı kararlaştırdıkları sabit olmuştur.

1965 yılında Türkiye öğretmenler derneği Milli federasyonu (TÖBMF)nun Gaziantep'te oluşturduğu 19 ncu kurultaya Samsun'dan, 1966 da ise (TÖS) ün Giresun'daki kurultayına Mihalliçik'ı temsilen katılan HASAN KIYAFET'in, Sıkıyönetimin ilânını takip eden devreler içinde faaliyetine son verilen (TÖB) den sonra aynı gaye ve hedefle oluşturulan (TÖB-DER) e üye olduğu ve Türkiye'nin kurtuluşunu ideolojik yönden bilinçlendirilmiş halkın kırlardan şehirlere doğru oluşturacağı silahlı bir ihtilâlde bulduğu kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Samsun'daki, 19 Mayıs Lisesinde öğretmenlik yaptığı sıralarda, yayınlanmakta olan (Yeni Selâmet) gazetesinde gerek kapalı ve gerekse açıktan açığa sol'u işleyen NAZİM BAYATA adındaki felsefe öğretmeni ile girdiği yakın ilişkiler sonucu sol'a karşı duyduğu sempatisi belirli bir hal alan HASAN KIYAFET'in 1965-1966 öğretim yılında DAVID adındaki Amerikalı bir barış gönüllüsü ile yaptığı ve Türkiye çapında yankılara sebep olan kavga olayı ile Yedeksubaylık hizmetini Çorlu garnizonundaki 450 nci roket taburunda tercüman olarak yapışına tekaddüm eden 1967 senesinde; ikili anlaşmalar gereğince aynı garnizonda müşahit olarak bulunan Amerikalıların ayak işlerini görmek için ihdas olunduğunu iddia ettiği 20 Türk evinden oluşan müfrezenin Komutanı durumdaki Ast.MEHMET SARAL'a fikren tesir icra ederek, karargâh çalışmalarını sırasında ele geçirdikleri ve daha ziyade Türk-Amerikan askerleri arasındaki hizmet münasebetlerini konu alıp gizlilik kayıt ve şartları bulunan yazı münderecatlarından faydalanarak çevresindeki küçük rütbeli subay ve ast-

subayların milli duygularını istismara yeltendiği sabit olmuştur. Vazife gördüğü garnizon içinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının basiretli tutumları karşısında; Amerikan aleyptarı bir milliyetçi gibi gözükebilme çabasına rağmen rola açık fikirlerini gereği kadar işleyip yayma olanağını bulamaması üzerine mesleği icabı olarak girip çıktığı Çorlu TÖS Şubesinde eline geçen (İŞÇİ-KÖYLÜ) ve (KURULUŞ) gibi bu gün maksatları su yüzüne çıkan dergileri köylere göndererek, faaliyet sahasını garnizon dışına kaydırmak yolunu seçtiği saptanan HASAN KIYAFET'in, Paşabahçe'de zuhur eden ilk buluşmalarına müteakip evinde kendisini sık sık ziyarete gelen YILMAZ ELMAS tarafından izah ve eleştirisi yapıлып Türkiye'de mevcut fraksiyonlar arasında neticeye gidecek tek yol olarak tanımlanan Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsediği anlaşılmıştır.

Hafta sonlarında sürdürülen ziyaretlerden birinde YILMAZ ELMAS'ın (Ekonomi Politik) adlı kitabı verdiği HASAN KIYAFET'i Paşabahçe halk evinde Milli Demokratik Devrim görüşüne bağlı olarak ortaya konmakta olan çalışmalarını izlemeye davet edip, legal çalışma olanağı nedeniyle devrim çalışmalarına merkez olan halkevine üye olması hususunda ısrar ettiği, bir başka buluşmaları sırasında da gerekli formalitelerin ikmalinde yardım ederek üye olmasını sağladığı HASAN KIYAFET'ten 5 lira aidat almasına mukabil okuması için (TARİHİ MATERYALİZM) i verdiği sabit olmuştur.

O tarihlerde görev yerinin ÇORLU'da olması nedeniyle ancak hafta sonlarında uğrama fırsatını bulduğu Paşabahçe halkevinde tanıştığı M. KEMAL CAN ve MUZAFFER DİZMAN gibi devrimci öğretmenlerle teorik çalışma yaparken diğer taraftan da, (M.D.D.) görüşü hakkındaki belincini artırma gayesine matuf ferdî teşebbüslere giriştiği anlaşılan HASAN KIYAFET'in, Devrimci çalışmalarda kullanılacak araç ve gereçlerin temini maksadıyla tüm öğretmenlerden (10) lira teberru toplayan YILMAZ ELMAS'a hissesine düşen miktarı verdiği anlaşılmıştır.

TÖB-DER içinde, sıfat ve durumundan yararlanarak ortaya koyduğu örgütsel çalışmaları Halkevlerinde de sürdürmesi hususunda YAVUZ HAKYEMEZ'den gelen fikir ve tavsiyelere uyan YILMAZ ELMAS'ın; Bakırköy'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan FİKRİ KİÇİK ve ZİYA BİLGİN'in Bakırköy, Tefik Kut ilkokulu öğretmenlerinden EKREM ALPASLAN'ın

Eminözü, SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün de Fatih halkevlerinde çalışma yapmalarına gayret sarfettiği görülmüştür.

1972 Eylülü başlarında Fatih'deki Fethibey ilkokuluna atanması üzerine ENVER AVCI'nın bu husustaki direktiflerine uygun olarak, yönetimini ele geçirmeye muvaffak oldukları Paşabahçe halkevinde sürdürülen devrimci çalışmaların yönetimini KAZIM IŞIK'a devreden YILMAZ ELMAS'ın, yeni görev yerine yakın bir ev arama çabasında olduğu günlerden birinde rastladığı AHMET SAĞLAM adındaki arkadaşının Çapadaki evine yerleşmesini takiben, ev sahibini ziyaret maksadıyla geliş ve gidişlerinden tanıdığı ORHAN ve CELAL UYSAL adlı şahıslarla bir netice vermiyen ilişki kurması yanında Fatih ve Bakırköy halkevlerinde örgütsel çalışmalarını sürdürmekte olan SÜLEYMAN ÜSTÜN ve ZİYA BİLGİN ile temaslarını sıklaştırdığı anlaşılmıştır.

YILMAZ ELMAS, ortaya koyduğu çalışmaları sırasında gurubuna ve dolayısıyla da örgüte katılmalarına muvaffak olduğu sola açık devrimcilere, kendi çevrelerinde ayrı guruplar oluşturmaları hususunda telkin ve tavsiyelerde bulunuşu yanında, Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemiş olan (HAZİRAN HAREKETİ) adındaki illegal bir örgüte bağlı olduklarını açıklamakta bir mahzur görmediği FİKRİ KIÇIK, EKREM ALP-ASLAN, HANEFİ AKDENİZ, OSMAN YILDIZ, SÜLEYMAN ALTAŞ, HASAN KIYAFET, ZİYA BİLGİN, HÜSEYİN DEMİR, VOLKAN DURASILLI ve TURHAN YÜKSEL adlarındaki öğretmenlere ENVER AVCI'dan temin ettiği (HAZİRAN) dergisi ile birlikte (ÖZ ELEŞTİRİ) ve (İŞKENCE ÜZERİNE) başlıklı yazı ve notları vermiştir. YILMAZ ELMAS'ın, yukarıda isimlerini saydığımız öğretmenlerle zaman zaman yaptığı temaslarında okunacak sol tandanslı yayınlar içinde özellikle Milli Demokratik Devrim teorisinin izah ve tanımını hedef alanların tercih edilmesi ve okudukları yazılarla günün aktüel konularını kendilerine verilen gündem esaslarına bağlı kalınarak değerlendirme gayretine gidilmesi hususlarına ilişkin önerilerde bulunduğu saptanmıştır.

1972 Aralığında Paşabahçe'de yapılan bir buluşma sırasında; Çorlu'da bulunup Devrimci çalışmalara sempati duyan varlıklı kişiler hakkında HASAN KIYAFET'ten aldığı bilgileri; bu şahıslardan maddi yardım talep etmek şeklinde değerlendirmeyi düşünen YILMAZ ELMAS'ın

aynı günlerde Çorlu'ya yaptığı ziyareti sonunda, RIFAT VERDİĞİL ve ERDOĞAN KÖKSAL adlarındaki Avukatlarla emekli bir öğretmen olan İS-MAIL ATAMAN'dan para yardımı temininde muvafak olduğu anlaşılmıştır.

İstanbul'daki, (TÖB-DER) in, HAZİRAN HAREKETİ adındaki örgüt içinde çalışma yapan bir kuruluş hüviyetine girmesinin kısa bir zaman içinde sağlanması üzerine, Ankara'daki TÖB-DER yöneticilerinden olan MUSA UYSAL, HAMDİ KONUR ve BURHANETTİN BİBER adlı şahıslarla 1973 yılının Ocak ayı içinde SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün aracılığı ile başlatıp sürdürdüğü toplantılardan birinde Ankara'daki TÖB-DER'in de HAZİRAN HAREKETİ içinde çalışma yapmasının ve bu kuruluşun Ankara ile İstanbul'daki merkezleri arasında bir nevi irtibat görevi yapacak olan YILMAZ ELMAS'ın faaliyetler hakkında İstanbul tek sorumlusu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a bilgi vermesinin karar altına alındığı anlaşılmıştır.

Demokratik kuruluşlardan olan Halkevlerinde yürütülen çalışmaların yanısıra legal bir çalışma sahası içinde halk kitleleriyle yakın ilişkilere imkan veren tiyatro çalışmaları yapmayı düşünen YILMAZ ELMAS'ın, TÖB-DER'e devam ettiği için bu branşta muhtelif çabaları olduğunu müşahade ettiği Davutpaşa Lisesi son sınıf öğrencilerinden AHMET ÜLKÜ AYVAZ ile yaptığı temas sonunda (Tiyatro İmece) adı ile oluşturulacak topluluk tarafından sahneye konacak eserlerin birlikte seçilmesi hususunu karar altına aldıkları sabit olmuştur.

Alınan bu karar cümlesinden olarak, 1973 Şubat ayı sonlarında TÖB-DER'in salonlarında sahneye konulan (Kural ve Kuraldışı) adlı oyun ile bilahare verilecek oyunlardan elde edilecek hasılatın örgüte mal edilmesi plânlarının yapıldığı günlerden birinde, oyuncuların bir kısmının kuliste alkol almalarından haberdar olan yönetim kurulunun salonlarını bu tür faaliyetlere kapatmaları üzerine bu maksatlar için bir başka salonun bulunmasına karar tiyatro çalışmalarına ara verildiği görülmüştür.

Çapa'daki eve yerleşmesini takiben RIDVAN AKDENİZ'in Kavacık'da oturduğu evde sürdürülen eğitim çalışmalarını fırsat buldukça izleyen YILMAZ ELMAS'ın, önceden buluşma mahalli olarak tesbit ettikleri Bağlarbaşı otobüs durağında kendisini beklemekte olan ENVER AVCI'nın yanında görüp tanıştığı MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın, faaliyetlerinin, temel güç olarak kabul ettikleri işçi sınıfını bilinçlendirip örgütlemelerini sağlamaya yönelik olduğu, bu nedenle bu sınıfın girdiği büyük devrim hareketine tesadüf eden 15-16 Haziran olaylarında



esinlenilerek, ör üte "HAZİRAN HAREKETİ" adı verildiği, gençlik ve üniversite kesimlerinde yürütölmekte olan olumlu çalışmaların yanı sıra TÖB-DER ve Halkevleri gibi demokratik kuruluşlarda ortaya konan faaliyetlerin bilinçli kadrolar teşkiline geniş şekilde katkıda bulunacağı hususlarını belirten bir konuşma yaptıktan sonra 18 Ocak 1973 günü saat 20.00 de aynı yerde buluşmak üzere YILMAZ ELMAS'ın yanından ayrıldığı anlaşılmıştır.

Tesbit olunan gün ve mahalde buluştuklarında; çalışmalar hakkında YILMAZ ELMAS'dan gerekli bilgiyi alan MUSTAFA GÜRKAN'ın, (HAZİRAN DERGİSİ) ile birlikte (ÖZ ELEŞTİRİ) ve (İŞKENCE) başlıklı yazıların yeteri kadar Ankara'daki örgüt mensuplarının eline geçmesinin sağlanması ve bazı arkadaşlarının deşifre olmalarını, Sıkıyönetim bölgeleri içinde faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına bağlayarak gizlilik prensiplerine azami dikkatin gösterilmesi tavsiyesinde bulunmasını müteakiben 12 Mart 1973 günü Hamdibey otobüs durağında buluşmak üzere ayrıldığı saptanmıştır.

12 Mart 1973 günü YILMAZ ELMAS ile buluşması sırasında gelen MUSTAFA GÜRKAN'ın, işçi kesimindeki çalışmalarını geniş ölçüde baltalayarak son tutuklamalara sebep olarak gösterdiği hataların tekrarlanmasına mani olacak hal çarelerinin arandığını ve Sıkıyönetim kaldırılincaya kadar faaliyetlerin tedricen yavaşlatılarak örgüt ile ilgili her türlü neşriyatın gizlilik içinde dağıtılmasını önerişini takiben bundan böyle kuracakları temaslarda SÜLEYMAN ÜSTÜN'den istifade etmeyi karar altına aldıkları anlaşılmıştır.

Bu bölümdeki sanıkların, oluşturdukları gurup içinde örgütsel çalışma yapmaları yanısıra ENVER AVCI'nın başkanlığında RIDVAN AKDENİZ, AYŞAN GÜNDÜZ, AYŞE EDİNCİK, FUAT ÇAKMAK, AKIN ÇITAKOĞLU, BEKİR YILDIRIM gibi devrimcilerin iştiraklerinden meydana gelen ekiple belirlenen ilişki ve münasebetlerini (BOĞAZ KESİMİ) adı altında sunmakta sayda mülahaza edilmiştir.

BOĞAZ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Sanıklardan ENVER AVCI'nın Yıldız Yüksek Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde Yüksek öğrenimine başladığı günlerde Okulda oluşturulan işgal ve boykot olaylarını takiben kurulan FKF içinde faal bir görev almamasına rağmen bu teşekkülün üyeleri ile fikir yönünden yakın ilişkiler içine girmesinin sonucu olarak Bakanlar kurulunca aldıkları grev kararı ertelenen Beşiktaş'daki Un fabrikasında greve başlatmaya matuf faaliyetlere katıldığı ve bilahare sol yelpazedeki öğrencilerin barınağı olduğu kadar çalışma ve faaliyetlerini düzenledikleri yer olarak belirlenen İst. Teknik Üniversitesinde ve o sıralarda kalmakta olduğu Aydın Talebe yurdunda Aydınlık Sosyalisti benimseyen devrimci bir çevre içinde tanıdığı YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY ve AKIN ÇITAKOĞLU adlarındaki devrimcilerin tavsiyesine uyarak (PARTİ TARİHİ), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) ve (EKONOMİ POLİTİK) gibi sol tandanslı kitapları okuması yanında yurttan düzenlenen seminerlere katılması sonucu devrimci bir faaliyet içine girebilme arzu ve temayülü gösteren arkadaşlarına uyup T.H.K.Ordusu sempatisini olarak çalışmalara başladığı saptanmıştır.

Ancak ne varki T.H.K.O.nun teorik ve pratik yüzeylerde ortaya koyduğu eylemleri bir macera ve şehir ile kır gerillacılığını devrim ümitlerini erteleyen bir engel olduğunu çok geçmeden kabul edişini takiben Sıkıyönetim ilân edilmesi üzerine sonraları bir trafik kazasında vefat eden Ali Rıza İÇEL adındaki devrimci arkadaşının Ortaköy'deki evinde bir müddet barınışını müteakip Aydın Yurdunda oluşturulan devrimci çevre içinde tanıyıp yakın ilişkiler kurduğu AKIN ÇITAKOĞLU, SELAHATTİN TÜRKOKAY ve AYŞAN GÜNDÜZ gibi bir kaç devrimci arkadaşı ile yerleştikleri Aksaray Horhor caddesindeki Menekşe Apt. nin 7 numaralı dairesinde YAŞAR UZUNLAR'ın sorumluluk ve direktifi

altında yapılmakta olan Aydınlık Sosyalist dergi etrafındaki çalışmalarına katıldıkları görülmüştür.

Oluşturulan hareket içinde mevcudiyeti birinci derecede önem taşıyan bir eğitici kadro içinde uhtalarına görev tevdi olunması kararlaştırılan İstanbul'daki Lise ve dengi okul öğrencilerinin bu gayeye matuf olarak YAŞAR UZUNLAR'ın denetim ve başkanlığında yaptıkları teorik çalışmalara ve zaman zaman durumları yakından izlemekte olan KAYHAN EDİP SAKARYA'nın nezaretindeki örgütsel faaliyetlere katılan ENVER AVCI'nın bu sıralarda guruba dahil edilen ve Parteks fabrikasında işçi temsilcisi oluşu nedeniyle Topkapı İşçi kesiminde legal çalışma olanağına sahip ZIYA ÜLGENCİ ile KAYHAN EDİP SAKARYA arasında matavassıt rol oynadığı anlaşılmıştır.

KAYHAN EDİP SAKARYA ile temaslarını sürdüren ZIYA ÜLGENCİLER'in Topkapı'daki bazı iş yerlerinde greve giden işçileri organize etmeye matuf olarak yaptığı çalışmalarda kullanmak üzere (DİYALEKTİK MATERİYALİZM), (TARİHİ MATERİYALİZM) ve (TOPLUM ÜZERİNE NOTLAR) başlıklı daktilo edilmiş notları ENVER AVCI'dan aldığı günlere tekaddüm eden 1972 yılının ilk ayları içinde Horhor'daki evde HAYHAN EDİP SAKARYA'nın teklifi üzerine oluşturulan, ve ENVER AVCI, KAYHAN EDİP SAKARYA, TARHAN ÖZGÜR, ERKUT SELÇUK, YAŞAR UZUNLAR ile SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın katıldıkları toplantıda genel olarak Türkiye'deki devrim hareketleri ile PROLETER DEVRİMCİ HAREKETİN PROGRAM TASLAĞI üzerinde yapılan eleştirileri takiben geniş çapta bir toparlanmaya gerek duyulduğu, KAYHAN EDİP SAKARYA tarafından belirtilmiştir.

Ülkemizde bu güne dek oluşan yasa dışı örgütlerde/<sup>gaye</sup>ayrı olmakla beraber hedefe giden yollardaki farklı düşünceler sonucu su yüzüne çıkan kopma ve parçalanmaların bu gurubu da etkisine aldığı, nitekim 1972 senesinin başlarında ENVER AVCI, KAYHAN EDİP SAKARYA, TARHAN ÖZGÜR, ERKUT SELÇUK, YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, AYŞAN GÜNDÜZ ve Sarı lakabı ile anılan EROL ile birlikte kız arkadaşı Nilgün'ün de iştirakleri ile yapılan toplantıda eğitim ve düşünce şekillerinde beliren farklı anlayışın sebebiyet verdiği ihtilaf sonucu guruptan kopan SELAHATTİN TÜRKOKAY'a Erol ve Nilgün'ün de katılmalarına karşılık, diğerlerinin KAYHAN EDİP SAKARYA'nın etrafında toplandıkları görülmüştür.

1972 Yılıının Martında, deşifre olan AKIN ÇITAKOĞLU ve ERKUT SELÇUK'un Sıkıyönetim K.lıklarınca aranmaya başlanılmasından huzursuz olan sanıkların, MEHMET TEKEŞ adındaki devrimci arkadaşlarının aracılığı ile temas imkanı buldukları ve Karaköy Nostel handa icrai faaliyet eden bir şirkette puantör olarak çalışan sanık MEHMET GÖK'ün evinde barınma olanağına kavuşmaları yanında AKIN ÇITAKOĞLU'nun başka bir kimlik altında matrup öğretmen BEKİR YILDIRIM'ın şahsi gayreti sonucu Akbaba köyündeki bir kahveye işçi olarak yerleştirilmesini müteakip sukûnete kavuştukları görülmüştür.

1971 senesinde Elazığ'da bulunduğu sıralarda bir arkadaşının aracılığı ile tanıma fırsatını bulup halen Akbaba köyünde öğretmenlik yaptığını duyduğu BEKİR YILDIRIM'ın geniş bir çevresi olabileceği düşüncesi ile guruba dahil edilmesine karar verişini müteakip 1972 senesinin Mart ayında Kaynarca köyüne giden ENVER AVCI'nın adı geçenle bu hususta yaptığı konuşmada hali hazırdaki durumu ile bir sempatizan oluşunu kabul etmekle beraber karşı devrimci güçler tarafından kolaylıkla iğfal edilebilecek şekilde saptadığı teorik yöndeki zaaflarının giderilmesi hususunda gayret edeceği vaadinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu sıralarda alkole olan aşırı düşkünlüğü ve gerek okul içinde ve gerekse okul dışındaki davranış ve fikirleri nedeniyle mesleki itibarını kaybetmesi yanında görev yaptığı yer sakinlerinin husumetini kazanan BEKİR YILDIRIM'ın, bir dahaki gelişinde getireceği silâh ve benzeri suç eşyalarını saklaması hususunda ENVER AVCI'dan gelen talebe karşılık giriş ve çıkışların kontrol altında bulunduğu yasak bölge içinde buna imkân olmadığını, ancak ısrar ettiği takdirde silahları ormanda gizleyebileceğini ve devrimci arkadaşlara yardım şeklinde istenen parayı da mali durumunun elverişli olmaması nedeniyle veremeyeceğini söylediği saptanmıştır.

Okulların tatil oluşundan bilistifade kendini finanse edebilme olanaklarını arayan BEKİR YILDIRIM'ın Akbaba köyünde heykeltraşlık yapmakta olan MEHMET İNCİ adındaki şahsın atelyesinde boğaz tokluğuna barınma gayreti içinde olduğu günlerden birinde ENVER AVCI'nın yanında getirip FAHRETTİN adıyla tanıştırdığı AKIN ÇITAKOĞLU'na bir iş bulması teklifi ile karşı karşıya kaldığı görülmüştür.

Sıkıyönetim K.lığıınca aranmakta olan AKIN ÇITAKOĞLU'na güvenlik kuvvetlerinin kontrol sahası dışında barınacak yer bulunması yanında BEKİR YILDIRIM'ın da bu vesile ile bilinçlenmesi hesabından hareket eden ENVER AVCI'nın bu talebi üzerine Akbaba köyünde saklamayı sakıncalı bulduğu AKIN ÇITAKOĞLU ile birlikte gittikleri sarkılardan KAZIM IŞIK'ın bu husustaki gayretlerinden olumlu bir sonuç alamamaları üzerine tercih ettikleri bir fabrika veya atelye yerine yine aynı köyde İHSAN adlı şahsın kahvesinde ocakçılık olarak buldukları işle iktifa etmek mecburiyetinde kaldıkları anlaşılmıştır.

Adı geçen kahvede çalıştığı günlerde gerçek karakter ve şahsiyetini kamufledeki başarısının neticesi olarak tavır ve hareketleri ile kısa zamanda çevresinin sempatisini kazanan AKIN ÇITAKOĞLU'nun devanlı bir şekilde BEKİR YILDIRIM'ı eğitmeğe devam ettiği kendi ikrarları muvacehesinde sabit olmuştur.

ENVER AVCI'nın Akbaba köyüne yaptığı ziyaretlerden birinde FAHRETTİN'e gerçek adı ile hitap etmesi üzerine arkadaşının esas kimliğinin kendinden sakladığını anlayıp bu tür davranışı şahsına gösterilen itimatsızlığın bir tezahürü olarak nitelenmesi üzerine AKIN ÇITAKOĞLU tarafından gerekli açıklamaların yapıldığı anlaşılmıştır.

1972 yılının Haziran ayının ortalarında bir gün AKIN ÇITAKOĞLU'nun çalışmakta olduğu kahveye mutaf ziyaretlerden birini yapan BEKİR YILDIRIM'ın kendisine verilmek üzere ENVER AVCI tarafından getirilip barakılan ve içinde 4 adet muhtelif tip ve marka tabanca ile birlikte fazlaca miktarda kapsül ve tahrip kalıbını ihtiva eden bir çantayı kendisine ait valiz içine koyarak köyde bostancılık yapan Ali Baba namıyla maruf yaşlı bir şahsın evinde kısa bir müddet saklamayı başarmış ise de; ENVER AVCI'nın her buluşması sırasında konuya ciddiyetle eğilmesinin huzursuzluğundan kurtulabilmek maksadıyla aynı senenin Temmuz ayı başında Anadoluhisarının Çöplük mahallesinde kiraladığı eve götürmek mecburiyetinde kalmıştır.

Maddi müzayaka içinde bulunan BEKİR YILDIRIM'ın Star marka tabancayı soyadını bilmediği İSMET adındaki bir şahsın aracılığı ile Tophane'de meyhane işleten bir iş adamına 2000.- lira mukabilinde sattığı günlerde tanıştıktan kısa bir müddet sonra sol'a olan sempatisinin birbirlerine yaklaştırdığı ve bilahare ENVER AVCI ile temasta

olduğunu öğrendiği öğretmen RIDVAN AKDENİZ'in evinde yapılan toplantılara katıldığı saptanmıştır.

Yine aynı günlerde KAZIM IŞIK'ın evine gitmek için evvelce randevu verdiği ENVER AVCI ile buluşmak üzere beklediği Anadoluhisarındaki otobüs durağında AYŞAN GÜNDÜZ'le tanışıp ve birlikte gittikleri KAZIM IŞIK'ın evinde MİKAIL KAYAM ve YILMAZ ELMAS'ın da iştirakleri ile yapılan toplantıda; teorik yönde bir hayli bilinçli olan bu şahısların yaptığı konuşmaları takip edemediği BEKİR YILDIRIM'ın samimi beyanlarından anlaşılmıştır.

1972 Ağustosunda Akbaba köyüne gelen ENVER AVCI'nın AKIN ÇITAKOĞLU ile birlikte okuyup eleştirilerini yapmaları maksadıyla getirdiği HAZİRAN dergisini bir hafta içinde kendisi ile irtibat kuramadığı takdirde Aksaray'daki TÖB-DER Lokalinde bulabileceği SÜLEYMAN ÜSTÜN adındaki öğretmen aracılığı ile kendisine intikalini sağlamasını önermesi üzerine bu maksada mebni olarak BEKİR YILDIRIM'ın gittiği TÖB-DER lokalinde SÜLEYMAN ÜSTÜN ile temas olanağını bulamaması karşısında ENVER AVCI'nın köye gelerek adı geçen dergiyi almak zorunda kaldığı sabit olmuştur.

Bu sıralarda yanında çalıştığı heykeltıraş Mehmet İNCİ'nin kızı FERİHAN ile arkadaşlık yapmakta olan BEKİR YILDIRIM'ın evinde bir çanta içinde sakladığı silâh ve tahrip kalıplarını AKIN ÇITAKOĞLU'na teslim edişini müteakip yakın ilişkiler içinde bulunduğu kız arkadaşının bu husustaki talebini yerine getirmiş olmak ve bu arada satmış olduğu tabancaların hesabını bir gün soracağını ihtimal verdiği ENVER AVCI'dan bir süre uzak kalmak için memleketi Elazığ'a gitmeyi bir hal çaresi olarak kabul edişinden kısa bir süre sonra bir arkadaşının tavsiyesine uyup 8 ay kadar kaldığı Manisa'da ENVER AVCI ile olan irtibatını kesmediği gibi muhitinde devrimci bir çevre oluşturmaya çaba gösterdiği tesbit olmuştur.

1972 Kasımında köylere dağıtılmak üzere hazırladığı bir tomar bildiri ile Manisa'ya gelen ENVER AVCI'nın İstanbul'a dönüşünden kısa bir müddet sonra yakalanmış olmasının her iki sanık arasındaki irtibatın kopmasına vesile teşkil ettiği anlaşılmıştır.

8.6.1973 günü Manisa'da bulunduğu sırada Güvenlik Kuvvetlerince yakalanan matrup öğretmen BEKİR YILDIRIM'la son güne dek

irtibatını kesmeyen ENVER AVCI'nın Horhor'daki evin karargâh teşkil ettiği, devrimci çevre ile temasını da sürdürmüştür.

Bu cümleden olarak aynı senenin Temmuz ayında Aksaray'daki ENVER AVCI ve arkadaşlarının kalmakta olduğu eve gelen MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın başkanlığında yapılıp YAŞAR UZUNLAR, MEHMET TEKEŞ, KAYHAN EDİP SAKARYA, ENVER AVCI ve diğer devrimci arkadaşlarının katıldığı toplantıda gelecekteki kişisel ve örgütsel faaliyetlerin tanzimine ilişkin hususların konu yapıldığı ve her üyenin devrimci çalışmasını sürdürebilmesi için bir iş bulup kendi kendini finanse edebilmesinin karar altına alındığı anlaşılmıştır.

O günlerde şehir gerillacılığının taktığı icabı devamlı adres değiştirmenin lüzum ve önemini kabul eden sanıkların ŞÜKRÜ Ceyhan ve gurubunun boşalttıkları Kumkapı'daki eve yerleşmelerinden kısa bir müddet sonra Askere gidişini ihanet olarak niteledikleri YAŞAR UZUNLAR ile kısa bir müddet için ilişkiyi kesmişler ise de; ne suretle ve nereden temin ettiği tesbit edilemeyen Sağlık Raporundan istifade ederek hizmetini tamamlamadan aralarına dönen bu şahısla birlikte MEHMET TEKEŞ ve bazı sempatizanların iştirak ettikleri toplantıları muntazaman sürdürdükleri görülmüştür. 1972 Mayısının sonlarında bir gün Heybeliadalı İbrahim Reis'in teknesinde balıkçılık yapmakta olup Edebiyat Fakültesinden terki tahsil etmiş bulunan Türker adlı bir kimseden aldığı (TÜRKİYEDEKİ AMERİKA VE İKİLİ ANLAŞMALAR) adlı kitabı okuyuşunu müteakip devrimci bir çevre içinde çalışma ortaya koymayı düşünen FUAT ÇAKMAK'ı guruba sokan ENVER AVCI'nın, bu devrimci ile yakın ilişki kurup eğitmeye çalıştığı ve bu arada (EKONOMİ POLİTİK) in izahını yaptığı günlerde Türker'le birlikte ortaklaşa açtıkları bir dükkanda başboş gezen YAŞAR UZUNLAR'a iş veren FUAT ÇAKMAK'ın gurup içindeki yerini kuvvetlendirip arkadaşlarının itimatlarını kazandığı anlaşılmıştır.

Yine bu sıralarda hâkim kuvvetlerin kontrol sahaları dışında kalabilme gayesine matuf olarak kalmakta olduğu evi terk eden ENVER AVCI'nın ŞÜKRÜ CEYHAN ve arkadaşlarının kalmakta oldukları Beşiktaş'daki evin alt katında oturan Atilla isimdeki sempatizan arkadaşının yanında bir müddet kalışından kısa bir süre sonra Tarlabası Ömer Hayyam Sokağındaki eve yerleşen ENVER AVCI ile temas kurup bir müddet yanında

kalan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın, Boğaz kesiminde çalışma yapmasını önermesi yanında bu çalışmayı tam bir emniyet içinde yapabilmesi için AHMET GÜR adına tanzim edilmiş sahte hüviyet cüzdanını verdiği sanıkların ikrarlarından anlaşılmıştır.

Gurup içindeki yeri ve gerekse teorik yönden belli bir seviyeye gelmiş olması nedeniyle MUSTAFA İLKER GÜRKAN'la direkt olarak temas edebilme olanağına sahip ENVER AVCI'nın zaman zaman Otaltepe'de yaptığı açık hava toplantılarına iştirak eden BEKİR YILDIRIM, RIDVAN AKDENİZ ile birlikte KAZIM IŞIK ve MİHRALİ YENER'i eğitmeye çalışması sonucu öğretmen kesiminde oluşturmaya başlanılan çevrenin genişletilmesine matuf çalışmalara hız verildiği ve durumu itibarıyla öğretmen kitlesi ile legal olarak teması mümkün görülen RIDVAN AKDENİZ üzerinde özellikle durulmuş olmasının sonucu olarak da adı geçene (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ) gibi kitaplar yanında (BAŞ ÇELİŞKİ), (ÖZ ELEŞTİRİ), (HAZİRAN) ve (İŞKENCE ÜZERİNE) başlıklı dergi ve notların verilmesi yanında devrimci çalışmalarda kullanılmak üzere yine kendisinden 300.- lira kadar bir paranın alındığı saptanmıştır.

1972 senesinin Ağustos sonunda karnını doyuracak maddi imkanı ve kalacak yeri olmadığından bahisle askere gitmek mecburiyetinde kaldığını söyleyen FUAT ÇAKMAK'a bu tasavvurundan vazgeçmesine karşılık ENVER AVCI tarafından RIDVAN AKDENİZ'in evine yerleştirildiği günlerde (TÜRKİYE SOSYALİZMİ VE SOSYALİZM), (EKONOMİ POLİTİK), (PARTİ TARİHİ) (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI), (HAZİRAN) ve (POLİSTE İŞKENCE ÜZERİNE) başlıklı kitap ve notlar verilerek eğitilmesine çalışıldığı keza sanıkların beyanlarından anlaşılmıştır.

ENVER AVCI'nın Devrimci militan olarak kendini örgüt içinde kabul ettirene kadar legal çalışmalarda kullanmayı düşündüğü RIDVAN AKDENİZ'in evinde FUAT ÇAKMAK'a barınacak bir yer bulunmuş olmasından kısa bir müddet sonra kendisinin de aynı eve yerleşmesini müteakip devrimci çalışmaların gerektirdiği masrafların kısmen karşılanabilmesi yanında örgütsel faaliyetlere müsait her hangi bir fabrikada çalışmalarını önerdiği ve bu meyanda FUAT ÇAKMAK'ı Otopar işçi temsilcisi olan RIDVAN AKDENİZ'in arkadaşı BURHAN BARKSI'nın aracılığı ile adı geçen iş yerine yerleştirdikleri saptanmıştır. Bu sıralarda kendisine intikal



ettirilen not ve dergiler arasında HAZİRAN adlı derginin taşımakta olduğu manayı soran FUAT ÇAKMAK'a, Milli Demokratik Devrim çizgisi etrafında Türkiye'de mevcut illegal gurupların toplanmalarını hedef tutan ve guruplarının içinde olduğu hareket şeklinde izahının yapıldığı ve ayrıca Marksist-Leninist yolda bir proleterya diktatörlüğünü hedef tutan bu toparlanma hareketinin önemini belirtildiği yine sanıkların samimi ikrarları münderecatından anlaşılmıştır.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA  
TÜSTAV  
TAKFI

DEVİRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ KOMİTESİ

Kısa adı ile (D.G.B.K.) olan Devrimci Gençlik Birliği Komitesinin direktifi ile; Anadolu yakasındaki Maltepe, Fenerbahçe ve Haydarpaşa Liselerinde MURAT CEYİŞAKAR'ın ,Rumeli yakasındaki Per-tevniyal, Kabataş ve Kasımpaşa Liseleri ile İktisat ve Hukuk Fakül-telerinden SÜLEYMAN ÖNEN'in ,Sultanahmet ve Ticaret Liselerinden ŞÜKRÜ CEYHAN'ın,İhsan Mermerci Lisesi, Feriköy Sular İdaresi ve Halkalı bölgesinde ERKUT SELÇUK'un görevlendirilmelerine ilişkin kararı takip eden günlerde HAREKET'e bağlı olarak dört ayrı kesimde sanıklar tarafından teorik ve pratik düzeyde çalışmaların yapıldığı saptanmıştır. Örgütlenmede aktif bir rol oynayan ERKUT SELÇUK'un, 1968 yılı Sonbaharında Kimya Fakültesinde okuduğu günlerde arkadaşı ÜMİT DEVRİM'in teşvik ve tavsiyesine uyarak YALÇIN YALÇIN'ın başkanlığını yaptığı Fikir kulübüne üye oluşuna tekaddüm eden 1969 yılı sonlarına kadar ders müfredatlarına inhisar eden öğrenci eylemlerini ilgi ile izlemiş olmasına rağmen, bursunun kesilebileceği ihtimali yanısıra yaklaşan imtihanlarda başarı gösterememenin endişesi ile aynı senenin Şubat ayında oluşturulan asistanlar boykotuna katılmaktan vazgeçişini müteakip bir üst sınıfa devam etme başarısını gösterdiği anlaşılmıştır.

O sıralarda sık sık uğradığı Fikir Kulüpleri Federasyonunun Kloğ Farer caddesindeki binasında tanıdığı MEHMET RODOP, YALÇIN YALÇIN, MUSTAFA KARŞILAYAN, SITKI COŞKUN ve ÖMER GÜVEN gibi Marksist fikirleri benimsemiş öğrencilerin genellikle Türkiye'deki devrimci hareketlerin ne şekilde yapılacağı meselesini ortaya koydukları toplantılara izlediği günlerde ÜMİT DEVRİM ile birlikte Demokratik Devrim Derneği'nin Beyoğlu'nda düzenlediği ve kimliği tesbiti olunamayan bir avukat tara-fından okunan (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) adlı sol yayınının münakaşa ve eleştirisinin yapıldığı seminerleri devamlı olarak izlediği saptanmıştır.

31.5.1969 günü Hukuk Fakültesinde tertip edilen forumu

müteakip ÜMİT DEVRİM; MEHMET ROBOP, YALÇIN YALÇIN adl rındaki devrimci arkadaşları ile, öğrencilerin fakülte yönetimine katılmalarına ve ders programlarının yeni baştan ayarlanması maksadına matuf olarak başlatılan boykota rağmen bir kısım öğrencilerin derslere girme arzularına karşı üniversite binasında 2-3 gün müddetle oluşturulan işgalin çığırkancılığına yapmışlardır. Merkez binasında başlatılıp sürdürülen işgal olayını fakültelerine de kaydırmak hususunda adı geçen sanıkların aldığı karar, Profesör HALDUN NÜZHET ERDEM'in direnişi karşısında tatbik imkanı bulamamıştır. Bilahare vuku bulan olaylar nedeniyle imtihanların 1969 Eylülüne ertelenmesi üzerine kısa bir zaman için gittiği Konya'dan döndüğü günlere tesadüf eden aynı senenin Ağustos ayı içinde MEHMET RODOP ve ÜMİT DEVRİM ile birlikte gittiği Fikir Kulüpleri Federasyonu ve İstanbul Teknik Üniversitesinin kantininde HAŞMET ATAHAN, NECMI DEMİR, NAMIK KEMAL BOYAR, NAHİT TÖREN, MUSTAFA GÜRKAN ve MUSTAFA ZÜLKADİROĞLU gibi devrimcilerle tanışarak çevresini genişletmeye muvaffak oluşu yanında teorik yönde yetişme olanağına kavuştuğu görülmüştür. Ancak 1969 Eylülünde yapılan I.Ü.T.B.konfresi için iştirakleri kararlaştırılan delegelerin geçimi hususunda Marmara sinemasındaki konferans salonunda yapılan toplantıyı sola açık öğrencilerin terketmeleri sonunda seçimleri M.T.T.Birliğinin kazanması üzerine yenilginin vebali ÖMER GÜVEN ve arkadaşlarına yüklenmiştir. Bu şekildeki davranışı tasvip etmediği içindir ki F.K.F. ile mevcut bağları gevşeyen ERKUT SELÇUK'un 1969 Ekiminde Klod Farer caddesindeki binada DENİZ GEZMİŞ, MUSTAFA KARŞILAYAN, ve YUSUF KÜPELİ'nin de iştirakleri ile oluşup kendisinin de katıldığı toplantıda konuşmacılar tarafından oportünistlikle suçlanan ÖMER GÜVEN SITKI COŞKUN ve arkadaşlarının dilekçe vererek istifa edişlerine tanık olduğu günlerde demokratik devrimi savunan bir gurup içinde çalışmalarına başladığı anlaşılmıştır. Kendi saf'ında yer alan Kimya Fakültesi Fikir Kulübü üyeleri ile birlikte yaptığı eğitim çalışmalarında sol yayınların eleştirisini yapabilecek seviyeye ulaşması, bu tür yayınlara karşı yeni yeni ilgi duyan çevresi içinde temayüz ederek özel bir yer işgal etmesine vesile olduğu gibi bu sıralarda Ankara'da gittikçe gelişip ayrı bir fraksiyon şeklinde ortaya çıkan PDA görüşlerini, MUSTAFA KARŞILAYAN ile birlikte okul içinde yaptığı konuşma ve faaliyetle tesirsiz hale getirmesindeki başarısı fakülteadaki durumunu güçlen-

dirmiştir. Bu dedenledir ki, 1970 Şubat ayı içinde tek aday olarak gösterildiği seçimleri kazanıp talebe cemiyeti başkanı olması üzerine Kimya Fakültesi Devrimci Gençlik Örgütü içindeki çalışmalarını kolayca sürdürebilme olanaklarına kavuşmuştur. 1970 Şubat ayı sonu ile Mart ayı başlarında Fikir Kulübü başkanı Yalçın YALÇIN ile birlikte Fakülte içinde bağımsızlık haftası münasebetiyle bir forum düzenlemiş olmalarına tekaddüm eden günlerden birinde zuhur eden Gediz felaketinin mağdurlarına yardım amacıyla açtıkları kampanyayı takiben bilahare trafik kazası sonucu vefat eden İSMAIL ALTINBAŞ, BAYKAL GÜRSOY ve MEHMET RODOP ile Marksist fikirleri işçi ve köylünün ayakta getirmek maksadıyla gittikleri Gediz ilçesinden eli boş olarak dönmüş olmalarının kendisini ümitsizliğe sevk ettiği anlaşılmıştır. Gediz dönüşü İ.T.Ü. kantininde rastladığı NECMİ DEMİR'e son durumlar hakkında rapor veren ERKUT SELÇUK'un Gediz'de olduğu sıralarda vuku bulan anarşik olaylar sebebiyle fakültenin kapatılmış olmasını vesile ittihaz ederek bir müddet devrimci çevre dışında kalmak maksadıyla gittiği Konya'dan İstanbul'a dönüşüne tekaddüm eden 29.5.1970 günü İstanbul'un kurtuluşu münasebetiyle düzenlenen töreni müteakip sağcı komandoların fakülteye hücum edeceklerine dair bir ihbarı kıymetlendiren arkadaşlarının saflarına katılmak suretiyle bir müddet ayrı kaldığı devrimci çevre içine yeniden girebilme olanaklarını bulması yanı sıra 1970 Haziran işçi hareketlerinde aktif bir rol almamış olması sebebiyle arkadaşlarının devamlı tarizlerine hedef olmaktan kurtulmayı başardığı görülmüştür.

Aynı günlerde Trakya köylerinde yapılması düşünülen çalışmalar hususunda NECMİ DEMİR'den gelen talebi olumlu karşılayıp, gerekli para ve kitap teminini takiben kendisi ile birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan FÜKSEL BAŞTÜRK ve YUSUF SELÇUK ile kaldıkları İ.T.Ü. yurduna baskın yapan güvenlik kuvvetlerince yakalanıp göz altına alınmaları sonucu bu plânı gerçekleştirilememiş oldukları anlaşılmıştır.

Serbest bırakılmasını takiben babasının oturduğu Başhöyük köyüne gidip orada kaldığı yaz mevsimi boyunca beraberinde götürdüğü sol yayınları okuyarak bilinçlenen ve fakülteye dönüşünde de Kimya Fakültesi Gençlik Örgütünün önderliğini ele geçiren ERKUT SELÇUK'un o sıralarda

Aydınlık Sosyalist Dergi içinde MAHİR ÇAYAN'ın oluşturduğu gurubun yanında olduğu halde MİHRİ BELLİ ve arkadaşlarının karşısına çıkarak KAYHAN EDİP SAKARYA, HAMZAT ÖZKAN, ÖMER GÜVEN, NECATİ SAĞIR ve NAMIK KEMAL BOYA'nın oluşturdukları İstanbul Devrimci Gençlik örgütü Bölge Yürütme Komitesinin aldığı kararları uygulamaya çalışmıştır. Bu cümleden olarak 10.Kasım.1970 günü okul içinde muhtelif yerlere astıkları Atatürk'e ait kalpaklı resimlerin dekan SAFFET RIZA ALPER tarafından toplattırılmasını protesto maksadıyla ÜMİT ve BAYKAL ile birlikte düzenledikleri forumu müteakip durumu bölge yürütme kuruluna bildirmişlerdir. Yaptıkları forumdan sonra profesörlerin toplantı halinde buldukları salona müteveccihen yürüyüşlerine mani olmaya çalışan polislere saldırdıkları ve bu arada KÜRŞAT İSTANBULL'nun temin ettiği molotof kokteyllerini okul içine gelışı güzel atmalarını takiben fakülteden uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayın cereyan ettiği 1970 Kasımı başlarında BAYKAL GÜRSOY, ÜMİT DEVRİM ve YÜKSEL BAŞTÜRK ile birlikte toplantı yapan ERKUT SELÇUK'un Dekan Saffet Rıza ALPER hakkında Savcılığa yaptıkları şikayetin bir netice vermemiş olması üzerine dekanın istifasına kadar okul içinde boykot yapılmasına karar alınmasını sağladığı anlaşılmıştır.

ERKUT SELÇUK ve arkadaşlarının o tarihlerde BİHRİ BELLİ'ye sempati duyan DEV-GENÇ örgütüne desteklenmemesi karşısında BAYKAL GÜRSOY, ÜMİT DEVRİM ve ERKUT SELÇUK'tan oluşan üçlü gurubun liderliğinde boykot'un sürdürüldüğü anlaşılmıştır. Ancak çok geçmeden çalışmalarına Aydnlık Sosyalist Dergi istikametinde yön verip MİHRİ BELLİ'nin görüşlerine ilgi duymaya başlayan ERKUT SELÇUK'un, bu sıralarda DEV-GENÇ bölge yürütme kurulunu ellerine geçiren MAHİR ÇAYAN ve gurubu tarafından 1971 senesinin ilk aylarına kadar devrimci çevre dışına itildiği sabit olmuş ise de kısa bir müddet sonra Devrimcilerle birlikte kaldığı Site yurdunun karşısındaki Sivas Talebe yurdunu sağcı komandoların barınak yeri olarak seçmiş olmalarının iki taraf arasında silahlı bir çatışmaya gidecek kadar tansiyonları arttıran bir husus olarak saptanması sebebiyle Site yurdunda ittihaz olunan nöbet görevlerine katıldığı ve bu durumun Sıkıyönetimin ilânına kadar sürdürüldüğü anlaşılmıştır. Memleketimizin muhtelif il ve bölgelerinde Sıkıyönetimin ilânını takiben arananlar listesinde bulunması nedeniyle güvenlik kuvvetlerince alıkonulduğu, nezarethanedен 12.5.1971

günü salıverilen ERKUT SELÇUK'un Aydınlik sosyalist Dergisinin fikirlerini benimsemiş olması sebebiyle kısa zamanda dostluk tesisine muvaffak olup Cerrahpaşa'daki evinde kalmaya başladığı ŞÜKRÜ CEYHAN ile gittikleri Aydın Öğrenci Yurdunda; tanıdığı SELAHATTİN TÜRKOKAY, AKIN ÇITAKOĞLU, YAŞAR UZUNLAR ve ENVER AVCI ile kurduğu temas sonucu ortaya koyacakları çalışma şekli üzerine de yaptıkları müzakerelerin ERKUT SELÇUK'u daha fazla okuyup bilinçlenmeye ittiği anlaşılmıştır.

1971 senesi yaz aylarından birinde Aydınlik Sosyalist Dergi saflarına devrimci ve sempatican kazandırma çabasına girdiği günlerde; kaleme alacağı Aydınlik Sosyayist Dergi hakkındaki fikir ve düşüncelerini yansıtan bir yazının tetkikini müteakip kendisi hakkında bir fikir sahibi olabileceğini söyleyen YAVUZ HAKYEMEZ ile tanışma olanağını buluşundan kısa bir süre sonra guruba katılmış olmasına rağmen o sıralarda tutuklu bulunan KAYHAN EDİP SAKARYA'nın tahliye tarihine kadar ciddi bir çalışma içine giremediği saptanmıştır.

ERKUT SELÇUK'un, 1972 senesi başlarında ŞÜKRÜ CEYHAN ve arkadaşlarının Kumkapı'daki evlerinde tanıyıp irtibat kurduğu KAYHAN EDİP SAKARYA ile yaptığı konuşmada genellikle öğrenci olayları üzerinde durulduğundan 2-3 gün sonra aynı yerde KAYHAN EDİP SAKARYA, TARHAN ÖZGÜR, ŞÜKRÜ CEYHAN ve ERKUT SELÇUK'un iştirakleriyle oluşan toplantıda; Üniversite gençliğinin teşkilâtlandırılması, toplanacak aidat ve teberularla hareketin finansmanı meselesi ve fakültelerde oluşturulacak komitelerin şekle bağlanması hususlarının çözümlenmesine ilişkin ERKUT SELÇUK'tan gelen tekliflerin KAYHAN EDİP SAKARYA tarafından benimsendiği görülmüştür. Teklif sahibi ERKUT SELÇUK'un tanıma arzusunu izhar eden HAMZAT ÖZKAN'ın da iştirakiyle ENVER AVCI'ya ait Horhor'daki evde oluşturulup yukarıda söz konusu yapılan tekliflerin elştirildiği toplantıda örgütlenmeye ilişkin olarak GENÇLİK KESİMİNDE ERKUT SELÇUK'un, İŞÇİ KESİMİNDE ENVER AVCI'nın, DEMOKRATİK KURULUŞLARDA YAVUZ HAKYEMEZ'in ve EĞİTİM İŞLERİNDE TARMAN ÖZGÜR'ün görevlendirilmelerinin karar altına alındığı anlaşılmıştır.

Aynı toplantıda ortak eylem türleşti hakkında ve eğitim işlerinin gizliliğe riayet kaydıyla en iyi şekilde yürütülebilmesi

meselesinin plânlanmasını takiben yarı gurup içinde görevlendirilen şahısların muhtelif vesilelerle bir araya gelerek yaptıkları toplantı sonunda gurupca benimsenen Milli Demokratik Devrim stratejisi ile ilgili olup yutturmaca sloganlarla cazip şekle sokulacak broşür ve notları hazırlama görevini deruhte eden ERKUT SELÇUK'un kısa bir süre içinde (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitaptan hazırladığı notları arkadaşlarına intikal ettirdiği saptanmıştır. Bir müddet devam eden toplantılardan sonra 4-5 kişinin bir araya gelerek saatlerce olur olmaz mevzualarda konuşma yapmalarının pratik bir yarar sağlamadığının saptanması üzerine bir süre münferiden sürdürdüğü çalışmalarla ilgili olarak KAYHAN EDİP SAKARYA ile istişarelerde bulunduğu anlaşılmıştır.

ERKUT SELÇUK'un bu tarihlerde KAYHAN EDİP SAKARYA ve ENVER AVCI'nın aracılığı ile irtibat kurmaya muvaffak olduğu SÜLEYMAN ÖNEN, SELAHATTİN TÜRKOKAY, BEDRİYE GÜRKAN ve İktisat Fakültesinden topal namı ile bilinen NİLGÜN gibi militanların istişareleri ile sık sık oluşturduğu toplantılardan birinde; lise kesiminde SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın, İktisat Fakültesinde SÜLEYMAN ÖNEN ile NİLGÜN'ün, Gazetecilik enstitüsünde BEDRİYE GÜRKAN'ın çalışma yapmaları hususunda görevlendirildikleri, ancak aktif bir faaliyet içine giremeyen SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın bu görevi bilahare YAŞAR UZUNLAR'a devrettiği anlaşılmıştır. Sıkıyönetim uygulamalarının sol yelpazede husule getirdiği yıkıcı etkilerini bertaraf etmeksizin bir toparlanmaya matuf yapılacak çalışmalardan netice alınmayacağına savunan ERKUT SELÇUK'un devrimci öğrencilerin devam ettikleri kahvehane ve kafeteryalarda Fen fakültesinden ALEV AYDIN ile ve bilahare güruptan ayrılan NAZİRE adındaki kız öğrenci ile ilişki kurduğu günlerde Aydın Talebe yurdundan tanıdığı AYŞAN GÜNDÜZ ve SELAHATTİN UZUN ile yaptığı temaslarda bir teşkilatlanmaya gitmeyi hedef tutmuş olmasına rağmen sonraları AYŞAN GÜNDÜZ'ün legaliteye uymaksızın bir çalışma düzeyine girmiş olması ve keza SELAHATTİN UZUN'un gurubu terk eden SELAHATTİN TÜRKOKAY'a iltihak etmesi üzerine, çalışmalarının sıklet merkezini Fen Fakültesine kaydırdığı görülmüştür. Bu sıralarda militanları teorik yönden yetiştirerek, pratik eylemlerde pratik olarak hazırlamak suretiyle eğitim guruplarını

birer oydem gurubu haline sokabilme gayesi etrafında Fen fakültesinde bir gurup oluşturan ALEV AYDIN, ATILLA KARAEMLAS ve TANKUT adlarındaki öğrencilerin; şiddetten ziyade hareketin gelişmesinde önem arzeden propaganda ve ajitasyonun koordinesi şeklinde tezahür eden görevin ifası ile yükümlü olacak bu gurupların, devrimcileri en basit şekliyle afiş ve bildiri dağıtıp etiket yapıştırmak gibi çalışma içine sokacağı tezini savundukları günlerde ERKUT SELÇUK'un Kadıköy'deki Eğitim Enstitüsüne çengel atabilmek için kendisinden faydalanmayı düşündüğü ve (TÖS) lokaline gidiş gelişlerden tanıdığı FATMA ŞEN adındaki sempati-zanı eğitimeğe çalıştığı anlaşılmıştır.

Ancak 1972 Martının son günlerinde Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan şahıslar arasında bulunmuş olmasının neticesi olarak kendisi ile bazı teorik konular üzerinde tartışmak arzusunu izhar eden ENVER AVCI ile temas edebilme olanağını ancak aynı senenin Temmuz sonlarında bulabilen ERKUT SELÇUK'un o günlerde ZIYA ÜLGENCİLER'e ait Kocamustafapaşa'daki evde oluşturulan ve özellikle (FINANS KAPITAL) ve (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMDE GÜÇLER DENGESİ) konularına değinilip, teşkilatlanma durumlarının yeni baştan gözden geçirildiği toplantılara ENVER AVCI, FATMA ŞEN, SÜLEYMAN ÖNEN ve ZIYA ÜLGENCİLER ile birlikte katıldığı anlaşılmıştır.

Kadıköy yakasındaki öğrenciler kesiminde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını . arzu edilen seviyeye getirip ve bir kısım liseli öğrencilerin gurup halinde teşkilatlanmalarına vesile olduğu ERKUT SELÇUK tarafından belirtilen ETHEM OGAN ile ENVER AVCI'nın yakın ilişki ve münasebet içine girmiş olmalarına tesadüf eden 1972 senesinin Mart aylarında İşletme Fakültesinden ERTUĞRUL, İktisat Fakültesinden RIFAT ve Güzel Sanatlar Akademisinden ERKAN ŞİMŞEK'in guruptan kopmalarına rağmen münferit olarak yapılan çalışmalar sürdürülürken DENİZ GEZMİŞ ve arkadaşlarının idam cezalarını . görüşmekte olan Meclis üyelerini ve Türkiye halkını uyarıcı mahiyette ve özellikle (ASD) hareketinin görüşlerini yansıtan bir bildirin yayımlanmasına KAYHAN EDİP SAKARYA'nın teklifi üzerine karar verildiği anlaşılmıştır.



ENVER AVCI tarafından hazırlanıp dağıtılan bu bildiriye takiben yine idamlarla ilgili olarak başka gurup ve kliklerce yürütülen ve bilahare ERKUT SELÇUK ile arkadaşlarının katıldığı inza kampanyasından, zaman zaman tezgâhladıkları yasa dışı eylemlerini istinat ettirdikleri BURSA NUTKU'nun özüne ters düştüğünün saptanması nedeniyle vazgeçilmiş olmasına rağmen yine bu amaca yönelik olarak İstanbul Üniversitesinde bir boykotu başlatabilmek gayesi ile İktisat Fakültesinden RIFAT adındaki öğrenciyle Güzel Sanatlar Akademisinden ERKAN ŞİMŞEK tarafından hazırlanıp (KAHROLSUN FAŞİZM),(DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE), (İDAMLARA HAYIR ve (YUSUF, İNAN, DENİZ. BİZ ONLARLA KARDEŞİZ) gibi sloganları ihtiva eden etiketlerin İktisat ve İşletme Fakültelerine ait bina duvarlarına SÜLEYMAN ÖNEN, ALEV AYDIN, AYŞAN GÜNDÜZ ve ETHEM OGAN tarafından yapıştırıldığı sanıkların bu hususa ilişkin ikrarlarıyla sözü geçen fakülte idarelerinin yazıları muhteviyatından anlaşılmiştir.

ŞÜKRÜ CEYHAN ve AYKUT SELÇUK ile birlikte Kumkapı'daki evde kalmakta olan ERKUT SELÇUK, bu sıralarda Sıkıyönetim Komutanlığınca ilân edilen ve aralarında KAYHAN EDİP SAKARYA ile birlikte YAVUZ HAKYEMEZ'in de bulunduğu aranan şahıslara ait listede adının geçmesi üzerine, aynı yerde barınmalarında mahzur gören ŞÜKRÜ CEYHAN tarafından Feriköy'de bir eve getirilip yerleştirilmiş ise de; evin sahibi durumunda olan üç şahsın, aranan bir kimseyi misafir edemeyeceklerine dair imada bulunmaları üzerine emin bir yer temini hususunda muraatta bulunduğu ENVER AVCI ve YAŞAR UZUNLAR'ın aracılığı ile sanıklardan MEHMET GÖK'ün Bayrampaşa'daki evine yerleştiği günlerde devrimci çalışmalarına devam edebilecek yeni bir çevre içine girmiştir.

1972 Nisanının ortalarına doğru bir gün Muratpaşa Otobüs durağında buluşup bir araya gelen SÜLEYMAN ÖNEN ile ERKUT SELÇUK'un; liselardan kendilerini yetiştirmemiş olarak gelen Üniversite öğrencilerinin devrimci faaliyetlere kolaylıkla adapte olamamalarının mahzarlarını bertaraf edebilmek amacıyla, çalışmaların ağırlık merkezinin lise kesimine kaydırılmasına ve bunun içinde SÜLEYMAN ÖNEN, FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİLER ve MURAT CEYİŞAKAR'dan oluşturulacak bir üst kurulun

ihdasına karar verdikleri anlaşılmiştir. Sorumluluk yönünden ERKUT SELÇUK'a bağlanan irtibatlarını ve yöneticiliğini SÜLEYMAN ÖNEN'in doruhte edeceği bu kurul ile ilgili olarak sürdürülen toplantılardan birinde varılan karar gereğince; Kasımpaşa, Mecidiyeköy ve Zeytinburnu liselerinde SÜLEYMAN ÖNEN'in, Sultanahmet Sanat, Sultanahmet Ticaret Liselerinde FARUK AĞCA'nın, Gaziosmanpaşa, Plevne, Pertevniyal ve Vefa Liselerinde ÖMER ÜLGENCİLER'in, Fenerbahçe ve Haydarpaşa liselerinde MURAT CEYİŞAKAR'ın direktif ve sorumlulukları altında yapılmakta olan devrimci faaliyetlerin bir plân dahilinde yürütülmesi hususu önerilmiştir. Ve böylece bir yönetime bağlanan çalışmaların yanısıra örgütlenmede aktif rol oynayan ERKUT SELÇUK'un aşağıda bahis konusu yapıldığı üzere birçok kesimlerde grup oluşturduğu saptanmıştır.

1- HALKALI BÖLGESİNDE, FERİKÖY SULAR İDARESİNDE VE İHSAN MERMERCİ LİSESİNDE ERKUT SELÇUK TARAFINDAN OLUŞTURULAN GURUP ÇALIŞMALARI :

A- İHSAN MERMERCİ LİSESİ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

1970-1971 ders yılında Sultanahmet Ticaret Lisesinde tahsiline devam ettiği sıralarda okulda oluşturulması düşünülen teknisyen bölümünü protesto maksadı ile girişilen boykotlara katılması yanında, Dev-Genç teşkilatının düzenlediği öğrenci olaylarını sempati ile izleyen OSMAN ÇALIŞKAN'ın, teorik çalışmalar yapmakta olan İLAT ve TÂLÂ adlı devrimcilerle yakın ilişkiler içine girdiği günlerde adı geçenlerin aracılığı ile temin ettiği (OPORTÜNİZM), (ANA), (TÜRKİYE ÜZERİNE), (DEMİR ÖKÇE) ve (SÖMÜRÜ) gibi yetkili mercilerce yasaklanmış sol kitapları okuyarak bilincini arttırmaya çalıştığı anlaşılmiştir.

Bu sıralarda İLAT'ın tavsiyesi üzerine İhsan Mermerci Lisesinde okumakta olan ve o tarihlerde devrimci öğrencilerin devam etmekte oldukları Aksaray'daki (Yakamoz) adlı gazinoda tanıdığı MUSTAFA ÜSTÜN-TAŞ ve ALİ VARDAR ile temasları sürdürdüğü anlaşılan OSMAN ÇALIŞKAN'ın geçimini sağlamak maksadı ile yüzük ve benzeri eşyayı imâl için Tepeüstü mevkiinde kiralamış olduğu dükkanın bundan sonra yapılan devrimci çalışmalarının karargâhına vesile olduğu günlerde arkadaşı MUSTAFA ÜSTÜN-TAŞ'ın aracılığı ile ilişki kurduğu SÜLEYMAN ÖNEN'in adı geçen dükkana

bu maksatlar için sık sık geldiği kendi beyanları ile sabit olmuştur.

Türkiye İşçi Partisi il başkanı olan dayısının sıfatından yararlanarak girebilme olanağı bulduğu gerek TİP İl merkezinde ve gerekse TÖS lokalinde eğitim çalışmaları yaparken tanıdığı SELAHATTİN TÜRKOKAY, MURAT MANER, YAŞAR UZUNLAR, HALUK AĞCA, SERTAR KAVAKLIOĞLU ve FARUK AĞCA gibi devrimcilerle devamlı ilişkilere sonunda sol yelpaze içindeki faaliyetlere itilen MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın bu arada kendisine yakın ilgi gösteren SÜLEYMAN ÖNEN ile buluşmak üzere sık sık gittiği (Yakamoz) da çevresini genişletmeye muvaffak olduğu görülmüştür.

Konuşmalarında sık sık bahsini etmesi üzerine tanışma arzusu gösteren SÜLEYMAN ÖNEN'e getirip tanıştırdığı ALİ VARDAR ile birlikte sürdürülen buluşmalar sırasında her ikisini de teorik yönden eğitime gayretinde gözükken SÜLEYMAN ÖNEN'in MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile olan irtibatını Menekşe tren istasyonu yakınındaki kahvede yaptığı saptanmıştır. Bu arada MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ı, kalmakta olduğu Horhar'daki Menekşe Apt.na götüren SÜLEYMAN ÖNEN'in okuması gereken kitaplara ait bir liste verdiği günlere tekaddüm eden 1972 Mayıs sonlarında önceden kararlaştırılan randevu gereği olarak Florya Tren istasyonunda bir araya gelen SÜLEYMAN ÖNEN, FARUK AĞCA, ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'a hitaben bir konuşma yapan ÖMER ÜLGENCİ'nin, bir şeyler yapma zamanının gelip çatdığı bu ortam içinde örgütlenmenin hızlandırılmasını tavsiye ettiği yine sanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Aynı yıl okulların tatil girmesi ile gereği şekilde eğitim çalışması yapma olanağına kavuşan MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (EMPERYALİZM) başlıklı teksir edilmiş not ile (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabı okuduğu günlerde adı geçen aracılığı ile ERKUT SELÇUK'u (HASAN) kimliği altında tanıdığı ve OSMAN ÇALIŞKAN'ın da iştiraki ile sık sık bir araya geldikleri belirlenmiştir.

Bu sıralarda Menekşe'deki bir plastik fabrikasında çalışmakta olan işçilerin devam ettikleri kahvede eğitim çalışmalarını sürdüren ERKUT SELÇUK'un legal bir faaliyet düzeyine gelebilme gayreti yanında eğitim çalışmaları için lüzumlu gördüğü (İLKEL KOMÜNDEN BU GÜNE KADAR KAPİTALİZMİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR) başlıklı inceleme yazısı ile ilgili dökümanları toparlayıp tanzim etmek gibi nedenlere dayanan arzusunu. bir gün 1972 Ağustosunda OSMAN ÇALIŞKAN'ın Tepe-

bu maksatlar için sık sık geldiği kendi beyanları ile sabit olmuştur.

Türkiye İşçi Partisi il başkanı olan dayısının sıfatından yararlanarak girebilme olanağı bulduğu gerek TİP İl merkezinde ve gerekse TÖS lokalinde eğitim çalışmaları yaparken tanıdığı SELAHATTİN TÜRKOKAY, MURAT MANER, YAŞAR UZUNLAR, HALUK AĞCA, SERTAR KAVAKLIÖZLÜ ve FARUK AĞCA gibi devrimcilerle devamlı ilişkilere sonunda sol yelpaze içindeki faaliyetlere itilen MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın bu arada kendisine yakın ilgi gösteren SÜLEYMAN ÖNEN ile buluşmak üzere sık sık gittiği (Yakamoz) da çevresini genişletmeye muvaffak olduğu görülmüştür.

Konuşmalarında sık sık bahsini etmesi üzerine tanışma arzusu gösteren SÜLEYMAN ÖNEN'e getirip tanıştırdığı ALİ VARDAR ile birlikte sürdürülen buluşmalar sırasında her ikisini de teorik yönden eğitme gayretinde gözüken SÜLEYMAN ÖNEN'in MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile olan irtibatını Menekşe tren istasyonu yakınındaki kahvede yaptığı saptanmıştır. Bu arada MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ı, kalmakta olduğu Horhar'daki Menekşe Apt.na götüren SÜLEYMAN ÖNEN'in okuması gereken kitaplara ait bir liste verdiği günlere tekaddüm eden 1972 Mayıs sonlarında önceden kararlaştırılan randevu gereği olarak Florya Tren istasyonunda bir araya gelen SÜLEYMAN ÖNEN, FARUK AĞCA, ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'a hitaben bir konuşma yapan ÖMER ÜLGENCİ'nin, bir şeyler yapma zamanının gelip çattığı bu ortam içinde örgütlenmenin hızlandırılmasını tavsiye ettiği yine sanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Aynı yıl okulların tatilâ girmesi ile gereği şekilde eğitim çalışması yapma olanağına kavuşan MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (EMPERYALİZM) başlıklı teksir edilmiş not ile (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabı okuduğu günlerde adı geçenin aracılığı ile ERKUT SELÇUK'u (HASAN) kimliği altında tanıdığı ve OSMAN ÇALIŞKAN'ın da iştiraki ile sık sık bir araya geldikleri belirlenmiştir.

Bu sıralarda Menekşe'deki bir plastik fabrikasında çalışmakta olan işçilerin devam ettikleri kahvede eğitim çalışmalarını sürdüren ERKUT SELÇUK'un legal bir faaliyet düzeyine gelebilme gayreti yanında eğitim çalışmaları için lüzumlu gördüğü (İLKEL KOMÜNEN BU GÜNE KADAR KAPİTALİZMİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR) başlıklı inceleme yazısı ile ilgili dökümanları toparlayıp tanzim etmek gibi nedenlere dayanan arzusunu. bir gün 1972 Ağustosunda OSMAN ÇALIŞKAN'ın Tepe-

Üstündeki dükkanına yerleşebilme olanağını bulması ile gerçekleştirdiği günlerde kurulmasına vesile olduğu (Hür-Gençlik) adındaki spor kulübünü basamak yaparak legaliteye çıkabilmek imkânını bulduğu saptanmıştır.

Bilahare sanıkların deşifre olmalarını müteakip sözü geçen kulübün lokali olarak kullanılan dükkanda güvenlik kuvvetlerince yapılan arama sırasında devrimci faaliyetlerde kullanılmak üzere 147.50 lira tutarındaki paranın makbuz taklidi kağıtlar karşılığında toplanmış olduğu, mahallinde tutulan zabıt muhteviyatlarından anlaşılmıştır.

1972 yılı Kasım ayının sonlarına doğru (EKONOMİ POLİTİK) i okuyarak eğitmeye çalıştığı ZEKAİ, HİLAL ve AKA adlı sempatizanları kendisine tanıştıran OSMAN ÇALIŞKAN'a Türkiye'deki proleteryanın burjuva tarafından sömürülmesine karşılık Türkiyenin de Amerika tarafından sömürülmesi vakası karşısında devrimçilerin baş sorunlarının Amerika olduğunu geniş bir şekilde izah edişini takiben (BAŞ SORUN), (GENÇLİK SORUNU) ve (ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI) başlıklı bildiri ve notlarla birlikte (HAZİRAN) dergisini verdiği saptanan SÜLEYMAN ÖNEN'in yine aynı ayın bir pazar gününde sahil yolundaki Meriç kiraathanesinin önünde MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile buluşturduğu ve bu güne kadar asıl kimliğinin tesbitine muvaffak olunamıyan METİN adındaki şahsın, MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'a hitaben gençlik kesiminde sürdürdüğü çalışmalarını işçi kesiminde de devam etmesini, ancak SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı bildiri ve notları yakmasını önermesini takip eden günlerde olayları çok yakından izlemekte olan Güvenlik Kuvvetlerinin zamanında yaptığı müdahaleler sonucu SÜLEYMAN ÖNEN'in ve ardından diğerlerinin yakalanarak gözaltına alınmaları ile (HAREKET) in bu kesimindeki faaliyetlerin tesirsiz hale getirildiği anlaşılmıştır.

#### B- FERİKÖY SULAR İDARESİ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

Bu kesim içinde faaliyet gösteren ve teorik düzeyde belli bir noktaya kadar kendisini yetiştirebilmiş olması nedeniyle oluşturacağı gurupla kendisi arasındaki irtibatı sağlamaya ERKUT SELÇUK tarafından memur edilen BEKTEMUR BIÇAKCI'nın yasalarımıza ters düşen davranış sebeplerini anlayabilmek için hareket içinde belirlenen faaliyet-

lerine dek. yaşantısı hakkında bilgi vermeyi faydalı görmekteyiz.

1967 yılında Sivas iline bağlı Gemerek ilçesinde öğretmenlik yaparken, ailesine yakın olabilmek maksadıyla Kars'taki okullardan birinde görevlendirilmesi hususundaki talebinin Milli Eğitim Bakanlığınca iltifat görmemesi üzerine zamanın iktidarına karşı kabinde filizlenen nefret tohumlarının neticesi olarak, idarelerce uygulanan normal yer değiştirme işlemlerini, meslek mensuplarına reva görülen kıyım şeklinde empoze edip onlara sahip çıkma maksatlarının arkasında yatan yasa dışı fikirlerini yayma uğraşı içinde görünen sol kalem sahiplerinin yazılarını sempati ile izleyen BEKTEMUR BIÇAKCI'nın, "EKONOMİ POLİTİK" ve "AİLENİN MÜLKİYETİ-DEVLETİN KÖKENİ" adlarındaki sol tandanslı kitapları okuması bu tarihlere rastlamaktadır.

O sıralarda, bu konudaki tecrübesizliğinin sonucu olarak, illegalliteye uymaksızın okul içinde ve dışında yaptığı sol'a yakın konuşmalarının tasvip görmeyişi yanında sokulmak istediği çevrelerden itilmiş olmasının sol'a karşı duyduğu sempatiyi pekleştirmesi karşısında içinde bulunduğu kitlenin reaksiyonlarından bunalıp bir buçuk ay kadar görev yapmayışına karşı tevsik ettiği sağlık raporuna itibar etmeyen bakanlıkça müstafi addedilerek meslekten çıkarıldığı 1970 senesinin ilk günlerinden birinde, iş aramak maksadıyla gelip kısa bir müddet kaldığı İstanbul'dan eli boş olarak memleketine dönmüştür.

1971 senesi Ağustosunda ikinci kez geldiği İstanbul'da, Cağaloğlu iş ve işçi bulma kurumu aracılığı ile Sular İdaresinin Feriköy şubesinde puantör olarak göreve başlayıp, Küçükçekmece-Yeni mahalle Türbe çıkamazı sokağındaki 6 numaralı eve ailesiyle birlikte yerleşen sanık BEKTEMUR BIÇAKCI'nın (DEVRİMCİ AYDINLIK) ve (ANT) dergileriyle (DEVİRİM) gazetesini aralıksız olarak takip ettiği günlerde, hemşehrisi YÜKSEL FEYZİOĞLU ile sık sık temaslarda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu ziyaretler sonunda BEKTEMUR'un sola olan eğitilimini sezinleyen YÜKSEL FEYZİOĞLU'nun ziyaretlerinden birinde getirdiği KAYHAN EDİP SAKARYA'nın da iştirakiyle yaptıkları toplantı sırasında EDİP SAKARYA'nın, haksız ve keyfi tasarrufların her gün fazlası ile tezgahlanması nedeniyle islahına lüzüm görülen bu bozuk düzene karşı çıkmayı düşünen devrimcilerce sempatanların eğitilmesi gereğini ısrarla telkin edişinden 3-4 gün sonra yaptığı bir başka ziyareti sırasında (KAPİTALİZM) ve (EĞİTİM

NOTLARI) başlıklı teksir edilmiş notları BEKTEMUR BIÇAKCI'ya verdiği anlaşılmıştır.

Söz konusu notları okuyan BEKTEMUR BIÇAKCI'nın, o zamana kadar gerek evinde ve gerekse dışarıda bir araya gelmek suretiyle teorik çalışmalar yaptığı arkadaşlarından YAHYA KAYA, SEAMETTİN TOPAL, NEVZAT ARAS, BAHİRİ ARDA, KADİR KILIÇ ve kardeşi KOÇALİ BIÇAKCI'nın da okumalarına vesile oluşunu müteakip bir plân dahilinde eğitim çalışması yapacak bir gurubun oluşturulmasına ilişkin talebini kabul eden KADİR KILIÇ ve onun lanse ettiği SELAHATTİN TANIŞLAR, ERYAŞAR BEKHAN, İLHAN EVİNÇ ve soy adı tesbit edilemeyen HASAN adlarındaki şahıslarla çalışmalara başladığı sabit olmuştur.

1972 Haziranında bir gün KAYHAN EDİP SAKARYA tarafından davet edildiği Şişli Lisesi karşısındaki Beklan Apartmanının zemin katında kendisini karşılayan M.İLKER GÜRKAN'ın kendisiyle konuşup okuması için bazı bildiri ve notlar verişinden bir ay kadar sonra bir gece yarısı kapısını çalıp kendini HASAN adıyla tanıtan ERKUT SELÇUK'un aracılığı ile tanıma olanağını bulduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN ile konuşmaları sonunda bundan böyle ERKUT SELÇUK tarafından teorik yönden yetiştirilmesinin karar altına alındığı kanıtlanmıştır. Bu kararı takiben aralarındaki ilişkiyi uzun müddet sürdüren ERKUT SELÇUK'un, (HAZİRAN), (ÖZ ELEŞTİRİ), (EMPERYALİZM), (GENÇLİĞİN YERİ) ve (İLLEGALİTE) gibi dergi ve notları BEKTEMUR BIÇAKCI'ya verdiği anlaşılmıştır.

Bir yandan yukarıda söz konusu yaptığımız gurupla ERKUT SELÇUK'un direktiflerine uygun olarak yaptığı çalışmaları sürdürürken diğer tarafta ÖMER YÜKSEL, CEMAL ÇILTAŞ'tan oluşturduğu ikinci bir gurup ile de ilişkilerini devam ettirerek teorik yönden yetiştirmelerine yardımcı olan BEKTEMUR BIÇAKCI'nın diğer arkadaşlarına nisbeten fikren gelişmiş olduğunu saptaması nedeniyle özellikle üzerinde durduğu ÖMER YÜKSEL'i Sular İdaresine ait araçların bakım ve onarımlarına betahsis mahalde bilinçlendirmeye gayret ettiği günlerde bir paket içinde bulunan (HAZİRAN) dergilerini vererek gurubunda çalışma yapan arkadaşlara intikal ettirmesini sağladığı anlaşılmıştır.

1972 yılı yaz aylarından birinde BEKTEMUR BIÇAKCI ile birlikte gittiği Soğuksu tren istasyonunda oluşan buluşma sırasında Türkiye'deki devrim hareketlerinin yanısıra içinde buldukları örgüt hakkında bilgi veren ERKUT SELÇUK ile bir süre temas olanağını bulamayan ÖMER YÜKSEL'in BEKTEMUR BIÇAKCI ile buluşmalarını sürdürdüğü sabit olmuştur. Bektemur BIÇAKCI'nın Feriköy'deki Sular İdaresine ait garajda topladığı kişilere, işçi ve işveren arasındaki münasebetlerin dengesizliğinden ve maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı kendisine mal edinen patronlarca emekcilerin sömürülmekte oluşlarına değinir tarzda konuşmalar yapmasına bizzat tanık olduğunu Savcılığımıza verdiği ifade sırasında ikrar eden sanık KADİR KILIÇ'ın (ÖZ ELEŞTİRİ) ile (HAZİRAN) dergisini gurup içinde BEKTEMUR BIÇAKCI'ya en yakın kişi olarak tanımladığı SELAHATTİN TANIŞLAR'dan ismini hatırlayamamakla beraber bir gazete kağıdına sarılı olmasından ve hatta guruba dahil kişilere dahi göstermemesi hususunda tembihte bulunmasından yasaklanmış olabileceğini kabul ettiği bir kitabı da BEKTEMUR BIÇAKCI'dan temin ettiği saptanmıştır.

Bu iki gurup dışında ŞADUMAN TAŞLI tarafından oluşturulup ancak mensuplarının sıfat ve kimlikleri hakkında olduğu kadar ortaya koydukları çalışmalardan KADİR KILIÇ'ın haberdar olmadığı kabul edilen bir üçüncü gurubun biraz sonra bahsini yapacağımız Halkalı kesiminde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.

Güvenlik ve Asayiş kuvvetlerinin kontrol sahaları dışında kalabilme gayretine ilişkin olarak sabit bir ikametgâh yerinin sık sık değiştirilen barınaklarda kısa sürelerle kalma şeklindeki Marksistlerin baş vurdukları taktiği, ev sahibi tarafından evi terke zorlandığı için kalacak yeri olmadığından bahisle kamufleye çalışan ERKUT SELÇUK'un 1973 Ocak ayı başından itibaren yakalandığı güne kadar evinde barındıran BEKTEMUR BIÇAKCI'nın 22.1.1973 günü Güvenlik kuvvetlerince ikametgâhında yapılan aramada dokuz kalem sol tandanslı kitapla birlikte ERKUT SELÇUK tarafından baskısı yapılmış bir tomar bildirinin ele geçtiği dosyada mevcut zabıt muhtaviyatı ile sabit olmuştur.



C- HALKALI KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

(Feriköy Sular İdaresi) kesiminde oluşturduğu gurubu ile çalışma yapan ağabeyi BEKTEMUR BIÇAKCI ile daimi temas halinde olması nedeniyle iki gurup arasında adeta bir köprü vazifesi gören ve Türkiye'nin kurtuluşunu, Milli Demokratik Devrim stratejisini benimseyen kadrolarca ideolojik yönden silahlandırılmış halk ihtilâli sonunda oluşturulacak proleterya diktatörlüğünde bulan KOÇALİ BIÇAKCI'nın Halkalı kesiminde ortaya konan çalışmaları yönettiği anlaşılmıştır.

Sanıkların bu kesimdeki teorik çabalarını sıralarken (HAREKET) ten önceki hal ve durumlarına değinmedeki amacımızın sadece bir sempatizan durumunda iken işgal edilmiş olmalarının söz konusu olmayıp sol yelpaze içindengelmış devrimci kişiler olduklarını yansıtmaya gayemize matuftur.

Yıldız Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde yüksek öğrenimine başladığı zamanlara tekaddüm eden 1968 ve onu takip eden yıllarda İstanbul Üniversitesinde oluşan anarşik öğrenci olaylarını senpati ile izleyen SELAHATTİN ATASEVER'in, birer hafta ara ile sağcı guruplar tarafından öldürülen MEHMET SEVİNÇ BÜYÜK ve BATTAL MEHETOĞLU adlarına düzenlenen forumlarda tanıdığı ABDÜLKADİR ÇİĞ, YAŞAR ALTUNOĞLU ve İBRAHİM KAHYA gibi sempatizanlarla birlikte, o tarihlerde militanların üslendiği bir karargâh binası durumunu arzeden Teknik Üniversite'deki toplantılara katıldığı anlaşılmıştır. Akademinin ikinci sınıfına devam ettiği 1969-1970 öğrenim yılı başında öğrenciler tarafından başlatılan boykot ve işgallere sahne olması dolayısıyla, Güvenlik Kuvvetlerinin kontrolüne terk edilen okul içinde devrimci çalışma yapma olanağını bulamayan sempatizanların, faaliyet sahasını başka okullara kaydırmaları, SELAHATTİN ATASEVER'in fasit bir faaliyet çevresinden çıkmasına vesile teşkil etmiş ve bu nedenle diğer fakülte binalarında özellikle Güzel Sanatlar Akademisinde yapılan forum ve seminerlere katıldığı görülmüştür.

1970 senesi başlarında SELAHATTİN ATASEVER, amcası FEVZİ ATASEVER'in Halkalı-Yenidoğan mahallesindeki boş evine İhsan Mermarçı Lisesinde öğrenim yapmak maksadıyla memleketinden gelen akrabası KADİR KILIÇ ile yerleştiği günlerde fakir öğrencilerin okuma olanağı bulunmadığı bu düzenin değişmesinde devrimcilere büyük görevlerin düştüğü

şeklindeki telkinleriyle bir gurup oluşturma çabasına geçen KADİR KILIÇ'ın, bir yandan SELAHATTİN ATASEVER ve gurubu ile ilişkilerini sürdürürken diğer yandan okul içinde faaliyetlere giriştiği saptanmıştır. Okuldaki sınıf arkadaşları arasında devrimcilere sempaticileri nedeniyle yakınlaştığı SAİME ONGER ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile Taşkışla binasında yapılan DEV-LİS toplantılarına katıldıkları günlerde, ideolojik yönden kendilerine ters düşen sağcı örgütlere karşı ferdi mücadelelerde bir netice alınmayacağı düşüncesinden oluşan bir devrimci gurup içinde yapmayı kararlaştırdıkları teorik çalışmalar nedeniyle, devrimcilerin devam ettikleri Aksaraydaki (Yakamoz) gazinosunda toplandıkları anlaşılmıştır.

1971 senesi içinde bir gün MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın aracılığı ile Yeşiltepe otobüs durağında, Devrimci İşçi Sendikasında üye oluşundan başka sıfat ve kimliği hakkında bir bilgi sahibi olamadığı 25 yaşlarında esmer uzun boylu bir şahsın ayak üstü yaptığı konuşma sırasında KADİR KILIÇ'a Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu bozuk düzenden ve Türk Amerikan ilişkilerinden bahsedip yanlarından ayrıldığı ancak bir daha karşılaşmadığı bu şahısla MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın devamlı irtibat halinde oldukları KADİR KILIÇ'ın beyanlarından anlaşılmıştır. Aynı senenin yaz aylarına tesadüf eden zamanlarda (YORGO) balık lokantasında çalışmış olması sebebiyle devrimci faaliyetlerden uzak kalan KADİR KILIÇ'ın okulların açılmasıyla birlikte MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ve MEHMET ÖZKEÇELİ ile beraber SAİME ONGER'lerin evinde toplanıp okudukları sol yayınların eleştirisini yaptıkları sıralarda MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın tavsiyesine uyarak gittiği Zeytinburnu'ndaki Hürriyet Spor Kulübünün kahvesinde kendisine devrimci şiirler okuyan ALİ VARDAR ile tanışmasını müteakip belli gayeye matuf olarak sık sık bir araya geldikleri anlaşılmıştır.

ERKUT SELÇUK'u ilk defa 1972 Mayıs ayında ağabeyi BEKTEMUR'un evinde tanıyan KOÇALI BIÇAKCI'nın bu buluşmayı takip eden günler içinde tesadüf sayılacak bir iki karşılaşma sırasında teati olunan fikir alışverişini müsbet yolda gelişmiş olmasının bir sonucu olarak Küçükçekmece'nin Cennet mahallesindeki benzinciye bitişik kahvede sık sık buluşmayı kararlaştırdıkları anlaşılmıştır.

Aralarındaki fikir beraberliğinin kuvvet kazandığı bugünlerde ERKUT SELÇUK'un, münferit hareketlerin devrime birşey kazandıramayacağı nedeniyle arzu edilen gayeye yönelik neticenin alınması için

kurulacak örgütte çalışma yapip yapmayacağı şeklindeki sualini olumlu karşılayan KOÇALİ BIÇAKCI'nın bu şekil çalışmalarda kullanacağı araç ve gereçlerin temin edileceğine ilişkin ayrıca teminat aldığı saptanmıştır.

1972 Eylülünün başlarında KADİR KILIÇ ile birlikte tek başlarına kalmakta oldukları FEVZİ ATASEVER'e ait evde zaman zaman Devlet Su İşleri Meriköy Şubesinde görevli NEVZAT ARAS, BEKTEMUR BIÇAKCI, KOÇALİ BIÇAKCI, ÖZTÜRK AYDIN ve bazı sempatizanların katıldıkları toplantılardan birinde, sadece bir sempatizan olarak kalmayı tercih etmediği halde çalışmalarını bir örgüte bağlı olmaksızın yapmış olduğu saptanan SELAHATTİN ATASEVER'e Amerikanın, bağımlı bir ülke durumunda olan Türkiye'deki maden ve petrolü çıkarları uğruna kullandığı, bu duruma son vermenin zamanının gelip geçtiği şeklinde konuşma yapan KOÇALİ BIÇAKCI'nın bilahare (BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE) başlıklı bir bildiri ile eğitim çalışmalarında okunması gereken kitap isimlerini havi bir listeyi verdiği anlaşılmıştır. Bu konuşmayı takip eden günlerde SELAHATTİN ATASEVER ile sık sık buluşup devrimci konular üzerinde tartışma yapan KOÇALİ BIÇAKCI'nın, Halkalı bölgesinde devrimci çalışmalar yapmakta olan devrimci gurubun faaliyetlerinin bir plân dahilinde ve koordineli olarak yürütülmesine ilişkin karar aldıklarını ve bu gurubun kendi sorumluluğuna verildiği şeklinde konuşması üzerine, SELAHATTİN ATASEVER'in MAHİYETTİN ERASLAN, KADİR KILIÇ ve NEVZAT ARAS'tan oluşturduğu gurubu verilen direktiflere uygun olarak yönettiği anlaşılmıştır. O günlerde KOÇALİ BIÇAKCI'nın örgüt içinde görev ve yetki yönünden kendisinin üzerinde olduğunu bahsedip, Küçükçekmece'deki Cennet durağında CEMAL adıyla tanıştığı ERKUT SELÇUK'tan, gurubundaki arkadaşlarına dağıtmak üzere 3 adet (GEÇLİĞİN YERİ) başlıklı yazıya alan SELAHATTİN ATASEVER'in bir hafta sonrası için tesbit ettikleri randevuyu takiben ayrıldıkları anlaşılmıştır.

SELAHATTİN ATASEVER, bir hafta sonraki buluşmaları sırasında ERKUT SELÇUK'tan bir paket içinde aldığı ve sayısı 50 kadar (GENÇ KARDEŞLER) başlıklı bildirimlerden 7-8 tanesini MAHİYETTİN ERASLAN'a, 5-6 tanesini KADİR KILIÇ'a, bir kısmını da okul arkadaşlarından ABİDİN ÖDEMİŞ, ŞÜKRÜ KURTULUŞ ve İBRAHİM KAHYA'ya vermiştir.

Bir hafta sonra aynı yerde yapılan buluşmada ERKUT SELÇUK'tan aldığı 3 adet (İŞKENCE) başlıklı yazılardan birer adedini NEVZAT ARAS' la MAHIYETTİN ERASLAN'a veren SELAHATTİN ATASEVER'in bilahare ERKUT SELÇUK aracılığı ile temin ettiği (HAZİRAN) dergisini gurubu teşkil eden arkadaşlarına okumakla iktifa ettiği anlaşılmıştır. Bu buluşma sırasında dergi ve bildirilerde gördüğü (H.H.) imzasının mahiyetini soran muhabibine ERKUT SELÇUK'un, (H.H.) in, 15-16 Haziran işçi harekâtlerinden alan ve Milli Demokratik Devrim paralelinde oluşturulan illegal bir örgüt olan (HAZİRAN HAREKATI) nin kısaltılmış şekli olduğunu, halkın bilinçlendirilmesini takiben devrimin gerçekleştirilmesinin HAREKATİN gayesi şeklinde saptandığını, devrimin gerçekleştirilişine kadar olan devrede silahlı şiddet eylemlerine geçilmeyeceğini ancak bunun yerine bir eylem olarak kabul edilen bildiri dağıtma pul ve afiş yapıştırma gibi pratik çalışmaların tercih edildiğini, gerektiğinde silahlı eylemin son çare olarak baş vurulacağını söylediği anlaşılmıştır. Aynı günlerde bir müddet evvel daktiloda çoğaltması için verdiği notları, Kurban bayramı münasebetiyle verilen tatilden bil istifade İzmir'e gitmiş olması nedeniyle hazırlıyamayan NEVZAT ARAS'ın kapısına kilit uydurmak suretiyle girdikleri evinde ERKUT SELÇUK'un MAHIYETTİN ERASLAN ve KOÇALI BIÇAKCI'nın da yardımlarıyla (YER YÜZÜNDE HAYATIN BAŞLANGICI VE CANLILARIN ORTAYA ÇIKIŞI) başlığı altında hazırladığı yazıyı SELAHATTİN ATASEVER'e verişini takiben aynı evde (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitaptan okudukları bazı bölümlerin münakaşa ve eleştirisini yaptıkları anlaşılmıştır.

ALİ VARDAL'dan (İLKEL TOPLUM-FEODAL TOPLUM-KÖLECI TOPLUM) ve (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) adlarındaki kitapları okumak maksadıyla alan KADİR KILIÇ'ın teorik eğitime paralel olarak pratik çalışma yapmanın bilincine vardığı o günlerde duvar ve caddelere yazılar yazmak için Küçükçekmece'deki Menekşe istasyonu civarına gittiklerinde, MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ve ALİ VARDAL'a gözcülük ederken yakalanma korkusu içinde paniğe kapılıp suç mahallini terk eden KADİR KILIÇ'ın bir müddet sonra ERKUT SELÇUK aracılığı ile SELAHATTİN ATASEVER'den aldığı (GENÇ ARKADAŞLAR) başlıklı bildirilerden bir kaçını, İhsan Mermerci Lisesinin yan tarafındaki kahvede illegaliteye ters düşer tarzda gelişi güzel dağıtmasının sonucu olarak gurubun yetkililerince dikkatinin çekildiği anlaşılmıştır.

ÖĞRENCİ KESİMİ

(HAZİRAN HAREKETİ)nin İstanbul'daki lise kesiminde oluşturduğu çalışmaların her iki yakada başka kişilerce yürütülmüş olmasının sonucu olarak gerek teorik ve gerekse pratik düzeylerde ortaya konan eylemlerin iki ayrı bölümde sıralanması uygun görülmüştür.

**A- REMELİ YAKASINDAKİ LİSELERDE YAPILAN ÇALIŞMA :**

Türkiye'nin devrimci mücadelesinde Milli Demokratik Devrim tezini benimseyen SÜLEYMAN ÖNEN'in sol düzeydeki çalışmaları, YAŞAR KEMAL, AZİZ NESİN, KEMAL TAHİR ve ORHAN KEMAL gibi yazarlara ait yayınları okumasını kendisine salık veren ve halen Boğaziçi Üniversitesinde okumakta olan ERGÜN SARI adındaki devrim sempatisini ile arkadaşlık yaptığı 1969 senesinde başlamıştır. Bu şekilde başlayan ilginin neticesi olarak teorik yönden bellibir seviyeye ulaşabilme çabasına giren SÜLEYMAN ÖNEN'in o sıralarda Pertevniyal Lisesinde okuyan YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, SERTEL KAVAKLIOĞLU, İLYAS BAYSAL ve HİKMET GÜZEL adlarındaki devrimciler tarafından oluşturulan bir çevre içine girdiği, ancak kendisini fikren kifayetsiz bulan YAŞAR UZUNLAR'ın (İKİ TAKTİK) ve (LENİNİZMİN İLKELERİ) adlı kitapları verişini takiben izah ve eleştirilerini yaptığı günlerde Türkiye de bir düzen değişikliğinin lüzumu fikrini benimsediği anlaşılmıştır.

Kısa bir müddet sonra değişik klik ve fraksiyonlara mensup devrimcilerle ilişki kurmuş olmasının bir sonucu olarak mevcut görüşler arasında tam bir tercih yapamayan SÜLEYMAN ÖNEN'in bu sıralarda şahsi bir meseleden dolayı ERGÜN SARI ile her türlü münasebeti kesmesiyle tek başına kalması üzerine eski arkadaşlarından HİKMET GÜZEL ve SERTEL KAVAKLIOĞLU ile yeniden münasebet kurabilmenin çaralarını aradığı görülmüştür. Bu yoldaki temaslarının olumlu netice vermesiyle biryanda çevresinde oluşturduğu gurupla birlikte sürdürdüğü eğitim çalışmaları yanısıra diğer yanda okulda yapılacak Kültür ve Edebiyat kolu seçimlerini kazanıp ellerine geçirecekleri okul gazetesini basamak yaparak Marksist fikirleri öğrencilere iletebilmenin hesaplarını yaptıkları sıralarda FARUK AĞCA, kardeşi HALUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİLER, METİN SİLAL ve

BAKİ isimli arkadaşlarının iştirakleriyle zaman zaman lise binasının arkasındaki TOS lokalinde toplanmalarına tekaddüm eden 1970 Kasımında, seçimi kazanarak plânın birinci merhalesini aşmaya muvaffak olmuşlarsa da, gazete için hazırladıkları yazıların okul müdürü tarafından tesvip görmemesi üzerine başka bir çalışma düzeyi içine girilmesinin zorunluluğu ile karşı karşıya kaldıkları anlaşılmıştır.

Bu tarihlerde devrimci öğrencilerin Cağaloğlundaki (TİP) il merkezinde SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın nezaretinde yaptıkları eğitim çalışmalarına iştirakte fayda olacağına belirten SERTEL KAVAKLIOĞLU ile birlikte 1970 senesi aralık ayından itibaren katıldıkları bu toplantıların SÜLEYMAN ÖNEN, YAŞAR UZUNLAR, SERTEL KAVAKLIOĞLU, ÖMER ÜLGENCİ, METİN SİLAL, MURAT MANER, NAZLI PAZARBAŞI ile Robert Kolej, Bakırköy ve Vefa liseleri temsilcilerinden oluşturulduğu anlaşılmıştır. (DİYALEKTİK MATERİYALİZM) adlı kitabın okunup eleştirisinin yapıldığı toplantılarda, gaye tek olduğu halde neticeye giden yollarda beliren fikir ayrılıklarının sonucu olarak, Aydınlık Sosyalist derginin MAVİ ve KIRMIZI diye iki ayrı gurup teşkil ettikleri, Robert Kolej, Bakırköy Lisesi ve Tophane Sanat Okulu dışında kalan okulların Kırmızı Aydınlıklar olarak kabul edilen tarafa iltizam etmeleri üzerine dağılma istidadı gösteren gurubun bir hafta sonra aynı yerde bir araya geldiklerinde Mavi Aydınlıkların toplantı mahallini terk edişlerini müteakip, SÜLEYMAN ÖNEN, SERTEL KAVAKLIOĞLU, ÖMER ÜLGENCİ ve METİN SİLAL'dan oluşan Kırmızı Aydınlıkların, çalışmalara verilecek yön ile ilgili ortaya atılan tekliflerin eleştirilerini yaptıkları anlaşılmıştır.

TİP il merkezinde yapılan seçim sonucu iş başına gelen yeni yönetim kurulunun kendilerine ait binadaki DEV-LİS çalışmalarına müsaa-de etmemesi üzerine 1971 in Ocak ayından itibaren Teknik Üniversitenin Taşkılla binasında başlatılan ve öncelikle haftanın mühim olaylarının eleştirisinin yapılmasını müteakip YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, MURAT MANER ve NAZIM PAZARBAŞI'nın nezaretinde eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü bu toplantılarda, DEV-LİS örgütünün pratik eylemlerde kullanacağı kağıt, boya, fırça, karton gibi lüzumlu gereç temini için gerekli paranın, DEV-GENÇ teşkilâtına ait matbu makbuz karşılığında NAZLI PAZARBAŞI tarafından toplandığı sabit olmuştur.

1971 senesi Şubatı sonlarına doğru gurup içinde yeniden beliren fikir ayrılıklarının sonucu, oluşan iki ayrı guruptan ve

içlerinde MURAT MANER ve NAZLI PAZARBAŞI'nın da bulunduğu DAĞLILAR'ın DENİZ GEZMİŞ ve gurubuna iltizam etmelerine mukabil kendilerine KUR-TULUŞ adını verenlerin MAHİR ÇAYAN kanadını tercih ettikleri görülmüştür. Pertevniyal Lisesindeki devrimci öğrencilerden SÜLEYMAN ÖNEN, SERTEL KAVAKLIOĞLU, FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİ, BİNALİ GÜRLER ile soyadı tesbit edilemeyen HASAN isimlerindeki öğrencilerin Taşkışla binasının hertürlü faaliyete kapatılmasından sonra TÜRK SOLU'ndaki Kırmızı Aydınlik etrafında sürdürdükleri çalışmalar, 12 Mart Muhtırasının verilmesini takiben yurdun muhtelif il ve bölgelerinde ilan edilen Sıkıyönetimin sebebiyet verdiği inkitaalar haricinde sürdürülmüştür. Sıkıyönetim Komutanlıklarınca DEV-GENÇ örgütünün kapatılmasının ardından mazeretleri nedeniyle eğitim çalışmalarının aksaması üzerine boş vakitlerini değerlendirme yoluna giden SÜLEYMAN ÖNEN'in bu gayeye yönelik olarak çalışmaya başladığı Bahafklar'daki (ZORLU) kitap evinde kendisini sık sık ziyarete gelen ERGUN SARI'nın bu buluşmalardan birinde; hocası ABDİ NESİMİ ile çıkarmaya başladıkları (BİRLİK) adındaki dergi vasıtasıyla SOL kanatta geniş bir cephe açarak, demokratik yoldan sosyalizme geçmeyi amaçladıkları haberini verdiği anlaşılmıştır.

Lise öğrenimini takiben İktisat Fakültesinde okumaya başladığı günlerde, lise kesiminde oluşturduğu gurup ile temaslarını, çeşitli klik ve fraksiyonlara bağlı olarak çalışma yapan bir çok devrimcinin devam ettiği Yeni Kapıda'ki (YAKAMOZ) ve (DAĞ BAŞI) gibi gazinolarda da sürdüren SÜLEYMAN ÖNEN ile aralarında baş gösteren fikir ihtilafını bahane eden SERTEL KAVAKLIOĞLU'nun kesin olarak gurupla ilgisini kestiği görülmüştür.

1971 Aralık ayında SÜLEYMAN ÖNEN'in bu gazinolardan birinde buluştuğu YAŞAR UZUNLAR ile birlikte gittikleri Aydın Talebe Yurdunda SELAHATTİN TÜRKOKAY, ÖMER ÜLGENCİ ve FARUK AĞCA'nın da iştirakleriyle yapılan toplantıda, Sıkıyönetimin bir birlerinden uzaklaştırdığı devrimcileri bir cephe altında toparlama gayesiyle bir çalışmanın ortaya konması ve bununla ilgili olarak liselerde bulunan devrimcilerle yapılacak temas sonrası sürdürülecek faaliyetlerde her devrimcinin bir sorumluluğu üzerine alması hususlarına ilişkin YAŞAR UZUNLAR tarafından ortaya atılıp gurupça da benimsenen teklifi takip eden günlerde SÜLEYMAN ÖNEN, Kasımpaşa lisesinden BİNALİ GÜRLER ve Kabataş Lisesinden TEKİN SİYAVUŞGİL ile temas kurup çalışmalar yapmıştır.

YAŞAR UZUNLAR, SÜLEYMAN ÖNEN, ÖMER ÜLGENCİLER ve FARUK AĞCA'nın denetiminde Rumeli yakasının lise kesiminde ortaya konan çalışmaların bir plân içerisinde sürdürülüne tekâddüm eden 1972 yılı Ocak ayı başlarında Aydın Talebe yurdunu terk edip Horhor'daki Menekşe apartmanının 6 numaralı dairesine yerleşen YAŞAR UZUNLAR'ın, Pertevniyal lisesinden AHMET KINAY, Vefa Lisesinden OSMAN, Fenerbahçe Lisesinden MURAT GEYİŞAKAR, Plevne Lisesinden OSMAN adlarındaki militanların aracılığı ile oluşturulan guruplar hakkında bilgi alan ERKUT SELÇUK'un kendilerine bazı uyarı ve temennilerde bulunduğu anlaşılmıştır.

1972 Ocak ayı içinde YAŞAR UZUNLAR ve SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın tavsiyesi üzerine tanışıp kısa süre içinde yakın ilişki kurduğu NİLGÜN adındaki sempatizan ile birlikte Marksist öğrencilerin devam etmekte oldukları Aksaray'daki (ÇAN-ÇAN) kafeteryada tanıma olanağını bulduğu SÜLEYMAN ÖNEN'in o tarihlerde günün aktüel konusunu teşkil eden ZİYA YEMİNE ve ULAŞ BARDAKÇI adlarındaki anarşistlerin tedhiş havası yaratan eylemlerini baş vurulacak en son çare olarak niteleyip ideolojik yönden silahlanmaya ilişkin fikirlerini saptayan ERKUT SELÇUK'un aynı günlerde Yenikapı'daki Birlik apartmanında sürdürülüp SÜLEYMAN ÖNEN, BAHATTİN YÜCEL, AYKUT SELÇUK, ŞÜKRÜ CEYHAN, Kimya Fakültesinden NURAY ve NİLGÜN ile birlikte birçok sol militanların oluşturduğu toplantıları muntazaman izlediği anlaşılmıştır.

HAREKET içinde çalışma yapan liseli öğrencilerle tanışma arzusu gösteren YAŞAR UZUNLAR'ın isteği üzerine 1972 Şubatının başlarında Horhor'daki Menekşe apartmanında oluşan ve SÜLEYMAN ÖNEN, ÖMER ÜLGENCİLER, FARUK AĞCA, MURAT GEYİŞAKAR, AHMET KINAY, BİNALİ GÜRLER'in iştirak ettikleri toplantıda; eğitim çalışmalarını için temsilcilere dağıtılan (TARİHİ MATERİYALİZM), (DİYALEKTİK MATERİYALİZM) ve (EKONOMİ POLİTİK) gibi sol tendanslı kitapların hafızalarda yer edip daha iyi anlaşılabilmesini teminen el ile yazılması hususunda DEV-LİS Merkez Yürütme Kurulunun direktifinden bahseden SÜLEYMAN ÖNEN'in, liselerde mevcut çeşitli klik ve fraksiyonlara bağlı devrimcilerin toparlanmasına matuf çalışmalara hız verilmesini önerişinden kısa bir müddet sonra AHMET KINAY ile Vefa lisesindeki OSMAN adındaki öğrencinin PDA ve MAHİR ÇAĞAN gurubunun görüşlerini benimsemiş olmaları nedeniyle örgütten kopukları görülmüştür.



Bu sıralarda askere giden YAŞAR UZUNLAR'dan görevi devralan SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın liselilerle temaslarını sürdürdüğü günlerde, geniş bir devrimci çevresi bulunan Galatasaray lisesi öğrencilerinden ERDOĞAN ÇALAK ile temasta fayda olduğunu öneren FARUK AĞCA'nın teklifini olumlu karşılayarak adı geçenle birlikte çevresini kendi saflarına çekebilmenin hesabını yapmış olmasının sonucu, vaki davet üzerine 1972 Nisanında Mecidiyeköy lisesinden AHMET ile birlikte Aksaray'daki eve gelip konuşmalarından (T.H.K.O.) mensubu olduğu belirlenen ERDOĞAN ÇALAK'ın Levent, Kabataş, Galatasaray, Mecidiyeköy ve Davutpaşa liselerinde mevcudiyetlerinden bahsettiği gurupların iltihaki ile bir (BİRLİK CEPHE) nin oluşturulmasının karar altına alındığı anlaşılmıştır.

1972 Temmuzuna kadar ortaya olumlu bir çalışma koyamayan SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın örgüt içerisindeki görevini SÜLEYMAN ÖNEN'e devreden ERKUT SELÇUK'un bu sıralarda tanıyıp ancak teorik yönden zayıf bulduğu ÖMER ÜLGENCİ ve FARUK AĞCA gibi sola açık öğrencilerin söz konusu zaaflarının giderilmesi hususunda bizzat meşgul olduğu günlerde kardeşi HALUK AĞCA'nın Güvenlik Kuvvetlerince yakalanmış olması nedeniyle bir emniyet tedbiri olarak ailesi tarafından Ankara'ya gönderilen FARUK AĞCA tarafından lanse edilen Sultanahmet Ticaret Lisesi öğrencilerinden KAYA EKER ve Fatih Ticaret Lisesinden GÜLAY GÜLOĞLU ile temas kurduğu sabit olmuştur.

1972 Ekim ayında oluşturulan toplantılardan birinde öğrenime açılacak yeni Üniversite döneminde olumlu bir çalışma ortaya koymanın lüzumundan bahseden ERKUT SELÇUK'a DEV-GENÇ'in faaliyetlerine son verilmiş olunmasının yanısıra Fakültelerin Güvenlik Kuvvetlerince kontrol altına alınmış olması gibi nedenlerle Üniversite kesimindeki çalışmaların Üniversite dışına kaydırılması görüşü ile karşı çıkan SÜLEYMAN ÖNEN'in İstanbul liselerinde ortaya konan çalışmalar hakkında vermiş olduğu bilgilerin kıymetlendirilmesi maksadına matuf olarak 1972 Kasımında SÜLEYMAN ÖNEN, MURAT CEYİŞAKAR, ŞÜKRÜ CEYHAN ve ERKUT SELÇUK'un iştirakleriyle Şişli'deki bir evde oluşan toplantıda; MURAT CEYİŞAKAR'ın Kadıköy bölgesindeki gençlik çalışmalarının sorumluluğunu deruhte etmesine, ŞÜKRÜ CEYHAN'ın lise kesimine kaydırılmasına, SÜLEYMAN ÖNEN'in Üniversite çapında çalışma yapmasına ve bundan böyle bütün bilgilerin ERKUT SELÇUK'da toplanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Kısa bir süre sonra SÜLEYMAN ÖNEN'in ERKUT SELÇUK tarafından kendisine verilen (H.H.) imzalı ve genellikle 12 Mart öncesi ile ondan sonraki ortamın eleştirilip, el ele verecek gençliğin devrimci bir mücadele ortaya koyması lüzumunun işlendiği, (GENÇ GARDAŞLAR) başlıklı bildirilerden bir kısmını Hukuk fakültesinden TUĞRUL ile Pertevniyal Lisesinden KEMALETTİN'e verdiği anlaşılmıştır.

Aynı günlerde ERKUT SELÇUK'un, birliğin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılabilecek maddi sorunların çözümlenmesin角度 gurup içinde çalışma yapanlardan ve gerekse muhitlerinde aktif bir rol almakla beraber sempati besleyenlerden (Hapishanelerdeki devrimci arkadaşlara yardım) adı altında toplanacak paralarla mümkün olacağını önermesi üzerine MURAT CEYİŞAKAR'dan 50.-, SÜLEYMAN ÖNEN'den 150.- lira para tahsil olunduğu saptanmıştır.

Okul içinde dağıtması maksadıyla (GENÇ GARDAŞLAR) başlıklı bildirilerden bir kısmını verdiği Pertevniyal Lisesi öğrencilerinden KEMALETTİN ile Fatih Halkevinde çalışma yaptığı günlerde FARUK AĞCA ve ÖMER ÜLGENCİLER'in Güvenlik Kuvvetlerince yakalanmış olmalarından tedirgin olarak AYKUT SELÇUK ile beraber kalmakta olduğu evi terk ederek bir süre ŞÜKRÜ CEYHAN ve arkadaşlarının yanında kalmayı uygun bulan SÜLEYMAN ÖNEN'in bilahare ENVER AVCI tarafından Üsküdar'daki bir ilkokulda öğretmenlik yapan bir şahsın Altıyol'daki evinde bir müddet barınabilme olanağını buluşuna tekaddüm eden 21.12.1972 günü ziyaret maksadı ile gittiği Şişli'deki evde yakalandığı sabit olmuştur.

#### B- ANADOLU YAKASINDAKİ LİSELERDE YAPILAN ÇALIŞMA :

Uzun süre yürütülen müzakereler sonunda Şişli'deki evde oluşturulan Devrimci Gençlik Birliği Komitesince; Kadıköy bölgesindeki liseselerde ortaya konan çalışmalara komitenin direktiflerine uygun şekilde yön vermesi önerilen MURAT CEYİŞAKAR'ın sol yelpazedeki çalışmaları, Fenerbahçe Lisesinde öğrenim yaptığı sıralarda HAKKI YÜKSELEN'in evinde (ANA) ve (ÇİMENTO) gibi kitapların birlikte eleştirisini yaptıkları gün- lere tesadüf ettiği kendi beyanlarından anlaşılmıştır. O tarihlerde İstanbul Fakültelerinde DEV-GENÇ örgütüncü oluşturulan işgal ve boykot hareketlerini kendileri gibi sempati ile izlemekte olan İBRAHİM YÜCEL, REMZİ COŞKUN, CÜNEYT ALTUNÇ, ŞEFİK ÇALIK gibi sola açık öğrencilerle

okul içinde mahzurlu buldukları için okul dışına kaydirdıkları konuşmalarla yetinmeyerek bilimsel sosyalizm hakkında bilgi sahibi olma gayreti içinde ekip çalışmalarına yöneldikleri saptanmıştır.

HAKKI YÜKSELEN'in ve CÜNEYT ALTUNÇ'un evlerinde sık sık oluşturup (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM), (EKONOMİ POLİTİK), (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ), (ÇİMENTO) gibi sol tandanslı kitapların eleştirilerinin yapıldığı toplantılarda; MURAT CEYİŞAKAR'ın emekçi sınıfların sömürülüşüne son verecek bir halk ihtilâlinin hazırlığı içinde olduklarını telkin ettiği sabit olmuştur.

Aynı günlerde ülkeyi dar boğazların eşiğine getiren anarşi ve tethiş ortamı içinde İstanbul Liselerinde oluşan DEV-LİS örgütü temsilcilerinin Taşkışla'da sürdürdükleri toplanmaları izleyen MURAT CEYİŞAKAR, CÜNEYT ALTUNÇ, HAKKI YÜKSELEN ve İBRAHİM YÜCEL'in, 12 Mart Muhtırasının verilışinden sonra (TÜRK SOLU) dergisinin Çağaloğlu Merkezinde devamı sağlanan bu toplantılarda tanıma olanağını buldukları FARUK AĞCA, YAŞAR UZUNLAR, MURAT MANER, HALUK AĞCA gibi Marksist öğrencilerle yakın ilişki içine girdikleri saptanmıştır. Bilahare Sıkıyönetim-in ilânından sonra bu binada da faaliyetlerin güvenlik kuvvetlerince söndürülmesini müteakip evlerinde oluşturdukları eğitim çalışmalarına ağırlık ve hız verdikleri günlerde HAKKI YÜKSELEN'in, MURAT CEYİŞAKAR'dan temin ettiği Plastik harflerle hazırladığı (EMEK-TOPRAK-ÖZGÜRLÜK), (ÖZEL OKUL DEDİLER. PARAMIZI YEDİLER) gibi sloganları havi pul ve etiketleri ŞERİK ÇALIK ile birlikte muhtelif yerlere dağıtarak pratik düzeyde faaliyete yöneldikleri anlaşılmıştır.

1972 Nisanında (BAĞIMSIZ TÜRKİYE- KAHROLSUN EMPERYALİZM), (SIKIYÖNETİM; İŞÇİ, KÖYLÜ, GENÇLİK VE TÜM YURTSEVERLERİ EZEN AMERİKANCI İKTİDARIN ARACI HALİNE GELMİŞTİR), (AMERİKAN EMPERYALİZMİ VE YERLİ İŞ-BİRLİKÇİLERİNE KARŞI BİRLEŞELİM), (MUSTAFA KEMAL ORDUSUNU PATRONLARIN SİLAHLI MUHAFFIZI YAPANLARDAN HESAP SORACAĞIZ) gibi sloganlarla hazırlanmış pul ve etiketleri SÜLEYMAN ÖNEN'in tavsiyesine uyarak Fikir-tepe civarındaki muhtelif yerlere dağıttıkları günlerde (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabın okunduğu eğitim çalışmalarına katılan ETHEM OGAN'ın DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ KOMİTESİ'nin direktifiyle Milli Demokratik Devrim stratejisini ekibe nebimsetme uğraşına girdiği görülmüştür.

Kadıköy yakasındaki çalışmalarını bir plân dahilinde yürüten MURAT CEYİŞAKAR'ın, Devrimci Gençlik Birliği Komitesi'nin kendisine intikal ettirdiği (İŞKENCE ÜZERİNE DAYANIKLILIK VE AĞIZ SIKILIĞI), (ÖZ ELEŞTİRİ), (HAZİRAN), (DEVRİMCİ HAREKETİMİZİN PROGRAM TASLAĞI) gibi, dergi, broşür ve notların, ekip arkadaşlarına izahını yaptığı sıralarda karşı yakadaki çalışma yapmakta olan guruplarca kullanılmak üzere hazırlanan pul ve etiketleri SÜLEYMAN ÖNEN'e teslim ettiği anlaşılmıştır.

1972 yılının yaz aylarından birinde SÜLEYMAN ÖNEN, ERKUT SELÇUK, MURAT CEYİŞAKAR'ın iştirakleriyle Şişli'deki evde oluşan toplantıda; muayyen aşamalardan geçerek bir kitlenin temsilcisi olabilecek seviyeye gelen devrimcilerin bundan böyle kitle tabanına iner biçimdeki komite çalışmasına yönelmeleri zaruretinden bahseden ERKUT SELÇUK'un ayrıca bu kimselerin yeteneklerine göre işçi ve gençlik kesimi içinde çalışma yapmalarının karar altına alındığından bahsettiği saptanmıştır. Aynı toplantıda Devrimci Gençlik Birliği Komitesinin, öğrenci kesimlerinde oluşturduğu guruplarla irtibatını sekreter sıfatıyla sağlaması karar altına alınan SÜLEYMAN ÖNEN'in bu nedenle Kadıköy yakasında oluşturulan çalışmalarını da yakından izlediği günlerde; MURAT CEYİŞAKAR'ın ERKUT SELÇUK'la birlikte gittikleri Nişantışı'ndaki bir evde tanıma olanağını bulduğu KAYHAN EDİP SAKARYA ile kısa süren bir konuşma yaptığı yine sanık ifadeleri münderecatından anlaşılmaktadır. Aynı günlerde MURAT CEYİŞAKAR'ın, ENVER AVCI ve arkadaşlarının Aksaray'da kalmakta oldukları evde; YAŞAR UZUNLAR ile SÜLEYMAN ÖNEN'in bilinçlendirmeye çalıştıkları İstanbul'daki DEV-LİS teşkilâtı temsilcilerinin iştirakleri ile oluşan toplantıları ÖMER ÜLGENCİLER ile birlikte izleme olanağını bulduğunda; SÜLEYMAN ÖNEN'in, şimdiye kadar ortaya konan eylemlerde müşahade edilen hatalar ile gerekli olmasına rağmen yapılamayanlara değinip, aşamalı devrim icabı, emperyalistlerin ülkeden kovulmasını takiben oluşacak milli hükümetin toprak reformunu gerçekleştirmesi yanında feodaliteyi tasfiye edeceği şeklinde konuşmasına tanık olan MURAT CEYİŞAKAR'ın, (EMPERYALİZM) ve (İLKEL KÖLECİ TOPLUM) başlıklı daktilo edilmiş notları gurup arkadaşlarına intikal ettirdiği saptanmıştır.

Bu sıralarda karşı yakada yoğun bir çalışma içinde bulunan SÜLEYMAN ÖNEN tarafından gurupla olan irtibatı temin gayesi ile görevlendirilen ÖMER ÜLGENCİLER'in bu husustaki tavsiyelerine uyan MURAT CEYİŞAKAR'ın, CÜNEYT ALTUNÇ başkanlığında; Kadıköy Kız Lisesi öğrencilerinden ASUMAN, AYŞE, SEMA ve SUMRU'dan oluşan birinci gurup ile HAKKI YÜKSELEN, CÜNEYT ALTUNÇ, ŞEFİK ÇALIK, RENZİ COŞKUN, İBRAHİM YÜCEL'den oluşan ikinci gurubun yeni baştan yön verdiği çalışmalarını sırasında örgütsel faaliyetler için gerekli araç ve gereçlerin yanısıra maddi yönden güç durumda bulunan devrimci arkadaşlarına yardım için periyodik şekilde para toplanmasını sağladığı anlaşılmıştır.

6.12.1972 günü MURAT CEYİŞAKAR'la yeniden irtibat kuran SÜLEYMAN ÖNEN'in, 5 gün önceki buluşmaları sırasında getireceğinden bahsettiği bildirimleri getirememiş olmasına sebep olarak, kendisi ile birlikte kalan ÖMER ÜLGENCİLER ile FARUK AĞCA'yı iki gün evvel yakalayan Güvenlik Kuvvetlerinin kontrol altına aldığı eve girmeye cesaret edememişliğini gösterişinden kısa bir süre sonra çıktığı 10 günlük iş seyahatinden dönen MURAT CEYİŞAKAR'ın son durumlar hakkında bilgi almak amacıyla uğrayıp bulamadığı HAKKI YÜKSELEN'in annesinden Kadıköy'ün muhtelif yerlerine pul ve etiket yapıştırırken ŞEFİK ÇALIK'ın bekçiler tarafından yakalanmış olmasına mukabil oğlunun kaçmayı başararak bilmediği bir yerde saklanmakta olduğunu öğrendiği anlaşılmıştır.

Ertesi günü irtibat kurduğu SÜLEYMAN ÖNEN'den, emniyete teslim olma arzusu gösteren HAKKI YÜKSELEN'i ikna ederek ERKUT SELÇUK' ile birlikte kalmasını sağladığını öğrenen MURAT CEYİŞAKAR'ın kendisini de er geç yakalayacaklarını tahmin ettiği güvenlik kuvvetlerinin eline geçmesini istemediği (POLİSTEKİ İŞKENCEYE DAYANIKLILIK VE AĞIZ SIKILIĞI) ve (PROLETER DEVRİMCİ HAREKETİMİZİN PROGRAM TASLAĞI gibi notları, evlerinin balkonunda bir tencere içinde yakmakta fayda umduğu anlaşılmıştır.

Diğer kesimlerde olduğu gibi, ülkemiz halkına kendilerini devrimci olarak lanse edişlerine rağmen, ihtilâlcî sosyalist sıfatlarını gizleyemiyen bu kişilerin ortaya koydukları yasa dışı çalışmaların; bu güne kadar büyük bir görev anlayışı içinde hareket eden emniyet mensuplarının amansız takip ve kontrollerinin neticesi olarak etkinliğini kaybettiği memnuniyetle müşahade edilmiştir.

ÖRGÜT TARAFINDAN HAZIRLANAN YAZILARIN  
BASIM VE DAĞITIMI

Teksir basma işini Beşiktaş Valideşehmesi'ndeki evinde KAYHAN EDİP SAKARYA'dan öğrenen ERKUT SELÇUK, (FAŞİZM) ve (KÖYLÜLÜK) başlıklı muumlu kağıtlara yazılmış iki ayrı notu SÜLEYMAN ÖNEN'in ağabeyisi ALİ ÖNEN'e ait evde basıp KAYHAN EDİP SAKARYA'ya teslim edisinden kısa bir müddet sonra Kızıldere olayları ve devrimcilerin idamları ile ilgili olarak (BAĞIMSIZ TÜRKİYE) başlıklı bildirilerden bir miktar ve keza Türkiye'yi ziyarete gelen Nato içinde görevli Amerikalı generalleri protesto maksadı ile kaleme alınan bildirilerden 500 kadar basmıştır.

1972 Temmuzunda bu bildirilerin muhtelif kişi ve yerlere dağıtılmasına vesile olan SÜLEYMAN ÖNEN ile birlikte muumlu kağıda çektikleri 9 sahifelik (İLKEEL,KÖLECI VE FEODAL TOPLUM) başlıklı olup kısa bir zamanda baskısını tamamladıkları broşürleri FARUK AĞCA'nın aracılığı ile KAYHAN EDİP SAKARYA'ya iletmislerdir. KAYHAN EDİP SAKARYA'nın Güvenlik Kuvvetlerince yakalanışından 1972 Ekimine kadar baskı işine ara verilip teorik çalışmaya yönelen ERKUT SELÇUK, 20 Ekim 1972 günü SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (GENÇLİĞİN YERİ) başlıklı muumlu kağıda çekilmiş yazıların Gaziosmanpaşa'daki evde teksirini tamamladığı günlerde MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın isteği üzerine aynı yılın Şeker bayramına tesadüf eden günler içinde baskısı yapılan (GENÇLİĞİN YERİ ve (İŞKENCE) başlıklı yazılardan bir kısmının BEKTEMUR BIÇAKCI, ALEV AYDIN, MEHMET GÖK, MURAT CEYİŞAKAR, ŞÜKRÜ CEYHAN'a verildiği ve yine aynı günlerde (ÖZ ELEŞTİRİ) nin SÜLEYMAN ÖNEN tarafından kendisine ait yazı makinasında çoğaltıldığı anlaşılmıştır.

1972 Ekiminde MURAT CEYİŞAKAR'ın sevk ve idaresinde eğitim çalışmalarını sürdüren Kadıköy kesimindeki devrimci öğrencilerin, baskısını bizzat yaptıkları ve faşizmi yerer nitelikteki muhtelif sloganları havi pul ve etiketlerin bir kısmını Pendik civarında bulunan

duvar ve direklere yapıştırılmaları yanında bir kısmının da lüzumlu yerlerde kullanılmak üzere Rumeli yakasındaki devrimci arkadaşlarına intikallerini sağlama şeklinde tezahür eden faaliyetlerini, Kadıköy'ün muhtelif semtlerindeki yerlere aynı mahiyette pul ve etiket yapıştıran ŞEFİK ÇALIK'ın Güvenlik Kuvvetlerince yakalanışına kadar kısa sürelerle sürdürdükleri anlaşılmıştır.

1972 Kasım ayı başlarında MEHMET GÖK ile birlikte Taşlıtarla'daki Küçükköy yolu üzerinde bir eve taşınan ERKUT SELÇUK'un (ANAYASA), (BAŞ ÇELİŞKİ ÜZERİNE), (ALTINGİ FİLO), (VIETNAM), (BİRLİK), (CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE GELİŞMELER), (İLHAN SELÇUK GÖZALTINDA) başlıklı MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından kaleme alınan yazılarla (ÜNİVERSİTELER AÇILIRKEN), (SUSTURULAN BASIN VE GRİZU) başlıkları altında hazırladığı yazıları BEKTEMUR BIÇAKCI'nın evinde mumlu kağıda geçirisini müteakip Taşlıtarla'daki evde baskısını tamamladığı (HAZİRAN DERGİSİ)nden 50-60 kadarını HÜSEYİN'e, 15 kadarını SÜLEYMAN ÖNEN'e ve geri kalan nüshalarını BEKTEMUR BIÇAKCI, ŞÜKRÜ CEYHAN ile SELAHATTİN ATASEVER'e verdiği saptanmıştır.

Bu şekilde basım ve dağıtım yöntemleri hakkında kısaca bilgi verdiğimiz dergi, not, bildiri ve broşürler arasında (HAZİRAN DERGİSİ), (İŞKENCE ODASINDA OLANLAR DIŞARIDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASIDIR) başlıklı bildiri ve (GENÇLİĞİN YERİ) adındaki inceleme yazısı ile Harekete yön veren ve bu gün tamamı yerine ancak Ön Söz kısmı elimize geçmiş bulunan (ÖZ ELEŞTİRİ)nin, sanıklarca varılmak istenen nihai hedefin saptanması yönünden bir kanaat verebilmesi gayesiyle özetlerini arz ederken, diğerlerini suç dosyaları ile birlikte mahkemeye sunduğumuzu belirtmek isteriz.

ÖRGÜT TARAFINDAN KALEME ALINAN

DERGİ, BİLDİRİ VE NOTLAR :

1-"İŞKENCE ODASINDA OLANLAR DIŞARIDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASIDIR" BAŞLIKLI BİLDİRİ :

Faşizmi, en güçlü sandığı yer olan işkence odasında yenilgiye uğratmış, işkence uzmanlarına bir an dahi yenilmemiş, güçlü, bilinçli ve kararlı olduğu kadar proleteryanın davasına olanca varlığı ile inanmış bir vatansever tarafından keleme alındığı iddia olunan (GÜÇLÜYSEN, KARARLIYSAN VE DE BİLİNÇLİYSEN HIÇ BİR ACI DAYANILMAZ, HIÇBİR ENGEL AŞILMAZ DEĞİLDİR) sloganı ile nihayet bulan Hazi-  
ran Hareketi imzalı 3 sahifelik bildirin mealen; "Devrimci görevlerinin, içinde buldukları faşist terör şartlarında tarihi anın gerektirdiği devrimci eylemi sürdürmek olduğu, faşist terörün devrimcileri illegaliteye ittiği, illegal şartlarda devrimci hareket olarak emekçi yağınlarla ulaşabilmenin zorluğunun bertaraf edip işçi ve köylüye yaklaşma olanaklarını yaratma mücadelesinde kararlı oldukları, Türkiye'de faşizmin ve onu tezgahlayanların iradesi dışında devrimci hareket açısından bir silkinme içinde oldukları, bu gün için zorunlu olan illegal çalışmaların, devrimci hareketlerin kazandırdığı tecrübelerle varılmış kuralları olduğu, birinci meselenin, devrimci hareketin aynı disiplin içinde olmakla beraber ustaca bir örgütlenmenin sonucu muhtelif guruplara ayrılmasıyla, baskı kuvvetlerinin bir noktada indirecekleri darbenin sadece o kısma tesirin sağlanması yoluna gidilmesi olduğu, yapılacak işlerde asgari sayıda militan kullanılmasının aksine bir davranışın, ümit edilenden fazla kayıplara yol açacağı, bir militanın gerekeninden fazlasını bilmesinin işkence uzmanlarının eline düşmelerini takiben sakıncalar tevlit edebileceği göz önünde tutularak eyleminin gereği bilmesi mutlaka zorunlu bilgiler dışında kalanları öğrenmek için özel bir çaba harcamıyacak şekilde kendini disipline etmesi, dünün forumlarında ve arkadaş sohbetlerinde çok konuşan militandan farklı bir havaya girilerek, fikir yürütmekle yükümlü olduğu konular dışında konuşmama ve gevşekliklerden arınma gibi illegalite kurallarına uyulmakla polis eline düşme ihtimalinin asgariye indirilmesi, bu günkü devrimci militanın görevlerinden birinin de, terör düzeninin işkence uzmanlarına yenik düşmemek olduğu, işkenceye karşı direnmenin bir fiziki kuvvet meselesinden ziyade devrimin bilincine varabilme olduğu, fizikman kuvvetli olanı çökertecek kadar zamanları bulunan işkence



uzmanlarının ve baskı kuvvetlerinin eline düşülmeyle takiben verilecek savaşın, dışarıda halk uğruna verilmekte olan savaşın bir parçası olduğunu unutmayacak militanın, yerli ve yabancı sömürücülerin temsilcisi durumundaki bu baskı kuvvetlerine karşı Türkiye halkının davası uğruna ölümü daha başından göze almasıyla bu sınavdan yüz akıyla çıkacağı, sorgu ve işkenceler sırasında tahrik edici davranışlardan ve sadece isteneni alabilme gayesine yönelik vaadlerden kaçınılması, dışarıda verilen savaşın bir parçasını teşkil eden işkence odasında yapılacak en uygun taktiğin, çatışmayı, en ilerideki mevziilerde kabul etmenin olacağı, işkence altında ilk direnme çizgisinden ricat edildiğinde, bilinen şeyin söylendiği için değil de bilinmeyen şeyin söylenememesinden dolayı işkence görüleceği, işkenceye karşı kendi direnişi yanında arkadaşlarının da direnebilmelerini sağlayabilmek için hakkında bir tedbir olarak uygulanacak tecritin yıkılmaya çalışılması, işkence ile netice alamıyan baskı kuvvetinin dostca davranışlarına ancak devrimci ustalığı ile karşı konabileceği, bütün bu tavsiyelerin uzun süreli tecrübelerle kazanıldığı, işkencede direnmenin reçetesi olmadığına göre, acı tesirleri devrimci bilinç ve kavrayışla asgariye indirilip devrimcilikte kimseden geri kalmama iddiasından hareketle kendine biçtiği değeri işkence odasında düşürmemenin gerektiği" şeklindeki tavsiyeleri ihtiva ettiği anlaşılmıştır.

## 2- "GENÇLİĞİN YERİ" BAŞLIKLİ İNCELEME YAZISI :

Türk toplumu içindeki gençliğin durumunun 7 bölümdeki eleştiri mahiyetinde kaleme alınan 14 sahifelik inceleme yazısının ÜNİVERSİTELER REFORM TASARISI başlıklı birinci bölümde ; "Erim kabinesinin reform tasarısı diyerek eski üniversiteler kanununa serpiştirdiği birkaç küf tutmuş hükmün, demokratik şekilde yönetime katılmaları, ile birlikte istenilenleri sağlayamaması yanında üniversitelerin idari özerkliğini kaldırıp mali yönlerden direkt bakanlığa bağlanmasını öngördüğü, idari özerkliğin yerine yüksek öğrenimin uzun vadeli plânlamasını yapacak ve üniversite ödeneklerini dağıtacak bir merkezi organ masabesindeki (Yüksek Öğretim Kurumu) nun oluşturulmasının önerildiği, öğretim üyelerinin tayin edebilmek, ödenekleri üniversiteler arasında dağıtabilmek gibi rektörlüklerin üzerinde yetkiye sahip olan bu kurumu oluşturan maddelerin ardında üniversite özerkliğinin, bilimsel bağımsızlık ve güvencinin zedelenmesi fikrinin yatmakta olduğu bunun da bilimsel düşünebilen uzman ve araştırmacılar yerine ikame olunacak bilgisiz ve robot teknokratlarla Türkiyenin teknolojisini montaj sanayiine

dayandırmak isteyen hakim sınıfların oyunu olduğu" hususlarına yer verildiği, TÜRKİYENİN TOPLUMU : TÜRKİYENİN EGEMEN SINIFLARI başlıklı kısmında "Geçen yüz yılların sömürgeci kapitalist devletlerinin 20 nci yüz yıla girerken kapitalizmin serbest rekabet aşamasını aşarak girdikleri kapitalizmin tekelci çevresi olan emperyalist düzenlerini sürdürebilmek için a) biriken sermaye fazlasını fazla kazanç getiren geri kalmış ülkelere ihraçla, evrensel kâr mekanizmasını kurmak, b) Hammadde bulmak, c) mamul maddeler için pazarlar tanımak, d) sermaye ihracı yoluyla girilen geri kalmış ülkelerin sanayileşmesini önlemeye esas olacak şekilde feodal mütegalibe ile ittifaka girmek gibi çarelere baş vurdukları, her gelişen ülkenin, emperyalizmin sömürü alanını daraltacağı ve sayıların artmasıyla da değişen dünya yapısının kendilerinin sonu olacağı endişesinden hareketle geri kalmış ülkelerin çıkarıcı çevreleriyle işbirliği yapmak zorunluğunu hissettikleri, ulusal kurtuluş savaşı sonunda ülkemizden atılan emperyalistlerin, Truman doktrini, Marshall plânı ve Nato anlaşması gibi maskeler altında tekrar girmeye muvaffak olması neticesinde, Kemalist Devrimin tasfiye edemediği feodal ve yan feodal üretim ilişkilerinden kaynaklanı alan feodal mütegalibe ve yarattığı işbirlikçi kapitalistlerle karşı devrimin tezgahlandığı, 1950 den sonra yabancı sermayeyi teşvik ve yer altı kaynaklarımızın peşkeş çekildiği petrol ve maden kanunları ile birlikte sayıları 54 ü bulan ikili anlaşmalar dolayısıyla o gün ve bu gün Türkiyenin sömürülen ülke durumunda olduğu ve egemen sınıflar tarafından gençliğin nasıl eğitildiklerini gözönüne sermekte fayda mülahaza edildiğine işaret edilmiştir.

Söz konusu inceleme yazısının (TÜRKİYE GENÇLİĞİ) başlığı altındaki 3 ncü bölümünde, Türkiye gençliğini okumuş ve okumamış şekilde tasnife tabi tutarak mealen heryıl ilk okula devama hak kazanmış 8.476.717 çocuktan ancak 4.530.433 ünün okula gidebilme olanağına sahip olmasının neticesi olarak Türkiye halkının %61 inin okuma-yazma bilmediği, egemen sınıfların okur-yazar sayısının gün be gün artmakta olduğuna ilişkin iddialarının, okur yazar sayısında nüfusa oranla 1955 senesinde %41,4 iken 1960 da % 39,6 ya kadar düşme göstermesi karşısında mücerret kaldığı, az bir ücret karşılığında ölesiyeye çalışmaya rıza gösterenlere bir lokma ekmek hakkı tanıyan ağa'nın hizmetine koşmalarında çıkar gören egemen sınıfların cehalete yeşil ışık yaktıkları, okuma yazma imkânı olan 4.530.432 kişiden 1,6 nın yüksek öğrenime devam olanağına sahip iken yetişen genç nesilin % 99 u okuma yazma

bilmeyenler gibi yoksul köylü, işçi, esnaf ve sanatkâr safında yer alması sonucu yüksek tahsil yapan % 1 kısmına ya robotlaşmış egemen sınıfa hizmet edecek ya da işsizler safına katılacak şekilde bir eğitim sisteminin uygulandığı iddia olunmuştur.

TÜRKİYEDE EĞİTİM başlığı altındaki dördüncü bölümde ilk, orta ve yüksek öğrenim yapan gençlerin nüfusa oranla sayısı ve nisbetlerinin ayrı ayrı ele alınarak, ancak % 8 inin orta tahsil yapma olanağını bulabildiği 4.530.433 çocuğa ilk öğrenimleri sırasında okuma-yazma öğretilmesi yanında egemen sınıfların çıkarlarını hedef gözeterek bilgilerinde telkin edildiği, ilk okulu bitirdikten sonra orta okula devam olanağına sahip işçi, köylü çocuklarını kapasiteleri mahdut öğretmen okulları ile çağdaş bir eğitime tabi tutarak ulusal gençlere karşı gerektiğinde vurucu güç olarak kullanılması düşünülen gerici güçlerin yuvası İmam Hatip Okullarının kapılarının açık bırakıldığı ulusal çıkarlarımızla zerre kadar ilgisi olmayan ve emperyalist çıkarlara hizmet edip batı taklitçiliğini temel alan kitapların okutulduğu, muhteva bakımından aynı olmakla beraber tamamen ticarî amaçla yayınlanan 20-30 kadar çeşitli ders kitabının fiatları kadar birer ticari kurum mesabesindeki okul aile birliklerinin para tuzakları karşısında ilk okula devam eden 4.530.433 çocuğun %8 inin orta okula, % 3 ünün liseye, % 2 sinin de meslek okuluna devam edebilme olanağına sahip oldukları, ülkedeki okur-yazar sayısının ancak %1,6 sının yüksek öğrenim gördüğü ve ilk okula devam eden 4.530.433 çocuktan % 1 nin bu öğrenimi yapabilme şansı olduğu, 1968 yılına ait istatistiklerden Ankara üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilerin % 10 unu işçi, %1,5 unu da köylü çocuklarının teşkil ettiği, Anadolunun ücra köşelerinde, doktor ve öğretmeni yılın ancak bir iki ayında görebilen, tahsilinin yanı sıra hayatını kazanmak mecburiyetinde olan işçi-köylü çocuğu ile özel paralı kurs ve seminerleri takip ederek kolleje bitiren basit bir memur aylığı kadar günlük harcama imkânı bulunan öğrencinin eşit şartlarda imtihana tabii tutulduğu, Fakülte ve Yüksek okullardaki ders saatleri dışında kendi kendilerini finanse edebilecek bir iş temininin mümkün olmaması, iş bulunsa da iş yerindeki yorgunluk nedeniyle derslerin normal şekilde takibine mahal oluşu ve yatıp kalkabilecekleri bir yurt temininin imkânsızlığı gibi sair sebepler karşısında merkezi sistemin halk çocuklarının Üniversiteye girmelerini engelleyen Ali Cengiz okuyunu olduğu" işlenmiştir. Aynı bölüm içinde ve (ENTELLEKTÜEL İŞSİZLİK) başlıklı paragrafta; ülkenin

emperyalizm tarafından sömürülen geri bir tarım ülkesi olduğu, ülkemizde montaj, hammadde istihsalı sanayiini ve geliştiren emperyalizmin sanayileşmeyi baltalaması sonucu geniş iş sahalarının kurulamamış olduğu, bu nedenle de yüksek öğrenimini yapmakta olan öğrencilerin sayıları 6 milyonu bulan işsizler ordusuna katılmak zorunluğu ile karşı karşıya kaldığı hususları belirtilmiştir. (YÜKSEK ÖĞRETİM VE EĞİTİM SİSTEMİ) kısmında ise Türkiyede yüksek öğrenimin meslek öğrenimine dayanması, yüksek öğrenim kurumlarının programları gereği robot adam yetiştirmesi, ve bu kurumların ulusal çıkarlarımızla toplumsal sorunlarımızdan kopuk eğitim şekli uygulayarak üretime yani halkın sorunları yerine egemen sınıfların ihtiyaçlarına dönük bilgi verilmesinin, varlıklarını koruyabilmek için ellerinde tuttıkları politik iktidar ve kendi sınıfsal çıkarlarına uygun insan yetiştirmeyi amaç edinen hâkim sınıfların uyguladıkları eğitim programının bir gereği olduğu iddia edilmiştir. Bundan sonra aynı bölüm içinde demokratik üniversite kavgasına değinilerek, egemen sınıfların çıkarlarına yönelik eğitim programına karşı öğrencilerin ulusal çıkarlar doğrultusunda bir eğitim programının uygulanması ve demokratik üniversitenin teşekkül ettirilmesi gayesine matuf eyleme geçip a) egemen sınıfların çıkarları için uygulanan robotlaştırıcı eğitimin kaldırılması, b) anti-demokratik yönetmelikleri yürürlükten kaldırılması, c) Rektör ve dekanların öğrenciler tarafından seçilmesi, d) tam gün çalışmanın kabulü, e) özel okullarında devletleştirilmesi, f) fakültelere giriş paraları ile harçların kaldırılması g) üniversitenin idari ve bilimsel özerkliğinin korunması h) lise mezunu tüm halk çocuklarına üniversite kapılarının açılması gibi istekler için mücadeleye girişilmesi, bu günkü iktidar tarafından çözüme bağlanamayacağı saptanan sorunların Türkiye devriminin gerçekleşmesiyle hal olunacağı noktasından hareket edilerek, halkın Milli Demokratik Devrim mücadelesinde öğrencilerin düşünüş ve eylem yönünden ön saflarda yer aldığı, egemen sınıfların, bu ulusal kurtuluşçu güçlerin karşısına komando bozuntusu ülkü ocakları mensuplarıyla gerici şeriatçı MTTB öğrencilerini çıkararak bu eylemleri aşırı sol ve aşırı sağ çatışmaları şeklinde kamu oyuna yansıtma çabasına giriştiği, besleme güçlerin bozguna uğramalarıyla siyasi cinayetleri tezgâhlamaya deneyen siyasi iktidarın, devrimcileri kiralık katillere, polislere, vurdurmağa kalkışmasıyla 30 devrimciyi kurban verdikleri halde faşist terör hareketi karşısında sinip yurtseverlik görevini yerine getirmekten vazgeçme şikâi yerine anayasada yazılı temel hak

ve özgürlüklere sahip çıkmak, iktidarın himayesindeki cinayet şebekesine karşı meşru savunma durumuna geçmek, A.P. iktidarı emrindeki emniyet teşkilâtına kasıtlı olarak sağlamadığı güvenliği tesis etme yolunu seçen devrimcilerin vatani, satıcılarına bırakmadıkları, anlatılmıştır.

TÜRKİYEDE EĞİTİM başlıklı bölümünün son kısmında ise; 12 Mart sonrası Türkiye'sinde yüksek öğrenim ele alınarak "12 Mart Muhtırasının verilmesini takiben yapılan ilk işin, önceleri dekan veya rektör daveti ile üniversiteye girebilen polisin, (Anarşiyi önleme), (Huzuru sağlama) gibi uydurma bahanelerle fakültelerde yuvalanmalarının sağlandığı, Erim kabinesinin anayasa değişikliği ile üniversitenin idari ve bilimsel özerkliğini kaldırmasının arkasından devrimcileri pasifize edecek tedbirleri getirildiği ancak bununla da yetinilmeyecek egemen sınıfların komando bozuntusu uşaklarının (İntikam), (Kan) (Ölüm) naraları ile üzerlerine salındığı örnekler verilerek izah edilmiştir.

(EMPERYALİST VE GERİCİ KÜLTÜR) başlıklı beşinci bölümde; "Ulusal Devrimci Kültür'ün açılıp gelişmesini engellemek ve yığınların yozlaşmasına sağlamak amacıyla, Emperyalizm, işbirlikçi kapitalist ve feodal mütegalibe üçlüsünün, kendi çıkarlarına yönelik olacak emperyalist ve gerici bir kültürü egemen kıldıkları ve bu oyunu biraz evvel izahı yapıldığı şekilde a) eğitim kurumları oluşturarak, b) gizli kur'an kursları açarak, c) aşk, seks, dans ve gangsterlik haricinde bir şey kazandırmadığı gibi toplumsal gerçeklerden uzak yerli ve yabancı filmciliği teşvik ederek, d) Tiyatrolarda işbirlikçilerin gönül eğlemesi olabilecek eserleri sahneye koyarak, e) Radyo ve Televizyonlarda emperyalist ve gericilik propagandasına yönelik programlar tanzim ederek, f) Devrimci basını susturarak, g) kendi propagandasını yapabilmek için oluşturduğu üniversite ve liselerden yetişenlerin beyinlerini yakamak gayesiyle Amerika'da kurs görmelerini veya öğrenim yapmalarını sağlayarak ve h) Sporda profesnölelliği ihya ederek gerçekleştirdikleri anlatılmıştır.

İnceleme yazısının ULUSAL DEVRİMCİ KÜLTÜR başlığı altında altıncı bölümünü teşkil eden kısımda ise, a) düşünce, bilim, sanat özgürlüğünün, ulusal devrimci kültürü egemen kılma amacıyla uygulanması, b) Anadili Türkçe olmayan okul çağındaki T.Cumhuriyeti vatandaşlarına Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında ana dil ve kültür eğitimlerinin sağlanması, c) bilim ve sanat adamlarına kendi alanlarında yaratıcı çalışmalarda bulunma olanağının sağlanması, d) Eğitim, sanat ve

edebiyatın yayıcısı durumundaki basın, radyo ve televizyonun, yurtseverlik bilincini ve emperyalizme karşı sosyalizm uğruna savaşıyan dünya halklarıyla dayanışma ruhunu aşılama görevini yerine getirmelerinin sağlanması e) Köy enstitülerinin, bu günün ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yeniden kurulması, f) Bütün vatandaşların spor ve beden eğitimine aktif olarak katılmalarının sağlanması ve profesyonelliğin ilgası, g) Basının bütün olanaklarını elinde tutan işbirlikçi kapitalistler ve feodal mütegalibenin propaganda silahı olması ve yığınların batıl inançlarının kamçılanarak bilinçsizliğe sürüklenme durumlarına son verilmesi gibi ilkelerin gerçekleştirilmeleri uğruna verilecek kavganın "Tam Bağımsız ve Demokratik Türkiye" için mücadele demek olacağı izah olunmuştur.

(GENÇLİĞİN GÖREVI NEDİR ? NE OLMALIDIR ? ) başlığı altında kaleme alınmış son bölümde; Gençliğin, tüm sosyal sınıf ve tabakaların en dinamik, atılgan ve gelecek neslin temeli olan bir kesim şeklinde tanımlamasının yapıldığı girişi takiben, gençlik sorunlarının gönüllerince eleştirildiği ve özetle ;

a) Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli geçim araçlarını temin etmelerinin, iş gücünün kalitesiz oluşu, yaş nedeniyle düşük ücrette mustahak bulunmaları, tecrübenin olmayışı, sosyal ve sendikal haklara sahip bulunmayışları gibi nedenlerle mümkün olmadığı,

b) Eğitim ve öğretim sorununun, emperyalist ve bağımlı ülkelerde ailenin üzerine yıkıldığı, ailenin, çocuğunun yaşama ihtiyacını karşılayamazken eğitim ve öğretim masraflarını deruhte atmak zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığı, T.C.Anayasasının 80 nci maddesi bu masrafların devlet tarafından karşılanacağına dair hüküm vaaz ettiği halde, işbirlikçi kapitalistler ve feodal mütegalibenin toplumumuza ekonomik, politik ve kültürel bakımdan egemen olması neticesi madde metninin raflarda kaldığı, halk çocuklarının tümünün parasız eğitim, sömürsüz çalışma imkanlarından istifadelerinin, emperyalist, işbirlikçi kapitalist ve feodal mütegalibe iktidarının yıkılarak tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'nin gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, Türkiye devriminin gerçekleştirecek gençliğin iki görevinden bir tanesinin karşı devrim cephesinde yer alan gençlik kitlesini devrim cephesine katmak, ikincisinin ise teorik ve pratik düzeyde yetişmiş olmanın verdiği alışkanlıkla, kitle içersinde yürüteceği sabırlı ve heyecanlı çalışma neticesi ulusal devrimci güçler

cephesine katacağı insanlar içinden en cesurlarını, en ilericilerini, yoksul işçi köylü gençlerini teorice ve pratikce harekete kazandırabilecek bir seviyeye getirmek için çalışma yapmak olduğu, bundan sonra yapılacak işin devrimci hareket içersindeki yerlerinin gerçeklere dayanarak, tahlil etmek olacağı ve bütün bunları yapabilmek için devrime inanmak gerektiği, Devrimci hareket içinde gücünün sınırları ölçüsünde cesaretle elinden geleni yapan devrimcinin, kişisel insiyatifinin gelişip yeteneğinin artacağı, belirli konularda uzmanlaşacağı ve kendini bu mücadele biçimine hazır hale getireceği anlatılmıştır.

### 3- HAZİRAN DERGISİ :

15 sahifelik "HAZİRAN" başlığı altında (AMERİKAN EMPERYALİZMİ HALKIMIZIN BAŞ BELASIDIR) , (AMERİKANCI FAŞİZM : SOYGUN, ZULUM VE YALAN DÜZENİDİR) , (YAŞASIN MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM SAVAŞI) , (YAŞASIN İŞÇİLER-KÖYLÜLER-TÜM ÇALIŞANLAR) gibi devrimci sloganlara yer veren derginin birinci sahifesinde 1961 Anayasasının bazı hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin temayüllere karşı kendi görüşlerinin aksettirildiği ve özetle ; "Demirel'den sonra Erim ve nihayet Melen hükümetlerinin şahıslarında -Emperyalizmin sonlarına doğru koştuıkları, Anayasanın bir kez daha değiştirilmesiyle hak ve hukuk tanımayan yasalarla savaşacakları, geçirdikleri zor günlerin daha çetinini ileride göğüsleyerek Millî Demokratik Devrim mücadelesini ileri hatlara ulaştırma azminde oldukları ve ayakları vatan toprağında elleri halkın nabzında olduğu halde faşizmin bütün saldırılarını karşılayacak güçte oldukları" ifade edilmiştir. İkinci ve üçüncü sahifelerde (1961 ANAYASASI İÇİN MÜCADELE) başlıklı yazıda özet olarak "Demirel, Erim ve giderek Melen üçlüsünde tırmanan faşizmin, ABD Emperyalizminin isteği doğrultusunda ve denetiminde gerçekleşmekte olduğu, 1969'dan bu yana (5) defa yapılan zam'ın Soygunculuğun tırmanışı, 12 Mart Muhtırasına verenlerle devrimcilerin Sıkıyönetimce yargılanmaları, binlerce insanın atıldıkları zindanlarda işkence görmeleri, önceleri tek tek ve bilahare toplu katliamların zulmün tırmanışı, halkın temel ihtiyaçları reform olarak gösterilirken resmi Amerikan uşağı Melen tarafından anarşinin tesfiyesi olarak kabul edilmesini yalanın dolanını tırmanışı, olarak belirtilmiştir.

C.H.P. ve bazı yurtseverler dışında gerici parlamento çoğunluğunun istedikleri gibi bir Anayasayı çıkarabilmek gayreti içinde olduklarını, Anayasa değişikliklerinin gerçekleşmesi halinde grev ve sendikal örgütlenme hakkının patronların insafına terk edilirken, köylünün hak ve emeğinin ağaya ve tefeciye kurban edileceği gibi kehanetlere devamla "Basında sansürün getirileceği, yargı organlarının denetime tabi tutulacağı, başta siyasi polis olmak üzere faşizmin baskı kuvvetlerine halkın teslim edileceği, Erim tarafından yaralar alan 27 Mayıs Anayasasının Melen'ce öldürülmeye çalışıldığı, kaçırılması hadise yapılan birkaç uçak ve yolcularının işbirlikçi dostlarınınca iadesi üzerine grizu infilâkinde şehit olan işçi kardeşlerinin henüz soğumamış cesetleri başında göbek atanların, Sıkıyönetim altında, vatanın doğal kaynaklarını stratejik madenlerini yabancılara peşkeş çekip, ziyaretlerine vesile oldukları 6. filo ile milletin onuruna hakaret ettiklerinin belirtildiği, söz konusu derginin 3 ncü sahifesinde ;

"Nerede olursan ol  
İçerde, dışarda, derste, sırada  
Yürü üstüne-üstüne  
Tükür yüzüne celladın  
Fırsatçının, fesatçının, hayinin...  
Dayan kitap ile,  
Dayan iş ile,  
Tırnak ile, diş ile,  
Umut ile, sevda ile, düşün ile  
Dayan rüsva etme beni"

şeklindeki Ahmet Arif'in başlıksız şiir denemisine yer verilmiştir.

Derginin 4, 5 ve 6 ncı sahifelerinde (ÜNİVERSİTELER AÇILIR-  
KEN) başlığı altındaki temenniler kısmında; Emperyalist bloka, Ekonomik, politik, kültürel ve askerî yönlerden yarı bağımlı ve geri bırakılmış, Amerikan emperyalizmi-İşbirlikçi kapitalizm ve feodal mütegalibe "çölünün sömürü ve baskısına dayalı Türkiyede; işçilerin, köylülerin ve tüm yurtseverlerin devrimci mücadelesine son verilmek üzere tedbirlerin alındığı ve bunun neticesi olarak da CİA'nın Amerikan emperyalizmini nimet bilen generallere 12 Martı tezgahlattığı, grev hakkını kısıtlayarak, emeklilik süresini 5 sene uzatarak, asgari ücretleri gülünç derecede dondurarak faşizme atılan adımların, işçi-köylü



çok egemen sınıfları uyardığı ve netice olarak ta bu gibi devrimci eylemleri bahane eden egemen kuvvetlerin Türkiyeyi (Faşist Terör) şartlarına getirdikleri ve 12 Marttan bu yana da Amerikan Emperyalizminin köpeklerinin devleti ve devlet iktidarını daha sıkı ve daha az ortakla ele geçirdikleri, bu durum karşısında da; Türkiye'nin baş çelişkisinin "Amerikancı faşizm ile başta işçi sınıfı ve yoksul köylülük olmak üzere en geniş çalışan halk yığınları arasında olduğu anlatılmaktadır.

10 ncu sahifenin son kısmında (Arkadaşlar) başlıklı yazıda, da ; ideolojik muhteva taşımayan boş laf niteliğindeki konularda tartışılmaması, halkın başlıca sorunlarını kulak arkası yapıp ikinci veya üçüncü derecedeki konularla karşılıklarına gelenlerle savaşılmaması ve saniyen egemen sınıflar arasındaki çelişkiyi baş çelişki olarak kabul etme proleterya davasına zarar verenlerin saptanması gibi tavsiyeler ve (Sosyalizmin bilmi meşalenizdir. Onu iyi kavrayın) sloganı ile son verilmiştir.

(YURTSEVERLER AMERİKANCI FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİN) , (YAŞASIN DEVRİMCİLERİN GÜÇBİRLİĞİ) ve (YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE) sloganlarıyla nihayete eren (CHP'DE YENİ GELİŞMELER VE DEVRİMCİ HAREKET) başlıklı 11 nci sahifedeki yazıda; Tırmanmakta olan faşizmin önce proleter devrimcileri sonra Kemalist-Radikal güçleri ve onun arkasından da Ortanın Solu hareketini topa tuttuğu, Soygun-Zulüm ve yalana dayalı düzenlerine karşı yönelecek en ufak muhalefeti tasfiye hareketine, sol adı verilebilecek bir güç kalmayacağı kadar sürdürüleceği, üçüncü beş yıllık plânın, yeni çıkarılan madden konunu ve Anayasa değişikliğine karşı çıkan ortanın solu hareketine müteveccih imha hareketinin bu tasfiyeye en açık misal olduğu, Amerikancı faşist iktidarın, Melen ve Öztrak aracılığı ile Ecevit ve çevresinin meclis düzenini alt üst edecek şekilde dolaplar çevirdiği, Ecevit'in teşkilâtının içine sokulan ajanlar vasıtasıyla balatlanması, yayın organlarının kapatılmasına çalışıldığı radyo ve televizyonlardan saldırıldığı, korkutarak susturmadıkları takdirde tutuklama ve işkencelerin başlayacağı şeklindeki endişelerin bir biri ardına sıralanmasını müteakip ikinci kısımda ortanın solu hareketinin izah ve eleştirisine geçilmiştir. Şöyle ki, "Bütün Ekonomik, politik, askeri ve kültürel kurumların karşı devrimcilerin elinde toplanmasıyla faşizmin alabildiğine kök saldıği bir ülke olan Türkiye'de;

ve tüm halk kitlelerini baskı altına alınma gayesini güden sözde tedbirler olduğu, bir yandan yapılanların Türk Ordusunun isteği şeklinde duyurulurken diğer taraftan devrimcilerin yok edilmesine karşı çıkan subayların binlercesinin ordudan atıldığı ve bir kısmının tutuklandığı anlatılmakta gençlik kitlesinin 12 Mart öncesi Türkiyesinde özel bir yeri olduğu kadar vatanın toplumsal tarihinde ilerici-devrimci bir geleneği olduğu hatırlatılmaktadır. Ayrıca gençliğin üniversite kesiminin yine bu tarihler içindeki (6. filoyu protesto), (Anayasaya saygı mitingi), (CIA ajanı elçi Commer'in arabasına yakmak), (Bağımsızlık haftası) gibi çıkışları karşısında, bu güçlerin dağıtılması veya pasifize edilmesinin düşünüldüğü ancak egemen güçlerin buna yönelik uygulamalarının bir netice vermediği ve Türkiyede sanayi, bilimle düşünebilen uzman yerine robot teknokratlara ihtiyaç gösteren montaj sanayiinde, istinat ettirilmek istenişinin hatırlatılışını takiben geniş bir şokilde işledikleri (Gençliğin Görevleri) konusunu, yukarıda mevcudiyetine işaret ettiğimiz 14 sahifelik inceleme yazısı ile değinmiş olmamız nedeniyle tekrarlamakta yarar görmemekteyiz.

Derginin 7, 8, 9 ve 10 ncu sahifelerini kapsayan (BAŞ ÇELİŞKİ ÜZERİNE) başlığı altında ve kimliği tesbit edilmeyen bir devrimci tarafından izahının yapıldığı baş çelişki hakkındaki yazının aktarılışını müteakip konunun daha iyi anlaşılmasını teminen temel ve baş çelişki kavramlarının tarifleri ile Mao'nun Teori ve Pratik adlı kitabındaki çelişki üzerine görüşünün yansıtıldığı anlaşılmıştır.

12 Marttan bu yana ve son günlerde alevlenen egemen sınıflar arasındaki çatışmalara bakıp aralarındaki çelişkiyi baş çelişki olarak sunmanın, düşmanın oyununa gelmek olacağı düşüncesinden hareket ederek, emperyalizmin, Türkiye halkını, (Demirel Parlamenterizmi) ile (Sıkıyönetimciler) arasında bir tercihe zorladığı, yarı sömürge olan Türkiyede halkın, bu iki egemen güç arasında tercih yapmasının söz konusu olamayacağı kısacası egemen sınıflar arasındaki çelişkinin baş çelişki olarak karşılıklarına çıkamayacağı, çelişmenin yönlerinin sürekli olarak birbirlerini etkilemeleri sonucu yönler içindeki yoğunlaşacak çatışmaların niteliğe tesir icra etmeksizin o şeyin biçimini etkileyeceği nedeniyle Türkiyede egemen sınıflar arasındaki çatışmaların, sömürü düzeni üzerinde yükselen siyasi rejim biçimini etkilediği, 1961 Anayasasının sağladığı sınırlı özgürlüklerden faydalanan kitlelerin (15-16 Haziran) işçi olayları ile başlayan uyanışının devrimci harekettten

Ortamanın Solu hareketinin, öteden beri programını bu düzen içinde, bu düzenin kurum ve yasalarını kullanarak gerçekleştirebileceğini savunmak gibi bir hayal içinde olduğu, ikna edildikleri takdirde egemen güçlerin sömürüden azgeçerek sömürdükleri sınıflara eşit haklar sağlayacaklarını ümit etmek olduğu, bunun da eski ütopyacı sosyalistlerin görüşlerini tekrarlamaktan ileri gidemeyeceği, emperyalizm, işbirlikçi burjuvazi ve feodal mütegalibenin sömürüsüne devam etmek maksadıyla giriştiği türlü oyunlarla bu düzen içinde herkesin insanca yaşayabileceği bir toplumun kurulabileceği fikrini benimseyenlere bir takım legal hakları sağlama ve hatta iktidarından bir köşe vermek suretiyle de icazetleyerek (düzen değişmelidir) diyenleri kontrolü altında bulundurduğu, böylesine sahte muhalefet içinde (TİP) deki gibi partilerinde de tasfiye hareketine girişen (CHP) öncülerinin iyi niyet ve dürüstlüklerinden proleter devrimciler olarak şüpheleri bulunmadığı, icazetli olmaktansa uçurumu tercih edip gerçek yerleri olan halkın yanına gelebilme gayesine matuf olarak içlerindeki soysuz ve satılmışları temizleme mücadelelerini sonuna dek desteklemeye hazır oldukları, dileklerinin, (Ulusal bağımsızlığı ve gerçek demokrasiyi savunmada diğer güçlerle ortak bir mücadele cephesi kurmak) demek olan halk yanında saf tutma arzu ve niyetlerinin lafta kalmaması olduğu anlatılmıştır.

12 nci sahifede ayrı başlıklar altında ABD'nin Vietnam'daki askerlerini çekme kararı ile 6. filonun Türkiye'yi ziyaretlerinin ele alındığı ve özetle kendilerine ateş ve yürek vererek eğiten Vietnam halkını sempatilerini, gelişen devrimci hareketlerin artan nefreti karşısında kara sularımıza gelme cesareti gösteremiyen 6 nci filonun 12 Marttan bu yana 5 nci defa ziyaretine gözyuman Sıkıyönetimin desteğindeki sömürü, zulüm ve yalan politikasının destekçisi Amerikancı faşist iktidara karşı dile getirdikleri nefretlerini Nazım HİKMET'in (Sıradakinin ölümü) adlı şiiriyle süsleme çabasına giriştikleri görülmüştür.

13 nci sahifede "Susturulan basın" ve "İlhan Selçuk gözaltında" başlıkları altında "Tutuklamaların, basın ve fikri hürriyetini hiçe sayan Demirel iktidarından bu yana yapıla gelmekte olduğu, seks ve fotoromanların şeriatçı neşriyatın serbest bir şekilde yayınlanmasına karşılık Amerikan Emperyalizmi, işbirlikçi kapitalizm ve feodal mütegalibe üçlüsünce zulüm, soygun ve yalana dayalı iktidar-

larına karşı halkın çıkarlarını savunanlar için sansürün getirildiği, Türkiye halkının ulusal kurtuluş mücadelesine inanmış ve bu uğurda her türlü zora rağmen mücadelesini sürdüren yurtseverlerin devrimci fikir ve düşüncelerinden dolayı mahkûm edildiği, Amerikancı faşizmin gözaltına aldığı İlhan SELÇUK, Doğan AVCIOĞLU ve İlhami SOYSAL gibi yurtseverlerin de bu zincirin bir halkasına teşkil ettiği, soygun, zulüm ve yalana dayalı Amerikancı faşizmin baş köpeklerinin yurtseverleri yıldırma gayesine matuf bu tür hareketlerinin halkın evlatlarına sahip çıkma arzusuna mani olamayacağı hususları belirtilmiştir.

14 ncü sahifede (Sivas galibiyeti Zonguldakta matemi unutturdu) şeklinde 31 Ekim 1972 tarihli nüshasında manşet atan Milliyet gazetesindeki bir yazının eleştirisinin yapıldığı, bir başka başlık altında kanunları uygulaması sırasında çit çıkaranları boğazlama hesapları yapan Sıkıyönetime, işçilerin-köylülerin-tüm yurtseverlerin yararlarının bir balyoz gibi ineceği, bağımsız ve demokratik Türkiye'nin gerçekleşeceği" yolundaki iddialarının (Yaşasın işçilerin-köylülerin-tüm ezilenlerin devrimci kavgası ve Milli Demokratik Devrim savaşımız !..) sloganı ile son bulduğu görülmüştür.

Derginin son sahifesinde Türkiye'de gençlik konusunun ele alınışında düşülen hatalara işaretler; bir kısım görüş sahiplerinin gençlik kitlesi olarak sadece öğrencileri ele almaları sonucu bu kesim içinde kapanıp kaldıkları ve bunun neticesi olarak da yozlaşmış laf esesi durumuna düşmüş oldukları, birçok öğrenci militanın teorik yönden kendisini hazırlayamadıklarından sabır ve heyecan isteyen kitle gelişmesinin özünü kavrayamamaları sonucu olarak da sol sektör davranış içine girdikleri anlatılmakta ve halkın kurtuluşu uğruna ölüme giden ağabeylerinin hata, yanlışlıklarına görerek analarına saygısızlık etmek sizin ve tutuşturdukları ulusal bağımsızlık ve demokrasi meşalesini yere düşürmeksizin faşizmin ateşi altında birliklerini gerçekleştirmek azminde oldukları belirtilmektedir.

#### 4- ÖZ ELEŞTİRİ :

MİHRİ BELLİ'nin, son yıllardaki devrimci hareketin son yıllardaki devrimci hareketin ayrıntılı bir eleştirisinin yararlı olacağı görüşünde olan arkadaşlarının temennilerine katılığını müteakip 1972 senesinin bahar aylarında kaleme aldığı (ÖZ ELEŞTİRİ) nin tamamı yerine bu gün ancak elimize geçmiş bulunan (ÖN SÖZ) kısmındaki ifade tarzında;

o tarihlere kadar ortaya konan eylemlerdeki hata ve sevaplarla, devrime gebede Türkiye toplumunda devrimci potansiyelin ne ölçüde güçlendirildiği ve gün geçtikçe faşizme dönüşen bu günkü düzenin ne gibi hataların sonucu oluştuğu meselelerinin ele alındığı saptanmıştır. Türkiye'de devrimci hareketin eleştirisini değişik açılardan ele alan MİHRİ BELLİ'ye göre; Hareket'in dışında olup olaylara dıştan bakan objektif gözlemcinin, yani bir başka deyimle er meydanına çıkmadan güreşin çayır kenarından seyredeninin açısına itibar etmek, hareketin içinde olmaları nedeniyle söz konusu değildir. Bütün günahların ötekilerde, sevapların ise kendilerinde olduğu iddiasındaki bağınaz gurubun açısı hakkında MİHRİ BELLİ aynen şöyle demektedir : "Hiç şüphe yok ki; Türkiye gerçeğinde bir tek devrimci teorik senteze, bir tek doğru devrimci pratiğe varılabilir. Biz devrimci bilinci, Türkiye gerçeğine doğru olarak uyguladığımız ve hiç değilse önümüzdeki devrimci adımın hangi adım olduğunu ve bu adımın atılma sırasında kime karşı ve kiminle, hangi sınıf ve zümrelerle birlikte olunacağı konusunda doğru teorik senteze vardığımız inancındayız. Birçok şeyi açık olarak görebildiğimiz ve dolayısı ile son yıllardaki gelişmelerin muhasebesini daha iyi yapabildiğimiz şu anda, gerçek karşımıza dikilmektedir. Türkiye solunda hata işlememiş, daha doğrusu önemsiz hatalar işleyip, bunları zamanında düzeltmiş bir devrimci örgüt, organ ya da çevrenin varlığından söz edilemez. Biz kendimiz, meseleleri doğru koyduk ama bu doğru koyuş gerektiği şekilde, devrimci pratiğe dönüşmekdikçe en etkili, en yüküklü devrimci eylem biçiminde ifadesini bulmadıkça, görev başarılmış sayılmaz. Son zamanlarda Türkiyede devrimci harekette bölünmelerin sağ oportünizme tepki niteliğinde bazı sol sekter çıkışların yer alması ve bunun sonucu olarak hareketimizin önemli ölçüde tecrit edilmesi, bu görevin yerine getirilmesi ile yakından ilgilidir. Bu durumda ortaya çıkan hiziplerin, gurupların yanlış tutum ve davranışlarını eleştirecek olan kimse bunların oluşmasının sebeplerini tahlilde kusur ederse, eleştirisi fazla bir değer taşımaz, onun için, burada bizim açımız bağınaz gurupçunun açısı olmamalıdır ve olmayacaktır."

MİHRİ BELLİ, devrimci hareketin tümünün sorumluluğunu kendi ölçüsünden taşıdığına bilincinde olan devrimcinin açısının kendi açıları olduğuna değinerek; bölünmüş görüşmesine rağmen, Türkiye'de bilimsel

sosyalizmi eylem klavuzu bilen devrimci hareketin bir bütünlük niteliğini, ayrı ayrı gurupların hemen tümünün işçi sınıfı ve köylü ile olan bağlarının zayıf olması çok kez aynı küçük burjuva kökiünden gelme unsurların rastgele birleşmesi ile oluşup bir etki-tepki zinciri ile bağlanmış bulunmaları gibi nedenlerle taşıdığını iddia etmektedir. Nihayet Türkiye solundaki bölünmelerin 12 Mart öncesine kıyasla anlamını geniş ölçüde yitirişini, Kızıldere'de ordusunun da Cumhuriyet Halk Partisinin de omuz omuza durup omuz omuza ölüme göğüs gerişlerine, halkın kurtuluş davası uğruna güçleri yettiğinde savaştıkları için kahpece öldürülen, zindanlara atılıp idama mahkûm edilen devrimcinin ya veya bu çevreden oluşunun, ona karşı taşımakla yükümlü olunan dayatışma duygusunu etkilemeyeceğine yer verilen son kısımda söz konusu yapılan eleştiri olmayıp devrimci hareketlerinin (ÖZ ELEŞTİRİ)si olduğuna ilişkin iddia ile bağlandığı anlaşılmaktadır.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI  
TÜSTAV

SANIKLARIN ÜZERLERİNDE VE İKAMETGAHLARINDA  
YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN TAŞINMASI, BULUNDU-  
RULMASI YASAKLANMIŞ SUÇ EŞYALARI :

Sanıklardan ENVER AVCI'nın Anadoluhisarı, Dolaybaşı yokuşu No:7/2 deki ikametgâhında muvakkat karakol kuran Emniyet Görevlilerince yakalanışını takiben yapılan üst aramasında :

AHMET GÜR adına düzenlenmiş 137727 seri numaralı sahte nüfus cüzdanı ve sarı renkte pelür kağıdına daktilo edilmiş (ÖZ ELEŞTİRİ) başlıklı not ile birlikte adı geçen evde kendisine ait odanın zeminini örten döşeme tahtalarının altına gizlenmiş olarak Bakırköy Nüfus Memurluğuna, İskilip Askeri Şube Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına ait muhtelif resmi mühürler, iki adet istampa , bir şişe mürekkep silici mayi, sahte mühür imâlinde kullanılan madeni levhalar, tahrifat yapılmış olması sebebiyle kime ait olduğu belli olmayan bir adet nüfus cüzdanı, NURETTİN AKÖZ adına düzenlenmiş öğretmen kimlik kartı, bir adet HAZİRAN adlı dergi, (PROLETER DEVRİMÇİ HAREKETİMİZİN PROGRAM TASLAĞI) başlıklı broşürden dört adet, (KAPİTALİST EKONOMİNİN TENKİDİ) isimli kitap (İŞKENCE ÜZERİNE) , (BAŞ ÇELİŞKİ ÜZERİNE), (HAREKETİN ÖZ ELEŞTİRİSİ) başlıklı daktilo edilmiş notlarla muhtelif Devrimci sloganları ihtiva eden pul ve etiketler,

Kocamustafapaşa cad. 212 numaradaki YALÇIN URAS adındaki şahsa ait (Cem) kartasiye dükkanında 26.12.1972 günü güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada sanıklardan ERDOĞAN ÇOLAK'a ait olup Ankara 3 numaralı Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (SOSYALİST DEVRİM), (BİTMEMİŞ DEVRİM), (BİZ HANGİ FİKİR MİRASINI İNKAR EDİYORUZ), (NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ), (TOPRAK MESELELERİ), (TEORİ VE PRATİK), (KAPİTAL), (FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanmış (LENİN), (İKİ TAKTİK), (DOĞUDA ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİ), (DİYALEKTİK MATERİYALİZM), ve (SOSYALİZM VE SAVAŞ) adlı sol kitaplar,

Sanıklardan MEHMET GÖK'ün Yıldıztabya-Kahveler semtindeki evinde 1.2.1973 günü yapılan aramada Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim

Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (SOSYALİST SAVUNMALAR) adlı sol kitap ile kendisine ait bavul içinde (HAZİRAN DERGİSİ) ve sol tandanslı şiirleri muhtevi kağıtlar yanında basım işlerinde kullanılan bir tahta merdanenin,

27.1.1973 günü Feneryolu-Hatboyu Doktor Ayanoğlu cad. No:29/11 deki evinde yakalanan sanıklardan ETHEM OGAN'ın huzurunda yapılan aramada Dual marka pikaba ait stero içine gizlediği (HAZİRAN DERGİSİ) ile (GENÇLİĞİN YERİ) ve (HAZİRAN HAREKETİ) başlıklı bildirilerin,

Anadoluhisarı Dolaybağı yokuşundaki sanıklardan RIDVAN AK-DENİZ'e ait evde geçici karakol tesis eden görevlilerce 27.12.1972 günü yakalanan FUAT ÇAKMAK'ın üzerinin arandığında; AHMET ERDOĞAN adına tanzim edilmiş 692220 seri numaralı sahte nüfus cüzdanının,

27.1.1973 günü Güvenlik Kuvvetlerince yakalanan BEKTEMUR BIÇAKCI'nın Küçükçekmece-Yenimahalle Türbe sokak 6 numaralı ikametgâhında yapılan aramada İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanmış (SOL KOMÜNİZM ÇOCUKLUK HASTALIĞI) adındaki kitapla HAZİRAN adlı dergi ve (KAPİTALİZMİN EN YÜKSEK AŞAMASI), (YER YÜZÜNDE HAYATIN BAŞLANGICI VE İNSANIN ORTAYA ÇIKIŞI), (MİLLİ MESELE VE ENTERNASYONALİZM ANLAYIŞI), (TUTUKLAMA HALİNDE)VE(İŞKENCE) başlıklı bildiri ve notların,

Sanıklardan MURAT CEYİŞAKAR'ın Göztepe, Mehtap sokak Ay Apt. No:8/13 deki evinde yapılan aramada İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (MARKSİST EKONOMİ) adlı kitabın,

Beşiktaş, Yıldız cad. No:12/4 deki evde yapılan aramada sanıklardan AYŞAN GÜNDÜZ'e ait, Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (KADIN VE KOMÜNİZM) ve (YAZILAR) adlı kitapların,

28.12.1972 günü Anadoluhisarı, Dolaybağı yokuşundaki 7/2 nolu evde muvakkat karakol tesis eden Güvenlik Kuvvetlerince yakalanan sanıklardan AYŞE EDİNCİK'in el çantası içinde Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (TEORİ VE PRATİK) adlı kitapla defter kağıdına yazılmış sol mahiyette eleştirilerin,



27.1.1973 günü yakalanışından iki gün sonra Küçükçekmece Tepe üstü Kardeşler sineması yanındaki kendisine ait dükkanda yapılan aramada sanıklardan OSMAN ÇALIŞKAN'a ait (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ), (CANAN YAŞAMAK) isimli kitapların,

21.12.1972 günü Şişli Kocamansur sokak 94/2 numaralı evde üzerinde 462619 C-1 seri numaralı sahte nüfus cüzdanı ile birlikte yakalanan SÜLEYMAN ÖNEN'in kendisine ait odada yapılan aramada İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararı ile yasaklanmış (DOĞUDA KURTULUŞ HAREKETLERİ), (MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI), (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR) isimli kitapların ve bilahare Fındıkzade Nevbahar mah. Darülsefa sokağında oturmakta olan babasına ait evde (ORTAM), (TOPLUM), (YANKI) (EYLEM), (MİLLİ IŞIK), (YENİ EDEBİYAT), (ÖZGÜR İNSAN) ve (HALKIN DOSTLARI) adlı dergilerle birlikte (SAR DÜNYA), (ÇAPAYEF), (DÖRT SOSYALİST ÜLKE), (İNSAN ASKER DOĞMAZ), (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ), (DİNLE YANKEE) , (DEVİRİMCİ EĞİTİM ŞURASI), (EMPERYALİZM), (HAVANA'NIN DURUŞMASI), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (İHTİLÂLCİ MEKSİKA), (PUGACEF'İN AYAKLANMASI) ve (UYANDIRILMIŞ TOPRAK) isimli sol kitapların,

28.12.1972 günü Güvenlik Kuvvetlerince yakalanan sanıklardan RIDVAN AKDENİZ'in Anadoluhisarındaki evinde yapılan aramada Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan (MANİFESTO), (SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİ TARİHİ), (KAPİTAL), (SEÇMELER), (TOPRAK MESELESİ), (ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI), (BİRİNCİ ENTERNASYONAL), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 gün ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (ANTİ-DÜHRİNG), (TÜRKİYE SOSYALİZMİ VE SOSYALİZM), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (MARKSİST EKONOMİ EL KİTABI), (KÜBADA SOSYALİZM VE İNSAN), ve (MATERİYALİZM VEANPİRİDİRİTİSİZM) isimli sol kitapların,

Sanıklardan ŞÜKRÜ CEYHAN, BAHATTİN YÜCEL ve AYKUT SELÇUK'un birlikte oturdukları Şişli Kocamansur sokak 94/2 deki evde 18.12.1972 günü yapılan aramada, (TÜRKİYE İŞÇİLERİNE), (SAYIN İSTANBUL HALKINA), (İŞÇİ GARDASLAR), (TÜRKİYE HALKI) , (KARDEŞLER), (İŞÇİ ARKADAŞ), (KADIN, ERKEK BÜTÜN İŞÇİ ARKADAŞLAR), (HAZİRAN HAREKETİ İŞKENCE ODASINDA OLANLAR DIŞINDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASIDIR), (KARDEŞİ KARDEŞE ÖLDÜRTME PROVASI YAPILIYOR), bildiriler ile (TÜRKİYEDE İŞÇİ SINIFININ DOĞUŞU)

(İŞÇİLERİN SINIF KAVGASI), (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM TARZI), (TAŞRAYAZILACAK MEKTUPLARDA GÖZETİLECEK NOKTALAR), ve (SINIF MÜCADELESİ NEDİR) başlıklı daktilo edilmiş notlar yanında Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan (ALMAN İDEOLOJİSİ), (SOSYALİST TÜRKİYE), (TEORİ VE PRATİK), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM ŞEKİLLERİ), (FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ), (EKONOMİ POLİTİK) adlarındaki sol kitapların,

Sanıklardan YILMAZ ELMAS'ın Fındıkzade Karakoyunlu sokak Tülay Apt. daki 11 numaralı dairesinde 5.4.1973 günü yapılan aramada, (SOLDAKİ BİTMİYEN KAVGA), (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR), (SENDİKA VE GREV), (HOŞT AMERİKA), (SOVYETLER BİRLİĞİNDE SENDİKACILIK VE ULUSAL ORDU), Ankara 3 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan, (SEÇME ESERLER), (EKONOMİ POLİTİĞİN İLKELERİ), (KÜLTÜR VE KÜLTÜR İHTİLALİ ÜZERİNE) (İŞÇİ VE KÖYLÜ İTTİFAKI), İstanbul 2 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 29.2.1968 tarih ve 1968/145 sayılı kararları ile yasaklanmış (YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (ÇEKOSLAVAKYA MESELESİ), (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ), (YAZILAR), (ASKERİ YAZILAR), (SOL KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI), (SON YAZILAR) adlı sol kitapların,

Sanıklardan ZİYA ÜLGENCİLER'in Tarlabası cad. Damacana sokak- daki ikametgâhında yapılan aramada Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR), (İŞÇİ VE KÖYLÜ İTTİFAKI), (ANARŞİZM NEDİR?); (ALMAN İDEOLOJİSİ), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih, 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (LENİN'İN HAYATI), (SOL KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI), (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (EKONOMİ POLİTİK), (MATERİYALİZM VE AMPİRİOKRİTİSİZM), (İKİ TAKTİK), isimli kitapların,

Sanıklardan RASİH NURİ İLERİ'nin Feriköy Kurtuluş cad. Sevinç Palas apt. daki 6 numaralı dairesinde 14.2.1973 günü yapılan aramada, Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan, (SOSYALİZMİN VE SOSYAL MÜCADELENİN

**TARİHİ**, (HALK SAVAŞININ TEMEL TAKTİKLERİ), (DEVİRİMDE DEVİRİM), (SOSYALİST EKONOMİNİN MESELELERİ), (SEÇME ESERLER), (TEORİ VE PRATİK), (KIZIL KİTAP), (MARKSİZM VE MİLLİ MESELE), (İHTİLALCI MEKSİKA), (1848 DEVİRİMİ), (KAPİTAL), (ARKADAŞIM CHE-GUEVERA), (İŞÇİ VE KÖYLÜ İTTİFAKI), (VİETNAM'DA SOSYALİST DEVİRİM), (ÇİN'DE SOSYALİZMİN KURULUŞU), (KÜLTÜR VE KÜLTÜR İHTİLALİ ÜZERİNE), (TEORİDE VE PRATİKTE POLİTİKA), (YOKSUL ÜLKELER KIZIL SOYULUYOR), (SAĞ VE SOL SAPMA), (EKONOMİ POLİTİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI), (SOSYALİST KÜBA), (FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE), Ankara 1 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 26.2.1969 tarih ve 1969/591 sayılı kararları ile yasaklanan (1965-1971 TÜRKİYEDE DEVİRİMCİ MÜCADELE VE DEV-GENÇ), (BOLŞEVİR PARTİ TARİHİ) İstanbul 2 nci Sulh Ceza Hâkimliğinin 29.2.1968 tarih ve 1968/591 sayılı kararları ile yasaklanmış (YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM), (İHTİLALIN ÖZÜ), İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanan (TÜRKİYE SOSYALİZMİ VE SOSYALİZM), (EKONOMİ POLİTİK), (HALK SAVAŞI-HALK ORDUSU), (ANFI-DÜHRİNG), (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (MARKSİSTLER), (İKİ ADIM İLERİ-İKİ ADIM GERİ), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ), (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM ŞEKİLLERİ), (MİLLİ DEMOKRATİK DEVİRİM), (ULUSLARIN KADERİNİ TAYİN HAKKI), (İKİ TAKTİK), (LENİN'İN HAYATI VE ESERLERİ), (İLKEL TOPLUM, KÖLEÇİ TOPLUM VE FEODAL TOPLUM), (SON YAZILAR), (LENİN'İN HAYATI VE MÜCADELESİ), (MARKSİST AÇIDAN EKONOMİ POLİTİK-YABANCILAŞMA VE KOMÜNİZM), (DEVİRİM STRATEJİSİ), (TÜRKİYE'DE SOSYALİZM), (DİYALEKTİK TARİHİ MATERİYALİZM), (PROLETERYA İHTİLALİ VE DÖNEK KAUTSKY), (YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ), (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR), (MATERİYALİZM VE AMPİRİKTİZİZM), (TARİHİ MATERİYALİZM), (YENİ DEMOKRASİ), Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanan (AYDINLIK SOSYALİST DERGİ), (SEÇME YAZILAR), (BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİNİZ), (EKONOMİ POLİTİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI), (FREDRİK ENGELS), (AFRİKADA MİLLİ KURTULUŞ VE SOSYALİZM HAREKETLERİ), (ŞEYH BEDRETTİN DESTANI), (SOSYALİST SAVUNMALAR), (EKİM İHTİLALİ), (KADIN VE SOSYALİZM), (GENÇLİK ÜZERİNE), (MARKSİZMİN KAYNAĞI), (MARKSİST FELSEFE DERS YERİ), adlı kitapların,

Sanıklardan BEKTEMUR BIÇAKCI'nın Küçükçekmece'deki Yenimahalle 6 numaralı ikametgâhında 27.1.1973 günü yapılan aramada, İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 gün ve 1972/36 sayılı kararları

ile yasaklanmış, (SOL KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI), adındaki kitap ile birlikte (HAZİRAN) dergisi ve (EMPERYALİZMİN, KAPİTALİZMİN EN YÜKSEK AŞAMASI), (YER YÜZÜNDE HAYATIN BAŞLANGICI VE İNSANIN ORTAYA ÇIKIŞI), (MİLLİ MESELE VE ENTERNASYONALİZM), (İŞKENCE) ve (TUTUKLANMA HALİNDE) başlıklı daktilo edilmiş notların,

Sanıklardan FARUK AĞCA'nın Fatih, Ahmetvefik paşa cad. 72/2 numarada babası Kemal AĞCA'ya ait evde 5.12.1972 günü yapılan aramada aralarında hissi bir ilişki olduğu anlaşılan bir kız arkadaşı tarafından kaleme alınıp adı geçen hareket içindeki örgütsel çalışmalarını belirtir mahiyette mektubun,

Ayazpaşa Sağıroğlu sokak 51 numarada oturmakta olan sanıklardan ÇAĞATAY YAYLALI'nın adı geçen ikametgâhında 21.12.1972 günü güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada, İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanmış, (TÜRKİYE ÜZERİNE), (ÇİN İNKİLÂBININ TEORİK MESELESİ), (SON YAZILAR), (SOSYALİSTLER İÇİN FELSEFE), (YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ), (MARKSİZMİN TEMEL KİTABI), (EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI), (EKONOMİ POLİTİK), (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ 9 NCÜ KONGRESİ RAPORU), (TÜRKİYE'DE SOSYALİZM), (EL YAZMALARI), (ASYA TIPI ÜRETİM TARZI), (EKİM DERSLERİ), Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış, (HALK SAVAŞINDA TEMEL TAKTİKLER), (MARKSİZM VE MİLLİ MESELE), (SAĞ VE SOL SAPMA), (TEORİ VE PRATİK), (FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE), (KÖYLÜ MESELESİ VE SOSYALİZM) (MARKSİZM EKSİZTANTİYALİZM), (KAPİTAL), (DEVİRİM ZORLAMASI), (ASYADA MARKSİZM), (SOSYALİST TÜRKİYE), (MARKSİZMİN TEMEL KİTABI), (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ) adlı kitapların,

Sanıklardan SELÂHATTİN ATASEVER'in Küçükçekmece, Halkalı Yenidoğan mahallesindeki bilâ numaralı evinde yapılan aramada, (YER YÜZÜNDE HAYATIN BAŞLANGICI ve İNSAN ORTAYA ÇIKIŞI), başlıklı daktilo edilmiş notların,

Suadiye Akkurt sokak Necip Bey apartmanının 8 numaralı daire-sinde güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada sanıklardan CÜNEYT AL-FUNÇ'a ait, İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 25.5.1972 tarih ve 1972/36 sayılı kararları ile yasaklanmış (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (FELSEFE İNCELEMELERİ), Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin

5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (TÜRKİYEDE KÖYLÜLÜK), (DEYİŞLER) adlı kitapların,

Sanıklardan İBRAHİM YÜCEL'in Feneryolu-Gazimuhtarpaşa sokak Fulya apartmanındaki meskeninde güvenlik kuvvetlerince yapılan arama da Ankara Sıkıyönetim 3 numaralı Askeri Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (GERİLLA NEDİR?) (SAVCI KONUŞTU SÖZ SANİĞİN) adlı kitaplarla birlikte (İLKEL TOPLUMLARDA YAŞANTILAR), (SANAT VE EDEBİYAT), (NAZİM HİKMET'DE ÜÇ BUÇUK YIL) ve (KONUT SORUNU) isimli sol tandanslı kitapların,

Sanıklardan KAZIM İŞİK'in Kavacık Meral sokakdaki evinde 6.6.1973 günü yapılan aramada İzmir 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesi ile Ankara 1 nci Sulh Ceza Mahkemesinin kararları ile yasaklanan (MATERİYALİST FELSEFE SÖZLÜĞÜ), (EZİLEN DOĞU), (EKONOMİ POLİTİĞİN İLKELERİ), (TÜRKİYE VE SOSYALİZM), (GİZLİ ÖRGÜTLER) ve (NASIL YAPMALI) isimli kitapların,

Sanıklardan HASAN KIYAFET'in Bakırköy Namık İsmail sokakdaki evinde 27.4.1973 günü yapılan aramada, Ankara 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 5.5.1972 tarih ve 1972/28 sayılı kararları ile yasaklanmış (NASIL YAPMALI), (TÜRK TOPLUMUNDA SOSYAL SINIFLAR), (SEÇME YAZILAR), isimlerindeki yayınlar ile birlikte (SOSYALİZM GELİYOR SAVULUN), (TÜRKİYE'DEKİ AMERİKA), (EN GÜZEL DÜNYA), (MATERİYALİST FELSEFE SÖZLÜĞÜ), ve (FELSEFE TARİHİ) adlarındaki kitapların,

Sanıklardan MUZAFFER DİZMAN'ın görev yaptığı İlkokul lojmanındaki meskeninde 6.6.1973 günü yapılan aramada, yetkili mercilerce yasaklanmış (DÖRT SOSYALİST ÜLKE), (EKONOMİ POLİTİĞİN TEMEL İLKELERİ) adlı sol tandanslı yayınların ele geçirildiği dosyada mevcut zabıt muhteviyatlarından anlaşılmıştır.

Sanıklardan matrup öğretmen BEKİR YILDIRIM'ın oturmakta olduğu Beykoz'un Akbaba köyünde evin sahibi Ahmet ATALAY adındaki şahsın ihbarını kıymetlendiren güvenlik kuvvetlerinin adı geçen ev ve bahçesinde yaptıkları aramada, sanıklardan ENVER AVCI tarafından saklanması için teslim edilen (4) adet tabanca, haricinde, T.C.K.nun 264 ncü

maddeyi kapsamına girdiđi bu husustaki ekspertiz raporu ile sabit olan 2 adet orjinal ambalajı iinde Amerikan yapısı (TNT) tahrip kalıbı ile ift kat katranlı 75 ve 300 santim uzunluklarında fitillerle irtibatları sađlanmış 10 adet tahrip kahstüü yanında 10 cm. fitilli bulunan iki ayrı tahrip kapsülünün ele geirildiđi, bu hususta tanzim olunan dosyada mevcut zabıt muhteviyatından, yukarıda söz konusu yapılıp ve 200.- lira mukabilinde sattıđı Rok marka 132276 numaralı tabancanın el'an sahibi durumundaki HÜSEYİN AKSU hakkında 6136 sayılı kanunun mahsus hükümlerine muhalefetten Trabzon C.Savcılıđınca kovuşturma , yapılmakta olduđu dosyada mahfuz İst.Em.Md.lüğünün 30.6.1973 gün ve 1.Şb.23269-9414 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI  
TÜSTAV

TÜRK CEZA KANUNUNUN 141 NCI MADDESİ

Tarih boyunca uygulanan çeşitleri arasında bu gün, en mükemmel idare sisteminin, az çok farklı şekillerde anlaşılıp uygulanan DEMOKRASI olduğunda tereddüt yoktur.

9.7.1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasamız, fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını sağlayıcı sosyal adaleti de benimsemiş, lâiklik ilkesiyanında egemenliği bir kişiye bir zümreye veya bir sınıfa bırakmayıp, bunun millet tarafından serbestçe seçilen organları eliyle kullanılmasını öngören bir sistem olan DEMOKRATİK DEVLET anlayışını getirmiştir.

Tatbikatta, proleterya diktatörlüğüne dayanan kömünizmle, demokratik sosyalizm'in muhteva ve mahiyetlerinin karıştırılarak bazı yanlış anlamalara sebebiyet verildiği görülmüştür. Her iki nizam şekli de birbirlerinden farklı durumlar arz etmektedir. Şöyle ki; Komünizm, ihtilalci olup devlet müesseselerinin işçi sınıfı tarafından yapılacak ihtilâl sonucu yıkılması amacını gütmektedir. Demokratik sosyalizm ise cebir ve şiddeti red edip, iktidara meşru yollardan yani seçim yolu ile gelmeyi tercih eder. Komünizmin, burjuva sınıfının ortadan kaldırılarak işçi sınıfı diktatörlüğünün kurulmasını gaye edinmesine mukabil, Demokratik Sosyalizm, Burjuva ve işçi sınıfının bir arada hürriyet ve güvenlik içinde eşit ve adil bir düzene kavuşmalarını, savunur. Keza Komünizmin, üretim ve tüketim araçlarının devletleştirilmesi amaçlamasına karşılık, Demokratik Sosyalizm, tüketim vasıtalarında mülkiyet hakkını tanıyır. Komünizmde, fert ve vicdan hürriyeti söz konusu olmadığı halde Demokratik Sosyalizmde, herkesin hürriyet ve sosyal güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak bir düzen savunulmaktadır. Komünizmde, herkesin kapasitesine göre üretim yapıp bundan ihtiyaca göre pay alması mümkün olduğu halde, Demokratik sosyalizmde, bunun aksine herkesin yaptığı üretim miktar ve mahiyetine göre değişik ücret alması kabul edilmek suretiyle bilgi ve uzmanlığa yer verilmiştir. Komünizm, Materyalist felsefeden gayri düşünce şeklini ve tüm dinleri red ettiği halde, Demokratik sosyalizm, din ve vicdan

hürriyetine saygı gösterir. Her iki sistem arasındaki bariz farkları böylece belirttikten sonra Latince (COMMUNIA) kökünden gelip, ortak yaşama anlamında kullanılan KOMÜNİZM'in, Burjuva sınıfını cebren ve ihtilâl yoluyla ortadan kaldırıp, proleterya diktatörlüğünü kurmayı, tüm üretim ve tüketim araçlarını devletleştirerek ferdi mülkiyeti tamamen ortadan kaldırmayı amaç güden bir sistem olarak tarif edildiğini işaret etmek isteriz.

Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 ncü maddeler yanında 141 nci maddesi; Türk vatandaşlarının, Anayasa ile tanınan kamu haklarını ve Türk Demokrasisini, ifrat cereyanlara, hürriyeti boğucu hareketlere, ve bozguncu faaliyetlere karşı himaye eden hükümler getirmiştir. Menşei hariçte bulan ve yurt istiklâlini, vatandaş haklarını imha gayretini güden istilacı hareketler, takip eyledikleri bozguncu gayelerini gizlemekte büyük maharet göstermekte, Türk milletinin karşısına türlü kisvelere bürünerek çıkmaktadırlar. Takip edilen usulleri, metodları zamanın icablarına uydurmakta ve bu suretle müdafaa vasıtalarını tesirine karşı büyük maharet göstermektedirler. Bu nedenlerle kanun vasfının bu bozguncu ve Türk milleti ve demokrasisinin kalpgahına müteveccih hareketleri dikkatle takip ederek yeni metodlara karşı yeni müdafaa vasıtaları tesbit ve tayinle mevzuatı techiz eyleme zarureti, T.C.K.numuzun 142, 163 ncü maddeleriyle birlikte 141 nci maddenin günümüzün şartlarına uygun olarak değiştirilmesinde hareket noktası kabul edilmiştir.

Bazı fikir ve hareketlerin müesses nizamı ihlâl edebileceği nazara alarak (yıkıcı fikir ve faaliyetleri)n suç sayılmasını sağlayacak şekilde vaaz olunan 141 nci maddenin metni (Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeğe veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya sosyal temel nizamların herhangi birini devirmeğe matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler) şeklinde olup bu fiillere yönelik propaganda da ayrıca T.C.K.nun 142 nci maddesi ile müeyyideye bağlanmıştır.

İktisadî alanda toplumu tatmin edici bir nizamın sağlanabilmesi için, insanın bütün olarak gelişmesine daha elverişli, daha adaletli sonuçları meydana getirecek bir düzeni savunan bir doktrin niteliğindeki SOSYALİZM'i yasaklamıyan mevzuatımız, T.C.K.nun 141 nci



maddesi ile müesses devlet nizamını ihtilâl yoluyla yıkarak burjuva sınıfını ortadan kaldırmayı ve bunun sonucu olarak proleterya diktatörlüğünü kurmayı hedef ittihaz eden ve memleketimizde aşırı sol veya ihtilâlcî sosyalizm olarak lanse edilen Komünizm'i yasaklarken, bu mahiyetteki fiili ve kavli tezahürleri de cezalandırmak yoluna gitmiştir. Esasen bu maddenin tadili hakkında 1.12.1956 tarihli tutanak dergisinde neşrolunan hükümet gerekçesinde; Müesses nizama Komünizmin tamamıyla aykırı olduğu, Marksist siyasi doktrinin esasının tahakküm yani diktatörlük olduğu, tahakküm ile hürriyetin bir arada mütalaasının mümkün olamayacağına göre de, Marksist düşünce ile gerçek demokrasi arasında münasebetin kurulamayacağı ve bilakis her iki düşünce tarzının birbirlerine ters düştüğü kabul edilmiştir.

141 nci maddedeki suçun maddi unsurunu, (Cemiyet kurmak) veya (Propaganda yapmak) hususları teşkil etmektedir. Hükümdeki (Cemiyet) tabiri hukuktaki teknik manada olmayıp iki ve daha ziyade kimselerin aynı amaç, etrafında birleşmiş olmaları cemiyetin vücudu için yeterli sayılmıştır. Maddi unsurun icrası bakımından hükümet teklifinde (teşebbüs) tabiri mevcut iken yine yukarıda söz konusu edilen dergideki gerekçenin muhteviyatından (teşebbüs) kelimesinin her ne kadar Ceza Kanunundaki istilâh manası ile alınmamış ise de, tatbikatta yapılabilecek bir yanlışlığa meydan verilmemesi ve aynı zamanda suçun mahiyetinin de göz önünde tutulması sonucu, teşebbüs sahasına intikal etmemiş olan zararlı faaliyetlerin de karşılanması gayesinden hareketle (teşebbüs) deyiminin yerine (tevessül) tabirinin ikame olunduğu ve böylece kapsamın genişletilmesi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

Ancak kurulmak istenen cemiyetin ve yapılan propagandanın yani genel olarak fiilin bir suç teşkil edebilmesi de belli bir hedefa matuf olarak yapılması şartına vabeste kılınmıştır. Yani fiilin (Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeğe veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeğe) yönelik olması kabul edilmiştir. Burada (Sosyal sınıf) ve (İktisadi ve sosyal temel nizam) kavramları üzerinde durmayı maddenin vuzuha kavuşması bakımından uygun mütalaa ediyoruz.

A- SOSYAL SINIF : Kanunun gerekçe kısmında bu tabir İktisadi menfaatleri müşterek olan nüfus kitlelerinin bir içtimai kategori teşkil ettikleri ve bu kategorinin diğerleriyle tefrikini kolaylaş-

tıran müşterek hak ve hususiyetlerin bulunduğu için içtimai sınıf tabirinin içtimai kategori tabiriyle müteradif olarak istimal edildiği ve sosyolojik bir hadise olan içtimai sınıfların, bu insan topluluklarına tabii olarak kendiliğinden sosyolojik kanunların icabı teşekkül ettiği şeklinde açığa kavuşturulmuştur.

B- İKTİSADİ VE SOSYAL TEMEL NİZAM : Kanun vaazı genişletici bir yorum imkânı bırakabilmek amacıyla bu tabirin manasını geniş tutmuş ve bu özellik nedeniyle ki, her türlü bozguncu ve anarşik faaliyetleri ihata eyleme maksadıyla istimal etmiştir. Örneğin; İktisadi nizam ferdi mülkiyete mütedair nizam olduğu gibi muhtevası iktisadi olan bütün hukuki münasebetler nizamını da ifade etmektedir. Cemiyet kurmak veya propaganda yapmak şeklinde tezahür eden suçun tekevvün edebilmesi için sarih (kast'ın) mevcudiyeti esastır. Yargıtayımız, tehevüran söylenen sözlerde kastın mevcudiyetini kabul etmemekle beraber, Anayasa'nın 20 nci maddesi ile tanınan düşünme ve düşünceyi açığa vurma özgürlüğünün, sınırsız ve Anayasanın esas müesseselerini devirmeyi sağlayacak şekilde kullanılmasına mani olacak şekilde kast'ın mevcudiyetinin bu ölçüye göre ayarlanma zarureti hükmün gerekçesine uygun düşmektedir.

141 nci madde (Devletin siyasi ve hukuki temel nizamlarını topyekûn yok etmek gayesini güden cemiyetleri hen ne suretle ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya bu hususlarda yol gösterenler) cezalandırılır hükmünü vaaz ederken, yukarıda izah yapıldığı şekilde KOMÜNİZM'den sonra ANARŞİZM'e de karşı çıkmakta, ister ferdiyetçi ister kollektivist olsun, anarşist cemiyetler, kuranların veya teşebbüs edenlerin karşılıklarına dikilmektedir. Söz konusu gerekçenin bu hususa değinen kısmı aynen şöyledir; (Anarşizm, nihilizm gibi cemiyet binasını bütünü ile yıkmayı hedef istihdaf eden ve bunun yerine nizam-sızlık ve teşkilatsızlığı ikame eylemek isteyen bozguncu cereyanlardır. Kanun bunların tecrim ve tecziyesini hedef gözetir. Bu maksadı daha iyi ifade edebilmek için, fıkraya "TOP YEKÜN" tabirinin ilavesi muvafık görülmüştür. Fıkradaki siyasi ve hukuki nizam ibaresi ile devleti teşkil eden siyasi ve hukuki müesseselerin bütünü kast olunmuştur). Suçun manevi unsurunu kanuni unsurlara ilişkin ihlâlî hareketleri tahakkuk ettirmeye matuf cürüm kastı teşkil etmektedir. Bu şekilde izah yapılan T.C.K.nun 141 nci maddesi yönünden sanıkların sorumluluklarının tesbiti gayesiyle teker teker hareket içindeki hukuki durumlarını eleştirmede fayda görülmüştür.

SANIKLARIN ÖRGÜT İÇİNDEKİ HUKUKİ DURUMLARI :

1- MİHRİ BELLİ : Sıkıyönetimin ilânını takip eden günlerde Güvenlik Kuvvetlerinin etken çalışmalarının sonucu olarak dağılan devrimci güçleri klik farkı gözetmeksizin birleşik cephe altında toparlamak maksadıyla ortaya konacak teorik ve pratik düzeylerdeki çalışmalara yön veren (ÖZ ELEŞTİRİ) yi hazırlamasını müteakip her zaman olduğu gibi perde arkasından kendisine en yakın kimselerin aracılığı ile resmi kuruluşlar, fabrikalar ve okullarda Milli Demokratik Devrim görüşünü benimseyen muhtelif komite ve gurupların oluşturulmasına muvaffak olduğu anlaşılmalı T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

2- ŞEVKİ AKŞİT : MİHRİ BELLİ ve RASİH NURİ İLERİ ile birlikte oluşturup HAREKET'in fikir cephesini teşkil eden (MERKEZ KOMİTESİ)nin kararlarını legaliteye çıkmaksızın uygulayan ŞEVKİ AKŞİT'in MİHRİ BELLİ tarafından Ankara ve İstanbul'da oluşturulan liderler seviyesindeki illegal toplantılara katılarak nihai hedefe yönelik çalışmalar yaptığı anlaşılmalı T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

3- RASİH NURİ İLERİ : 1962 yılında (GÜN) dergisinde bir yazısının yayınlanmasına vesile olması sebebiyle tanıştığı Mehmet Ali AYBAR tarafından kısa bir süre sonra oluşturulan Türkiye İşçi Partisine sol fikirlerin, bu şekilde Türkiye Halkına daha rahat ve kolayca iletileceği düşüncesi ile kaydını yaptıran RASİH NURİ İLERİ'nin ; Malatya'da yapılan büyük kongreyi müteakip aşırı solu benimseyip savunmuş olmalarının sonucu 1967 senesinde 13 arkadaşı ile birlikte partiden ihraç edilmesine tekaddüm eden günlerde ASLAN BAŞER KAPAOĞLU, SEVİNÇ ÖZGÜNER, NACİ ORMANLAR, KUTBER AKALIN gibi sola açık kimselerle birlikte kurup Merkez binasında sol tandanslı seminerler düzenledikleri DEMOKRATİK DEVRİM DERNEĞİ'nin kısa bir süre sonra bir teşekkül olmaktan ziyade öğrenci birlikleri, dernekler ve sendikaların müşterek eylem için bir araya geldikleri bir karar organı görüntüsünde olan DEV-GÜÇ ile birleşmesine yönelik çalışmalar yaptığı, 1969 yılında partiye tekrar girebilmesine imkân verebilecek şekilde ihraçların feshine dair geçici bir maddenin tüzüğe ilavesine muvaffak olmasına rağmen sözü geçen hükmün yöneticiler tarafından uygulanmaması karşısında yeniden partiye

girebilme olanağına kavuşamadığı günlerde ŞEVKİ AKŞİT'le birlikte TİP'in İstanbul il merkezinde konferanslar düzenledikleri, aynı günlerde SELAMATTİN TÜRKOKAY ve YAŞAR UZUNLAR'ın başkanlığında (TÜRK SOLU) dergisinde oluşturulan DEV-LİS toplantılarında ideolojik konuşmalar yaptığı, 15-16 Haziran işçi olaylarını müteakip İSMET ORAN, İHSAN MEMOĞLU, HANİF ÇALIŞIR, EKREM ŞİKAK ve MUAMMER ÖZTUĞSAVUL tarafından işçileri örgütlemek maksadı ile oluşturulan (DEVİRİMCİ İŞÇİ BİRLİĞİ) adındaki derneğe üye olup ileride kuracakları partinin bir şubesi olarak istisadesi hususunun MİHRİ BELLİ ile birlikte plânladıkları, TİP'in son kongresini takiben aralarında kendisinin de bulunduğu MİHRİ BELLİ, ŞEVKİ AKŞİT ve HİKMET KIVILCIMLI gibi Eski Tüfeklerden oluşan guruba MAHİR ÇAYAN ve arkadaşlarının karşı çıkmalarının neticesi olarak sola açık legal bir partinin kuruluş hazırlıklarına giriştikleri, 12 Mart Muhtırasının verilisinden kısa bir süre sonra oluşturmayı düşündükleri Parti Programının TÜRK SOLU dergisinin ikinci sayısına ek olarak açıkladıkları günlerde tanıma olanağını bulduğu SÜLEYMAN ÖNEN'in aracılığı ile temas kurduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a Sıkıyönetim süresi içinde ortaya konacak çalışmaların tedricen yavaşlatılmasında fayda mülahaza ettiği şeklinde tevsiyelerde bulunduğu, sürdürdüğü buluşmalardan birinde (32 ELEŞTİRİ) yi ve (İŞKENCE) başlıklı notları kendisine veren MUSTAFA İLKER GÜRKAN ile randevularında aracılık vazifesi gören SÜLEYMAN ÖNEN'in 1972 yılı Aralık ayı başlarında önceden kararlaştırdıkları yere gelememesinin sonucu olarak adı geçenlerle olan irtibatının koptuğu, aynı devreler içerisinde HAREKET'in TÖB-DER ve Halkevleri gibi demokratik kuruluşlar içinde yaptığı çalışmalarını organize eden YILMAZ ELMAS ile temaslarını sürdürerek içinde bulunduğu Merkez Komitesinin direktiflerini iletme olanağını bulduğu, Güvenlik Kuvvetlerince gözaltına alındığı tarihlere kadar ilişkisini muntazaman sürdürdüğü anlaşılmakta T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 maddelerini ihlâl ettiği,

4- MUSTAFA İLKER GÜRKAN : Merkez Komitesiyle muhtelif kesimlerde oluşturulan grup ve hücreler arasında Köprü vazifesi görüşü yarasına sahte kimlik cüzdanları düzenlediği devrimcilerin teorik ve pratik düzeylerdeki çalışmalarını tam bir emniyet ve güven içinde yapmalarına vesile olan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın RIDVAN AKDENİZ'e ait Paşabahçe'deki evde oluşan toplantıda örgütün ismini açıklamasını müteakip (HAREKET) in İstanbul belge sorumlusu olarak işçi ve aydın kesimlerinde

yapılan ekip çalışmalarına (MERKEZ KOMİTESİ)nden aldığı direktiflere uygun istikamet verip faaliyetleri tanzim ettiği anlaşılmakla T.C.K. nun141/1, 141/6 ve 356 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

5- ERKUT SELÇUK : HAZİRAN HAREKETİ adlı örgütün İstanbul bölgesi tek sorumlusu durumundaki MUSTAFA İLKER GÜRKAN'la direkt teması yanında oluşturulan Devrimci Gençlik Birliği Komitesine bağlı olarak Halkalı, Feriköy Sular İdaresi ve İhsan Mermerci Lisesi kesimlerinde gerek teorik ve gerekse pratik düzeyde çalışmalar yapan ERKUT SELÇUK'un; Kimya Fakültesinde yüksek öğrenime başladığı 1967 senesini takip eden günlerde İstanbul Üniversitesine bağlı fakültelerde okuyan öğrencilerin oluşturdukları olaylara katılması sonucu, özellikle yakın münasebetler içine girdiği DEV-GENÇ teşkilâtının kurucu ve yönetici durumundaki üyelerinin tesirinden kendini kurtarmıyarak hı-lahare sol yelpazeye yönelen faaliyetler içine girdiği, ancak 12 Mart Muhtırasının arkasından ilân edilen Sıkıyönetimin tesirleri nedeniyle kopmalar arzeden devrimci cepheyi tekrar toparlama gayesine matuf olarak MİHRİ BELLİ'nin uygulamaya çalıştığı MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM görüşünün ışığı altında çalışmaların yapıldığı Aydın Talebe Yurduna ziyaretleri sırasında ENVER AVCI, SELAHATTİN TÜRKOKAY, AKIN ÇITAKOĞLU, YAŞAR UZUNLAR, AYŞAN GÜNDÜZ gibi Aydınlık Sosyalist Dergi etrafında toplanan devrimcilerle tanışma olanakını bulması sonucu kısa bir müddet ara verdiği devrimci çalışmalara yeniden başladığı, sık sık gittiği Aydın Talebe yurdunda kendisi gibi Aydınlık Sosyalist Dergi fikirlerini benimsemiş olan YAVUZ HAKYEMEZ'le yaptığı temaslarda sonunda bu dergi fikirlerini yaymak amacıyla çevrelerinde guruplar oluşturmayı karar altına aldıkları, ancak KAYHAN EDİP SAKARYA'nın, tahliyesini müteakip ŞÜKRÜ CEYHAN ile birlikte oturmakta olduğu Kumkapı'daki evine gelişlerine tesadüf eden 1972 Baharına kadar arzu edilen şekilde bir çalışma ortaya koyamadığı, söz konusu ziyaret sırasında evde bulunan TARHAN ÖZGÜR, KAYHAN EDİP SAKARYA ve ŞÜKRÜ CEYHAN'ın iştirakleri ile yapılan toplantıda; öncelikle okullarda komite teşkiline ve bu komiteler için lüzumlu araç ve gereçlerin temininde sarfolunacak paranın aidat olarak toplanmasına karar alındığı, 1972 Ocak ayı içinde ENVER AVCI'nın daveti üzerine gittiği Horhor'daki evde kendisini beklemekte olan HAMZAT ÖZKAN ve KAYHAN EDİP SAKARYA ile konuşması sonunda; kurulacak Gençlik Komitesine bağlı olarak ŞÜKRÜ CEYHAN'ın Sultanahmet ve Fatih Ticaret Liselerinde, SÜLEYMAN ÖNEN'in bazı fakültelerle birlikte Rumeli yakasındaki öğrenci kesiminde, ENVER AVCI'nın Boğaz ke-

silminde yapacakları çalışmalarını kendisine bağlı olarak yürütmelelerini kararlaştırılmasını takiben MİHRİ BELLİ tarafından hazırlanan (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) adlı broşür muhteviyatını eleştirdikleri, Fıkkalı, Feriköy Sular İdaresi ve İhsan Mermerci Lisesindeki guruplarla çalışma yapması yanında Devrimci Gençlik Birlik Komitesi içinde faaliyet gösterip kendi çevrelerinde guruplar oluşturan devrimcilerle ve keza Boğaz kesiminde müstakil olarak çalışan ENVER AVCI ve gurubu ile ilişkileri sürdürdüğü, YAVUZ HAKYEMEZ aracılığı ile tanıma fırsatını bulduğu ve hareket içinde demokratik kuruluşlarda çalışma yapan TÖB-DER sekreteri YILMAZ ELMAS'la temaslarını sürdürdüğü günlerde tanıdığı FATMA OĞUZ adındaki Eğitim Enstitüsü öğrencisinin yetiştirilmesi görevini üzerine aldığı, 1972 Martında Sıkıyönetim K. lığına yayanlanan listelerle adının bulunması nedeniyle bir müddet için her türlü çalışmalardan uzak kalmasının sonucu olarak FATMA OĞUZ'la olan ilişkisini kaybettiği, 1972 Temmuz sonunda bulunduğu ENVER AVCI ile birlikte gittikleri Kocamustafapaşa'daki evde bir araya gelme fırsatını buldukları SÜLEYMAN ÖNEN ve ÖMER ÜLGENCİ ile son durumları gözden geçirdikleri, 1972 Martında KAYHAN EDİP SAKARYA'nın tasvibini de alarak DENİZ GEZMİŞ ve iki arkadaşının idamı meselesini görüşmekte olan Parlamento üyelerine ayarı mahiyette olduğu kadar Aydınlık Sosyalist Dergi görüşlerini yansıtan bir bildiri kaleme alıp dağıttıkları, 1972 Nisanında irtibat kurduğu SÜLEYMAN ÖNEN'le birlikte, Üniversiteye geldiklerinde devrimci ortama çabuk uyabilmeleri için yeteri kadar eğitilmesine lüzum görülen lise kesiminde SÜLEYMAN ÖNEN, FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİ, MURAT CEYİŞAKAR'ın iştirakleri ile oluşturulacak bir üst kurul ile arasındaki irtibatı SÜLEYMAN ÖNEN'in yapmasına karar verdikleri ve bu tarihlere FARUK AĞCA ile birlikte MURAT CEYİŞAKAR'ı KAYHAN EDİP SAKARYA'ya tanıştırdığı, ancak çalışmalarında olumlu bir sonuç alamadığını saptadığı FARUK AĞCA'nın yerine bilahare ŞÜKRÜ CEYHAN ve SÜLEYMAN ÖNEN'i görevlendirdiği, İhsan Mermerci Lisesinde OSMAN ÇALIŞKAN, MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ve ALİ VARDAL ile ilişki kurarak örgütsel çalışmalar yaptığı sıralarda KAYHAN EDİP SAKARYA'nın bu husustaki bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak bir çok not ve bildirileri taksir ettiği, 1972 Ağustosunda SÜLEYMAN ÖNEN tarafından Küçükçekmece'de oluşturulan gurupla teması sonucu HÜR-GENÇLİK Spor kulübünde başamak yapmak suretiyle legaliteye çıkmaya muvaffak olduğu, bu gurup içinde çalışma yapan ve dükkanında zaman zaman kendisini barındıran OSMAN ÇALIŞKAN'ın aracılığı ile 1972 senesinin Kasım aylarına doğru sanat okullarına çengel attığı, bu sırada Kabataş Güneş Sigortada çalışmakta olan ATILLA KARAEMLAS adındaki sempatizana (GENÇLİK ÜZERİNE) ve (İŞKENCE

ÜZERİNE) başlıklı yazılarla birlikte Kuvvet Komutanlarının İstanbul'a gelişleri münasebetiyle kaleme alıp bastığı H.H. imzalı bildirimlerden bir kısmını verdiği, 1972 Ağustosunda en yakın mesai arkadaşı olarak kabul ettiği SÜLEYMAN ÖNEN aracılığı ile temas olanağını bulduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN ile birlikte yaptığı bir ziyaret sırasında tanıdığı BEKTEMUR BIÇAKCI'nın eğitilmesi görevinin bizzat MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından kendisine verildiği, böylece başlayıp giderek gelişen ilişkiler sırasında BEKTEMUR BIÇAKCI'nın Halkalı kesiminde oluşturmaya müvaffak olduğu gurup içindeki çalışmalarından tanıdığı SELAHATTİN ATA-SEVER'e (GENÇ KARDAŞLARIM) başlıklı bir miktar bildiri veriş yanında yine bu gurup içinde çalışma yapan NEVZAT ARAS'ı bazı notları çoğaltmakla görevlendirdiği, Güvenlik Kuvvetlerince yakalandığı tarihten itibaren HAREKET içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmış olmakla ; T.C.K.nun 141/1 maddesini ihlâl ettiği,

6- SÜLEYMAN ÖNEN : Şişli'deki evde yapılan toplantıyı takiben oluşturulan Devrimci Gençlik Birliği Komitesine bağlı olarak Rumeli yakasındaki liselerde ortaya konan çalışmaları yöneten SÜLEYMAN ÖNEN'in Pertevniyal Lisesinde öğrenimine devam ettiği yıllarda tanıdığı ERGÜN SARI adındaki sempatizan ile gittiği Pertevniyal Lisesi mezunları cemiyet lokâlinde SELAHATTİN TÜRKOKAY, SERTEL KAVAKLIOĞLU, YAŞAR UZUNLAR, İLYAŞ BAYSAL, HİKMET GÜZEL ile tanışmasını müteakip ilk kez gurup çalışmalarına yöneldiği, Milli Demokratik Devrim görüşünü benimseyen bu gurubun yaptığı konuşmaları ve ortaya koyduğu çalışmaların teorik yönden yeterli bir seviyede olmaması sebebiyle takip edemediğini saptayan YAŞAR UZUNLAR'ın tavsiyesine uyarak (İKİ TAKTİK), (LENİNİZMİN İLKELERİ), (SOSYALİST TÜRKİYE), (BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRATİK SOSYALİZM) gibi kitapları okuduğu,

1971 yılı Ocak ayı içinde bu zamana kadar yakın ilişkiler içinde olduğu SERTEL KAVAKLIOĞLU, HALUK ve FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCI, ALİ ÖNEN gibi arkadaşları ile, DEV-LİS teşkilatının Taşkışla'da oluşturup umamiyetle YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, MURAT MANER ve NAZİM PAZARBAŞI tarafından yönetilen toplantılara katıldığı, 1971 yılı Şubat sonları ile Mart ayı başlarında yapılan toplantılarda baş gösteren görüş ayrılıkları sonucu olarak bazı kliklerin ortaya çıkması üzerine SERTEL KAVAKLIOĞLU, FARUK AĞCA, HALUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCI ve BİNALİ GÜRLER ile Kırmızı Aydınlik gurubuna iltizam ettikleri,

Sıkıyönetimin ilânını takip eden günlerde (ZORLU) Kitabevinde iş bulup çalışmaya başlaması sebebiyle gurupla olan irtibatının bu müddet içinde asgariye inmiş olmasına rağmen kendisini sık sık ziyarete gelen ÖMER ÜLGENCİLER ile olan ilişkilerini sürdürdüğü, aynı sene sonunda İktisat Fakültesinde Yüksek öğrenimine başlamasını takiben devamlı olarak gittiği Yenikapı'daki (YAKAMOZ) ve (DAĞBAŞI) gazinolarında FARUK AĞCA, HALUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİLER ve YAŞAR UZUNLAR'la yeniden ilişki kurduğu sıralarda ekip çalışmalarına katılan SEİTEL KAVAKLI Şİ-  
Lİ'nun görüş ayrılıkları nedeniyle guruptan koptuğu, 1971 yılı Aralık ayı içinde YAŞAR UZUNLAR ile birlikte gittiği Aydın Talebe yurdunda SELAHATTİN TÜRKOKAY, FARUK AĞCA ve ÖMER ÜLGENCİLER'in iştirakleri ile olu-  
şan toplantıda; YAŞAR UZUNLAR'ın, Sıkıyönetim nedeniyle birbirlerinden kopan ve uzaklaşan devrimcilerin yeni baştan bir araya gelme mecburi-  
yeti içinde bir sorumluluk taşımaları gereğine işaret etmesi üzerine Kasımpaşa Lisesinden BİNALİ GÜRLER, Kabataş Lisesinden TEKİN SİYAVUŞ-  
GİL ile ilişki kurduğu,

1972 yılı Ocak ayı içinde Lalelideki (ÇAN ÇAN) Kafeteryada tanıma olanağını bulup kısa süre içinde yakın ilişkiler kurduğu ERKUT SELÇUK'la yaptığı temaslar sonunda halkmideolojik yönden si-  
lahlanma gereği üzerinde durarak çalışmaların birinci derecede bu esas dahilinde yürütülmesine birlikte kararlaştırdıkları günlerde ERKUT SELÇUK'un Yenikapı'daki evinde oluşan toplantıları devamlı olarak izlediği, aynı senenin Mart ayında kardeşi Ali ÖNEN'e ait evde bir müddet sürdürülüp kendisinin de katıldığı toplantılar sı-  
rasında İst.Sıkıyönetim Komutanlığınca aranması nedeniyle ortadan kaybolan ERKUT SELÇUK'la irtibatının bir süre kopmasına mukabil Üni-  
versite civarındaki Gençlik kahvesinde temaslar yaptığı, yine aynı tarihlerde Erciği yakınındaki birçok lisesinde grup oluşturmaya mu-  
vaffak olan ERDOĞAN ÇALAK adındaki bir öğrenci ile temas kurmada fay-  
da olduğu şeklinde FARUK AĞCA'dan gelen tavsiyeye uyularak 1972 Nisan ayı içinde Horhordaki evde adı geçen ile Mecidiyeköy Lisesinden AHMET adındaki öğrencinin iştirakleri ile oluşturulan toplantıda klik görüşü gözlemlenmesinin liselerde bulunan devrimci gurupların toparlanmasına matuf yapılacak çalışmalarda ERDOĞAN ÇALAK'ın içinde bulunduğu gurupla irtibatın FARUK AĞCA tarafından sürdürülmesine karar verilmesinde büyük çabalar harcadığı, 1972 Temmuzunda kendisiyle irtibat kuran ERKUT SELÇUK'un



hareket içindeki çalışmalarda fayda sağlamadığını tesbit ettiği SE-  
LAHATTİN TORKOKAY'ın yerine liselerdeki devrimci faaliyetin kendisi  
tarafından yönetilmesi hususunda öneride bulunup FARUK AĞCA ve MURAT  
CEYİŞAKAR gibi devrimcilerle tanışma arzusu göstermesi üzerine 1972  
Kasım ayı başında Şişli'deki evde adı geçenlerinde iştirakleri ile  
oluşturulan toplantıda MURAT CEYİŞAKAR'ın Kadıköy belgesi gençlik  
kesiminde, ŞÜKRÜ CEYHAN'ın Rumeli yakasındaki liselerde, kendisinin de  
Üniversite kesiminde yapılmakta olan çalışmalardan sorumlu tutulma-  
larına dair karar alındığı, kısa bir müddet sonra Vatan caddesinde  
periyodik olarak yaptığı buluşmalardan birinde ERKUT SELÇUK'un gaze-  
te kağıdına sarıllı olarak getirdiği, 30-40 adet (GENÇ GARDASLAR)  
başlıklı bildirilerde bulunan (H.H.) rümuunun manasını sorması  
üzerine "Saklıyönetimin devrimci cephede sebebiyet verdiği kopma ve  
bölünmelere mani olacak güç birliği teşkili için oluşturulan bir ör-  
güte yakın senelerin en büyük devrimci hareketi olan 15-16 Haziran  
işçi yürüyüşünden mülhem olarak (HAZİRAN) adı verildiği ve Şişli'deki  
evde yapılan toplantı sonunda oluşturulan (Devrimci Gençlik Birliği  
Komitesi)nin bu harekete bağlı olduğunu, saniyen bundan böyle hareket  
adına kaleme alınacak bildirilerin (DEV-GENÇ BİR/H.H.) imzasını ihtiva  
edeceği şeklinde kendisine izahatta bulunduğu, ayrıca hareket içinde  
ortaya konacak çalışmalar için gerekli paranın devrimci ve sempati-  
zanlardan temin edileceği şeklinde öneride bulunması üzerine MURAT  
CEYİŞAKAR'ın toplayıp getirdiği 50.- lira ile piyasadan temin edilen  
(EKONOMİ POLİTİK) ve (GENÇ GARDASLAR) adlı kitapları grup  
çalışmalarında kullanılmak üzere MURAT CEYİŞAKAR'a verdiği, kendisinin  
de ERKUT SELÇUK'a toplamı 100-150.- lirayı bulan parayı muhtelif  
samanlarda teslim ettiği, bu arada ERKUT SELÇUK'tan alıp bir kısmını  
Pertevniyal lisesinde KEMALETTİN adındaki öğrenciye intikal ettirdiği  
bildirilerin mütebakisini çevresinde oluşturduğu guruba dağıttığı  
günlerde AYKUT SELÇUK, ŞÜKRÜ CEYHAN ve BAHATTİN YÜCEL'in müştereken  
kaldıkları Şişli'deki eve yerleştiği, KEMALETTİN adındaki öğrenci  
ile 'atih halkevinde buluşarak yakın ilişkiler içine girdiği günler-  
den birinde FARUK AĞCA ile ÖMER ÜLGENCİ'nin Güvenlik Kuvvetlerince  
yakalandıklarını öğrenmesi üzerine barınabilecek emin bir yer bulun-  
ması isteğini ilettiği ERKUT SELÇUK'un aracılığı ile aynı günlerde  
Kadıköy-Mazharpaşa otobüs durağında temas kurup ERKUT SELÇUK'a tes-  
lim edilmek üzere paket veren MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın bu husustaki  
temaslarının sonucu olarak ENVER AVCI tarafından Kadıköy Altıyol'da otu-  
ran bir öğretmenin yanına yerleştiği, bu arada onun süreden beri

kendisiyle yakın ilişkiler içinde bulunan MUSTAFA LÜTFİ KIYICI'nın aracılığı ile tanıma fırsatını bulduğu RASİH NURİ İLERİ ile MUSTAFA İLKER GÜRKAN arasında irtibat yaptığı, ziyaret maksadıyla gittiği Şişli'deki evde güvenlik kuvvetlerince yakalandığı tarihe kadar yukarıda söz konusu yapılan yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıl- makla T.C.K.nun 141/1 nci maddesini ihlâl ettiği,

7- SÜKRÜ CEYHAN : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ- renim yaptığı zamanlara tekaddüm eden 1969-1970 yıllarında yakından izlediği talebe olaylarının muhasebesini, Sivas Talebe Yurdunda bir- likte kaldığı KAYHAN EDİP SAKARYA ile yaptığı sıralarda uzaktan ve yakından ilişki kurduğu DENİZ GEZMİŞ, SITKI COŞKUN, MERİH UZEL, BARIŞ DERBENT, gibi şahıslarla klik farkı gözetmeksizin yaptığı teorik ça- lışmalarına paralel olarak 1970 yılı başlarında Karaköy yer altı geçidinde İşçi-Köylü gazetesini satıp pratiğini de geliştirme çaba- sına girdiği, Sosyalist Aydınlik Derginin 15 nci sayısından sonra Kırmızı ve Mavi Aydınlikçılar diye ikiye ayrıldığı günlerde KAYHAN EDİP SAKARYA'nın bu yoldaki telkinleri ve önceleri tanıdığı devrimci arkadaşlarının çoğunluğunu bu guruba iltizam etmiş olmaları nedeniyle Kırmızı Aydınlikçılar tercih ettiği ve böylece Kırmızı Aydınlik . çinisi etrafından çalışma yapan NAMIK KEMAL BOYAR, HAMZAT ÖZKAN, MUSTAFA İLKER GÜRKAN, MUSTAFA LÜTFİ KIYICI ve MUSTAFA ZÜLKADİROĞLU adlarındaki Kırmızı Aydınlikçılarla temas olanağını bulduğu, 1970 senesinin ilk aylarında ERKUT ve AYKUT SELÇUK kardeşlerin kalmakta oldukları Site Talebe yurduna yerleştiği günlerde ziyaret maksadı ile gittiği Aydın Talebe yurdunda ENVER AVCI, SELAHATTİN TÜRKOKAY, AYŞAN GÜNDÜZ'ün tavsiyelerine uyarak bilincini arttırmaya çalıştı, ENVER AVCI ve KAYHAN EDİP SAKARYA'nın ERKUT SELÇUK ile kalmakta olduğu Cerrahpaşa'daki evde oluşan toplantılarda yaptıkları müteaddit taleb- lere karşı bir seferinde 100.- lira para ile giyecek yardımı yaptığı, bu arada sık sık ziyaretine gidip temas kurduğu ENVER AVCI'nın işçi kesiminde çalışma yapmasını önermesi üzerine Erenköy istasyonundaki Maden Suyu deposunda çalışmakta olan Mühendis NECAT HORASANLI ara- cılığı ile Çevizli'deki Tekel fabrikasında işçi olarak çalışan CEVDET isimindeki işçi ile irtibat kurup sık sık buluştuğu, bu buluşmalar sırasında CEVDET'i bilinçlendirmeye çalıştığı hatta bir seferinde haftanın her gününde eğitim çalışmalarının yapıldığı Kumkapı'daki eve götürdüğü, CEVDET'le buluşmalarını bir müddet Erenköy'deki Gençlik kıraathanesinde sürdürdüğü günlere tesadüf eden 1972 yılı ilkbaharında

görev yeri olan Guraba Hastahanesi Göz kliniğinde tesadüfen tanıdığı ŞERİF SEVİNÇ adındaki işçi ile de bir müddet ilişki kurmuş ise de adı geçenin zekâ bakımından gelişmemiş olduğunu saptaması üzerine ilişkisini kestiği, bu arada kendisi ile irtibat kuran KAYHAN EDİP SAKARYA'nın bundan böyle yapacağı çalışmaları YAVUZ HAKYEMEZ'in sorumluluğunda yürüteceği şeklinde kendisine öneride bulunmasını takiben YAVUZ HAKYEMEZ'le sık sık Kadıköy yakasında Çiftelhavuzlar civarında buluşup sürdürdüğü buluşmalardan birinde kendisine (FIRTINA ÇOCUKLARI) ve (HAYDARI KAMPI) gibi kitapları okumasını tavsiye ettiği ve yine bir seferinde YAVUZ HAKYEMEZ'den aldığı İlkel Toplumlar Hakkındaki bir broşürü CEVDET'e verdiği, 1972 yılı Temmuz ayı içerisinde CEVDET'in, Şişli civarındaki çevre yolu inşaatında çalışmakta olan ağabeyisi DERVİŞ'i ve DİSK'e bağlı işçi Sendikalarından bir tanesinin temsilcisi olan kardeşi HASAN'ı bilinçlendirme gayesine matuf çalışma yaptığı ve bir seferinde EKONOMİ POLİTİK adlı kitab hakkında kendilerine izahlarda bulunduğu, 12 Mart Muhtırasından sonra uzun bir süre devam ettiği Çan Çan Kafeteryada tanıştığı ŞEMSİ ERCAN'ıa olan seyrek temaslarının bu sıralarda kanser teşhisi konan bir arkadaşına morfin temin edebilmek maksadıyla Güreba hastanesine gelişinde gösterdiği nezaharetin sonucu olarak kuvvetli bir dostluğa dönüşmesine tekadüm eden 1972 yılı yaz aylarından birine tesadüf eden günde ŞEMSİ ERCAN'la birlikte gittikleri Cevizli Tütün fabrikasında ŞERAFETTİN ve SEYFİ adlarında kardeş işçilerle yakın ilişki içine girdiği, bu temasların sürdürüldüğü 1972 yılı Ekim sonlarında bir gün ŞERAFETTİN aracılığı ile Cevizli çarşısında ayakkabıcılık yapmakta olan YUSUF adındaki bir sempatizanla da ilişki kurduğu sıralarda BAHATTİN YÜCEL ile birlikte ŞEMSİ ERCAN'ın evinden aldığı çok miktarda sol kitabı kendi evine götürdüğü, 1972 yaz aylarından birinde yerleşmiş olduğu Beşiktaş Çatal Mektep sokağındaki Yiğit Apartmanında oturan ABİLLA adındaki sola açık öğrenci ile birlikte, Türkiye'yi ziyarete gelen Amerikalı Generalleri protesto amacıyla kaleme alınmış muhtelif sayıdaki bildirileri civardaki evlerin kapı altlarından atmak suretiyle dağıttıkları, 1972 Eylülünde Beşiktaşdaki evi terk ile Şişli Kocamansur sokaktaki eve taşındıklarında ENVER AVCI ile buluşup görüşmek arzusunu gösteren ERKUT SELÇUK ile aralarında irtibat kurarak her ikisini Beşiktaş Spor Kulübünün karşısındaki parkta buluşmalarını sağladığı, yine 1972 Eylül ayı içinde Şişli'deki eve gelen SÜLEYMAN ÖNEN, MURAT GEYİŞAKAR ve ERKUT SELÇUK'un iştirakleri ile oluşturulan toplantı sonunda ERKUT SELÇUK'un yaptığı konuşmayı takiben kurulan

(Devrimci Gençlik Birliđi Komitesi) içinde SÜLEYMAN ÖNEN, MURAT CEYİŞAKAR ve ERKUT SELÇUK'la birlikte görev aldığı, 1972 yılı Kasım ayı içinde ERKUT SELÇUK tarafından Rumeli yakasındaki liselerde gruplarına bađlı çalışma yapan devrimci öğrencileri eğitmekle görevlendirilmesi üzerine aynı ay içinde SÜLEYMAN ÖNEN'in kendisine tanıttığı Sultanahmet Ticaret Lisesinden KAYA, METİN, AYFER ve Fatih Ticaret Lisesinden GÜRAY adlı öğrencilerle yakın ilişkiler içine girdiđi sıralarda ERKUT SELÇUK'tan aldığı muhtelif pul ve bildirileri bu öğrencilerle birlikte Kocamustafapaşa civarındaki duvar ve elektrik direklerine yapıştırdıkları, aynı tarihlerde ERKUT SELÇUK tarafından kendisine intikal ettirilen bir kaç bildiriye çalışma yapıđı gurup içindeki öğrencilere dağıttığı, Emniyet tedbiri olarak evde bulunan kitapların bir kısmını KAYA adındaki öğrencinin babasının çalışmakta olduđu Yedikule'deki Gaz fabrikası civarındaki metruk bir depoda sakladığı günlerde GÜRAY, KAYA, METİN, AYFER ile yaptıđı gurup çalışmalarının mahzuru nedeniyle Fatih'deki Dilek Pastanesinde teker teker buluşarak çalışmalarını sürdürüşüne tekaddüm eden 18.12.1972 günü adı geçen pastanede KAYA ile yaptıkları çalışmayı takiben güvenlik kuvvetlerince yakalandığı, sabit olmakla T.C.K.nun 141/1 maddesini ihlâl ettiđi,

3- MURAT CEYİŞAKAR : HAREKET'e bađlı olarak DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİK KOMİTESİ'nin kurucu üyesi sıfatı ile Anadolu yakasındaki Haydarpaşa, Fenerbahçe, Kadıköy ve Maltepe Liselerinde çalışma yapan MURAT CEYİŞAKAR'ın; sola yönelik çalışmalarının Fenerbahçe Lisesinde öğrenime bařladıđı günler içinde tanıştığı HAKKI YÜKSELEN'in evinde oluşturulan toplantılara katılması ile bařladıđı, ve bu evde okuduđu (ANA) ve (ÇİMENTO) gibi kitapları okuduđu, 1969-1970 ders yılı içinde aralarına katılan İBRAHİM ALTUNÇ ile birlikte teorik çalışmalar yaptıkları, yine aynı sene içinde CÜNEYT ALTUNÇ, İBRAHİM YÜCEL, HAKKI YÜKSELEN ile beraber Cumartesi günleri DEV-LİS'in TÜRKİYE SOLU dergisinde oluşturduđu toplantılara katıldığında tanıdığı YAŞAR UZUNLAR, MURAT MANER, HALUK AĞCA ve FARUK AĞCA gibi devrimcilerle kurduđu ilişkilerin Sıkıyönetimin ilânı nedeniyle kopmuş olmasından kısa bir süre sonra 1972 Eylül bařında kendisi ile yeniden irtibat kuran CÜNEYT ALTUNÇ ve YAŞAR UZUNLAR'ın da iřtirakleri ile HAKKI YÜKSELEN'in evinde bařlatılan toplantılardan biri sırasında YAŞAR UZUNLAR'ın olumlu sonuçlar alınan İstanbul yakasındaki liseler kesimindeki çalışmalara para-

lel olarak Anadolu yakasındaki faaliyetlerin de bir plân dahilinde yürütülmesi zaruretine değinip her iki yaka arasındaki liseler arasında irtibat vazifesi görecek şahsın bu hususta büyük rol oynayacağı şeklinde konuşmasını takiben, bu göreve kendisinin ittifakla getirildiği, bu buluşmadan bir hafta sonra YAŞAR UZUNLAR' ile gittikleri Yakamoz kiraathanesinde komite ile kendisi arasında irtibatı temin edecek kişi olarak kendisine tanıştırdıkları ÖMER ÜLGENCİ ile yapılacak eğitim çalışmalarında uygulanacak şekil ve yöntemler hakkında anlaşmaya varmış olmalarından kısa bir süre sonra CÜNEYT ALTUNÇ'un başkanlığında Kadıköy Kız Lisesinden ASUMAN, AYŞE, SUMRU, SEMA'dan oluşan birinci grup ile HAKKI YÜKSELEN, İBRAHİM ALTUNÇ, ŞEFİK ÇALIK ve REMZİ COŞKUN'dan oluşan ikinci grubun çalışmalarına ÖMER ÜLGENCİ tarafından kendisine verilen direktiflere uygun yön verdiği, çalışmacıların evlerinde bu şekilde oluşturulan toplantılar sırasında yardım şeklinde toplanan paralarla grup çalışmaları sırasında birlikte okudukları (DİYALEKTİK VE TARİHİ EMPERYALİZM), (EKONOMİ POLİTİK), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) adlı kitapları satın aldıkları, yine aynı tarihlerde ÖMER ÜLGENCİLER ile birlikte ENVER AVCI ve arkadaşlarının birlikte kaldığı Horhor'daki evi ziyaretlerinde Rumeli yakasındaki lise temsilcileri ile çalışma yapmakta olduğuna şahit olduğu SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (DİYALEKTİK), (EKONOMİ POLİTİK), (EMPERYALİZM), (İLKEL KÖLEÇİ TOPLUM) adlı kitaplarından çıkarılmış notları HAKKI YÜKSELEN'e verdiği, sürüp giden buluşmalardan birinde T.H.K.Ordusu, T.H.K.Cephesi ve Proleter Devrimci Aydınlar gibi çeşitli fraksiyonların eleştirisini yapan SÜLEYMAN ÖNEN'in aşamalı devrim hakkındaki görüşlerini yansımasına ilaveten bütün sınıfların işbirliği sonucu feodalizmi tasviye edecek bir düzen içinde toprak reformunun gerçekleşmesine engel teşkil eden Emperyalizmi yıkacak bir Milli hükümet kurma gayreti içinde olduklarını kendisine söylediği, aynı senenin Temmuz ayında SÜLEYMAN ÖNEN ile gittikleri İskenderpaşa otobüs durağında tanıştığı ERKUT SELÇUK'un aracılığı ile bir iki defa görüşme olanağı bulduğu UFUK adındaki şahısla konuştuğu günlerde yine SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı talimat üzerine (EKMEK-TOPRAK-ÖZGÜRLÜK), (ÖZEL OKUL DEDİLER PARAMIZI YEDİLER) meallerinde sloganları ihtiva eden pul ve etiketleri kendisinin temin ettiği lastik harfler ile hazırlayan HAKKI YÜKSELEN'in ŞEFİK ÇALIK ile birlikte Fenerbahçe civarındaki duvar ve direklerle yapıştırmalarına vesile olduğu bir gün 1972 Nisanındaki mutad buluşmalardan birinde SÜLEYMAN ÖNEN'in bu husustaki önerisine uyarak (BAĞIMSIZ TÜRKİYE), (KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ)

sloganlarını ihtiva eden 75-80 kadar pul ve etiketleri ETHEM ÖGAN ile birlikte Fikirtepe civarında yapıştırdıkları, aynı senenin yaz aylarından birinde HAKKI YÜKSELEN, CÜNEYT ALTUNÇ ve REMZİ COŞKUN'un imtihanları sebebiyle Malatya'ya gitmeleri sonucu kendisinin de katıldığı grup çalışmalarının bir süre aksamasına karşılık SÜLEYMAN ÖNEN ile olan ilişkisini muntazaman sürdürdüğü, 1972 yılı Ekim ayı sonlarında bir Cumartesi günü SÜLEYMAN ÖNEN ile birlikte gittikleri Şişli'deki evde ERKUT SELÇUK ve ŞÜKRÜ CEYHAN'ın da iştirakleri ile oluşan toplantıda; belirli aşamalardan geçerek belirli ve muayyen kitlelerin temsilcisi sıfatını kazandıklarını, bundan böyle kitle tabanına iner şekilde bir komite çalışması içine girildiğini ifade eden ERKUT SELÇUK ve diğerleriyle oluşturulan komitede görevlendirilişini müteakip kendisine verilen (POLİSTEKİ İŞKENCEYE DAYANIKLILIK VE AĞIZ SIKILIĞI) başlıklı yazı ile bir süre sonra SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (ÖZ ELEŞTİRİ) yi HAKKI YÜKSELEN ile birlikte grup çalışması yapan arkadaşlarına intikal ettirdiği günlerde Kadıköy ve Rumeli yakasındaki devrimci öğrenciler tarafından kullanılmak üzere HAKKI YÜKSELEN'in evinde hazırlanan çok sayıda pul ve etiketleri SÜLEYMAN ÖNEN'e teslim ettiği, 6.Aralık.1972 günü kendisi ile irtibat kuran SÜLEYMAN ÖNEN'in; ÖMER ÜLGENCİ ile FARUK AĞCA'nın yakalandıkları evin Emniyetce kontrol altına alınması sebebiyle bir önceki randevu sırasında bahis konusu yaptığı bildirimleri getirme olanağını bulamadığı şeklinde konuşmasından kısa bir süre sonra İstanbul dışında 10 gün kadar süren seyahati sonunda uğradığı HAKKI YÜKSELEN'in annesinden Kadıköy'de pul ve etiket yapıştırdıkları sırada ŞEFİK ÇALIK'ın güvenlik kuvvetlerince yakalanmasına mukabil HAKKI YÜKSELEN'in kaçmayı başarıp ERKUT SELÇUK'un yanına sığındığını öğrenmesi üzerine evinde bulunan (PROGRAM TASLAĞI) isimli broşür ile (İŞKENCEYE DAYANIKLILIK) başlıklı notu evlerinin balkonunda bir tencere içinde yakışından iki gün sonra güvenlik kuvvetlerince yakalandığı anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 maddelerini ihlâl ettiği,

9- ENVER AVCI : Boğaz kesiminde RİDVAN AKDENİZ, AYŞE EDİNCİK, AYŞAN GÜNDÜZ, ŞEREF YALÇIN ve FUAT ÇAKMAK'ın dahil oldukları gurubu oluşturan ENVER AVCI'nın; yüksek öğrenimine İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde devam ettiği 1969-1970-1971 yılları içerisinde Üniversite kesiminde sürdürülen öğrenci olaylarına karşı duyduğu sempatinin sonucu olarak Beşiktaş'ta bir Un Fabrikasında greve giden işçileri destekler mahiyette çalışmalar yapması yanısıra 1969 senesinde

yürütülen (Susuz köylere su getirme) kampanyasına bilfiil iştiraki sırasında tanıdığı SELAHATTİN TÜRKOKAY, YAŞAR UZUNLAR gibi devrimcilerle yakın ilişkiler içine girdiği; bu sıralarda yerleştiği Aydın Talebe Yurdunda SELAHATTİN TÜRKOKAY, YAŞAR UZUNLAR ve AKIN ÇITAKOĞLU'nun da aralarında bulunduğu devrimciler tarafından Sıkıyönetimin ilân edilmesine kadar oluşturulan toplantılarda arkadaşları ile birlikte (PARTİ TARİHİ), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (EKONOMİ POLİTİK) gibi okudukları sol tandanslı kitapların münakaşa ve eleştirilerine katıldığı, Sıkıyönetimin ilân edildiği günün gecesi SELAHATTİN TÜRKOKAY ile birlikte Alırıza adındaki arkadaşının Ortaköy'deki evinde kısa bir süre kalışını müteakip yeniden döndükleri Aydın Talebe Yurdunda yaptıkları çalışmalarını tam bir gizlilik içinde sürdürebilmek gayesi ile Horhor'daki Menekşe Apartmanına yerleştikleri günlerde Aydınlik Sosyalist Derginin kaba çizgisi etrafında toplanıp örgütsel bir çalışma içine girebilmek için KAYHAN EDİP SAKARYA ile temas kurduğu, bir yandan YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY ve AKIN ÇITAKOĞLU ile bu evde çalışmalar yapıp ÖMER ÜLGENCİLER'in toparlayıp getirdiği liseli öğrencilerle ilişki kurarken diğer yandan AHMET AKYÜZ adındaki bir iş adamına ait Parteks fabrikalarında greve giden işçiler arasında çalışma yapmakta olan ZİYA ÜLGENCİLER ile yakın ilişkiler içine girdiği, 1972 Nisan ayı içinde okuması için (TOPLUMLAR ÜZERİNE), (DİYALEKTİK MATERİYALİZM), (TARİHİ MATERİYALİZM) gibi sol tandanslı kitapları verdiği ZİYA ÜLGENCİLER ile kendisini ziyarete gelen bir işçi temsilcisinin iştirakleri ile evlerinde oluşan toplantılarda özellikle Topkapı kesiminde sürdürülmekte olan grevler üzerinde durduğu, 1972 nin ilk ayları içinde Horhor'daki evde KAYHAN EDİP SAKARYA, TARHAN ÖZGÜR, ERKUT SELÇUK, YAŞAR UZUNLAR ve SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın oluşturup kendisinin de katıldığı toplantıda proleter devrimci hareketin taslığını izahla Türkiye'deki devrimci hareketlerin genel eleştirisini yapan KAYHAN EDİP SAKARYA'nın görüşlerini benimsediği, 1972 yılı Temmuz ayı içinde TARHAN ÖZGÜR ile birlikte Horhor'daki eve gelip HAREKET içinde çalışma yapan devrimcilerin yanısıra devrimci hareketin eleştirisini yapan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'la tanışma olanağını bulduğu sıralarda Sıkıyönetim K.lığınca aranmakta olan ERKUT SELÇUK'a Aksaray'daki evde yapılan çalışmalar sırasında tanıdığı MEHMET GÖK'ün AKIN ÇITAKOĞLU'na ise Akbaba köyünde öğretmenlik yapmakta olan BEKİR YILDIRIM'ın yanlarında barınacak yer temin ettiği, aynı günlerde ŞÜKRÜ CEYHAN ve arkadaşlarının terketmiş oldukları Kumkapı'daki eve

yerleştiğinde sakat raporu alarak normal askerlik süresini tamamlamadan aralarına katılma olanağı bulan YAŞAR UZUNLAR, FUAT ÇAKMAK ve AYŞAN GÜNDÜZ ile çalışmalarını sürdürdüğü, 1972 yılı Ekim ayında Emniyet mülahazası ile Horhor'daki evi terkederek yerleştiği Tarlabası'ndaki evde 1,5 ay kadar yanında misafir edip yakın ilişkiler kurduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın; içinde buldukları ve HAZİRAN adı verilen hareketin öz eleştirisinin MİHRİ BELLİ tarafından yapıldığını belirterek T.H.K. Ordusu ve T.H.K.Cephesi gibi sol maceracıların kümелendikleri örgütlere karşı olduğunu kendisine söylediği, RIDVAN AKDENİZ'in Dolaybaşı yokuşundaki evinin alt dairesine yerleşmesini müteakip kendisine bu kesimde çalışma yapmasını öneren MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın sık sık yaptığı ziyaretlerinden birinde (ÖZ ELEŞTİRİ) ile birlikte getirdiği Askerlik Şubesine ait mühürden faydalanarak FUAT ÇAKMAK ve kendisi için iki ayrı sahte Müviyet cüzdanı tanzim ettiği, 1972 yılı Kasım ayı sonlarında MUSTAFA İLKER GÜRKAN Dolaybaşındaki eve ikinci gelişinde (BAŞ ÇELİŞKİ) başlıklı yazıyı getirip kendisine verdiği, yine aynı yılın Aralık ayı içinde ÖZ ELEŞTİRİ'nin çoğaltılması hususunda imkân aramasını öneren MUSTAFA İLKER GÜRKAN tarafından köylerde de çalışma yapmakla görevlendirilmesi üzerine yanına aldığı bir miktar not ve broşürle birlikte Manisada'ki inşaatlarda çalışmakta olan BEKİR YILDIRIM'ı ziyaret ettiği, Güvenlik kuvvetlerince yakalandığı tarihe kadar bu tür faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1, 141/6, 264 ve 6136 sayılı kanununun 1308 sayılı kanunla değişik 13 ncü maddelerini ihlâl ettiği,

**10- YILMAZ ELMAS :** HAZİRAN HAREKETİ'ne bağlı olarak Demokratik kuruluşlardan olan Halkevleri ve TÖB-DER'de muhtelif guruplar oluşturup, Sosyalizme ve onun bir üst aşaması olan Komünizme Anayasa'nın kapalı olması nedeniyle Demokratik yollardan gidilemeyeceği görüşünden hareket ederek yasa dışı yollardan nihai hedefe gitmeyi arzulayan YILMAZ ELMAS'ın, 12 Mart 1971 tarihlerine kadar (YÖN) ,(TÜRK SOLU),(AYDINLIK) gibi dergilerle (KURTULUŞ), (İŞÇİ-KÖYLÜ) gibi gazeteleri takip ederek bilinçlenmeye çalıştığı, 12 Mart Muhtırasının verildiği günlerde arkadaşı SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün evinde tanışıp münasebet kurduğu YAVUZ HAKYEMEZ'in bu husustaki ısrar ve telkinleri ile kollektif çalışmaya yöneldiği, 1971 Haziranında YAVUZ HAKYEMEZ vasıtası ile tanıştığı ERKUT SELÇUK ile yakın ilişkiler içine girdiği günlerde Fikirtepe Eğitim Enstitüsünde okuyan HASAN MANDAL adındaki arkadaşını ziyaret maksadı ile adı geçen enstitüye gidis gelişlerinde tanışıp hissi ilişkiler kurduğu FAEMA OĞUZ adındaki kız öğrencinin Aksaray'daki TÖB-DER'de buluşmaları sırasında



(FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (DOĞA'NIN DİYALEKTİĞİ), (TEORİ VE PRATİK) gibi sol kitaplar verdiği, 1972 senesi başlarında üyesi olduğu Paşabahçe halkevinde folklor çalışmalarına katılarak örgüte bağlı muhtelif guruplar oluşturmaya ilişkin çaba içine girdiği günlerde tanıdığı KAZIM IŞIK, MİHRALİ YENER ve RIDVAN AKDENİZ ile birlikte KAZIM IŞIK'ın evinde sürdürülen eğitim çalışmalarına katıldığı, bir yandan gerek Halkevi kesiminde gerekse TÖB-DER'de çalışmalar yaparken diğer taraftan Boğaz kesiminde ENVER AVCI'nın başkanlığında RIDVAN AKDENİZ, AYŞE EDİNCİK, AYŞAN GÜNDÜZ, ŞEREF YALÇIN ve FUAT ÇAKMAK'tan oluşan gurup ile ilişkilerini sürdürdüğü sıralarda devamlı olarak yakın münasebet içinde olduğu arkadaşı SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün evinde tanıdığı TİMUR BEKTAŞ adındaki şahsın arzusu üzerine Beşiktaş'taki bir evde çalışma yaptı ancak esas kimlikleri hakkında mâlumat sahibi olamadığı sayıları 5-6 kadar öğrenciye mevcut fraksiyonların nitelikleri hakkında bilgi verdiği, bir süre sonra TİMUR BEKTAŞ adındaki şahsın Beşiktaş'daki evinde çalışma yapan gurubu YAVUZ HAKYEMEZ ile tanıştırdığı, 1972 yılı Kasım ayı içinde Fatih'deki bir ilkokula atanması üzerine Fatih Halkevinde kendileri ile çalışma yapabilecek kimselerin tesbiti hususunda çalışma içine girdiği, 12 Mart muhtırasının verilmesini takiben faaliyeti durdurulan TÖS'ün bir nevi devamı niteliğinde olan Türkiye Öğretmenler Birliği ile İLKSEN'in TÖB adı altında birleşmelerine vesile oluşunu takiben yapılan olağan kogue sonunda TÖB-DER sekreterliğine seçildiği, 1972 Nisanında YAVUZ HAKYEMEZ'in direktifi üzerine TÖB-DER İstanbul şubesi kongresine; TUNCA KARTAL, ERDAL ALTAN ve SÜLEYMAN ÜSTÜN ile birlikte Milli Demokratik Devrim görüşünü benimseyen bir gurup olarak katılmalarını müteakip yapılan seçim sonunda SÜLEYMAN ÜSTÜN ile TUNCA KARTAL'ın Genel Merkez temsilcisi ve kendisinin de ERDAL ALTAN ile birlikte Yönetim kuruluna girmeye m. vassaf oldukları günlerde ENVER AVCI'dan aldığı (HAZİRAN) dergisi ile MİHRİ BELLİ'nin (İŞKENCE RAPORU) ve (ÖZ ELEŞTİRİ) gibi not ve yazıları çoğaltarak SÜLEYMAN ÜSTÜN, TUNCA KARTAL ve ERDAL ALTAN'a intikal ettirdiği, ve yine YAVUZ HAKYEMEZ'den aldığı talimata uygun olarak SÜLEYMAN ÜSTÜN, ERDAL ALTAN ve TUNCA KARTAL'dan oluşan öğretmen komitesini kurarak TÖB-DER içinde çalışma yapan öğretmenlerden FİKRİ KİÇİK ve ZİYA BİLGEN'in Bakırköy, EKREM ALPASLAN'ın Eminönü, SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün de Fatih Halkevinde çalışma yapmalarını önerdiği, 1972 yılı Eylül ayı içinde Paşabahçeden Fatih'deki bir ilkokula tayini sırasında ENVER AVCI'nın direktifine uyarak Beykoz kesiminde nezaret ettiği çalışmaları KAZIM IŞIK'ın sorumluluğuna devretmesi üzerine Fatih kesiminde ilişku kurduğu FİKRİ

KIÇIK, EKREM ALPASLAN, HANEFİ AKDENİZ, OSMAN YILDIZ, HASAN KIYAFET, ZİYA BİLGİN, SÜLEYMAN ÜSTÜN, HÜSEYİN DEMİR ve VOLKAN DURASILLI adlarındaki öğretmenlerle yaptığı toplantılarda ENVER AVCI'dan aldığı (HAZİRAN) dergisini okuması yanısıra Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemeleri gayesine matuf devamlı telkinlerde bulunduğu, 1973 Ocak ayı içinde SÜLEYMAN ÜSTÜN'le yaptığı görüşme sonunda TÖB-DER'in Ankara'daki yöneticilerinden olup Milli Demokratik Devrim görüşü etrafında çalışma yaptıklarını saptadığı HAMDİ KONUR, MUSA UYSAL ve BURHANETTİN BİBER adlarındaki şahıslarla temasa geçilmesine ilişkin karar gereğince SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün Ankara'ya giderek adı geçenlerle irtibat kurduğu günlerde TÖB-DER'in Fatih şubesine gidip gelişlerinden ve tiyatro çalışmalarından tanıdığı ÜLKÜ AYVAZ adındaki lise öğrencisi ile ilişki kurarak Milli Demokratik Devrim görüşünü bu şekilde yaymanın hesabına yapması sonucu oluşturdukları (Tiyatro İmece) isimli topluluğun aynı senenin Mart başında (Kural ve Kural dışı) adındaki eseri bir süre sahneye koymalarına vesile olduğu, 1972 yılı Eylül ayının ortalarında Fethiye İlkokulunda göreve başladığı ve ENVER AVCI'nın başkanlığında oluşturulup kendisinin de ikinci kez katıldığı toplantı sırasında Bağlarbaşı otobüs durağında tanıştığı MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a TÖB-DER içerisinde ortaya koyduğu çalışmalar hakkında bilgi verişini takiben MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın 15-16 Haziran olaylarından söz açarak temel güç kabul ettikleri işçi sınıfının bilinçlendirilip örgütlendirilmesi meselesi üzerinde durduğu, ayrıca işçi sınıfından yetişecek bilinçli militanlar tarafından bir parti kurulmaksızın neticeye gidilemeyeceğini, bu sebeple birçok fabrika ve işyerlerinde çalışmaların sürdürülmekte olduğundan bahsettiği, 1973 Ocak ayı içinde tanımadığı bir şahsın aracılığı ile yeniden ilişki kurduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın deşifre olan bazı devrimcilerin Güvenlik Kuvvetlerince gözaltına alınmaları sebebiyle çalışmalarda gizliliğe azami derecede uyulmasını önerdiği, 12 Mart 1973 günü yapılan konuşma sırasında bir önceki buluşmada belirtmiş olduğu endişelerini tekrarlayan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın Sıkıyönetimin kaldırılışına kadar çalışmaların yavaşlatılması tavsiyesinde bulunduğu sıralarda HASAN KIYAFET ve MİKAIL KAYAM'ın arkasından MUZAFFER DİZMAN tarafından kendisine tanıştırdığı RASİH NURİ İLERİ'nin ve bilahare ENVER AVCI'nın gözaltına alınmaları üzerine İrfan IŞIK adındaki avukatın bilâ ücret müdafilik görevini deruhte etmesini sağladığı, HAREKET içinde ortaya konan örgütsel çalışmalara katılışından gözaltına alındığı tarihlere kadar

Örgüte her ay 50.- ve bir seferinde de kendisinden para isteyen MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a 150.- Tl.sı verdiği, HASAN KIYAFET vasiyeti ile Çorlu'da tanıma olanağını bulduğu RIFAT VERDİĞİL ve ERDOĞAN KOKSAL adlarındaki Avukatlardan öğretmenlere yardım adı altında para aldığı anlaşılmakla T. C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

11- KOÇALI BIÇAKCI : ERKUT SELÇUK'a bağlı Halkalı gurubunun yöneticisi durumundaki KOÇALI BIÇAKCI'nın Feriköy Sular İdaresi kesiminde gurup oluşturan ağabeyisi BEKTEMUR BIÇAKCI'nın telkin ve tesirlerinde kalarak okuduğu (ANT) ve (AYDINLIK) dergileri ile bilinçlenmeye yönelik şahsi gayretlerinden sıyrılarak örgütsel bir çalışma içine girdiği, oluşturduğu gurup içinde çalışmalarında direk teması olan ERKUT SELÇUK'u ilk olarak 1972 Haziran başında BEKTEMUR BIÇAKCI'nın evinde tanıma olanağını buluşundan 15 gün kadar sonra Cennet mahallesindeki bir kahvede buluştuklarında bir netice alınması istenen çalışmaların program dahilinde yürütülmesi tavsiyesinde bulunan ERKUT SELÇUK'un arzusuna uyarak Halkalı kesiminde kendine bağlı bir gurup oluşturma çabasına girdiği günlerde yapılan bir toplantıda örgütsel çalışmalarda lüzumlu araç ve gereçlerin tedariki hususunda vaade bulunan ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak çalışma yapmasına karar verildiği, bu sıralarda ağabeyisi BEKTEMUR BIÇAKCI'nın aracılığı ile tanıdığı NEVZAT ABAS'ın evine gidip gelişlerde ilişki kurduğu SELAHATTİN ATASEVER ve akrabası KADİR KILIÇ ile birlikte Milli Demokratik Devrim çizgisi üzerinde yoğun bir çalışma içine girdiği günlerde çevresinde oluşan gurupla ERKUT SELÇUK arasında BEKTEMUR BIÇAKCI tarafından temas sağlandı, 1972 Eylül ayı içinde SELAHATTİN ATASEVER'in Halkalı'daki evinde KADİR KILIÇ'ın da iştiraki ile oluşturulan toplantıda BEKTEMUR BIÇAKCI'nın Milli Demokratik Devrim görüşü hakkında ve keza gurupların nasıl çalışma yapmaları gerektiği üzerinde açıklamalar yaptığı, bu toplantıdan 1 ay kadar sonra bir süreden beri temasını kaybettiği ERKUT SELÇUK'la randevu mahalli olarak seçtikleri Cennet mahallesindeki kahvede buluşup yaptıkları konuşma sırasında teorik yönden kendisine nisbetle belli bir düzeye gelebilme başarısını gösteren SELAHATTİN ATASEVER'in bundan böyle kendisi tarafından oluşturulan gurubun yöneticiliğine getirilmesine karar alınışından bir kaç gün sonra ERKUT SELÇUK'tan aldığı bir paket içindeki sol kitapları SELAHATTİN ATASEVER'e teslim ettiği, ERKUT SELÇUK'un önerisi üzerine SELAHATTİN ATASEVER'in başkanlığında yürütülmesine başlanılan çalışmalardan birinde ERKUT SELÇUK tarafından

SELAHATTİN ATASEVER'e teslim edilmek üzere verilen kitap paketi içindeki listede isimleri yazılı (DİYALEKTİK MATERİYALİZM), (KOMÜNİST PARTİ TARİHİ) , (BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ) ve (SAVAŞ TAKTİĞİ) gibi kitapların temini hususunda gurupca gösterilen gayreçlere katıldığı, yine toplantılardan birinde (İLKEL TOPLUM-KÖLECİ TOPLUM) adlı kitaptan çıkarılmış 7-8 sahifelik bir notla (DİYALEKTİK MATERİYALİZM) isimli sol kitabın izah ve eleştirisinin SELAHATTİN ATASEVER tarafından yapılmasından 15 gün kadar sonra aynı evde oluşturulan bir başka toplantıda HAZİRAN dergisi ile birlikte (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabı okudukları, aynı günlerde kahvede bulunduğu ERKUT SELÇUK'tan SELAHATTİN ATASEVER'e teslim edilmek üzere orjinal mavi çantası içinde bir adet portatif yazı makinası ile birlikte bazı notları aldığı, aynı senenin Kurbay Bayramı arifesinde tatil sebebiyle ailesi ile birlikte İzmir'e gitmiş bulunan NEVZAT ARAS'ın evinde bir süre çalışma yapma olanağını bulan ERKUT SELÇUK'un beraberinde getirdiği yazı makinasında bazı notları çoğaltmasına KADİR KILIÇ'la birlikte yardım ettiği, yine aynı evde yapılan çalışmalar sırasında ERKUT SELÇUK'un bir kitaptan okuduğu (İnsanın oluşu), (Feodal toplum), (Kölecilik ve Tekelcilik) gibi bölümlerin kendilerine izahlarını yaptığı günlerde ağabeyisi BEKTEMUR BIÇAKCI'nın ve bilahare SELAHATTİN ATASEVER ile KADİR KILIÇ'ın Güvenlik Kuvvetlerince yakalanmaları üzerine gurup çalışmalarının aksadığı, 1972 Ramazan bayramının ikinci günü SELAHATTİN ATASEVER'in evinde KADİR KILIÇ'la birlikte (KOMÜNİST PARTİSİ TARİHİ) adlı sol kitabı okudukları, 1972 Sonbaharında yine aynı evde KADİR KILIÇ ve BEKTEMUR BIÇAKCI'nın iştirakleri ile oluşan toplantıda BEKTEMUR BIÇAKCI'nın dinde taassup konusu üzerinde konuşma yaptığı keza ERKUT SELÇUK'la Cennet mahallesinde yaptığı buluşmalardan birinde (ilk insanın oluşu) başlıklı 12 sahifelik notla birlikte (DİYALEKTİK) adındaki kitabı okumak üzere aldığı anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

12- BEKTEMUR BIÇAKCI : HAREKET'e bağlı olarak Feriköy Sular idaresinde gurup oluşturan BEKTEMUR BIÇAKCI'nın; 1972 yılı Şubat ayı sonlarında bir arkadaşının aracılığı ile tanışıp yakın ilişki kurmasını takiben yaptığı devamlı telkinlerle bu günkü düzenin değiştirilmesi gereğine kendisini inandıran KAYHAN EDİP SAKARYA tarafından verilen bir sürü kitaplar yanında (Eğitim Notları) ve (Kapitalizm) başlıklı yazıları kardeşi KOÇALI BIÇAKCI ve NEVZAT ARAS gibi HAREKET içinde çalışma yapanlar yanında YAHYA KAYA, ŞAHABETTİN TOPAL adlarındaki sempaticulara ulaştırması ile gurup çalışmasına yöneldiği günlerde kendisi

ile aynı işyerinde çalışan KADİR KILIÇ, SELAHATTİN TANIŞLAR ve ERYAŞAR BEKMAN adlarındaki arkadaşları ile zaman zaman toplanarak sol çizgi üzerinde konuşma yaptıkları, 1972 Haziranında KAYHAN EDİP SAKARYA'nın verdiği adrese giderek tanışma olanağını bulduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'dan aldığı (KAPİTALİZM) başlıklı broşürü oluşturmaya başladığı grup içinde çalışma yapan arkadaşlarına okuyup izahını yaptığı Temmuz ayı içerisinde ERKUT SELÇUK'tan temin ettiği HAZİRAN DERGİSİ ile birlikte (Gençliğin yeri) ,(İllegalite) ,(Emperyalizm) ve (Öz Eleştiri) gibi yazıları SELAHATTİN TANIŞLAR'ın sevk ve idaresinde KADİR KILIÇ, ERYAŞAR BEKMAN, İLHAN EVİNÇ'ten oluşan birinci grup ile ÖMER YÜKSEL'in yönetiminde ŞADUMAN TAŞLI ile birlikte birkaç işçiden oluşan ikinci guruba vererek okumalarına vesile olduğu, 1973 yılı Ocak ayını takiben Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan ERKUT SELÇUK'un yakalandığı tarihe kadar evinde barındırdığı, Güvenlik kuvvetlerince yakalandığı tarihe kadar örgütsel çalışmalarını sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 nci maddelerini ihlâl ettiği,

13- ZİYA ÜLGENCİLER : İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin sürdürdükleri boykot ve işgal olaylarını sempati ile izleyen ZİYA ÜLGENCİLER'in; 1971 yılı içerisinde oturmakta oldukları Kocamustafapaşa'daki evlerine kardeşi ÖMER ÜLGENCİLER ile birlikte gelen YAŞAR UZUNLAR, FARUK AĞCA ve HALUK AĞCA gibi devrimci öğrencilerin iştirakleri ile oluşan toplantıları izlediği sıralarda YAŞAR UZUNLAR'ın kendisine verdiği (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) ve (EKONOMİ POLİTİK) gibi kitapları okuyarak teorik çalışma yaptığı, bu sıralarda çalışmakta olduğu Elmas dikiş fabrikasında işçilere işveren tarafından vaad olunan ücret zamlarının verilmeyişi üzerine 1971 senesinin ilk aylarında Edirnekapı'daki bir bahçeli kahvede yapılan toplantıda işçileri Maden-İş sendikasına üye olmalarına ikna edişinin konucu olarak pratik düzeyde çalışma yapmak için kendisince müsait bir ortama girebilme olanağını bulduğu, 12 Mart Muhtırasının verilmesini müteakip YAŞAR UZUNLAR'la oluşturduğu sürekli temas sonucu ilkel devrimci bilgilerin Milli Demokratik Devrim görüşüne dönüştüğü sıralarda devamlı temas halinde olduğu grev halindeki işçilere (EKONOMİ POLİTİK) teki Artı Değer ~~Nasariyesi~~ hakkında bilgi verdiği, gerek işyerindeki işçilerle gerek işverenlerle sürüp giden münasebetleri hakkında muntazaman rapor verdiği YAŞAR UZUNLAR ile birlikte gittikleri evde ENVER AVCI, SELAHATTİN TÜRKOKAY, YAŞAR UZUNLAR, AYŞAN GÜNDÜZ'ün iştirakleri ile oluşan toplantılarda konuşmaların siklet merkezinin genellikle Milli Demokratik Devrim stratejisinin teşkil ettiği, (ANA), (SARI

DÜNYA), (GREV) gibi kitapları verdiği işçilerle yapmış olduğu temaslar sırasında ortaya koyduğu meselelere diğerlerine nisbetlen daha fazla eğildiğini saptadığı SEYFETTİN GÜNEY adındaki işçiyi Menekşe apartmanına getirdiğinde ENVER AVCI'nın bu şahsa karşı ilgisiz kalışının sonucu olarak adı geçenle münasebetlerini işyerinde sürdürdüğü, grev sırasında Rami'deki bir atölyede çalışmakta olan SAMİ DURMAZ adındaki işçiyi ziyaretleri sırasında tanıdığı RIDVAN ve İRFAN VATANSEVER adlarındaki işçileri sendikâli konularda uyarıp ideolojik yönden bilinçlendirmeye çalıştığı sıralarda SUAT KURTULDU'nun da iştiraki ile oluşan bir toplantıda YAŞAR UZUNLAR'dan aldığı (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitaptan çıkarılmış özet üzerinde çalışma yaptıkları, 1972 senesi Şubat ayı başlarında temasta bulunduğu işçiler tarafından başlatılan grevin sona erme ihtimalinin belirmesi üzerine YAŞAR UZUNLAR ve ENVER AVCI'dan gelen direktife uyararak işyerinin işçiler tarafından işgali hususunda yaptığı çalışmalardan olumlu sonuç alamadığı, bu sıralarda işyerlerini değiştiren SEYFETTİN GÜNEY, İRFAN VATANSEVER, RIDVAN VATANSEVER ve SUAT KURTULDU ile olan ilişkilerini sürdürdüğü günlerde Milangaz'ın Yarımca'daki tesislerinde çalışma yapmasını öneren ENVER AVCI'nın Güvenlik Kuvvetlerince gözaltına alındığı günlerde tanıma olanığını bulduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a işçi kesiminde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği, yine aynı günlerde MUSTAFA İLKER GÜRKAN'la irtibat kurmasına yardımcı olan HÜSEYİN adındaki şahsın getirdiği bildirimler ile birlikte Öz Eleştiri ve Haziran dergisini SUAT KURTULDU ve SAMİ DURMAZ'a verdiği, bu sıralarda RIDVAN VATANSEVER'in oturmakta olduğu Ballısüle köyünde kaldığı 15 günün sonunda kendisi ile irtibat kuran MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın Anadolu yakasında ve özellikle Arçelik Fabrikasında çalışma yapmasını önerdiği üzerine bu kesimde çalışma yapabilmesi için halen sorumluluğu altındaki gurubu HÜSEYİN adındaki şahsa devretmede fayda olduğu şeklindeki talebini MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın olumlu karşıladığı, 1972 Aralık ayının başlarında İRFAN VATANSEVER, RIDVAN VATANSEVER ve SUAT KURTULDU'yu HÜSEYİN'e tanıştırmasını müteakip Güvenlik Kuvvetlerince gözaltına alınışına kadar Anadolu yakasındaki işyerlerinde ortaya koyduğu çalışmalarını sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 maddelerini ihlâl ettiği,

14- KAZIM IŞIK : YILMAZ ELMAS tarafından Beykoz kesiminde oluşturulan gurup içinde örgütsel çalışmalara katılan KAZIM IŞIK'ın; (TÜRK SOLU), (ANT), (İŞÇİ-KÖYLÜ) gibi dergiler yanında (SOSYALİZMİN

ALFABESİ), (MATERYALİST FELSEFE SÖZLÜĞÜ) ve (YAZILAR) gibi kitaplara okuduğu zamanlara tekaddüm eden 1971 yılı Yazında arkadaşı MÜSTAF A KEMAL CAN'ın teklifi üzerine üye olduğu Paşabahçe Halkevinde yapılan çalışmalarına katılışı yanında düzenlenen seminerleri izlediği, kısa bir süre sonra AYLA TANÖR'ün istifası ile düşen yönetim kurulunun gerici güçler tarafından ele geçirilmesini bertaraf edebilme gayesinden hareket eden YILMAZ ELMAS'ın tavsiyesine uyarak 1972 yılının ilk aylarında yapılan olağanüstü kongrede YILMAZ ELMAS, MUSTAFA KEMAL CAN ve CEMAL DURGUN ile birlikte yönetim kuruluna girdiği, aynı senenin sonlarına doğru MİKAIL KAYAM'ın evinde, MUSTAFA KEMAL CAN, MUZAFFER DİZMAN, YILMAZ ELMAS ve bazı öğretmenlerin iştirakleri ile oluşan toplantıda YILMAZ ELMAS'ın başkanlığında yapılan ve bilahare başka evlerde sürdürülen çalışmalarına katıldığı, 1972 Temmuzunda Hisar civarında rastladığı BEKİR YILDIRIM ve RIDVAN AKDENİZ adlarındaki arkadaşlarının yanında tanıştığı ENVER AVCI ile yakın münasebetler içine girmesinin bir sonucu olarak BEKİR YILDIRIM, ENVER AVCI, MİHRALİ YENER ve RIDVAN AKDENİZ'in iştirakleri ile oluşan ve genellikle Milli Demokratik Devrim teorisinin işlendiği tüm toplantıları izlediği, bu sıralarda ENVER AVCI'dan aldığı FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ isimindeki kitapla birlikte (BAŞ ÇELİŞKİ ÜZERİNE) başlıklı notu okuduğu, RIDVAN AKDENİZ'in üst katında oturmakta olan AHMET adındaki şahsa ait dairede oluşturulup kendisinin de katıldığı toplantılardan birinde ENVER AVCI'nın açıklamasını yaptığı Milli Demokratik Devrim görüşünün ışığı altında oluşan ve kendilerinin de bağlı oldukları (HAZİRAN HAREKETİ) adlı örgütün yayın organı olarak düşünülen (HAZİRAN) adlı bir derginin bütün hazırlıklarının tamamlandığı şeklinde konuştuğu, 1972 Kasımında MİHRALİ YENER ile birlikte bir iplik fabrikasında çengel atacakları işçileri ENVER AVCI tarafından eğitmekle görevlendirdikleri sırada Sıkıyönetim K.lığı tarafından aranmakta olan AKIN ÇITAKOĞLU'na barınacak yer temini hususunda gayret gösterdiği 19 Mayıs 1973 tarihinde gözaltına alınan YILMAZ ELMAS'ın Emniyette herşeyi açıklayan ifadesinin Avukat Hüseyin ONUR tarafından TÖB-DER'e getirilerek çoğaltıldığını MUSTAFA KEMAL CAN'dan öğrenmesi üzerine kendisinin de er geç Emniyette vereceği ifade ile diğerleri arasında bir vahdet sağlayıp ileride polis tarafından hazırlanmış bir senaryo iddiası ile mahkeme huzuruna çıkacak Avukat Hüseyin ONUR'un oyununa hizmet kasti içinde söz konusu ifadeyi

tetkik ettiği gibi güvenlik kuvvetlerince göz altına alınışına kadar yasa/tehditlerini sürdürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

15- MİKAİL KAYAM : Beykoz kesiminde YILMAZ ELMAS'a bağlı olarak çalışma yapan ve mevzuat nedeniyle üyesi olmadığı TIP'e olan sempatisinin neticesi olarak 1969 senesinde dolacağı köylerde komünizm propagandası mahiyetindeki konuşmaları sebebiyle hakkında soruşturma yapılan MİKAİL KAYAM'ın; İstanbul'a geldiği 1971 Martında öğretmen arkadaşlarının tavsiyesine uyarak Paşabahçe halkevinde YILMAZ ELMAS, GÜROL AKIN, KEMAL DİŞKOL ve MUZAFFER DİZMAN gibi sola açık şahısların yaptıkları çalışmalarını izlediği günlerde olağanüstü kongre sonunda halkevi başkanı seçilmesi nedeniyle kendisini tebriğe gelen YILMAZ ELMAS ve MUZAFFER DİZMAN'la yaptığı konuşmada kendisine yardımcı olacaklarına dair vaa d aldığı, bu ziyaretten bir hafta sonra kendisine MİHRİ BELLİ'nin, (YAZILAR) adlı kitabını veren YILMAZ ELMAS'ın bir oportünist olarak tanımladığı MEHMET ALİ AYBAR'ın görüş ve fikirlerini terkedip Türkiye gerçeklerine uygun düşen Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemesine matuf telkinlerde bulunduğu, yine aynı günlerde HASAN KIYAFET'in evinde oluşturulan toplantıda SÜLEYMAN ÜSTÜN ile YILMAZ ELMAS'ın Milli Demokratik Devrim görüşü üzerinde yaptıkları konuşmaları takip ettiği, öğretmenlerin evlerinde olup genellikle YILMAZ ELMAS'ın konuşma yaptığı toplantıların muntazaman sürdürüldüğü günlerden birinde KAZIM IŞIK ve MİHRALİ YENER ile birlikte ENVER AVCI'nın evinde oluşturulan toplantıya gittiği, YILMAZ ELMAS, HASAN KIYAFET ve MUZAFFER DİZMAN ile birlikte ziyarete gittikleri RASİH NURİ İLERİ'nin kendilerine bazı tavsiye ve ikazlarda bulunması yanısıra Fransada münteşir (LA MONDE) gazetesinden tercüme ler yaptığı anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

16- MUZAFFER DİZMAN : YILMAZ ELMAS tarafından Beykoz kesiminde oluşturulan grup içinde faaliyetleri saptanan MUZAFFER DİZMAN'ın sol çizgideki çalışmalarının 1969 senesinde Beykoz'a bağlı Tokat köyü ilkokulunda öğretmenlik yaptığı sıralarda önceden tanıdığı YILMAZ ELMAS'ın kendisini arayıp bulması üzerine sürüp giden ilişkileri ile başladığı, 1971 senesinde YILMAZ ELMAS'tan aldığı (PARTİ TARİHİ), (SOSYALİZMİN ALFABESİ)



(ÖĞRETMENİN TEMEL İLKELERİ) gibi kitapları okuyarak bilincini arttırmaya gayret ettiği günlerde legal bir çalışma olanağı bulunan Paşabahçe Halkevinde düzenlenen seminerleri takip ettiği, halkevine gidiş gelişlerden tanıdığı MİKAIL KAYAM, MUSTAFA KEMAL CAN ve HARON YILDIRIM gibi öğretmenlerle birlikte YILMAZ ELMAS tarafından oluşturulduğundan kısa süre sonra ideolojik bir hüviyet kazanan toplantıları izlediği, bu sıralarda (KREDİ YAĞMASI), (SENDİKA VE GREV), (MONTAJ SANAYİİ), (ÖĞRETMENİN UYANDIRMA GÖREVİ) gibi kitapları kendisine veren YILMAZ ELMAS'la birlikte gittikleri Anadolu yayınlarında RASİH NURİ İLERİ ve ŞEVKİ AKŞİT gibi hareketin merkez komitesini teşkil eden şahıslarla tanışma olanağını bulduğu, 1971 Ekim ayı içinde kendisine ait evde oluşan toplantılardan birinde YILMAZ ELMAS'ın sol yelpazede meydana gelen fikir ayrılıklarının solu tesirsiz hale getirmiş olmasına karşılık MİHRİ BELLİ'nin uygulamakta olduğu Milli Demokratik Devrim görüşünün en kısa yoldan neticeye giden hal çaresi olduğu şeklinde konuşma yaptığı, bir hafta sonra aynı yerde yapılan bir başka toplantıda YILMAZ ELMAS'ın Milli Demokratik Devrim görüşü hakkında uzun süreden beri yapmakta olduğu izahlarına devamı yanısıra MİHRİ BELLİ'nin Milli Demokratik Devrim adlı kitabını okuduğu, bir başka toplantıda bundan böyle münavebeli bir şekilde evlerde oluşturulacak toplantılarda gurup çalışmalarına katılmayan şahısların bulundurulmamasına azami dikkat sarfedilmesi şartını koyup tutuklu bulunan öğretmen ailelerine yardım kampanyası altında devrimci çalışmalar için para toplayan YILMAZ ELMAS'a bir miktar para verdiği, 1972 yılı sonlarında bir kitabından dolayı 7,5 sene hüküm giymiş olması sebebiyle YILMAZ ELMAS, MİKAIL KAYAM ve HASAN KIYAFET ile birlikte ziyarete gittikleri RASİH NURİ İLERİ'nin DENİZ GEZMİŞ ile ilgili bir yazıya yer veren Fransızların (LA MONDE) dergisinden tercüme yapışını takiben kendilerine bazı tavsiyelerde bulunduğu, 1972 yılı yaz aylarından birinde yanında YILMAZ ELMAS olduğu halde Gülağacı gazinosunda T.H.K.Ordusu mensubu olup henüz ele geçirilemeyen CEMİLE ÇERÇEL ile tanışmalarını takiben ablası AYŞE ATAŞ'a ait evde bir süre konuştukları, 1972 Ekiminde atandığı Fatih'deki bir ilkokulda göreve başladığı sıralarda kendisini ziyarete gelen YILMAZ ELMAS'tan maddi yardım talebinde bulunması üzerine hareket içindeki çalışmalarını sırasında kendisinin başka başka kimlikler altında tanıtan VELİ YILMAZ adındaki şahsın aracılığı ile

2600.- liralık yardım sağladığı bu şekilde tanışmalarının sonucu olarak sürüp giden buluşmalarından birinde Sıkıyönetim Komutanlığının takip ve kontrolünden kaçan öğretmenlere barınak temin etmek ve ayrıca örgüt için lüzumlu görülen silahların temin edilmesi hususunda kaçakçılarla irtibat kurmak şeklindeki YILMAZ ELMAS'ın direktifleri/<sup>nin</sup>VELİ YILMAZ tarafından kendisine iletildiği, Mayısın 19 unda tekrar buluşmak üzere yanından ayrılan VELİ YILMAZ'ın tesbit edilen günde gelemeyişi sebebiyle bu şahısla olan irtibatın kopmasına mukabil örgütsel çalışmalarını eskisi gibi sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

17- HASAN KIYAFET : 1971 senesi Ekim ayında eşinin Paşabahçe'deki Fatin Hoca ilkokuluna atanması üzerine Paşabahçe civarında ev bulmak maksadı ile dolabığı günlerden birinde Samsun'dan tanıdığı YILMAZ ELMAS adındaki öğretmen arkadaşı ile karşılaşması sonucu sol çizgi üzerinde Öteden beri yapmakta olduğu çalışmalara hız veren HASAN KIYAFET'in; görev yeri olan Çorlu'dan hafta sonlarında Paşabahçe'ye gidip ve gelişlerinde oluşturduğu gurup içinde Milli Demokratik Devrim görüşü hakkında çalışmalar yapan YILMAZ ELMAS'ın bu husustaki telkinlerin tesirinde kaldığı, Paşabahçe halkevine üye olduğu günlerde kendisine Tarihi Materyalizm adlı sol tandanslı kitabı veren YILMAZ ELMAS'ı Halkevinde ziyaretleri sırasında tanıma fırsatını bulduğu MUSTAFA KEMAL CAN ve MUZAFFER DİZMAN gibi sola açık öğretmenlerin evlerinde oluşan özellikle Milli Demokratik Devrim görüşünün benimsenmesi gayesine yönelik konuşmalar yapılan toplantıları izlediği, 1972 senesinin Aralık ayında devrimci çalışmalarda kullanılacak gerekli paranın temini için çaba gösteren YILMAZ ELMAS'ı Çorlu'ya davet ettiği günlerde MUZAFFER DİZMAN ile YILMAZ ELMAS'ın evlerinde (TEORİ VE PRATİK) adlı kitapla ilgili eleştirilerin yapıldığı toplantılara Cumartesi, Pazar tatilinden bilistifade nediniyle katılma olanağını bulduğu, bu toplantılardan birinde HAZİRAN HAREKETİ adındaki illegal bir örgüte bağlı olarak çalışma içinde olduklarını öğrendiği, 1972 senesinin son aylarında bir gün YILMAZ ELMAS, MİKAIL KAYAM ile birlikte yaptıkları bir ziyaret sırasında tanışma olanağını bulduğu RASİH NURİ İLSERİ'nin kendilerine bazı tavsiye ve uyarılarda bulunduğu günlerde Paşabahçe Halkevinde düzenlenen seminerlerde CAN YÜCEL ve SÜLEYMAN

ÜSTÜN'ün konuşmalarını takip ettiği, 1972 Temmuzunda Millî Demokratik Devrim çizgisindeki görüşleri öğrenci kitlelerine ulaştırabilme amacı ile oluşturulan kurslarda fiilen görev aldığı sıralarda Bakırköy Kültür Kolejinde münhal bulunan İngilizce öğretmenliğine kabul edilmesinin sonucu olarak devrimci arkadaşları ile temaslanacağını kısa bir süre için kaybetmesine rağmen YILMAZ ELMAS'la olan münasebetlerini sürdürdüğü, Fatih'deki TÖB-DER'de oluşturdukları buluşmalardan birinde MİHRİ BELLİ tarafından hazırlanan ÖZ ELEŞTİRİ'yi kendisine veren YILMAZ ELMAS'ın tavsiyesine uyarak kendi etrafında BEKİR SEMERCİ, NECATİ DAĞ, HÜSEYİN UYSAL adlarındaki öğretmenlerin iştirakleri ile oluşturduğu grup içinde yaptığı çalışmalardan olumlu bir sonuç alamamasına rağmen HAREKET içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

13- SELAHATTİN ATASEVER : BEKTEMUR BIÇAKCI'nın Feriköy Sular İdaresinde oluşturduğu grup içinde çalışmalara katılan SELAHATTİN ATASEVER'in İstanbul Üniversitesinde başlatılan Boykot ve İggal olayları sırasında sağ ve sol cephe arasında vuku bulan çatışmalarda hayatlarını kaybeden öğrenciler için düzenlenen forum ve yürüyüşlere katıldığı sıralarda tanıma olanağını bulduğu bazı sola açık devrimci öğrencilerin devamlı telkinlerin tesirinde kalarak bu çizgi üzerinde yaptığı çalışmalarını 1970 senesinde amcası FEVZİ ATASEVER'in Halkalı'daki evine akrabası KADİR KILIÇ ile yerleştiği günlerde başladığı, bu sıralarda ÖZTÜRK AYDIN adındaki bir arkadaşının aracılığı ile tanıdığı KOÇALI BIÇAKCI, NEVZAT ARAS adlarındaki kimselerle yakın ilişkiler içine girerek teorik düzeyde yaptığı çalışmaları sürdürdüğünde Bektemur BIÇAKCI'nın kardeşi KOÇALI BIÇAKCI vasıtası ile kendisine yolladığı Türkiye'deki Petrol ve madenleri kendi çıkarlarına göre işleyen Amerika'nın izlemekte olduğu sömürü politikasının konu yapan (BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE) adındaki dergiyi okuduğunda ülkedeki mevcut düzene karşı olan nefretinin arttığı, yine bu sıralarda yakın ilişkiler içinde olduğu KOÇALI BIÇAKCI ile teorik düzeydeki çalışmalarını sürdürdüğü günlerde kendi etrafında bir grup oluşturması hususunda öneride bulunan KOÇALI BIÇAKCI'nın tavsiyesi üzerine NAHİYETTİN ERASLAN, KADİR KILIÇ ve NEVZAT ARAS'tan müteşekkil bir grup oluşturmak maksadı ile çalışmalara giriştiği

günlerde KOÇALI BIÇAKCI ile gittikleri Küçükçekmece'deki Cennet durağında ERKUT SELÇUK'tan aldığı (GENÇLİĞİN YERİ) başlıklı bildiri ile önceden KOÇALI BIÇAKCI tarafından kendisine verilen (BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE) adlı dergiyi gurup çalışması yaptığı arkadaşlarına okuttuğu, bir sonraki buluşma sırasında yine ERKUT SELÇUK'tan alıp bir kısmını KADİR KILIÇ'a verdiği H.H. imzalı (GENÇ KARDEŞ) başlıklı bildirilerde mevcut rumuzun manasını, Milli Demokratik Devrim çizgisinde çalışma yapan büyük klik ve fraksiyonları bir cephe altında toplamayı amaç edinen ve kendilerinin de içinde oldukları Haziran Hareketi isimli örgütün kısaltılmış şekli olarak izahını yapan ERKUT SELÇUK'un (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabın eleştirisi ile birlikte içinde buldukları harekete yön veren Milli Demokratik Devrim stratejisi hakkında kendisine bilgi verdiği, Kurban Bayramındaki tatilden istifade ederek eşi ile birlikte İzmir'e giden NEVZAT ARAS'a ait evde (YER YÜZÜNDE HAYATIN BAŞLANGICI VE CANLILARIN ORTAYA ÇIKIŞI) başlıklı yazının ERKUT SELÇUK tarafından eleştirisinin yapıldığı toplantılara katılışından yakalandığı tarihe kadar resmi bir kuruluş içinde bu tür yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

19- RİDVAN AKDENİZ : ENVER AVCI tarafından Beykoz kesiminde oluşturulan gurup içinde yapılan çalışmalara katılmadan önce sol tandanslı kitaplar okuyarak yaptığı şahsi çalışmalarını 1972 yılının Nisan ayında tanıştığı ENVER AVCI'nın kendisine yaptığı devamlı telkinlerin sonucu olarak kellektif şekle yönelen RİDVAN AKDENİZ'in önceleri Otaltepe civarındaki mezkûn olmayan sahalarda bilahare kendisine ait evde ENVER AVCI tarafından eöitilmesine tekaddüm eden 1972 Ekim ayında FUAT ÇAKMAK'ın evinde barınmasına rıza gösterişinden kısa bir süre sonra altındaki daireye yerleşmesini müteakip Milli Demokratik Devrim görüşünü yansıtır şekilde telkinlerde bulunan ENVER AVCI'dan aldığı (BAŞ ÇELİŞKİ), (ÖZ ELEŞTİRİ), (İŞKENCE ÜZERİNE), (HAZİRAN) başlıklı dergi ve notları FUAT ÇAKMAK'la birlikte okuduğu, aynı günlerde beraberinde getirdiği bir kitaptan notlar çıkararak MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ı arzusu üzerine bir kaç gece evinde misafir edip ENVER AVCI tarafından işçi kesiminde

çalışma yapması istenen FUAT ÇAKMAK'ı BURHAN BAKSI isimindeki işçi ile tanıştırdığı sıralarda örgüte yardım amacıyla 300.- lira kadar bir parayı ENVER AVCI'ya verişinden yakalandığı güne kadar gurupla olan irtibatını sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

20- AYŞAN GÜNDÜZ : ENVER AVCI'nın Beykoz kesiminde oluşturduğu gurup içinde çalışmalara başlamadan önceki tarihlerde İ.Ü. ne bağlı fakültelerde oluşan öğrenci olaylarını yakından izleyip TÖS'ün düzenlediği öğretmen boykotuna ve bilahare 15-16 Haziran işçi yürüyüşüne fiilen katılımının sonucu olarak sola sempati duyan AYŞAN GÜNDÜZ'ün; 1970-1971 yıllarında kalmakta olduğu Aydın Talebe Yurdunda tanıma fırsatını bulduğu ENVER AVCI'dan aldığı (EKONOMİ POLİTİK), (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (YAZILAR), (ANA), (DEMİR ÖKÇE), (FELSEFENİN TEMEL İLKERİ) gibi kitaplarla bilinçlenirken YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY gibi sol çizgi üzerinde çalışma yapan öğrencilerin ENVER AVCI'nın Horhor'daki evinde oluşturdukları toplantılara muntazaman katıldığı, 15-16 Haziran tarihlerindeki işçi yürüyüşüne katıldığı sıralarda tanıdığı ŞÜKRÜ CEYHAN'ın Cerrahpaşa'daki evinde AYKUT ve ERKUT SELÇUK kardeşleri tanımasını takiben aynı evde oluşturulan toplantılarda da ENVER AVCI'nın izahını yaptığı Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsediği, yine bu sıralarda RIDVAN AKDENİZ ile hissi ilişkisi bulunan AYŞE EDİNCİK adındaki öğretmen ile birlikte gittikleri Üsküdar'daki Hacı Baba gazinosunda (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) (ÜRETİM BİÇİMLERİ), (İŞKENCE ÜZERİNE) başlıklı kitap ve notları okuyarak eğitim çalışması yaptıkları, bu arada okuması için (BOLŞEVİK PARTİ TARİHİ) adlı kitabı verdiği AYŞE EDİNCİK'ten devrimci çalışmalarda kullanılmak üzere aldığı 40.- lira ile birlikte kendi payına düşen miktarı da ENVER AVCI'ya verdiği, 1972 Kasımında (İŞKENCE ÜZERİNE) (KADIN VE KOMÜNİZM) (İLKEL KOMÜNEL TOPLUM), (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR) başlıklı kitap ve broşürleri ENVER AVCI'dan alışından gözaltına alındığı tarihlere kadar faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

21- AYŞE EDİNCİK : ENVER AVCI'nın Beykoz kesiminde oluşturduğu gurup içinde çalışma yapan AYŞE EDİNCİK'in 1971 yılı Eylül ayında Kavacık'taki Karakaşlı ilkokuluna atanmasını takiben meslekdaşı RIDVAN AKDENİZ ile birkaç öğretmen arkadaşının kendi/lerine evlerde zaman zaman

oluşturdukları ve kendisinin de katıldığı toplantılardan birinde AYŞAN GÜNDÜZ tarafından eğitilmesinin karar altına alınmasını müteakip adı geçenle birliktesol çizgi üzerinde yaptıkları eğitim çalışmalarında (DİŞLEKTEK VE TARİHİ MATERİYALİZM) (BOLŞEVİK TARİHİ), (İLKEL TOPLUM-FEODAL TOPLUM-ÜRETİM İLİŞKİLERİ) başlıklı not ve kitapları okudukları, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı güne kadar içinde bulunduğu gurupla olan ilişki ve münasebetlerini sürdürdüğü anlaşılacakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

22- FUAT ÇAKMAK : İBRAHİM REİS adında bir şahsın teknesinde çalıştığı 1972 Mayısında kendisine (TÜRKİYE'DEKİ AMERİKA ve İKİLİ ANLAŞMALAR) adlı kitabı veren TÜRKER adındaki arkadaşının aracılığı ile katılma olanakını bulduğu Kumkapı'daki evde oluşturulmakta olan örgütsel çalışmalara başlayan FUAT ÇAKMAK'ın; ENVER AVCI'dan aldığı (EKONOMİ POLİTİK) başlıklı kitabı okuyuşuna tekaddüm eden 1972 Ağustosunda kalacak bir yeri olmadığı için çareyi askere gitmekte bulması üzerine ENVER AVCI' tarafından Dolaybağı'nda oturan RIDVAN AKDENİZ'in evine yerleştirildiği, bir süre sonra AHMET ERDOĞAN adına düzenlemiş olduğu nüfus kağıdını kendisine verip kalmakta olduğu evin alt katına yerleşen ENVER AVCI'dan aldığı (TÜRKİYE SOSYALİZMİ), (EKONOMİ POLİTİK) (PARTİ TARİHİ), (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI), (HAZİRAN) gibi dergi ve kitapları okuduğu günlerde Milli Demokratik Devrim çizgisi etrafında Türkiye'de mevcut sol fraksiyonları tek cephe altında toparlamayı gaye edinen HAZİRAN HAREKETİ adındaki örgüte bağlı olarak çalışma içinde olduğunu ENVER AVCI'dan öğrendiği, yine aynı günlerde RIDVAN AKDENİZ ile birlikte oturduğu eve gelip 3-4 gün kadar kalan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'la tanışma olanakını bulduğu, ENVER AVCI, MİHRALİ YENER, KAZIM IŞIK, MİKAIL KAYAM, RIDVAN AKDENİZ, AYŞAN GÜNDÜZ, AYŞE EDİNCİK'in iştirakleri ile oluşan toplantıları müntazaman izleyip ENVER AVCI tarafından kendisine verilen (ÖZ ELEŞTİRİ)yi okuyuşundan yakalandığı güne kadar gurup içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılacakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

23- ETHEM OGAN : 1970 senesinde (TIP)'in Kadıköy İlçe Merkezinde ŞEVKİ AKŞİT tarafından verilen konferansları ilgi ile izlediği günlerde önce bir arkadaşı ile birlikte TIP'e ait bildirileri bilahare (DİSK)'in (İşçilerin sendika seçme hakları) üzerine kaleme aldığı bildirileri muhtelif yerlerde dağıtarak teorik bilgisi yanında pratiğini de geliştiren ETHEM OGAN'ın; 15-16 Haziran işçi yürüyüşlerine bilfiil katılıp ŞEVKİ AKŞİT ile olan münasebet ve ilişkilerini sürdürdüğü, Sıkıyönetimin ilânını takib eden günlerde (TÜRKİYE SOLU) dergisinde oluşturulan toplantılara katıldığında ŞEVKİ AKŞİT'in isteğine uyarak adı geçen dergi ile ilgili bazı afişleri Zeytinburnu'nda muhtelif yerlere yapıştırırken güvenlik kuvvetlerince yakalandığı, 1971 yaz aylarında okuldan ve TÜRKİYE SOLU dergisinden tanıdığı YAŞAR UZUNBAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, AKIN ÇITAKOĞLU gibi devrimcilerle birlikte eğitim çalışmaları yaptığı AYDIN Talebe yurdunun Güvenlik Kuvvetlerince kontrol altına alınması üzerine Anadolu yakasında çalışma yapan bir kısım sola açık öğrencilerin devam etmekte oldukları Kalamış'daki bir kahveye gidip gelişlerinde NERAT MANER, HAKKI YÜKSELEN, MURAT CEYİŞAKAR adlarındaki öğrencileri tanıdığı, aynı senenin Sonbaharında YAŞAR UZUNLAR ile birlikte bir kısım devrimcilerin iştirakleri ile kendisine ait evde oluşturulan toplantıda Türkiye'deki devrimci hareketlerin eleştirildiği, aynı tarihlerde bir yandan ŞEVKİ AKŞİT ile olan temaslarını sürdürmesine mukabil diğer yandan buluşma yerleri Çan-Çan kafeterya olan devrimcilerle ilişkilerini geliştirme gayreti içine girdiği, 1972 senesinin ilk aylarından birinde ŞEVKİ AKŞİT ile KAYHAN EDİP SAKARYA'nın buluşmalarını temin ettiği günü akşamında YAŞAR UZUNLAR, SELAHATTİN TÜRKOKAY, ENVER AVCI, AYŞAN GÜNDÜZ'ün iştirakleri ile Aksaray'daki evde oluşturulan toplantıda devrimci çalışmalarda kullanılmak üzere 60.- lira kadar para yardımında bulunduğu, 1972 Şubatında Türkiye'nin Noto'ya girişinin yıl dönümü münasebetiyle yapılan hazırlıkları proterso maksadı ile Cevizli tren istasyonu civarındaki muhtelif yerlere (BAĞIMSIZ ÜLKE), (KAHROLSUN FAŞİZM) gibi sloganları yazdığı, . sıralarda bazı arkadaşlarının Sıkıyönetim Mahkemelerince tutuklanmaları ile beliren durumları görüşmek üzere ziyaretine gittiği ENVER AVCI tarafından teskin edildiği, 1972 yılı Nisan ayında HAKKI YÜKSELEN ile birlikte lastik harflerle bastıkları

(BAĞIMSIZ TÜRKİYE) (YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM), (KAHROLSUN FAŞİZM) sloganlarını havi 150-200 kadar etiketi ENVER AVCI'ya verdiği, 1972 Mayısında SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı ve üzerlerinde (DEVRİNCİLER ÖLÜR DEVRİMLER SÜPER) gibi sloganlar bulunan pul ve etiketleri Gazetecilik Enstitüsünün duvarlarına yapıştırdığı, aynı günlerde irtibat kurduğu ENVER AVCI tarafından Kadıköy bölgesindeki Eğitim gurubunda vazifeli HAKKI YÜKSELEN'le CÜNEYT ALTUNÇ'un eğitilmeleri görevini üzerine almasını takiben HAKKI YÜKSELEN'in evinde (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabın eleştirisini yaptığı, 1972 Haziranında SÜLEYMAN ÖNEN'in verdiği Sıkıyönetim görevlilerini tahkir ve tezyif niteliğindeki 50-60 kadar pul ve etiketi MURAT CEYİŞAKAR ve HAKKI YÜKSELEN'le Pendik civarındaki duvar ve direklere yapıştırdığı, okulların açılışına tekaddüm eden günlerde SÜLEYMAN ÖNEN'in bu husustaki tavsiyesi üzerine Kadıköy yakasında yürütmekte olduğu faaliyetleri MURAT CEYİŞAKAR'ın sorumluluğuna devrettiği, aynı günlerde Aksaray'daki MURAT Paşa durağında irtibat kurduğu ERKUT SELÇUK tarafından Eğitim Enstitüsünde guruplar oluşturması hususunda görevlendirilmesini müteakip münasebet kurup kendilerine (BAĞIMSIZ TÜRKİYE) başlıklı broşürlardan verdiği FATMA OĞUZ ve ENVER ÖDER adlarındaki öğrencileri bir süre eğitmeye çalışmış olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadığı, yine aynı tarihlerde Gazetecilik Enstitüsüne gidip gelişleri sırasında tanıdığı BEDRİYE adındaki kız öğrencinin aracılığı ile tanıma olanakını bulduğu MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ı aynı senenin Ağustos ayında bir geceliğine misafir edişinden kısa bir süre sonra 4. Levent'te bir buluşmaları sırasında MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın kendisine verdiği (ÖZ ELEŞTİRİ) yi okuduğu, bir yayınevinde çalışmakta olan MUZAFFER ERDOST'un kardeşi İLHAN ERDOST'tan aldığı (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (YAZILAR), (TÜRKİYE'DEN NOTLAR) gibi sol tandanslı kitapları MUSTAFA İLKER GÜRKAN'a intikalini sağladığı 1972 Aralık ayı içerisinde BEDRİYE GÜRKAN'ın getirdiği (ÖZ ELEŞTİRİ)ye ait müsveddeleri mumlu kağıda çekip iade ettiği, bir süre sonra Kadıköy'de muhtelif yerlere bazı pul ve etiketleri yapıştırmasına mâni olan bekçilerin takibinden kaçmayı başarıp kendisine sığınan HAKKI YÜKSELEN'i evinde barındırdığı, 1973 Ocak ayı başında (HAZİRAN), (GENÇLİK VE İŞKENCE ÜZERİNE) başlıklı muhtelif not ve bildirileri Depo durağında kendisine teslim eden BEDRİYE GÜRKAN'dan SÜLEYMAN



ÖMEN'in yakalanmış olduğunu öğrenmesi üzerine eve getirdiği bildiri ve notları Emniyet tedbiri olarak kendisine ait pikabın oparlör kısmına gizlediği, yakalandığı tarihe kadar HAREKET içindeki temas ve çalışmalarını muntazaman sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 maddesini ihlâl ettiği,

24- BEKİR YILDIRIM : HAREKET'e bağlı Beykoz kesiminde oluşturulan gurup içinde çalışma yapan BEKİR YILDIRIM'ın bazı problemleri sebebiyle Bakanlığın kendisini güç durumda bırakan uygulamalarına karşı ülkede düzen değişikliğini bir hal çaresi olarak düşünüşüne tekaddüm eden 1969-1970 ders yılında Beykoz Kaynarca köyü ilkokulunda öğretmenlik yaptığı sınıflarda tanıdığı ENVER AVCI'nın devamlı telkinleri sonucu Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemiş bulunan devrimci bir çevre içine girdiği, 1972 senesinin Mart ayındaki ziyareti sırasında kendisini teorik yönden kifayetsiz bulan ENVER AVCI'nın tavsiyesine uyarak muhtelif sol kitaplar okumaya başladığı, 1972 Nisnında getireceği silahları saklaması hususundaki talebini olumlu karşıladığı ENVER AVCI'dan sömürülen Türkiye'de proleterya diktatörlüğünün oluşturulmasına yönelik çalışma içinde olduklarını öğrendiği, 1972 Mayısında Sıkıyönetim Komutanlığınca aranmakta olan AKIN ÇITAKOĞLU'nun KAZIM IŞIK'ın da gayretleri ile Akbaba köyündeki bir kahvede iş bulup yerleşmesine vesile olmasını takiben birlikte eğitim çalışması yaptıkları, aynı senenin Haziran ayında ENVER AVCI'nın bir çanta içinde getirdiği dört tabanca ile muhtelif ebat ve boylardaki tahrip kalıplarını oturmakta olduğu köyden tanıdığı bir şahsın evinde muhafazaya gayret ettiği günlerde ENVER AVCI tarafından temin olunan bazı sol yayınları okumakla vakit geçirdiği, Akbaba köyünde haykeltraşlık yapmakta olan MEHMET İNCİ'nin yanında boğaz tokluğuna çalışmaya başladığı 1972 Temmuz ayında Çöplük mahallesinde kiraladığı eve getirdiği tabancalardan bir tanesini İSMET adındaki bir şahsın aracılığı ile Tophane'de meyhane işleten birisine 1000.- lira mukabilinde sattığı, aynı günlerde tabancalardan bir tanesini ENVER AVCI tarafından kendisine gönderilip ancak sıfat ve kimliğini bilmediği bir şahsa verişinden kısa bir süre sonra Akbaba köyüne gelen ENVER AVCI'nın verdiği iki tabanca karşılığında evde bulunan toplu tabancayı

geiri aldığı, aynı günlerde kendisinde bulunan tabancalardan bir tane-  
sini Denizcilik Bankasında çalışan EŞREF ÖZTÜRK'e sattığı günlerde Ak-  
baba köyüne gelen ENVER AVCI'dan aldığı HAZİRAN adlı dergiyi AKIN ÇI-  
TAKOĞLU ile birlikte okuduğu, ENVER AVCI ile birlikte ziyaretine git-  
tikleri KAZIM IŞIK'ın evinde MİKAİL KAYAM ve YILMAZ ELMAS'ın bazı not  
ve bildirimleri daktilo edişlerine tanık olduğu günlerde Çöplük mahal-  
lesindeki oturmakta olduğu evin kirasını ödeyemeyecek durumda olması  
nedeniyle ev sahibi tarafından evi terke mecbur edilmesini müteakip  
ENVER AVCI'nın AKIN ÇITAKOĞLU ile kendisine gönderdiği patlayıcı mad-  
deleri İstinye'deki Kavel Kablo Fabrikasında çalışan LÜTFİ SANİN'in  
evinde sakladığı, aynı senenin Ağustos sonunda hissi ilişkiler kur-  
duğu FERİHAN İNCİ adındaki kız arkadaşının arzusunun uyararak tahrip ka-  
ğıplarını teslim ettiği AKIN ÇITAKOĞLU'ndan aldığı 100.- lira ile Ela-  
zığ'a ve bilahare Manisa'ya gittiği, 1972 Kasımında kendisine ait nü-  
fus cüzdanını göndermesi için AKIN ÇITAKOĞLU'na yazdığı mektup üzerin-  
deki zarftan Manisa'da olduğunu öğrenip yanına gelen ENVER AVCI ile  
kurduğu ilişkilerini yakalandığı tarihe kadar muntazaman sürdürdüğü  
anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5-264 ncü maddeleri ile birlikte 6136 sayılı  
kanununun 1308 sayılı kanunla değişik 13 ncü maddesini ihlâl ettiği,

25- AYKUT SELÇUK : Sıkıyönetimin ilânını takiben paniğe kapı-  
lıp dağılan devrimcilerin kısa bir süre içinde adeta karargâhı haline  
gelen Kumkapı'daki eve kardeşi ERKUT SELÇUK ve ŞÜKRÜ CEYHAN ile birlikte  
gelip yerleştiği günlerde BAHATTİN YÜCEL, ENVER AVCI, AYŞAN GÜNDÜZ,  
KAYHEN EDİP SAKARYA, TARHAN ÖZGÜR, ŞÜKRÜ CEYHAN ve ERKUT SELÇUK'un  
iştirakleri ile oluşan toplantılara katıldığında ENVER AVCI'nın getir-  
diği yazı makinasında bazı not ve bildirimlerin hazırlanmasına yardımcı  
olduğu, bir süre sonra Sıkıyönetim K.lığınca aranan kardeşi ERKUT SEL-  
ÇUK'un kısa bir müddet guruptan ayrılışına tekaddüm eden günlerde ŞÜKRÜ  
CEYHAN ve BAHATTİN YÜCEL ile birlikte yerleştikleri Akaret'lerdeki Yiğit  
Apartmanında oluşan toplantıları izlediği, aynı seneni kış aylarından  
birinde gurup tarafından titizlikle uygulanan illegalitenin icabı olarak  
aynı yerde devamlı kalıp dikkati çekmemek prensibinden hareketle Şişli  
Kocamansur sokağındaki eve taşındıkları sıralarda ŞÜKRÜ CEYHAN'ın ŞEMSI  
RECAN'dan aldığı çok miktardaki sol tanslı kitabı eve getirişine tanık

olduğu, gözaltına alındığı tarihlere kadar içinde bulunduğu grup çalışmalarını muntazaman sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

26- ERDOĞAN ÇALAK : HAZİRAN HAREKETİ'nin Rumeli yakasındaki lise kesiminde ortaya koyduğu çalışmalarını yöneten SÜLEYMAN ÖNEN'le birleşik cephe oluşturulmasına matuf temaslar yapan ERDOĞAN ÇALAK'ın; liseden arkadaşı olup ağabeyisi SALİH ALEV ER ile birlikte sol çizgi üzerinde teorik ve pratik yönlerden çalışma yapmakta olan SADIK AKIN ER adındaki arkadaşı ile yakın ilişkiler içine girişini takiben sol yelpazesi içinde belirlenen etken çalışmalara yöneldiği, evinin yakınındaki kahvede buluşup muhtelif liselere mensup öğrencilerle (MARKSİZMİN TEMEL KİTABI) (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ) (AİLENİN ÖZEL MÜLKİYETİ VE DEVLETİN KÖKENİ) gibi kitapları okuduğu sıralarda Mecidiyeköy lisesinden AHMET adındaki arkadaşı ile Marmara sinemasının altındaki pastahanede bir müddet sürdürdükleri temas sonunda adı geçen lisede devrimci çalışmalar yapan bir gurubu kendisine bağlama olanağını bulduğu, 1972 senesinin ilk aylarında FARUK AĞCA adındaki öğrenci ile geliştirdiği münasebetler sonunda, (HAZİRAN HAREKETİ) adlı örgüte bağlı olarak çalışma yaptıklarını söyleyen gurupla birlikte teorik ve pratik düzeylerde faaliyete yönelmeyi cazip bulması üzerine aynı senenin Mart ayı başlarında Mecidiyeköy lisesinde okumakta olan AHMET adındaki öğrenci ile birlikte FARUK AĞCA, SÜLEYMAN ÖNEN, ÖMER ÜLGENCİLER ve bazı arkadaşlarının iştirakleri ile oluşan Aksaray'daki toplantıda konuşma yapan SÜLEYMAN ÖNEN'in tasirinde kalarak birlikte çalışma yapmayı kabul ettiği, aynı senenin Nisan ayında SADIK AKIN ER, YUSUF KEMAL TENGİRŞEK, TAMER GÖRAL, NECMİ KARUL ve ÜLKÜ AYVAZ adlarındaki ekip arkadaşları ile birlikte KARDEŞLER başlıklı bildirimleri Rumeli yakasındaki muhtelif liselerde dağıtarak pratiğini geliştirdiği anlaşılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 nci maddelerini ihlâl ettiği,

27- MEHMET GÖK : ERKUT SELÇUK'un İhsan Mermerci lisesi kesiminde oluşturduğu guruba bağlı olarak çalışma yapan MEHMET GÖK'ün MEHMET TEKEŞ adındaki arkadaşı ile birlikte ENVER AVCI, YAŞAR UZUNLAR, AYŞAN GÜNDÜZ, SELAHATTİN TÜRKOKAY, SÜLEYMAN ÖNEN gibi sola açık öğrencilerin

eğitim çalışması yaptıkları Aksaray'daki eve gidişini takip eden günlerde bu öğrencilerce kendisine verilen (İNSANIN DÜNYAYA GELİŞİ) (TEORİ VE PRATİK), (KOMÜNİST MANİFESTO) gibi kitapları okuyarak bilinçlendiği, YAŞAR ÜZÜMLER ve SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın muhtelif liselerde okumakta olan devrimci öğrencilerle oluşturdukları toplantıların yapıldığı Aksaray'daki eve ziyaretlerinden birinde AKIN ÇITAKOĞLU ile ERKUT SELÇUK'u tanıma fırsatını bulduğu, bu sıralarda okuduğu, (SERMAYE-ÜCRET-KÂR) adlı eserin izah ve eleştirisini yapan ERKUT SELÇUK ile mevcut temaslarını sürdürüşüne tekaddüm eden 1972 Martında ilişki kurduğu ENVER AVCI'nın tavsiyesine uyarak Yarımca'daki işçi kesiminde yaptığı çalışmalardan olumlu sonuç alamadığı, Yarımca'dan İstanbul'a döndüğü günlerden birinde bir paket içinde ERKUT SELÇUK'tan aldığı bildirilerin Taksim'de bir turizm şirketinde çalışmakta olan BAHATTİN YÜCEL'e teslim ettiği sıralarda Taşlıtarla'daki bir eve birlikte yerleştiği ERKUT SELÇUK'la Merih pastanesinde kendilerini bekleyen bir şahıstan her türlü nüt ve yazıyı basma olanağı bulunan basit şekildeki araç ve gereçleri teslim aldıkları, bu şekilde HAZİRAN DERGİSİ'ni teksir ederek çoğaltma imkanını bulan ERKUT SELÇUK'a yardım ettiği günlerde polis tarafından göz altına alınan arkadaşlarının kendisini güç duruma sokabileceklerinden çekinip terk etmek zorunda kaldıkları evdeki not ve kitapları SÜLEYMAN ÖNEN'e, teksirde kullandıkları araç ve gereçleri kendisi ile aynı şirkette çalışan YUSUF KARAÇORLU adındaki arkadaşının Sağmalcılar'daki evine bıraktığı ve 1972 senesi Aralık ayında Güvenlik Kuvvetlerince tutuklandığı tarihe kadar bu tür faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

28- ŞEREF YALÇIN : ENVER AVCI'nın Boğaz kesiminde oluşturduğu, grup içinde çalışma yaptığı iddia olunan ŞEREF YALÇIN'ın; Mimarlık Fakültesinde okuduğu sıralarda Beşiktaş Kılıç Ali mahallesindeki bir eve yerleştiği 1972 senesinin Ocak ayını takip eden günlerde kendisi ile beraber kalmaya başlayan BAYRAM ALİ KAYHAN'ı arada sırada ziyarete gelip bir seferinde iki üç gün kadar evlerinde kalışı sırasında tanıdığı ENVER AVCI ile yüz yüze gelmiş olmaktan öte gitmeyen tanışıklığı dışında yasalara ters düşen çalışma

saptığına dair delil bulunmadığı anlaşılmakla 353 sayılı kanunun 105 nci maddesi gereğince müsnet suçundan dolayı kamu davası ikamesine mahal olmadığı.

29- FATMA OGUZ : TÖS ve İLK-SEN'in Ankara'daki toplantılarına temsilci olarak katıldığı günlerde YILMAZ ELMAS'la tanışan FATMA OGUZ'un bu ilişkisini İstanbul'a dönüşte okuduğu Fikirtepe Eğitim Enstitüsünde ve TÖS lokalinde sürdürdüğü sıralarda YILMAZ ELMAS vasıtası ile tanıyıp seyrek olarak ziyaretine gittiği SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün evinde YILMAZ ELMAS ile YAVUZ HAKYEMEZ'in gizli gizli konuşmalarına tanık olduğu, 1972 senesinde TÖB lokalinde YILMAZ ELMAS'ı ziyareti sırasında tanışmalarını vesile ittihaz ederek kendisini teorik düzeyde eğitmeyi görev kabul eden ERKUT SELÇUK ile kısa bir süre ilişki kurduğu, bu nedenlerle Vatan cad-desindeki bir açık hava gazinosunda sürdürülen buluşmalardan birinde sebep göstermeye dahi fırsat bulamadan buldukları yeri terkeden ERKUT SELÇUK ile ve bu olaydan kısa bir süre sonra da ENVER ÖNDER adındaki okul arkadaşları ile nişanlanması üzerine de YILMAZ ELMAS ile olan temasını kesmiş olmasının sonucu olarak bir tesadüf neticesinde işçine girdiği guruba tan koptuğu saptanmış olmakla 353 sayılı kanunun 105 nci maddesi uyarınca kamu davasının ikamesine mahal olmadığı,

30- BAHATTİN YÜCEL : Kayseri lisesinde okuduğu sıralarda tanıdığı ŞÜKRÜ CEYHAN'a 1971 senesinde rastlayışını müteakip önce Laleli' civarındaki kahvede ve bilahare ENVER AVCI'nın Beykoz kesiminde oluşturduğu guruba bağlı olarak evlerde yapılan çalışmalara katılan BAHATTİN YÜCEL'in; aynı günlerde tanıştığı ERKUT SELÇUK ile o sıralarda yurdun muhtelif yerlerinde devrimciler tarafından ortaya konup tasvip etmedikleri tedbir hareketleri yerine oluşturulacak devrimci kadroların ideolojik yönden silahlandırılmaları halk tabakaları tarafından arzu edilen düzenin tezgahlanacağı hususunda fikir birliğine varmaları üzerine ya ın ilişkiler içine girdiği, 1971 Kasım ayında ŞÜKRÜ CEYHAN, ERKUT SELÇUK ve AYKUT SELÇUK'un Kumkapı'daki evlerine yerleştiği günlerde tanıma olanğını bulduğu AKIN ÇITAKOĞLU ve TARHAN ÖZGÜR ile birlikte yeni yeni başlayan toparlanma hareketlerinin karargâhı haline gelen bu evde oluşan tüm çalışmalara katıldığı, 1972 Haziranında Akaretler'deki evin zemin katında

ŞÜKRÜ CEYHAN ve AYKUT SELÇUK ile birlikte henüz yerleşmiş oldukları evde ERKUT SELÇUK, ENVER AVCI, AYŞAN GÜNDÜZ, SÜLEYMAN ÖNEN, KAYHAN EDİP SAKARYA'nın iştirakleri ile oluşan toplantıları izlediği günlerden birinde ENVER AVCI'nın aracılığı ile temas kurduğu KAYHAN EDİP SAKARYA'yı Kışıkçekmece tren istasyonu civarındaki bir eve kendisine ait binek otosu ile götürdüğü, 1972 Haziranında Okmeydanı civarında yapılan buluşma sırasında MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın kendisinden yabancı bir pasaport temini hususundaki talebini elinde olmayan sebeplerle karşılayamayışından kısa süre sonra devrimci çalışmalarda kullanılmak üzere ENVER AVCI'nın kendisinden istediği 100.- lirayı ŞÜKRÜ CEYHAN'a teslim ettiği, Akaretler'deki evi terk ederek taşındıkları Şişli'deki dairede ŞÜKRÜ CEYHAN'dan aldığı (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM BİÇİMLERİ) başlıklı teksir yazıyı okuduğu günlerde tanıma olanağını bulduğu SÜLEYMAN ÖNEN'le yakın ilişkiler içine girdiği, 18.12.1972 günü ŞÜKRÜ CEYHAN ile birlikte Bakırköy civarında oturan ŞEMSİ ERCAN adındaki bir şahıstan aldıkları bir sandık ve ayrıca çuval içindeki sol kitapları Şişli'deki evlerine getirdikleri, Güvenlik kuvvetlerince yakalanıp gözaltına alındığı tarihlere kadar yasalara ters düşen bu tür faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T. C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

31- FARUK AĞCA : SÜLEYMAN ÖNEN'e bağlı olarak Rumeli yakasındaki lise kesiminde çalışma yapan FARUK AĞCA'nın; Pertevniyal Lisesinde son sınıfa devam ettiği zamanlara tekaddüm eden 1970-1971 ders yılı içinde (FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ), (FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ), (EKONOMİ POLİTİK), (SOSYALİZMİN ALFABESİ) ve (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) gibi sol tandanslı kitapları kendisine veren SÜLEYMAN ÖNEN, SELAHATTİN TÜRKOKAY ve ÖMER ÜLGENCİLER adlarındaki devrimcilerle olan münasebetlerini sürdürmesi yanında kardeşi HALUK AĞCA'nın etrafında oluşan bir gurubun çalışmalarına katıldığı, bu şekilde sürdürdüğü teorik çalışmalarını yanında bir arkadaşı ile birlikte Site talebe yurdu duvarlarına (BAĞIMSIZLIK MİTİNGİNE KATIL) (YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM) gibi sloganları ihtiva eden afişleri yapıştırarak pratik düzeyde bir çalışmaya yöneldiği 1970 Haziranında Güvenlik kuvvetlerince yakalanıp C.Savcılığına teslim edildiği, bir süre sonra Yenikapıdaki bir gazinoda HALUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİLER, SERTER KAVAKLIOĞLU, SÜLEYMAN ÖNEN ve AHMET KINAY tarafından oluşturulup kendisinin de

katıldığı toplantı sonunda bundanböyle her akşam Balıkesir öğrenci yur-  
dunda bir araya gelip eğitim çalışması yapılmasına ilişkin alınan karar  
üzerine (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) adlı kitabın okunup münâ-  
kaşasının yapıldığı seminerlere iştiraki yanısıra SÜLEYMAN ÖNEN ve HALUK  
AĞCA ile birlikte önceleri Teknik Üniversitenin Taşkılla binasında bila-  
hare 12 Mart Muhtırasının verilmesini müteakip TÜRKİYE SOLU dergisinde  
oluşturulan ve genellikle YAŞAR UZUNLAR ile SÜLEYMAN ÖNEN'in konuştuğu  
DEV-LİS toplantılarını yakından izlediği, 1972 yılı Ocak ayı başlarına  
kadar Devrimci çevre ile bu şekilde temasına sürdürüp çalışmalara katı-  
lan FARUK AĞCA'nın Ocak ayı ortalarında YAŞAR UZUNLAR, SÜLEYMAN ÖNEN  
ve ÖMER ÜLGENCİLER ile birlikte lise kesiminde yapılan çalışmaların  
bir düzene bağlanması hususunda karara varmalarını müteakip Aksaray'  
daki evde yapılan toplantıda bir cephe halindeki birleşmenin ne şekil-  
de olacağı meselesini YAŞAR UZUNLAR'ın ortaya koyduğu, aynı günlerde  
çalışma yaptığı Pertevniyal lisesinde AHMET KINAY ve gurubu ile Kasta-  
monu Cemiyet lokalinde oluşturduğu ilk toplantıda (DİYALEKTİK VE TARİHİ  
MATERİYALİZM) adlı kitabın izahını yapmış olmasına mukabil aynı günlerde  
ÖMER ÜLGENCİ'nin kendisine tanıştırdığı OSMAN adındaki öğrenci ile Ak-  
saray'daki bir kahvede yaptığı çalışmalardan olumlu bir sonuç alamadı-  
ğı, YAŞAR UZUNLAR'ın Aksaray'daki evinde 1972 senesinin Mart ayı son-  
larına doğru oluşturulan toplantı sırasında SÜLEYMAN ÖNEN ile fikir ih-  
tilâfına düşen AHMET KINAY'ın toplantıyı terk edişinden bir müddet sonra  
kardeşi HALUK AĞCA'nın güvenlik kuvvetlerince yakalanması üzerine kendi-  
sinin de güç durumlarda bırakabilecek bu çevreden uzaklaşmasında fayda  
mülâhaza eden ailesince öğrenimine devam etmek üzere Ankara'ya gönderil-  
miş olmasına rağmen sık sık vesile ittihaz edip geldiği İstanbul'da ar-  
kadaşları ile olan ilişki ve münasebetlerini yakalandığı güne kadar sür-  
dürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

32- ŞEFİK ÇALIK : Kadıköy yakasındaki Lise kesiminde MURAT CE-  
YİŞAKAR'a bağlı olarak HAKKI YÜKSELEN' tarafından oluşturulan gurup için-  
de çalışma yapan ŞEFİK ÇALIK'ın; 1971-1972 ders yılı içinde yakın iliş-  
kiler içine girdiği HAKKI YÜKSELEN'in (ÇİMENTO) ve (VE ÇELİĞE SU VE-  
RİLDİ) gibi/sol kitaplar yanında şevamlı telkinlerinin sonucu olarak  
sol çizgi üzerinde yapılan çalışmalara katıldığı, HAKKI YÜKSELEN'in evinde

oluşturulup (DİYALEKTİK) ve (EKONOMİ POLİTİK) gibi sol kitapların okunduğu toplantılardan birinde HAKKI YÜKSELEN'in toplu çalışmalara bir müddet ara verileceğine dair tavsiyelerine uyarak şahsi çalışmaya yönelinmesinden kısa bir süre sonra CÜNEYT ALTUNÇ ve HAKKI YÜKSELEN'lerin evlerinde yeniden başlatılan toplantılara katıldığı, 10 Aralık 1972 günü HAKKI YÜKSELEN ile birlikte suç teşkil eden muhtelif devrimci sloganları havi pul ve etiketleri Kuyubaşı durağı ile Erenköy arasındaki duvar ve direklerle yapıştırmak suretiyle pratik düzeyde faaliyet gösterirken Güvenlik kuvvetlerince yakalanışına kadar gurup içindeki faaliyetlerini muntazaman sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 nci maddesini ihlâl ettiği,

33- İBRAHİM YÜCEL : 1969-1970 ders yılı içinde başlatılıp 4 gün kadar süren öğretmenler boykotu sırasında tanıdığı CÜNEYT ALTUNÇ, REMZİ COŞKUN adlarındaki arkadaşları ile yakın ilişkiler içine girdiği günlerde kendilerine katılan MURAT CEYİŞAKAR ve HAKKI YÜKSELEN'in de iştirakleri ile oluşturulup genellikle yapılan konuşmaların siklet merkezinin İstanbul Fakültelerinde DEV-GENÇ örgütünce sürdürülmekte olan işgal ve boykot hareketlerinin teşkil ettiği toplantılar sonunda bilimsel Sosyalizm hakkında fikir sahibi olabilmek gayesi ile bir araya gelip çalışma yapmalarına karar vermeleri üzerine HAKKI YÜKSELEN'in evinde başlatılıp uzun süre sürdürülen ekip çalışmalarında birlikte okudukları (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM), (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM TARZI) gibi sol yayınların yapılan eleştirisine katıldığı, okulların tatil edilmesi nedeniyle aksayan eğitim çalışmalarının yeniden başlatıp sürdürüldüğü günlerde (EKONOMİ POLİTİK)'i okuduğu, 1972 Nisan ve Mayıs aylarını takip eden günlerden birinde arkadaşlarının bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yakalanmış ve bir kısmının da takip altına alınmış olmaları sebebiyle bir müddet yaptığı ferdi çalışmalardan kısa bir süre sonra ekip çalışmasına yeniden yöneldiği, Güvenlik Kuvvetlerince gözaltına alınıp bilahare tutuklandığı tarihlere kadar yasa dışı çalışmaların muntazaman sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

34- CÜNEYT ALTUNÇ : MURAT CEYİŞAKAR'a bağlı olarak Kadıköy'de oluşan gurup içinde çalışma yapan CÜNEYT ALTUNÇ'un; arkadaşları ile birlikte katıldığı öğretmenler boykotu sırasında kendisi gibi sola açık



REMZİ COŞKUN, ŞEFİK ÇALIK ve HAKKI YÜKSELEN'le yakın ilişkiler içine girişini takip eden günlerde İBRAHİM YÜCEL ve MURAT CEYİŞAKAR'ı tanıma olanağını bulduğu, sol çizgi üzerinde belirlenen şahsî çalışmalarının 1971 senesi Kasım ayında HAKKI YÜKSELEN'in evinde başlatılıp uzun süre sürdürülen toplantılara katılması ile kollektif şekle yöneldiği, bu toplantılarda okunan (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) adlı sol kitabın muhtevası hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek maksadı ile HAKKI YÜKSELEN tarafından çıkarılıp kendilerine verilen özetlerden istifade ettiği, 1972 Nisanına kadar gerek ŞEFİK ÇALIK'ın ve gerekse HAKKI YÜKSELEN'in evlerinde oluşturulup (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabın bulunduğu tüm toplantılara katıldığı, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı tarihlere kadar şahsî veya ekip halindeki çalışmalarını devamlı sürdürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

35- REMZİ COŞKUN : Kadıköy'deki liseler kesiminde oluşan grup içinde çalışma yaptığı saptanan REMZİ COŞKUN'un; Fenerbahçe lisesinde öğrenimine devam ettiği zamanlara tekaddüm eden 1969-1970 ders yılı içinde sempati ile izlediği öğrenci olaylarının yanısıra o sıralarda oluşturulan öğretmen boykotunda yapılan konuşma ve münakaşaların sonucu olarak CÜNEYT ALTUNÇ, İBRAHİM YÜCEL, HAKKI YÜKSELEN, MURAT CEYİŞAKAR ve ŞEFİK ÇALIK adlarındaki öğrencilerin teşkil ettiği bir grup içinde çalışma yaptığı, önceleri okul içinde yapılan ve daha ziyade fikir münakaşası şeklinde beliren çalışmaların okul dışında da sürdürülmesi hususunda teklif sahibi HAKKI YÜKSELEN'in 1971 Kasımında ilk kez olarak evinde oluşturup uzun müddet sürdürdüğü toplantılara katılarak grup çalışmasına yöneldiği, ilk toplantılarda okudukları (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) adlı kitap ile (KAPİTALİZM ÖNCESİ ÜRETİM TARZI) başlıklı notları gereği şekilde kavrayamamaları üzerine HAKKI YÜKSELEN tarafından kendilerine izahlarının yapıldığı, 1972 Nisanında ve onu takip eden günlerde oluşturulan toplantılarda (EKONOMİ POLİTİK) başlıklı kitabı okuyuşundan yakalandığı tarihe kadar ekip çalışmalarını muntazaman sürdürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

36- ÖMER ÜLGENCİ : Devrimci Gençlik Birliği Komitesini oluşturanlardan SÜLEYMAN ÖNEN'e bağlı olarak Pertevniyal lisesinde oluşan grup

İçinde çalışma yaptığı saptanan ÖMER ULGENÇİ'nin; 1970 senesi sonlarına doğru devam etmeye başladığı TÖS lokalinde FARUK AĞCA, HALUK AĞCA, SÜLEYMAN ÖNEN, YAŞAR UZUNLAR ve SERTER KAVAKLIOĞLU gibi sola açık öğrencilerle yakın münasebetler içine girişini müteakiben yapılan ideolojik konuşma ve münakaşaları sürdürüşüne tekaddüm eden 1971 Aralık ayı başlarında okuldan çıktığı bir gün SÜLEYMAN ÖNEN ve SERTEL KAVAKLIOĞLU tarafından Balıkesir Öğrenci yurdunda FARUK AĞCA, HALUK AĞCA, AHMET KINAY, SERTEL KAVAKLIOĞLU ve SÜLEYMAN ÖNEN iştirakleri ile oluşan toplantılara katılmasının sağlanmasını müteakip (FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ) ve (DİYALEKTİK) gibi sol kitapların YAŞAR UZUNLAR tarafından yapılan izah ve eleştirilerini izlediği, 1971 Mart ayında bu toplantılar sırasında bulunduğu ve Vefa lisesini temsilen katılan öğrencilerle yakın ilişkiler içine girdiği günlerde SERTEL KAVAKLIOĞLU, SÜLEYMAN ÖNEN ve FARUK AĞCA ile birlikte okul duvarlarına (YAŞASIN HALK SAVAŞI) sloganına posterleri, aynı günlerde YAŞAR UZUNLAR, SÜLEYMAN ÖNEN, FARUK AĞCA, HALUK AĞCA kardeşlerle birlikte gittikleri Tepebaşı'daki bir evde hüviyetli şahısların bilgi sahibi olamadığımız bir şahsın DEV-GENÇ içinde baliren Çayan gurubunun yanlış yölda olduğunu, gerekirse liselerde bunlara iltizam edenler dışında bir örgütlenmeye gidecek şekilde hazırlıkların yapılmakta olduğuna değindiği, 1972 Ocak ayında FARUK AĞCA'nın daveti üzerine birlikte gittikleri Aksaray'daki evde YAŞAR UZUNLAR'ın devrimci çalışmalara süratle devamda fayda olduğu ve bu nedenle liselerde devrimci oldukları saptanan tüm öğrencilerin çalışmalarına katılmalarının sağlanması şeklindeki öneride bulunuşunu müteakip bir hafta sonra aynı evde oluşturulan toplantıda FARUK AĞCA ile YAŞAR UZUNLAR'ın Pertevniyal ve Vefa liselerinde, SÜLEYMAN ÖNEN'in Kabataş lisesi ile Kadıköy yakasındaki liselerde kendisinin Zeytinburnu, Eyüp ve Sağmalcılar liselerinde çalışma yapmalarının karar altına alındığı, Aksaray'daki evde yapılan mutlak toplantılardan birinde YAŞAR UZUNLAR'dan aldığı (DİYALEKTİK MATERYALİZM) adlı kitaptan çıkardığı notları okuması için verdiği OSMAN ÇALIŞKAN ile birlikte 1972 Şubat ayı başlarında YAŞAR UZUNLAR'ın kalmakta olduğu evde FARUK AĞCA, SÜLEYMAN ÖNEN ile Pertevniyal, Kabataş, Vefa liselerindeki öğrenci temsilcilerinin iştirakleri ile oluşan toplantıya katıldığı, bu toplantıyı takip eden buluşmalar sırasında YAŞAR UZUNLAR'dan temin ettiği bildiri ve notları Plevne Lisesinde okuyan arkadaşlarına intikalle-

rini sağladığı sıralarda SÜLEYMAN ÖNEN'in evinde tanışmaolanağını bulduğu ve İstanbul yakasındaki liselerde geniş çevresi olduğu saptanan ERDOĞAN ÇALAK'ın birleşik cephe anlayışı içinde çalışma yapılmasının gerekli olduğu şeklindeki tavsiyesini diğer arkadaşları gibi olumlu karşıladığı, aynı günlerde SÜLEYMAN ÖNEN'le birlikte gittikleri Fındıkzade civarındaki bir evde tanışıp yakın ilişkiler içine girdiği ERKUT SELÇUK'un bundan böyle sürdüreceği çalışmalarını disipline etmesini bildiği gün teorik olarak istenilen düzeye geleceğine dair ikaz yollu konuşmasını takip eden günlerde SÜLEYMAN ÖNEN'in Plevne lisesinde oluşturduğu guruba intikal ettirmek üzere 4 adet eğitim notunu FARUK AĞCA'ya teslim ettiği, 1972 Mayıs ayı başlarında SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı (BAĞIMSIZ TÜRKİYE), (YAŞASIN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI), (KAHROLSUN EMPERYALİZM) gibi devrimci sloganları ihtiva eden muhtelif sayıda pul ve etiketleri FARUK AĞCA ile birlikte Fındıkzade civarındaki duvarlara yapıştırdıkları, bu sıralarda SÜLEYMAN ÖNEN'den aldığı bazı kitapları ailesinin ısrarı üzerine Ankara'ya gitme hazırlıkları yapan FARUK AĞCA ile birlikte okuduğu, Ramazan Bayramından bir kaç gün önce irtibat kurduğu SÜLEYMAN ÖNEN tarafından FARUK AĞCA'nın Ticaret Lisesinde oluşturduğu gurubu devir alması için görevlendirilişinden yakalandığı tarihe kadar gerek bu gurup ile gerekse içinde bulunduğu çevre ile olan temas ve ilişkilireni sürdürdüğü anlaşılma T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

37- KADİR KILIÇ : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak önce KOÇALI BIÇAKCI tarafından oluşturulup bilahare SELAHATTİN ATASEVER'in mesuliyetine terk edilen Halkalı kesiminde çalışma yapan KADIRKILIÇ'ın; İHSAN Mermerci Lisesindeki sınıf arkadaşı MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile 1971 senisinin ilk aylarında Teknik Üniversitenin Taşkışla binasında oluşturulan DEV-LİS toplantılarında konuşmacıları takip edecek kadar teorik seviyede olmadığını saptamış olması nedeniyle sınıf arkadaşı SAİME ONGER'den temin ettiği kitapları okuyarak şahsi çalışma yaptığı, aynı kesimde faaliyet gösteren akrabası SELAHATTİN ATASEVER ile birlikte oturdukları evde yaptıkları çalışma sırasında SELAHATTİN ATASEVER'in telkin ve ısrarlarına uyarak ekip çalışmasına yöneldiği. günlere tekkadüm eden 1972 senesi yaz aylarında MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ' ile birlikte

Zeytinburnu'ndaki bir spor kulübünün lokaline devam ederek bazı devrimcilerle temas kurma olanağını bulduğu, **lokale** gidiş gelişlerinde tanıyıp kendisine devrim üzerine yazdığı şiirleri okuyan ALİ VARDAL adındaki öğrenciden (İLKEL TOPLUM-FEODAL TOPLUM-KÖLECİ TOPLUM) adındaki kitabı aldığı, kısa bir süre sonra SELAHATTİN ATASEVER'den temin ettiği GENÇ BARDASLAR başlıklı bildirilerden bir kısmını okumaları için verdiği ALİ VARDAL ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile birlikte Küçükçekmece tren istasyonu ile Menekşe arasındaki duvar ve direklere devrimci sloganları ihtiva eden yazılar yazdıkları, 1972-1973 ders yılı içinde devrimci öğrencileri bir araya toplayarak legal çalışma yapabilme gayesi ile OSMAN ÇALIŞKAN tarafından kurulan (HÜR GENÇLİK) Spor Kulübünde tanışma olanağını bulduğu SÜLEYMAN ÖNEN ile kısa zamanda anlaşıp yakın ilişkiler içine girişinden güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı tarihe kadar örgütsel çalışmalara katıldığı anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 nci maddesini ihlâl ettiği,

38- SELAHATTİN TANIŞLAR : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak Feriköy Sular İdarésinde BEKTEMUR BIÇAKCI tarafından oluşturulan gurup içinde etken bir çalışma yapmasının sonucu olarak kendi çevresi etrafında da ayrı bir gurup oluşturan SELAHATTİN TANIŞLAR'ın; 1971 senesinde çalıştığı işyerinde BEKTEMUR BIÇAKCI ile tanışıp yakın ilişkiler içine girdiği günlerde sola karşı sempati duyduğu, Feriköy Sular İdarisene ait araçlara betahsis mahalde oluşturulup genellikle BEKTEMUR BIÇAKCI'nın konuşma yaptığı toplantıları izlediği günlerde mesai arkadaşlarından ERYAŞAR BEKHAN, İLHAN EVİNÇ ve KADİR KILIÇ gibi sempatizanlarla sık sık bir araya gelerek BEKTEMUR BIÇAKCI'dan temin ettikleri sol tandanslı kitapları okudukları, yine bu toplantılardan birinde BEKTEMUR BIÇAKCI tarafından kendisine verilen HAZİRAN dergilerini ekip çalışması yaptığı arkadaşlarına intikal ettirışinden kısa bir süre sonra BEKTEMUR BIÇAKCI'nın içinde buldukları örgüte bağlı olarak her devrimcinin kendi etrafında dörder kişilik hücreler oluşturması suretiyle örgütlenmenin genişleme zamanının gelmiş olduğuna değinerek hazırlıkları bitmekte olan bir halk ihtilâli sonunda işçilerin söz sahibi olacağı bir düzenin geleceğine dair konuşma yaptığı, yine aynı günlerde maddi yönden müzayaka halinde oluşu nedeniyle kendisine ait taksi aracında çalışmasına izin verdiği İLHAN EVİNÇ'i. bu yoldaki müzaharetinin karşılığı

olarak guruba bağlama gayretinden bir netice alamadığı, ancak güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı günlere kadar görev yaptığı bir demokratik kuruluş içindeki örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla 23.11.1971'nin 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği,

39- ALİ VARDAL : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ tarafından İhsan Mermerci Lisesi kesiminde oluşturulan bir gurup içinde çalışma yapan ALİ VARDAL'ın; sol çizgi üzerindeki ilk teorik bilgilerini sınıf arkadaşı MEHMET ÖZKEÇELİ vasıtası ile tanıdığı MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'tan aldığı, okul içinde legal bir çalışma olanağı olmadığından bahisle çalışmalarını okul dışına kaydırma tavsiyesinde bulunan MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile birlikte bir müddet devrimci öğrencilerin eğitim çalışması yaptıkları Bakırköy'deki bir kahveye devam ettikleri sırada sınıf arkadaşı GÜLÜMŞER YENER vasıtası ile tanıdığı İLAT ile ilişki kurarak eğitim çalışması yaptığı, 1972 yılı başlarında İLAT ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ olduğu halde bir süre devam ettiği Yakamoz kiraathanesinde OSMAN ÇALIŞKAN ve FARUK AĞCA gibi devrimcilerle tanışma olanağını bulduğu günlerde yürütülen teorik çalışmalara katıldığı, aynı yılın Mayıs ayı sonunda MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile birlikte gittikleri Yenikapı sahil yolundaki bir gazinoda kendileri ile irtibat kuran SÜLEYMAN ÖNEN'le Temmuz başlarına kadar temas olanağı bulamamış olmasına rağmen OSMAN ÇALIŞKAN ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğü, Temmuz ayı başlarında Florya tren istasyonunda bulunduğu SÜLEYMAN ÖNEN'in bu güne kadar şahsi şekilde ortaya konan çalışmalardan arzu edilen neticenin alınamamış olması sebebiyle kollektif çalışmaya yönelme zamanının geldiğine değinip herkesin kendi çevresinde bir gurup oluşturarak örgütlenmeye gidilmesinin öneminden söz etmesi üzerine OSMAN ÇALIŞKAN'ın sorumluluğu altında sık sık bir araya gelerek SÜLEYMAN ÖNEN tarafından temin edilen (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) (İLKEL VE KÖLEÇİ TOPLUM), (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) (EKONOMİ POLİTİK) ve (İKİ TAKTİK) isimli kitapları okuyarak bilinçlerini artırma gayretine girdikleri, bu sıralarda eline geçen (Gençliğin yeri) ve (İşkence) başlıklı notlardaki (H.H.) in manasını sorduğu SÜLEYMAN ÖNEN'in bağlı oldukları örgüte Türkiye'nin en büyük devrim hareketi olan 15-16 Haziran olaylarından esinlenilerek bu adın verildiği şeklinde konuşma yaptığı günlerden birinde OSMAN ÇALIŞKAN ve MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile

bir süre eğitim çalışması yapan ERKUT SELÇUK'u tanıma fırsatını bulduğu, 1972 Ekim ayı sonlarında yanında MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ve KADİR KILIÇ olduğu halde Küçükçekmece tren istasyonu civarındaki duvar ve direk- lere (BAĞIMBİZ TÜRKİYE), (İŞÇİ SÖMÜRÜSÜNE SON) gibi bazı devrimci slogan- ları yazdığı, aynı senenin Kasım ayında SÜLEYMAN ÖNEN'le bir buluşması sırasında bundan böyle bir süre birlikte çalışma yapmaları gurupca karar- laştırılan bir şahsın kendisi ile en yakın zamanda temas kuracağı habe- rini verişinden kısa bir müddet sonra METİN adı ile kendilerini bulan bir devrimcinin MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'a verdiği (İŞKENCE ODASI) başlıklı ya- zıyı birlikte okudukları, 1973 senesinin Ocak ayı sonlarına kadar temas ve ilişkisini sürdüren METİN'in Bakırköy sahil yolunda ve Zeytin- burnu'ndaki Adliye yuragında oluşturduğu buluşmalar sırasında kendileri- ne verdiği (MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM) ve (TÜRKİYE ÜZERİNE NOTLAR) adlı kitapları okudukları, 30 Ocak 1973 günü ERKUT SELÇUK'un Güvenlik Kuvvet- lerince yakalandığı haberini verip polisler tarafından kendi evinin de aranmış olması nedeniyle tedbirli olması hususunda uyarıda bulunuşundan kısa bir süre sonra yakalanan MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ile irtibatının kesil- diği günden tutuklandığı tarihe kadar örgütsel çalışmalarını sürdürmüş olduğu anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

40- MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak İhsan Mer- merci Lisesinde oluşan gurup içinde SÜLEYMAN ÖNEN'i tanıması ile ça- lışma yaptığı saptanan MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın; Türkiye İşçi Partisi Zey- tinburnu İlçe Başkanı olan dayısı Metin BİLGEN'in sıfatından yararlanarak kolayca girebilme olanağı bulduğu TİP toplantılarında tanıdığı SÜLEYMAN ÖNEN'in tavsiyesine uyarak her Cumartesi Taşkışla binasının bir dersha- nesinde SELAHATTİN TÜRKOKAY, YAŞAR UZUNLAR, MURAT MANER, SÜLEYMAN ÖNEN, SERTEL KAVAKLIÖĞLU ve bazı lise öğrencilerinin iştirakleri ile oluşan toplantıları izlediği sıralarda önce KADİR KILIÇ'ı ve TÖS lokaline gidip gelişlerde ise HALUK ve FARUK AĞCA kardeşleri tanıma olanağını bulduğu, aynı günlerde (Yakamoz restoran)a devam eden SÜLEYMAN ÖNEN ile şahsi mazeretleri sebebiyle bir süre ilişki kuramamış olmasına rağ- men 1971-1972 ders yılında İhsan Mermerci Lisesinde 2 nci sınıfa devam ettiği günlerde Taşkışla'daki DEV-LİS toplantılarını izlerken tanıdığı KADİR KILIÇ'la birlikte çalışmalarını sürdürerek devrimci faaliyetlere

uzak kalmadığı, bir süre sonra kendisi ile irtibat kurup okul içi çalışmalarını yanı sıra faaliyetlerini bu fasit dairenin dışına da kaydırması hususunda öneride bulunan SÜLEYMAN ÖNEN ile birlikte 1972 Ocak ayında gittikleri Yakamoz Tavernada FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİ, SELAHATTİN TÜRKOKAY, YAŞAR UZUNLAR ile son durumu gözden geçirdikleri, o tarihlerde kendisi ile birlikte çalışma yapan KADİR KILIÇ ve ALİ VARDAL'ın da katıldıkları toplantılarda SÜLEYMAN ÖNEN'in Türkiye'de genel durumların eleştirisini yaparak bir örgütlenmeye gidilme zaruretinden bahsettiği yanında diyalektik metod hakkında geniş izah ve açıklamalarda bulunduğu, 1972 Haziranında Florya tren istasyonunda SÜLEYMAN ÖNEN, ÖMER ÜLGENCİ ve FARUK AĞCA'nın iştirakleri ile yapılan toplantı sırasında SÜLEYMAN ÖNEN'den sonra ÖMER ÜLGENCİ'den de gelen örgütlenme teklifine katılarak kendisine verilen okunacak kitaplara ait listede mevcut (DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERİYALİZM) adındaki kitabı temin ederek okuduğu, okulların tatil edilmesinden hemşin sonra SÜLEYMAN ÖNEN ile birlikte gittiği Horhor'daki Menekşe Aparatmanında gurup çalışması yapmakta olan ZİYA ÜLGENCİLER'i tanıma fırsatını bulduğu, kısa bir süre sonra okuması için (EMPERİYALİZM) başlıklı bir yazıyı kendisine verdiği, SÜLEYMAN ÖNEN'in aracılığı ile tanıdığı ERKUT SELÇUK'tan (GENÇLİĞİN YERİ) başlıklı not ile birlikte (H.H.) imzalı muhtelif bildirimleri aldığı günlerde OSMAN ÇALIŞKAN ve ALİ VARDAL'dan temin ettiği (PARİS KOMÜNÜ) ve (OPORTÜNİZM) adlı sol tandanslı kitapları okuduğu, bu sıralarda ALİ VARDAL'ın SÜLEYMAN ÖNEN ile birlikte yoğun bir çalışma içine girmelerine karşılık ERKUT SELÇUK tarafından eğitildiği günlerde (FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ), (MARKSİST FELSEFE DERSLERİ) ve (TÜTÜN) gibi kitapları lise arkadaşı SAİME ONGER'e verdiği, yine o günlerde sık sık buluştuğu ERKUT SELÇUK'tan Türkiye'nin en büyük devrimci hareketi olarak kabul edilen 15-16 Haziran işçi olaylarından mülhem olarak (HAZİRAN HAREKETİ) adı verilen bir örgüte bağlı bir çalışma içinde olduklarını öğrenip Güvenlik kuvvetlerince yakalanıp gözaltına alındığı tarihlere kadar örgütsel çalışmalarını muntazaman sürdürdüğü anlaşılınca T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

41- KADİR KILIÇ : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak BEKTEMUR BİÇAKCI'nın Feriköy Sularıdaresinde oluşturduğu gurup içinde çalışmalar yapan KADİR KILIÇ'ın; münfesh Türkiye İşçi Partisinin İstanbul Şişli İlçesinde

kayıtlı olduğu günlerde izlediği toplantılar yanında okuduğu sol tandanslı kitapların kendisinde meydana geldiği ilginin bir neticesi olarak çalışmakta olduğu Feriköy Sular İdaresinde 1971 senesinde vazifeye başlayan BEKTEMUR MIÇAKCI ile kurduğu yakın ilişkilerin kendisini sol çizgi üzerinde çalışma yapmaya sevk ettiği, gerek BEKTEMUR BIÇAKCI'nın gerekse önceden tanıyıp fikir yönünden yakınlık duyduğu SELAHATTİN TANIŞLAR adındaki arkadaşının Sular İdaresine ait garaj veya atölyelerde topladığı işçileri eğitime maksadı ile oluşturup özellikle Türkiye'nin siyasi ve iktisadi durumunu eleştirdiği ve bunun yanı sıra işçinin işveren tarafından sömürüldüğü bozuk düzenin işçi sınıfın önderliğinde bir halk ihtilâli ile bertaraf edileceği hususlarının ele alındığı toplantılara muntazaman katıldığı, o günlerde SELAHATTİN TANIŞLAR'dan aldığı (EKONOMİ POLİTİK) adlı kitabı okumasının yanı sıra temasını sürdürdüğü BEKTEMUR BIÇAKCI'nın her devrimcinin bağlı olduğu gurup dışında ayrı bir gurup oluşturarak örgütlenmeye katkıda bulunması lüzumundan bahsettiği, kısa süre sonra SELAHATTİN TANIŞLAR'dan temin ettiği HAZİRAN dergisi ile ÖZ ELEŞTİRİ'yi BEKTEMUR BIÇAKCI'nın yakalanmasını müteakip imha ettiği, ancak gözaltına alındığı tarihlere kadar bu şekildeki faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

42- OSMAN ÇALIŞKAN : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak İhsan Mermerci Lisesi kesiminde örgütsel çalışmalar yapan OSMAN ÇALIŞKAN'ın; Sultanahmet Sanat Enstitüsünde okuduğu sınıflarda başlatılıp sürdürülen öğrenci boykotu sırasında ilişki kurduğu TALA ve TÜRKKAN adındaki devrimcilerle yaptığı çalışmaların sonucu olarak sol fikirlere karşı ilgi duyduğu günlerden birinde İLAT'ın aracılığı ile tanıdığı SALİH adındaki devrimci den temin edip okuduğu (OPORTÜNİZM), (ANA), (TÜRKİYE ÜZERİNE), (DEMİR ÖKÇE) ve (SÖMÜRÜ) gibi sol tandanslı kitaplarla bilinçlenmeye çalıştığı, o günlerde devrimcilerin devam etmekte olduğu Aksaray'daki (Çan-Çan) kafeterya ile Yenikapı'daki Yakamoz gazinosunda İhsan Mermerci Lisesi öğrencilerinden MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ ve Ali VARDAL ile tanışmasını müteakip o zamana kadar yapmakta olduğu sol çizgi üzerindeki şahsi çalışmalarının kolektif şekle yöneldiği, 1972 yılı Ağustosunda MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın aracılığı ile tanıyıp yakın ilişkiler içine girdiği SÜLEYMAN ÖNEN'in tavsiye ve önerilerine uyarak kurduğu (HÜR GENÇLİK) adındaki spor kulübünün



legalitesinden istifade etmesi sonucu İhsan Mermerci kesiminde oluşan gurubun büyümesine katkıda bulunduğu, HAREKET'e bağlı olarak ortaya konacak ekip çalışmalarında lüzumlu araç ve gereçler için gerekli paranın söz konusu spor kulübüne ait makbuzlar karşılığında toplanmasına vesile olduğu, bu sıralarda uzun zamandan beri aralarındaki yakın ilişki ve münasebetleri sürdürdüğü arkadaşlarının bir kısmının yakalanmış olması nedeniyle illegaliteye inilmekle beraber İşçi-Köylü sınıfının eğitime yönelik çalışma içine girmesine değinen SÜLEYMAN ÖNEN'in çalışma yapan gurupların birbirlerini tanımama veya tanımaya çalışmama şartının illegalitenin vazgeçilmez prensiplerinden biri olduğu hususuna ayrıca değindiği, 1972 yılı Eylülünde SÜLEYMAN ÖNEN ile MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın gayretleri sonucu tanıma fırsatını bulduğu ERKUT SELÇUK'la birlikte bir süre çalışma yaptıkları, bu ilişki ve çalışmaların sürdürülüşüne tekdüm eden 1973 yılı Ocak ayı içinde SÜLEYMAN ÖNEN'in Güvenlik Kuvvetlerince yakalandığı haberini verip bir süre ortalıkta görünmeyen ERKUT SELÇUK'la çalışmakta olduğu dükkanında yeniden bir araya gelebilme olanağını bulduğundan aldığı (BAŞ SORUN), (GENÇLİK SORUNU) ve (ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI) başlıklı bildiri ve notları okuduğu, ERKUT SELÇUK ile yakın ilişkiler içine girişini müteakip yaptıkları devamlı çalışmaların sonucu olarak Milli Demokratik Devrim görüşünün ışığı altında yakalandığı güne kadar örgütsel çalışmalar yaptığı anlaşılmalı T.C. K.nun 141/1 maddesini ihlâl ettiği,

43- ÖMER YÜKSEL : Feriköy Sular İdaresinde BEKTEMUR BIÇAKCI tarafından oluşturulan bir gurup içinde çalışma yapan ÖMER YÜKSEL'in; adı geçen resmi kuruluşa ait araçların bakım ve onarımına betahsis mahal de oluşan toplantılara katıldığı, 1972 yılı Sonbahar aylarında Soğuksu tren istasyonunda tanıma olanağını bulduğu ERKUT SELÇUK tarafından verilen direktifi müteakip eğitilmesi için görevlendirilen BEKTEMUR BIÇAKCI'dan bir kısım bildirilerle birlikte bu arada (HAZİRAN) dergisini aldığı, ayrıca yine aynı günlerde kendi etrafında ayrı bir gurup oluşturma maksadına matuf yaptığı çalışmaları daha emin bir şekilde sürdürebilmek için müstakil bir ev tutması hususunda BEKTEMUR BIÇAKCI'nın tavsiyede bulunuşundan gözaltına alındığı tarihlere kadar bu tür çalışmalarını muntazaman sürdürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

44- ŞADUMAN TAŞLI : ERKUT SELÇUK'a bağlı olarak önce KOÇALI BİÇAKCI tarafından oluşturulup bilâhare SELAHATTİN ATASEVER'in sorumluluğuna tevk edilmiş gurup içinde faaliyetleri saptanan ŞADUMAN TAŞLI'nın; sık sık ziyaretine gittiği BEKTEMUR BİÇAKCI'nın evinde oluşan toplantılara katılarak bilinçlenmeye çalıştığı, bu ziyaretlerden birinde umumi yerlerde okuması hususunda sıkı sıkı tembihatta bulunuşunu takiben sol tandanslı bir kitabı kendisine veren BEKTEMUR BİÇAKCI'nın çalıştığı iş yerinde tesbit edeceği kimselerden ayrıca bir gurup oluşturması hususundaki tavsiyesini takiben yaptığı çalışmalardan olumlu bir sonuç alamadığı, gerek şahsî ve gerekse ekip çalışmaları hakkında yakın ilişkiler içinde bulunduğu BEKTEMUR BİÇAKCI'ya zaman zaman bilgi verdiği ve güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı tarihlere kadar bu tür çalışmalarına devam ettirdiği anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

45- ABDULLAH TOZAN : Halkalı kesiminde oluşan guruba bağlı olarak faaliyet gösterdiği iddia olunan ABDULLAH TOZAN'ın; Tanrı'nın mevcudiyetini inkâr eden fikirleri yanısıra Boğaz'dan geçen Rus gemilerine karşı sempati tezahürlerinde bulunması dışında örgütsel faaliyete yönelik davranışlarda bulunduğu dair herhangi bir delilin tesbit edilememiş olması sebebiyle 353 sayılı kanunun 105 nci maddesine tevfiğin müsnet suçlarından kamu davasının ikamesine mahal olmadığı,

46- ÇAĞATAY YAYLALI : 1969-1970 yıllarında vuku bulan talebe olaylarına karşı duyduğu sempatinin yanısıra (VE ÇELİĞE SU VERİLDİ), (UNUTULMUŞ HİKAYELER), (TÜTÜN), (ÖLÜMSÜZ) gibi kitapları okumasının bir sonucu olarak sol yelpaze içine yönelen ÇAĞATAY YAYLALI'nın; tahsiline devam ettiği Galatasaray Kimya Mühendislik Yüksek Okulunun kantininde tanıştığı ŞÜKRÜ CEYHAN ile yakın ilişkiler içine girmesinin şahsi çalışmalarından sıyrılıp ekip faaliyetine yönelişine vesile olduğu, ŞÜKRÜ CEYHAN ile gittiği Kumkapı'daki evde BAHATTİN YÜCEL, AYKUT SELÇUK gibi HAREKET'e bağlı olarak çalışma yapıp sola açık öğrencilerle tanışma olanaklarını buluşunu takiben Beşiktaş ve bilâhare Şişli'deki evlerde oluşan eğitim çalışmalarına iştirak ettiği, kısa bir süre sonra bir kısım arkadaşlarının Sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alınmış olmaları gözönünde tutularak vukuu muhtemel bir baskın sonunda polislin eline geçmesi mümkün kitapların

bir kısmını evinde saklaması hususunda ŞÜKRÜ CEYHAN tarafından yapılan talebi olumlu karşılanmış olmasının sonucu olarak bir miktar sol yayını evine götürdüğü ve güvenlik kuvvetlerince yakalandığı tarihe kadar sol çizgi üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü anlaşılmakla T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

47- SÜLEYMAN ÜSTÜN : (TÖS) ün 31.8.1968 günü Van'da düzenlediği açık oturum ile 27.5.1969 günü İstanbul'daki açık hava tiyatrosunda tertip olunan (AŞIKLAR GECESİ) nde yaptığı konuşmalarında Hükümetin ve Ordunun manevi şahsiyetlerini alenen tahkir ve tezyif etmekten hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca kovuşturma yapılan SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün 1969 yılı sonlarında kızı ile hissi ilişki kuran YAVUZ HAKYEMEZ'in ziyaretleri sırasında beraberinde getirdiği YAŞAR UZUNLAR ve SELAHATTİN TÜRKOKAY gibi sola açık devrimcilerle oluşturduğu toplantıları izlemesinin sonucu olarak MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM görüşünü benimsediği, damadı YAVUZ HAKYEMEZ ile birlikte çalışma yapan ENVER AVCI ve AYŞAN GÜNDÜZ'ü tanıma olanağını bulduğu günlere tekaddüm eden 1972 senesinin ilk aylarında (TÖS) içinde yağun faaliyetinden tanıyıp (TÖB-DER) yönetim kurulu şube sekreterliğine seçilmesine vesile olduğu YILMAZ ELMAS ile (TÖB-DER) genel başkanı ALİ BOZKURT'un tavsiye ve ricası üzerine evinde bir süre misafir ettiği TİMUR BEKTAŞ'ın iştirakleriyle oluşan toplantılarda örgütsel çalışmalara fiilen başladığı, kısa bir süre sonra YILMAZ ELMAS, ERDAL ALTAN ve FURCA KARTAL ile birlikte sürdürdüğü temasların sonucu olarak yönetim kurulunu ele geçirdikleri (TÖB-DER) in Trakyadaki şubelerinde dernekler kanununun getirdiği yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulunmalarının yanı sıra Milli Demokratik Devrim görüşünü yansıtır tarzda konuşma yaptıkları, 1973 yılı Şubatında mevcudiyetinden bahsettiği (HAZİRAN) dergisini en kısa zamanda getireceği vadinde bulunan YILMAZ ELMAS'tan aldığı (ÖZ ELEŞTİRİ) yi okuduğu günlerde Fatih,, Bakırköy ve Eminönü halkevlerinde yapılmasına önceden karar verdikleri çalışmalara başladıkları, bir süre sonra güvenlik kuvvetlerince göz altına alınmasını takiben kendisi ile birlikte birçok öğretmenin de ismini veren YILMAZ ELMAS'ın emniyette ve askeri Savcılıkta alınmış bulunan ifade suretlerini TÖB-DER'in Fatih Şubesinde dağıtan Avukat Hüseyin ONUR ile temasa geçerek yakalanması halinde vermesi gereken ifadeyi tesbite çalışması yanısıra

içinde bulunduğu devrimci çevre ile olan temasını gözaltına alındığı güne kadar sürdürdüğü anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

48- SUAT KURTULDU : İşçi kesiminde ZİYA ÜLGENCİLER'in oluşturduğu grup içinde faaliyetleri saptanan SUAT KURTULDU'nun sol çizgi üzerindeki çalışmalara 1972 senesinin ilk aylarında Elmas dikiş fabrikasındaki arkadaşları ile birlikte greve gittikleri sıralarda tanıştığı ZİYA ÜLGENCİLER ile yakın ilişkiler içine girmesini takiben başladığı, grev süresince işyerinin karşısında sendika tarafından yaptırılan bir kulübede malın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkı olduğu gibi kendine alan patronların kendilerini sömürdüklerinden bahsederek sol fikirleri telkin eden ZİYA ÜLGENCİLER'in beraberinde getirdiği (KAPİTALİZM), (EMPERYALİZM) başlıklı notlarla (TÜTÜN), (SENDİKALI OLALIM), (ANAYASADA İŞÇİ HAKLARI) ve (GÜRÜLTÜLÜ BİR KAÇ SAAT) gibi sol tandanslı kitapları İBRAHİM BAYRAKTAR, ALAATTİN GÜNDÜZ ve MEHMET DURMAZ adındaki arkadaşları ile birlikte okudukları, kısa bir süre sonra sömürülen işçilerin haklarını alıp söz sahibi olmaları bir düzenin oluşturulması gayreti içinde çalışma yapan bir örgüte bağlı olduklarını bahseden ZİYA ÜLGENCİLER'in evinde sürdürdüğü çalışmalara İRFAN ve RIDVAN VATANSEVER adlarındaki kardeşlerle birlikte katıldığı, sona eren grevle birlikte geçimini sağlamak amacıyla bir süre gittiği köyünden dönüşüne tesadüf eden 1972 Ağustosunda iş bulduğu Garanti Aliminyum fabrikasında MEHMET DURMAZ adındaki arkadaşıyla karşılaşmasının sonucu olarak elinde olmayan nedenler yüzünden aksattığı çalışmalara yeniden dönme olanağını bulduğu, işyeri civarındaki kahvelerde veya evlerinde oluşan toplantılarda yaptığı telkinlerle Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemesine vesile olan ZİYA ÜLGENCİLER'in aracılığı ile 1973 yılı ocak ayı sonlarında tanıma olanağını bulduğu HÜSEYİN adındaki şahısla kısa bir süre eğitim çalışması yaptığı, ancak bir müddet sonra tesbit ettikleri randevuya gelmeyen HÜSEYİN ile irtibatının koptuğu günlerde kendisini ziyarete gelip evinin emniyet mensuplarınınca arandığı haberini veren ZİYA ÜLGENCİLER ile temas kuraması üzerine paniğe kapılıp kaçtığı memleketinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandığı anlaşılmalı T.C.K.nun 141/5 maddesini ihlâl ettiği,

49- SELAHATTİN TÜRKOKAY : 12 Mart Muhtırasının verilışinden önce Teknik Üniversitenin Taşkıřla'daki binasında DEV-LİS teşkilâtının İstanbul liselerindeki temsilcilerinin iřtirakleri ile oluřan ve Sıkıyönetimin ilânını müteakip (TÜRKİYE SOLU) dergisinde sürdürülen toplantılara başkanlık eden SELAHATTİN TÜRKOKAY'ın bir müddet ara verdiđi faaliyet ve çalışmalarına başlama olanađına yeniden kavuřtuđu Aydın talebe yurdunun kapatılması üzerine Milli Demokratik Devrim görüşünü benimseyen muhtelif klik ve fraksiyonları tek cephe altında toplamayı amaç edinenlerin karargâhı haline gelen Aksaray, Kumkapı, Beřiktaş ve Şiřli'deki evlerde oluřan toplantılara katıldıđı, bu fikrin bayraktarlıđını yapanlardan YAVUZ HAKYEMEZ ile yakınlıđının neticesi olarak SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün çevresinde oluřan gurup ile de temas edebilme olanađını bulmasının yanı sıra Rumeli yakasındaki liseli öğrencilerin çalışmalarını HAREKET'in gayesine uygun şekilde tanzimle görevlendirildiđi anlařılmakla T.C.K.nun 141/1 ve 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiđi.

50- HAKKI YÜKSELEN : MURAT CEYİŐAKAR'a bađlı olarak Anadolu yakasındaki lise kesiminde oluřan gurup içinde çalışma yapan HAKKI YÜKSELEN'in SÜLEYMAN ÖNEN'den temin ettiđi basit araçlardan yararlanarak hazırladıđı devrimci sloganları havi pul ve etiketlerin yapıştırma ve dađıtımına iřtirakle teorik çalışmalarını yanı sıra pratiđini geliřtirdiđi, gerek kendisinin oturmakta olduđu ve gerekse CÜNEYT ALTUNÇ'un evinde REMZİ COŐKUN, ŞEFİK ÇALIK'ın iřtirakleri ile oluřup uzun süre devam eden toplantılarda yapılan ekip çalışmasına katıldıđı anlařılmakla T.C.K.nun 141/5 nci maddesini ihlâl ettiđi,

51- YAŐAR UZUNLAR : Genellikle (HAZİRAN HAREKETİ) nin lise kesiminde çalışma yapan YAŐAR UZUNLAR'ın; 12 Mart Muhtırasından önceki günlerde Teknik Üniversitenin Taşkıřla binasında ve bilahare (TÜRK SOLU) dergisinde İstanbul liselerindeki DEV-LİS'e bađlı öğrenci temsilcilerinin iřtirakleri ile oluřan toplantıları SÜLEYMAN ÖNEN'le birlikte yönettiđi, ekip çalışması yaptıđı arkadaşları ile Aydın Talebe yurdunda kaldıđı günlere tekaddüm eden 1971 Aralık ayında Yenikapıdaki bir gazinoda irtibat kurduđu ERKUT SELÇUK'a Sıkıyönetimin ilânı ile birlikte birbirlerinden kopan liselerdeki devrimci öğrenciler ile temas kurularak yeni bir çalışma yöntemi içine girilmesini önermesinden kısa bir süre sonra Aydın Talebe yurdunun güvenlik kuvvetlerince kontrol

altına alınması üzerine ENVER AVCI, SELAHATTİN TÜRKOKAY ve AKIN ÇITAK-  
OĞLU gibi devrimcilerle yerleştiği Aksaray'daki evde ERKUT SELÇUK,  
FARUK AĞCA, ÖMER ÜLGENCİLER ve MURAT CEYİŞAKAR'ın iştirakleri ile olu-  
şan toplantılara katılmasının yanı sıra adı geçenlerin muhtelif li-  
selerden getirdikleri öğrencilerle sürdürülen çalışmalarını yönettiği,  
1971 senesi son aylarında greve giden Elmas Dikiş fabrikasındaki iş-  
çiler arasında örgütsel faaliyetleri saptanan ZİYA ÜLGENCİLER ile ay-  
rıca ilişki kurduğu, 1972 senesinin Ocak ayı ortalarına doğru TÖS lo-  
kalinde başlatılıp bilahare Aksaray'daki evde devam olunan toplantı-  
lar sonunda SÜLEYMAN ÖNEN ve ÖMER ÜLGENCİLER ile birlikte DEV-LİS mer-  
kez yürütme kurulunu oluşturduğu günlerde Pertevniyal lisesinden AH-  
MET KINAY ve gurubu ile Kastamonu Talebe Yurdu lokalinde çalışmalarını  
bir süre sürdürdüğü, aynı senenin Mart ayında lise temsilcileri ile  
Aksaray'daki evde SÜLEYMAN ÖNEN'in başkanlığında sürdürülen top lan-  
tıllara katıldığı, kısa bir süre sonra KAYHAN EDİP SAKARYA'nın başkan-  
lığında oluşup Türkiye'deki devrimci hareketle proleter devrimci hare-  
ketin program taslağının eleştirilerinin yapıldığı toplantıları iz-  
lediği günlerde KAYHAN EDİP SAKARYA etrafında toplanan gurupla birlik-  
te ekip çalışmaları yaptığı, 1972 senesi Temmuz ayı sonunda devrimci  
hareketle birlikte örgüt içinde çalışma yapanların ferdan eleştirile-  
rini yapan MUSTAFA İLKER GÜRKAN'ın bilahare oluşturduğu toplantılara  
katılışından bir süre sonra bir başka suçtan dolayı Ankara Sıkıyönetim  
Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutuklandığı tarihlere kadar bu şekil-  
deki örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmış olmakla T.C.K.nun  
141/1, 141/6 ncı maddelerini ihlâl ettiği, anlaşılmıştır.

SONUÇ VE TATBİKİ İSTENEN KANUN MADDELERİ

Huzurunuzda getirdiğimiz dava konusu bu örgüt içinde muhtelif sıfatlar altında çalışma yapan sanıklarla uzak veya yakın ilişki kurmuş oldukları halde diğer Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanmakta olanların yanısıra, yasalara olduğu kadar örf ve adetlerimizi de ters düşen gayeyi saptamış olmalarına rağmen korku ve arkadaşlık hatırı gibi nedenlerle münasebetlerini kasemeyen sempaticanları cemiyete yeniden kazandırabilme fikrinden hareket edilerek haklarında kamu davası ikamesinde bir yarar bulmadığımızı belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu yasa dışı örgüte bağlı olarak ortaya koyduğu çalışma sebebiyle Savcılığımızca yürütülen soruşturmanın kapsamına dahil edilmekle beraber söz konusu eylemlerinden dolayı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Mahkemesince hakkında ittihaz olunan mahkûmiyet kararı muvacehesinde; kapsam dışı bırakılmasının uygun mütalaa edilmiş neticesi olarak 353 sayılı kanunun 78 nci maddesi uyarınca salıverilmesi gerekli görülen 1- KAYHAN EDİP SAKARYA ile birlikte aynı kanunun 105 nci maddesine tevfi-kân KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verilen 2- FATMA OĞUZ, 3- ŞEREF YALÇIN ve 4- ABDULLAH TOZAN dışında T.C.K.nun 141/1, 141/5, 141/6 ve 356 nci maddelerini ihlâl niteliğindeki fiilleri tesbit edilmiş olduğu halde bu güne kadar ele geçirilmeleri mümkün olmayan 5- MİHRİ BELLİ, 6- ŞEVKİ AKŞİT, 7- MUSTAFA İLKER GÜRKAN, 8- SELAHATTİN TÜRKOKAY, 9- HAKKI YÜKSELEN , 10- YAŞAR UZUNLAR gibi kurucu ve yöneticiler hakkında; Sıkıyönetimin İstanbul'dan kalkması ile soruşturmanın devamına dair yetkimizi ortadan kaldıran mevzuat hükmü gözönünde tutularak 353 sayılı kanunun 106 nci maddesi uyarınca tefrik olunacak suç dosyalarının İstanbul C.Savcılığına tevdiine, ancak altı klasör içinde sunulan deliller muvacehesinde suçları sübuta eren sanıklardan;

1- RASİH NURİ İLERİ'nin; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173 ncü,

2- ERKUT SELÇUK'un; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 , 173/3 ve 356 ncı,

3- SÜLEYMAN ÖNEN'in; T.C.K.nun 55 nci maddesi göz önünde tutularak fiillerine uyan 141/1, 141/6 ve 356 ncı,

4- ŞÜKRÜ CEYHAN'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,

5- MURAT CEYİŞAKAR'ın; T.C.K.nun 55 nci maddesi gözönünde tutularak fiillerine uyan 141/1 ve 141/6 ncı,

6- ENVER AVCI'nın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 173/3, 356, 264 ve 6136 sayılı kanunun 1308 sayılı kanunla değişik 13 ncü,

7- YILMAZ ELMAS'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,

8- KOÇALI BIÇAKCI'nın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,

9- BEKTEMUR BIÇAKCI'nın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,

10- ZİYA ÜLGENCİLER'in; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6, 173/3 ve 256 ncı,

11- KAZIM IŞIK'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

12- MİKAIL KAYAM'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

13- MUZAFFER DİZMAN'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

14- HASAN KIYAFET'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 nci,

15- SELAMATTİN ATASEVER'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/1 ve 173/3 ncü,

16- RIDVAN AKDENİZ'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

17- AYŞAN GÜNDÜZ'ün; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

18- AYŞE EDİNCİK'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

19- FUAT ÇAKMAK'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/5, 173/3 ve 356 ncı,

20- ETHEM OGAN'ın fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,



- 21- BEKİR YILDIRIM'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/5, 173/3, 264/5 ve 6136 sayılı kanunun 1308 sayılı kanunla değişik 13 ncü,
- 22- AYKUT SELÇUK'un; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 23- ERDOĞAN ÇALAK'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ncü,
- 24- MEHMET GÖK'ün; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 25- BAHATTİN YÜCEL'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 26- FARUK AĞCA'nın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 27- ŞEFİK ÇALIK'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 28- İBRAHİM YÜCEL'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 29- CÜNEYT ALTUNÇ'un; T.C.K.nun 55 nci maddesi göz önünde tutularak fiil ne uyan 141/5 nci,
- 30- REMZİ COŞKUN'un; T.C.K.nun 55 nci maddesi gözönünde tutularak fiiline uyan 141/5 nci,
- 31- ÖMER ÜLGENCİLER'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 32- KADİR KILIÇ'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 33- SELAHATTİN TANISLAR'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 34- ALİ VARDAL'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 35- MUSTAFA ÜSTÜNTAŞ'ın; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1 ve 173/3 ncü,
- 36- KADİR KILIÇ'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 37- OSMAN ÇALIŞKAN'ın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 38- ÖMER YÜKSEL'in; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 39- SADUMAN TAŞLI'nın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,
- 40- ÇAĞATAY YAYLALI'nın; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü,

41- SÜLEYMAN ÜSTÜN'ün; fiillerine uyan T.C.K.nun 141/1, 141/6 ve 173/3 ncü,

42- SUAT KURTULDU'nun; fiiline uyan T.C.K.nun 141/5 ve 173/3 ncü maddeleri gereğince tecziyeleri ile birlikte kendilerine ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilip halen Savcılığımız emanetindeki suç teşkil eden eşyaların aynı kanununun 36 ncı maddesi uyarınca müsaderele-  
rine dair karar ittihazına esas olmak üzere duruşmalarının İstanbul (2) numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde icrainsı talep ve iddia ederim.



Metin YURDABAK

Hâkim Binbaşı

Yrd.Askerî Savcı

Z.K.

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARŞİVİ  
TÜSTAV