

Duruşmanın tehir edildiği herhangi gün ve saatte mahkeme kurulu eskisi gibi, Savcı Hakim Md.Yzb.Yaşar Değerli ve zabıta Belahattin Güzeycan hazır oldukları halde duruşma salonunda toplandı.

Yoklara yapıldı, sanıklardan Zeki Şerit, Yılmaz Karakoç, Seyithan Dokay, Süreyyan Yeşil, Sami Sarı, Nizanettin Karakoç, Nezihe Bahar, Mehmet Ali Kılıç, Mümtaz Çeltik, Kemal Bahar, İrfan Çelik, Hasan Gülmez, Gürsel Bezek, Hayrettin İpek, Güner Alakoç, Cem Sönel, Ali Şençi, Ayşe İsmail, Aslan Kılıç ve Ali Taşyapan'ın keza müdafilerinden avukat İsmail Hakkı Altan, avukat Neola İnter'in gelmiş oldukları anlaşıldı.

Salondaki yerleştire alınmış bulunan sanıklar ve müdafilerinin yüzlerine karşı açık duruşmaya başlandı.

Sanıklardan Kemal Bahar ve Haydar Polat'ın ibraz ettikleri dilekçeler bilahere okunmak üzere kendilerinden alındı.

Sanık Mümtaz Çeltik'e isnat olunan suç izah edilerek sorgusunun tesbitine geçildi.

Sanık MÜMTAZ ÇELTİK sorgusunda: 1970 Haziranında Filistin Direnme hareketi saflarında emperyalizme, siyonizme ve Arap gericiğine karşı savaşmak üzere Suriye'den ordanda Ürdün'e gittim. 1970 Eylül-1971 Haziran boyunca süren Ürdün iç savaşına bir savaşçı olarak katıldım. Ürdün iç savaşının ana nedeni şu idi. Dünya çapında ezilen halklara karşı hem mücadele hem iş birliği içinde bulunan ABD ve Sovyet Sosyalist emperyalistleri Ortta-Doğudaki nüfus alanları arasında denge kurmak amacı ile Filistin ulusunun kendi kaderinin tayin hakkını ayaklar altına alan bir barış planı hazırlamışlardı. Bu planın adı Recırs-Gromiko planı idi ve amaç olarak Filistin mukavemet hareketini etkisiz bırakmayı giderek yok etmeyi hedef almıştı. 8 ay süren iç savaş Filistin Mukavemet hareketinin bazı hataları yanı sıra esas olarak güçler arası dengeyi emperyalistler ve gericipler lehine bozuk olması sebebiyle Filistin Mukavemet hareketinin yenilgiyle son buldu. Savaşın 6 ncı ayında kolundan yaralanarak Suriye'ye daha sonra Lübnan'a giderek çeşitli ameliyatlar geçirdim. 1972 Nisanında Beyrut'ta Sami takma adlı bir Türküveli arkadaşla tanıştım. Kendisi bana Türkiyede örgütlenmeye çalışırdı devrimci arkadaşları bulunduğunu söyledi. Kendiyle ideolojik ve siyasi sorunları tartıştığımızda görüşlerimizin benzerliğini gördüm. Bunun üzerine ben Sami'ye Türkiyeye dönüp onun sözünü ettiği arkadaşlarla ana ideolojik ve örgütsel konularda tartıştıktan sonra bu örgütlenmeye katılabileceğimi belirttim ve bana dönüş için yardım etmesini istedim. Bunun üzerine kendisi yakında Türkiyeye dönecek 5 arkadaşını daha bulduğunu, bunlarla Türkiyeye dönebileceğimi belirtti. Daha sonra tanıştığım bu Türküveli arkadaşların takma isimleri Kazım, Abdullah, Davut, Salih ve İbrahim'di. Ben cephenin bana verdiği iki Çin el bombası ve bazı yayınlar beraberimde olmak üzere o arkadaşlarla sınırı geçtik ve Malatya'ya geldik. Malatya'da "Bu dava sırasında isminin İbrahim Kaypak-kaya olduğunu öğrendiğim" bir arkadaşla karşılaştık ve çeşitli sorunları tartıştık. Tartışma tek tek yapıldığı için diğer arkadaşlarla neler tartışıldığını bilemem. Yalnız yapılan tartışmalar sonunda Davut hariç diğer 4 arkadaşın Malatya'nın dışındaki bölgelere gönderildiğini Davut'un da Malatya'da çalışmak üzere kaldığını biliyorum. Ben ise çeşitli ideolojik siyasi ve örgütsel konularda kavramadığım ve açıklık

kazandırılmasını istediğim bazı noktalar bulunduğunu ileri sürerek karar vermek için bir süre tanınmasını ve bu süre içinde de kalabileceğim bir yer temin edilmesini istedim. Bunun üzerine bana Tunceli'de Şavak tabir edilen göçebe köylülerinin yanında kalabileceğim belirtildi. Ve bu konuda ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca örgüte katılmaya karar verdiğimde sözünü ettiğim bölgede çalışan arkadaşlarla ilişki kurmak için bir takım köy ve köylü isimleri verildi. İbrahim arkadaşın belirttiğine göre bu arkadaşlarla (Tuncelinde çalışan arkadaşlarla) ilişki kurmak istediğimde bu köylüleri gezerek soruşturma gerekecekti. Bunun için de yanımda bölge arazisini ve dilini iyi bilen bir kimse olmalıydı. Böyle bir kimseyi arkadaşın deyişiyle 1990-nı devrimci seppazitan olan Tunceli öğrencileri arasından bulabilecektim. Bunlar konuşulduktan sonra yanımda Filistin'den getirdiğim bombalar ve yayınlar ve İbrahim arkadaşın bana verdiği çeşitli yazı ve yayınlar olmak üzere Tunceli'nin Ovacık bölgesine gittim. Bu arkadaşın belirteyim Filistin'den gelmiş Nisanın sonuna, Tunceli'ye gidişim ise Mayısın ilk veya ikinci haftasına rastlar. Ovacık'ta Munzur dağları eteklerinde çadırlarda yaşayan Şavaklar'ın yanına vardığımda onlara kendimi Sıkıyönetimce aranan ve burada saklanmak isteyen bir öğrenci olarak tanıştırdım. Ve bu tarihten ta yakalanıncaya kadar geçen süre içinde bir taraftan onların çalıştığı her işte onlarla beraber çalıştığım gibi diğer taraftan Filistin'den getirdiğim ve Malatya'da aldığı yazı ve yayınları derinlemesine inceledim. Tahminen Kasımın ilk haftasında bölgedeki arkadaşlarla görüşüp (İbrahim Kaypakkaya'nın bana Malatya'da sözünü ettiği arkadaşlarla) onlarla yeni sorunları tartışmak gereğini duydum. Bunun için ilk gerekli şeyin yanı yanıma bir öğrenci arkadaş bulmayı gerçekleştirmek için Tunceli'ye gittim. Gerek benim gerekse Hasan Gülmez'in tüm ifadelerimizde geçtiği gibi kendisiyle kısa bir konuşma sonucu kahvede tanıştık ve yola çıktık. Kendisine gitmek istediğim yerleri belirttim. İlk gittiğimiz Tilek köyünde orada aradığımız öğretmen Mehmet Güngören'e şahsi husumeti olan ihtiyar heyeti 1 nci azası tarafından ihbar edildik ama Jandarmalar gelmeden gecenin karanlığından istifade ederek kaçımayı başardık. Daha sonra çeşitli köyleri gezdikten sonra Yalmanlar köyüne geldik. Buraya geldiğimiz süre içinde Tilek'te ihbar edilmemizden sonra peşimize Tunceli'de karargah kurmuş bulunan 150 kişilik komando birliği düşmüştü. Kar dağlık bölgede yarım metreyi aşıyordu. Bu şartlar içinde Yalmanlar'a vardığımızda yarı aç ve yarı hastaydık. Köylüler bizi bir eve aldıktan sonra kendi aralarında bizi ihbar edip etmeme konusunda tartışmaya başlamışlar. Daha sonrada anladığımız kadarıyla köylüler bizi ihbar etme fikrini devrimcilerle karşı kin duyduklarından hükümete karşı sempati beslediklerinden değil kendi aralarındaki çeşitli nedenlerle uzun zamandır süre gelen sosyal kökenli kavgaların doğurduğu düşmanlıklardan dolayı edinmişlerdir. Biz uyurken içinde bulunduğumuz odanın kapısını silahlarımızı ve üzerimizdeki kağıtları aldıktan sonra üzerimize kitleyip en yakın karakola haber salmışlar. Bunun neticesi gelen ekipler bizi teslim aldılar ve Ovacık'a getirdiler. Ovacıkta sorgumuzu alan Savcıya açıklamak sorumluluğuna sahip olmadığımız bazı gerçeklerin ortaya çıkarması için tamamen uydurma denilebilecek (Hasan Gülmez'le tanışmamız konusu hariç) bir ifade verdim. Keza aynı ifadeyi Ovacık tutuklama mahkemesi önünde tekrarladım. O gecenin sabahında jipe bindirilerek Tunceli'ye, oradan da Diyarbakır'a getirildim. Diyarbakır'da Savcılık binası önünde başımıza

battaniyeler geçirilerek bilmediğimiz yerdeki ayrı ayrı hücrelere konduk. Burada ilk hafta hiç uyutulmadığımız gibi Ovacık'ta verdiğimiz uydurma ifadenin ayrıntıları üzerine maddi ve manevi istikence göyerek geçirdim. Daha sonra geçitli yerlerden yapılan araştırmalar neticesi benim Filistin'de bulunduğum anlaşıldığından gerek bunu kabullenmem gerekse kişi, silah ve yer ismi ve mahalli göstermem için yeniden istikenceye tabi tutuldum. Gerek burda gerekse daha sonraki iki ayrı Savcılık ifadelerinde birinci Ovacık Savcılık ifadesinde sözünü ettiğim nedenle gerçekler hilafına sorgu verdim. Bu sorgularında 1- Filistine gitmem, 2- Hasan Gülmez'le Tunceli'de tanışmam, 3- Bombaların ve diğer mühimmatın bana ait olması konuları dışında diğer tüm beyanlarımı reddederim. Tüm diyorum zira sorguların büyük bir kısmını kapsayan ideolojik ve siyasi bölümlerde gerek Savcının aktarıırken tahریف ettiği gerek yazıcının hataları gerekse benim direkt yazdığım bölümler konusundaki şu andaki tereddüdüm buna sebeptir sorgum bundan ibarettir dedi.

Sanık Müstaz Çeltik'in 24/11/972 tarihinde tesbit edilmiş olan Savcılık ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanık Müstaz Çeltik'ten soruldu, cevaben, sorguda bu hususta geniş açıklamada bulunmuşum. Bu ifadeyi kabul etmiyorum reddediyorum dedi.

Sanığın 22/12/972 tarihinde Askeri Savcı tarafından tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu cevaben; sorguda etraflı şekilde evvelce alınan ifadeler hakkında beyanda bulunmuşum. İlave edecek bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanığın 13/4/973 tarihinde Askeri Savcılığa tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu cevaben; sorguda belirttiğim sebeplerle bu ifadeyi de kabul etmiyorum dedi.

Sanığın 24/11/972 tarihinde Ovacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanması sırasında tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu cevaben, sorgudada belirttiğim nedenlerle bu ifadeyi de kabul etmiyorum dedi.

Soruldu, ifademde belirttiğim ve takma adlarını söylediğim şahıslardan sanıklar arasında hiç bir tanesi yoktur. Yurda bir kısmı ile beraber dönmüştüm. İbrahim Kaypakkaya örgütlenme arzusunda olduklarını, bunun için çalıştıklarını söyleyerek benide kuracakları örgüte almak istediysede ben iyice tetkik ettikten sonra bu husustaki fikrimi bildireceğimi söylemiştim. Ali Haydar Yıldız ile Kuzaffer Çoçoğlu'nu tanımazdım. Mlahere dava nedeniyle kendilerini tanımış oldum. Hasan Gülmez'le kahvede tanıştıktan sonrada onunla genel olarak devrimcilik mevzuunda konuştum. Kendisine propaganda ve ajitasyon yaptım. Oda beni Ovacık muntikasında gezdirmeyi kabul etti. Kanıma göre Hasan Gülmez yalnız yaptığımız propagandanın tesiri altında kalmamış, o muntikanın halkının geleceksel bir özelliği olan yabancayı yardım etme gayesiyle beni muntikada gezdirmeyi kabullenmiştir. Sorgudada belirttiğim gibi amaçlı bir örgüte katılarak devrimci faaliyetlerde bulunmaktı. Ancak buna fırsat bulmadan yakalandım dedi.

Sanık sorgusuna karşı sorguları yapılan sanıkların bir diyecekleri olup olmadıkları soruldu, söz alan olmadı.

**GEREKİ DÜŞÜNÜLDÜ:** Sorguya devam edilmek üzere duruşmanın aynı gün saat 13.45 e tahirine karar verilerek açıklandı. 11/6/974