

Duruşmanın tenhiz edildiği muayyen gün ve saatte mahkeme kurulu eskisi gibi, Savcı Hakim Md.Yzb.Yaşar Degerli ve zabıt Katibi Selahattin Güneşyan hazır oldukları halde duruşma salonuna gelindiğinde sanıklar ve müdafilerinin yerlerine alındıkları görüldü.

Yoklama yapıldı, sanıklardan Abdurrahman Keskin, (Silindi) Haydar Kocit, Kutsiye Bozoklar, Mukaddes Erdoğan, Naki Özgül Erhan Sözen hariç diğerlerinin ve sanık müdafilerinden avukat İsmet Aygür ve avukat Abdullah Bayraktar'ın gelmiş oldukları anlaşıldı.

Gelen sanıklar ve müdafilerinin yüzlerine karşı açık duruşmaya devam edildi.

Sanık Aslan Kılıç'ın 22/2/1973 tarihinde Askeri Savcılığa tesbit edilen ifadesinin okunmasına geçilmeden evvel sanık müdafilerinden avukat Necla Fırtın ve avukat İsmail Hakkı Altan'ın geldikleri görülmekle yerlerine alındılar.

Aslan Kılıç'ın Savcılığa tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Aslan Kılıç'tan soruldu: Savcılık ifadesi benim bütün faaliyetlerimi yansıtan bir ifade değildir ve doğru değildir. Bütün faaliyetlerimi sorguda esaslı bir şekilde ifade etmişim. Emniyet ifadesi okunduktan sonra gerekli itirazları yapacağım. Esasen Savcılık ifadesi emniyet ifadesinin bir özettir. Savcı bana herhangi bir sual tevcih etmedi dedi.

Sanık Aslan Kılıç'ın 19/2/1973 tarihinde emniyetçe tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Ifadenin okunması sırasında geldiği anlaşılan sanık müdafilerinden avukat Necla İltis yerine alınarak ifadenin okunmasına devam edildi.

Sanık Aslan Kılıç'tan soruldu: Emniyette alınmış olan ifade örgüt içerisindeki faaliyetlerimi tam ve doğru olarak aktettirmemektedir. Kesela emniyette ifade alınırken T.K.P.M.E.hakkında hiç bir bilgi vermediğim için zapta geçirilmemiştir. Esasen biz emniyette ikence görsek dahi gerçeği tam olarak bildirmeyiz. Duruşma sırasında muvafak olarak örgütsel faaliyetlerim hakkında ifade verdim. Bu ifade daha doğrudur. Nitekim As.Savcıda emniyette alınan ve bilahere Savcılıkta alınan ifadeyle iktifa etmemiş olacağımı beni tekrar sorguya çekmek istedi. Bende endişesine gerekli açıklamayı duruşma sırasında yapacağımı bildirdiğinden ayrıca bir ifade zaptı tutulmadı dedi.

Askeri Savcı; bütün sanıkların sorguları tesbit edildikten sonra gerekli açıklamada bulunacağız. Şimdilik sanık sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanık Aslan Kılıç'ın tutuklanması sırasında sorgusunu ihtiva eden 22/2/1973 tarihli duruşma zaptı okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanık Aslan Kılıç'tan soruldu: Tutuklama sırasında geçen ifade bana aittir. Yukarıda belirttiğim gibi örgütsel faaliyetlerimle ilgili olarak duruşma sırasında geniş ifade verdim. Esas sorgudur dedi.

Sanık Muzafer Çuçoğlu, sanık Aslan Kılıç'ın ifadesine karşı bir diyeceği bulunmadığını bildirdi.

Sanık Abdullah Muhittin Cem Semel, sanık Aslan Kılıç ifade-

sine karşı birdiyeceğim yoktur dedi.

Sanık Ali Tasyapan, sanık Aslan Kılıç'ın sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

GENEL DURUMUNU: Sorguya devam edilerek üzere duruşmanın aynı gün saat 13.45'e tehirine karar verilip açıklandı. 22/1/973

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

S. KATIĞI

Duruşmanın tehir edildiği muayyen saatte mahkeme kurulu eskisi gibi, Savcı Hakim Ya. Yzb. Yaşar Değerli ve zabıt Katibi Selahattin Güzeycan hazır oldukları halde duruşma salonuna gelindiğinde bir evvelki celse hazır bulunan sanıkların sanıklar müdafilerinden avukat Abdullah Bayraktar, avukat Necla Fertan ve avukat İsmail Hakkı Altan'ın yerlerine alındıkları anlaşıldı.

Sanıklar ve müdafilerinin yüzlerine karşı açık duruşmaya devam edildi.

Kazık Sanık Hikmet Tenses sorgusunda: Benden önce bazı arkadaşlar sorgularını verdiler. Mahkemenizin hitel'ini ortaya koydular. Bende aynı görüşlere katılıyorum. Burada o görüşleri tekrar etmeyeceğim. Kısaca şu belirtceğim; mahkemeye güvenim yoktur. T.K.F.Ş.L. nin bir üyesi olarak halkımızın kurduğu bir mahkemeye güvenim olamaz. T.K.F.Ş.L. bu gün edilen ve sürdürülen halk yağmalarının tümenin kurtuluşu için savaş ve çabasının en modern ve en ileri sınıfı olan proletaryanın partisi'dir ve tüm halkımızı temsil eder. Bunun için'deki T.K.F.Ş.L. nin üyeleri ve TIKKO nun savaşçıları eylemlerinden dolayı esir olarak halkımıza ve onun örgütlerine hesap verirler. Halkımızın kurduğu bu mahkemeler halkımıza zulmeden zamlıları, emir sömürücüleri ve sömürücülerin yandaşlarını yargılayacak ve cezalandıracaktır. Sizin mahkemeleriniz ise halkın kurtuluşu için mücadele edenleri yargılıyor ve cezalandırıyor. Zaten başka bir eylemde yapamaz. Nize verilecek cezalar HİT tarafından teahit edilmiştir. Siz bu cezaların dışında ceza veremezsiniz, vermeye kalkarsanız mahkememiz lağvedilir. Bunun bir örneği daha önce görüldü. Bu lağvedilen mahkemeyi sizler iyit bilirsiniz. Kemal Şirin bu mahkemede görev almıştı. Heyetiniz şimdi burada bizim önceden teahit edilen cezalarımızın formalitelerini meydana getirerektedir. Nize bu görevi bırakmanızı, halkın kurtuluşu için mücadele edenleri yargılamamanızı söylüyoruz. Bu görevi devam ettikçe suç işliyorsunuz. Faşistlerin ve sermayenin halk üzerine yaptığı baskının aracı oluyunuz. Belki siz bu görevi isteyerek yapıyorsunuz. Bu görevin karşılığı sermayecilerden aldığınız para ile çokluk çoğunluğu geçindiriyorsunuz. Kendi çocuklarını doyurmak için faşistlere bizzet ediyor milyonlarca işçi ve köylünün sefalet içinde yaşamasına sebep oluyorsunuz. Böyle düşünmezsiniz, biz bu görevi bıraksak başka bir heyet bu görevi devralacak. Yani sizin açısından bir şey değişmez deraensis haklısınız. Nize başka yargılayacaklar çıkabilir. Fakat böyle davranmanız faşistlerin mahkemelerini tehir etmek açısından önemlidir. Burjuvazi'yi erduyu vatani korumak, dış düşmanlara karşı savunmak için



bulundurduğunu iddia ediyor. Başında kendi sermayesini ve topraklarını halka karşı bekletiyor. Herhangi bir işi köylü hareketinde orduya kullanıyor ve sıkıyönetim ilan ediyor. Sizide bizi yargılamamız için slet olarak kullanıyor. Bütün bunlara rağmen görevinize devam ederseniz bilerek suç işliyorsunuz, cezalarınız o ölçüde ağır olacaktır. Biz gelince hakim sınıfların vereceği cezalardan korkmayız. Mahkemeye güvenimiz olmasa bile sizin önünüzde yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı savunuruz. Sesimizi halk kitlelerine duyurmaya çalışırız. Burjuvazi bizi ölüme korkutacağını sanıyor, ölümden korkanlar kendilerini düşünen burjuvalardır. Hayatını halkın çıkarlarına adanmış bialer için ölüme korkulacak birşey değildir. Burada tapat ettik. Halk için ölmek tay dağından da yücedir. "arietler ve faşistler için ölmek bir tuymden de değerlidir. Her halk için ölmemiz gerekiyorsa seve seve ölüyoruz. Ölümden korkan burjuvalar kendi şahsi menfaatleri için arkadaşlarını ele vermekten çekinmediler. Polisin safını altıttı. Her dönemde avamıza böyleleri sızabilir, bu bizim moralimizi bozmasın. Aksine böyle burjuva ajanlarını iyi tanımamızı hainlerin aramıza sızmasını engellemeyi öğrenmemizi sağlar. 24. Ocak. 1973 de Kazlıçeşmede polis izini bulmuş. Bunu bende farkettim ve oradan kaçtım. Polislerde farkına vararak peşinden yakalamaya geldiler. Bir tanesi peşinden yetişti. Arayı pek fazla açmamıştım. Polis ateş etti topuğundan vurulduğumu anladım. Polis gelip yakaladı. Elinden kurtulup tekrar kaçtım. Kaçarken ayakım takıldı düştüm. Bu düşmeden zaman kazanan polis tekrar yetişti daha yerden kalkmadan ikinci bir kurşun daha sıktı. Başımıza bağladık. Elinde silah olmasına rağmen korkudan tizil tizil titriyorduk. Kış gününde olduğu için yerler çamurdu. Her tarafımız çamur oldu. Diğer polisler her nedense o an geldiler. Polis tek başına beni götürüyordu. Halktan yardım istedi. Kimse yardım etmedi. Yavaş yavaş kan kaybediyordum kendimden geçiyordum. Gücümün yettiği kadar polise tepki ettim. Strajimizda toplanan halk hitaben "Bu patronların uğradır. 15-16. Haziran'da size kurşun atmıştır. Bu köpeği işi tanıyan, faşistin köpeğidir. Bulduğumuz saat işçi saatidir. Sonradan polisler beni bir arabayla hastahaneye götürdüler. Silah sesini duyan polisler bir iki dakika kadar sonra başına toplandı. Hastahane doktorlar daha yaraya bakmadan 15 polis toplandı. Şef olarak tahmin ettiğim birisi sadist kufürler savurarak vurmaya başladı. Colara boyun eğmedim. Bende aynı şekilde karşılık verdim. Büyük bir gürültü koptu. Kuşanmaya gelince halk korkudan çığlık atarak kaçtı. "aha sonra Çapa Üniversitesi hastahanesine getirdiler. Doktor bir yaraktan yaralı sarıyor, bir taraftanda polisler vuruyorlardı. Bende karşılık veriyordum. Hastabakıcılar polisler yanımdan uzaklaşınca bannamoral veriyorlardı. Bazıları söylemeye başladı. "Gazetelerde ve radyoda sıkıyönetimde işence yapılmadığını söylüyor. Halbuki bizim gözümüzün önünde yaralı bir adam işence yapıyorlardı. Hiç kimseye inanamamak lazım dediler. "ende onlara "Bunlar sömürücülerdir, halkı uyutmak için yalan söylemek zorundadırlar" dedim. Polisler biraz sonra bir doktor getirdiler. İşence yapılanlara bakmak için 1 not subeyede geldiğini sonradan öğrendiğim bu doktor ayakma ve filmlere bakta yatması lazım yatacalık dedi. Polisler onsuz pek duymadığım bazı şeyler söylediler. Önden sonra tavrı

birden değişti, küfredmeye başladı. Akli sıra meralimi bozuyordu. Bende ona "Sen bir doktor değil, faşist bir canavarısın, ben nasıl olsa kurtulacağım, bunun hesabını senden soracağım, alçak" dedim. 1 nci Şube'ye geldik. Bir hücreye atıldık, pantolonumu alıp kiletli birakışlardı. Sürekli uşuyordum. Akşam olunca bu halde Gümüşsuyu hastahanesine götürdüler. Bir doktor ayağıma baktı, ayağım gittikçe şişiyor, cıvılatamıyordum. Bana rağmen doktor bir seyik yok basar dedi. Beni getiren iki polis iki tarafa girip yürütmeye, yaralı ayağıma bastırmaya zorladılar. Daha fazla dayanmadan bayıldım. Ayıltıp birinci şubeye getirdiler. Bu halde 3 gün kaldım. Sürekli sorguya çekiyor ve vuruyorlardı. Buradada bir defa bayıldığımı hatırlıyorum. 3 gün sonra Haydarpaşa Askeri Hastahanesine getirildim, 30 gün yattım. 15 nci gün Güner Alakoç'u getirdiler, koma halindeydi. Elbiseleri kalmamıştı. Getiren asubaya ne olduğunu sordum "1 nci şubede biraz boğuşmuş" dedi. Benide böyle yapacağız, hele oradan bir çık dedi. Güner-günlerce hiç kıpırdamadan yattı. Her türlü bakımı biz yaptık. Elektrik fazla geldiği için ciğerlerinden kan fışkırtmıştı. Bu anlattıklarımızı kendimize acandırmak için anlatmıyordum. Faşizmin gerçek yüzünü teşhir etmek için anlatıyorum. Ben bir komünist-olarak bütün yapılanlara normal karşılıyorum. Faşistlerin baş vurduğu en son çare işkencedir. Bütün dünyada ezilen dünya halklarına faşistler tarafından işkence yapılmaktadır. Hiç bir işkencede bizi yıldıramaz, yıldırmayacaktır. Biz bütün yaptıklarımızı açıkça savunuyor ve her yerde açıklıyoruz. Acaba faşistler bize ve halkımıza yaptıklarını açıklamak mevkiini gösterebilirlermi. Şubat ayının sonunda tutuklandım. Beni tutuklayan mahkeme ceza evine gideceğini söyledi. Oysa beni MİT'e götürdüler. Ya bu heyet cezaevini MİT-olarak biliyordu, yada bana yalın söyledi. Beni sizin heyetiniz tutuklasaydı. Sizde aynı yalını söylediniz. Bu gördüğüm basit sebep bile mahkememize güvenemeyeceğimizi gösteriyor. Sıkıyönetim mahkemelerinin çoğu ve sıkıyönetim Savcılarının hepsi bizlere yapılan işkencelerden haberi vardır. Özellikle sıkıyönetim Savcılarının bir görevinde işkenceleri yönetmek olmuştur. Bu güne kadar bir çok mahkemede sanıklar soruşturmayı yürüten Savcıyı MİT merkezinde ve işkence ekiplerinin başında gördüklerini söylemişlerdir. Uzağa gitmeye gerek yok, işte bu davanın Savcısı Yaşar Degerli bunlardan biridir ve Hastelik bir arkadaşımızı öldürmüştür. Yaşar Degerli'nin esas mesleği Savcılık değil işkenceciliktir. Savcılık-tali mesleğidir. İşkence altında arkadaşlarımızı öldürdüğü halde yavaş hırsız rolünde aynı davanın savcılığı yapmaktan en-küçük bir kanuni ve vicdani sakınca ve engel görmemektedir. Heyetiniz ilk sorgusu yapılan Muzaffer Oruçoğlu "15 günlük sorgudan sonra tutuklanıp tekrar MİT'e götürüldüğünü" söyleyince hayretini gizleyememiştir. Ve Muzaffer Oruçoğlu'na "Tutuklandıktan sonra ceza evine götürülmediğinizi" diye sormaktan kendini alamamıştır. Oysa tutuklandıktan sonra işkenceye tekrar göndermek, hatta aylar sonra hapishaneden alıp tekrar işkence yapılmak üzere MİT'e göndermek en olağan şeylerdir. Bunları sizde biliyorsunuz. Eğer biliyorsanız Yaşar Degerli'ye bir sorun. O bu işlerde uzman-dır. Bilmeyeni kendi deyimi ile tenvir eden ve hatta bizzat MİT'e geçerek pratik içinde daha canlı olarak öğretilir. Savcı aldığı her ifade-



nin sonunda işkence yapıldığı doğrultusunda sözler yazdırma ihtiyacı niye duyuyor. Bunun izahı basittir. Savcı suç bastırma işi yapar. Fakat bu işi iyi ya anıyor. Biz öyle bir suçunu bastıracağız ki birdahı hiç suç işleyemeyecek. Savcı bu baskısını bize haftahane de devam ettirmektedir. Bir sene olduğu halde ayaktan kurşunu çıkarttırmasaktadır. İlk duruşmada gömme emel olarak hastahaneye gönderdi. Hastahane hiç kimse ilgilenmedi. Bunu daha önce mahkememizde de söyledik. Savcı böyle yaparak beni yıldırma-çalıyorsa aldanıyor. Çektikçe her acı kinimi arttırıyor. Faşistler bize boyun eğdiremedikleri için kin duyuyorlar. Ellerinden gelse hepimizi yok edecekler. Şimdi sorguya geçiyorum. 1965 yılında ortaokulu bitirdim. Tekat öğretmen okuluna gittim. Orada iki sene okudum. Okullarda bize yoksulluk ve fakirliğin sebebinin halkımızın tebellüğünden ileri geldiğini söylüyorlardı. Halkın sömürü düğünü bizden gizliyorlardı. Bu gün daha iyi değerlendiriyorum. Burjuvazi halkın çocuklarını alıp okullarda onları halktan yabancılaştırılmaktadır. Avrupadan ithal ettiği kaba evrimci felsefesini aşılayıp onları halkı sömürmek için kullanmaktadır. Bu felsefe olayların sebeplerinin içte değil dışta olarak görmekte, toplumsal değişmelerin sebeplerini coğrafya ve iklim bağlamaktadır. Sömürü ve bireyci ideoloji eskinin kölesi toplumundada vardır, şimdiki vardır. Bu böyle devam edecek demektir. Eğitimi kabul etmekle beraber sömürünün kendi sınıf çıkarına hizmet eden şeylerin aynı kaldığını iddia etmektedir. Bu yüzden köylüler akılsızlık (Silindri) çocuklarını okuttukları zaman onları kendilerinden kepacaklarını, kendilerine hor bakacaklarını bilirler. Hepte böyle olmuştur. Okullarını okutan babalar onlardan fayda görmezler. Fakat babalar "Biz sürünüyoruz, oğlunuz bari sürünlesin, varsın kendini kurtarsın, bize bir faydası olmasada olmasın" demektedirler. Benim babamda beni orta okula böyle gönderdi. Okudukça halktan kopuyum ve onlardan uzaklaşıyordum. Bayalınde onların dünyasından bambaşka bir dünya vardı. İki sene sonra İstanbul Yüksek Öğretmen okuluna geldim. Baş zamanlarımda İstanbul'ü geziyordum. Önce önemli ve lüks yerleri gezdim. Hayran oldum. Daha sonra işçi semtlerini gezdiğimde hayret ettim. Benim geldiğim, gördüğüm yerlerde sınıf farkı bu kadar belirgin değildi. Alabildiğine yoksulluk vardı. Bir tarafta alabildiğine lüks ve sefahat içinde yaşayan insanlar varken, diğer tarafta gecekondularda ev denem izbelerde kalan, yoksulluk içinde yaşayan insanlar vardı. Bu çelişik durum benim beynimde yansdı. Zaten düşünce dünyasının beyinde yansımından başka bir şey değildir. Beyin duyu organları ile dış olayları algılar, bu algıları fikirler haline getirir. Bu çelişkiyi görmek iç günlerde düşündüm. Bu kadar yaşayış farkının farklı çalışmalarından ileri geleceğine karar verdim. Hatta gecekondularda oturanlar daha çok çalışıyor, daha çok yipranıyorlardı. O halde bu yaşayış farkının başka bir sebebi olmalıydı. Tam bu sırada bazı devrimci romanlar okudum. Devrimci eserlerde arayıp buldum. Bu kitaplardan benim gözümediğim meseleler derinliğine ele alınıyor ve çözüm getiriyordu. Bu biriktirilen düşünce celerinde büyük bir sığrama meydana getirdi. Bunun olayların gerçek sebeplerini kavriyor ve burjuvazinin bize öğrettiği şeylerin boş laflar olduğunu ibaret olduğunu anlıyordum. Benim gibi düşünmeler çoğalmaya baş-

ladı. Onlarda memleket meselelerini tartışıyor, görüşlerini yaymaya çalışıyorlardık. Bu gelişmelerin farkına varan okul müdürü okulda ücretçi ve ırkçı ideolojinin tesirinde kalmış zavallıları üzerimize saldırttı. Vazeli kavgalar oldu. Polis geldi. Polis esas saldırganları bırakıp bize saldırdı. Bu arada şöyle bir olay cereyan etti. Gerici'ler koridorun bir tarafında, bizde bir tarafında toplanmıştık. Müdür odasında idi. Polisler gelip telefon üzerine müdürü buluyorlar. Müdür polise haberi verip bizi okuldaki çıkartmak istiyordu. Kendi yön tayinine göre biz sağ tarafa düşüyoruz, polise koridorun sağındaki guruba saldırın diyor polisler bizi kavgaya ettirmiş koridora girince merdivenin döşemesi yüzünden gerici'ler polisin sağ tarafına geliyor. Polisler önce onlara saldırıyorlar. Dağıttılar. Sonra durum ablağlanınca bize saldırdılar. Okuldan kaçtık. Elahere okul idarecilerinin teminatı üzerine tekrar döndükse de aynı tertiplerde karşılaştık dedikten sonra dava ile alakalı görüşülen şüpheli zaptı geçirilmedi. Bergüzaradevânla; sıkıştırdıktan sonra okuldan tanıdığım Aslan Kılıç beni buldu. Bana devrimci çalışmaya yapmanızı, okudukça halktan keşiflerinizi, cahilleştirmenizi, ancak okulu bırakıp halkla kaynaşarak halkın bizden beklediği hizmeti yapacağınızı söyledi. Hemen kabul ettim. Buluşmalarımızda gençliği nasıl teşkilatlandıracağımızı, burju devlet mekanizmasının nasıl parçalanacağını tartışıyorlardık. İngilizce öğrenmek isteyenleri topladık. İ.G.B. ni meydana getirdik. Ödemiş T.İ.İ.K.F. ne girdik. Muhsin Canik'le beraber ikimiz bir ev tüttük. Muhsin devlet kitaplığında çalışıyordu. Daha sonra gençlik içinde çalışmaya bırakıp işçiler içinde çalışmaya başladık. Kadıköy yakasında fabrikalardan işçiler tanıdık. Güner Aksoy'u da bu ara tanıştım. Arçelik fabrikasında çalışıyordu. Ahmet Muhtar'ın Çiçek'te aynı bulguda işçiler içinde çalışıyordu. İşçilere Safak dağıtıyor, propaganda yapıyordu. Uzun süre çalışmalarımıza rağmen gereken başarıyı elde edemedik. İşçilerin kendiliğinden gelme mücadelesine tabi oluyorduk. Bu durum bizi düşüncemize sevketti. Çalışma tarzımızın yanlış olduğunu, Safak hareketinin işçilerin mücadelesine liderlik edemeyecek bir hareket olduğuna karar verdik. Uzun süre görüşmediğim Aslan Kılıç'la görüştim. O da aynı düşüncede idi. Aslan, İbrahim'le görüşmüş, beraberice İbrahim'in yazılarını okuduk. Bu yazılar bize içinde bulunduğumuz çıkması seçtiriyor ve çakar-yolu gösteriyordu. Ayrılmaya karar verdik ve ayrıldık. Güner Aksoy'u fabrikadan ayırdım. İkimiz beraber Üraniye Sitelere bir ev tüttük. Güner'i Ahmet Muhtar'la tanıştırdım. Bende İstanbul yakasında işçiler içinde çalışmaya başladım. İrfan Çelik ve Kemal Yakar kendikte bir ev kiralarak yazıları çoğaltmaya başladılar. Bu evde ben Cem Sözel'le tanıştım. Çoğaltılan yazıları alıp dağıtıyordum. Muhsin Canik'i de İrfan'a tanıştırdım. Muhsin'le İrfan baş kuruyordu. 1972 Ağustos ayı sonunda sitelerden Vazeli'ye taşındık. Güner'i bundan sonra görmedim. Savcı Süleyman Bursalı'nın örgütüne bağlı olduğunu söylüyor. Süleyman'ın örgütsel bir ilişki olduğunu söylüyor. Süleyman'ın çok eskiden öğrencilik yıllarından tanıştım. Onunla örgütsel bir ilişkiye girmedim. Fakat ara sıra kahvesine gider otururdum. Orada Hamza Ögüzer'le tanıştım. Süleyman'ın hemşehriyi işi. Devrimci söylemlerden dolayı okuldan uzaklaştırıldığını söyledi.



Kendisi ile gizli olarak konuştum. Devrimci mücadele etmek istiyordu. İbrahim'de onu Diyarbakır'a gönderdi. Aradan bir kaç ay geçtikten sonra döndü. İbrahim'le konuştum. İbrahim bana "En kısa zamanda beni başımızdan defet, halkın davasına zerre kadar inancı yok, kendini kurtarma için ihanet edebilir" dedi. Bende kendisine hareketteizde burjuvaların barınamayacağını söyledim, ayrıldı gitti. Savcı benim Ağustos ayına kadar silahlı faaliyetleri yürüttüğümü iddia etmektedir. Bu iddiaya ne reden çıkardığını anlayamadım. Ben sürekli işçiler arasında çalışma yapıyordum. Savcı ayrıca benim İrfan Çelik'le bir söföre saldırdığımızı söylüyor. Savcı bizi kütülemek ve karalamak istiyor. Biz halk düşmanları varken halka saldırmayız. "En böyle bir olaya katılmadım ve katılmam da. Savcı suçlamasına devam ederek benim Yunus Ekşi'nin evine yapılan baskında gözculük yaptığımı söylüyor. Bizi suçlamak için polis'in istenince altında aldığı ifadelere dayanmaktadır. Kendisi de işkence tehdidi ile ifade almaktadır. Polis ve Savcı iradesi zayıf olan arkadaşlara yüklenip istediği ifadeyi imzalattmaktadır. Böyle alınan ifadelerden başka Savcının delili yoktur. Cem Somel'in ifadelerini doğru kabul edip bir çok arkadaşta imzatlarda bulunmuştur. Hatta iddianame Cem Somel'in ifadesinin aynıdır. Ben bu baskına katılmadım. Arkadaşlar götürseydi katılırdım. Hamza Ögüzer'in ayrılmasından sonra onun bildiği Kagalıçesmedeki evimi değiştirdim. Zeytinburnu'da başka bir ev tuttum. Bu evi benden başka kimse bilmiyordu. Yakalanıncaya kadar da orda kaldım. Aslan Kılıç'a bağlı olarak çalıştım. Savcının dediği gibi parsellerde Kutsiye Bozoklar ile kalmadım. Kutsiye'yi de tanımadım dedi. Ayrıca yaptığı bir takım açıklamaları ihtiva ettiğini bildirdiği 11 sayfadan ibaret yazılı sorgusunda ibraz etti. Yazılı sorgu alınıp dosyasına kondu.

Sanık Hikmet Senses'in 10/7/973 tarihinde Askeri Savcı tarafından tesbit edilen ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu: Bana Savcılıkta herhangi bir işkence yapılmamıştır, tehditkar bir lisanla sorgu vermen istenmiştir. Fakat ben vermedim. Esasen emniyette de vermemiştim. Bunun üzerine Askeri Savcı iddianame yazıldığı zaman görürsün sen dedi.

Sanığın tarihi bilahere silinmiş olan emniyetçe tesbit edilmiş ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu: Ana hatları itibarıyla doğrudur dedi.

Sanığın 28/2/973 tarihli tutuklanması sırasındaki ifadesi okundu mahiyeti anlaşıldı.

Sanıktan soruldu: Okunan bu ifade bana aittir dedi. Ve ilaveten zapta geen hususlar benim tarafından söylenmiştir, ancak yanlış. Yeteri kadar açıklama yapıldı, sorgu esastır dedi.

Sanık Mustafa Özüoğlu, sanığın sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanık Cem Somel, sanık sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanık Ali Taşyapan, sanık sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanık Aslan Kılıç, sanığın sorgusuna karşı bir diyeceğim yoktur dedi.

Sanık Naki Özgül tarafından ibraz edilmiş olan 22/1/974

tarifli dilekgesi okundu, mahiyeti anlaşıldı.

Sıkıyönetim Askeri Savcılığının 17/1/974 tarihli yazısı ve eki Orhan Sözer tarafından yazılmış olan dilekçe okundu mahiyeti anlaşıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Duruşmadan vareside talebinde bulunan sanıklardan Haki Özgül ve Orhan Sözer'in talepleri uygun görülerek ve sorgulama sıraları geldiğinde duruşmada hazır bulunan vekilleri kaydı ile-353 sayılı Kanunun 136 nci maddesi gereğince duruşmadan vareside tutulmalarına,

2- Sanıklardan İsmail Erdoğan, Celal Erdoğan, Ali Yıldız, Ali Turan ve Ahmet Satın haklarındaki tutuklama sebepleri henüz ortadan kalkmadığından tahliyelerine dair taleplerin HEMİŞİ ile tutukluluk hallerinin devamına,

3- Sanık Mehmet Kocabas hakkındaki tutuklama sebeplerinin ortadan kalktığı kanaatine varıldığından talebinin kabulü ile tahliyesine ve başka bir suçtan dolayı tutuklu ve hukuksal bulunmadığı takdirde serbest bırakılması için Sıkıyönetim As. Savcılığına mützekere yazılmasına,

4- T.C. Anayasasının 31 nci maddesinde savunma hakkı "Merkez mesru bütün vasıta ve yollardan faydalanarak suretile yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir" şeklinde tarif edilmişinden, bir savunma vasıtası olan sorgu esnasında da mesru olan bütün vasıta ve yollardan istifade edilmesi gerekmektedir. Aksi şekilde yapılan bir sorgu ile Anayasal bir hak olan savunma hakkı hudutları tecavüz edilmiş olduğundan Anayasamız ve mevcut kanunlar muvacehesinde yapılacak bir kısıtlamanın savunma hakkına bir taarrüf teşkil etmeyeceği aşiktir. Bütün ikazlara rağmen sanıklardan Aslan Kılıç ve Hikmet Senses sorguları sırasında iddia ve savunma ile alakası olmayan ifadeleriyle savunma hakkı hudutlarını aştıkları ve ifadelerinin bazı kısımlarının suç unsuru teşkil edebileceği görüşüne varıldığından sanık Aslan Kılıç'ın sorgusunu ihtiva eden 15-16. Ocak. 1974 tarihli celselere ait duruşma zabıtları ile yazılı sorgusunun, keza Hikmet Senses'in sorgusunu ihtiva eden duruşma zaptı ve yazılı olarak ibraz ettiği sorgusunun suretlerinin gereği tee-ül edilmek üzere 1 nci Ordu Y. lığına gönderilmesine,

Tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sorgularına devam edilerek üzere duruşmanın 29/1/974 Salı günü saat 09.45'e talikine cybriligi ile karar verilip açıklandı. 22/1/974

BASKAN

UYE

UYE

Z. KATİBİ

19.2.974

9.30

330020

148