

Maznun: İmam Pekdemir İsmail oğlu, 1947 D.lu, -ergizden doğma, Akçadağ ilçesi kürecik nahiyesi harunuşağı köyünden mukim şoför muavini olduğunu söylemekle suçu anlatıldı soruldu:

4adise gününden kati olarak hat rliyamıyorum üç dört gün evvel ben seyho oğlu Mustafa Dışkaya, evirmeye gittik çevirmenin öğretmeni bidir oğlu Haydar polatla beraber içki aldık çevirmenin yukarı tarafına gittik kırda içki istik e lendik Haydar Hoca o bize yahu kahyalı köyü muhtarı Mustafa "ordeniz var bu mustafa "ordeniz mintikamızdaki devrimci kö lüleri ve buraya gelen sığın nan devrimcileri ihbar ediyor bunu öldürelim diğerlerine bir ibret olsun ve bu da ~~kırda~~ cezasını çeksin başkasıda buşekilde ihbar etmesin dedi. Haydar Hoca siz bu işi yapın müştereken yapalım size parada vereceğiz dediler bizde parayı ca zip bulduk ve yaparız dedik bu kon amamızda üç gün geçmişti benimle mustafa bir kız kaçırmaya teşebbüs ettik 19 mayıs günü bunda muvafak olmadık o zaman boş gelyordu 19 mayıs akşamı saati bilmiyorum karanlık çökmüştü Haydar Hoca benim evime geldi öldüreceğiniz kahyalı köyü muhtarı Mustafa "ordeniz çevirmeye bezon un evine gelmiş sabahleyin bunutakip edilim bunu öldürelim istediğiniz parayı da size vereceğiz dedi, ve bunun yanında Mustafa "ışkaya ve nem küçük mustafa hemde büyük mustafa vardı Rıza ^{Gal} ~~Köse~~ Köse Güler de vardı bizim evde oturduk durumu planladık ve o gece evde hemen hemen uyumadık sabahleyin erken kalktık çevir menin alt kısmından altı kişi ben seyho oğlu Mustafa "ışkaya diğer büyük mus tafa "ışkaya Haydar Polat, Rıza Gal Köse Güler dediğim gibi çevirme tarafınan sakaltutan gediğinden maraşlı tepesinden aralıklı olarak muhtarın gittiği takip ettik ve kimse bir şey çakmasın diye aralıklıolarak gittik muhtar derin bir der vardi oraya inerken biz ondan daha evvel gittik yalnız Haydar Polat gözcü olara tepede kaldı muhtar dereye iner inmez kalktık sakaladık ben o anda selam verip ve dediğinin farkından değilim belkide vermiş olabilir beş kişi beraber bende astıra marka 2.65 çapında bir tabanca vardı kösede cinsini tesbit edemedik. Bu tabanca vardı Rızada da mah marka bir tabanca vardı Mustafa "ışkaya ve büyük mustafada tabanca olup olmad ından farkından değilim Haydar Hocada tabanca vardı Haydarın tabancasının ne markolduğunu kati olarak bilmiyorum muhtarı taba nca tendidi ile ve koluna girip sürükleyerek mağaraya götürdük esare mağarayı ben bilmiyordum büyük Mustafa "ışkaya "öse ve rıza mağarayı biliyorlardı muhtarı Mağaraya götürdük götürürken süründü beni öldürseyin dedi bizde yok vande sessiz so racacağız muhtarı beş kişiolmuşaydık mağaraya kadar gıbaramazdık mağaranın kapisı Gal tepesine doğruyani batıya idi ben Gal tepesini tarafın fakat oraya ne tara olduğuna bilme dim mağaranın karşısındabir başla örünüşü yalnız bir iki adam girecek zada yer vardı muhtarı ne aenyakadık ben mağaranın kapisında yeni muhtar bir iki metre içeri sirmişti ellerimi ellide tutuyordum muhtarın ön ta rafı bize doğru idi üzerinde muhtarın silah yoktu niç el atandı önden ates ettim birini dayıyacak ates ettim bir daha ates ettim yani iki el ates ettim ikisinin de taraftan alından a eş ettim ve muhtarın ayan sırt üzeri oraya düştü atesleri


iki el üst üste ettim biz kuhtarı mağaraya koyduğumuz zaman ateş edene kadar hepsi mağaranın yanında bekledi yani "ıza val,"öse Güler "Mustafa" İşkaya ve diğer mustafa vardı mağaradan ayıldıktan ve dereyi çıkar çıkmaz her birimiz bir tarafa ayrıldık yalnız "aydar tepede beklemişti ben dönüşte herhangi bir şahsı silahla tehdit etmedim yalnız o cinayetin üzerine gelen adamı tehdit haydar Haca ve diğer bir arkadaşı ile beraber etmiştir, benimle mustafa cinayeti işledikten sonra gününü katiyetle hatırlıyamıyorum cinayetten bir kaç gün sonra veya ertesi gün kola asfalta indik elbistan arabasına bindik elbistanda ismini bilmediğim bir otele gittik bizi şikayet ettiler yani devgençlere ait talebelerdir dediler bizim kıyafetimiz ve saçımız bıyıklarımız vardı şekil itibariyle onlara benzerdik orada saçlarımızı bıyıklarımızı kestiler ve bıraktılar ondan sonra köyüneze geldik ve köyümüzden kaldık hadise budur ve hadise anlatığım şekilde olmuştur bunu hiç bir tesir altında kalmıyarak söylüyorum dediği okunan ifadesi inzası ile tastik ettirildi.10.6.1972

C.Savcısı

Z. Katibi

Maznun

İmam Bekdemir



TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI

TÜSTAV