

HAZIRLIK SORU FORMASI İFADE ZAPTI

TÜST
ARŞİN

ASKERİ SAVCI : Hâkim Yarbay Gültekin ARSUDOĞAN
 ZABIT KATLİBİ : Sivil MemureOya TEZ
 SORGU YERİ : Sıkıyönetim As.Savcılık sorğu odası. 7.5.1973

SANIK HUSA ER, ORUÇOĞLU:- Mehmet-Sıdika oğlu, 1948 D.lu. Kars Güle ilçesi Büyük Boğa tepe köyü nüf. kayıtlı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 3 ncu sınıfta iken ayrılmış. Bekar.

SORULDUĞU SORULAR : Sanık şiddetli baş ağrısından müzdarip olduğunu dilinin dönmediğini konuşamadığını bu itibarla sözlü ifade veremeyeceğini, polite alınan ifadesinin doğru olmadığını kendisinin poliste de sözlü ifade vermediğini, yazılı olarak verdiğini kekeleyerek ve güçlkle söyledi.

Sanığa isnat edilen suç anlatılarak TKPML öncesi TKPML adlı gizli örgüt içerisindeki faaliyetlerini yazması istendi. Sanık yazılı olarak verdiği ifadesinde ilk olarak işçi-Köylü gazetesinin satışını yaparak sol faaliyetlere 1970 sonunda başladığını Çapa'da okumakta iken bu işe İbrahim KAYPAKKAYA vasıtasıyla girdiğini daha sonra işçi-Köylü gazetesinin müdürü Mora GÖZEN'le tanıştığını işçi köylü gazetesi kapanıncaya kadar bu gazetede çalıştığını gazeteyi Keşan köylerinde dağıtırken yakalandığını üç ay Edirne Ceza evinde kaldığını 1971 Sıkıyönetiminden iki ay sonra Nuri ÇOLAKOĞLU'nun kendisinin Siverek'e gönderdiğini Siverek'te takriben altı ay kadar kaldığını ve Şafak Dergisini oradaki sempatizanlara verdiğini arkadaşlarının Kemal, Ziya ULUSOY, Mehmet Gültekin ve Raif TIRKOĞLU'nu Siverek'te arkadaşları yakalanınca kendisinin Ankara'ya geldiğini Nuri Çolakoğlu'nun gördüğünü tekrar Siverek'e gitmesini istediğini gitmediğini bu defa Tunceli'ye gönderildiğini Tunceli'de İbrahim KAYPAKKAYA'yı bulduğunu İbrahim KAYPAKKAYA'nın Süleyman Yeşil'le bir odada kaldığını bir hafta sonra İbrahim Kaypakkaya'nın Malatya'ya gittiğini geldiği zaman oradaki arkadaşlar arasında ayrılık çıktığını anlattığını kendisinin de aynı görüşe istirakle Şafak'ın örgütlerine karşı olduğunu anlattığını tutumunu sorduğunu iki gün müddet istediğini iki gün sonra kendisini de Şafak'a karşı olduğunu ve İbrahim KAYPAKKAYA'yı destekleyeceğini söylediğini tahminine göre o zaman 1972 Nisan sonları olduğunu Tuncelinde kaldığını bu zaman zarfında Tuncelide Şafakçılar, kendilerini, Kemal Burkan Grubunun, Palulu Yusuf Aslan Grubunu, DDKO cuların ve TKKO sempatizanlarının bulunduğunu kendilerinin TKPML örgütünü sadece isim olarak açıkladıklarını İbrahim KAYPAKKAYA'nın bu örgütün koordinasyon komitesini oluşturduğunu ve kendisinin de bu komiteye aldığını, komitenin İbrahim Kaypakkaya, Ali Mercan, Ali Taşyapan ve kendisinden husule geldiğini TIKKO'nun daha sonra TKPML'ye bağlı olduğunu kadro az olduğu için TKPML koordinasyon komitesinin bu işe de baktığını Tunceli'de kaldığı müddet zarfında Süleyman YEŞİL, Mehmet ÇİÇEK, Raki İÇÇİ, Ali İÇÇİ, Ali YEŞİL, Ali YILDIZ, Metin GÖK ve Ziya Aydın'la ilişki kurduğunu Tunceli bölgesinde bazı yerde köylüler arasında propaganda çalışması teşkilatlanma ve barınma şeklinde faaliyetlerde bulduklarını Tunceli bölgesindeki patlamaların tümünden sorumlu olmadıklarını örgüt olarak şehir içinde bir kere ofis dağıttıklarını örgütçe devrimcilere baskı yaptığı için Emniyet Müdürlüğü Lojmanına ve Polis Karakolunun boş nezaret odasına dinamit ve bomba atıldığını, atanların kimler olduğunu kesinlikle bilmediğini, Jandarma Tezmeninin evine ve iki karskola ve müfettişin evine dinamit atılmasını kabul etmediğini, İbrahim Kaypakkaya Tuncelinde yakalandığı zaman kendisinin başka bir köyde olduğunu heri duyunca Elazığa gittiğini, orada 15-20 gün otelde kaldığını daha sonra İstanbul'a geldiğini, İstanbul'da Cem SOMEL ve İsmail Doğan'la buluştuğunu 10 gün kadar sonra Tekrar Malatya'ya geldiğini şehir içindeki arkadaşlarının yakalandığını öğrendiğini, kimseyi bulamadığı için tekrar İstanbul'a geldiğini İstanbul'daki çalışmalardan kendisinin sorumlu olmadığını, İsmail Doğanla, Cem Somel'in sorumlu olduğunu Ahmet Muharrem Çiçek'in ~~eski~~ (silindi) kaldığı evin basıldığı tarihlerde İstanbulda bulunmadım. Bekçilerle çatışan iki kişinin kendi örgütlerinin mensubu olduğunu fakat bu iki kişinin kimseden emir almadan gittiğini, bekçilerle çatışmanın kasıtlı ve plânlı olmadığını, olayın tamamen bekçilerin müdahalesi neticesi vuku bulunduğunu, balmuncudaki evin soyulması teşebbüsünden haberi olmadığını, çünkü ben İstanbul'a geçici olarak gelmiştim. Filiz Akın'ın çocuğunu kaçırmayı hiç bir zaman düşünmedik bu bizim örgütün görüşlerine tamamen aykırıdır. Adam ve çocuk kaçırma eylemlerine karşıyızdır dedi ve ifadesini imzaladı.

7.5.1973