

HAZIRLIK SORUŞTURMASI İFADE TUTANAKI

TÜSTAY
ARŞİV

238

As. Savcı : Hâkim Yüzbaşı Mehmet BOSTANCI (965-Yd.11)
Tutanak kâtibi : Uzman J.Çavuş Cemal KURTAR
Sorgu yeri : Sorgu odası
Sorgu tarihi : 27 ARALIK 1972

T.C.K.nun 141/1 nci maddesini ihlâl suçundan sanık Hasan GÜLMEZ tutuklu bulunduğu Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri ceza ve Tutukevi Müdürlüğünden telefonla çağrılarak geldiği anlaşıldı ve sorgu odasına alınarak kimliğinin saptanmasına geçildi:

KİMLİĞİ : Hasan GÜLMEZ-Süleyman oğlu, 1950 doğumlu, Hatice'den doğma, Tunceli Merkez Baylık köyü Baylık nüfusuna kayıtlı ve Çalkıran köyünde doğmuş, Tunceli Baylık köyü Tomayık Mezrasında oturur, İstanbul-Nişantaşı Özel Eczacılık Yüksek okulu 2 nci sınıfında hâlen 3435 numaralı ve kayıtlı öğrenci, bekâr, ifadesine göre sabıkasız.

Kendisine yükletilen suçu anlatılarak soruldu:

CEVABEN : Ben İstanbul Nişantaşı Eczacılık Özel Yüksek Okulunda geçen sene 2 nci sınıfta öğrenci idim. Ancak 3 dersten bütünlemeye kaldığım için 3 ncü sınıfa geçemedim ve bu yüzden boş zamanımı memleketimde ve ailemin yanında geçirmek için köyüne geldim. Yakalandığımız günden tahminen 10-15 gün kadar önce bir gün ben Tuncelide bir Kahvehanede otururken yabancı bir kişi geldi, ben yabancı olduğumu bildiğim için kendisinin nereli ve kim olduğunu sordum, bana burada bir işi olduğunu söyledi, ve kısa zamanda arkadaşlığımız ilerledi, benim öğrenci olduğumu anlayınca İstanbuldaki öğrenci olaylarından ve şu andaki durumdan söz etti ve sonra konuyu sosyal sorunlara getirerek Türkiye'nin bu gün az gelişmiş bir ülke olduğunu, Üniversitelerin halka dönük olmadığını, bunların giderilmesi için neler yapılması gerekeceği hususlarında benimle konuşmaya başladı. Ben de esasen sol görüşleri benimsediğim için kendisine daha çok yakınlık gösterdim ve çevreyi iyi bildiğimi, ayrıca kürtçe bildiğimi söyleyerek konuşmaya devam ettik, bana kendisinin Ovacık çevresini gezmek istediğini ve bazı kişileri arayacağını, istersen benim de katılabileceğimi teklif etti ve ben de bu teklifi hemen kabul ettim ve kendisi ile birlikte yola çıktık. Önce 'Tilek (Yoğunçam) köyüne uğradık, orada ilkokul öğretmeni Mehmet GÜNGÖREN (i aradık, ancak bayram tatili olduğundan bu öğretmen köyde yokmuş, bazı köylülerle konuştuk ve bu konuşmalar sırasında köylüler bizden kimlik sordular, ben kimliğimi gösterdim, Mümtaz ise kimlik gösteremeyince köylüler bizden şüphe ettiler ve ipbar edeceklerini anlayarak O köyden uzaklaştık, biz kaçarken köylüler arkamızdan ateş ettiler, bizde

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

havaya ateş ettik, dana doğrusu bu ateşi Mümtaz etti, benim elimde herhangi bir silâh yoktu, bu köyden ayrıldıktan sonra yol üzerindeki bir çok köy ve dağlara uğrayarak oralarda dolaştık ve kendimizi avcı tanıtarak köylülerden yiyecek aldık ve en son Yalmanlar köyüne geldik, Mümtaz orada Hüseyin aga adında birini aradı, bu adam oldukça ihtiyar imiş, ben bu adamı hiç görmedim ve kendisi ile temasımız olmadı, sadece oğlu olduğunu tahmin ettiğimiz birisi ile Mümtaz konuşmuş, ben adını bilmediğim bir adamın evinde uyurken konuşma olduğundan Mümtaz'ın burada ne konuştuğunu ve kaç kişi ile konuştuğunu bilmiyorum, ertesi sabah uyandığımızda tahminen Kesim ayının 23 nü günü idi ve köylüler bizim yattığımız odayı üstümüze kilitledikleri için dışarı çıkamadık, esasen iki kişi dışarda silâhla nöbet tutuyordu, çok geçmeden Jandarma'lar geldiler ve bize içkence yapılmayacağı hususunda söz verdiler ve böylece Jandarmaya teslim olduk dedi.

SORULDU : Ben Mümtaz ÇELTİK adındaki arkadaşığı daha önceden hiç bir şekilde tanımaz idim, sadece kendisine yol göstermek ve çevrenin özelliklerini tanımak ve kendisini halk ile kurtçe anlaştırmak amacıyla eşlik ettim. Ben bu gezme sırasında hiç bir köylü ile bir şey konuşmadım, sadece Mümtaz'ın tercümanlığını yaptım ve Onun elindeki krokiye göre çevreyi ben iyi bildiğim için onu gezdirdim. Ben tercümanlık yaptığımı söylemiş isem de, bu tercümanlık sadece köylülerle "nasılsın, iyimisin?" şeklindeki konuşmalarla ilgili idi, yoksul sosyal konulardaki konuşmalarda tercümanlık yapmadım, esasen bu konularda hiç bir konuşma da olmadı, dediğim gibi Yalmanlar köyünde ben uyurken Mümtaz konuşmuş ve benim uyum devam ederken kendisi gelip yanıma yatmış ve uyumuş, bu bakımdan oda içinde kendisi ile köylülerle neler konuştuğu hususunda aramızda hiç bir konuşma geçmedi dedi.

SORULDU : Mümtaz ÇELTİK Tunceli'ye ilk gelişinde beni kahvehanede bulduğunda üzerinde sivil bir palto vardı, ayrıca bu paltonun altından askeri parka giydiğini görmedim, yani parkasını görmedim, ayrıca elinde tüfek ve el bombalarını da hiç görmedim, ilkin Yegünçam köyünde havaya ateş edince elinde silâh olduğunu anladım, yukarıda anlattığım köy ve dağ gezileri sırasında Mümtaz ÇELTİK yine sivil palto giymişti. Gezimiz sırasında kendisi ile genel olarak sosyal konularda ve Türkiye'nin bu günkü durumu ve geri kalmışlığı konularında konuştuk, halkın fakirliği, bölgeler arası dengesizlik ve bunları giderme çareleri başlıca konuşma konularımızı teşkil etti, bana silâhli eyleme girişileceği hususunda hiç bir şey söylemedi, sadece çevredeki devrimci kişileri tanıyacığını bana söyledi. Ancak bu kişileri tanıyınca amacının ne olduğunu bir türlü söylemedi, ben dediğim gibi sadece kendisine yol gösterdim ve çevreyi tanıttım dedi.

SORULDU : Mümtaz ÇELTİK İstanbul'da Mustafa adında birini tanımış ve bu kişi kendisine Tunceli bölgesinin krokisini ve ayrıca (500) lira para vermiş, bunu Mümtaz bana anlattı, fakat ben bu Mustafa adındaki kişiyi asla tanımam. Mümtaz ÇELTİK konuşmalar sırasında bana daha önce Filistin'e gittiğini ve orada çarpıştığını hiç söylemedi dedi.



SORULDU : Ben baştan beri söylediğim gibi devrimci düşünceye sahip bir kişiyim. Ancak Benim devrimcilik anlayışım hiçbir şekilde son senelerde devrimci kisvesi altında türlü anarşik eylemlere girişen anarşetlerin devrimcilik anlayışına uymaz ve bu kişilerin yaptıkları hareketlere ve giriştikleri eylemlere ben hiç bir zaman taraftar değilim ve bu türlü eylemleri uygun görmem. Ancak Üniversitelerin halka dönük eğitim ve öğretim yapması, bölgeler arasındaki kalkınmada görülen dengesizliğin giderilmesi ve sosyal adaletin gerçekleşmesi ilkelerini benimserim ve benim devrimcilik anlayışım kısaca bu şekilde özetlenebilir. Benim Anarşik eylemlere girişen kişilerle hiç bir ilgim yoktur, ayrıca ben hiç bir örgüte de bağlı ve kayıtlı değilim. Benim yukarıda açıkladığım devrimcilik anlayışına ilişkin görüşümdeki bölgeler arası dengesizlik hiçbir zaman Doğu ve Batı olarak değerlendirilmemelidir. Benim anlayışına göre gerek Doğu gerek Batı ve hattâ Karadeniz bölgesinde bile türlü kent ve köyler arasında eğitsizlik ve dengesizlik vardır, her bölge, her kent ve her köy kalkınmadan eşit ölçüde yararlanamıyor ve böylece bir eşitsizlik ortaya çıkıyor, bunu bu şekilde açıklarım dedi.

SORULDU : Ben 24 KASIM 1972 tarihli tutuklama sırasında Ovacık Sulh Ceza Hâkimliğince alınan ifademde arkadaşım Mümtaz'ın köylülerle temas ettiğini ve düzen değişikliği hakkında konuşmalar yaptığını söylemiş isem de, ben Mümtaz'ın ne konuştuğunu duymadım, çok yorgun bir durumda ifade verdiğim için oraya O şekilde yanlış olarak yazılmış. Ayrıca aynı tarihli Ovacık Cumhuriyet Savcılığı ifademde Hüseyin ağadan alacağımız tüfeğin parasını Mümtaz ÇELTİK isimli arkadaşım bulup getireceğini ve dağlarda bir aya yakın bir zaman dolaştığımızı ve temas ettiğimiz kişilerin çoğunluğunu bizim fikirlerimizi uygun bulmadığını söylemiş isem de aslında Mümtaz ÇELTİK halk ile konuşmuş ve Hüseyin Ağadan silâhi kendisi satın almak istedi, ben Savcılıkta aynı şekilde ifade vermek istedim, ancak ifadeyi alan Savcı aynı anlama gelir diye bu şekilde yazdı ve böylece sanki ben de halk ile temas ettiğim gibi yanlış bir ifade tarzı tutanaga geçmiş oldu. Ayrıca bizim köyde dağlarda gezmemiz en çok onbeş gün sürmüştür, ifadeyi alan Savcının ne sebeble bir aya yakın dolaştığımız şekilde tutanaga yazdığını bilmiyorum dedi.

SORULDU : Ben yine 24 KASIM 1972 tarihli Ovacık Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifademde devrimci eylemleri tasvip eden kişi olduğumu söylemiş isem de, burası da yanlış anlaşılmış ve yanlış yazılmış. Aslında ben devrimci görüşleri benimserim, ancak devrim için girişilen son kanunus eylemleri tasvip etmem ve uygun bulmam. İfadeyi alan Savcı benim bu şekilde olan sözlerimi yanlış anlayarak istediği gibi tutanaga yazmış.

SORULDU : Benim Ovacık Sulh Ceza Hâkimliğince alınan ifademde Mümtaz ÇELTİK'in bana solculuk propagandası yaptı şeklindeki bölümü ifademden ilk başlangıcında anlattığım karşılıklı konuşmalarımızla ilgili sözlerdir. Bunun dışında bu arkadaş bana herhangi bir şekilde komünizm ve sol fikirler propagandası yapmış değildir dedi.

Mümtaz

[Signature]

[Signature]

SORULDU : Ben İstanbul'da öğrenci iken hiç bir kanunsuz eyleme katılmadım ve bu eylemleri yöneten öğrenci örgütleriyle hiç bir ilişigim olmadı. Hatta Şafak adındaki örgüt ve Türkiye İhtilâlcisi İşçi Köylü Partisi adındaki örgütle hiç bir ilişigim yoktur, hakkımda bu şekilde bir iddia var ise, bunu asla kabul etmem, gerekirse bu husus ilgili yerlerden resmen sorulup öğrenilebilir dedi.

SORULDU : Konuşmalarımız sırasında arkadaşım Mümtaz ÇELTİK bana kendisinin bağlı olduğu herhangi bir örgüt adını söylemedi, hatta Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu veya Şafak örgütüne bağlı olduğu konusunda da hiç bir şey söylemedi, ben esasen bu arkadaşın bir örgüte bağlı olup olmadığını bilemem. Sadece kendisine yol arkadaşlığı yaptım ve aradığı kişilerin bulunduğu köylere kendisini götürdüm, götürdüğüm kişiler ise sadece Yoğunçam köyü öğretmeni Mehmet GÜNGÖREN ve Yalmanlar köyünden Hüseyin Ağadır. Elgazi köyünde öğretmenlik yapan Rıza KAYAĞLU adındaki öğretmene gitmedik ve ben bu öğretmene hiç bir şekilde tanımam, adı geçen bu son öğretmenin aranması ve onun köyüne gidilmesi hususunda da Mümtaz'ın bana hiç bir teklifi olmadı dedi.

SORULDU : Ben Ovacık Cumhuriyet Savcılığı ifademde pişman olmadığım hususunda bir şey söylemedim, ne sebeble olduğunu bilmiyorum ifadeyi alan Savcı bu şekilde yanlışlıkla yazmış, ben ise o zaman çok yorgun ve bitkin olduğum için bu ifadeyi okumadan olduğu gibi imza etmişim. Durumu sonradan anladım ve tutuklama sırasındaki ifademde pişman olduğumu söyledim. Yaptığım bu harekete şu anda çok pişmanım, silâhli olarak dağlarda dolaşmakla devrimcilik olmayacağını ve her şeyin demokratik yollardan geçeceğini ve bu yolla her sorunun çözümleneceğine inanıyorum, ancak devrimci fikirler taşıdığım için pişman değilim, devrimcilik anlayışımı da yukarıda açıklamıştım dedi.

SORULDU : Bana gösterilen üzerinde kalemle çizilmiş bazı kişilerin portreleri ve çekiç ile bir kişinin başına vuruyor gibi yapılan resmi taşıyan kâğıt ve ayrıca bölgenin köylerinin ve bucaklarının, ilçelerinin adını taşıyan kroki şeklindeki bir sayfalık kâğıt parçası, üzerinde türlü harfler yazılı haritaya benzer şekiller bulunan kâğıt parçası, yine bir tarafında elinde çekiç resmibulunan adam arka yüzünde bir sürü harfler yazılı ve rakamlar bulunan kâğıt parçası, üstünde (Faşistlere Ölüm) (Zalime Zulüm gerek) altında Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu yazısı ve bunun baş harflerinin kırmızı kalemle yazılı olan kâğıt ile Çin Komünist Partisi 9 ncü Milli Kongresine Rapor adlı küçük el kitabı bana ait değildir, bunların tamamı Mümtaz ÇELTİK'in üzerinde yakalandı ve ona ait olması gerekir. Benim şimdiki ifadem doğrudur, daha önce verdiğim ifadelerde şimdiki ifademde aykırılık teşkil eden hususlar doğru değildir diyerek yeterli görülen ifadesi kendisine okundu ve imza ettirildi. 27 ARALIK 1972

ASKERİ SAVCI

T.K.

SANIK

Hasan GÜLMEZ