

84 TÜRKİYE
ARSIVI

HAZIRLIK SORUŞTURMASI İFADE TUTANAĞI

Gözetimden getirildiği görülen sanık huzura alındı :

SANIK KİMLİĞİ : Mehmet YILDIZ, Rıza oğlu, 1944 doğumlu, Tunceli-Mezgirt İlçesi Beyler Mezrası nüfusunda kayıtlı, halen Keban Barajı İnşaatında sürveyanlık yapar, Suç konusu olay ve örgütsel ilişkileri hatırlatılarak SORULDU :

Ben 6,5-7 senedir Keban barajında Sürveyan olarak çalışıyorum, bu çalışmam sürekli oldu, tahminen 1972 senesinin Nisan veya Mayıs aylarında Kahveye gidip geldikçe tesadüfen Ali Haydar isimli bir arkadaşla tanıştık, ilk tanışmamızdan sonra birbirimizi sık sık görüp konuşuyorduk, ben ilk kez Ali Haydar YILDIZ'ın gerçek adını bilmiyordum, bana kendisini Süleyman olarak tanıtmıştı, ben de onun ismini samimi olarak Süleyman olduğunu zanetmiştim. Süleyman bana köylerde devrimci çalışmalar yaptığını söyledi, ve bana seni devrimci bir arkadaşla tanıştıracam dedi ve tarihini hatırlayamadığım bir gün Hıdır isimli bir arkadaşla tanıştırdı. Hıdırın gerçek adında Muzaffer ORUÇOĞLU olduğunu sonradan öğrendim, daha doğrusu tarafınızdan bana resmi gösterildi resminden kuşkusuz teşhisettim dedi. Ali Haydar YILDIZ beni Muzaffer ORUÇOĞLU ile Emin Oto isminin arkasındaki kahvede tanıştırmıştı. Muzaffer ORUÇOĞLU'da Ali Haydar YILDIZ gibi Tunceli ve civarında Devrimci çalışmalar yaptıklarını kendilerinden evvel Devrimci Mücadele yapan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi gibi örgütlerin yalnız yolda olduğunu onların anarşik eylemlerle halkı kendilerinden söğüttüklerini söyledi. Devrimci çalışmaların Köylerden bilinçlendirme şeklinde başladığını ifade etti fakat daha sonarki dönemde ne yapacaklarını bahsetmedi, bende öteden beri devrimci görüşleri benimsiyor ve mevcut düzende sınıfsal bir devrimci değişime olmasını istiyordum, o sebeble aramızdaki anlaşma kolay oldu, konuşmamızın sonunda Muzaffer ORUÇOĞLU beni kenara çekti sen Keban Barajında çalışıyorsun bizlere malzeme dinamit gibi şeyler lazım, temin edemez misin dedi. Bende temin etmeye çalışırım ve temin edersen veririm dedim. Bunun için herhangi bir zaman tayin etmemekle beraber muayyen sürelerde Elazığ'da kalmakta olduğum Celayir Palasta buluşabileceğimizi söyledim. Buluşmalarımızı için Pazar günlerini tayin etmiştik, pazar günleri sabah 08.00 den başlayarak akşam 16.00 ya kadar olan süre içinde beni otelden arayacaklardı, gerçekten öyle oldu ve bazen Ali Haydar YILDIZ'la bazende Muzaffer ORUÇOĞLU'yla bu suretle buluştum, Keban Barajında bol miktarda dinamit kullanılmaktadır, açılan tünel ve galeriler enjeksiyon tabir edilen dolgu işlemlerinin yapılabilmesi için galeriler açılıyordu. Bu oyuklarda ilerleme sağlamak için dinamitle sağlam olmayan kaya ve dolgular çökertiliyor, bu işlemler sağlam zemine varıncaya kadar devam ediyordu, ben buraya getirilen dinamitlerden her seferinde 3-5 tane ayırarak Muzaffer ORUÇOĞLU'na vermek için saklıyordum, bunları biriktiriyor ve gayri muayyen zamanlardaki buluşmalarımızda ya ORUÇOĞLU'na veya Ali Haydar YILDIZ'a veriyordum, Şylediğim şekilde beş altı defa buluşmamız oldu ve her buluşmamızda 5-veya 10 arasında değişen dinamitleri fitil ve kapsülleriyle beraber verdim. Ancak dinamitler elektirikli sisteme göre düzenlenmiş olduğundan ben o kısmı keserek normal ateşleme düzenine getirip veriyordum, bazende kablosunu kesmeden veriyordum, bu şekilde peyder pey vermiş olduğum dinamitlerin nerede ve ne suretle kullanıldığını bilmiyordum, ancak devrimci çalışmalarında kendilerine yardım sağlayacak düşüncesiyle vermiştim, son zamanlarda gazetelerden ve Radyolardan Tunceli'de birtakım silâhli patlama olayları vukubulduğunu öğrendim, ve Muzaffer ORUÇOĞLU ve arkadaşlarının Tunceli tarafında çalıştıklarını düşünerek, silâhli eylemleri ve patlama olaylarının onlar tarafından mey-

B. K. K.

dana getirmiş olabileceği bağlantısını kurdum. Son defa Muzaffer ORUÇOĞLU'yla Kebanda görüştük, tarihini hatırlayamıyorum fakat Şubat ayı içinde idi. ORUÇOĞLU bana bize bir miktar daha dinamit lâzım deyince, ne oluyor ? Tunceli'de patlama olaylar birbirini izliyor. Siz bu dinamitleri iyi yolda kullanıyorsunuz dedim. Siz bunu şiddet olaylarında mı kullanıyorsunuz diye sorduğunda, hayır biz bu olayları yapmadık, şimdi istediğim dinamitleride savunmada kullanacağız dedi ve aramızda bu konuyu tartıştık, beni ikna etti ve son patlama olayları kendilerinin yapmadığını söyledi, Bende ne kadar temin edebilersen vereyim diye söyledim. ORUÇOĞLU sana adam göndereceğin etelde seni bulur dedi. Ve benden ayrıldıktan tahmini onbeş gün sonra etelde gönderdiği adam beni buldu, beni Hidir gönderdi dedi, bende yine aynı şekilde galeriden temin ettiğim 20 kadar dinamit'i kapsüllerle beraber verdim. Gelen şahsı daha evvelce görmemiştim, ismini ve takma adını bilmiyorum, eskali dolgun yüzlü, esmer, 1.70-1.75 cm. boyunda, düz saçlı, bıyıksız, gözleri çukurda bir arkadaştı. Dinamitleri nereye götürdüğünü bilmiyorum ve nerede de kullanacağındanda söz etmedi, bana daha önce dinamitleri vermem konusunda herhangi bir baskı ve tehdit yapılmadı, ancak ORUÇOĞLU bazen bana sen ne biçim devrimcisin bu kadar küçük bir hizmetten kaçınan devrimci olamaz diyerek benim devrimci duygularımı kamçılardı, bunun dışında tehdit edilmiş değilim, keza bu işi maddi bir meffeat karşılığı olarak yapmadım. Devrimci düşünceye samimiyetle inandığım için bu şekilde hareket ettim. Benim Türkiye İşçi-Köylü Kurtuluş Ordusu, Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist Örgüt teşkilllerinden haberim yoktur. Ben bu kuruluşlardan haberim olmaksızın devrimci amaca hizmet etmek düşüncesiyle dinamitleri verdim. Son olarak vermiş olduğum dinamitlerle beraber tahminen 60-70 kadar dinamiti sağlamış oldum, ilişkilerim bundan ibarettir. Kebandaki dolabında yakalanan kitaplar bana aittir, devrimci düşünceye merakım olduğu için temin edip okurdum çünkü okunmayı seviyorum, bunların yasak olduğunu bilmiyorum, esasen birçoğuda benim kültürel seviyemi aşan bir kapsamda dedi. Ben Muzaffer ORUÇOĞLU'nun bir örgüt lideri olduğunu bilmiyordum, bu şahsı ve arkadaşı Ali Haydar YILDIZ'ın Barajda başkaca kimse ile ilişkisi olmamıştır. Çünkü yalnız benimle konuşuyorlardı. Eğer böyle bir şey olsa idi görür, duyar veya sezerdim. Ben bu işi bilmiyerek yaptım çünkü onların yürüttüğü çalışmanın mahiyetini ve teferruatını bana anlatmadılar devrimci çalışma ve bilinçlendirme diyerek bir ölçüde beni kandırdılar, hayatım boyunca şiddeten nefret ederim şimdide ediyorum ve onları lanetliyorum. Bilmiyorum beni neden böyle suçlu duruma ve kendi fiillerine ortak bir duruma düşürdüler dedi başka bir diyeceğinin olmadığını beyan etti, Poliste vermiş olduğum ifade benden Süleyman YEŞİL'de sordular ve Muzaffer ORUÇOĞLU'nunda resmini göstermediler meseleyi bilmedikleri kanaatine vararak doğruyu söylemedim, şimdi söylediklerim doğrudur dedi, başka bir diyeceğinin olmadığını beyan ederek birlikte tutulan bu ifade zabtı okundu imzalandı. 14 MAYIS 1973

ASKERİ SAVCI
Yaşar DEĞERLİ
Hâkim Kd. Yzb.


F.K.
Bedri YILDIZ
Sivil Görevli Me.

SANIK
Mehmet YILDIZ

