

Gözaltından getirildiği görülen sanık huzura alındı ve hüviyetinin tesbitine geçildi.

SANIK HÜVİYETİ : HÜSEYİN TEKİN, İbrahim oğlu, 1952 doğumlu, Nazimiye Bostanlı köyü nüfusunda kayıtlı, ve aynı yerde oturur, öğrencilikten terk,

Suç konusu ve örgütsel ilişkiler hatırlattırılarak SORULDU

Ben Tunceli Lisesinde okuyordum. Nazmiye'den geldim. Bir ev kiraliye rak 1971-1972 ders yılının başlarında dağ mahallesinde ikamet etmeye başladım. Kiş doğru ve hatta bahar yaklaştığında Ziya AYDIN beni bir toplantıya götürdü. Burada Baki İŞÇİ, Ziya AYDIN, Musa SÖĞÜT, Süleyman YEŞİL, İsmail ERDOĞAN, Mehmet ÇİÇEK, ve bir kısım arkadaşlar bulunuyorlardı. Hamza denen birisi konuşma yapıyordu. Hamza konuşmasında hâkim sınıfların feodalların ve patronların halkı sömürdüğünü bundan kurtulmak için silahlı bir devrimci harekette bulunmak amacıyla devrimcilerin çal ma yapması için geldiğini ve devrimcileri eğitmek ve onları bilinçlendirmek için aramızda bulunduğunu söylüyordu. Daha sonraki günler Hamza, Baki İŞÇİ, Ali YILDIZ ve İsmail ERDOĞAN'ın evlerinde en az haftada 3 kere toplantılar yapmaya başladı. bu toplantılarda sosyalist alfabe, Şafak yayınları ve çeşitli Sol kitaplar okunuyor ve eleştirisi yapılıyordu. Toplantılara gelen kişiler hemen hemen aynı kimse- lerdi. Düzali AYDOĞMUŞ'da ara sıra toplantılara katılıyordu. Süleyman yani Ali Haydar YILDIZ önceleri yoktu, kır eylemine geçildiği sırada Süleyman'ı dağda tanı- dım. Ayrıca İbrahim HALİL AKYOL da öğretmen Okulunda olduğu halde toplantılara geliyordu. Hamza'nın yürüttüğü sosyalist eğitim ve bilinçlendirme ile bizlerin kafaları tamamen Devrimci yöne çevrilmiş oldu. Ben önceleri toplantılara bilmeden katıldım fakat sonra yakamı onlardan kurtaramadım. Çünkü toplantıları gizli tutm- mızı ve kimseye bir şey söylersek öldürüleceğimizi söylemişlerdi. Hatırladığıma göre 1972 Mart ayının sonlarına doğru Hamza ayrıldı yerine Ali isimli birisi geldi. Hamza'nın gerçek adıyla İbrahim KAYPAKKAYA olduğunu öğrendim ve burada bana göst- rilen resminden tanıdım. Keza Ali'nin de asıl adının MUZAFFER ORUÇOĞLU olduğunu burada öğrendim. Ali'yi ilk kez söylediğim tarihlerde Ziya AYDIN vasıtasıyla Ba- İŞÇİ'nin evinde tanıdım. Ali de Hamza gibi toplantılar yapmaya ve Devrim konusunun fikirlerini söylemeye başladı. Ara sıra eskiden Hamza'nın bize anlattıkları hakk- da da sualler soruyordu. Ali de aynı evlerde bir süre toplantı ve bizler üzerinde eğitime devam ettikten sonra, tarihini hatırlıyamadığım bir gün Ali YILDIZ'lar evinde bir gün hemen hemen eskiden toplantıya katılmış bütün arkadaşların iştirak- ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Ali, eskiden bağlı olduğu ŞAFAK örgütünden ayrıldıklarını ve aralarında önemli görüş ayrılıkları belirdiğini söyledi. Şafakc- lar hakkında aklımda kaldığına göre şu sözleri söyledi. "Şafak idarecileri bir grup Asistandır. Merkezden oturup Bölge komitelerine emir veriyorlar, Halbuki bö- genin şartlarından ve özelliklerinden haberleri yoktur. Doğu ve Güney Doğu Bölge- sinde feodal kalıntılar ve ağalık sebebiyle devrimin şartları olgunmuştur. Bu bö- llerde geniş bir bilinçlendirme çalışması yapmaya lüzum yoktur. Hemen silahlı mü- deleye girmek ve silahlı eylemleri peş peşe başlatmak lazımdır. Şafakçılar bilin- lendirmeye önem veriyorlar, Halbuki biz silaha önem veriyoruz. Bölgede silahlı mücadelelenin her türlü şartları mevcuttur. Bu sebeple biz onlardan ayrı olarak faaliyetlere girişeceğiz ve köylerde yapacağımız kısa çalışmalarından sonra sila- eylemi başlatacağız. Kırılardan başlayan silahlı hareket genişlere doğru yayılacak ve er geç devrim başarı kazanacaktır." dedi. Ve bu mealde aklımda kalmıyan diğer bazı sözler de bulundu. Konuşmasının sonunda orada bulunan arkadaşlara Şafak'tan

ayrılıp bizim silahlı mücadele fikrimizi kabul eden arkadaşlar bizimle olurlar, istemiyenler ayrılırlar, dedi. Ben orada kimin silahlı mücadeleye düşüncesini kabul edip, kimin etmediğini hatırlıyamıyorum. Ancak sonraki Ali'nin yaptığı toplantılara devam eden arkadaşlar onun silahlı mücadeleye fikrini kabul etmiş kişiler olduğu sonucuna varmak gerekir. Esasen Ali ile beraber olmayı kabul edenler sonraki çalışmalarda görünmüşlerdir. Bunlar Ben, Ziya AYDIN, Baki İŞÇİ, Süleyman YEŞİL, Musa SÖĞÜT, Düzali AYDOĞMUŞ, Mehmet ÇİÇEK, İsmail ERDOĞAN, ve İbrahim Halil AKYOL'du. İlk sıralarda Hüseyin AÇIKGÖZ henüz örgütümüze katılmamıştı, geçtiğimiz sonbaharda ben, Hüseyin Açıkgöz'ü mağarada gördüm. Daha sonra beraber görev aldığımız zamanlar oldu. Diğer arkadaşlar yani Ali'nin yaptığı ayrılık konuşmasından sonra toplantılara gelmeyen arkadaşlar ise; hatırladığım kadarı ile, Ali YILDIZ, Kemal BOZDAĞ, Ferhat ÇETEN, Ahmet YILDIZ, ve ismini bilmediğim bazı arkadaşlardı. 1972 Mayıs ayının ilk haftalarında idi, Ali beni Nazmiye taraflarına götür oraları bana gezdir, ben örgütümüzün barınacağı ve eğitim yapacağı yerleri tesbit edeceğim dedi. Bende Ali'yi bizim köy olan Nazmiye Bostanlı köyüne götürdüm. Giderken yanımızda Düzali AYDOĞMUŞ da vardı. Ali ile giderken bana yolda, Süleyman YEŞİL'e bir eylem görevi verdiğini söyledi. Ancak ne görev verdiğinden bahs etmedi. Ta'ki 3 gün sonra tahminen 7 veya 8 Mayıs 1972 tarihlerinde Süleyman Bostanlı'ya gelinceye kadar görevin ne olduğunu bilmiyordu. Süleyman Bostanlı'ya geldikten sonra Ütgm. Fehmi ALTINBILEK'in evine dinamiti koyduğunu söyleyince Süleyman YEŞİL'in devrimci görevinin Tunceli'deki Jandarma Komutanının evine bomba atmak olduğunu anladım. Düzali 2 gün içinde Tunceli'ye döndüm Ali ben, ve Süleyman YEŞİL Deşte gittik. Çevredeki ormanlık ve kayalık yerleri dolaştık kutu deresi istikametindeki araziye tanıdı. Ali buraları görünce burada adam rahatlıkla barınır. Çalışmalarımızı bundan böyle buradan yürütelim dedi. bu sırada Süleyman YEŞİL Deşten ayrıldı ve bir kaç gün sonra tekrar Bostanlı'ya eradan'da Deşte bizim yanımıza geldi. Beyanname dağıtırken Ziya AYDIN, İsmail ERDOĞAN, Mehmet ÇİÇEK ve Musa SÖĞÜT'ün yakalandığını kendisinin ise yakalanmayıp kaçmayı başardığını söyledi. Ali, Süleyman'a bundan dolayı iyi yapmışsın. Bu senin ikinci eylemin devrimci bir zehniyetle hareket ediyor, saklanmasını biliyorsun, dedi. Süleyman'ın ikinci kez gelişinden bir hafta kadar sonra belki'de 10-15 gün kadar sonra ben kimseye haber vermeden İstanbul'a çekip gittim. Çünkü bu işler dolayısıyla sınıfta kalmıştım. İstanbul'da Topkapı'nın dışındaki bir tuğla ocağında 1,5 ay kadar çalışıp biraz para yaptıktan sonra Eylül ayının başlarında (1972) üstüme başıma biray giyecek alıp cebime biraz narçlık koyup koyum olan Nazmiye Bostanlı'ya geldim. Nemüz geldiğim ilk haftasında bizim eve takma adlı Süleyman yani Ali HAYDAR YILDIZ bizim eve geldi. Ali Haydar YILDIZ'ı İstanbul'a gitmeden önce Deşte tanımıştım. Süleyman'ın nereden geldiğini bilmiyordum yalnız onunda devrimci olduğunu ve kır çalışmalarına katılmak için geldiğini anladım. Süleyman yani Ali HAYDAR YILDIZ bana Haydi arkadaşların yanına gidelim onlar Cayan deresindeki mağaralarda bulunuyorlar, deyince bende eskiden birlikte çalıştığımızı düşünerek ve ayrıca Süleyman bana Ali çağırıyor dediklerinden beraberce Deşte oradan Cayan deresine gittik. Oraya vardığımda Ali yani MUZAFFER ORUÇOĞLU Hadır isminde uzun boylu, bıyıklı ve sarışın birisi, Süleyman Yeşil, Baki İşçi, ve Hüseyin AÇIKGÖZ mağarada bulunuyorlardı. Ali beni görünce niçin haber vermeden kaçıp İstanbul'a gittin, diyerek beni elıştırdi. Ve Devrimcilikle tutarsızlığın bağdaşmayacağını, söyledi. Ayrıca elbiselerimin yeni olmasına kızarak biz Devrimci kıyafetimiz İstanbul züppesi giyimidir. Devrimci giyime önem vermez. Bunlara üstünden çıkart ve hemen çalışmalara katıl dedi. Bir kaç gün orada kaldım. Bu süre içerisinde Hadır denen uzun boylu, sarışın devrimci hakkında bazı konuşmalar yaptı. Ali, Hadır'ın Filistin'den geldiğini orada gerilla eğitimi gördüğünü, gerillacılık bakımından, bizlerden daha bilgili

ve tecrübelidir. diyerek bir süre onun bilgisinden istifade edeceğimizi ve Hıdır'ın bizi eğiteceğini söyledi. Bu sıralarda ben imtihanlar için yanlış söyledim. sıkıldığım için Tunceli'ne gittim, ise de arkamdan Süleyman'ı (Ali Haydar YILDIZ'ı göndermiş) Süleyman beni Tunceli'de görerek "Ali çağırıyor, gideceğiz dedi. Şayet gelmezsen Ali'nin adamları seni takip edip temizliyecekler, dedi. Bende Süleymanla beraber tekrar mağaraya döndüm. Mağaraya geldikten sonra iki kişilik veya üç kişilik gruplar halinde çevredeki köylere ve mezralara eğitim çalışmalarına çıkıyor ve orada Ali'nin bize söylediği gibi devrim hakkında yapmayı tasarladıklarımızdan bahs ediyordu. Tekrar 1-2 gün içerisinde yine mağarada toplanıyor, ve Ali tarafından verilen yeni kır görevleri ile köylere çıkıyorduk. Ben daha çok Ali Haydar YILDIZ'la beraber geziyordum. Yiyeceğimizi köylerden ve mezralardan temin ediyorduk. O çevrede bilhassa Gureyşan, ~~ve~~ Ariyan ve Lolan aşiretlerinden ekme, ve yiyecek alıyor işemizi temin ediyorduk. Bizim dışımızda çalışan kır hücrelerinin köylerde neler konuştuğunu bilemem, fakat biz Ali'nin verdiği talimata göre silahlı mücadele için gerekli görülen açıklamaları yapıyor ve köylüleri bu harekete hazırlayıp onların bizi desteklemesini istiyorduk. Ekim ayı içerisinde Baki İŞÇİ ve Hüseyin AÇIKGÖZ tekrar mağaraya geldiler, Ali onlarla ayrı bir görüşme yaptı neler söylediğini bilmiyorum. Keza bu sıralarda İbrahim HALİL AKYOL'da mağaraya katıldı. Hatırladığıma göre 2 ARALIK 1972 tarihinde Hıdır'ın yani sonradan öğrendiğime göre MÜMTAZ ÇELTİK'in başkanlığında bir toplantı yapılacaktı. Ancak Mümtaz ÇELTİK'in Ovacık taraflarında yakalandığı haberini duyduk. Bu defa toplantı mağaraya da yine Ali'nin Başkanlığında yapıldı. Ali, bölgedeki ihbarcılardan söz etti. onların şikayetleri sonunda devrimci hareketin engellendiğini ve ihbarcılardan bir kaç tanesinin öldürülmesiyle ihbarların duracağını söyledi. bölgedeki ihbarcılar tek tek tesbit edilmelidir. Dedi. Yine burada arkadaşlarla ayrı ayrı mevzii görüşmeler yaptı. Bu sırada Baki İŞÇİ ve Hüseyin AÇIKGÖZ'ün yanında Ziya AYDIN da mağaraya gelmişti. Ayrıca ismini bilmediğim genç birisi daha vardı. Ali bana da devrimci mücadeleden kaçma sana vereceğim görevleri yap, vazifeni suistimal etme, ne söylersem onu yapacaksın, dedi. Daha sonra Darıkent J.Brl.Komutanının evine dinamit atmak için bize görev verdi. Eylemci grupta benden başka, Ali Haydar YILDIZ Süleyman YEŞİL, Ziya AYDIN, vardı. Tarini kat'ı olarak hatırlıyamıyorum fakat aralık ayının ortalarında gece yarısından sonra Darıkent buçak Jandarmanın Komutanı Uzman Çavuşun evinden içeri dinamit attık, Daha doğrusu Benle Ali HAYDAR YILDIZ gözcülük yaptı. Süleyman YEŞİL ile Ziya AYDIN'da dinamiti pencereyi kırıp içeri fitilini ateşliyerek attılar, orada aynı zamanda bildiride dağıttık. Bildirileri Ali mağaradan hareket etmeden evvel vermişti. 4 köşe olan bildirilerin üstünde Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu rumuzu karşısında Yaşasın İşçi Köylü Devrimi Halkımız Faşizmi Er Geç Ezecektir. Birleşin Kahrolsun AB.D. Emperyalizmi, Kaholsun Faşist Hükümet, Yaşasın Devrim Sloganları yazılı idi. 4 köşe kagıdın üst sol köşesinde kırmızı yıldız, sağ köşesinde ise silahı ile harekete geçmiş bir işçinin resimleri vardı. Bildiriler sanığa gösterildi. Sanık evet Darıkent'de dinamiti attıktan sonra dağıttığımız bildiriler bunlardı. Bu görevi bize Ali tevcih ederken evine dinamit atılacak Uzman çavuşun durumu hakkında konuşmadı. Onu Yusuf ASLAN'ın yakalanmasında vazife görünenlerden olduğundan bahs etmedi. Döndükten sonra Ali bize ölen oldumu diye sordu. Bizde bilmiyoruz deyince, niçin öğrenip gelmediniz diyerek kızdı. Bekleyipte neticeyi öğrenseydiniz daha iyi olurdu. dedi. Biz geldikten sonra yine bir grup arkadaşla Ali tarafından görev verildi. "u defa "iya AYDIN, İbrahim HALİL AKYOL ve Süleyman yani Ali HAYDAR YILDIZ Karakoçan tarafına gittiler, biz mağarada kaldık. Herhangi bir eylem o sırada yapmadık. Bir hafta kadar sonra arkadaşlar yine mağarada toplandı. Süleyman (Ali HAYDAR YILDIZ) gelirken yanında mağaraya bazı arkadaşlar getirdi. Bunlardan ismini bilmediğim Yusuf adlı

esmer, fazlaca uzunca boylu olmayan birisi ve Kamer ÖZKAN ile BERTAL (Murat AYDIN isimli kimselerde gelip harekete katıldılar. Ara sıra Düzali AYDOĞMUŞ'da gelip bir kaç gün kalıp gidiyordu. Geldiğinde konserve, yiyecek gibi bazı maddeler getirdiği oluyordu. Düzali AYDOĞMUŞ bu geldiğinde Baki'nin yakalandığından bahs ettiğini hatırlıyorum. Fakat niçin yakalandığını bilmiyorum. Aralık ayının son haftasında Ali eğitim çalışmalarının bittiğini bundan sonra zincirleme silahlı eylemlerin bölgede başlatılacağını söyledi. Ve yaptığı konuşmada durumu açıkladı. Yukarıda söylemeyi unuttum. Ben İstanbul'a gittiğim sırada Nazmiye de Sadık POLAT isimli birisinin evine Ali tarafından dinamit atılmış, bunu geldiğimde öğrendim fakat kimlerin bu işte görev almış olduklarını kesinlikle belmiyorum.

Ali mağarada bulunan arkadaşlara ki bunlar (Ben, Ziya AYDIN, Hüseyin AÇIKGÖZ, Süleyman (Ali Haydar YILDIZ), Musa SÖĞÜT, Süleyman YEŞİL, Kamer ÖZKAN, Düzali AYDOĞMUŞ, Murat AYDIN, İbrahim Halil AKYOL'dur.) Yaptığı konuşmada en büyük silahlı eylem hareketimizi gerçekleştireceğiz, bunu yaparken çok dikkatli olacağız, dedi. Ve sıraladığı görevler şunlardı :

Öncelikle, ben, Hüseyin Açıkgöz, Ali Haydar Yıldız, Süleyman Yeşil, Musa Söğüt, Ziya Aydın, Ocak ayının ilk haftasında Tunceli Emniyet Müdürlüğü karakolunu bombalayacak ve içeri girerek polisleri enterne edip silahlarını ele geçirerek Haydarana kaçaçaktık. Diğer yandan Düzali AYDOĞMUŞ, Murat AYDIN, ve Bertal tarafından Ütgm. Fehmi ALTINBİLEK takip edilerek öldürülecekti. Ali'nin bu görevi yani Ütgm. nin öldürülme işi görevini adı geçen arkadaşlara verdiğini biz Tunceli'ye geldikten sonra öğrendik. Çünkü bizim Tunceli'ye eylem için geldiğimiz sırada onlarda gelmişlerdi. Bu arkadaşlardan biri Ütgm. nin öldürülme görevi aldıklarını söylemişti. Bunun ya Düzali AYDOĞMUŞ veya Ali HAYDAR YILDIZ olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca Polis Osman isimli birisinin evine de Tunceli'de bomba atılacaktı. Bu eylemler yapıldıktan sonra hepimiz Haydarhan bölgelerdeki mağaralarda buluşacaktık. Ve 5 gün buradam gizlenecektik. 10 gün içerisinde de bütün bu işlemler gerçekleştirilmiş olacaktı. Deşte geliriken yanımızda 7-8 kadar Ali'nin imal ettiği bombayı Tunceli'ne Hüseyin AÇIKGÖZLE beraber getirdik. Bunları Hayrettin İpek'in evine götürüp koyduk. Süleyman YEŞİL bunu gelip alacak ve bu bombalar eylemde kullanılacaktı dedik. Ve 3 Ocak'ı 4 Ocak'a bağlayan gece saat 24'e doğru Hayrettin İPEK'in evinde bir araya geldik. Buradan görev taksimini Süleyman yeşil ve Ali Haydar Yıldız yaptı. Buna göre ben, Hüseyin AÇIKGÖZ, Hayrettin İPEK, Musa SÖĞÜT, gözcülük yapacaktık. Bombaları da Ziya AYDIN, Süleyman YEŞİL, ve Ali HAYDAR YILDIZ koyacaklardı. Etraftan bir tehlike sezildiğinde ıslık çalarak ve taş atarak haber verecektik. Patlamadan sonra Karakola gidip polisleri bağlayıp silahları alacaktık. Ancak biz patlamayı duyar duymaz korkup kaçtık. Haydar'han'a gittik. diğer arkadaşlarda arkamızdan aynı yere geldiler, Ali bomba atılmasına rağmen eylemin tam olarak yapılmamış olmasına kızdı. Ve Daha sonra da Düzali aydoğmuş va arkadaşları geldi. onlarıda eleştirdi. Daha sonra Ziya AYDIN Pülümür'e para almak için gitti. Orada kalanlardan ben, Süleyman YEŞİL, Musa SÖĞÜT ve Ali HAYDAR YILDIZ'a yeni bir görev verdi. Esi kadrodan Emniyet Müdürlüğüne bomba atanların içinde Hüseyin AÇIKGÖZ ve esasen kır eylemlerine çıkmayan Hayrettin İPEK gelmemiştir. Hatırladığıma göre Hayrettin Hamza ve Ali'nin yaptığı toplantılardan sadece kendi evinde yani İsmail ERDOĞAN'la beraber kaldığı yerdeki toplantıları izlemişti. Diğer toplantılara gelmemişti. Keza kır eylemlerine de katılmamıştı. Yalnız Emniyet Müdürlüğüne bomba atılmasından evvel Bombaları Hayrettinin evine götürdük. itiraz etmedi bunları saklarım dedi ve o gecede bomba atılması işinde gözcülük görevi yaptı. Ali Emniyet Müdürlüğü binasının bombalanması olayından sonra eylemleri yine devam edeceğimizi söyledi. Ve bize Mazgirt İlköğretim müfettişinin evine bomba atılması görevini verdi. Yukarıda söylediğim gibi bu işi benden başka Süleyman YEŞİL,

Ali Haydar YILDIZ ve Musa SOGUT yapacaktık. Hemen Mazgirt tarafına Nazmiye ve Karakoçan yolu arasından hareket ettik. Tarihini kati olarak hatırlıyamıyorum ancak 4 OCAK 1973 tarihinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü karakoluna bomba atıldıktan 2-3 gün sonra ki bir gecede yine gece yarısına doğru belkide gece yarısını geçtikten sonra Mazgirt İlköğretim Müfettişinin evine bomba koyduk. Ben ve Musa SOGUT yine gözcülük yaptık Süleyman YEŞİL'le Ali HAYDAR YILDIZ pencereyi kırarak içeri Ali'nin kırda yaptığı konserve kutusu bombayı attılar ve oradan hemen kaçıp yine Karakoçan Nazmiye arasındaki yol boyundan Deşde geldik. Buradan Ali'nin bulunduğu mağaraya gittik. Ali bizden durumu sordu bizde eylemi yerine getirdiğimizi söyledik. Bizim geldiğimizde bir kısım arkadaşlar başka görevlere gitmişlerdi. Bir iki gün içinde teker teker döndüler, daha sonra Ali İbrahim HALİL AKYOL, Yusuf ve Ali Haydar YILDIZ, Süleyman YEŞİL'e yeni bir görev verdi. Görevin ne olduğunu baştan bilmiyordum. Fakat sonradan bu arkadaşların Karakoçan'da bir patlama eyleminde vazife aldıklarını anladım. Karakoçan'da Uzman çavuşun evine bomba atıp döndüler, Tarihini hatırlıyamıyorum fakat bizim Mazgirtten geldiğimizden 4-5 gün sonra Karakoçandan arkadaşlar geldiler ve Ali Haydar YILDIZ ile Süleyman bombayı attıklarını Ali'ye söylediler. Diğer arkadaşlarda gittikleri görevlerden döndüler. Bu arada Nazmiye'de de bir eylem planlandığını duydum fakat buna geçilmedi. Tahminime göre Nazmiye bölgesi Bizim çalışmalarımıza barınak teşkil ediyordu. Ali bu sebeple burada bir eylem yapılmasını yerimizin ortaya çıkması bakımından sakıncalı görmüş olabilir, fakat asıl sebebinin yinede bilmiyorum. Dedi. Tahminen 10 OCAK 1970 tarihi ile 12 OCAK 1973 tarihleri arasında Hamza Deşde geldi. Oradan mağarada beraberce bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Ali'nin düzenlediği kırsal çalışmalar ve eylemlerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Bundan önce Ali ile Hamza bu konuda aralarında uzun uzun konuşmuşlar, ve sonuç olarak Hamza arkadaşlar eylemlerdeki planları iyi yapmadığınız için tam bir başarı sağlayamamışsınız "albuki daha planlı ve disiplinli olunsaydı hepsi tam manasıyla istenildiği ölçüde gerçekleştirilmiş olurdu. Dedi. Ben bu arada ekmeğe almak üzere Bostanlara gelmişim. Dönerken Deşde bostanlı arasındaki bir yerde bir silah sesi duydum. Ve hemen mağaraya giderek jandarmaların bize doğru gelmekte olduklarını Ali ve Hamza'ya ve orada bulunan arkadaşlara söyledim. Hemen bunun üzerine bir kaç kişilik gruplar halinde dağılmaya başladık. 5-ile 7 gün içinde Haydarhan da buluşacaktık. Ali'nin ve diğer arkadaşların hangi istikametlere doğru gittiklerini bilmiyorum. Yalnız ben, Süleyman Yeşil, Hamza, yani İbrahim KAYPAKKAYA ve Ali Haydar YILDIZ biz beraberdik. Ayrılmadan evvel diğer arkadaşlar şunlardı: Musa SOGUT, Düzali AYDOĞMUŞ, İbrahim HALİL AKYOL, Kamer ÜZKAN, Murat Aydın, Diğer arkadaşları teşkil ediyordu. Bunların nerelere gittiklerini bilmiyorum. Biz saydığım 4 arkadaşla birlikte Vartınik mezrasındaki kümeye gittik. Ve burada gizleniyorduk. 9-10 gün kadar Vartınik'te kaldık, 24 Ocak 1973 günü sabaha karşı Süleyman yani Ali HAYDAR YILDIZ biz uyurken nöbet tutuyordu. Nöbeti sırasında yanında kırma av tüfeği vardı. Tahminen saat sabaha karşı 5 sıralarında bizi uyandırdı. Güvenlik kuvvetleri tarafından sarılmış olduğumuzu söyledi. Biz telaş ile kalktık kaçmaya başladık. Kömünün aşağı kısmında vadinin içinde karşıdan gelen jandarmaları gördük. Kaçmaya başladık biz Süleyman YEŞİL'le beraber kömünün ön tarafına geçmeksizin arkadan Vartınik deresine doğru koşuyorduk. Yerler kalın kar tabakası ile kaplı olduğundan kaçışımız biraz zor oluyordu. Bu sırada Süleyman yani Ali HAYDAR YILDIZ ile Hamza'nın (İBRAHİM KAYPAKKAYA)nan yaralanıp geride kaldıklarını fark ettik. Biz bütün gücümüzle oradan uzaklaşıyorduk.

Yukarıda bir ara söylemeyi unuttum. Biz arkadaşlarla ilk patlama sırasında yani ayın 13 veya 14 deki patlama sırasında dağılmadan evvel Hamza

bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında en geç bir hafta içinde Haydarhan'da toplanacaktık ve Hamza yeni plânlamalar yaparak eskiden gerçekleştiremediğimiz eylemleri tekrarlıyacaktı. Özellikle Tunceli Emniyet Müdürü binasının basılması ve polislerin elinden silahlarının alınması şeklindeki baskın hareketi mutlaka yeniden yapılacağını ve başarıya ulaşılacağını söylemişti.

Süleyman YEŞİL ile ben Vartnik deresinden aşağı doğru kutu deresine geçtik ve bu derenin çevresinde kalan mezralarda barındık gitmiş olduğumuz mezraların kimlere ait olduğunu bilmiyorum. Yalnız gittiğimiz yerlerde bizi kabul edip kalmamıza gözyumdular. 3-4 gün sonra aynı dereyi takiben Deşt istikameten den Bostan'lıya geldik. Bostanlıda bizim evde kaldığımız sırada yadyoda Hamza'nın güvenlik kuvvetlerince yakalandığını işittik. Bizim evde 4-5 gün kadar daha kâkılıktan sonra ben Tunceli'ye gittim, Süleyman YEŞİL bizde kaldı. Süleymanın yanında silah vardı fakat benim yanında silah yoktu. Tunceli'ye gelince Ütğm.nin yanına gittim. Komutanım her zaman emrindeyim, ben buralardayım dedim. Ütğm. Fehmi ALTINBİLEK'de sık sık bana uğra, senden gelişmeler hakkında bilgi alacağım dedi. Bundan sonra bende bir kaç defa daha Tunceli'ye gelip gittim. Ve her gelişimde Ütğm.e uğradım. Bu arada Tuncelide Musa SÖĞÜT'ü gördüm. oda durum iyidir. bizi aramıyorlar, dedi. Tahminen Şubat ayının 13-14 ncü günlerinde biz Süleyman-la beraber Bostanlı'da bizim evde bulunduğumuz sırada ~~Ş~~ Musa SÖĞÜT ile beraber Ali bize geldi. Ali nerden geldiğini bize söylemedi yalnız arkadaşların hataları yüzünden eylemlerimizde beklediğimiz başarıyı elde edemedik. Fakat kendimizi bozmayalım kısa zamanda toparlanacağız yine silahlı mücadele yolundaki eylemlerimize aralıksız devam edeceğiz . Devrimci hiç bir zaman yalçınlık göstermez. Dedi. Ancak bizim güvenlik kuvvetleri tarafından arandığımız muhakkak. Çünkü bazı arkadaşlarımız yakalandı. Belki yerlerimiz hakkında bilgi verirler, onun için barınak temin etmemiz ve bizim bulunmayacak şekilde gizlenmemiz lâzım dedi. Ali ile beraber bizde 2 gece kadar kaldık. Musa SÖĞÜT bir gece kaldı ertesi gün Ali onu nasıl olsa senden şüphelenmiyorlar diyerek Tunceli'ye gönderdi. Ve oradaki haberleri tppliyerek kendisine ulaştırmasını istedi. ben, Süleyman YEŞİL ve Ali ve yine Musa SÖĞÜT olduğu halde (Musa Söğüt ayrılmadan Tunceli'ye) Deşte gittik oradan Deştin basısına rastlıyan ismini bilmediğim dereye kadar yarım saatlik mesafede yürüdük. Derenin yukarıdan gelişe göre sol kıyısında bulunan 100-120 Cm.yükseklikteki bir taşın arkasına gizlenme yeri olarak tesbit ettik. Kayanın arkası yumuşak topraktı. Beraberce burayı kazdık. Önünü kaya kapattığı için dikkati çekmiyordu. Kazdığımız bu mağaraya 2 veya 3 kişi sığabilecek şekilde idi. Enine kazdık, bu günden sonra Süleyman YEŞİL ve Ali bu mağarada gizleniyorlardı. Ben ve Musa SÖĞÜT'de onlara yiyecek getiriyorduk. Ayrıca Tunceli'ye gitkiçe oradaki gelişmeleri öğreniyor ve bu durumu Ali'ye gelip bildiriyorduk. Ali bizim gidip gelmemizi iyi buluyordu. Çünkü dikkat çekmezsiniz, şüplereri dağıtırsınız diyordu. Ali ve Süleyman'ın yanında birer tabanca vardı. Pek dışarı çıkmıyorlardı. Ben en son olarak 19 ŞUBAT 1973 günü Ali'lerin kaldığı oyuktan ayrıldım. Gelirken Ali bana sen en geç ayın 23'ne kadar buraya dönmelisin. Muhakkak 23 de gel, aksi halde bu tarihte dönmüş olmazsan senin yakalandığın sonucuna vararak biz mağarayı terk ederiz. Başka yerlere gideriz dedi. Fakat nereye gideceği konusunda bir şey söylemedi. Tahminime göre Haydarhan tarafına gitmiş olabilirler, Fakat başka yerde geçmeleri mümkündür. Çayan deresindeki mağaraların Güvenlik kuvvetleri tarafından bilindiğini anladıklarından oraya gideceklerini tahmin etmem dedi. Ben Ali'nin 13 Ocak günü bizden ayrıldıktan sonra bir ay kadar nereye gittiğini bilmiyorum. Kendisi bize bir şey söylemedi. Bizde sormadık Şayet sorarsak kızılıyordu. O sebeple bir şey sormadık ve söylemedi. Aradan bir ay gibi uzunca bir süre olmasını dikkate alarak Tunceli bölgesinde bulunmadı-

tv

tv

ğını tahmin ediyorum. Şayet orada olsaydı mutlaka bizim yanımıza bu arada uğrardı. Dedi. Buraya kadar anlatmış olduklarım tamamen gerçeklere uygundur. Bizi Ali ve Hamza kandırdılar, kendi düşüncelerine alet ettiler, Artık her şey ortada hiç bir şeyi gizlemeye lüzüm görmüyorum. Esasen tarafınızdan bana tevcih edilen sorularda bütün örgütsel ilişkileri bildiğinizi ortaya koymaktadır. Ben artık Adalete sığındım, Bundan sonra Ali'nin ve Hamza'nın izinden gitmiyeceğim ve onların yaptıklarını ortaya koymayı şerefli bir görev sayıyorum. Cezam ne olursa olsun, dedi. Başka bir diyeceği olmadığını bu ifadesinin alınması sırasında kendisine karşı hiç bir baskı ve tazyikte bulunulmadığını gerçek oluşa göre olanları söylediğini beyan ederek ilk bu zabıt okunarak imza altına alındı. 26 ŞUBAT 1973

YAŞAR DEĞERLİ

HAKİM KD.YZB.  
YRD.AS.SAVCI

AHMET DOĞANÇİREŞ

SVL.M.  
T.Y.

HÜSEYİN TEKİN

SANIK

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI  
TÜSTAV