

Tutukevinden çağrılıp getirildiği görülen sanık kuzura alındı:

HÜVUYETİ : Baki İÇİ-Ali oğlu, 1956 doğumlu, Tunceli Üskükdöyü Pardi Mezrasında mukayyet ve mukim Tunceli Lisesi 1 nci sınıf 702 numaralı öğrenci olup halen Cezaevinde tutuklu.

Suç konusu olay ve sanığın gergüsel ilişkileri hatırlatılarak soruldu:

CEVABEN : Ben Tunceli Lisesi 1 nci sınıfında okuyordum 1971-1972 ders yılında Lise 1 nci sınıfa kayıt olum evimiz köyde olduğu için Tunceli Dervişkömü semtinde bir ev tutmuştum, bu evde kalıyor ve tansilime devam ediyordum evde aynı zamanda dayımın oğlu, Orta Okulu 2 nci sınıf öğrencisi Mehmet Desti de benimle beraber bulunuyordu kısa bir süre sonra ayrıldı 1972 senesinin şubat ayında ev sahibimin kardeşinin oğlu Ali YEŞİL yine diğer arkadaşları gibi Lise'ye kayıtlıydı söyledi boş. Süleyman Yeşille tanıştırdım bunlarla aramızdaki ilişkiler fikir ilişkisine dönüştü konuşmalarımızda sınıflar arasındaki denge-sizlikten söz ediyor ve hakim sınıfların fakirleri sözlendikçe söylüyordu ben Ali ve Süleyman'ın konuşmalarında devrimci fikirlerle benim olduklarını anladım. Keza bende Devrimci fikirleri benimliyordum yardım içinde bulunduğu bu durumun bazı çıkış yolları getirmesi gerektiğini düşünüyordum. Aynı ay içerisinde Ali YEŞİL eve Ali isiminde birisini getirdi Ali yani sonradan Muzaffer ORUÇOĞLU olduğunu anladığım ve şimdi burada resmini gördüğüm kişi devrimci olduğunu ve bölgede devrimci harekete nazirlik edecek kişilerden olduğunu bildirmelerinde bulunduğunu söyledi Ali yani Muzaffer şubat ayı sonlarına var Hast ayı başlarına kadar bizim evde kaldı Ali YEŞİL yatması için yatak getirdi, Ali (ORUÇOĞLU) evde kaldığı sürece her ne kadar bölgede eğitim çalışmalarını yaptığını söylemişse de bunun ne şekilde yürütülmesi ve kilerin bu işe dahil olduğunu tahmin etmedi. Yalnız Siverek tarafında çalışmalar yaptığını ancak teğil ettiği Komutelerin defifre olduğunu onların bir kısmının ele geçtiğini fakat kendisini yakalanmadan Tunceli Bölgesine geldiğini ve bundan böyle burada çalışacağını söyledi ve bir kaç gün içerisinde ayrıldı bu ayrılışımız epeyce sürdü ben 1971 yılı içinde sınıfta kaldım Yazın köyde ormanda çalıştım, ve 1972-1973 ders yılında yine okumaya karar verdim, ancak henüz köyden ayrılmamıştım ki okuldan arkadaşım olan Hüseyin AÇIKGÖZ kalmakta olduğunu Pardi Mezrasına geldi. Hüseyin AÇIKGÖZ de benim gibi devrimci fikirlerle sahip bir arkadaştı. Hüseyin bana biraz evsene beni Haydar isiminde bir arkadaşla görüştüreceğini dedi, Mezranın yatağında doğru yürüdük ve orada Haydar olarak tanıştırdı onun boylu sarımsak kahış beni tanıştırdı tanıştırdığı kimsenin devrimci arkadaş olduğunu ve kendisinin ke Değde giden yolu göstermemiz gerektiğini söyledi. Ben bana Haydar olarak tanıştırılan ve daha sonra ilişkilerim olan bu kişinin Mümtaz ÇELİK olduğunu tutuklandıktan sonra burada öğrendim. Bu tarih Eylül'ün 1. veya 10. si idi ben Mümtaz ÇELİK ve Hüseyin AÇIKGÖZ beraberce Değde yoluna düştük Pardi kutu dere, hanişçe Değti istikametinde Çayan deresi denen yere geldik. Çayan deresi ismi devrimcilerle Kanir Çayan'a izafeten eden konuşmuş bir isimdir. Bu deresin bir mağaraya gittik mağarada bir gece kaldık. Mağaraya gittiğimizde silah münimut ve bazı patlayıcı madde imaline yarar malzemenin burada olduğunu gördüm benbalarda mağarada bir gece kaldıktan sonra Ali yani Muzaffer ORUÇOĞLU Süleyman isiminde bir devrimci ile beraber geldi Süleyman'ın sonradan Ali Haydar YILMAZ olduğunu öğrendim, buradaki konuşmalardan Mümtaz ÇELİK'in filistinlen eğitim görüp geldiğini anladım.

burada üç-Dört gün kaldık kalışımız esnasında Ali (Muzaffer) devrimci hareketin yöntemi konusunda bazı bilgiler verdi.Devrimci hareketin Objektif şartları Türkiyede mevcuttur,silahlı mücadeleye bağlamak lazımdır,bunun için kırsal alanlarda bağlatılacak binleştirme çalışmalarıyla birlikte köylük iktidarlar kurulacak ve bu hareketler yayılmaya gösterecek kırlardan bağlayan silahlı mücadele şehirlere yönelerek silahlı mücadele biçimindeki devrimci harekete geniş ölçüde katılma sağlanarak başarıya ulaşacaktır.Devrimciler bu işte çok dikkatli olması gerekir,Militanların aşırı derecede teorik bilgiye sahip olmaları şart değildir.Hareketin içinde kendiliklerinden biling ve Devrimci olgusunu kazanırlar dedi.Ayrıca yapılan mücadelede devrimcilerin bazı unsurlar tarafından ihpar edildiğini ve bu suretle hareketin kösteklendiğini söyledi.Bunlara karşı amansız bir mücadele verip icabederse öldüreceğiz dedikten sonra Sinan ÇELİCİ'ın yakalanmasını ihpar eden Malatya'daki köy muhtarının devrimciler tarafından öldürüldüğünü ifade etti.Öldürülme olayının Malatya'daki köy muhtarı üzerinde olduğunu söyledi fakat muhtarın isminden açıkça bahsetmedi.Burada kaldığımız süre içerisinde Ali bana ve yanımdaki arkadaşlara silah ve kullanılması hakkında bazı bilgiler verdiği gibi sabotaj ve silahlı eylemlerde kullanılacak patlayıcı maddenin yapılmasını orada bulunan malzemeleri kullanarak gösterdi mesela kenileri tarafından yapılan bomba ile ilgili olarak gördüklerini şöyle yazabiliriz.Kutu tekelerin içinde alçı ile demir parçaları çam vesahir delici tesici maddeler tutturulmuş tarafta kalan boşluğa dinamit fitil ve kapsül yerleştirildikten sonra ağzı lehimlenerek kapatılırdı.Bu patlayıcı maddenin hazırlanmasına yarımcaak her türlü malzeme mağarada mevcuttu.Hatta tatbiki olarak bir kaç defa gösterdi.Silah olarak kırma,tabanca ve mühimmatını gördük.Harekette Paçıza ,ağalar ve diğer hakiki züraatların hedef alınacağını söylüyordu,ancak Tunceli'de ağalık müessesesi olmadığından buradaki çalışmalarda daha ziyade ihparcı unsurların yokedileceğini ifade ediyordu Hüseyin AÇIKGÖZ bir gece kaçıp gitmiş bende okula gideceğinden müsaade isteyip ayrıldım ve Tunceli'ye gelerek okula başladım Kasım Ayına kadar Ali ile hiç görüşmedik ve haberleşmedik Kasım ayı içinde ben ve Hüseyin AÇIKGÖZ benim köyüm olan Pardiye gittik oradan yine beraberce Değde'ye geçtik ve evvelce Süleymanın yani Ali Haydar YILDIZ'ın bize taraf ettiği yerde Süleyman la buluştuk sonra bizi Süleyman Ali'nin (Muzafferin) yanına götürdü Ali burada bize silahlı devrimci hareketi zedeliyorsunuz Hüseyin geçen defa Değde den kaçtı sen ise okula gittin sağlam bir bağlılık göstermek lazım deyince ben okuyacağımı söyledim ve eğer mümkünse bana şehirde görev ver dedim bu sırada ben Liseden arkadaşım olur devrimci fikirlerimize katıldığını bildiğim Erdoğan AKTAŞ ismi li arkadaşım kadromuza girerek istediğinden söz etti peki bir dahaki sefore getir tanışalım dedi .Bizim oraya vardığımızda Mümtaz ÇELİK 'de mağarada idi.Mümtaz bizi ayrılmadan evvel bize bir randevü verdi 2 Aralık günü Değde tekrar buluşmayı konuşacağız dedi bir gece kaldıktan sonra Hüseyin AÇIKGÖZ le beraber Tunceli'ye döndük Okula yine devam etmeye başladım Kasım ayının sonlarına doğru Tunceliye Süleyman yani Ali Haydar YILDIZ geldi ve bize Mümtaz ır yakalandığını dolayısıyla 2 Aralık günü vermiş olduğu randevünün mümkün bulunmadığını ancak kendisi ile Değde de bu uğuşacağımızı söyledi.Ve gitti 2 Aralık günü ben Hüseyin AÇIKGÖZ ve devrimci kadroya katacağımız Erdoğan AKTAŞ bebareberce Değde'ye gittik yine aynı mağarada Süleymanla buluştuk Alinin yanına gittik Erdoğanla Aliyi tanıştırdım,Ali Erdoğanla hareketin yöntemi hakkında bize evvelce söylemiş olduğu bazı sözleri tekrarlamış oldu ve hareket içine katılmakla kendisini yetiştireceğini pratik bir devrimci olacağını söyledi,bu arada Ali banada sana şehirde bazı görevler vereceğim bunları yerine getir dedi,Hüseyin AÇIKGÖZ'e bir şey söylemedi fakat geçen gelişimizde şehir çalışması görevlerini Erdoğanda vereceğini ifade etmişti Ali Mümtazın yakalanması olayında ihparcı olanların devrimciler

tarafından tespit edilerek öldürüleceğini ve ihpar mekanizmasına kesin olarak son vermenin zamanı geldiğini söyledi. Yukarıda söylemeyi unuttum benim Deşde ye bu gelişimde mağarada Bertal (Murat AYDIN) isimli bir devrimciyi daha gördüm bizi Bertar Arkadaş olarak ve devrimci arkadaş olarak tanıttırdı. fakat burada Bertal'ı Murat AYDIN olduğunu ifade ettiler. Böylece ben ve Müseyin Deşde den Tunceline dönük Erdoğan AKTAŞ mağarada kaldı, Erdoğan silahlı mücadeleye katıldığı için orada kaldı. Kalmasını diğer bir sebebi de silahlı mücadele bilinci hakkında Ali tarafın dan eğitilmesi ihtimali düşünülebilir. Bir bakıma bu Erdoğan'ın kalışını tabii bir sonucudur kanatındeyim dedi. Ben son Deşdeye gidişimden evvel okulu terk etmeye ve karar vermiştim ve ayrılmıştım. Deşdeden döndükten bir hafta kadar sonra Süleyman yanı Ali Haydar YILDIZ bana geldi ve bir kısım beyannameler getirdi. Bu beyannamelerin üzerinde Çekiş, yaba, ve Kilanşinkov tüfegin resim ve işaretiyle sembolize edilen kompozisyonun altında (Türkiye İbci Köylü Kurtuluş Fedaileri) anlamına gelen başharfler yanında (KAROLSUN ABD EMPERIALİZMİ-KAROLSUN FAŞİST HÜKÜMET, YAŞASIN DEVRİM, DİŞLE, İ.) sözcükleri ve işaretleri mevcuttur. Ben mağaraya gittiğimde bu sözlerin ve işaretlerin tokyodan kesilmiş kışkırtılara gördüm. Basılmışta bir kısım beyanname gördüğüm. Hatta Ali'ye beyannamenin başındaki resmin ve resimde gösterilen işaretlerin ne manaya geldiğini sordum. Ali'nin bana verdiği cevapta işrettaki Yaba ve çekiş işçi köylünün mücadele neden ni ve Kilanşinkov silahlı temsil eden işaretle mücadelenin silahlı biçimini ifade ediyor dedi ve (TİKKF) Baş harflerinde TÜRKİYE İYİ KÖYLÜ KURTULUŞ FEDAILERİ anlamlarının ve sözcüklerinin ilk harfleri olduğunu söyledi.

Ali Haydar Yıldız tarafından getirilen beyannamelerin gehrin içersin-deki muhtelif yerlerde dağıttım. aradan bir kaç gün geçtikten sonra ihpar edilmiş olmalıymışki yakalandım yakalandıktan sonra evde yapılan aramada Ziya AYDIN'ın nüfus cüzdanı bizde bulundu ve onunda bu işle alakalı olduğu kabul edilerek bana tazyik yapıldı. Bende beyannameleri Ziya'nın getirdiğini söyledim. fakat aslında Ziya'nın beyanname işiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Herne kadar Ziya ben Deşdeye gitmeden bir gece evvel bize gelip kaldı ve ertesi gün Tulum'a geçtiysede kendisiyle bu yolda herhangi bir çalışmamız olmadı. Bir bakıma ben örgüt ilişkisi meydana çıkmasını diye de Ziyayı söyledim ve bu asıl kaynağı Ortbas etmeyede matuf beyandı. Ziya AYDIN'ı devrimci fikirleri benimsemiş bir kimse olarak bilirim fakat devrimci kadroda görmedim ve ismine rastlamadım. Geçen sene Mayıs ayında beyanname dağıtmaktan Ziya da tutuklanmıştı. fakat bu işte asıl fail sahibi Süleyman Yeşil ve O davada sanık bulunmayan amcasının oğlu Ali Yeşil'dir diğer sanıkları tanımıyorum.

• Ali'nin (Luzafferin) konuşmaları sırasında örgüt faaliyetlerinin 3-4 kişilik militan devrimci komitelerle yürütüleceğini ve bunların yapacağı ünite çalışmalarıyla köylerde hareketlere katılanların olacağı ve böylece köylük iktidarlarının meydana geleceğini ve giderek köylük iktidar zincirlerinin birbirlerine eklenerek köylerden şehirlere akan silahlı mücadele hareketinin bütün yurdu kaplayacağı öne sürülüyor ve mücadelenin yöntemi hakkında bu öz fikirler tekrarlanıyordu. Ben temaslarda ve örgütle olan ilişkilerinde taahhütlerimi saklamadan ifade ettim. Bunda hiç bir mahsur görmüyorum. Ben Sağlık Müdürü olduğundan Mümtaz'ın istediği i ade olunan makineyi çalmış değilim. Düz Ali AYDOĞDU' u hareketle görmedim. Ali ile temaslarda tanıştım ve ben düz Ali'yi bizim eve çağırmadım. Müyrettin İPEK'i tanırım devrimci fikirleri benimsemiş bir kimsedir fakat hareket içerisinde görmedim. Benim bilgim dışında bir takım örgütsel temaslara varsa onu bilemem. Celal AYDIN'ı hiç tanımıyorum. Kamer ÜZKAN'ı tanırım devrimci fikirleri benimsemiş bir kimsedir. Mali vakii iyidir örgüte maddi yardım ve malzeme sağladığı hakkında

bilgin yoktur. Hasan İLTER'i tanırım Ali ile temasına şahit olmadım. Babam Devrimci fikirleri benimser fakat benim bu harekette olduğunu bilmiyor bana daima oğlum oku diye nasihat ederdi. En kötü baba d. olsa oğluna herhangi bir maceraya karşı uyarık olmasını ister onun için bulama bu harekette herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Arkadaşım Hüseyin AÇIKÖZ'ün babası bana gelerek seni oğlunu yoldan çıkarıyorsun seni şikayet edeceğim dedi. Ben tutuklandıktan sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğüne evine atılan bomba madanesinde örgütün rolünü bilemiyorum dolayısıyla kimler tarafından yapıldığını tammin edemem. Ben nerede ve kaç kişilik komiteler teşkil edildiğini ve bu komitelerde kimlerin vazife aldığını bilmeden bana hazırlık ve başka yapıldığı için makineyi çalıp pardeye götürüp babama verdiğini söylemiştim. Bu tarzıyla söylendiği bir sözdey dedi. Ben Musa, Hamza taahhütlü İbrahim KAYA KAYA isimli bir şahsı tanımıyorum, Aliyani Muzaffer ÇUŞU'lu gerçekten bilinçli ve ana kabiliyeti olan ve devrimci hareketteki güntem ve ilkeleri bilen ve buna bağlı bir lider kimse idi biz Mahallin gördükleri olduğumuz halde söyleyeceğim gibi sıkı ilişki kurduğumuz emek ve yiğencek istemeye hiç giderdi. Ali Haydar YILDIZ'da örgütün bölgedeki ikinci önemli adamıdır, ben ve diğer arkadaşlar Mümtaz ÇELİK'in Filistin'den geldiğini kendisi üzerinden duyduğum hatta bize Filistin'e gitmeğe lüzum yok Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerle ilgileniyor. Oturup müdeleliği burada sürdürmek lazımdır dedi ben tutuklanıp ceza evine geldiğim sırada Bağdede kendisini haydar olarak tanıyan dana doğrusu partiye arayan haydar isimli şahsın Mümtaz ÇELİK olduğunu öğrendim bana söylediğim olsun hoş geldin dedi ve Aliye sordu bunda çalışıyor bölgeden ayrılmadı dedim.

Aliyane'nin örgütle bir ilişkisi yoktur. Karan ayı sonlarında bana uğradı onda Filistin'e geçirmeye bir gece kaldı ve Filistin'e geçti bu zaman bana bir süre Ankarada Abidin'in yanında okuduğunu sonra İstanbul'a gittiğini söyledi. Ben kardeşi Celal AYDIN ise hiç tanımıyorum başka birisiyle kalmadı dedi başka bir dişeği olmadığını ve bu ifadesi ile Aliyane'nin yanında kendisine karşı herhangi bir baskı ve tazyik yapılmadığını beyanla tutulan i, bu ifade zabtı okunarak imza altına alındı. 6 ŞUBAT 1973

ASKERİ SAVCI

Yaşar DEĞERLİ
Hâkim KŞ. Yüzbaşı

Celal AYDIN
Uzman J. Çavuş

SANIK

Ali İLTER

Hüseyin AÇIKÖZ'ün ifadesi üzerine hazırlanan bazı muayenetler sebebiyle Eski işi tekrar harekete alındı. Benim takma adım Cafer'dir, dedi. Hagarada ve Bağdede kalbini süreler aklında yalnız kalmış olabilir. Biz Hüseyinle görüşürken bir iki gün Ali ve Süleyman'ı beklediğimiz oldu. Veli isimindeki Mili'tanı bilmiyorum. Hüseyin Yalnız ifade etmiş olabilir. Süleyman yarı Ali Haydar YILDIZ Mümtaz ÇELİK'in randevusunun iptal edildiğini bana söyledi. Ve Keza Mümtaz'da randevuyu bana gereği. Yalnız gelirken Hüseyin nide getir demişlerdi; dedi iş bu beyan okunarak imzalandı 7 ŞUBAT 1973

ASKERİ SAVCI
Yaşar DEĞERLİ

Bedri GÜLDİZ

SANIK

Ali İLTER

6.2.1973 tarihinde ifadesi alınan sanık Baki İŞÇİ'nin vak'ı beyanlarının dana sonra tesbit edilen sanık ifadeleri muvacehesinde bazı noksanlıklar ve çelişkiler taşıdığı görüldüğü için adı geçen sanığın Ceza Evinde yeniden celp edildi.

Geldiği görülen sanık Baki İŞÇİ nazara alındı. Evvelce hüviyet tesbiti yapıldığından ve şansı tarafımızdan tanınmış bulduğundan yeniden bir kimlik tesbitine güzüm görülmüdü.

Noksan kalan kısımlar ve çelişkiler anlatılarak SÖZLENDİ:

Ben evvelce verdiğim ifade'de konuya Hüseyin A. İNGÖZ'un Mümtaz ÇELİK'i bana getirmesi anından itibaren girerek gelişmeleri anlattım. Ancak Bu ifade-min noksan ve bazı noktalarda çelişik olduğu tarafınızdan isabetle tesbit edilmiş olmalı'ki, örgütsel muhasibelerin başlatıldığı ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü devre gözünüzden kaçmamış.

Konuya bağından tekrar ele almak lazım gelirse; ben 1970-1971 ders yılı döneminde Liceye devam etmek için Tunceli'ne gelmiş. Ev tattuk ancak babamın durumu müsait olmadığından Hasan İLTER isimli Öğretmen Babamın ev kirasının bir kısmına katılmak suretiyle yardım edecekini söylemiş babamın başlangıçta herhangi bir ard niyet gösterdiği bu yardım teklifini mali durumumuzun zorlanı kıldığı sebepler yüzünden kabul etmiş böylece Okul'a başladım. Derselim iyi gidiyordu. Aralık 1972 ayı içerisinde Hasan İLTER hoca yanında birisiyle gelirdi. Sonradan isminin bize Hamza olarak tanınan ve fakat asıl adı İsmail KALFAKAYA olan bu şansın evde benimle beraber kalmasını söyledi. Ev kirasını Hasan İLTER verdiği için ve evde de benim başka kimse kalmadığını kabul ettim. Zaten Babamda aynı şeyi söylemiş, Hamza bizim evde kalmaya başlandı. Geldiğinde yanında bir bavul kitap ve bir tabanca vardı. Gelişinden bir kaç gün geçtikten sonra Hamza köy çalışmaları yapmak için Tunceliye gelirken bana ayrıca ifade etti. Hamzanın yatması için Ali YILIZ, ve Süleyman YILIZ vasıtasıyla bir yatak getirildi. Ben Bundan Hamzanın beni tanıdığından evvel Hasan İLTER İli YILIZ ve Süleyman YILIZ'i tanıdığı sonucuna vardım. Hamza kısa sürelerle çevreye bir yandan gidip gelirken diğer yandan bizim eve daha evvelce pek gelip gitmeyen ve herhangi bir ilişkimiz olmayan bazı arkadaşlar uğramaya başladılar. Bu gelip gitmeler periyodik olarak devam ederken Hamza'da arkadaşlar üzerinde bir eğitim programı tasarlanmış olacak i gelen arkadaşlara bazı kitap ve şarjalar verdi. Bunun dışında Hamza'nın benim evden gayri Ali YILIZ, İsmail ERDOĞAN'ın evinde de toplantılar yapıyor olduğunu öğrendim. Ve bu arkadaşlara gittiğinde yine aynı arkadaş evlerinde de mevcut olduğunu ve Hamza'nın aynı konular üzerinde işleme yaptığını gördüm. Bizim eve gelen ve toplantılara katılan kişiler şunlardı: Süleyman YILIZ, Ali YILIZ, Hasan İLTER, İsmail ERDOĞAN, Duzali AYDOĞAN, Ali YILIZ, Zeki AYDIN, bize gelip toplantıya katılan arkadaşlar arasındaydı. Ali YILIZ'ın evinde yapılan toplantılara nahiyle Ali'nin oca arkadaşları olan öğrencilerde katılıyorlardı. Hamza'nın bizlere okutmuş olduğu kitaplar hatırladığına göre, Sosyalizmin Alfabeti, Devlet, Halkın Demokratik Diktatörlüğü, Çarlık Yayınları, Proleter Devrimci Aydınlar Dergileri, İşçi-Köylü Gazeteleri idi. Söz konusu yayınları ve kitapları okuyarak aramızda tartışma açılıyor, ve böylece konunun içine girmiş oluyorlardık. Bu durum 1,5 ay kadar böylece devam ettikten sonra Hamza Cafer isimli bir arkadaşını da beraberinde bize getirdi. Cafer'in gerçek adının Kabil KOÇAK olduğunu sonradan öğrendim. Kabil geldikten sonra Hamza ile beraber Çarlık grubunun eleştirilerini kendi aralarında yapıyorlardı. Ben bunu duydum. Çok geçmeden Hamza aynı örgütten olduğunu ifade ettiği, ve sonradan söylediği ki Ali (MUSAFER) ÇUÇUĞLU ismindeki arkadaşını Siverek'e Ali YILIZ'ı göndererek çağırması, Ali YILIZ

[Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.]

ilk kez Ali'yi yani MUZAFFER ÖRÜÇÖĞLU'nu bize getirdi. Ali geldikten sonra Hamza ve Cafer ile birlikte aralarında Şafak örgütünün yapısını ve örgüt çalışmalarını tartıştılar, bu tartışmalarından aktımda kaldığına nazaran Ali ve Hamza Şafak örgütünün çalışmalarını hatalı buluyorlardı. Bu örgütten bir kısım Asistanların elinde olduğunu ve bürokrat bir yol tuttuğunu devrim için silahlı mücadele gereğini tam anlamıyla kavrayamadığını, merkezle anımsız teşkilatın birbirinden nabarsız hale geldiğini, bölge özellikle inin bilmediklerini, onların Opportunist bürokratlar olduğunu, ve şafakçıların milli meseleye doğru olarak değerlendiremediklerini Hakim sınıfların haklarında karşı Doğu da sürdürülen silahlı mücadeleyi isyan saydıkları ve kart harekete olarak gördükleri, bilinçlenmenin eğitimle olamayacağını ancak eğitimle birlikte silahlı bir mücadele içinde bilinçlenmenin tam anlamıyla gerçekleşeceğini ve doğu mevcut koşulların silahlı mücadeleye elverişli olduğunu ve feodal ezilme için öteden beri bölge bir potansiyele taşıdığını söylüyorlar, ve mutlak macalelerin silahlı mücadele ele alınması sürdürülmesinin doğru bir hareket tarzı olacağını ifade edip, tartışıyorlardı. Kabil KOÇATÖRK Şafak'ın ayrılma teklifine karşı şiddetli bir şekilde söyleyemem Doğu Perencek'le görüşmekten sonra karar verildi. Beş gün geçirdi. Örgüt yöntemi bakımından öne sürdükleri bu görüşler bizim arasında kesin bir oluşum kazanmadan Hamza yani İsmail KALIOĞLU'na ayrıldı. Bu ayrılış örgütten ayrılış şeklinde değil, başka bir yere gitti. şeklindeki bir ifadedir.

Ondan sonra Ali sürekli olarak bizim evde kalır. Siverek'de beyanname dağıtırken bazı kişilerin yakalandığını Gazete'den birlikte okuduğumuz sabah Ali, Süleyman YILMAZ'ı Siverek'e 1 gün öncesi yollamıştı. Bunu duyar duymaz arkasından ALI YILMAZ'ı gönderip Süleyman YILMAZ'ı Elâzığ'dan geri çevirdi. Siverek olaylarından sonra Ali yani MUZAFFER ÖRÜÇÖĞLU kesin bir emirle Şafak örgütünden gidişini iyi bulmadığını söylüyor bu örgütten ayrılma kararı olduğunu ifade etti. ve öz olarak Ali'nin örgütten ayrıldığına karşı tek kelimeyle silahlı mücadele yöntem ve ilkesi idi. Ali de Hamza'nın daha evvelce ilki kardeşini yukarıda isimlerini verdiğim ve diğer arkadaşlarında söylediği ifade ettiğiniz öğrenci arkadaşlarla örgütsel ilişkilerini ve bilinçlenme faaliyetlerini sürdürdü. Daha evvelki konuşmalarda örneğin Hamza ve Ali'nin bağlı olduğu Şafak örgütü ilkeleri ve bu örgütten ayrılma gerektiren sebepler olarak farklı bir durum ortaya çıkmıştı. Bu husus açıkça konuşular ve arkadaşlar arasında da tartışılır hale gelmişti. Ali'nin arkadaşlarına Şafak'ın ayrılma teklifini yaptığı toplantıya ben katılmamışım. Fakat silahlı mücadele şeklinde belirlenen yeni örgüt görüşüne benimsemeyenler daha sonra söyledim. ve ayrıca Ali ve Hamza ile beraber çalışacağını ifade etti. Son konuyu toplantı Ali YILMAZ'ın evinde yapılmış ve arkadaşlardan sorulmuş öğrendiğime göre Ali bu toplantıda eskiden beri sıraladığı ayrılış nedenlerini ve kendi örgütünün görüşlerini tekrar etmiş ve arkadaşlara benimle çalışmak istiyenler gelsin demiş. Hamza'nın ayrılışından itibaren Ali'nin Elâzığ'da çalışmaya yaptığı devre içinde de çalışmalara bazı yeni katılmalar oldu. Bunlardan MUSA SÖZÜK, Hüseyin ÇİÇEK, Metin ÇOK, Kemal BOZDAĞ gibi isimleri sayabiliriz.

Ali'nin ayrılma teklifi ve görüşleri yine söyledim ve daha evvelce isimlerini verdiğim arkadaşlar arasında uzun tartışma ve eltilişlere sebep oldu. Bunların sonucu olarak Ali ve Hamza'nın silahlı mücadele fikrini benimseyen arkadaşlar şunlar oldu, Ben, Ziya ALPİN, Süleyman İNİLİ, Düzali AYDOĞAN, Mehmet ÇİÇEK, İsmail ERDOĞAN, bunlarandı. Eski arkadaşlardan Şafak'a bağlı kalanlar yani ALI ve Hamza'nın görüşlerini benimseyenler ise, Ali YILMAZ, Hüseyin ÇİÇEK, Metin ÇOK, Kemal BOZDAĞ, Musa SÖZÜK, gibi arkadaşları.

Ali'nin tarafını tutan arkadaşlarla birlikte yeni bir örgütsel

H ————— S

yöntem tayin etmek için Ali bizleri topluyarak bir konuşma yaptı ve bu konuşmada ayrılıktan sonraki örgütümüzün etkisini dağılması için bazı işlemlere girişmemiz lazım demişti. Bunu takibinde ha is 1972 ayının ilk haftalarında Öğm.Fenmi Ali İbrahim'in evine dinamis atılması olayı vuku buldu. Ben gerçekten bu olayı bilmiyordum. Ancak bu olaydan 10 gün kadar sonra Tunceli'de dağıtılan beyanname içinde ben de görev aldım. Bu beyanname beyannameler "li, yani MUZAFFER ÖRÜÇÖĞÜ tarafından Tokya Lâstik, İnder, Sülâh, basılarak benim eve de yapıldı. Bu beyanname dağılımında görev alan arkadaşlar arasında benim evdeki toplantıda Ali tarafından görev verildi. Beyanname dağılımında vazife alan arkadaşlar ben, Ziya AYDIN, Süleyman İsmail, Mehmet ÇİÇEK, ve İSMAİL ERDOĞAN idi. Beyanname dağıtım içinde Derviş İsmail ve "Asa SÖĞÜT"ün herhangi bir ronziyonu yoktu. Her nasılsa onlarında ismi bu işe karıştı. Aynı zamanda söylediğim gibi Asa SÖĞÜT Ali geldikten sonra bu toplantılara katılmıyordu. Ali biz beyannameleri dağıtmadan 1 gün önce Tunceli' den ayrıldı. Nereye gideceğini bize söylemedi. Fakat bildiğim kadarıyla Ali hareketin önderi olduğu için kendisi etkin niteliklere katılmaz emir ve talimatlarını verir, herhangi bir eylemin yapılması sırasında orada bulunmazdı.

Düzali Ali'den, benim evde yapılan toplantılara gelirdi. Diğer evde yapılan toplantılara gidip gitmediğini bilmeden, Düzali Ali bu işi bildiğim kadarıyla Ali'nin emriyle mücadele hareketine katılan arkadaşları arasında olduğuna kuşku duymazdım. Ali'ye benden bir şeyler istediğini, dediğini olmuştur. Fakat bunu gıyâ olarak söylemişim. Onu aradığım için söylemişim. Çünkü evde beraber yaşadığımız zamanlarda benden yiyecek almak için paramız olmayıyordu, Düzalinin işlettiği zeytin bakkalçesine giderek para vermeden ekme ve yiyecek alırdık. Bunu alırken de kendisine takılırdık. Almadığımız şeylerin parasını kendisine sonradan vermedik. Örgütün içinde olan bir zaman bunu istemeye yazar olmazdı.

İlk irademde Ziya AYDIN'ın benimle beraber evde yaşadığını söylemişim. Bunun doğru olduğuna Ziya'nın beyanları ve diğer kişilerle sargısında anlaşıldığına göre nazikati tekrar ifade etmekte bir sıkıntı görmüyordum. Ziya AYDIN Kasım ayı sonlarında İstanbul'dan Tunceli'ne geldi, ilk gün Ayrettin İLEK'in evinde kaldıktan sonra ertesi gün benim eve geldi. O geldiğinde Hüseyin AÇIKGÖZ de bizde idi. Ziya'ya niçin geldiğini sorarsanız Ankara'da bir süre okul'a devam ettiğini oradan İstanbul'a geldiğini ve Örgütümüze karar vererek harekete katılmak için geldiğini bize açıklama yaptı. Ben de ilk iradem'de söylediğim gibi 2 ARALIK 1972 günü böyle buluşmamız var gelmiş dedim. Ziya bu teklifimi memnuniyetle kabul etti. Böylece ben Hüseyin AÇIKGÖZ, Ziya AYDIN, 2 ARALIK günü böyle oradan'da yalın adresine gittik. Varlığımızda Ali yani Muzaffer ÖRÜÇÖĞÜ yoktu. Süleyman, yani kardeşim Süleyman vardı. ertesi gün "li geldi, Ali'nin yanında yine takma adlı bir Ali daha vardı. Asil adını bilmiyordum. Kendisini görsem tanırım dedi. Ziya AYDIN tarafından bu kişinin İbrahim İsmail adında olduğu ifade edildiğinden, onun özaktından bulunun İbrahim İsmail adında şahısların varlığına şüpheli olarak gösterildi: Benim Muzaffer ÖRÜÇÖĞÜ'nün yanında gördüğüm Ali budur dedim. O kişi E. Talim adlı Ali'nin İbrahim İsmail adında olduğu kuşkusuz anlaşılır.

Ziya ile beraber geldiğimizde Ali bizi eleştirmedi, bir okuyacağımızı söyleyince size benim görevi vereceğim dediği. Ziya AYDIN orada kaldıktan sonra biz yine Hüseyin AÇIKGÖZ'le beraber Tunceli'ye döndük. Bu konuşma geldiğimizde yanımızda Kuri İsmail diye kimse yoktu. Tunceli'ne gelip bir kaç gün kaldık bu sırada Hüseyin AÇIKGÖZ'ün babası oğlunu bağışlanarak çıkarıyor diye

H

bana kızdı. Zaten Hüseyin AÇIKOZ'un övey annesi yazından evi eli de arası açık olduğundan ve benimde Okul işleri iyi gitmediğinden tekrar Değde gitmeye karar verdim. Bu defa giderken de Erdoğan AKYOL'a gittik. Erdoğan bana narekete katılmak istediğini söylemişti. Fakat Orgatle evvelden bir ilişkisi yoktu. Çayan deresine Ali'nin bulunduğu mağaraya vardığımızda Ziya AYDIN'ı yine orada gördüm. Ali bizimle orada ayrı ayrı görüştü, bir evvelki gelişimizde bana genirde bazı görevler vereceğini ifade etmişti. Bu cümleden olarak beyanname verdi. Bu beyannameyi Tunceli de dağıt dedi. Söz konusu beyanname ile ilgili soruşturma dosyasındaki ampirikli beyanname sanık BAKI İÇÖZ'e gösterildi. Evet bu beyanname benim dağıttığım beyannameferdendir. dedi.

Diğer arkadaşlarımın görev verdiğini bilmediğimden önce bir gece kaldık ertesi gün ben, Bertal (Noman Akın) ve Ziya Aydın Tunceli'ne geldik, onlara beyanname dağıtacağız izdimin söz ettik. Çayan mağarasından ayrılırken Ziya ve Murat'ın yanında örgütsel faaliyet olan bombalar vardı. Bunları Değdeki eve bıraktık. Yanlarında bir şey getirmeliler, ben getirdim. Tunceli'ne gelince ayrıldık 9 günlük geçesine 10 saatlik mesafem, bu 10 saat için geçesi beyannameyi dağıttım. Bertal'ın öyle üzerile 10. Mart 1973 günü yakalandım.

Gecen seferki ifadeimde beyannameyi S.İ. Çayan'ı Ali HAYDAR YILDIZ'ın verdiğini söylemiştim. bu doğru değildir. Ben bu beyannameyi mağarada doğrudan doğruya Ali'den aldım. Yalnız Ali'in bu durumu biliyordu. Ziya AYDIN'ın beyanname ifadenin haberi dikkat çekti. Ben örgütsel ilişkim ortaya çıkar diye beyannameyi Ziya'dan aldım demek istedi. Ben yakalandıktan sonraki gelişmeleri dikkatle bilemem ile ifadeimde ki yane size vermiş olduğum 6 ŞUBAT 1973 tarihli ifadeimde söylediklerim ve bu ifadeimde yaptığım ilaveler ile bazı değişiklikleri gösteren yolunda ki beyanlarım doğrudur. Böylece örgütsel ilişkilerimi gelişme zincirine uygun olarak anlattım. Bu örgüt içerisinde adı geçen görevi geçen, kişileri doğru olarak beyan ettim. dedi. İş bu ifadesinin alınması sırasında kendisine karşı hiç bir baskı ve zorlama yapılmadığını beyanla birlikte tutulan iş bu ifade zaftı okunarak imzalandı. 14.2.973

YAŞAR DEĞERLİ
MARTİ KD.YEB.
YRD.AS.SAVCI

A.DOGAN REZ.
S.H.
T.Y.

MART 1, 973
S. İ. ÇAYAN



TÜRKİYE SOSYALİST Halkçı Devrimci Partisi

Sanık Baki İŞÇİ'nin 6.2.1973 ve 14.2.1973 tarihli beyanlarından sonra ifadesine baş vurulan sanık Mümtaz ÇELTİK'in beyanları karşısında husule gelen önemli aykırılık nedeniyle, Baki İŞÇİ yeniden celp edildi. Geldiği görülüp, hüviyeti evvelce tesbit edildiğinden ve şahsı tarafımızdan tanındığından gerekli hatırlatma yapılarak SORULDU:

Ben 1972 Eylül başlarında Haydar isimli birisiyle dağda karşılaştığımı bunu bana Hüseyin AÇIKGÖZ'ün getirdiğini ve beraberce mağaraya gittigimizi ve Muzaffer ORUÇOĞLU'nun orada Haydar takma adlı bu arkadaşı Filistin'den Eğitim görüp geldiğini beyan ederek tanıttığını evvelki ifademde söylemiştim. Ancak bu kişinin Mümtaz ÇELTİK olduğunu yani Haydar'ın Mümtaz ÇELTİK bulunduğunu ifadem alınırken belirttiklerinden bende o günün korku ve heyecanı ile Haydar takma adlı kişinin Mümtaz ÇELTİK olduğunu söyledim. Gerçekten Haydar isimli bir şahısla Hüseyin AÇIKGÖZ Pardige geldi ve beraberce mağaraya gittik. Fakat bunun Mümtaz ÇELTİK olmadığını tutu Evinde aynı yeré kondüğümüz zaman anladım. Çünkü Haydar olarak tanıdığımız burada Mümtaz ÇELTİK olarak ifade edilen şahıs aynı kişiler degillerdi. Haydar'ın gerçek adını bilmiyorum. Uzun boylu, Atletik yapılı, esmer, birisi idi. Sarışın şeklinde zapta yanlış geçmiş veya sarışın'ını sözüne karşı bir şey dememem gözönüne alınarak evvelce sarışın olarak belirttiğim yazılmış, Haydar'ı şimdi görsem tanırım. Fakat bu Mümtaz ÇELTİK değildir. Muzaffer ORUÇOĞLU'nun Mümtaz ÇELTİK'in yakalanması konusundaki sözleride bir noktada tarafımdan yanlış olarak ifade edilmiştir. Her ne kadar Muzaffer ORUÇOĞLU ihbarcılarla mücadele etmekten söz etmişse de açıkca Mümtaz ÇELTİK'in yakalanmasını konu etmedi. Bana bu tarz bir sual tevcih edildiğinden öyle beyanda bulundum. Keza 2 ARALIK 1972 günü rendavumuz olan Haydar'ın burada yakından tanıdığım Mümtaz olmadığını gördüm anladım. Dolayısıyla Mümtaz ÇELTİK'le ilişkin beyanlarımın kendisiyle birbağlantısı yoktur. Bu takma adı Haydar olan kişiyi kapsayan beyanlardan. Bunun böyle değerlendirilmesi lazımdır. İfademin bu bölümünü arz ettiğim şekilde tashih ederim. Diğer kısımları bir diyeceğim yoktur. Aynen tekrar ederim. Dedi. İş bu beyanı birlikte tanzim olunarak okunarak imza altına alındı.
2.4.1972

YAKAR DEĞERLİ
HAK.KD.YZB.
YRD.AS.SAVCI

ANMET DOĞANÜNEŞ
SVL.M.

BAKİ İŞÇİ
S A N I K

Mümtaz ÇELTİK'le ilgili beyanında tutarsızlık görülen diğer sanık Hüseyin AÇIKGÖZ yeniden huzura alındı. Şahsı tanınarak ifadesinin yeniden tesbitine lüzum görülmezsizin SORULDU:

Evvelce alınan ilk ifadelerim ve ek ifadelerimdeki beyanlarım ekliyecek bir husus yoktur. Şimdi sormuş bulduğunuz Mümtaz ÇELTİK'le ilgili hususta da söylediklerim doğrudur. Ancak Ben köyde iken yanıma gelen ve beraberce Baki İŞÇİ'ye gittigimiz kimsenin bana ifade ettiği ismi Haydar gerçek adını bilmiyorum. İfadem alınırken bunun Mümtaz ÇELTİK olup olmadığı soruldu: Filistine gidip gelmesinden bahisle Mümtaz ÇELTİK olduğu ifade edildi onun için Mümtaz ÇELTİK şeklinde beyanlarım oldu. Ceza Evinde tutuklu olarak geçtikten sonra Haydar'ın Ceza Evinde tanıdığım Mümtaz ÇELTİK olmadığını anladım. İfademin Mümtaz ÇELTİK'le ilgili olduğu bölümünü bu şekilde düzeltirim. Dolayısıyla Haydar adına söylediklerim Mümtaz ÇELTİK'in şahsı ile alakadar değildir. Takmi Adlı Haydar'la

ŞAHAN

Maznun Baki İşçi: Ali oğlu Fatmadan olma 1956 doğumlu Tunceli İli Gökçek Köyü Pardi mezrası Nufusuna kayıtlı orada ikamet ettiğini söyledi suçu anlatılıp savunması soruldu:

Ben Tunceli lisesinde 4 D sınıfında öğrenci idim devamsızlıktan sınıfta kaldım ve bu sebeplede okula gitmiyorum halen Tunceli lisesinde öğrenci olan Ali Sarıçiçekle birlikte bir gecekondu kiralamıştım.Beraber kalıyorduk daha önce Tunceli lisesinde talebe oluyasak bildiri dağıttığı için Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilip orada bir müddet tutuklu kalan Ziya Aydın'ı liseden tanıyorum.bundan tanminen 10-15 gün kadar önce gece çarşıda Ziya Aydınla karşılaştım.Bana gösterdiğiniz "Birleşin,Kahrolsun ABD. Emperyalizim,Kahrolsun faşist Hükümet, Yaşasın Devrim T.İ.K.K.F.rumuzunu taşıyan ve sol üst köşesinde yaba,çekiç,ve bir takım şekiller bulunan bildirileri bana verdi ve bunları Şehrin umumî helasının etrafına at dedi bende saatim olmadığı için kaç olduğunu bilmiyorum geç saatlerde bu bildirileri Umumi tuvaletin giriş kapısının etrafına dağıttım.ve sonra çekip eve gittim.ve aynı gece Ziya Aydın gelip bizim evde yattı ben kendisine bu dağıttığım bildirinin manasını ve üzerindeki rumuzun ne olduğunu,keza resmin mahiyetini sormadım,Lise öğrencisi olduğu hatırlatılarak dağıttığı bildirileri ve bildirideki T.İ.K.K.F. rumuzu ile sol üst köşedeki ambulenin hangi manaya geldiği hususu soruldu: Ben bildiriye hiç okumadım, Ziya Aydın bana bunları dağıt dediği için dağıttım ve bunun suç olduğunu bilmiyordum.dedi beyanı okundu imzası alındı. 11.12.1972

C. Savcı Yrd.

Katip

Maznun
Baki İşçi

TÜRKİYE SOSYAL TARİHİ

T. C.
TUNCELI
Sulh Ceza Mahkemesi

Emre :

1972/ 98 Müt

382 (15)
Örnek No : 137

Hakim : Nail Tebioğlu I6304
Katip : Hüseyin Demir I69

yasak bildiri dağıtmak suçundan sanık naki işçi hakkında gerekli sorgusunun yapılarak tevkifine kadar verilmesi talebindeki Tunceli C. savcılığının yazılar ile buna ekli sair evrakların geldiği ve sanığında hazır olduğu anlaşılmakla sanık muzura alındı.

Sanık naki işçi: Ali oğlu, 1956 T .lu, Fatmadan doğma, Tunceli ili Gökçek Köyü nüfusunda kayıtlı olup tunceli Alpdoğan mahallesinde mukim bekar, C. savcılığının yazıları ve ekleri okundu soruldu:

Ben Tunceli Lisesinde öğrenci idim devrimsizlikten sınıfta kaldım halen okula devam etmem olulduktan tanıdığım Ziya Aydın isimli şahıs Ankaradan geldikten sonra kendisi ile çarşıda karşılaştım bana halen evraka rapedilmiş bulunan kağıt üzerine yazılmış birleşim kahrolsun Amerika birleşik devletleri Emperalizm kahrolsun faşist Hükümet yaşasın devrim yazılı ve köşesinde orak çekiç damgası bulunan ve ayrıca T.I.K.K. F.yazılı kağıtlardan verdiklerini şehrin muhtelif yerlerinde bırakmamı istedi bende bu yazıları okumadan şehrin umumi tuvaletinin arka kısmına ve sinemanın tarafına bıraktım kendisinden resmin mahiyetini sormadım ne maneyede geldiğininde bilmem ben Ziya aydının halen nerde olduğunu bilmem bu bildirimleri dağıttan sonra bir gece benimle beraber kiralađığım odada kaldı bana Ziya aydın bu bildirimlerden verdiđi zaman aynı bildirimlerden kendisinde de vardı benden ayrıldıđı için onun bu bildirimleri dağıtıp dağıtmadıđını bilemiyorum dedi hazırlık ifadesi okundu mahiyeti itibarı ile aynı olduđu anlaşıldı.

Orak incelendi:

G.T. Suçun mahiyetine ve vassına, Umumi nizama bozucu nitelikte bulunmasından ve sanığın her an kaçma şüphesinin mevcut olmasına, binaen C.M.U.K.nun 104 maddesi gereğince tevkifine, hakkında yeteri kadar tevkif müzekkeresi kesilmesine . sanığın tevkifinden yakınlarının haberdar edilmesi için C. savcılığana müzekkere yazılmasına evrakın ikmal için C. savcılığınatevkifine itirazı kabil olmak üzere II/12/1972

Katip

Hakim I6304

TÜRKİYE SO...