

Gözetimden çağırılıp getirildiği görülen sanık serbestçe huzura alındı :

HÜVİYETİ : Hamza OĞUZER, Dursun oğlu, 1949 doğumlu, Erzincan-Merkez Oğulcuk köyü nüfusunda kayıtlı, aynı yerde oturur, Diyarbakır Gazi eğitim Enstitüsünden bir yıl uzaklaştırılmalı Türkçe bölümü son sınıf öğrencisi.

Suç konusu olay ve gelişim anlatılarak bu konudaki örgütsel ilişkileri soruldu :

Hatırladığıma göre 17 NISAN 1972 tarihinde öğrenci olarak bulunduğum Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde vukuu bulan öğrenci olaylarına katılmam nedeniyle bir yıl okuldan uzaklaştırılma cezası almıştım. Bunun üzerine Memleketim olan Erzincan'a gittim ve burada kaldığım sırada Erzincan Ordu caddesindeki Foto Stil Hüseyin YILDIZ'ın dükkanına uğradığımda kendisiyle devrimci fikirler konusunda konuşmuştuk. Benim devrimci fikirlerim geniş halk sınıfının yararına olabilecek gelişmeler istikametindedir. İçinde bulunduğumuz sosyal dengesizliği ortadan kaldıracak bazı tedbirlerin alınması ve reformların yapılması şeklinde Marksist-Leninist çizgiye varmayan bir görüşe sahiptim.

HAZİRAN ayı sonlarına doğru yengemi Almanya'ya yolcu etmek için götürmüştüm. Burada Gazlı çeşme semtinde çalışan köylülerle görüştüm ve Süleyman DURSUN'la tanıştım. Süleyman DURSUN'u ilk defa tanımaktaydım. Kendisi bana seni Erzincan'a geldiğinde nasıl görebilirim dedi. Ben de Foto Stil Hüseyin'in adresini verdim. Daha sonra Erzincan'a döndüm. TEMMUZ ayı içerisinde Foto Stil HÜSEYİN YILDIZ'a uğradığımda beni Süleyman DURSUN isimli Kemahlı birisinin aradığını ve bir kart bıraktığını söyledi. Süleyman'ın bıraktığı bulunduğu notu okuduğumda beni köye davet ettiğini anladım. Bunun üzerine Süleyman'ın verdiği adres bulunan Kemah Gökkiye köyüne gittim. Burada 3 gün kaldım. Burada köylülerle konuşmalarımız oldu ise de devrimci konulara girmedik. Daha ziyade Mahalli mevzularda konuştuk. Süleyman beni dede olarak tanıttı. Anladığıma göre buradaki köylülerin çoğunluğu aleviydi. Erzincan'a avdet ettikten 10-15 gün sonra Gökkiye köyüne bu defa Hüseyin YILDIZ'la beraber gittik 2-3 gün kaldık. Aynı şekilde köylülerle konuştuk. Bu konuşmalar daha ziyade onların durumunu anlamak ve ortamları hakkında bir kanat edinmek içindi. Herhangi bir şekilde devrimci konuda izaha ve bilinçlendirmeye girmedik. Bunu samimiyetle ifade ederim.

EYLÜL ayı başlarında bir öğretmen kızla nişan yapma düşüncesiyle ailesiyle konuşmak için İstanbul'a gitmiştim. Bunu vesile bilerek Süleyman'a uğradım ve Süleyman'ın Gürün Handa işletmiş olduğu çay ocağına gidip geldim. Bu arada Süleyman'la devrimci konularda konuşmamız oluyordu. Konuşmalardan anladığıma göre Süleyman DURSUN fazla bir tahsili olmamakla beraber kendisini yetiştirmişti devrimci konularda ben den daha ileri fikirleri vardı. Bir gece evinde konuşurken Süleyman bana kendisinin bir örgüt içinde çalıştığını ve devrimci amaca hizmet ettiğini söyledi ve seni birisiyle tanıştıracam diyerek soyadını bilmediğim ve fakat isminin Hikmet olduğunu hatırladığım bir kimse ile tanıştırdı. Hikmet ile oturup konuştuk. Konuşmalarımızda Hikmet bir örgütün adamı olduğunu söyledi ve mensup olduğu örgütün görüşleri hakkında bazı bilgiler verdi.

Aklımda kaldığına ve daha sonra edindiğim bilgilerle de öğrendiğime göre başlıca fikir şu idi:

1. Doğuda ve Memleketin bir çok yerinde silahlı mücadele koşulları oluşmuştur. Ortam buna müsaittir.
2. Bilinçlendirme konusunda yapılacak çalışmaların önemi kabul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

kabul edilmekle beraber bilinçlendirme için fazla bir zaman ayırmanın yerine halk arasına girerek devrimci militanların saptanması ve bunlardan teşkil edilecek köy komuteleri vasıtasıyla bir yandan eğitim çalışmalarını yürütülürken diğer yandan dağınık bir alan içinde silahlı biçimde eylemlere girişmek fikri temel hareket noktası olarak belirtiliyordu. Bu arada militan olarak harekete alınacak kişilerin ya okulu terk etmiş veya devrimci ideolojisi uğruna okulu bırakmayı göze alabilecek kişiler olmasını tavsiye ediyordu. Bana bunun dışında söylemiş olduğu fikirler daha sonra verilen milli meselede şafak revizyonizminin tezleri isimli metinde etraflica işlenmiş monulardı. Ayın yöntende şeylerden bahsetti bu arada beni birisiyle tanıştırdığını söyledi. Ertesi gün Süleyman'ın çay ocağında buluştuk. Süleyman da beraber olduğu halde Tpo Kapı tarafına gittik orada randevu verilen yer olduğu anlaşılan semtini bilmediğim yerde beklerken pejmude kılıklı ve sırtında bir torba olan birisi biza yaklaştı. Kendisini Ahmet olarak tanıttı. Daha sonra Süleyman bizden ayrıldı. Üçümüz yani ben Hikmet ve Ahmet Sirkeciye indik. Vapura binerek Üsküdar'a gittik Üsküdar'da da Üraniye dolmuşlarıyla Üraniye semtine gittik. Sokağını bilmediğim Apartman stilinde bir evin alt katına girdik içeri girdiğimizde normal bir vaziyet yoktu. Ev döşeli değildi. Ortada bir kaç basit eşya mevcuttu ve ortada duran masanın üstünde bazı notlar ve yazılar görünüyordu. Ahmet denen arkadaş sırtından torbayı indirerek içinden teksir halinde bazı metinler çıkardı ve bir yandan onları okurken bir yandan da benimle konuşuyordu. Konuşmalarında Ordunun genç kesimlerinde devrimci unsurlar olduğunu ancak devrime kalkışmak için bir süre onlardan uzak kalmak gerektiğini, ancak hareketten sonra bu unsurların devrime katılabileceklerini söylüyordu. Yine aynı şekilde 12 MART'tan sonra ordu gerçek kişiliğini ortaya koymuştur diyerek ordunun hakim sınıflar ve emperyalizmeder yana bulunduğunu söylüyordu. Diğer söyledikleri de Hikmetin bana evvelce söylemiş olduklarını aynıydı. Ahmet konuşmalar ilerleyince bana bizim örgütte sana görev vereceğiz nerede çalışırsın dedi. Bende Erzincan'ı pek tanımam Diyarbakır'da üç sene okudum orada arkadaş çarraz var diyerek Diyarbakır'da örgüt görevi alabileceğimi söyledim. Bunun üzerine Ahmet bana çalışmalarında bazı şeyleri göz önünde bulundurmam gerektiğini ifade ederek, halk kesiminde çalışmak arzusu gösterebilecek devrimci nosyondaki kişileri saptamamın başta gelen görev olduğunu, okullarla kurulacak ilişkide bunun temin edilebileceğini ve ancak bu gibi militanların oluşturacağı devrimci fikirler sayesinde gerekli ortamın hazırlanacağını söyledi. Daha sonra devrimci hareket sırasında yapılacak eylemlerde sabotaja elverişli yerlerin tesbit edilmesini ve bunların genellikle hakim sınıf ve güçler arasında panik ve huzursuzluk yaratabilecek biçimde seçilmesini salık verdi. Ben Diyarbakır'da çalışacağımı söyleyince bana sen Siverek'e git orada terzi Bekir EROL vardır. Dükkanı Kemaliye sokaktaki terzi dükkanları sırasındadır. Ona ustanın verdi i elbise bitti mi diye sor, böylece seni tanıır. Sana bir haftaya kadar çıkar derse örgütün adamı olduğunu söyle ve Seydo ile seni buluştursun. Dedi. Seydo daha sonra öğrendiğime göre Seyithan DOBAY idi. Ahmet bana Seyithan dan silahların durumunu öğren kendisi de buraya gelsin demişti. Ayrıca Seyithan'a beni Musa gönderdi diyecektim. Bir de bana kart verdi sana para lazım olur Ergani'de öğretmen Mehmet ÇETİN'e git o sana gerekli parayı verir demişti. Seyithan'ın İstanbul'a gitmesi halinde doğrudan doğruya Musa'ya gitmeyecek Süleyman DURSUN kanalıyla Musa'yı bulacaktı. Bunun için de parola beni ~~xxxx~~ Pehlivan gönderdi diyecekti. Süleyman'da Seyithan'a Zaza Pehlivan dediğinde anlaşmış olacaklardı. Bu sırada Hikmet'de kendisiyle olaca temaslarında Diyarbakır'daki saatçi ve Enstitü öğrencisi Necat ÇETİN'le konuşmamı ve onun aracılığı ile ilişkilerimizi sürdürmemi söylemişti. O gece Ahmet'in getirdiği evde kaldım. Sabah erken ayrılmadan önce bana iki adet revizyonist tez metni ile, bir adet Mustafa KEMAL ve Kurtuluş Savaşının özleştirisi isimli teksiri verdi. Bunları oku ve ona göre hareket et, çalışmanın

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ve örgüte bağlı kalmanın temel esasları bunlarda yazılı dediler. Ben EKİM ayının başları olan bir gündü Diyarbakır'a hareket ettim. Yalnız ayrılmadan önce bana 500 lira para verdiler bu parayı Hikmet verdi ve Ahmet'te paranın bir kısmını İstanbul'a çağıracağı Seyithan'a vermemi söylemişti. Ben doğrudan doğruya Diyarbakır'a geldim ve ertesi gün pazardı Siverek'e gectim. Tatil olmasına rağmen söylenen adresteki terzi Bekir'i aradımsa da dükkanlar kapalıydı. Bir kahvenin yanında terzi Bekir'i tanıyor musunuz diye soru sorarken oradan beni görüp benim tarafıma gelen birisinin söze karıştığını fark ettim. Tanımadığım bu şahıs bana kardeş sen yabancısin herhalde diyerek söze başladı ve kimi aradığımı sordu. Ben de Terzi Bekir'i aradığımı söyleyince onu tanıyorum dedi ve beraber yürümeye başladık. Yolda bana sen İstanbul'dan mı geldin dedi. Bunun üzerine ben de evet cevabını verince hemen bana seni Musa mı gönderdi dedi. Bende sen Seydo'musun dememe karşı evet cevabını verdi. Böylece terzi Bekir'in aracılığı olmadan Seydo ile buluştuk. Seyithan DOBAY'a verilen talimata göre silahların durumunu sordum. Henüz almadık elimizde paramız yok. Para bekliyoruz dedi. Ben de seni İstanbul'dan istiyorlar dedim ve Diyarbakır'a döneceğimi ve burada benimle saatçi Necat GENÇ vasıtasıyla temas kurabileceğini söyleyip onu bağlardaki dükkan adresini verdim. Diyarbakır'a gelince burada bazı arkadaşlarıma örgütün amacını anlattım. Onlar da fikirlerini doğru buldular ve bu fikirler etrafında çalışabileceklerini söylediler. Teksir notlarını okumaları için sıra ile bu arkadaşlara verdim. Bunlar Diyarbakır, Eğitim Enstitüsünden Ali KARA, Yusuf ERNEZ, Mehmet Emin KANPAK, Zekai YÜKSEL, Kenan YİĞİT, Devlet Su işlerinden Yaşar İÇLER, Liseden Aydın ve Orhan ve onların tanıştığı Zülküf isimdeki kişiler örgütün fikirlerini açık anlattığım kimselerdir. Bu arkadaşlar beraberce çalışalım eğitim çalışmalarını yapalım dedilerse de böyle bir çalışma olanı temin etmek mümkün olmadı. Bir kaç kere bir araya gelip aynı konuda konuştuksa da herhangi bir şekilde dışa açılmamız olmadı. Seyithan DOBAY İstanbul'a gidip geldikten sonra Diyarbakır'da Fatma isimli bir öğretmen hanımla beni Necat GENÇ'in dükkanından aratmış, Necat bunu bana söylediye de Fatma ile görüşemedik yalnız Tıp Fakültesinden Cengiz DİNÇER'e Mustafa KEMAL ve Kurtuluş savaşının öz eleştirisi isimli teksiri bıraktığını sonradan öğrendim. Yukarıda söylememi unuttum ben örgüt hakkındaki görüşlerimi ve ilerde yapacağımız çalışma biçimini Tıp Fakültesinden Cengiz DİNÇER ve İlhan ASLAN'a anlatmıştım. Fakat onlar kendilerinin öteden beri Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu taraflısı olduklarını ve istersen bu örgütte vazife alabileceğini söyleyerek fikirlerime itibar etmediler. Diyarbakır'a gelişimin ikinci haftasında yani tahminen 15 EKİM de Yusuf ERNEZ'in başkanlığında kendisine verdiği imzalı teksirler bulundu ve Yusuf Sıkıyönetim tarafından gözaltına alınıp benim de aradığımı öğrenince Mehmet Emin KANPAK'la Siverek'e gittik. Orada Siverek'li olan Mehmet Emin vasıtasıyla Yavuz Selim İlkokulundaki Fatma'yı bulduk. Kendisiyle konuşurken fikirlerini anlamak bakımından, Hoca hanım Siverek'teki çalışmalar nasıl gidiyor dedim. Bana eskisi gibi değil arkadaşlar biraz gevşediler. Son zamanlarda işi boş veriyorlar cevabında bulunmasından Fatma'nın da örgüte dahil olduğunu anladım. Fatma vasıtasıyla Seyithan'ı bulduk. Ben Seyithan'a Diyarbakır'da Yusuf'un teksirleri yakalattığını ve benim de aradığımı söyledim. Ve bu olumsuz koşullar altında daha fazla Diyarbakır'da kalmamın mümkün olmadığını ve Erzinan'a gideceğimi ifade ettim. Erzinan'da benimle kurulacak temaslarda Foto Stil Hüseyin YILDIZ'ın adresini verdim. Hatırladığıma göre 17 EKİM 1972 tarihinde Erzinan'a gitmiştim. Burada fazla bir çevrem olmamakla beraber, Hüseyin YILDIZ vasıtasıyla bazı devrimci görüşü benimsemiş kimselerle tanıştım. Bunlar Lisede öğrenci Rıza BİLİR, İbrahim ÇİTINKAYA, Günbaşı köyünden Veli, Lisede öğretmen Tün GÜNEY isimli kişilerle tanışıp, örgütün görüşlerini anlatıp fikirlerini sordum. Onlar da yararlı olabileceklerini daha doğrusu olmaya çalışacaklarını söylediler. Ancak Diyarbakır'da olduğu gibi kısa zamana incisar eden bir kaç defalık

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

görüşmemiz dışında herhangi bir gelişme ve çalışma olanağı bulunamadı. Daha doğrusu tanıştığım arkadaşlar arasında bu şekilde bir birlik hali görmedim.

Bu arada Foto Stil aracılığı ile Siverek'ten Seyithan DOBAY bana bir mektup göndermiş onu aldım. Mektupda 1 KASIM 1972 tarihinde Elazığ'daki havuzlu kahvede İstanbul'dan gelen bir örgüt militanı ile buluşmamı söylüyordu. Ve bunun için bazı işaret ve parolaları yazmıştı. Fakat Mektup elime geçtiğinde 1 KASIM günü geçmiş bulunuyordu. Tabiki bu buluşmaya gitmem mümkün olmadı. ARALIK ayı başlarında Süleyman'dan bir mektup aldım. Süleyman bana İstanbul'da iş bulduğunu söylüyor ve benim İstanbul'a çağırıyordu. Hemen İstanbul'a hareket ettim ve Süleyman vasıtasıyla Hikmet ve onun da kanalıyla Ahmet'i buldum. Yine Ahmet'in Üraniye'deki evine gittik. Ancak semt aynı olmakla beraber bu defa gittiğimiz ev eski ev değildi. Ev yine basit eşyalar içinde bulunuyordu. Bir odada naylon bir torba içerisinde dinamit fitilleri ve eğitim bombaları gördüm. Aynı zamanda bombalarla ilgili üzerinde Kara Kuvvetleri Yazılı bir kitap da gördüm. Onu alıp karıştırırken Hikmet'de bombalar hakkında bana bazı pratik bilgiler verdi. Böylece yerde bulunan şeyin bomba olduğunu anladım. Hikmet'de bunların Eğitim bombası olduğunu söyledi. Hakiki olup olmadığını kesinlikle bilmiyorum. Okuduğum kitapta yakından mücadele ve baskın hakkında da bazı bilgilere rastlamıştım. Komando hareketlerini gösterir resimlere de bu kitapta tesadüf ettim. Ahmet ve Hikmet'le bu gece yaptığımız konuşmaların sonunda bana Gazlı Çeşmedeki hemseri olan işçi kesiminde görev vereceklerini ve oradan örgüte bazı adamları temin etmemi söylediler. Ben de kabul ettim. Bu iş için Hikmet Gazlı Çeşmeden bir ev tuttu ben temin edeceğim işçileri önce Hikmet'le tanıştıracaktım o da onlar üzerinde gerekli eğitim çalışmasını yürütecekti. İlk olarak Gazlı Çeşmedeki Deri Fabrikalarında çalışan iki Erzincan'lı işçiyi Hikmet'le tanıştırdım. Bunlar soyadını bilmediğim Muzaffer ve Celal PALUK idi. Tanışmadan sonraki gelişmenin nasıl olduğunu bilmiyorum. İlginç bu noktada kesiliyordu. Benim görevim orada bitiyordu. Aynı günler içerisinde Hikmet beni bir kızla tanıştırdı. Bu kızın işçi kızlar arasında çalışma yapacağını söylemişti. Kızla Un Kapanı kemerlerinin orada buluşmamız için parola ve işaret verdi. Kız bana elimdeki Günaydın gazetesi ve ağızındaki çikletli halimi görünce buradan işliye araba kalkarmı diyecekti. Ben de kalkar fakat biraz beklemeniz lazım diye cevap vererek böylece anlaşma temin edilmiş olacaktı. Nitekim böyle oldu ve kızla buluştuk. Bir öğrenci lokaline giderek konuştuk. Konuşmalarda anladığıma göre ismini bilmediğim bu kız fazla bir tahsili yoktu fakat konya girmiş bir militandı. Bana fikirlerimi sordu hangi kitapları okuduğumu sordu ve kendisinden aldığım cevaplar daha doğrusu edindiğim bilgiler sonucu kızın örgüte dahil bir militan olduğu sonucuna vardım. Ayrıca bu kız bana Gazlı Çeşmedeki kız işçiler çevresinde nasıl bir kışafet giyeyim ve hangi gıve ile konuşayım demesiyle de bir militan olduğunu ortaya koyuyordu. Ayrılmadan önce yine buluşalım dedisse de biz buluşamayız şayet arkadaşlar lüzum görürse sana söylerler ve o şekilde hareket ederiz diye cevap verdi.

Oradan ayrıldıktan bir iki gün sonra Gazlı Çeşmeye gidip işçilerin uğrak verdiği Erzincan kahvesine vardığımda Hikmet'le tanıştığım Celal ve Muzaffer'i gördüm bana Hikmet'in fikirlerini beğenmediklerini söylediler. Ve bana Hikmet'in kendilerine vermiş olduğu iki sayfalık teksiri gösterdiler. Bu teksirleri ilk defa görüyordum. Aklımda kaldığına göre teksirde işçilerin silahlı mücadeleye davet eden bazı sözler ve gerekçeler vardı. Tabi ben bu görüşleri doğru bulmadım. Ve Hikmet'le buluşup verilen teksirlerdeki düşünceleri yanlış bir hareket olduğunu söyledim. Özellikle sınıf bilinci olmayan kesim arasına silahlı mücadelenin sokulamayacağını bunun başarısız kalacak bir hareket olacağını söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Bana Hikmet Marksist-Leninist çizgiye tam olarak oturmayan kimse devrimci olamaz dedi. Doğrusunu ifade etmek lazım gelirse o güne kadar benimseyip katıldığım görüşlerin bir an için yanlış olduğu idraki bende uyandı. Çünkü çoluk çocuğunun

nafakasını temin etmek için diyarı gurbette çalışan zavallı insanları maceraya ve büsbütün perişanlığa sürüklemek istiyorlardı. Bu gerçek bir yurtseverlik olamazdı. İlk defa böylece örgüt çalışmalarından dolayı pişmanlık duyarak İstanbul'u terk ettim. Erzincan'a geldim. Erzincan'da da arandığımı duyunca ciddi teslis oldum. Yaptıklarım ve örgüt içerisindeki durumum ve ilişkilerim başından sonuna kadar anlattıklarımın ibarettir. Buraya geldikten sonra M.İ.T. gözaltı evindeyken beni alıp hastahaneye götürdüler ve orada bana bir yakalı gösterdiler. Başı bantlı olan ve yüzü tamamen tanınabilen bu kişi Hikmet'in beni tanıştırmış olduğu Ahmet'ti. Gerçek adını bilmiyordum. İlgililer bana Ahmet olarak bildiğim bu kişinin İbrahim KAYPAKKAYA olduğunu söylediler. İbrahim aynı zamanda bazen Musa ismini de kullanıyordu. Bu sebeple gerçek ismi konusunda zaten bende bir şüphe vardı. Şimdi artık İbrahim olarak ifade edebileceğim bu şahıs örgütün en önemli mevkiindeki bir başı ve militanı idi. Fikirleri yönünden ikna edici ve kendisini bu alana adanmış ve her tehlikeyi göze alabilecek bir kimse intibai yarattı. Ancak ilişkilerimizde bana ikinci ve üçüncü adam şeklinde hareket ediyordu. Teksirleri de İbrahim'den aldım. Hikmet'te örgüt içerisinde önemli görev yüklenmiş bir kişi durumunda bulunuyordu. Ben buraya getirildikten sonra Hikmet'ten de söz edince bana onu bulup bulamayacağımı sordular. Ben de bulabileceğimi ümit ettiğimi söyledim. Ve güvenlik görevlisi olduğunu tahmin ettiğim kişilerle Karayoluyla İstanbul'a gittim. Burada önce Ümraniyedeki evleri buldum. Fakat evler boş çıktı. Bundan anladım ki evleri terk etmişler. Daha sonra Gazlı Çeşmeye gittim. Yine Erzincan kahvesine gittim. Bir süre bekledim. Büyük bir tesadüf Hikmet kahveye o anda geldi. Beni farketmeden ben orada yakalama görevi alan polislerimize işaret ettim. Ancak onlar benim işaretimi farketmediler. Çıkıp gidiyordu ki görevlileri o yürürken açıkça ikaz ettim. Yakalamaya çalışırken kaçmak istedi fakat arkasından ateş edildi ve Hikmet ayaklarından yaralandı ve böylece yakalanmış oldu. Kendisiyle beni konuşturmadılar ve tekrar buraya döndük.

Yukarıda sözünü ettiğim Mustafa KEMAL ve Kurtuluş Savaşının öz eleştirisi isimli teksirde, Kurtuluş savaşının tam olarak başarılmadığını kurtuluş savaşından sonra Osmanlı Burjuvasının yerine Türk Burjuvasının geçtiğini ve Cumhuriyetin bunlara meşhurluk tanıdığını. Fakat anti emperyalist anti Feodal bir halk savaşının gerektiğini bunun şartlarının mevcut olduğunu ve gerçek kurtuluş hareketinin halk Savaşı yoluyla elde edileceğini belirten görüşler yer alıyordu. Netice olarak Atatürk'e burjuva devrimi yapmış bir lider olarak bakılabileceğini ve fakat asla halk devrimi ve geniş halk kitlelerinin yararına devrim yapmış bir önder olarak bakılmayacağını söylüyorlardı.

Ben hâlen böyle bir örgüte girmiş olmaktan dolayı ifade edemeyeceğim ölçüde pişmanlık duyuyorum. Ancak geçmişteki bazı hareketlerimin de beni ceza alanına ittiğini biliyorum. Örgütün amacı ve öğrenebildiğim kadarıyla dahil olduğum ilişkilerimi ve kişilerini samimiyetle ve Yetkili bir Makam olarak size açıklıyorum. Bunun doğru olduğu ilerki taktikatinizle anlaşılacaktır. Bu durumumun tarafınızdan özellikle nazara alınması ve hakkımda farklı bir değerlendirme yapılmasını dilerim.

İş bu beyanımı hiç bir tesir altında kalmadan, bir baskıya maruz bırakılmadan kendiliğimden verdim. İş bu beyanımın doğruluğunu huzurunuzda tasdik ederim. İfademi okudum. Önceki aldığınız beyanlarımıza ve ifade ettiklerimize uygundur dedi İş bu zabıt birlikte imza altına alındı. 2 ŞUBAT 1973

ASKINI SAVCI
Yağar DEĞERLİ
Hâkim Kd. Yüzbaşı

ZABIT KATİBİ
Beytullah AKGÜL

SANIK
Hanza OĞUZER



