

HAZIRLIK SORUSTURMASI İFADE TUTANAĞI

52
TÜST
1 ARSIV

Celb edilen tanık huzura alındı.

TANIK HÜVİYETİ : Mehmet KELLE-Halil İbrahim oğlu,1940 doğumlu, Isparta Senirkent ilçesi Büyükkabaca köyü nüfusundâ kayıtlı ve halen Tunceli Lisesi Din bilgisi öğretmeni.

Tanıklık konusu olar hatırlatıldı ve usulen yemin verilerek soruldu:

Ben Tunceli Lisesine 2 yıl önce tayin oldum.Göreve başladığım ilk sıralardaki müşahadem beni gerçekten şaşırtmıştır.Çünkü okula geldiğimde okul duvarlarında ve yol boyunda DEV-GENÇ,Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu,Yasasın Devrimci Savaş,gibi ibarelerin yazılı olduğunu ve bunların silenmek söyle dursun zamanla üstlerine eklemeler olduğunu hayretle gördüm.Nitekim sonradan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Fedaileri gibi yeni örgüt rumuzlarını ifadeden şeyler yazıldı.Bunlara karşı gerek idare gerekse ilgili diğer makamlar biçane kalıyordu.Geldikten sonra ilk evlem olarak gördüğüm şey 3 ARALIK 1972 tarihinde okuldan 4 Milliyetçi öğretmenin atılması isteğiyle yapılan boykot oldu.Bu öğretmenler her şeyin üstünde eğitimi ve öğretimi ön planda alır öğrencinin ve öğretmenin sosyal uğraşı adı altında başka şeylerle uğraşmaması görüşünden yana idiler.Bunlar Özcan BÜYÜKLÜ, Mustafa KUTLU, Remzi POYRAZ ve Ali ÖZTOP hocalardı.Sonradan bu boykot hareketinin başka bir gaye ile de yapılmış olduğunu anladık.Çünkü Hasan İLTER o zaman Sıkıyönetime alınmıştı.Yapılan hareket aynı zamanda bu davranışı boykot amacıyla tasadifi o zamanki eylemcileri konuşmalarından anlaşıldı.Bu boykot hareketinde Ziya AYDIN, Hayrettin İPEK, Hüseyin ERDOĞAN gibi öğrencilerin evlemci olarak gördüm.Bu olaydan 3 ay kadar sonra yeniden bir boykota girişildi.Bu defa da okula hoca tayin isteğiyle boykot yapılmıştı.Zahirî sebep bu olmakla beraber, Kemal BURKAY'ın hanımı Tasvir BURKAY'ın İstanbul'a tayini boykot hareketinin asıl nedenini teşkil ediyordu.Dikkat edilirse birinci boykotla bazı öğretmenlerin Tunceli Lisesinden başka yere tayini isteniyor ikinci boykotla Liseye yeniden öğretmen tayini isteğinde bulunuluyor. Her iki boykot samimi isteğe ters düşen bir neticede görünüyordu.Bütün bunlar bir yana ileri sürülen masumane istekler altında okul içerisinde evlemlerle bir hava yaratmak ve ortandan bilistifade yurtsever 3-5 öğretmeni de huzursuz ederek buradan kaçmaya zorlamaktı.Bu okul her yönüyle sanki devrimci yani onların tabiriyle bölmeyi ve düzeni yıkmayı amaç edinen bir eğitim müessesesi gibi öğrencisinin en küçüğünden en büyüğüne kadar bilinçlenmiş bir topluluk şeklinde kendini göstermektedir.Durumunu özellikle sormuş olduğumuz öğrencilerden Ziya AYDIN ve ondan önce beklemeli olan Süleyman YEŞİL, Hüseyin ERDOĞAN, Ali YILDIZ, Hayrettin İPEK, Hüseyin AÇIKGÖZ ve Baki İŞÇİ gibi öğrenciler devrimci çalışmalarını ve evlemlerinin bavyında görünen öğrencilerdi.Hatırladığım kadarıyla 1972 ders yılı başından hemen sonra Hüseyin AÇIKGÖZ'ün babası Zeynel AÇIKGÖZ bana geldi.Oğlundan şikayet ederek oğlum eve gelmiyor okula ge liyorm diye sordu ben de devam durumuna baktım.15 gün okula devamsız görünüyorduk.Peki oğlun nerede diye sordum bana anarsitlerle dağa çıkmış ve onlarla çalışıyormuş diye dert vandı.Ve Baki İŞÇİ ile beraber çalıştıklarını ve dağda olduğunu söyledi.Aynı süreler içerisinde Baki İŞÇİ'nin de durumunu kontrol ettim.Aynı günler içerisinde onun da okula devam etmediğini anladım.Okulda Müdür Muavini olmam sebebiyle bu öğrencileri okulla irtibatlarını biliyorum.Bunlar sık sık okulu asan ve gelse bile ders

H 2





dışı düşüncelerle ve kendi deyimleriyle devrimci çalışmalar yapmak için okulda bulunan kimselerdir. Adı geçen öğrenciler ve onların arkasında çoğunlukla öğrencilerin ideolojileri maalesef bozuktur. Her neyse bir devrimcilik deyip tutturmuşlar. Fakat bu devrimcilik ne Atatürk inkılabı ne de memlekete yarar sağlayacak yeniliktir. Marksist-Leninist doğrultudaki bir devrimcilik olduğumu okul yazı tahtalarına ve duvarlarına her gün yazıldığını görüyoruz. Bir gün ders tahtasına öğrenciler tarafından Allahım Karl MARKS, Peygamberim Lenin, Halifem Mao'dur şeklinde yazı yazılmıştı. Bunu bütün öğretmenler üzüntü ve hayretle gördük ancak öğrencilere uzun süreden beri gösterilen idari müsamaha ve hadiselerin oluşunda müessir tedbir alınmaması işi bu düzeye getirdiği kanaatindeyim. Okulumuz öğretmenlerinden Kenan KASAR ve Hasan İLTER de Marksist-Leninist ideolojiyi savunan kimseler olup, öğrencilerle daha doğrusu kendi ideolojilerine yatkın öğrencilere sıkı ilişkiler kurarlar ve onlarla hoca öğrenci olmanın ötesinde samimi bir fikir birliği ile hareket ederek sözde devrimci öğrencileri desteklerlerdi. Biz bu düşüncelere karşı tutumda olduğumuzu geldiğimizden beri ortaya koyduğumuz içindir ki ne zaman bir ders dışı iktimada yanlarına yaklaşırsam derhal toparlanırlar ve konuyu değiştirirlerdi. Dönmek ve kendini olduğundan başka göstermek ve yeraltı çalışması yapmak onların metotlarıydı. Tunceli Lisesi Marksist-Leninist yolda ideolojik bir eğitim ortamı haline getirilmesinde geçmişteki ilgisizliğin tesiri büyük olmuştur. Ne zaman 3-5 solcu öğretmen şikayet edilmiştir bunlar en iyi yerlere verildikleri gibi yerlerine de Timurlenkin Fil göndermesi misali daha azgını ve bilenmiş gönderilerek istenen netice alınmamıştır. Bir kısım öğretmenler hakkındaki şikayet dilekçemizde öne sürdüğümüz iddiaları ayrıca belirteceğim dedi. Ve bu şikayet konusunun tanıklık konusundan ayrı tutulacağı belirtildi. Başka bir diyeceği olmadığını beyanla birlikte tutulan iş bu ifade zaptı imza altına alındı. 21 MAYIS 1973

ASKERİ SAVCI

T.K.

TANIK
Mehmet KELLE

TÜRKİYE SOSYAL