

Gözetimden çıkarıldı. Gözetim sanık huzur altında ve hürriyetini tesbitine geçildi.

YALNIZ ALI YILDIZ : DUZALI AYDOĞDU, Ali oğlu, 1952 doğumlu, Tunceli ili Karakoç nahiyesi Gömeş köyü nüfusunda kayıtlı olup, Tunceli Dağ Mahallesi Bılano da oturur, Çarşı içinde Bakkallık yapar,

Suç konusu olay ve örgütsel ilişkiler hatırlatılarak SÖZÜLDÜ :

Ben Tunceli de kendi halinde bakkallıkla uğraşıyor, ve nafakamı temin ediyordum. Ocak ayı başlarında (1972) dükkanimı köylü kılıkta birisi geldi. Bedri GÜLTAKIR'ın selamı var diyerek konuşmaya başladı. Bedri GÜLTAKIR hemşerimdir. Onun için yakınlık gösterdim. Gelen çantası kendini tanıtti. Bu çanta kısı boylu, sarı, in ve yeşil gözlü idi. Sonradan bunun asıl adının İbrahim KALIRAKAYA olduğunu öğrendim ve Siyahöğüt'le bana gösterilen resminden teşhis ettim. Ben bir yandan dükkana alışverişle meşgul olırken bu şahıs bana buralar nasıldır, benim köyüm bir yer var mı, burasıca yerleri var mı, gibi sorular soruyordu. Ben niçin bunları soruyorsun dedim. Talebelerim ve meraklıyım. Dedi. Bizim köyde kalacak yer yok, fakat başka yerleri biliyorum diye cevap verdim. Bana yardım et dedi. Bende yardım edecek bir durumum yok. Askere gideceğim dedim. Bana Kemal BOZDAĞIR'ın dükkânını göster dedi. Kemal BOZDAĞIR öğrencidir. Fakat mektepten çıktıktan sonra babasının kırtasiye dükkânında kalır. Ben dükkânı tarif ettim yine sana uğrarım diyerek çıkıp gitti. Aradan bir kaç gün geçti bana Baki İÇÇİ gelerek beni bizim evle Hamza yapıyor, dedi. Ben önce gittim. Fakat tekrar geldi. Zaten mecburiyetinde kalma. Örgüt varlığını bir çok öğrenciler vardı. Hamza, Süleyman Yeşil, Zafar Aydın, Ali Yeşil, Hüseyin Temin gibi kişilerdendir. Ben varınca konuşmayı kestiler, Hamza'ya beni niçin yapıyorlar dedim. Bana burada bana yardım edecek başka kimse bulamazsın dedi. Sen bize yardımcı olacaksın ve bildiklerini kimseye söylemeyeceksin bizim mücadelede gençlerle ve faaliyetlerdedir. Dedi. Ve beni kimseye bir şey söyleyince beni vararak da mektupla mektupla ettikten sonra senin dükkânı birisi gelecek gelen çanta sana (Bedri'nin selamı var, diyecek sende mektup var mı diyeceksin) bu çanta bana getirirsin dedi. Aradan kaç gün geçti bilmiyorum ve tarihini de kat'i olarak hatırlamıyorum. Dükkânı kısa boylu, esmer, zayıf birisi geldi kendini Ali olarak tanıtti tanıttikten evvel Bedri'nin selamı var dedi. Bende anlayarak mektup var mı dedim. Arkasından Ali olduğunu söyledi. Ali'nin gerçek adının Muzaffer ORUÇOĞLU olduğunu sonradan öğrendim ve resminden burada teşhis ettim. Ben Ali'yi Baki İÇÇİ'nin evine götürmek için tarif ettim evi uzaktan gösterdim Hamza'nın yanına gitti. Aradan bir süre geçti. Nisan ayı içinde Ali YILDIZ'ın evinde toplantı olduğunu, Hamza'nın Tunceli'den ayrılıp gideceğini söylediler, Bunu Baki İÇÇİ'den duydum. merak edip Ali'nin evine vardığında 20-25 kadar öğrenci vardı. Bunlardan hatırlıyabildiğim Ali YILDIZ, Süleyman YEŞİL, Ziya AYDIN, Ali YEŞİL, Musa SÖZÜ, Mehmet ÇİÇEK, Hüseyin TEMİN, İsmail ERDOĞAN, ve Baki İÇÇİ'dir. Ben Toplantının sonuna doğru vardığında ne konuşulduğunu bilmiyorum yalnız Ali'nin konuştuğuna son anda gördüm. Bir tane ayrılma lafları ediyordu fakat mahiyetini pek iyi anlamadım. Oradaki bazı arkadaşlarda Ali'ye seninle beraberiz dedi ama bunların kim olduklarını pek hatırlamıyorum. Ben Baki İÇÇİ'nin evine ara sıra uğradığımda ki 2 sefer uğradım Hamza yazı yazıyordu. Hamza'ya bu yazıları niçin yazıyorsun dedim. Bana bu iş görev olarak verildi. Dedi. Bu sıralarda da Hamza Tunceli'den ayrıldı Ali çalışmaya başladı. Ve biz artık Ali'yi görmeye başladık. Ali yaptığı konuşmalarda karakolları baya baya silahlı mücadele ile halkı bilgilendirirdi. Demiydi. Bende bu nasıl olur devletle karşı gelinir mi dedim. Ali bana sen çok cahil kalmışsın, gericisin dedi. Bu iş bizim ilk haftalar Süleyman YEŞİL yanına söyledim Ali yani MUZAFFER ORUÇOĞLU bana adam

4/5 12

Bana gelin dedi ki iyi garaj tarafında Ali seni bekliyor dedi. Ben
kayınası bana Nazmiye tarafına götür Hüseyin TEKİN'in evine gidince ben
sonra da burada Ziya ve Süleyman YEŞİL bildiri dağıtacaklar, dedi. Ben
dedim. Sana başka kimse yok sen geleceksin, deyince mecbur kaldım ve
saat 9.00 de otobüse binip saat 13.00 de Ali'yi bırakıp döndüm. Yolda
ben de bana Ziya'lar bildiri dağıtacaklar, diye söyledi. Hüseyin TEKİN'in
Nazmiye Bostanlı köyündedir. Bostanlı Nazmiye'nin yakın bir köyüdür. Ben
donduktan 1-2 gün sonra tarihini hatırlamıyorum Mayıs 1972 ortalarında
bildiriler dağıtıldı. Bundan sonra Ziya AYDIN, Mehmet ÇİÇEK, Musa BÖĞÜT,
Mehmet ERDOĞAN yakalandı. Fakat bildiri dağıtma işinde Ali'nin vazife verdiğini
Süleyman YEŞİL yakalanmamıştı. Hüseyin TEKİN'le konuştuğumuz bir sırada Süleyman
YEŞİL nerelerde diye sordu. Ben Süleyman YEŞİL'i Nazmiye Bostanlı köyüne yani
Bostanlı köyüne Ali'nin yanına götürüp soktular, dediği. Buna iyi hatırlıyorum
1972 Haziran ayı içinde benim dükkana takma adı Süleyman olan Ali HAYDAR YILDIZ
geli. Bu çoğu ben bir kaç kere Ali'nin yanında gördüğümün dışında bulduğum
gördüm. Daha doğrusu bunu bir kaç kere toplantıda gördüm. Babasının dükkanda
çalışırdı. Süleyman gelince ne var ne yok ne yapıyorsunuz, deyince Ali, Süley-
man YEŞİL ve Haydar'la Bostanlı dan Rogni köyü tarafına geçtik oradan av yapıyor-
duk gibi Hengirvan çevresini gezdik ve oralarda kalabilecek mağaralar ve sığı-
nacaklar tespit ettik. Fakat bizi Nazmiye tarafına geçtiğimizi gören birisi şikayet
ettik. Köylüler bize haber verdi. Bizde onun evine dinamet attık. Dedi. Hatırladığına
göre evine dinamet atılan şahsın adı SABİH POLAT'tı Süleyman bizim
bundan sonra uğrayacağımız kişiler ilk aşında ihbarcılardır. Dediği. Ayrıca
Süleyman Nazmiye civarındaki Kuregan aşireti bölgelerinde ve özellikle Deyr, civa-
rında Bostanlı, düğün baba, dolaylarında kalıklarını söyledi. Son yerlerinin
Cayandaresindeki YILDIZ MAĞARASI olduğundan söz etti. Temmuz ayı içinde bir
gün Süleyman YEŞİL'i Tunceli'de gördüm. Nazmiye de bizim toplantıya var seni
görmeye götüreceğim dedi. Ali seninle konuşacak gelmezsen seni Ali vuracak, dedi.
Ben mecburen Nazmiyenin yakınındaki Düzgünbaba'nın alt tarafında ormanlık bir
yerde beraber gittik. Burada Süleyman YEŞİL, ve benden başka Ali, Süleyman yani
Ali HAYDAR YILDIZ, Hüseyin TEKİN, Nazmiye'le Abdullah AKYÜZ, Ali TAŞDELEN, varlardı.
Ali burada bulunan arkadaşlarla ayrı ayrı konuştu. Süleyman YEŞİL'i Haydar'ın ta-
rafına gönderdi. Hüseyin TEKİN'in pülümür tarafına maver getirmesi için gönderdi
Ali TAŞDELEN ve Abdullah AKYÜZ'le ne konuştuğumuzu duydum. Fakat onlar bana
Haydar'ın Nazmiye tarafına bir köyü giderek teksir makinesi getireceğini, dedi.
Ali bense de dükkanı bırak bizimle beraber dagda kal, çalışalım dedi. Olmaz benim
işçiliğim var dükkanımda bırakmam, ben dagda kalamam dedim. Daha sonra Tunceli-
ye yalnız olarak döndüm. Ağustos ayı içinde takma adlı Süleyman yani Ali HAYDAR
YILDIZ yine bana geldi. Bu geli,inde Kamer ÖZKAN'dan haber etti. Kamer'in örgüte
para ve bød getirdiğini söyledi. Hatırladığına göre bu sıralarda'da Süleyman
YEŞİL babası tarafından yakalanmıştı. Sözlerinin sonunda Süleyman bana Deste
gözetim arkadaşları görelim dedi. Ben istemiyerek bu işlerin içerisine sürüklen-
mişim. Bayır desem yine beni tendit edeceklerdi onun için Süleyman'la beraber
Deste gittim. Gittiğimizde Ormanın içinde bir kayma yani gölgelik yapmışlardı.
Orada Ali ve Haydar takma adlı birisini gördüm. Mümtaz ÇELİK'in resmi sahife gös-
terildi. Haydar budur. Sarışın uzun boylu idi. Dedi. Haymanın içinde bir karma
ve dürbün gördüm. Dürbünü nereden aldınız diye sorduğumda, Ali KAMER ÖZKAN getir-
di dedi. Ali bu gidişimde arkadaşların bir çoğunun yakalandığını ve bazılarının
da gelmediğini söylüyor bu Devrimci harekete zarar getireceğini söyledi.
Biz burda bu gidişle çok kalamıyacağız Cavur dağlarına geçeceğiz demmişti. Bana
Ali herhangi bir görev vermeksizin Tunceli'ne geldi. Aradan epeyi süre geçti ben
kimseyi görmedim. İşimle gücümle meşgul oluyordum. Ta'ki Aralık ayının sonlarına
kadar bu durum böyle devam etti.

4/

Ağustos

414 172

Aralık ayının son günlerinde daha evvelce tanımadığım Nuri isiminde birisi dükkünüme gelerek Ali'de seni çağırıyor ve benimle muakkak görüşmek istiyor dedi. Nuri ile beraber Düzgün Baba'nın yakınındaki Ciladerik denen yere gittik. Burada Ali'den başka Bertal, sonradan öğrendiğime göre Murat AYDIN, Kamer ÖZKAN, Süleyman YEŞİL, Ziya AYDIN, takma adlı Süleyman ve Ahmet diye kimseler vardı. varınca Ali'ye beni niçin çağırıyor dedim. Sana bir görev vereceğim bize Tunceli'den bir ev tutacaksın burada arkadaşlar kalarak beraberce halka baskı yapan Utg. Fehmi ALTINBİLİK'i takip edip öldüreceksiniz, dedi. bende olmaz diyerek karşı koydumsayda, Biz bunu kafaya koyduk yapacağız, şayet sen bu işte yardımcı olmazsan bende burdan senin evine gider çocuklarını kaçıtır dükkânını yakarız. Dedi. Tabiki bu durumdaki etkilendim. Bu iş için Ali, Süleyman Yeşil, BERTAL, (MURAT AYDIN,) Kamer ÖZKAN, ve Haydar denen ilk defa gördüğüm uzun boylu, esmer, gür bıyıklı, kişilere görev verdi. 1 Ocak 1973 günü beraberce Tunceli'ne geldik. Ben buradadırım dışında Kalınadır'ın evini Lise'deki arkadaşlara tutacağım diye teşebbüs bulundum. Gelsinler evi teslim ediyim. Dedi. Bende söylediğim arkadaşlarla beraber gittiğimizde, Kâli Kamir ÖZKAN'ı tanıdığından banisile ben sizden şüpheleniyorum evi veremem dedi. Sonra Y.S.E.'nin üst tarafındaki bir eve baktık çarşıya yakın olduğu için şüphelenmez diye tutmadık. Süleyman YEŞİL'in evinde kalalım dedik fakat Süleyman bu işlerde adı çıktığı için ondan da vaz geçtik. Daha sonra Tuncelinin dışında Zeytin TALE denenen mülklerde bir gün kaldılar, ertesi gün ve daha sonraki günler bilhassa mesai saatlerinden sonra ikişerlik takip grupları halinde Utg. izlemeye başladık. Diğer arkadaşlar 2 şerlik grup halinde bence yalnızdım. Onlarda tabanca vardı bende yoktu. 4'ün de de tabanca mevcuttu. Alınan bizzat verdiği talimata göre 5 gün içinde Utg. nin varılma işi yapılacaktı. varıldıktan sonra Haydar İLÂN tarafındaki mağirin altındaki mağaraya kaçıp burada 5 gün gizlenecektik fakat bu işi gerçekleştiremedik. Bir keresinde Utg. menis. kararı ile beraber sinamadan çıkarken gerduk. Daha doğrusu Süleyman YEŞİL, Kamer ve Bertal bana söylediler, 5 günün sonunda bu işi yapamadan hep birlikte Ali'nin bulunduğu mağaraya gittik. Bu sırada Denizet Müdürlüğüne de bomba atılmıştı. fakat bombanın kimin attığını bilmiyoruz. Biz 5 Ocak günü mağaraya denmişdik Süleyman YEŞİL bana Bomba hadisesinden hiç söz etmedi. Mağaraya vardığımızda Ali bize kızdı. Bilhassa bana bu iş benim korkaklığın yüzünden yapılmamış. diyerek küfür etti. Ben buna sana bırakmam dedi. Ben Tunceli'ne deninceyi söyledim. Onlarda bana bende buradan ayrılacağız Nazmiye taraflarına gidacağız dedi. Ve böylece dargın ayrılmış olduk. Ben muhtelif defalar gittiğim zamanlardaki Ali'nin bulunduğu mağaraların isimini bilmiyorum. Sık sık orada kaldığı yeri de değiştiriyor orda karşılaştığımız kimselerde zaman içerisinde değişiklikler oluyordu. Tanıyabildiklerimi en doğru şekilde ifade etmeye çalıştım. Ben örgütsel muamelelere istemiyerek sokuldum. Ve beni zaman zaman söylediğim gibi tehdit ettiler. Bir noktaya kadar'da bu işlere katılmış olduğundan korkmandan dönmeydim. Ben onlar her şeyi yapar diye düşünürdüm. Çünkü bağı boz kimselerdi. Ben örgüte para ve yiyecek yardımı yapmadım. Ali YEŞİL'i tanıyordum fakat herhangi bir toplantıda görmedim. dedi. Başka bir diyeceği olmadığını bu ifadesinin alınması sırasında kendesine karşı herhangi bir baskı ve tayzık yapıldığını beyanlarına uygun olarak zafta geçiliğini ifade ederek iş bu tutanak okunarak imzalandı. 12.2.1973

YALIN BÖLGE
HAK.KD.12B
YRD.AS.SAVCI

AHMET DOĞRUCU
SV.H.

DUZALI AYDOĞMUŞ
S A N I K

[Handwritten signature]

4/14 1972

Aralık ayının son günlerinde daha evvelce tanışmadığım Nuri isminde birisi dükkünümü gelerek Ali dağda seni çağırıyor ve benimle mülakakat görüşmek istiyor dedi. Nuri ile beraber Düzgün Baba'nın yakınındaki Ciladerik denen yere gittik. Burada Ali'den başka Bertal, sonradan öğrenildiğine göre Murat AYDIN, Kamer ÖZKAN, Süleyman YİĞİL, Ziya AYDIN, takma adlı Süleyman ve Ahmet diye kimseler vardı. Yarınca Ali'ye beni niçin çağırdın dedi. Bana bir görev vereceğim bize Tunceli den bir ev tutacağını burada arkadaşlar kalarak beraber mülakata baskı yapan Utgü. Fehmi ALTINLIK'ı takip edip çıkardıklarını, dedi. Bende olmasaydı karşı koydumşuydu. Biz bunu kafaya koyduk yapacağız, gayet sen bu işte yardımcı olmazsan bende buradan senin evine gider çoklarını kaçırmak istediğimizi yakarız. Dedi. Tabiki bu durumaan etkilendim. Bu iş için Ali, Süleyman YİĞİL, Bertal (MURAT AYDIN), Kamer ÖZKAN, ve Haydar denen ilk defa görüldüğüm uzun boylu, esmer, gür büyüklü, kişilere görev verdi. 1 Ocak 1973 günü beraberce Tunceli'ne geldik. Ben burada şehrin dışında Kalınadır'ın evini bise'deki arkadaşlara tutacağım diye teğetbüste buldum. Velisimler evi teğetbüste değil, dedi. Bende söyledim arkadaşlarla beraber gittiğimizde, Kati Kamer ÖZKAN'ı tanıdığımızda bende ben sizden şüpheleniyorum evi veremem dedi. Sonra Y.S.B.'nin üst tarafında bir eve baktık garaja yakın olduğu için kışın geçer diye tuttuk. Süleyman YİĞİL'in evinde kalalım dedik fakat Süleyman bu işlerde adı gittiği için onun da var olması. Daha sonra Tuncelinin dışında Zeytin Üzümlü denen mülakata bir gün kaldılar, ortesi gün ve daha sonraki günler bilhassa mesai saatlerinden sonra iki yerlik takım grupları halinde Utgü. izlemeye başladık. Diğer arkadaşlar 2 yerlik grup halinde bense yalnızdım. Onlarda tabanca vardı bende yoktu. Ben de de tabanca mevcuttu. Alınan bize verdiği talimata göre 5 gün içinde Utgü'nün kuralları iyi yapılacaktır. Vurulduktan sonra Haydar İ.B. tarafından başlangıç altınması mağaraya kaçıp burada 5 gün gizlenecektik fakat bu işi getirecektik. Bir keresine Utgü'nün kararı ile beraber sinasadan çıkarken gördük. Daha doğrusu Süleyman YİĞİL, Kamer ve Bertal bana söylediler, 5 günün sonunda bu işi getirecekler. Ben de arkadaşlarımla Ali'nin bulunduğu mağaraya gittik. Bu sırada bombanın patlaması ve bomba atılmıştı. Fakat bombanın kimsin attığını bilmiyorduk. Ben de Utgü'nün mağaraya dınmıyorduk Süleyman YİĞİL bana bomba patladığından hiç bir şey etmeli. Mağaraya vardığımızda Ali bize kızdı. Bilhassa bana bu iş için korkulmuş olduğumdan dolayı kızdı. diğere kızdırıyordu. Ben bunları bana biriktirmiştim. Ben Tunceli'ne den çağırıldım. Onlarda bana bende buradan ayrılacağına nazariye tarafına gittiğime dedi. Ve böylece dargın ayrılmış olduk. Ben muhtelif defalar attığı zamanlardaki Ali'nin bulunduğu mağaraların ismini bilmiyordum. Ben de burada kaldığı yerini de istiyordum orada karşılaştığım kimselerde zaman içerisinde büyük mülakata çıkmış ordu. Tanıyabildiklerimi en doğru şekilde ifade etmeye çalıştım. Ben örgütsel münasebetlere istemiyerek sokuldum. Ve beni zaman zaman söyledim gibi tehdit ettiler. Bir noktaya kadar da bu işlere katılmıyordumdan korkuttan denedim. Ben onlar her şeyi yapar diye düşünmüştüm. Çünkü beni çok kimselerden. Ben orduya gireceğim ve yitcek yardımı yapmadım. Ali YİĞİL'i tanıyorum fakat herhangi bir toplantıda görmedim. dedi. Başka bir diğereği olmadığını da ifadesinin alınması sırasında kendisine karşı herhangi bir baskı ve tayak yapılmadığını beyanlarına üç gün olarak baskı geçilmesini ifade ederek iş bu tutanak okunarak imzalandı. 12.2.1973

YA. H. BEĞERLİ
 HAK. KD. YZB
 YRD. AS. SIVCI

AHMET DOĞANCI
 SV. M.

DOZAL AYDOĞAN
 BA. K. I. K

[Handwritten signature]