

Gözaltı evinden getirildiği görülen sanık huzura alındı :

HÜVİYETİ : Seyithan DOKAY, Sinan oğlu, Sakina'dan doğma, 1950 doğumlu, Urfa Siverek Gülamibey Mahallesi, 448 Hane, 2/5 cilt, 51 sayfa numarada kayıtlı olup, Sakarya sokak No:1 de oturur, Lise mezunu olup boş geçer.

Suç konusu olay, gelişim ve örgütsel marasebetler hakkında gerekli hatırlatmalar yapılarak soruldu:

Sanığın Soyadının DOKAY, DOBAY şeklinde geçmesi karşısında soyadının soruşturulmasına geçildi. Yanında taşıdığı Siverek Nüfus idaresinden verilmiş Zai sebebiyle 22.2.1960 tarihinde yenilenmiş 37020/474827 numaralı Nüfus Cüzdanı incelendi. Gerçek hüviyetinin yukarıda bize ifade edilen bilgiler olduğu dolayısıyla yapılan diğer teşbitlerdeki soyadların yanlış bulunduğu anlaşıldı.

Ben Lise mezunuyum, Üniversite imtihanlarına kazanamadığım için boşta ziyorum. Bir ara Üniversite kurslarına devam etmek için Emir'e gittim geldim ve 1971 senesindeki Üniversite imtihanlarına katıldım. Fakat başarılı olamadım. Büyük bir boşluk içinde bulunuyordum. İki yıl üst üste imtihan kazanamam bende bir bunalmış yazatmıştı. Bu haleti ruhiye içinde bulunduğum 1971 Eylül ayı ortalarında Lise'den tanıdıklarım Sefer USKİ ve beyanname dağıtmak suçundan Şafak Örgütünde tutuklu olduğunu öğrendiğim Ahmet GÜLEKEN ile konuşurken onlar bana seniki devrimci liderle tanıştıracaksın. Biz örgüte girdik sende bizimle çalış dediler. Ve aynı günler içerisinde arkadaşlarım beni Kabil KOCATÜRK ve Muzaffer ORUÇOĞLU yani Ali takma adını kullanan kişilerle tanıştırdı. dedi Muzaffer ORUÇOĞLU'nun yanımızda bulunan resmi sanık Seyithan'a gösterildi (evet Muzaffer ORUÇOĞLU bu şahıstır yalnız bu resmi gözlüklü ben ona gözlüksüz olarak tanıdım. Ancak kat'i olarak ifade edebilirim ki bu resim Muzaffer ORUÇOĞLU'dur) dedi. Muzaffer ORUÇOĞLU ve Kabil KOCATÜRK bize devrim için mücadele ettiklerini ve bu çalışmalarını silahlı mücadele biçimine getirmek için uğraştıklarını söylediler ve bize bazı aşırı sol kitaplar ve notlar vererek bunları okumamızı ve öncelikle kendimizi yetiştirip devrim hakkında bilgi sahibi olmamızı istediler. Bunun üzerine ben ve Sefer ve Ahmet arasına buluşup devrim konusunda okuduklarımızı tartışıyor ve konuşuyorduk. Bundan başka herhangi bir şekilde kimseyle veya yeniden adını verdiğim bu devrimcilerle konuşmamız olmadan 1972 NİSAN'ına kadar uzunca bir süre geçti. Bu sessizliği NİSAN 1972 içerisinde Şafak beyanname dağıtmaktan yakalanan 27 kişi bozdu. Bu durum ortaya çıkınca ben de şöyle bir intiba uyandı. Demek ki bizim dışımızda da bazı örgüt çalışmaları yapıyorlar. Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığınca beyanname dağıtan bazı kişiler ve bunlar arasında Ahmet GÜLEKEN'de tutuklandı. Ahmet ilişkilerimizde bana beyanname hiç söz etmemişti. Demek ki o diğer örgüt nücrisi ile de temas kurmuş.

Hatırladığıma göre TEMMUZ ayı içerisinde Ali yani Muzaffer ORUÇOĞLU tekrar Siverek'e geldi. Benimle birlikte beyanname dağıtmaktasın dedi. Benimle birlikte beyanname ve broşürler verdiğini söyledi. Fakat Bunda acele ettim ve bu arkadaşların başına dert açtım. dedi. Daha sonra Siverek'de Devrimci çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. ve benim Ramazan BALPİNEK ve Bayram LAÇIN'le de ilişki kurmamı tenbih etti ve Devrim için silahlı mücadeleye yönünden devrimci kadronun sağlam kişiler tarafından yürütülmesi gerektiğini ve bunun için de bilinçli ve inancılı militanların harekete katılmalarını sağlamanın başta gelen görev olduğunu söyledikten başka ben size 4 tane bomba göndereceğim, bu bombalarla ilk eylem uygulamasını yapacaksınız ve verdiğim bombaları Milli Eğitim Müdürlüğü ve aynı zamanda

*[Handwritten signature]*

toprak ağası Mehmet OYMAN ile Halil GÜLPINAR'ın evine koyacaksınız dedi. ORUÇOĞLU ayrıldıktan bir kaç gün sonra göndereceği bombaları garajlarda tesbit ettiğimiz parolaya göre gelecek İbrahim isimindeki birisinden alacaktık. Bu tarih 20 TEMKUZ olarak tayin edilmişti. Nitekim aynı gün saat 7.00 de Diyarbakır istikametinden gelen OTOŞARK otobüsleri terminalinde beklemeye koyulduk ve aramızda kararlaştırdığımız gibi Ali'nin giydiği yani bize geldiği sırada giydiği gömlek sırtında olan yolcuyu gözlerimiz aradı ve teşhis ettik yanına yaklaşıp bu Tercüman Gazetesimidir diye sorunca anlaşma hasıl oldu. Garajda sadece ben ve Ramazan vardı. Bu şahıs bize isminin İbrahim olduğunu söyledi. ve Bombaları teslim etti. İbrahim uzun boylu, esmer ve normal bir bünyeye sahipti soyadını bilmiyorum fakat bunun da gerçek adı olmadığını tahmin ediyorum.

Biz Ramazan'la beraber almış olduğumuz bombaları bagda bulunan yatılı bölge okulunun arka kısmına toprağa gömerek gizledik ve üstünede büyük bir taş koyduk. Bu olaydan bir kaç gün sonra'dır ki benim yanıma birisi gelerek kendisini Musa olarak tanıttı ve şoför Ali Turan'ı sordu. Antirparantiz şunu söylüyeyim'ki bundan sonraki gelişmelerde'de bana edeceğim Musa'nın gerçekten İbrahim KALPAKKAYA olduğunu buraya getirildikten sonra Hastanede yanlış söyledim Gözaltı yerinde bana göstermelerinden anlayıp teşhis ettim. Dedi. Bu arada İbrahim KALPAKKAYA'nın yanımızda bulunan resmi Sanık SEYİTHAN'a tekrar gösterildi Musa budur, yani Hastanede gördüğüm kişi budur dedi.

Daha sonra Musa'yı Ali TURAN'la buluşturdum. Traktör şoförü olan ALİ TURAN ile Musa bir süre yalnız konuştular ve bana Musa Ali TURAN'a para göndereceğini söyledi. Ayrıca Ali TURAN'da Musanın göndereceği parayı bana getir dedi ve haberleşmelerimizde terzi Bekir EROL'un aracı olacağını ve buluşmalarımızı bunun kanalı ile temin etmemizi söyledi. Ve bir de anlaşma parolası verdi. Bu parola (Bekir'e gidildiğinde ustanın elbisesi bitti'mi denecek'ti o da bir hafta içerisinde biter dediği takdirde anlaşma hasıl olacak)

Eylül 1972 bağlarında bana esmer, uzun boylu birisi geldi kendisini Hamza OĞUZER olarak tanıttı. Ve İstanbul'dan geldiğini ve benim İstanbul'dan çağırıldığımı söyledi. Musa beni istemiş buluşmamız Gürünhan'daki kahveci Süleyman DORSUN kanalı ile olacaktı dedi.

Hamza OĞUZER'le Siverekteki karşılaşmamız kahvenin önünde oldu. Ben terzi BEKİR'in dükkanına yakın kahvenin önünden geçerken Hamza OĞUZER'i yabancı bir sima olarak teşhis ettim ve kimi arıyorsun diye sordur ve nereden geldiğini sordum İstanbul'dan geliyorum dedi. Ve o da bana tahmin etmiş olacak'ki sen SEYİTHAN'mısın dedi. Ben de seni bulmak için araştırıyordum diye cevap verdi ve kendisini Hamza OĞUZER olarak tanıttı. Daha sonra İstanbul'a gitmek için bana 150 lira para verdi ve kendisinin de Diyarbakır'a gideceğini buradan Eğitim Enstitüsünde öğrenci ve aynı zamanda saatçı Nejat GENÇ vasıtasıyla kendisini aramamı söyledi. Eylül ayı sonlarında ben İstanbul'a gittim ve Gürünhan'daki kahveci Süleyman DORSUN'u buldum. Süleyman'da beni Musa yani İbrahim KALPAKKAYA ile görüştürdü Musa ile birlikte Üsküdar tarafına geçtik orada Musa'nın Ümraniye semtindeki evine gittik ev Apartman yapısında idi ve 1.kattı. Musa burada bana yapacağımız bölge çalışmalarında arkadaşlara vermek için revizyonist şafak tezleri isimli not ile Mustafa KEMAL ve kurtuluş savaşının öz eleştirisi isimli teklifleri verdi. Bunları Ramazan BALPATEK, Bayram LAÇIN ve diğer Devrimci militan arkadaşlara vermemi söyledi. Ayrıca traktör şoförü Ali TURAN'a silah temin etmesi

Ljiv Dvz

amacıyla 900 lira verdi ve bunu Ali'ye ver silahları sağlasın dedi ve bir kısım teksirleri de Diyarbakır'daki HAMZA OĞUZER'e göndermemi tenbih etti ve Hamza OĞUZER'in Diyarbakır'dan bulunma adresi olarak da evvelce Hamza'nın bana vermiş olduğu adresi tekrar ederek saatci Nejat GENÇ'le irtibat sağla dedi. Ben 5-6 şar nüsha olan teksirleri valiğe yerleştirdim ve aynı gece Musa'nın evinden ayrıldım. Siverek'e geldim bu sırada Devrimci kadro da çalıştığını öğrendiğim Fatma EREZ ile görüştük Fatma bana Diyarbakır'a gideceğini söyledi. Ben de İstanbul'dan geldiğimi ve Devrimci hareket tezlerini getirdiğimi bunun oradaki arkadaşımız Hamza OĞUZER'e bağlarda saatci Nejat GENÇ vasıtasıyla kendisine verilmesini söyledim. Fatma Hamza OĞUZER'e göndereceğimiz teksirleri teslim aldı. Fatma EREZ'in örgüte dahil olduğunu Muzaffer ORUÇOĞLU söylemişti dedi.

Benim İstanbul'dan gelişim Eylül sonlarında olmuştur.

Geldikten bir kaç gün içinde Ali TURAN'ı bulamadım. Kardeşi Abdullah TURAN'ı gördüm. Ali'nin işte olduğunu söyledi. Ben yukarıda bir noktayı yanlış olarak ifade ettim. Parayı yani Ali'ye verilecek parayı ben İstanbul'dan almadım İstanbul'dan döndükten sonra Musa, BEKİR EROL vasıtasıyla bana 900 lira göndermiş. Yalnız Musa bana İstanbul'da iken silah almak üzere Ali'ye para göndereceğini söylemişti.

Ali'nin kardeşi Abdullah silahların alındığını bana ifade etti daha sonra da Ali'yi görüp 900 lirayı verdim. Bekir'den öğrendiğime göre Musa'dan Ali'ye verilmek üzere benim adıma gelen parayı Hasan isimli birisi getirmiş daha doğrusu Hasan'ı bende gördüm. Bir de pusula vardı bu pusula da Ali'ye hitaben şunlar yazılı idi. (Silahları getirdiğinde bana bildir deniyor ve Antep Çiçek Palas Otelindeki şimdi ismini hatırlamadığım birisinin ismi veriliyor.)

Hatırımında kaldığına göre bu tarih 1972 Eylül sonlarına doğru idi Fatma EREZ Diyarbakır'dan döndükten sonra kendisine uğradım teksirleri Hamza'ya verip vermediğini sordum. O da bana Hamza'yı bulamadık ancak teksirleri TIP Fakültesinden CENGİZ isimli bir Devrimciye bıraktım dedi. Yukarıda söylemeyi unuttum Ali TURAN'a parayı verdikten sonra silahları getirip getirmediğini de sordum evet getirdim ve evde gizli kapının arkasındaki dolap boşluğunda dedi ve belinde bir silah göstererek işte bunlardan bir tanesi diyerek numune gösterdi. Hamza OĞUZER Ekim ayı başlarında bana tekrar geldi bu defa yanında Diyarbakır'da okuyan aslen Siverek'li Mehmet EMİN KANPAK vardı. Hamza gelişinde bana Diyarbakır'da verimli bir çalışma yapamadığını ve bu durumu Musa'ya bildirmemi söyledi. Bende İstanbul'a gitmek için Ramazan BALPETEK'den 150 lira aldım ve İstanbul'a gittim orada yine Süleyman Dursun'un Gürühan'da ki kanvesine uğradım ve Musa ile beni görüştürmesini söyledim. Bekle birazdan belki gelir dedi ve çok geçmeden Musa geldi ben Hamza'nın durumunu anlattım. O da bana ona mektup vereceğim dedi ve bu arada Ali'nin silahları alıp almadığını sordu bende Ali TURAN silahları almış evinde saklıyormuş dedim. Daha sonra Musa'nın Ümraniye'deki evine gittik orada Hamza OĞUZER'e mektup yazdı. Bu mektupda Hamza'nın 1 Kasım günü Elazığ'daki havuzlu kahvede örgütün bir adamı ile buluşmasını söylüyordu. Buluşma için de bir parola yazmıştı. Buna göre Hamza kahveye girdiğinde elinde siyah beyaz tesbih olan ve önünde son Havadis Gazetesi ve Kulüp sigarası bulunan kişiye sen Süleyman'ın kardeşimisin diye soracaktı o da Süleyman'ın büyüğüm diye cevap verdiğinde anlaşma sağlanacaktı.

Hamza'nın Erzincan'daki adresi olarak da bir şey söylemedi. Ancak Siverek'e döndükten sonra Mehmet EMİN KANPAK bana Hamza'nın Erzincan'a git-

4  
Giderek

TUSTAY  
ARŞIVI

tiğini ve orada Foto Stil Müseyin YILDIZ vasıtasıyla haberleşebileceğimi söyledi. Ben de mektubu bu adrese yolladım. Daha doğrusu Mektubu Mehmet EMİN'e verdim onun vasıtasıyla bu adrese yolladım.

Biz Siverek'de benden gayri bu örgüte bağlı olarak çalışan Devrimci arkadaşlar Ramazan BALPETEK, Bayram LAÇIN, Marangoz ŞEHİNS, Mehmet ÇİPLANLIK, ve HAFIZ MEHMET ŞAH ile birlikte zaman zaman toplanıyor ve aramızda örgüt ilişkileri hakkında konuşuyorduk. Bize Muzaffer ORUÇOĞLU'nun verdiği ve sakladığımız ifade ettiğim bombaların atılması konusunda aramızda karar verdik. Bu tarih OCAK ayının yani 1973 Ocak'ının başları idi. İlk önce yaptığımız toplantıda 2 bombayı kullanalım dedik ve bu iş için RAMAZAN BALPETEK ile BAYRAM LAÇIN'e görev verdik.

Bombaları Ali'nin söylediği MEHMET OYMAN'ın evine atacaktık. Bombaların 2 sini yerinden çıkararak bu arkadaşlara verdik ve ertesi gün herhangi bir şey duymayınca durumu RAMAZAN'a sordum bombayı kararlaştırdığımız yere koydum fakat patlama olmadı dedi. Bunu takiben yine aramızda toplandık yine aynı kadro körler Derneginin odasında bir araya gelerek 2. eylemde yapmaya karar verdik. Ancak bombayı kimlerin atacacağını kesinlikle tayin etmemiştiğimiz ki 6-7 Ocak 1973 gecesi Ben Ürriyet kahvesinde otururken Mehmet ÇİPLANLIK yanıma geldi. Kendisi biraz içkili idi. Bana yaklaşarak ben bombayı bu gece atacacağım dedi. Bunun üzerine haline bakarak bir kazayapar diye düşündüm, bu gece olmaz sen içkilisin diye cevap verdim ve Mehmet ÇİPLANLIK yanımdan ayrıldı. Biraz sonra bende eve gittim ki Mehmet ÇİPLANLIK tekrar yanıma gelerek Mehmet OYMAN'ın evine bombayı koydum ve patladı dedi. Bende niye kendi başına bu işi yaptın diye tenkit ettim ve benden para istedi 15 lira verdim ve saat tahminen 0,30 sıralarında yanımdan ayrıldı. Böylece 6 Ocak 7 Ocak'a bağlayan gece olmuştu. Saat 0,1'e doğru da ben eve gittim henüz uykuya varmadan bir patlama sesi daha duydum. Kendi kendime Mehmet'in öbür bombayı da koyduğu düşüncesine vardım. Ertesi günü sabah kahvede Mehmet'i gördüm ve durumu sordum Mehmet 2. bombayı da Adliye Baş Katibi Adnan DİKMEN'in evine koyduğunu söyledi. Bende sen niye kendi başına iş yapıyorsun diye darıldım. Daha sonra bizi teker teker yakaladılar. Benim bulduğum örgüt kadrosunda yukarıda saydığım isimler vardı bunun dışında başka kimselerle ilişkim olmadı. Kimseye iftirada bulunamam. Şayet aynı örgütün Siverek'de başkaca hücreleri mevcutsa onu bilemem. Anlattıklarım gerçeğe uygundur dedi. Ben Siverek'de örgüt namına bilinçlendirme çalışması yapmadım. Yalnız eylem için vazife aldım ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler oldu. Bizi Muzaffer ORUÇOĞLU Ve İbrahim KALPAKKAYA geldiler ve böylece farkında olmadan onların örgütüne dahil olup alet olduk, Siverek'deki tarafımızdan yapılan örgütsel faaliyetler ve ilişkiler bundan ibarettir. Kim ne söylerse söylesin bunun dışında bir şey yoktur. Kendisini MUSA olarak tanıtan kimsenin İBRAHİM KALPAKKAYA olduğunu burada öğrendim. Keza Ali'nin de MUZAFFER ORUÇOĞLU olduğunu burada öğrendim. Her iki isim altında hareket eden bu kişiler örgütün başı olup fikir ve hareket unsuru olarak çalışıyorlardı. Hatalı hareket ettiğimi şimdi idrak ediyorum dedi. Başka bir diyeceği olmadığını beyanla, bu ifadesinin alınması sırasında kendisine her hangi bir baskı ve tezyik yapılmadığını yöneltilen suallere göre kendiliğinden cevap verdiğini ifade ederek ve verdiği ifadeyi okuyarak birlikte imza altına alındı. 3.2.1973

ASKERİ SAVCI

YAŞAR DEĞERLİ  
HAK.KD.YÜZBAŞI

Z.K.

AHMET DOĞANGÜNEŞ  
Sv.M.

S A N I K  
SEYİTHAN DOKAY

*[Handwritten signature]*

Diğer beyanları muvacehesinde tekrar huzura alınan sanık Seyithan DOKAY'la Soruldu :

Yukarıda ifade ettiğim gibi 1972 TEMMUZ aylarında Ali yané Muzaffer ORUÇOĞLU Siverek'e geldiğinde Ali TURAN ile görüşmüşlerdi. Bu görüşme esnasında ben de bulundum. Muzaffer ORUÇOĞLU Ali TURAN'a Tunceli'de yapacağımız çalışmalarda kullanılmak üzere 4 bomba var bunu Viranşehir'e gidip getir dedi. Ali TURAN'da ağabeyisi Abdullah TURAN'ı Viranşehir'e gönderdi ve oradan 4 bomba geldikten sonra aradan tahminen 1 ila 1,5 ay geçmişti ki Muzaffer ORUÇOĞLU Tunceli'den adam gönderdi. Bu adam önce beni buldu ismini bilmediğim bu adamın geleceğini Muzaffer ORUÇOĞLU daha evvel bana bildirmişti. Yine parolalı olarak konuşma yaptık. Ben bu kişiyi Ali TURAN'a götürdüm Ali TURAN o zaman getirtip evinde sakladı 1 bombaları çıkarıp gelen adama verdi ve bombalar Tunceli'ye bu adam vasıtasıyla gitti. Muzaffer ORUÇOĞLU'nu Tunceli bölgesinde çalışma yaptığını biliyorum çünkü oradan bana müteaddit defalar mektup ve pusula gönderdi. Bunlar benim adresime geldiği gibi bazen de Fatma MREZ'e geliyor ve Fatma'da bana veriyordu. Bu mektuplarda da bazen bende cevap yazıyordum Muzaffer ORUÇOĞLU tarafından bana yazılan kısa mektupları yırttım. Ancak bazılarının meali aklımda kaldığından ve keza yazdı im bazı örgütsel çalışma haberleriyle ilgili mektuplarından hatırlayabildiğim kadariyle ayrı ayrı kağıda yazdım. Bunları imzam altında size teslim ediyorum. İlişkilerim bundan ibarettir söylediklerim doğrudur dedi ve sanığın kendi el yazısıyla yazmış olduğu ve imzaladığı mektup kapsamlarını yansıtan 14 adet yazılı metin alındı dosyaya eklendi. Bunlardan 10 tanesinin Muzaffer ORUÇOĞLU tarafından gönderilen mektup ve mesajların mealini yansıttığı 4 tanesinin de Seyithan tarafından Muzaffer ORUÇOĞLU'na yazılan mektup ve gönderilen haberleri ortaya kor kapsamda olduğu anlaşıldı. Ben Muzaffer ORUÇOĞLU'na gönderdiğim mektupları Tunceli'de bakkal Ali ERDOĞMUŞ vasıtasıyla gönderiyordum. Daha doğrusu Ali ERDOĞMUŞ adresine yolluyordum. Bir de Zümrüt Bakkaliyesi Düz Ali AYDOĞMUŞ vardı orda bu işte aracı idi. irtibatı temin ediyordu dedi.

Sanığa gösterilen resimler arasında Ali Haydar YILDIZ'ın resmini teşhis ederek Muzaffer ORUÇOĞLU'nun yukarıda ifade ettiğim tarihte Tunceli'den gönderdiği 4 bombayı resmini görüp tanıdığı Ali Haydar YILDIZ getirmişti. Fakat kendisini bize İbrahim olarak tanıtmıştı. Demekki ismi Ali Daydar'mış. Dedi.

Yine Yukarıda sözünü ettiğim Ali TURAN'ın temin ettiği silahların nelerden ibaret olduğu kusa'nın yani İbrahim KAYPAKKAYA'nın bana gönderdiği bir pusuladan anlaşılıyordu. Hatırimda kaldığına göre bu silahlar 10 tabanca, 4 bomba ve 22 fünye olarak yazılıydı. Dolayısıyla silahlar sözü bunları ifade ediyorum ben gerek Ali'ye gerekse kardeşi Abdullah'a sorduğumda bana silahlar geldi dedi. Ki herhangi bir ayırım yapmadığına göre gelen silahların bunlardan ibaret olması lazım aksi halde tabancalar geldi fakat bombalar gelmedi şeklinde bir sözde bulunabilirdi. Ben silahları gözümle görmedim yalnız belimde numaneyi gördüm bir de bunların kaşının arkasındaki bir boşlukta ve evlerinde sakladıklarını Abdullah TURAN ifade etti. Bu nususlara yukarıda değinmiştim dedi. Başka bir diyeceği olmadığı beyanla iş bu ifadesi de okunarak imza altına alındı. 4 ŞUBAT 1973

ASKERİ SAVCI

Yaşar DEĞERLİ  
Hakim Kd. Yüzbaşı

T.K.

Beytullah AKGÜL  
P.Çvs.

SANIK

Seyithan DOKAY