

Sıkıyönetim Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcı Hâkim Kd.Emo.NACI GÜR, Hakim Yzb.ÜLGEN SÖZER ve tutanak katibi İLHAN OLGUN hazır oldukları halde İst.Merkez Komutanlığına 29/6/1971 günü gelinerek MAHİR ÇAYAN ve arkadaşları hakkında yapılan soruşturmada sanık beyanları arasında mübâyenet görüşü olduğundan bazı hususların tanzih bakımından lüzumuna binaen sanık ÖMER GÜVEN mahsus sorğu odasına alınarak sorgusuna geçildi.

SANIK ÖMER GÜVEN Fuat oğlu, 1948 de Siirt'ir Sakarya mahallesinde Vahideden Soğna.bekar, aynı yer nüfusuna kayıtlı, İst.Siirt Talebe Yurdunda mukim, İst. Tıp Fakültesi 3 ncü sınıf 6046 numaralı öğrenci, ifadesine göre sabıkasız olduğunu söyledi

Hadiseler izah edilip sorulduğunda:

Ben Fikir Kulüpleri Federasyonu halinde iken 2,5 sene evvel üye olmuştum. Bilahere DEV-GENÇ olarak isimlendirildi ve ben İst.Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığına 1970 yılı Ekim ayında yapılan kurultayda seçildim. Halen de başkan durumundayım. Dev-Genç içerisindeki çeşitli bölümler üzerine Bölge Yürütme Kurulu Üyeleri istifa etmişlerdi. Fikriyatımı ve dev-Genç dışında hiçbir örgütün mensubu olmadığımı emniyetteki ifademde belirtmiştim. Bu paragraf aynen doğrudur. Ben soldaki bölümlerden hiçbirine dahil değiliz. Sosyalizme giden yolda milli demokratik devrimi zorumlu bir aşama olarak görüyörüm. Dev-Genç hakkında Kurtuluş yayınları arasında çıkan ve faaliyetlerini ihtiva eden kitap muhteva itibariyle genellikle doğrudur. MAHİR ÇAYAN'ın enson 1971 yılı Ocak ayı sonlarında veya Şubat ayı başlarında Teknik Üniversitede yapılan benim yönettiğim bir toplantıda gördüm. Ben 1971 yılı 13 Şubatında ANKARA MERKEZ CEZA EVİNE girdim, 19.Mart.1971 günü buceza evinden çıktım. Gerek Dev-Genç toplantısında ve gerekse daha sonra HÜSEYİN CEVAHİR'İ, OKTAY, KAMİL ve ULAŞ'ı görmedim. Bunların kaldıkları hiçbir eve gitmedim.

ÖMER ERİM SÜERKAN'ı nişanlım KADRIYE DENİZÖZEN'in yanında ve evde Sağmalcılar Ceza Evinde tutuklu bulunan DEV-GENÇ Üyesi arkadaşlarıma dağıtılmak üzere (2BIN) lira vermiştim. Bu para verişimin tarihi hatırladığıma göre yakalandığım 6.Mayıs.1971 gününden üç gün önce yani 3.Mayıs.1971 tarihi hindedir. Bu para bir bağış kampanyası sonunda toplanan paradan verilmiştir. Ben NECMİ DEMİR'den ONBİN lira almadım. Tutarı bu kadar olan parayı peyde peyde gerek NECMİ DEMİR'den ve gerekse MAHİR ÇAYAN VE HÜSEYİN CEVAHİR'den almış değilim. Nişanlım KADRIYE DENİZÖZEN Dev-Genç üyesidir. Bana İsrail Baş konsolosunun kaçırılması olayında görev aldığını ve tetkikler yaptığını hiçbir zaman, söylemiş değildir. ÖMER ERİM SÜERKAN sık sık nişanlımın KADRIYE DENİZÖZEN'in evine gelir ve kendisi ile devrimci hareketlerinden konuşurduk. Bana nişanlım KADRIYE gizli kalması gereken ve rehperlerde bulunmayan uçayrı kağıt üzerine yazılı telefon numarası göstermedi. Bu telefon numaralarının dan haberim yoktur. Ayrıca Kadriye'de T.H.K. Ordusu veya Cephesi yazılı ambellanlarda görmedim. Ayrıca Kadriye ile hepiste bulunduğum sıralarda mektuplaşıyordum. Bu tamamen şahsi ilişkilerim ile bağlı meseleler idi. Ayrıca ona sağmalcılar ceza evinde tutuklu bulunduğum sırada yine devrim faaliyetleri değil devrimci hareketinin genel meseleleri hakkında görüşlerimi bildirir mektuplar yazmıştım. Şimdi bana gösterdiğiniz DENİZCİĞİM diye başlayan açık mavi çizgili kağıt üzerine yazılı mektubu nişanlım kadriyeye ben yazmıştım bu mektup muhteviyatını olduğu şekilde fikri ve idolojik bakımdan kabul ediyorum. Benim işçi kitlesinin bilinlendirme yönünden herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Kadriyeninde bu tür faaliyetlerini bilmiyorum. Gösterdiğiniz 9.3.1971 tarihli ve DENİZCİĞİM başlıklı beyaz kağıt üzerine yazılı mektupta bana aittir. Muhteviyatını olduğu gibi kabul ediyorum. Mavi renkli kağıda yazılı mektubu tahliye edildiği gün yazmıştım. Henüz göndermeye vakit bulamamıştım bu itibarla postalayamamıştım kendim İstanbul'a geldiğimde kadriyeye vermiştim. Daha doğrusu sağmalcılardan tahliye edilince kendisine vermiştim bu mektubuda ceza evinde yazmıştım. 9.3.1971 tarihli mektubu ise Ankaradan ceza evinden göndermiştim. Bunların haricindeki yazılı deliller gösterildiği

SANIK ÖMER GÜVEN'in ifadesinin devamı

de bunların kime ait olduğunu bilmediğini, kendisi yazısı olmadığını, daha önce Emniyet idürlüğünde vermiş olduğu ifadeyi kabul ettiğini teyit eder bulunduğunu, ayrıca telefon numaralı kağıtlar arasında bir krokide görmediğini beyan etti. Ayrıca görülen lüzum üzerine sorulduğunda: Benim başkanlığını yaptığım Dev-genc İst. Bölge Yürütme Kurulunda üye olarak bulunan şahıslar KAYHAN EDİP SAKARYA, HAMZA ÖZKAN, TANER KUTLAY, NECATİ SAGIR, soyadını bilmediğim MÜNİR isiminde bir arkadaş ve GÖKALP EREN'den mü teşekkildi. Ayrıca KADRIYE DENİZÖZEN'inde T.H.K. Cephesi veya artisti so muşlu bir bildiride yakalanmazdan önce görmemişim. ZİYA YILMAZ'ı hiç ta almazdım. NECATİ SAGIR'ı Sıkıyönetim ilan edildikten sonra hiç görmedim. Hatırladığım göre NECATİ SAGIR Ocak 1971 ayı başlarında Bölge yürütme kurulundan istifa etmişti. Kendisi aynı zamanda Dev. Güzel anaatlar akade misisi öğrenci başkanı idi dedi. ifadesinin bundan ibaret olduğunu doğrulu mu olur tasdik eder bulunduğunu, ayrıca Kadriye Denizözen in son oturduğu evin kendisince tutulduğunu, ancak kontratın Kadriyenin üzerine düzenlen diğini, zira kısa zamanda evlenecek olduklarını belirtti. 29. Haziran. 1971

Askeri Savcı  
Hakim Kd. Bnb.  
NAÇİ GİRİT

Askeri Savcı  
Hakim Yzb.  
ÜLGEN SÖZER

T.K.  
İlhan Olgun

Sanık  
ÖMER GÜVEN

TÜRKİYE SOSYAL TUSTAV TARİHİ