

Duruşmanın bırakıldığı 6.9.1971 pazartesi günü 3 numaralı Saka Yönetim Mahkemesi Pyd. Alb. Vecdi Müftüoğlu Dz. Hak. Yb. Akdemir Akmut ve hak. Yb. Coşkun Dündar'dan müteakik olarak iddia makamında hakim yarbey Naci Gür ve tutanakta Sezgin Esmeray hazır oldukları halde saat 9.30 da askeri mahkeme salonunda açık olarak toplanıldı.

Yapılan yoklamadan, geçen oturum duruşmadan varesta tutulmasına karar verilen İrfan Uçar hariç diğer sanıkların geldikleri ve serbest bir şekilde mahsus yerlerine alınmış oldukları görüldü.

Yapılan müdafii avukat yoklamasından Faik Muzaffer Amaç, Necdet Sağır, Osman Fuat Toprekoğlu, Nebil Veruy, Sadık Akıncılar, Aykut Ergil, Süleyman Alptekin'in gelmiş oldukları ve mahsus yerlerine alındıkları görüldü.

Duruşmaya açık olarak devam edildi.

Sanık Ömer Erim Sürkan'ın sorgusunun tespitine geçildi.

ÖMER ERİM SÜRKAN SORĞUSUNDA: Bizim görüşlerimiz iddiasnamede yanlış ak-

settirilmiştir. Ben bu görüşlerim hakkında burada açıklamada bulunacağım dedi. Yazılı olarak hazırlanmış bulunduğu kağıttan görüşlerini açıkladı. Tevdi ettiği kağıt deveya kondu, burada iddia edildiği gibi Anayasaya karşı olmayıp Anayayı işlemez hale getiren hakim sınıflara karşı olduklarını, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'nin kurulması için mücadele ettiklerini, ikili anlaşmaların Türkiye'ni bağımsızlığını bertaraf ettiğininin 16. maddede Türk ve Amerikan milletlerinin müşterek gayelerinden bahsedildiği halde müşterek bir gayeleri olamayacağını ve kendilerinin iddia edildiği gibi Atatürkçülüğe karşı olduklarını beyanla evvelden beri polis tarafından aranan bir şahıs olması itibarıyla muhtelif yurt ve otellerde saklandığını ifade etti. Sanık Ömer Erim Sürkan saklanmak için 17 Mayıs'ı 18 Mayıs başlayan gece Büyükkannemin evine gittim. Geceyi burada geçirdim. Ertesi günü Kadriye Deniz Özen ve Ömer Güvenin kaldıkları eve gittim. Orada saklanacaktım. Bu arada polisler beni yakalayıp Emniyete götürdüler. 18 Mayıs gecesi beni emniyete götürmüşlerdi, bana ilk sordukları şey konsolosun su nerede olduğu idi. Ben habarim olmadığını söyledim. İsrarla bu konuyu soruyorlardı. Eğer konsolosun bulunduğu yeri söylersen idam edilmekten kurtulacağım hususu telkin ediliyor. Hatta bir ara Emniyete gelen Saka Yönetim Komutanı da benimle bu konuda konuştu. Ben bildiğim bir şey olmadığını söyleyince bana işkenceler yapıldı. İşkence emniyete getirildiğim günden beri yapılmaya başlanmıştı. 26.5.1971 tarihli gazetelerde konsolosun kaçırılması ile ilgili olarak Kadriye Deniz Özen, Julide Zaim ve benim yakalandığımız açıkça belirtiliyordu. Yani konsolosu kaçıranlar bilahare bulunmasaydı fail olarak bizler lânsa edilmiş olacaktık. İddiasnamede bana izafe olunan eylemlerden bahsetmek isterim. Polise verdiğim ifade de Julide Zaimin üzerinde bir kısım telefon numaraları bulunan kağıdı bana Akademiye verdiğini ifade etmişti. Fakat şimdi ve bilhassa Julidenin buradaki ifadesinden sonra bu kağıdın Julide tarafından bana Kazancı yokuşundaki evde verildiğini hatırlıyorum. Kağıdı bana verirken (sende kalsın sakla sonra alırım) dediğini hatırlıyorum. Bu arkadaş sorgusunun da kağıtların ilkaya verilmesi üzere bana verdiğini ifade ediyor ki ben bu hususu hatırlamıyorum. Devamlı polise sormakta olduğumdan ve Julide tarafından bana verilen telefon numaralarını üzerinde taşımayı sakıncalı gördüğüm için bunları bir zarf içerisinde koyarak saklanması için Kadriye Deniz Özene verdim. Güzel sanatlar Akademisinde bu zarfı Kadriyeye vermiştim. Zarfın içine ayrıca aynı zarfın içerisinde ben bir de şeme koymuştum. Ancak bu şemanın ürgüte dinamit temini edilmesi ile bir ilgisi olmadığı gibi burada bulunan arkadaşlarımızın da bu konuyla herhangi bir bilgileri yoktur. Bu hadise şöyle olmuştur: Ben sigili talebe yurunda bulunduğum bir sırada üç arkadaş ocak ayı içerisinde sigili talebe yurdundan periciler tarafından basılacağını ve bu baskına karşı çıkmak için dinamit teminiinden bahsediyorlardı. İçlerinden bir tanesi dinamit temini mümkün olan bir şey olduğunu krokiyi bu arada bir kağıt üzerine çizdi, bu konuda konuşular, diğer kalkış gittikten sonra ben belki lütfen olur diye bu krokiyi aldım. Başkon olusun kaçırılmasından sonra değil çok önce, Ocak ayı bağlarında olan bir hadiştir. Bu plânı yani krokiyi polis konsolosun kaçırılması ile ilgili görmek istemiştir. Orada konuşan arkadaşlarımız kimler olduğunu hatırlamıyorum yalnız bir anesi Teknik Üniversitede okuyan Melik Ahmet isminde bir öğrenci idi.

Yenilgi oldu yalnızca Ahmet isminde olan birisi idi. Soyadını ve kimliği hakkında ki bilgileri bilmiyorum. Ayrıca 1971 Mart ayı başlarında bir gün Necmi Demir, Mahir Çayan'ın İstanbul'a geldiğini bana söyledi. Kendisi ile konuşmak için beraber ce Tepebağcıdaki eve gittik. Orada ben Mahir ve Necmi Dev-Genç içindeki son görüş ayrılıklarına ve ideolojik farklar üzerinde konuştuk. Bundan sonra bir daha Mahiri görmedim. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir, dedi.

Soru: 1. sira numaralı klasörün 12, 13 ve 14. sıra numaralarında bulunan ve polis tarafından tespit olunan ifadeleri okundu:

Okunan 20.5.1971 tarihli ifadesi sebebi ile soruldu. Sanık cevapten: Ben bu ifadeyi işkence altında verdim. Hukuki değeri yoktur, dedi. Bundan reddediyorum.

Soru: Çeşitli şahısların teberru olarak topladıkları paralar Ömer Güven de biriktirdi, muhafaza edilirdi. Bir gün Kadriye Deniz Özenlerin evine gitmiştim. Ömer Güven de orada idi. Ömer Güven polis tarafından devamlı aranan bir şahıs id. Sağlıkçılar Cezaevinde bulunan devrimci arkadaşlarımıza iletilmek üzere bana 200 lira verdi. Fakat ben bu parayı Cezaevine gidip veremedim. Yakalandığım sırada bu para üzerimde bulunuyordu, dedi.

Soru: Daha sonraki bir tarihte ben Kadriye Deniz Özenin evinde bir gece gizlendim. Zannederim Ömer Güven yakalanmıştı. Yakalandığına duymam üzerine Kadriyenin evine gidip orada kalmıştım, dedi.

Soru: Toplanan paralar Dev-Genç ait maktuatlar karşılığında toplanır ve Ömer Güven'e teslim edilirdi, dedi.

Soru: Jülide Zaim tarafından bana verilen telefon numaralarını açıp bakmıştım. Jülide Zaim bu telefon numaralarını geri almak üzere bana getirmişti. Ne maksatla beni tercih ettiğini bilmiyorum. Benim koyacak bir yerim olmadığı için ben de bu telefon numaralarını bir zarfa koyarak Kadriye D. Özen'e verdim, dedi. Ben bu zarfı Akademiye bizzat K.D. Özen'e kendisine verdim, dedi.

Soru: Tag ocağının geması İstinye yolu üzerinde bir çizgi çizilerek tarif edilmiş vaziyette idi.

Soru: Ben K.D. Özen'e çai maddesiyle düğün bir çekilde yazması için Ur rinde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi yazıları bulunan herhangi bir kâğıt vermedim. Konsolosun kaçırılması ile benim aranda polis böyle bir ittibat kurmak için çalıştı ise de ben bu konuyu kabul etmedim. Ve bu polise bu yönde ifade vermedim, dedi.

Soru: 8.6.1971 tarihini taşıyan diğer bir ifade ve yüzeleştirme sabit varakası okundu. Sanık: Bir önceki ifademde yakalandığım zaman üzerinde çıkan 4 alyansın Örgüt için ev tutmada benim tarafından kullanılacağı polis tarafından yapılan baskı neticesi bana kabulettirilmişti, ben kabul etmedim. Bu şekilde yazdılar, aslında bu alyanslar Ezel İnci isimindeki bir hanım arkadaşımın aittir. Doğum yapmıştım doğum yaptığı klinikten yeni çıkmıştı. Paraya ihtiyacı vardı. Ben yakalandığım gün evinde kendisini ziyaret ettiğimde bunları paraya çevirip parasını kendisine vermem için bana tevdi etmişti. Bu bakımdan yakalandığım zaman alyanslar üzerinde bulundum. Ben bunlara ev tutmak için kullanmış değilim. Bu yüzükler içlerinde isim ve nişan veya nikâh tarihleri olan yüzükler olmayıp tanıdıkları tarafından kendilerine hediye edilen ve ne bu hanım arkadaşımın ve ne de kocasının parmaklarına ol mayan 4 adet süs yüzüğü idi, dedi.

Soru: Ben Emperyalizmin işbirlikçisi olan Siyonist İerelle karşı döğünen Arap halklarının mücadelesini yerinde görmek üzere 1969 yaz sonunda kaçak olarak Türkiyeden Suriyeye gectim fakat orada yakalandım. Bir müddet cezaevinde kaldım. Toplam olarak 1 ay Suriyede kaldım. Bu müddet sonunda keza gizli yollardan Türkiyeye döndüm dedi.

Soru: Suriyede El-Feth ve Demokratik Cephe bürolarına uğradım, dedi.

Soru: El-Feth ve Demokratik Cephe Örgütleri emperyalizme karşı döğünen Örgütlerdir. İdeolojik yapıları hakkında bu şekilde malumatım vardır. Ben yurt dışına El-Feth'e katılmak üzere çıktığıma belirttim. Ancak polis tarafından yüzeleştirme yapılan şahıs bu konularda herhangi bir şey bilmez. Nitekim yüzeleştirme sırası da kendisine sordum. Bazı suallere cevap verememişim. Yurt dışına çıkışım şimdi burada anlattığım şekilde olmuştur, dedi.

Söz alan Avukat Aykut Ergil: Müvekkilimin sözlerinden anlaşıldığına göre kendisi Siyonist israile karşı savaşan Arap Halklarına bu savaşını bizzat yerinde görmek tetkik etmek üzere yurt dışına çıkmıştır. İfadelerinden bunun anlaşılması lâzımdır, dedi.

Okunan 29.6.1971 tarihli ifade sebebi ile sanıktan soruldu cevaben: Ben Askeri Savcıya ifade verirken askeri savcı emniyette anlaşılan az işkence görmüşün tarzında konuştuğu için psikolojik bakımdan normal bir durumda değilim. Bu bakımdan taş ocağına ait kroki üzerindeki yazıların bana ait olduğunu söylemiştim. Aslında bu yazılar bana ait değildir. Benim bahsettiğim mesada iki veya üç arkadaş dinamit mevzuunda konuşuyorlardı. Onların şişli talebeleri yurdunda birer tıklarını krokiyi ben yukarıda bahis ettiğim şekilde yanıma aldım. Kalacak evim de yoktu. Şişli öğrenci yurduna gece kalmak için gittim nitekim yurttan kaldım.

Soruldu: Ben K.D. Özenin evine üç ayrı defa gittim. Üçüncü gidişimde orada yakalandım dedi.

Soruldu: Necati Sağır arkadaş Akademiye yakın olması itibarıyla bir ev tutmamıza istemişti. Ben yeni elbiselerimi giyerek Kazancı yolu üzerindeki evin tutulmasını temin ettim. Zannederim kontratta benim de imzaları vardır. Akademiden bir arkadaşla gitmiştim. Kontratta bulunan isimleri bu arkadaş kontrata kaydettirmişti. Benim o tarihte bir kat elbisem vardı. Yeni vaziyette olduğu için onu giydim. Bu kalmak için gerektiğinde Akademiye olan arkadaşların ders çalışmaları için tutulmuştu. Akademiyenin temsilcileri vardır. Öğrenci derneği ile ilgili raporlar hazırlanırdı. Okula yakın olması sebebi ile ve bu maksatla bu ev tutulmuştu. Bu evi herkes bilir, bir gizliliği yoktur. Kirası zannederim 700 TL idi. Evin kirasını Necati öderdi. Zannederim Nisan 1971 ayı ortalarında bu ev terk edildi. Parası verilemediği için evi terk etmiş olduk, dedi.

Soruldu: Ben bu eve İlkay Demirin ve Mahir Çayan'ın gelip gittiklerini gömedim. Belki gelmiş olabilirler, dedi.

Sanığın 175 sıra numarada bulunan 12.6.1971 tarihli ifadesi okundu:

Bu ifade emniyette alınmıştır, kabul etmiyorum dedi. 2 sıra numaralı klasörün 97. sırasında bulunan ve tutuklama talebi üzerine tespit olunan sorgusu okundu:

Sanık o anda bir şey söylemeye imkan yoktu. Benim ifadem merkez komutanlığında salonda alınmıştı. Üzerinde hakim cübbeleri vardı. Hatta sonunda ben bir şey söylemek için parmak da kaldırmıştım fakat duruşmada söylerim diye düşünmüştüm. Sonra ellerimize kelepçe takıp götürdüler, dedi.

Sanığın sorgusuna karşı daha önce sorguları icra edilmiş bulunan diğer sanıklardan bir diyetleri bulunup bulunmadıkları soruldu.

Mahir Çayan: Ben Kazancı yolu üzerindeki evi bilmem hiç gitmedim, dedi.

Necmi Demir: Mahir Çayan ankaradan gelmişti. Dev-Genç meseleleri üzerinde ki meselelerde görüşüştük. Mahir Çayan bana Erim ile görüşmek istediğini söylediğinden ben de Erimi alıp Topağacıdaki eve getirdim. Kısa bir süre konuşuldu, ayrıldık. Başka bir şey hatırlamıyorum dedi.

İlkay Demir: Ben Kazancı yolu üzerindeki eve gerek Necmi ile gerekse yalnız olarak bir çok kereler gittim. Bu evde birçok kişiler kalırdı. Sohbet etmek için gitmiştim. Orada kalmam mevzuu olamaz, dedi.

İlkay Demirden soruldu: Bu evde erkek arkadaşlar kalırdı, bayan arkadaşlar kalmazdı, dedi.

Diğer sanık beyanlarından Kazancı yolu üzerindeki evin daha ziyade Akademiye yakınlığı ve Akademi öğrenci birliğine ait işlerin tedviri maksadıyla tutulmuş olduğuna dair beyanlar belirtilerek İlkay Demirden bu beyanlar muvacehesinde Kazancı yolu üzerindeki eve gidip gitmediği soruldu: Ben Kazancı yolu üzerindeki evde kalan Necati Sağır ve bazı arkadaşları tanırdım. Dostluğumuz sebebi ile bu eve gitmişimdir. Bu gidişlerim Nisan 1971 ayından öncedir, dedi.

K.D. Özen: Ömer Erim Süerkan Ömer Güvenden bana ait evde 2000 TL sı alındığı ifade olunmaktadır. Benim böyle bir şeyden haberim yoktur, dedi.

Necati Sağır: Kazancı yolu üzerindeki ev hiçbir gizliliği olmayan bir evdir. Evin tutulmasını özellikle ben istemiştım. Kantin işletmesini öğrenci derneği olarak biz üyelerimize almıştık. En ince teferruatına kadar biz yapardık. Kantin sabahleyin