

Duruşmanın bırakıldığı 16 Temmuz 1973 pazartesi günü Askeri Mahkeme Kurulunda, İddia Makamında ve Tutanak Katipliğinde bir değişiklik olmaksızın saat : 09.30'da Askeri Mahkeme Salonunda açık olarak toplanıldı.

Yoklama Yapıldı.

Tutuksuz sanıklardan : Hasan Yusuf Niş, Kadir Elçi, Ceyhan Gergin, Taceriser Belge, Safiye Özkan, Fecire Bozdağ ve Murat Atasoy'un gelmiş oldukları, Tutuklu sanıklardan ise; Yıldırım Bozdemir, Mehmet Gençoğlu, Fatma Yeşil Mehmet Sönmez, Kamil Yüksel, Şener Şadi, Kamil Arslantürkoğlu, Selahattin Güleç, Mehmet Yüksel, Sabri Karaoğlu, Hasan Kalender, İsmail Yeşilkaya, Ceniz Özateş, Necati Feyzioğlu, ve Nazan Alp hariç diğer tutuklu sanıkların serbest bir şekilde mahsus yerlerine alınmış oldukları anlaşıldı.

Müdafi Avukatlardan : Erdal Üner, Orhan Apaydın, Gülçin Çaylıgil, ve Okşan Pelitözü'nün mahsus yerlerine alınmış oldukları görüldü.

Açık olarak duruşmaya başlandı.

Sanık ZÜLFİKAR DİCLELİNİN SORGUSUNA DEVAMLA :

Dünya İş hanındaki büronun ne kadar müddet için kiralandığı, bu konuda bir kira mukavelesi yapıp yapılmadığı, büro için satın ~~alınan~~ alınan eşyaların peşin olarak mı, yoksa taksit suretiyle mi satın alındığı ve büronun kapatılması üzerine bu eşyaların ne olduğu soruldu.

Sanık aynen : Dünya iş hanındaki büro açıldığında Ağustos 1971 ayının ilk on beş günü geçmişti. Bu yüzden yapılan mukavelede yani kontratta açılış tarihi olarak daha doğrusu tutuluş kiralama tarihi olarak Eylül 1971 olarak yazılmıştır. Han sahibi ile yapılmış bir kontrat mevcuttur. Sanırım bir sene müddetle yapılmıştı. Aylık kirası da yedi yüz elli liraydı. Daha sonra durumu mal sahibine naklettiğimizde bir sene dolmadan büroyu boşaltmamıza müsaade etmişti. Alınan eşyaların toplam fiyatı sanırım dört bin Lira kadardı. Şişli'de bir çelik eşya satan dükkandan alınmıştı. Sanırım yarısı peşin olarak ödendi, geri kalan kısmı aylık taksitler halinde verildi. Daha sonra eşyaları Mehmet İncili'ye tanıdığı bir arkadaşına ve bu cins eşyaya ihtiyacı olan bir arkadaşına satmak üzere vermiştik. Kendisinin bu eşyaları ne yaptığını bilmiyorum, dedi.

Sanık Zülfikar Dicleli'den gerek kendisinin ve gerekse eşi Ayşe Bilge Dicleli'nin Bulgar Konsoloslukunda herhangi bir maksatla tanışmış olduğu bir şahıs olup olmadığı, ve gerekse kendisinin ve gerekse eşinin herhangi bir tarihte konsolosluka gidip gitmedikleri soruldu.

Sanık : Sorulduğu şekilde benim ve karımın Bulgaristan Konsoloslukunda herhangi bir şekilde tanıdığı bir kimse yoktur, ve ikimiz de herhangi bir maksat için buraya gitmiş değiliz, ancak 1965 yılında bir kez vize almak için Bulgaristan Konsoloslukuna gitmiştik, dedi.

Hazırlık soruşturmasına ait tutanakta Bülent Karataş (KADRI) takma adıyla tanıdığına beyan etmiş olması sebebiyle bu husus sanıktan soruldu.

Sanık : Sanırım yanlış geçti, Kadri değil Kadir olacak, zaten arkadaşın ismi Abdülkadir Bülent Karataş'tır, dedi.

Duruşmadaki sorgusu sırasında (benim çeşitli nedenlerle tanıdığım kişisel münasebetim olan ya da hayatımda bir kere gördüğüm kişiler, işçiler ile örgütsel faaliyet yürüttüğüm yazılıdır.) diyen sanık Zülfikar Dicleli'den, hazırlık ifadesinde isimleri geçen Nazım Pazarbaşı, Büyükdere'dek-i Şahin lakabıyla anılan Rahmi Deniz ve Musa, bir işçi gücü ~~olmadığı~~ olmadığını beyan ettiği Haluk, Beşiktaş Türkiye İşçi Partisinde çalışan, Bebekte oturan ve takma adı Ali olan Engin, Bülent Karataş, Celal Coşkun'un çalıştığı fabrikada çalışan ve soyadını bilmediği Dünder, sendikacı Uğur, 17-18 yaşlarının daki Kemal, Sabri Karaoğlu, Halit Bedirboz, ve Adil Çelebi isimindeki şahıslarla ne zaman ve hangi münasebetle tanışmış olduğu soruldu.

Sanık : Nazım Pazarbaşı'nı okuldaki tanıırım, babası Mehmet Ali Pazarbaşı uzun seneler Robert Kolejde çalışmıştır, gene ağabeyi okul kütüphanesinde görevliydi. Kendileri o zaman Rumelihisarında oturuyorlardı. Nazım Pazarbaşı okula sık sık gelip giderdi. Kendisini bu diğer geliş gidişlerinde, ya kantinde, ya da bahçe-de tanıırım. Rahmi Deniz, ve diğer Musa ~~adını~~ adını

işçiler, Büyükdereki bir fabrikada çalışmaktaydılar. Öte yandan benim ara sıra uğradığım Devlet Güzel Sanatlar Akademisi kantininden tanıdığım orada büfede çalışmakta olan soy adını bilmediğim Haluk isimli bir şahıs vardı. Bu şahıslar Büyükdere'de oturmaktaydı. Bir gün banasöz arasında Büyükdere'de tanıdığı bazı işçilerin olduğunu bu işçilerin sendikalarını değiştirmek istediklerini fakat bu işi nasıl yapacaklarını bilmediğini bilmediklerini anlatmış ve benden kendilerine yardımcı olup olamayacağımı sormuştu. Bunun üzerine Haluk vasıtasıyla tanıdığım tanıştığım Rahmi Deniz ve Musa adlı işçiler, bana sendikalarının kötü olduğunu ve değiştirmek istediklerini söylediler. Kendilerinin herhangi bir siyasi bilinci veya siyasi tavırları mevcut değildi, ve aramızdabu tip bir ilişki de olmadı, ben onlara yardım maksadıyla daha olumlu bir sendika olabileceğini zannettiğim Keramik iş sendikası yetkilileriyle konuşarak (kendilerini önceden tanımadım) durumu anlattım, ve kendilerini işçilerle tanıştırdım. Sendikacılar fabrikada kendi başlarına sendikal faaliyet yürüttüler, sendikalarına fabrikadan üye kaydettiler sorduğunuz Uğur adlı kişi sanırım Sendika Genel Sekreteri'di. Adı geçen işçileri de bu şekilde tanımış oldum. Kendilerine yardımcı olmak istedim, başkaca bir münasebetim olmadı. Engin adlı soyadını şimdi hatırlayamadığım arkadaş, Bebekte oturur. Ben de Bebek'te iki seneye yakın bir süre oturduğumdan kendisini tanırım, sanırım Bebek'teki bir içkili lokantada tanışmıştık. Kendisinin herhangi bir takma ismi mevcut değildir, ve bir kaç kere sohbetimizden başka herhangi bir ilişkimiz olmamıştır, sanırım eskiden TİP'e kayıtlıymış, baskı altında onun da ismini hiç alakası yokken eklemek zorunda kaldım, Bülent Karataş'la nasıl tanıştığımı sorgumda anlatmıştım. İddianamede iddia edildiği gibi benim kendisi ile örgütsel ilişkide bulunduğum, kendisine görev verdiğim ya da görev devir aldığım gibi şeyler söz konusu değildir, yalnızca evinde bazı aranan kişilerin kaldığını biliyorum, Dündar adlı kişiyi ben hiç tanımıyorum, böyle bir kişiyi görmedim, benden önce ifadesi alınan bir sanığın ki şu anda kim olduğunu hatırlayamıyorum, ifadesinde adı geçiyordu. Örgütsel faaliyet kurulmak istendiğinin diğer tanıdığım Celal Coşkun ile Kemal Aydoğan'ın yanına bu Dündar adlı tanımadığım kişinin de ismi ifadeye yazıldı, bu kişi yani ifademde 17-18 yaşlarında Kemal olarak geçen kişi soyadını iddianameden öğrendiğim Kemal Aydoğandır. Kendisi Celal Coşkun ve un mahalle ve iş arkadaşıydı. Bir kaç kere ikisini beraber görmüştüm. Başkaca bir ilişkim olmadı, fakat evi olmadığı için bir süre Bülent Karataş'ın Gültepe'deki evinde kaldığını duymuştum, Halit Bedirboz'u Akademi kantininden tanırım, ayrıca evini de arkadaşım olması sebebiyle bilirdim, daha sonra sorgumda anlattığım şekilde bu eve bir mektup götürerek orada saklanmakta olan Yusuf Küpeli'ye vermiştim. Adil Çelebi adlı kişi sanırım Nurettin Yakar'ın arkadaşıydı, ve onunla birlikte bizim Bebekteki evimize bir iki kere oturmaya gelmişti, kendisi ile başka hiç bir ilişkim olmamıştır, hazırlık ifademde geçtiği şekilde bana kimseyi tanıştırmış değildir, bunlardan başka gene ifademde geçen bazı Levent bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilerin isimleri vardır. Ben bu kişilerin isimlerini hepsini boş vakitlerimde bazen devam ettiğim Levent'teki Kahvelerden tanırım. Kendileri ile tavla v.s oynamışlığımızdan öte hiç bir ilişkim olmamıştır, dedi.

Sanıktan herhangi bir tarihte ve herhangi bir maksatla Robert Kolej binasının basit krokisini ve yerleşme şemasını çizip çizmediği soruldu:

Sanık Cevaben : Böyle bir plan veya krokiyi ben hiç bin zaman çizmiş değilim, bu konunun ifademde nasıl girdiğini sorgumda anlatmıştım, zaten Robert Kolej gibi küçük bir yerde benim okulda devrimci olarak tanınan birinin böyle bir maceraya girmesinin hiç bir anlamı yoktur, dedi.

Askeri Savcılar tarafından tesbit olunan ifadesinin- hazırlık ifadesinin ikinci sahifesinde (Ramazanda şarjörlü, Yusuf'ta ise toplu tabancalar bulunuyordu) demiş olması sebebiyle bu husus sanıktan soruldu:

Sanık : Evet doğrudur, dedi.

Barış Teprek Tırak ve Yavuz Çizmeci ile birlikte Militan isimli bir broşür çıkardıklarına değinen hazırlık ifadesine sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Böyle bir broşürle ne benim ne de adı geçen diğer arkadaşların benim bildiğim kadarıyla bir ilişkisi yoktur, Ayrıca Robert Kolej'de de böyle bir broşürün dağıtıldığına şahit olmadım, ancak 20 Mart 1971'de ikinci kez götürüldüğüm Emniyet I. Şubede görevli bir subay bana bir takım broşürler göstererek bunları kimin çıkarttığını bilmediğini, bilmediklerini söyledi. daha sonra işkence altında bu broşürler bizim üzerimizde kaldı. benim bir alakam yoktur, dedi.

Hazırlık ifadesinin altıncı sahifesinde Sabri Karaoğlu'nun üç dört defa Fatih Ormanlarına giderek veya üç dört günde bir bu yere giderek burada gizlenen Fahri Aral ile Esat Korkmaz'a yiyecek götürdüğüne dair beyanları sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Ben sorgumda ormanda saklanan Fahri Aral ile Esat Korkmaz'ın ihtiyaçlarının Nurettin Yakar ile benim tarafımdan sağlandığını anlatmıştım, Sabri Karaoğlunun ve diğer bir yerde iddianamede geçtiği şekilde Yavuz Çizmecinin bu ormana öte beri götürme işiyle benim bildiğim kadarıyla alakaları yoktur, dedi.

Hazırlık ifadesinin sekizinci sahifesinde (Mehmet İncili bir akşam-tripe triportörü ile Esat Korkmaz ve Fahri Aral'ı bizim eve getirdi. Aynı akşam Nurettin Yakar 'iyatrocu Faik isimli birini getirdi. Faik, Esat Korkmaz ile Fahri Aral'a makyaj yaptı.) demiş olması sebebiyle bu husus sanıktan soruldu :

Sanık : Sözü geçen akşam bizim eve Mehmet İncili ile Nurettin Yakar veya Mehmet İncili ile birlikte başka bir kişinin gelip gelmediğini ben hatırlayamıyorum, o gün aranan kişilere makyaj yapılmış olması kesinlikle söz konusu değildir, ancak MİT'te bana şimdi hatırlıyamıyorum, Ya Mehmet İncili'nin yada bir başka arkadaşın ifadesinde aynı akşam Faik isimli biri-başka şahsın da eve geldiğinden söz ettiler, ben bu konuyu kesinlikle hatırlayamadığım için kabul ettim, dedi.

Hacer Kurt isimli bir şahıs tarafından verilen beş yüz Lira para ile Fahri Aral'a elbise alındığına dair hazırlık ifadesinde yer alan beyanı sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Bu konu doğrudur, adı geçen arkadaş sanırım 12 Mart öncesinde tanıdığı bir iş adamından bir miktar para almış, hangi maksatla aldığını şimdi pek hatırlayamıyorum, adam galiba hapistekilere yardım diye vermiş, daha sonra bu arkadaş bu parayı ne yapacağını bilmediği için bir gün bana anlatmıştı, ben de sen bana ver ben hallederim demiştim, bu para bendeydi, daha sonraları Haziran 1971'de yukarıda sözü geçen gece Fahri Aral bize geldiğinde elbisesi yoktu, acil ihtiyacı yüzünden ben bu para ile kendisine aynı gün ya da ertesi günü bir takım elbise aldım, giderken beraserinde götürdü, yalnız bu kız arkadaşın bu parayı alıp da bana vermiş olmasını MİT görevlilerinin nereden bildiklerini ve bana sorduklarını henüz anlamış değilim, dedi.

Hazırlık ifadesinin on birinci sahifesinde Yavuz Çizmeci'nin Faruk Pekin'den yüz kadar kitap aldığına değinen ifadesi sebebiyle soruldu :

Sanık : Söz konusu kitaplar on ya da on beş kadardır. Faruk Pekin okuldan tanıdığım yakın bir arkadaşım, kendisi And yayınlarında çalışıyordu bu yayınevının çıkarttığı kitapları bana bazen ucuz fiyatla bazen de ücretsiz olarak verirdi, ben kendisinden gene bir keresinde kendi şahsım için on beş yirmi kadar Ant yayını istemişim, aynı süre içinde biz Bebek'teki evimizden Levent'e taşındığımızdan Faruk Pekin beni evde bulamamış, yeni evimizi de bilmediği için de kitapları okulda kalan Yavuz Çizmecinin odasına bırakmış, daha sonra da bir gün okula gittiğimde Yavuz bana Faruk Pekin'in bazı kitaplar bıraktığını söylemişti, ben de kendisinden bu paketi almıştım, O gün yanımda Mehmet İncili'nin olduğunu sanmıyorum, adı geçen kitaplar daha sonra evimde ele geçirilmiştir, dedi.

İsmail YeşilkaYa'yı ne zaman ve nerede gördüğü hususu hazırlık ifade sinin on birinci sahifesinde yer alan bu konuya ilişkin beyanları yönün- den sanıktan soruldu:

Sanık : Bu arkadaşla bir samimiyetim veya konuşmam olmamıştır,ancak kendisi Rumelihisarında Sabri Karaoğlu ile birlikte bir evde 1971 yazın da oturuyormuş,Sabri Karaoğlu ile kendisine bir kaç kez Bebek sahilindeki deniz kıyısındaki caddede dolaşırken rastladığımı hatırlıyorum,kendisini sadece orada gördüm,başkaca hakkında bildiğim bir şey yoktur,dedi.

Hazırlık ifadesinin on ikinci sahifesinde yer alan beyanları sebebiyle Tuğrul Paşaoğlu'nu nerde ve ne zaman gördüğü hususu soruldu :

Sanık : Ben Tuğrul Paşaoğlu adlı kişiyi hiç görmedim,kendisini tanımam zaten hazırlık ifadesinde benim bu şahsı gördüğüm şeklinde bir şey mev- cut değildir,ancak MİT'de bizim özel nedenlerle büroyu kapatışımızı her nedense bu şahsın yakalanmasına bağlıyorlardı,ilgisi olmadığını kabul etti- remedim,dedi.

Hazırlık ifadesinin on ikinci sahifesinde (Bilge,Mehmet Alkaya'yı Meh- met İncili'nin Şişli'deki evine götürmüş,O sırada Fahri Aral da orada bulunuyormuş.Bilge'nin anlattığına göre Fahri Aral ile Mehmet Alkaya ilk defa orada tanışmışlar ve genel konular üzerinde konuşmuşlar) demiş olma- sı sebebiyle bu husus sanıktan soruldu :

-Sanık Doğrudur,dedi.

Öncü Kitapevi sahibi Zeki Öztürk eile olan münasebetine ve kitap alın- masına dair hazırlık ifadesinin on üçüncü sahifesindeki beyanlarına dair sanıktan soruldu :

Sanık : Ben bir kaç kere Mustafa Baykara'nın isteği üzerine Zeki Öz- türk adlı kişiyi Dükkanında görerek kendisinin Mustafa ile buluşmalarını sağladım,ikisinin buluşup görüşmelerinde hiç bulunmadım,ne konuştuklarını bilemem,kendisinden kitap alma işinde benim bir katkı olmamıştır,dedi.

SORULDU : Ben aranan bir kişi olmadığım için takma isim kullanmazdım, ancak 13 Şubat 1972 günü sorgumda anlattığım şekilde evden çıkarak Hüseyin Celep'in evine gittiğimizde daha sonra aranma ihtimali olabilir ve bu nedenle Hüseyin Celep'in durumu anlayabileceğinden kendisine kendimi Sü- leyman olarak tanıttım,başka başka hiç bir yerde takma isim kullanma gere- ğini hissetmedim,dedi.

SORULDU : Ekim Yada daha sonra şu anda pek kesin olarak hatırlıyamı- yorum,bir tarihte Mehmet İncili veya Mustafa Baykara bizim eve gelerek Yusuf Küpeli'ye bazı evraklar vermişlerdi,daha sonra ben bunların Mahir Çayan davasındaki tutanaklar ve ilgili dosya münderعاتına ait şeyler olduğunu evde durdukları için görmüştüm,öğrenmiştim,ancak bunların hazır- lık ifademde olduğu gibi daktilo kopyeleri mi yoksa fotokopiler mi olduğun- u şu anda hatırlayamıyorum,daha sonra Yusuf giderken bunları yanında gö- türmüştü,dedi.

Hazırlık ifadesinin on dördüncü sahifesinde(Mustafa Baykara bizim ev- de kalırken bir akşam Mehmet Sönmez ile Oral takma adlı Orhan Savaşçı bi- zim eve geldiler.Ben,karım,ve Ayeşe Ayşe Baykara arka odada oturuyorduk. Bu üç şahıs kendi aralarında konuştular,Orhan Savaşçı Mustafa Baykara ile birlikte Kasım ayında bir gece yine bizim eve gelip ikisi birlikte konuş- muslardı.)demiş olması sebebiyle bu husus sanıktan soruldu :

Sanık : Sanırım firardan sonra yukarda sorulan görüşme olmuştur,fakat daha önce Mustafa ile Orhan Savaşçı'nın bize gelerek konuşmuş olmalarını ben hatırlamıyorum,Mehmet Sönmez ile Orhan Savaşçı geldiklerinde ben her ikisini de ilk defa görüyordum,bizim evin adresini nereden öğrendiklerini bilemiyorum,ancak o günü her iki kişi de bana tanıştırlmış degillerdi. Orhan Savaşçı adlı arkadaşın ismini ben MİT'de öğrehdim,herhangi bir takma isminden de haberim yoktu,Mehmet Sönmez ise,daha sonra bizim eve bir iki kere bizim eve gelerek Yusuf ile görüşmüştü,dedi.

Yine aynı sahifede (1971 yılının son aylarında bir gün Halit Bedirboz'un evinde Ahmet takma adlı esmer bir şahsı gördüm kendisi bir şey konuşmadı,Emniyette ifadem alınırken bu şahsın Yusuf Yıldırım olduğunu öğrendim. Bu şahıs Halit Bedirbozların evine gelerek Mustafa Baykara ile buluşuyormuş,bunu Halit Bedirboz'dan öğrendim.) demiş olması sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Bu konunun hiç bir şekilde aslı yoktur,ben bu kişiyi hiç görmüş değilim,bu konu bana zorla kabul ettirildi,kendisini tanımam,dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Saat 10.55'devam olunmak üzere duruşma ara verilmesine oybirliği ile karar verilip açıklandı.16 Temmuz 1973.

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

T.KATİBİ

Verilen ara sonunda açık olarak toplandı.

Duruşmaya devamla sanık ZÜLFİKAR DİCLELİ'den Mustafa Baykara'nın 18 1971 aralık ayında evlerine gelerek Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile görüştüğüne dair hazırlık ifadesinin 15.sahifesinde yer alan beyanı sebebiyle soruldu :

Sanık : Bu konu doğrudur,sanırım Baykara,kendilerine kalacak başka bir yer bulduğu için gelip bunu bildirmişti,zaten bundan bir gün sonra da Mehmet İncili gelerek Ömer Ayna ile Cihan Alptekin'i alıp götürmüştü,dedi.

Hazırlık ifadesinin 15. sahifesinde(Yusuf Küpeli ile Münir'i evde kaldığı süre içersinde evimize Haldun Yeşil,Orhan Savaşçı,Mehmet Alkaya ayrı ayrı tarihlerde gelip Yusuf Küpeli ile ve Münir Ramazan Aktolga ile görüştüler ve ben ve eşim bu görüşmelere katılmıyorduk)şeklindeki beyan ve keza 16. sahifede(Ocak 1972 ayı başında bir akşam eve geldiğimde evde kalmakta olan Yusuf ve Münir'den başka Mehmet Alkaya,Orhan Savaşçı , Mustafa Baykara ve Mehmet Sönmez'in eve geldiklerini gördüm,bu sırada Bilge evde yoktu,bu şahısların Yusuf Küpeli eve almış, ben odaya girdiğimde Orhan Savaşçı ve Mehmet Alkaya yüksek sesle Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga ile ideolojik mesele üzerinde tartışıyorlardı,Mustafa Baykara ile Mehmet Sönmez ise söze karışmadan bir kenarda oturuyorlardı)şeklindeki beyanı sebebiyle bu husus sanıktan soruldu :

Sanık : Ben Haldun Yeşil adlı kişiyi tanımam,kendisini görmüşlüğüm yoktur,ve bu kişi evimize gelmiş değildir,öte yandan Orhan Savaşçı ile Mehmet Alkaya bir gün bizim evde Yusuf ve Münir ile konuşmuşlardı,ben eve geldiğimde bu iki kişi daha önceden gelmişler ve Yusuf ve Münir ile konuşmaktaydılar,sanırım kendilerinin geleceğinden Yusuf'ın haberi yoktu, öyle olsaydı,bize kapıyı açmak için evde bulunmamızı söylerlerdi,ben eve geldiğimde bu dört kişi ön tarafta konuşmaktaydılar,ben görüşmelere katılmadım ve tek başıma arkada oturdum,konuşmalarda hazırlıkta geçtiği gibi Mustafa Baykara veya Mehmet Sönmez de bulunmuyorlardı,o gün kendileri bizim gelmiş değildirler,ancak MIT'te o gün büyük bir toplantı yapıldığı iddiasıyla her ikisi de o gün varmış gibi ifademe yazdırıldı,durum yukarıda anlattığım şekildedir,dedi.

Hazırlık ifadesinin 15. ve 16. sahifelerinde Nevin ve Aykut Ülker ile ilgili beyanları sebebiyle soruldu :

Sanık : Bu karı kocayı ben tanımam,kendileri benim bildiğim kadarıyla bizim eve de gelmiş değildirler,ifadelerimde bu kişilerle ilgili bütün geçen şeyler daha önceden başkalarından alınan ifadelerden okunarak bana kabul ettirildi,her ikini de tanımam ,kendilerini görmüşlüğüm yoktur,dedi.

16.Sahifede(Ocak 1972 ayı ortasında bir akşam Ayşe Baykara bizim eve gelerek Münir Ramazan Aktolga'yı alıp Levent'teki evlerine götürdü.Aynı akşam veya ertesi sabah Münir kendiliğinden bizim eve geldi.)şeklinde yer alan beyan sebebiyle bu husus sanıktan soruldu :

Sanık : Böyle bir olay olmuştur,fakat hatırladığım kadarıyla Münir Aktolga'yı alıp götüren Mustafa Baykara idi,dedi.

Hazırlık ifadesinin 17. sahifesinde(Sırrı Öztürk'le bizim eve geldik, ve bu sırada bizim evde Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga bulunuyor -lardı.Sırrı Öztürk,Yusuf Küpeli ile görüştü,beraber yemek yedik,Bilge ile ben öğle yemeğinden sonra evden ayrıldık Sırrı Öztürk evde kaldı akşam eve gittiğimizde Sırrı Öztürk evde bulunuyordu bilahare ayrıldı.)mealindeki beyan sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Bu olayın aslı şöyledir ; Ben ilköğrenceleri Mustafa Baykara'nın aramakta olduğunu bilmiyordum,daha sonraları bir gün Mustafa bana İzmit'te ki bir davadan dolayı arandığından söz etmişti,bana Sırrı Öztürk adlı bir arkadaşının olduğunu,bu kişinin kendisinin aramakta olduğu davada tahliye olduğunu ve bu dava ile ilgili olarak kendisi ile görüşmek istediğini ve bu kişinin daha önceden gitmiş olduğu Zeki Öztürk'ün kardeşi olduğunu,müm künse bu kişiyi bularak getirmemi ve kendisi ile görüşmesini sağlamamı benden istemişti,ben Zeki Öztürk vasıtasıyla kardeşini bularak bizim eve getirdim,o tarihlerde Mustafa Baykara'nın evini bilmediğim için kendisini bizim eve getirmiştım,Mustafa bizim evde gelerek kendisini bulacaktı,ancak iddia edildiği gibi o gün Yusuf veya Münir bizim evde bulunuyorlardı,ben sırrı Öztürk'ü getirdim,daha sonra Mustafa gelerek kendisi ile beraber çıkıp gitti,yani bizim evde Sırrı Öztürk ile Yusuf veya Münir'in görüşmüş olması söz konusu değildir,başka yerde görüşmüş olup olmadıklarını bilmiyorum,dedi.

Nurettin Yakar'ın Yusuf ve Münir'le görüşüp konuşmasına değinen 17. sahifedeki ifadeleri sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Sorgumda belirttiğim üzere Nurettin Yakar ailesinden ayrı olduğu için bazı özel ev eşyalarını bizim evde bırakmıştı,bunlar yatak v.s gibi şeylerdi,bir akşam bize gelerek bu eşyalarını almak istediğini söyledi,aynı akşam Yusuf ve Münir de bizim evde bulunuyorlardı,bu tesadüfi karşılaşma üzerine bir kaç dakika beraberce oturmuş olduğumuzu hatırlıyorum,Nurettin'in kendilerini daha önceden tanıyıp tanımadığını benim o akşam kendilerini birbirlerine tanıştırap tanıştırmadığını şu anda hatırlayamıyorum,Nurettin eşyalarını alarak gitmişti,kendisini bir daha da görmedim.Esat Korkmaz ise bizim Bebekteki evimize pardon yanlış söyledim,Leventteki evimize gelmiş değildir,ifadelerimdeki bu konudaki şeyler gerçek değildir,ben kendisini en son ormandan çıktıktan sonra gördüm,dedi.

Hazırlık ifadesinin 18.sahifesinde Bilge Dicleli'nin bazı tercüme faaliyetleri ile ilgisine dair beyanı sebebiyle sanıktan soruldu :

Sanık : Bu konu tamamen gerçek dışıdır,karım veya ben adı geçen çevirileri yapmış değilim,bana emniyette bazı teksir edilmiş yazılar gösterdiler ve lisan bildiğimiz için bunları bizim daha doğrusu karımın yaptığını söylediler ve zorla kabul ettirdiler,aslı yoktur,bunları çevirmiş olmak bence bir suç olmayacağı için yapmış olsaydık burada söylerdim,dedi.

SORULDU : Şubat 1972 başında yeni bir ev tuttuk,iddia edildiği gibi bu evi örgüt için falan tutmuş değilim,kendimizin oturması için,kendi kazandığım parayla kendi adıma tuttum ve kontrat yaptım fakat taşınamadık,dedi.

SORULDU : 12 Şubat 1972 gecesi Fahri Aral ile Jülide Zaim bizim evde bulunuyorlardı,Nurettin Yakar yoktu,aynı akşam Mehmet İncili gelerek Mustafa Baykaranın evinin etrafında acaip şeyler gördüğünü söyledi,hazırlık ifademde anlattığım şekilde daha sonra Mustafa Baykara geldi,hepsi beraber evden ayrıldılar,ayrı ayrı da olabilir pek hatırlıyamıyorum,ertesi sabah Mehmet İncili gelerek bizim de evden ayrılmamızın iyi olacağını söyledi,gerisini yukarda anlatmıştım,dedi.

SORULDU : Hüseyin Celep'in evinde Selçuk Şahin Polat veya Mehmet(silindi) Mete Sönmez'i görmüş değilim,zaten bu evde bir gece kaldım,ertesi akşam buraya geldiğimde karım bana ev sahibinin huzursuz olduğunu bizim orda kalmamızdan memnun olmadığını anlatmıştı,ben de tanımadığım bir insanın evinde istenmediğim halde kalmanın doğru olmayacağını düşündüğümden aynı gece oradan ayrılarak Halit Bedirboz'un evine gittim,maksadım